



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

Jaargang 10, nr.08
september 2018

'De koperen ploert'

In de middagen dat het tropisch warm was in Twente, werd ik benieuwd naar waar de uitdrukking 'koperen ploert' vandaan komt.

In mijn zoektocht kwam ik tot mijn verrassing uit bij het boek 'Inleiding tot de verwondering' van dr. Cornelis Verhoeven. Een citaat: *"Eigenlijk kennen wij in het noorden de zon alleen maar als het zonnetje, het goedaardige hemellichaam, dat wat fleur geeft aan ons mistig leven. Maar dichterbij de evenaar is de zon de koperen ploert die evenzeer dodend als levenwekkend is. Ons hierom al evenmin bekommerend als om het wetenschappelijke gegeven dat de zon een voortdurende ontploffing is, hebben wij in onze symboliek van het licht en de zon al te eenzijdig de nadruk gelegd op het goedaardige element en begrijpen daardoor niet de gevaarlijke ambivalentie die dit symbool in het archaische, zuidelijke leven heeft."*

De oude Latijnse vertaling van de bijbel (de Vulgaat) heeft het in psalm 90:6 over 'de middagduivel'. Een vergelijkbare term als de koperen ploert.

Met deze termen komt het midden van de nacht en het midden van de dag tegenover elkaar te staan. In de nacht is de wereld niet zichtbaar, kunnen er krachten los komen die we liever niet zien. Midden op de middag wordt alles zodanig helder dat het zeer doet aan je ogen. De wereld doet zich zonder enige zachtheid, verhullende contouren of lichte schemering aan ons voor. Wat in de morgen nog werd opgewekt tot leven, loopt nu kans te verharderen, te verdrogen.

Dat wat wij vaak alleen als positief en zelfs als universeel symbool van het goede beschouwen, namelijk het licht, de zon, heeft ook haar schaduwzijde. Als er iets aan het licht komt, heeft dat niet altijd positieve gevolgen. Maar ook: niet veel mensen vinden het prettig om in de spotlights te staan, al helemaal niet als het over hen zelf gaat. Dat is kwetsbaar, confronterend, daar hoort geen hard licht bij maar zachte krachten.

ds. Kirsten Slettenaar

Agenda

Buitendag, zondag 9 september

Losser Erve Kraesgenberg,
Bookholftlaan 25, 7581 BB Losser.

Tijd: Koffie / thee vanaf 10.30 uur
Dienstdag 11.00 uur

Spreker: Voorganger: ds. Kirsten Slettenaar.

Cursus Mystiek, vervolg cursus 'Van hadewych tot Hillesum'

Hengelo Remonstrantse kerk

Data: 13, 20 en 27 september en 11 oktober

Tijd: donderdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur

Spreker: Anette van Dijk

'Contrastervaringen en kwetsbaarheid'

Hengelo Remonstrantse kerk

Tijd: 29 september 10.30 - 12.00 uur

Spreker: Sigrid Coenradie

Inhoudsopgave

Kerkenraadspraak	pag. 2
Vrijwilligers gezocht	pag. 2
In memoriam Harriet Vollgraff-Schnider	pag. 2
Collecte-opbrengsten, -rooster; St. Wens Ambulance	pag. 3
Startzondag Erve Kraesgenberg Losser	pag. 3
Bloemendienst, Cantorij	pag. 4
AVG Privacy-wet	pag. 4
Cursus Mystiek, Lezing 'Contrastervaringen'	pag. 5
Verslag Hulpactie Syrië	pag. 6
Remonstranten 400 jaar	pag. 6
Vredesweek Almelo	pag. 7
Vredeslied Huub Oosterhuis, Agenda	pag. 7

Kerkenraadspraak juli-augustus 2018

Zoals vaker, vroegen **praktische zaken en toekomstige evenementen** onze aandacht:

- A.s. herfst en voorjaar zal het buitenschilderwerk van kerk en kosterswoning worden gedaan.
- Onze penningmeester is nu bezig met het Remonstrants landelijke boekhoudsysteem, 'Twinfield' en dit bevalt goed.

We bespraken de verandering in **de cantorij** die op handen is. We zijn bezig met een nieuwe cantor die de taak van Dennis, bijgestaan door Paul zal overnemen. Binnenkort hoort u hier meer over.

Zie ook het artikeltje 'Wil je nog zingen, zing dan mee' op pagina 4

Het nieuwe seizoen zal worden ingeluid door de **Buitendag op erve Kraesgenberg in Losser**. De 40+groep zal samen met Kirsten deze dag organiseren. Er komt een hagenpreek.

Op 16 september, een DoRemdienst voorgegaan door ds. Barnard, is hier de **Vredeszondag**. Het thema van de Vredesweek is 'Generaties voor Vrede'.

Een pakket Vredeskranten hebben we dit jaar niet besteld, omdat er steeds veel blijven liggen.

Ook geef ik alvast een datum ver vooruit om in gedachten te houden:

op 3 maart 2019 wordt 's-middags in de Remonstrantse kerk in Rotterdam 400 jaar Remonstranten gevierd.

We denken erover om daar vanuit Hengelo met een bus naar toe te gaan.

Veranderingen in **kerkenraad en liturgiecommissie**:

- Caroline stopt per 1 september als kerkenraadslid.
- Alide neemt de plaats van Wim over in de liturgiecommissie.

Vergeet u vooral niet naar de **vacaturelijst** te kijken?

Like Wols

Vrijwilligers gezocht

Lijst openstaande taken binnen de Remonstrantse Gemeente Twente.

- Voorzitter, VACANT, eventueel duo functie.
- (reserve) lid kascommissie.
- Versterking kerkenraad.
- Beheer en bijhouden van het Handboek Kerkbeheer.
- Leden/ meedenkers voor de diaconie.

In memoriam Harriet Vollgraff-Schnider

Aan het begin van haar afscheid in het crematorium hoorden we de kerkklokken van Zürich luiden.

Harriet werd 25 mei 1924 geboren in Zürich en overleed op 10 juli in Münster.

Haar huwelijk met Carel Vollgraff, ruim 50 jaar later, bracht haar naar Hengelo: Nederland werd een tweede 'vaderland' voor haar, maar haar hart was ook nog steeds in Zwitserland.

Als contactlid bezocht ik haar en Carel voor het eerst, een paar jaar voordat Carel overleed.

Harriet heb ik leren kennen als een warme en hartelijke vrouw, met een brede belangstelling, niet alleen voor culturele en kerkelijke onderwerpen maar ook voor de dagelijkse dingen, zoals de tuin, met de kornoeljebessen (die ik ook iedere nazomer mocht rapen om er een heerlijke jam van te maken) en niet te vergeten de verhalen over Küssnacht, bij Zürich, waar ze had gewoond en dat ze ieder jaar weer bezocht.

In Zwitserland was Harriet o.a. kerkelijk maatschappelijk werker en ook betrokken bij de zondagsschool in haar gemeente. Toen hier een oproep was voor leiding van het verteluur, heeft ze dat ook nog korte tijd gedaan.

Na de dood van Carel leerde ze in onze gemeente, zo'n 10 jaar geleden, Jürgen Walthert kennen. Samen hebben ze veel gereisd o.a. naar Zurich, naar het jaarlijkse voorjaarsfeest Sechseläuten, waar ze veel familie en bekenden ontmoetten.

Sinds enige jaren verbleef ze bij Jürgen in Münster, die haar die laatste maanden, tijdens haar ziekte, liefdevol heeft verzorgd.

Harriet was, samen met Jürgen, een trouw bezoeker van onze kerkdiensten.

Ze laat een lege plek achter en we zullen haar missen.

Behalve andere herinneringen is er nu in onze tuin sinds enige jaren een kornoeljestruik, helaas nog zonder bessen.

Het einde van haar afscheid nam ons mee naar een dierbare herinnering van Harriet: de Sechseläutenmarsch, die bij het Züricher feest gespeeld werd.

Like Wols



Startzondag 9 september

De Remonstrantse Gemeente Twente houdt op 9 september haar startzondag.

En dat gebeurt op een bijzondere locatie, namelijk Erve Kraesgenberg in Losser.

Vanaf half elf is iedereen welkom voor een kop koffie of thee met iets lekkers erbij. Als er mensen zijn die graag iets willen bakken, zouden we dat erg op prijs stellen. Wilt u daarvoor contact opnemen met Nienke Koedam?

Om **elf uur** begint de kerkdienst. Deze wordt voorbereid door enkele deelnemers uit de 40+-kring. Als het weer het toelaat, houden we de dienst buiten. Deze dienst krijgt een ander karakter dan doorgaans op zondagmorgen.

Na de dienst wordt er voor u een lunch geserveerd.

Aansluitend zijn er allerlei activiteiten die passen bij de locatie. Zo zijn er rondleidingen met een gids, is er een jeu de boules baan aanwezig en mogen de kippen en geiten gevoerd worden met zelf meegebracht groente-afval. Daarnaast worden er tafels ingericht om te handwerken, mandala's te kleuren, te schrijven, de imker van de Kraesgenberg komt vertellen en hopelijk kan ook de smidse worden opgestookt zodat de spierballen even kunnen rollen. Wandelen is mogelijk en mooi in die omgeving, en voor de jeugd (en voor eenieder die zich jong van hart voelt) zijn er allerlei oud-Hollandse spellen.

U kunt zich **opgeven** bij Iris Kraak. In verband met de koffie en de lunch is het belangrijk dat we weten op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen.

Maar laat u niet weerhouden als u tegen die tijd merkt dat u bent vergeten zich op te geven: iedereen is welkom.

Mocht het lastig zijn om in Losser te komen, wilt u dan eerst zelf kijken of u met iemand mee kunt rijden? Mocht dat niet lukken, kan uw contactlid u vast verder helpen of anders kunt u met iemand van de voorbereidingscommissie contact opnemen.

We zien u graag op 9 september.

De voorbereidingsgroep:

Nienke Koedam nienkekoedam17@gmail.com

Iris Kraak info@iriskraak.nl

Kirsten Slettenaar xbirds@wxs.nl



Collecterooster september 2018

02, 09, 23 en 30 sept.:

St. Twentse Wens Ambulance

16 sept., RemDo-dienst

St. Humanitaire Hulp Syrië

Stichting Twentse Wens Ambulance

De Stichting Twentse Wens Ambulance is een non-profit organisatie die ANBI erkend is. De stichting heeft als doel de laatste wensen van langdurig zieken en (pre)terminale patiënten mogelijk te maken door passend vervoer te bieden. Onder begeleiding van onze vrijwilligers beleven deze mensen een onvergetelijke dag waarbij ze in het zonnetje worden gezet en even hun ziekte vergeten.

Op dit moment heeft de stichting zo'n 65 vrijwilligers met het hart op de juiste plek. Van artsen en verpleegkundigen tot ambulancechauffeurs; onze vrijwilligers zijn allemaal afkomstig uit de medische wereld en hebben daardoor de nodige ervaring. Zij zijn goed geschoold en zetten zich naast hun baan in de zorg in voor onze stichting. Bij de Twentse Wens Ambulance houden we goed toezicht op kennis en ervaring en daarom verzorgen wij regelmatig trainingen om de vaardigheden van onze vrijwilligers op peil te houden.

30 november 2017 was er een verwoestende brand in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Burgemeester van Veenlaan in Enschede. In het pand had de stichting onder meer een trainings- en werkruimte. Vier van de vijf wensambulances konden op tijd uit het pand worden gehaald. „Maar voor de rest is alles weg“, aldus een aangeslagen Cor Havelaar „De instructieruimte, het drukwerk, de computers, reanimatiepoppen: alles is weg.“

De diaconie wil de collecte voor deze door brand getroffen organisatie, die zo goed bezig is, van harte aanbevelen.

Contactgegevens: Stichting Twentse Wens Ambulance
Krabbenbosweg 46A, 7555 EL Hengelo

Bank:

NL 80 RABO 0137208995:



Collecte-opbrengsten juli 2018

01 juli € 114,85

Handicamp Outdoor, Nijverdal

08 juli € 131,62

Handicamp Outdoor, Nijverdal

15 juli € 159,18

S. Humanitaire Hulp Syrië

22 juli € 62,85

Handicamp Outdoor, Nijverdal

29 juli € 125,10

Handicamp Outdoor, Nijverdal

Over de Bloemendienst

Er zijn vele mogelijkheden om ons te laten inspireren tijdens de kerkdienst: het orgelspel, het lezen van de teksten door de liturg, de preek, het zingen van de liederen (soms met medewerking van de cantorij), de stilte, het gebed, het gezongen Onze Vader.....

Vóór de zondagse eredienst is er ook al werk verzet: één van de kosteren heeft gezorgd dat de stoelen weer klaar staan, dat de klok geluid wordt en nog veel meer. En ook voor de koffie na de dienst is al gezorgd.

Op zaterdagochtend (meestal) is er één van de bloemendames (tegenwoordig ook één bloemenheer!) druk in de weer om op de sokkel een bloemstuk te schikken, dat na afloop van de kerkdienst met een groet van de gemeente naar één of twee leden of vrienden gebracht wordt. Die bloemen kunnen tijdens de dienst ook een bron van inspiratie zijn.

Ongeveer eens per kwartaal zijn de leden van de bloemendienst aan de beurt om te schikken. Toch zouden we nog vrouwen en mannen willen uitnodigen ons groepje te komen versterken.

Eén maal per jaar delen we onze ervaringen onder leiding van Heddy Hummelen, die ons ook namens de diaconie een bijdrage in de onkosten geeft.

Wij hopen op uw reactie!

Erika Schenck

(Het telefoonnummer van Heddy: 053 – 4787269)



Wil je nog zingen, zing dan mee.

In september krijgt de cantorij een nieuwe cantor. Shaya van den Berg zal met ons aan stemvorming doen, inzingen en liederen instuderen.

De cantorij bestaat nu uit een kleine groep en daarom zijn we naarstig op zoek naar nieuwe sopranen, altten, tenoren en ook naar bassen, én naar mensen die niet weten bij welke stemgroep ze horen, én naar mensen die denken dat ze niet kunnen zingen, maar het wel leuk vinden om te doen, én naar mensen die denken dat ze voor de cantorij noten moeten kunnen lezen. Wat dus niet hoeft.

Kortom, we zijn op zoek naar enthousiaste mensen die van zingen houden en het fijn vinden om muzikaal bij te dragen aan de diensten. De enige vereiste is om zo vaak mogelijk te komen.

De cantorij komt bijeen op donderdagmiddag van 12.30 tot 13.30.

We beginnen op 13 september.

Namens de muziekcommissie: Boudewine Bonebakker en Iris Kraak



Privacy en de AVG-wet

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Als kerk moeten we hierover goed nadenken en gepaste maatregelen nemen die de rechten van onze leden en vrienden waarborgen. Omdat wij Passant en Kwadrant ook op internet plaatsen, zijn wij terughoudend met het plaatsen van persoonlijke gegevens.

Hierdoor vindt u (voorlopig) de rubriek Personalía niet meer in Passant en zijn de gegevens van gastpredikanten heel summier vermeld in het dienstenrooster op de achterkant van Passant.

Jen van Gijssel is onze contactpersoon AVG. Samen met het landelijk bureau wordt gezocht naar maatregelen om de persoonlijke privacy te waarborgen. Kerkenraad.

Cursus Mystiek

Leiding: Anette van Dijk
Data: donderdagmi. 13, 20 en 27 september en 11 oktober
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Hengelo
Entree: eenmalig: Rem.leden / vrienden: € 5,-
anderen: € 10,-
kosten van syllabi €5,-
koffie of thee €1,-

Deze cursus is een vervolg op de cursus mystiek, 'Van Hadewijch tot Hillesum' van afgelopen voorjaar. Nu werken we weer met mystieke teksten, ditmaal aan de hand van begrippen uit de mystiek. Per middag wordt één begrip besproken en, aan de hand van teksten, bezien we hoe die begrippen een eigen betekenis krijgen in de verschillende periodes van mystiek. Doel is om opnieuw te ervaren wat de functie van mystieke teksten is en hoe mystiek ook in onze tijd zinvol en inspirerend kan zijn.

Annette van Dijk is neerlandica en theologe.

Opgave bij: Iris Kraak: info@iriskraak.nl;



Teksten Hadewijch

Passant

Passant is geheel vernieuwd, wordt nu professioneel gedrukt en door de drukker rechtstreeks verstuurd naar de postadressen via Sandd. Dit alles tegen lagere kosten! Ook zijn er meer geadresseerden bereid gevonden Passant per email te ontvangen wat de kosten ook behoorlijk drukt. Hartelijk dank hiervoor!

De exemplaren die in de kerk liggen (in de hal en in de ontmoetingsruimte) zijn dan ook alléén voor gásten die in de kerk komen en Passant op geen enkele andere manier ontvangen.

De Kerkenraad

Lezing 'Contrastervaringen en kwetsbaarheid'

Leiding: Sigrid Coenradie
Datum: 29 september
Tijd: 10.30 - 12.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Hengelo
Entree: Rem.leden/vrienden: € 5,-
anderen: € 10,-

Als introductie op het jaarthema 'kwetsbaarheid' praat ik u bij aan de hand van de nieuwste publicaties: Voor 'Joseph en zijn broer' van prof. Christa Anbeek en 'Spelen met grenzen', waarin bijdragen van remonstrantse (aankomende) predikanten. Beide boeken gaan over contrastervaringen.



Dat zijn ontregelende algemeen menselijke ervaringen die een mens kwetsbaar maken, maar hem of haar ook iets kunnen opleveren. Wat zijn voorbeelden van contrastervaringen? Wat doen ze met je?

Wat hebben ze met religie te maken? Waarom zou je ze willen delen? En hoe doe je dat dan? Welke theologische onderbouwing ligt eraan ten grondslag en waarom past die bij remonstranten?

Sigrid Coenradie is predikante van Geloofsgemeenschap 'Het Penninckshuis' te Deventer. (doopsgezind / remonstrant)

Kleur

De mens heeft kleur en we kunnen het omschrijven als de veelkleurige wijsheid Gods, die ons doet leven en die ons vreugde en vooral inspiratie geeft.



Mijn stelling is, dat de kleuren van het licht aan het firmament worden gedolven uit de aardbodem. Zo horen hemel en aarde naadloos bijeen. Alles hoort bij elkaar. Niets staat apart.

Alles van en in het leven vormt eenheid.
Willemina Bakkenes, mei 2018



Lappendekens voor Creatief Syrië

Geslaagde hulpactie voor Syrië wordt vervolgd.

Al 600 sokken, 5600 schooltassen en 364 lappendekens werden dit jaar in Europa met passie gemaakt voor de vluchtelingen in Syrië. In Nederland werd daarnaast €14.761,01 ingezameld voor transport en de aankoop van schoolmateriaal om de tassen mee te vullen.

Het was een feest om alle lappendekens in de conferentie ruimtes te zien hangen en mee te werken om de schooltassen te vullen. Vele vrijwilligers laadden in estafettevorm alle materiaal in een grote zeecontainer op het conferentie terrein in Montbéliard (Frankrijk). Naast de persoonlijk gemaakte goederen was er ruimte voor 810 emmers met hygiëne materiaal, pallets waspoeder en fleece dekens.

Doug en Naomi Ens, MCC Europa staf medewerkers en ds. Ibrahim Nseir, predikant in Aleppo, vertelden op de conferentie dat de vluchtelingen vooral door de persoonlijke dekens enorm geraakt zijn. Ze voelen hierdoor de betrokkenheid van de Europeanen.

De Europese hulpactie voor Syrië is een initiatief van het Mennonite Central Committee Europa waaraan de Remonstrantse Gemeente Twente dit voorjaar meedeed.

Niet alleen doopsgezinde gemeenten participeerden, maar ook andere kerkelijke gemeenten en uiteenlopende organisaties uit Frankrijk, Duitsland en Zwitserland.

De overweldigende Twentse en Nederlandse bijdrage aan gemaakte producten heeft de Europese organisatie blij verrast! In Twente is het project met enthousiasme ondersteund door uiteenlopende groepen nl. de RK Vrouwen-groep Almelo, Buurtkamer 'de Vleeschhouwerij', Enschede, Soroptimist International Club Enschede, Doopsgezinde Gemeente Almelo en Twente Zuid Oost en de Remonstrantse Gemeente Twente.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en inzet! Het maken van de lappendekens gaat door. Als u nog mooie katoenen lappen heeft liggen..deze zijn nog altijd van harte welkom evenals nieuwe vrijwilligers!

Informatie Els duRieu 06 5703 1890.

Els du Rieu

'400 jaar geloven in vrijheid'

Kwetsbaar leven en geloven over grenzen (2018)

In het najaar 2018 zal volop aandacht zijn voor de nieuwe publicatie van Christa Anbeek, 'Joseph en zijn broer'. Tegelijk met dit boek verschijnt 'Spelen met grenzen', een bundel artikelen van remonstrantse predikanten, onder redactie van Sigrid Coenradie en Koen Holzapffel. In deze artikelen wordt een vertaalslag gemaakt tussen de theologie van Christa Anbeek en hun eigen werk- en interesseveld. 'Spelen met grenzen' nodigt uit om zelf verder te denken. Daarom is deze publicatie goed te gebruiken in gespreksgroepen!

400 jaar remonstranten- tijdspad en publicaties (jubileumjaar 2019)

In januari 2019 barsten de festiviteiten los rond 400 jaar remonstranten. Een commissie onder leiding van Arriën Kruyt is druk bezig om de nodige plannen uit te werken. Hieronder volgt een eerste overzicht van de verschillende hoofdactiviteiten.

Tijdspad

Januari: start 400 jaar remonstranten en presentatie glossy

3 Maart: feestelijke kerkdienst in Rotterdam

Mei: presentatie van publicatie van Peter Nissen over geloofsbeleving van remonstranten.

14 September: festival in de Rode Hoed

Op plaatselijk niveau:

vijf plaatselijke bijeenkomsten aan de hand van "Vijf artikelen van de remonstranten"

rondreizend theaterstuk van Marijke Broekhuijsen

Publicaties in 2018 en 2019

Najaar 2018

'Joseph en zijn broer' van Christa Anbeek

'Spelen met grenzen', Coenradie/Holtzapffel

Voorjaar 2019

Glossy over 400 jaar remonstranten

Vijf artikelen van de remonstranten (Coenradie/Röselaers)

Peter Nissen over de geloofsbeleving van remonstranten

Vredesweek 2018 Almelo van 15 t/m 23 september

Thema: Generaties voor vrede

Tijdens de Nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede, laat de **Ambassade van Vrede in Almelo** zien dat het anders kan: op **zaterdag 15 september vanaf 13.30 uur** organiseert de Ambassade een Walk of Peace. De start is bij de **Bleekkerk, Hofstraat 1 in Almelo**. Op zondag 16 september is er om 10.00 uur een Vredesdienst in de Bleekkerk. Het thema van de Vredesweek is: "Generaties voor Vrede".

Walk of Peace

Een Walk of Peace is geen mars, maar een wandeling. In kleine groepjes wordt in de binnenstad een route gelopen langs kerken, een moskee, de bibliotheek, het Huis van Katoen en Nu en andere plekken waar een activiteit plaatsvindt gericht op het thema van de Vredesweek "Generaties voor vrede". Op het Kerkplein (Grote Kerk) komen ouderen en jongeren aan het woord over het thema. In verschillende kraampjes geven kerken en organisaties informatie over wat hen beweegt als het gaat om Vrede. Een groot jeugdorkest van de Samenwerkende Muziekverenigingen Almelo zorgt voor de muzikale omlijsting. Een korte afsluitende bijeenkomst is er tenslotte in de tuin van de Georgiusbasiliek.

Met de Walk of Peace beleven we en laten we zien dat vreedzaam samenleven op zoveel plekken gebeurt en heel goed kan. We lopen samen met anderen, met wie we veel meer gemeen hebben dan verschillen. We verbinden ons met vrede en met elkaar!

Vredesdienst in de Bleekkerk in Almelo

De Oecumenische Vredesdienst wordt geleid door Siebe Hiemstra en is voorbereid door een werkgroep die samengesteld is met vertegenwoordigers van diverse geloofsrichtingen. Er is poëzie, zang en muziek.

Thema "Generaties voor Vrede"

Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Het thema van de Vredesweek is dit jaar dan ook Generaties voor vrede. Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld.

Ambassade van Vrede

Vrede: het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het helaas niet. Gelukkig zijn er op veel plekken mensen die zich hiervoor inzetten. In Nederland en daarbuiten. Mensen die écht naar elkaar luisteren en mensen samenbrengen. In Almelo is er een Ambassade van Vrede (PAX) waarin de Raad van Kerken Almelo, het Humanistisch Verbond Almelo en andere partners samenwerken.

Met vriendelijke groeten,
Namens de Raad van Kerken Almelo, Luc Koning

Dat een nieuwe wereld komen zal

Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg –
en water stroomt voor allen.

Daar bouwen wij veilige buurten
wonen dooreen in wijken van vrede
in schaduw van bomen.

Geen kinderen zullen daar sterven
oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas
op hun honderdste sterven.

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam
zullen weiden tezamen:
wij leren de oorlog af.

Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg –
en water stroomt voor allen.

naar Jesaja 65
Vredeslied van Huub Oosterhuis



Agenda

do. 06 sept. Liturgiecommissie	14.30u
do. 06 sept. Diaconievergadering	09.45u
zo. 09 sept. Startzondag, Kraegensberg	10.30u
Bookholtlaan 25, 7581 BB, Losser	11.00u
ma. 10 sept. Jongste Vrouwenkring, Mw. Bonebakker	10.00u
do. 13 sept. Vervolg, Cursus Mystiek	14.00u
do. 20 sept. Vervolg, Cursus Mystiek	14.00u
wo. 26 sept. Vrouwenkring Hengelo; Mw. M. Klopman, Meidoornstr. 1, Hengelo	14.00u
do. 27 sept. Vervolg, Cursus Mystiek	14.00u
za. 29 sept. Lezing 'Contrastervaringen' door Sigrid Coenradi	10.30u

Bloemen uit de dienst

Mw. T. Lotgerink Bruinenberg
tel. 053-478 72 71
email: tvanderw@live.nl



Adressen

Predikant:

Ds. Kirsten Slettenaar
 Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne
 Tel: 074- 357 42 76; e-mail: xbirds@wxs.nl
 werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag,
 vanaf 8.30 uur

Voorzitter: Vacant

Vice-Voorzitter:

Mw. J.J. van Gijssel-Boxem, ad interim
 Tel.: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijssbox@hetnet.nl

Secretaris:

Mw. J.N.J. Mulder
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 053-435 60 22; 06 20 03 82 22;
 e-mail: cobimulder3@gmail.com

Penningmeester:

Mw T. Lotgerink Bruinenberg-van der Weide
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl
 Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
 t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en andere persoonlijke gegevens:
 Mw. J.J. van Gijssel-Boxem
 Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal
 Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijssbox@hetnet.nl

Diaconie:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg
 Tel.: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com
 Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:
 t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 074-291 82 49

Coördinatie Kosterij:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg
 Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com

Redactie:

Mw. A. Kampinga en Mw. J.C. de Jong
 Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
 Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: <https://twente.remonstranten.nl>

Inleveren kopij uiterlijk: 12 september



Diensten 10.30uur

Datum	Predikant Liturg	Koster Bloemen
26 aug.	Mw. dr. I.L. Tan, Haarlem Mw. Douwes Dekker Organist: D. Vallenduuk Collecte: Geloof en Samenleving	Hr. Lotgerink Mw. Boonstra
September		
02 sept.	Dhr. J. van der Horst, Zwolle Mw. Pouyet (predikant in opleiding) Organist: P. Kuiper Collecte: St. Twentse Wens Ambulance	Hr. Knol Mw. Du Rieu
09 sept.	Mw. ds. K. Slettenaar Mw. Douwes Dekker Organist: P. Kuiper Erve Kraesgenberg, Bookholtpaan 25 7581 BB, Losser Startzondag; Welkom vanaf 10.30 uur Dienst om: 11.00 u. Collecte: St. Twentse Wens Ambulance	- Mw. Douwes Dekker
16 sept.	Dr. T.R. Barnard, Barendrecht - RemDo- dienst; Vredesdienst Organist: D. Vallenduuk Collecte: Stichting Humanitaire Hulp Syrië	Hr. Huiskamp Mw. Vervoort
23 sept.	Ds. K. Slettenaar Mw. Douwes Dekker Organist: P. Kuiper Collecte: St. Twentse Wens Ambulance	Hr. Van Gijssel Mw. Bonebakker
30 sept.	Ds. F. Knoppers, Apeldoorn Mw. Korstanje Organist: D. Vallenduuk Collecte: St. Twentse Wens Ambulance	Mw. Wuite Mw. Touw
Oktober		
07 okt.	Ds. K.J. Holtzapffel, Rotterdam Mw. Pouyet Organist: P. Kuiper Collecte: St. Kleine Kracht Roemenië	Hr. Lotgerink Mw. Schenck
14 okt.	Ds. K. Slettenaar Mw. Haarman	Mw. Douwens