



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

Jaargang 10, nr. 09
oktober 2018

Remonstrants gedachtegoed in Twente

In de Remonstrantse Broederschap is het thema 'vernieuwing' niet van de lucht. Er wordt gezocht naar nieuwe vormen om mensen kennis te laten maken met de inhoud van ons gedachtegoed. En er wordt gezocht naar moderne weerspiegelingen van de inhoud. Ook onze gemeente gaat zich buigen over de vraag hoe we de bekendheid van het remonstrants gedachtegoed in heel Twente kunnen vergroten.

Een mooie en belangrijke uitdaging, maar geen vanzelfsprekende. Want hoe leg je uit wat (remonstrants) geloven is? Natuurlijk kun je vertellen over de christelijke traditie en dat die ook heel waardevol is zonder de dogma's die in de loop van de eeuwen zijn ontstaan. Natuurlijk kun je vragen naar persoonlijke religieuze of spirituele ervaringen, maar waarom zou iemand alleen op grond daarvan naar een kerk willen? Natuurlijk kun je vertellen over die prachtige uitgangspunten van liefde, van vrijheid en verdraagzaamheid, maar die waarden bestaan ook buiten het remonstrants gedachtegoed (gelukkig). Natuurlijk kun je vertellen over de bijbel, over die verhalen van mensen zoals u en ik, waarin de vele metaforen helpend kunnen zijn voor situaties in ons eigen leven. Maar die metaforen vind je ook in andere (heilige) boeken, in kunst en poëzie, enz.

Zo op een rijtje gezet komt het antwoord eigenlijk bovendien: juist de combinatie van het bovengenoemde vormt het remonstrants gedachtegoed. Dat valt niet uit te leggen, want op het moment dat dat zou lukken is er weinig remonstrants meer aan. Het is de combinatie van zoekend bezig zijn in de christelijke traditie en in aanverwante bronnen zonder dat er dogma's ontstaan, van uitgangspunten als liefde, vrijheid en verdraagzaamheid, van een gemeenschap willen vormen omdat je daar je vragen kunt stellen en bespreken met mensen die ook met vragen leven. Samen beheren we een schat aan wijsheid die nooit precies te omschrijven valt. Maar die wel oneindig waardevol is. Dat de vorm of de verwoording per persoon en per situatie kan verschillen, maakt die rijkdom misschien ongreepbaarder maar wel onuitputtelijk.

Ds. Kirsten Slettenaar

Agenda

'Contrastervaringen en kwetsbaarheid'

Spreker: Sigrid Coenradie
Datum: **zaterdag 06 oktober;**
Tijd: 10.30 - 12.00 uur
Entree: Rem.leden/vrienden: € 5,-; anderen: € 10,-; incl. koffie/thee

Cursus 'Van Hadewych tot Hillesum'

Spreker: Anette van Dijk
Datum: **donderdag 11 oktober;**
Tijd: 14.00 - 16.00 uur. (laatste middag)

'Perspectief op het sacrale'

Spreker: Bärbel Dorbeck-Jung
Datum: **donderdag 18 oktober;**
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Entree: vrijwillige bijdrage; koffie/thee: € 1,-

'Het sacrale in de videokunst'

Spreker: Arent Weevers
Datum: **donderdag 01 november;**
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Entree: Rem.leden/vrienden: € 5,-; anderen: € 10,-; incl. koffie/thee



Tijdens deze vergadering zijn de volgende punten aan de orde gekomen:

*Uitvaardiensten vanuit ons kerkgebouw.

Het komt voor, dat er veel te veel mensen bij deze diensten aanwezig zijn. In ons gebouw is plaats voor ten hoogste 150 aanwezigen. Deze beperking heeft o.a. te maken met veiligheidsaspecten en regelgeving op dit gebied. Bij grotere aantallen zal dus moeten worden uitgeweken naar een andere locatie, waarin wij uiteraard kunnen adviseren of bemiddelen. Er zal een notitie worden gemaakt, die aan belanghebbenden kan worden verstrekt. Hierin kunnen ook andere spelregels worden vermeld.

***Vanuit de diaconiecommissie** was Thea aanwezig om verslag te doen. Men is blij met het opnieuw toetreden van Nienke; ook de bijdrage van Jan is een welkome versterking.

*Financiële zaken:

De adviezen van de commissie zijn bestudeerd en grotendeels omgezet in actiepunten. De leden en vrienden krijgen binnenkort een brief over deze zaken. Wij hebben de overtuiging, dat we hiermee in een positieve lijn zitten, waarmee we toe kunnen werken naar een gezonde en verantwoorde situatie. Veel dank voor het werk van deze commissie.

***De invulling van de vacatures** binnen de KR is en blijft een punt van grote zorg. We zijn er niet in geslaagd om nieuwe kandidaten te vinden. Dit dringt temeer, doordat nu ook Caroline besloten om de KR met ingang van 1 september te willen verlaten. Gelukkig is Simone bereid om Like op te volgen als notuliste. Zij zal binnenkort in deze functie worden bevestigd. De KR zal op de ALV in het najaar hiervoor aandacht vragen.

*Ingekomen:

Luuc heeft een concept ingediend voor een alternatief reglement m.b.t. de beroepings-procedure nieuwe voorgangers.

Eén van onze leden heeft in een brief uiting gegeven aan haar ongerustheid en onvrede met de gang van zaken binnen onze gemeente.

Beide zullen op korte termijn worden benaderd.

*Tenslotte:

Door middel van deze KR-bijdrage proberen wij belangstellenden op de hoogte te houden van wat er zoal speelt in de KR. Wellicht ten overvloede wil ik erop wijzen, dat de goedgekeurde notulen van onze vergaderingen kunnen worden ingezien.

Liesbeth Fockema Andreae.

Op 9 augustus 2018 is Gijs thuis in Delden overleden, hij is net geen 80 jaar geworden. Gijs was een trouw en actief lid van onze gemeente en is dat tot het laatst gebleven, ook toen vier jaar geleden de ziekte van Parkinson zich bij hem manifesteerde.

In 1972 kwamen Gijs en Betty in Delden wonen, Betty was al Remonstrants en Gijs was van hervormde huize. Toen Betty het verteluur in onze gemeente ging doen, kwam Gijs regelmatig mee naar de diensten en werd daarna ook zelf lid.

Gijs was van mening dat als je ergens lid van bent, je ook een 'zorgplicht' hebt. Die gedachte bracht hij ook in onze gemeente tot uitvoering. Zeker na zijn pensionering in 2003 was hij heel actief in diverse functies. Hij was van 2003-2011 lid van de kerkenraad en in een deel van die periode ook kerkmeester. Hij zorgde onder andere voor fondsen die het invalidentoilet mogelijk hebben gemaakt. Hij was na Betty bijna 8 jaar contactlid in Delden en organiseerde samen met Maarten Huiskamp vele huisbijeenkomsten. Hij nam dat werk heel serieus en belde met het krantje altijd aan om te horen of er nog iets bijzonders was. Eén van zijn laatste actieve bezigheden voor de gemeente was zijn deelname aan de activiteitencommissie. Bescheiden als hij was, bagatelliseerde hij dat werk met de uitspraak 'dat hij zelf niets inbracht'.

Gijs was tot eind 2013 lid van de Hartstra stichting en onderhield in dat kader nauwe banden met diverse projecten in ontwikkelingslanden en de organisatie Haella.

In 1997 richtte hij een nieuwe leeskring op, die we nu de leeskring Van Driem noemen. Hij gaf daar 20 jaar lang op zijn eigen bedachtzame wijze leiding aan. Ook in de leeskring was Gijs een man die altijd de verbinding zocht en nooit confronterend was. Eén van zijn lievelingsauteurs c.q. theoloog was Dietrich Bonhoeffer, die hij tijdens onze leesavonden vaak aanhaalde. Een citaat van Bonhoeffer die misschien wel goed bij Gijs past:

"Niet de gedachtes, maar de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen is de oorsprong van de daad"
(uit *Widerstand und Ergebung-1951*)

Onno Bordes



Help, te weinig Vrijwilligers!

Lijst openstaande taken binnen de Remonstrantse Gemeente Twente.

- Voorzitter, VACANT, eventueel duo functie.
- (reserve) lid kascommissie.
- Versterking kerkenraad.
- Beheer en bijhouden van het Handboek Kerkbeheer.
- Leden/ meedenkers voor de diaconie.

Poëzie van Henk van der Waal

*Of zoals
wanneer het buiten
regent en je je uitstrekt en
lang maakt en langzaam doortastbaar
laat zodat het water ook van binnen kan
gaan stromen als voorproefje van al het
oeverloze dat komen gaat*

*simpelweg omdat de stille,
waar het gonzen van de dingen uit is weggelekt, nu
al aanspraak op je maakt en een vermoeden in je wakker
roept van hoe het zijn zal als je buiten adem over de rand
van de toekomst gekropen bent om je in de gedaante der
mensen aan het menselijke te onttrekken en te wachten
op de streling van de hand die alles weet.*

Ds. Jasper van der Horst beëindigde de overweging op 2 september met deze poëtische tekst van Henk van der Waal.



Collecteopbrengsten

Collecte opbrengsten juni 2018

| | | |
|---------|----------|----------------------------------|
| 03 juni | € 58,40 | De Wonne |
| 10 juni | € 87,10 | De Wonne |
| 17 juni | € 172,12 | Stichting Humanitaire Hulp Syrië |
| 24 juni | € 131,40 | De Wonne |

Van de 'de WONNE' en van Handicamp Outdoor Overijssel ontving de Diaconie een dankbericht voor de bijdrage die ze mochten ontvangen.
Namens de Diaconie Secretaris J.LotgerinkBruinenberg.

Collecte opbrengsten augustus 2018

| | | |
|---------|----------|--|
| 05 aug. | € 135,80 | Geloof en Samenleving; Vakantiebureau. |
| 12 aug. | € 145,30 | Geloof en Samenleving; Vakantiebureau. |
| 19 aug. | € 185,50 | Stichting Humanitaire Hulp Syrië |
| 26 aug. | € 99,60 | Geloof en Samenleving; Vakantiebureau. |

Collecterooster oktober 2018

07, 14, 28 oktober: **Stichting Kleine Kracht**
21 oktober, DoRem-dienst : **St. Humanitaire Hulp Syrië**

Stichting Kleine Kracht

De Stichting Kleine Kracht uit Hengelo (Ov) verleent al meer dan 25 jaar de meest elementaire noodhulp aan mensen in absolute noodsituaties in het veelal nog in middeleeuwse omstandigheden verkerende Roemeens-Moldavië.

Ook ondersteunen wij in deze regio enkele ziekenhuizen en scholen.

Verder hebben we meerdere kansarme kinderen door middel van één of meer operaties weer een toekomst kunnen geven.

De Stichting Kleine Kracht bestaat uit 5 vaste leden. Daarnaast zijn er een groot aantal vrijwilligers die meehelpen om kleding en andere noodzakelijke levensbehoeften te verzamelen, in te pakken en transportklaar te maken.

In de wintermaanden zorgen wij ook regelmatig voor voedselpakketten. Onder de bezielende leiding van Klaas Kerstholt worden per jaar meerdere transporten naar Roemenië georganiseerd.

Naast de leden en vrijwilligers in Nederland hebben wij een bijzonder betrouwbaar team in Roemenië, dat ons op allerlei terreinen ondersteunt.

Zonder deze mensen zou het niet mogelijk zijn om onze hulp op de juiste plaatsen te laten aankomen.

Praktische Informatie:

Ons inzamelpunt voor goederen is in Hengelo.

Het adres is Onyxstraat t.o. de puinbreker.

Elke maandagavond van 19:15 tot 20:00 uur zamelen wij eerste levensbehoeften in ten behoeve van de arme medemens in Roemeens Moldavië.

Rekening: NL70 INGB0009 3060 07

t.n.v. stichting Kleine Kracht Hengelo



'Contrastervaringen en kwetsbaarheid'

Leiding: Sigrid Coenradie
Datum: **Zaterdag 06 oktober;**
N.B. gewijzigde datum
Tijd: 10.30 - 12.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Hengelo
Entree: Rem.liden/vrienden: € 5,-
anderen: € 10,-

Als introductie op het jaarthema 'kwetsbaarheid' praat ik u bij aan de hand van de nieuwste publicaties:



Voor 'Joseph en zijn broer' van prof. Christa Anbeek en 'Spelen met grenzen', waarin bijdragen van remonstrantse (aankomende) predikanten. Beide boeken gaan over *contrastervaringen*.

Dat zijn ontregelende algemeen menselijke ervaringen die een mens kwetsbaar maken, maar hem of haar ook iets kunnen opleveren.

Wat zijn voorbeelden van contrastervaringen? Wat doen ze met je? Wat hebben ze met religie te maken? Waarom zou je ze willen delen? En hoe doe je dat dan? Welke theologische onderbouwing ligt eraan ten grondslag en waarom past die bij remonstranten?

Sigrid Coenradie is predikante van Geloofsgemeenschap 'Het Penninckshuis' te Deventer. (doopsgezind / remonstrant)

'Perspectief op het sacrale'

Leiding: Bärbel Dorbeck-Jung
Datum: **Donderdag 18 oktober**
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk Hengelo
Entree: Vrijwillige bijdrage; koffie/thee: € 1,-

Het gaat over de herontdekking van het heilige bij een aantal hedendaagse filosofen zoals Roger Scruton. De herontdekking houdt verband met de confrontatie tussen christendom en wetenschap. Scruton zet zich af tegen benaderingen van bijvoorbeeld Dick Swaab, bekend van 'Wij zijn ons brein'. Via een videofilmje komt Scruton ook zelf aan het woord. Wij discussiëren over zijn ideeën in de context van onze persoonlijke ervaringen van het heilige.



Roger Scruton

'Het sacrale in de videokunst'

Leiding: Arent Weevers
Datum: **Donderdag 01 november**
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Plaats: Remonstrantse Kerk Hengelo
Entree: Rem.liden/vrienden: € 5,-
anderen: € 10,-

Het heilige is het kloppend hart van de spirituele ervaring en moderne kunst. Het presenteert zich via vele gedaantes. De vraag is: hoe verhoud je je tot het kunstwerk. Hoe kijk je? Hoe kijkt het kunstwerk naar jou, als mens, verbonden in tijd en ruimte. Uiteindelijk is kunst wat de waarnemer waarneemt en dat is, wat Weevers betreft niet vrijblijvend.

Arent Weevers is theoloog en mediakunstenaar.



'Deadsee': Bijbels bezielde videokunst

Buitendag van onze gemeente in Losser

Op zondag 9 september kwamen we als gemeente bijeen in Losser op het oude Erve Kraesgenberg.

Wat een mooie plek had de 40+groep uitgezocht en wat een mooie nazomerdag!

In de prachtige oude zogenaamde 'los hoës' boerderij begonnen we met koffie en gebak. Er was een ruime keuze uit allerlei soorten taart die enkele leden hadden gebakken en meegebracht.

De dienst had als thema "Geloven in vrijheid". Het was een heel speciale dienst waar we tussen de liederen en na de preek van onze predikant Kirsten Slettenaar enkele keren werden uitgenodigd om met elkaar aan tafel van gedachten te wisselen over het thema vrijheid en wat het voor jou en je omgeving betekent.

De uitgebreide lunch met soep, salade, broodjes en fruit werd buiten genuttigd, heerlijk in de zon voor de boerderij. Op zo'n dag ontmoet je elkaar op een andere manier dan na een kerkdienst. Je trekt een dag met elkaar op, ontmoet elkaar aan tafel bij de koffie, je praat met je burens over hun visie op vrijheid en hoe je dat persoonlijk ziet en invult en daarna zit je weer in een andere setting om samen van de lunch te genieten. Het was een heel ontspannen gebeuren in een mooie, landelijke omgeving.

's Middag kon iedereen op deze buitenplaats rondkijken of met een gids op stap gaan. Zo was er een smid aan het werk, werd er in de bakspieker brood gebakken en vertelde een jonge enthousiaste imker over zijn bijenvolken. Kortom, een heel interessante en boeiende afsluiting van deze mooie startzondag van onze gemeente.

Jan Vervoort



Gaat u mee naar Israël ?

Graag wil ik verkennen of er interesse is in een reis naar Israël. Het ligt in de bedoeling om dat in september 2019 te doen. Gids op deze reis zou dan Ger Heester uit Gorinchem zijn, die veel kennis heeft over dit land. De reis wordt verzorgd door een erkende touragent, in Nederland én in Israël.

13 jaar geleden heb ik al een reis naar Israël gemaakt met Ger, samen met een groep vrijzinnigen uit de buurt van Gorinchem.

Het wordt een bijzondere rondreis met daarin vele "highlights" van dit prachtige land. O.a. * de woestijn van Judea, *de Negevwoestijn, *Old Jaffa (Joppe), *Caesarea, *Haifa, *Nazareth, *het meer van Tiberias, *Dode Zee, *Qumran en *Massada, de kloof bij *Sedeh Bokèr, *Jeruzalem met de véle hoogtepunten, *Bethlehem met Geboortekerk én het *graf van Rachel. We logeren in een bijzondere kibbutz in de Negev-woestijn, in ***hotels in of in de omgeving van Tiberias en natuurlijk in Jeruzalem.

Voorafgaande aan de reis zullen we ons tijdens enkele bijeenkomsten voorbereiden, met onderwerpen als "Joodse rituelen en gebruiken", of "sabbatsviering" en een verhaal over de "Islam", want ook dát is in Israël aan de orde.

Deze voorbereidingsbijeenkomsten zijn ook te bezoeken voor hen die niet meegaan.

Graag hoor ik wie er belangstelling zou hebben voor deze reis. Bij voldoende interesse plan ik een informatie-avond in december/januari. Ger zal dan alle benodigde informatie over de reis geven.

Het minimum aantal deelnemers voor de reis is 15, maximaal 25/26.

Kirsten Slettenaar
xbirds@wxs.nl



Caesarea

De Cantorij

Ik ben Shaya van den Berg en zal vanaf heden de cantorij leiden. En daar heb ik veel zin in! Ik heb in het verleden klassieke zang en schoolmuziek gestudeerd en dus ben ik zangeres, zangpedagoog, koorleidster en muziekdocent. En als hobby speel ik cello in het Koninklijk Symphonie Orkest *Cecilia*.

Ik ben geboren in Bangladesh en getogen in een Nederlands gezin op de Veluwe. Later studeerde ik in Zwolle, Enschede en Hannover. Mijn man en ik hebben 12 jaar in Duitsland gewoond en unieke (werk)ervaringen in en rondom het Duitse theaterleven mogen opdoen. Zo mocht ik het kinder- en jeugdkoor van het operahuis in Bielefeld dirigeren en zong ik als extrakoordlid mee in grote operaproducties. Maar de behoefte om weer "terug naar huis" te gaan kwam toch en zodoende zijn we, inmiddels drie kinderen rijker, sinds drie jaar weer terug in Enschede. Ik heb een aantal fijne kennismakingsgesprekken gehad en verheug me op een mooie muzikale samenwerking!



Hartelijke groet,
Shaya van den Berg

Lezing, recital in Synagoge, Zwolle

Spreker: Midden-Oostenexpert drs. Els van Diggele
Titel: **'70 Jaar Joodse identiteit van de staat Israël'**
Datum: **woensdag 03 oktober; 19.30 tot 22.00 uur**
Organisatie: afdeling Zwolle/Overijssel
van het Genootschap Nederland-Israël
Entree: Niet-leden: € 7,50.
Locatie: Synagoge aan de Samuel Hirschstraat 8, Zwolle

Wat houdt de joodse identiteit van het land in?

In deze lezing wordt uiteengezet hoe diverse groepen in Israël met elkaar worstelen om de identiteit van hun land. Els van Diggele is historica, journaliste en onafhankelijk onderzoekster van Israël en de Palestijnse gebieden. Haar laatste boek over dit onderwerp is onlangs genomineerd voor de Libris Geschiedenisprijs. De lezing wordt vanwege het 70-jarig bestaan van Israël afgewisseld met een recital van Israëliëse en Jiddische melodieën op de moderne versie van Koning Davids lievelingsinstrument, de harp. De harpiste Suzanne Zijderveld (1990) rondde in 2016 haar master succesvol af aan het ArtEZ Conservatorium te Zwolle. Zij won diverse prijzen.



Bleeklezingen oktober 2018

'Geloof wat je Bent':

Met beeld en geluid, prikkelende stellingen en anekdotes vertelt **Dirk van Glind** over zijn visie op het leven.

Datum: **zaterdag 06 oktober**

Tijd: **16.30 uur**

Plaats: Stadskerk De Bleek, Hofstraat 1 in Almelo

Entree: € 7,50;
€ 5,00 voor VVG-leden/donateurs en leden van de Doopsgezinde Gemeenten incl. koffie/thee, hapje en drankje.

Organisatie: Vereniging Vrijzinnig Godsdienstigen (VVG) en Doopsgezinde Gemeenten in Twente.

'Rondom het levenseinde'

Lezing door **Pastor Marinus van den Berg**

Datum: **zondag 21 oktober**

Tijd: **11.00 uur**

Plaats: Henricuskapel Parkstede, ingang Oosterhofweg 48 t/m 152, Rijssen

Entree: € 7,50 inclusief koffie/thee

Organisatie Vrijzinnigen Aan de Regge

Voedselbank

Links bij de ingang van de ontmoetingsruimte staat de blauwe krat voor de houdbare producten die wij maandelijks naar de Voedselbank Midden Twente in Hengelo brengen. Elke week staan er veel mensen in de rij om een voedselpakket in ontvangst te nemen. Onze ingezamelde producten worden verdeeld over deze pakketten.

Op de boekentafel staat het gelddoosje waarin u geld kunt doneren. Hiervoor kopen wij producten en wij maken een bedrag (€ 150,-) over naar de rekening van de Voedselbank Midden Twente voor fruit voor kinderen. In juni, juli en september brachten we een volle krat producten en in september hebben we weer een bedrag overgemaakt naar de Voedselbank Midden Twente. Heel veel dank.

U kunt ook direct geld overmaken naar de rekening van de diaconie o.v.v. Voedselbank - fruit, rekeningnr. : NL50 INGB 0003 6979 24 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente Twente. Hartelijk dank.
Namens de Diaconie, Johanna de Jong en Anke Kampinga



BALANS

De stille ruimte wit ommuurd
de mist alom zo tijdeloos
alsof een hand – gehoord –
gezichten en een stem heel broos
hem nauwelijks bereiken.

Slechts een-zijn met zichzelf en niet
méér weten dan hij voelen kan:
het niet gehoorde lied
het ongeziene licht waarvan
de zin mij nooit zal blijken.

Mijn ongekende andere kant
de omslag van wat ik begeer
met oor en oog en hand
gepaard met tegenzin, verweer
de angst van niet begrijpen.

Onttrokken aan getal en maat
een al te wankel evenwicht
dat tussen ons bestaat.
Ik ben op zoek naar tegenwicht
dat in mijzelf moet rijpen.

Jan Kruijssen
Uit: *Signalen*, 1987



Jan Kruijssen (1928-1987) was orthopedagoog en directeur van een tehuis voor zwakzinnigen. In zijn gedichten probeert hij uitdrukking te geven aan de wijze waarop hij de confrontatie met vooral diep-zwakzinnigen heeft verwerkt.

(bijdrage van Peter Hofman)

Agenda

| | | |
|--------------------|---|--------------|
| do. 04 okt. | Liturgiecommissie | 14.30u |
| za. 06 okt. | Lezing 'Contrastervaringen' Sigrid Coenradi; | 10.30u |
| di. 09 okt. | Jongste Vrouwenkring; Mw. Wuite | 14.00u |
| wo. 10 okt. | Sluitingsdatum kopij Passant | |
| do. 11 okt. | Laatste middag Cursus Mystiek | 14.00u |
| do. 18 okt. | Lezing 'Perspectief op het sacrale' | 14.00u |
| wo. 24 okt. | Verspreiden Passant | 11.00-11.30u |
| do. 25 okt. | Diaconievergadering | 09.45u |

Bloemen uit de dienst

Mw. T. Lotgerink Bruinenberg
tel. 053-478 72 71
email: tvanderw@live.nl





Adressen

Predikant:

Ds. Kirsten Slettenaar
 Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne
 Tel: 074- 357 42 76; e-mail: xbirds@wxs.nl
 werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag,
 vanaf 8.30 uur

Voorzitter: Vacant

Vice-Voorzitter:

Mw. J.J. van Gijssel-Boxem, ad interim
 Tel.: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijbsbox@hetnet.nl

Secretaris:

Mw. J.N.J. Mulder
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 053-435 60 22; 06 20 03 82 22;
 e-mail: cobimulder3@gmail.com

Penningmeester:

Mw T. Lotgerink Bruinenberg-van der Weide
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl
 Befalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
 t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en
 andere persoonlijke gegevens:
 Mw. J.J. van Gijssel-Boxem
 Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal
 Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijbsbox@hetnet.nl

Diaconie:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg
 Tel.: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com
 Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:
 t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 074-291 82 49

Coördinatie Kosterij:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg
 Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com

Redactie:

Mw. A. Kampinga en Mw. J.C. de Jong
 Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
 Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: <https://twente.remonstranten.nl>

Inleveren kopij uiterlijk: 10 oktober



Diensten 10.30uur

| Datum | Predikant Liturg | Koster Bloemen |
|-----------------|--|---|
| 30 sept. | Ds. F. Knoppers, Apeldoorn Mw. Korstanje <i>Organist: D. Vallenduuk</i> Collecte: St. Twentse Wens Ambulance | Mw. Wuite Mw. Touw |
| Oktober | | |
| 07 okt. | Dr. K.J. Holtzapffel, Rotterdam Mw. Staring <i>Organist: P. Kuiper</i> Collecte: St. Kleine Kracht Roemenië | Hr. Lotgerink Mw. Schenck |
| 14 okt. | Mw. ds. K. Slettenaar Mw. Haarman <i>Organist: D. Vallenduuk</i> Collecte: St. Kleine Kracht Roemenië | Mw. Douwens Mw. Knol |
| 21 okt. | Dhr. Helmich de Vries, Nijverdal DoRem- dienst; <i>Organist: DO</i> Collecte: Stichting Humanitaire Hulp Syrië | Hr. Knol |
| 28 okt. | Ds. K. Slettenaar Mw. Haarman <i>Organist: P. Kuiper</i> Collecte: St. Kleine Kracht Roemenië | Hr. Suir Mw. De Jong |
| November | | |
| 04 nov. | Ds. K. Slettenaar Mw. Staring Gedachtenis- zondag <i>Organist: D. Vallenduuk</i> Collecte: St. Kleine Kracht Roemenië | Hr. Huiskamp Mw. Hummelen |
| 11 nov. | Dhr. Overdiep, Bussum Mw. Douwes Dekker <i>Organist: D. Vallenduuk</i> Collecte: St. Kleine Kracht Roemenië | Mw. Boonstra/ Mw. Stam Mw. Huiskamp |
| 18 nov. | Ds. K. Slettenaar - RemDo- dienst; <i>Organist: Paul Kuiper</i> Collecte: Stichting Humanitaire Hulp Syrië | Hr. Van Gijssel Mw. Douwes Dekker |