



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

**Jaargang 10, nr.10
november 2018**

Afscheid, herinnering, inspiratie

Bij alle vestigingen van 'Crematoria Twente' kom je deze woorden tegen. Wanneer je bijvoorbeeld de weg naar het nieuwe crematorium in Borne indraait, zie je meteen een groot bord staan. Daar staat op 'Crematorium Borne', daaronder gevolgd door de begrippen *afscheid*, *herinnering*, *inspiratie*. Een wonderlijke combinatie.

De eerste twee zijn logisch. Over het algemeen is de enige reden om een crematorium te bezoeken dat je afscheid van iemand moet nemen en dat je in de betreffende plechtigheid herinneringen ophaalt aan die persoon en die met elkaar deelt. Dat je ook inspiratie opdoet aan zo'n plechtigheid zal niet voor iedereen een woord zijn dat daarbij past.

Het is de vraag waar dit begrip vandaan komt. Wat maakt dat in heel Twente de crematoria worden aangeduid als een plek waar je geïnspireerd wordt? Mijn vermoeden is dat het woord 'inspiratie' in deze context als eufemisme gebruikt wordt in de plaats van woorden als 'godsdienst', 'zingeving', 'spiritualiteit'. Het begrip inspiratie komt over als een eufemisme omdat het zachter en lichter klinkt. De veronderstelling zal zijn dat dit woord voor meer mensen toegankelijk is, terwijl het toch net een wat ruimere inhoud heeft dan het woord 'troost' dat op deze plek logischerwijze verwacht had kunnen worden. Inspiratie is een woord dat bij weinig mensen irritatie zal opwekken en toch iets van enige diepgang wil bieden.

Iemand die gewend is aan de rijkdom en diepgang die kerkelijke rituelen kunnen hebben, zal het woord 'inspiratie' als een verarming in de oren klinken. De gedachteniszon- dag bijvoorbeeld hoopt de aanwezigen toch meer te bieden dan alleen inspiratie. Het is een zondag van gedeeld gedenken, van troostende woorden, van bijbelse verdieping, van je gedragen weten door een gemeenschap waarin mensen vaak al vele jaren lief en leed met elkaar delen, en van sprekende symbolen zoals het licht dat ontstoken wordt aan de paaskaars. Licht dat verwijst naar hoop, naar nieuw leven, omdat het duister haar niet overwinnen kan.

Kirsten Slettenaar

Passant - november 2018

Agenda

'Het sacrale in de videokunst'

Spreker: Arent Weevers
Datum: **donderdag 01 november**
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Entree: Rem.leden/vrienden: € 5,-
anderen: € 10,-; incl. koffie/thee

'Het sacrale in de muziek'

Spreker: Cor Langen
Datum: **donderdag 15 november**
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Entree: vrijwillige bijdrage; koffie/thee: € 1,-



(MSandersmusic)

'Gij hebt mij opgeroepen.
En ademloos volg ik uw lichtend spoor.
Gestreden heb ik levenslang met U.
Ik vind geen vrede dan bij U'.

(Met deze woorden van Ida Gerhardt besloot ds. Kirsten Slettenaar haar preek met het thema 'Ontthechting' op zondag 14 okt. 2018)

Kerkenraadspraak oktober 2018

Liesbeth opende de vergadering met 2 gedichten uit het Liedboek: 'Wind' van J. C. van Schagen en 'Herfst' van Jaap Zijlstra. Het bracht mij weer eens in herinnering dat er in het Liedboek tussen de liederen ook – vaak mooie – gedichten staan.

Vorige maand heeft u een brief ontvangen over de financiële situatie van onze gemeente. Daarin is sprake van het vast dienstverband (70%) van onze predikant. Hiervan zal per 1 september 10% worden bekostigd door de Hartstratstichting. Kirsten zal zich daarin vooral richten op de verspreiding van het Remonstrants gedachtegoed binnen de regio Twente. Over de invulling van deze werkzaamheden zult u meer horen op de komende Algemene Leden Vergadering. De ALV zal worden gehouden op **woensdag 28 november (19.30 uur)**. De agenda en de begroting vindt u in de bij deze Passant bijgevoegde brief.

Om een goed contact te houden met de commissies van onze gemeente nodigen we regelmatig leden van een commissie uit in de kerkenraadsvergaderingen.

Uit de diaconie werd gemeld dat er na de brief van mei jl. waarin werd gesteld dat er in plaats van een maandelijks collecte een bijdrage van u zal worden gevraagd voor de diaconie, veel geld is binnengekomen.

Ook de privacyregeling kwam weer ter sprake. Een lastig onderdeel is het vermelden van personalia in Passant.

De stand van zaken nu is dat personalia, zoals verhuizing, komst van nieuwe vrienden e.d. alleen mogen worden vermeld na schriftelijke toestemming van de betrokkene. Overlijden, desgewenst met foto, mag weer wel worden bekend gemaakt.

Binnenkort verwachten wij nadere berichten over dit onderwerp uit Utrecht.

Rest mij nog te vermelden dat zoals gebruikelijk op de eerste zondag in november, **zondag 4 november** weer het gedenken zal plaats hebben van degenen uit onze gemeente die het afgelopen jaar zijn overleden

Like Wols

Vrijwilligers gezocht, wie durft?

Lijst openstaande taken binnen de Remonstrantse Gemeente Twente.

- Voorzitter, VACANT, eventueel duo functie.
- (reserve) lid kascommissie.
- Versterking kerkenraad.
- Beheer en bijhouden van het Handboek Kerkbeheer.

In Memoriam Henk Janssen

Op 21 september overleed volkomen onverwacht Henk Janssen.

Henk was sinds maart vriend van onze gemeente. Op zoek naar een voor hem aansprekende geloofsgemeenschap, is hij bij ons binnen gestapt, mede naar aanleiding van landelijke publicaties van de Remonstrantse Broederschap destijds. Hij voelde zich meteen thuis en wist zich gekend, wat belangrijk voor hem was. Henk heeft zich aangesloten bij een leeskring en deed op bescheiden maar betrokken wijze vrijwilligerswerk voor onze gemeente.

Zijn familie waardeert de betrokkenheid en warmte die Henk goed heeft gedaan en waar hij blij mee was. Zij vonden het fijn om te merken dat hij lieve en betrokken mensen om zich heen had.

Het heeft helaas niet kunnen voorkomen dat Henk een eigen verdrietige weg koos. Bij het afscheid van bleek hoeveel hij betekende voor zijn collega's. Zij missen hem, wij missen hem.

Moge Henk de rust gevonden hebben waar hij zo naarstig naar op zoek was.

Jacques van Houte



Personalia

Mw. A.E.F. (Anneke) Damstra-Spanjaard, Hengelo

Is afgemeld als Rem. Lid en belangstellende geworden van onze Gemeente.

Privacy

Passant staat ook op internet en daardoor vindt u (voorlopig) de rubriek Personalia niet meer in Passant en zijn de gegevens van gastpredikanten heel summier vermeld in het dienstenrooster op de achterkant van Passant. Alleen indien betrokkene schriftelijk toestemming geeft, kan dit in Passant geplaatst worden.

Door een andere opzet van de verspreiding van Passant kan het wellicht later wel mogelijk zijn. In overleg met de redacties en het landelijk bureau wordt gezocht naar maatregelen om de persoonlijke privacy te waarborgen. *De Kerkenraad.*

Gedachteniszondag 4 november

De eerste zondag na Allerzielen zijn we gewend om de overledenen uit onze eigen gemeente te herdenken.

We noemen hun namen, en ontsteken voor hen een lichtje aan de paaskaars. Als dat gebeurd is, begint het tweede deel van de gedachtenis: iedereen die dat wil kan dan naar voren komen om een kaarsje aan te steken.



Dit tweede gedeelte van de gedachtenis gebeurde tot nu toe in stilte, met muziek van de cantorij zacht op de achtergrond. Dit jaar willen we ook de gelegenheid bieden aan aanwezigen om de naam van hun dierbare hardop te zeggen, voor de microfoon.

Dat betekent dat er twee mogelijkheden tegelijk zullen zijn waar iedereen voor zichzelf een keuze in kan maken: er komt een mogelijkheid om een kaarsje aan te steken en de naam van je dierbare(n) in stilte voor jezelf te zeggen (zoals het altijd gaat). Daarnaast is het voor wie dat wil, ook mogelijk om de naam in de microfoon te zeggen en vervolgens een kaars aan te steken.

Wie ervoor kiest om de naam van dierbaren hardop te zeggen, doet dat in het geheel van het ritueel: de cantorij zingt zachtjes op de achtergrond, mensen zijn kaarsjes aan het ontsteken, anderen lopen naar hun plaats of sluiten zich juist aan in de rij, mensen troosten elkaar en tijdens dat alles klinkt van tijd tot tijd een naam die in de microfoon wordt gezegd. Zo is ieder op zijn of haar manier aan het gedenken, terwijl we als gemeenschap tegelijk dragend aanwezig zijn voor elkaar.

Kirsten Slettenaar

Wat valt er te verwachten?

Deze vraag zullen we ons in de advent- en kerstperiode stellen in de kerkdiensten. Advent is de tijd waarin we ons instellen op het kerstfeest, waarin we de komst van het Licht in de wereld verwachten. Tenminste, dat is liturgisch gezien de betekenis van advent.

Maar hoe zit dat met onze eigen verwachting? Stel dat je opziet tegen kerst omdat er ruzie is in de familie of omdat je je geliefde dan vreselijk mist. Wat verwacht je dan? Voor een ander is het verwachten juist mooier en krachtiger dan het aanbreken van het verwachte. Het bezit van de zaak is het einde van het vermaak – wat moet je dan in vredesnaam nog met kerst?

Leven we tegen de verwachting in naar kerst toe, durven we nog iets te verwachten of geven we de hoop bij voorbaat al op? Vanaf 2 december is het zover: dan breekt de adventstijd aan...

Kirsten Slettenaar



Werkdagen

Mijn werkdagen zijn *dinsdag, woensdag, donderdag*. Daar komt dan nog één dagdeel bij dat ik flexibel inzet: dat kan een avond zijn, een zondagochtend of een ander moment in de week, net hoe het uitkomt. Maar zoals het in ieders leven gaat: niet alles valt te plannen. Dat geldt ook voor mij. Mijn uitgangspunt is daarom de verdeling zoals ik die hier beschrijf, maar in de praktijk ben ik daar flexibel in als dat nodig of handig is.

Kirsten Slettenaar

'Het sacrale in de videokunst'

Leiding: Arent Weevers
Datum: **Donderdag 01 november**
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Plaats: Remonstrantse Kerk Hengelo
Entree: Rem.leden/vrienden: € 5,-
anderen: € 10,-

Het heilige is het kloppend hart van de spirituele ervaring. Moderne kunst schijnt dat te kunnen genereren, zelfs al had de kunstenaar niet direct die bedoeling! Het presenteert zich via vele gedaantes. Voor wie het wil zien, sijpelt het heilige door de verflagen, steen, hout, gips, inkt, metaal, kunststof en licht van de kunstwerken heen. De vraag is: hoe verhoud je je tot het kunstwerk. Hoe kijk je? Hoe kijkt het kunstwerk naar jou, als mens, verbonden in tijd en ruimte.

Uiteindelijk is kunst wat de waarnemer waarneemt en dat is, wat Weevers betreft niet vrijblijvend. Hij zal via de videokunst de vraag naar mogelijke sporen van het heilige verkennen.

Arent Weevers is theoloog, mediakunstenaar en initiatiefnemer van de tentoonstellingen 'Moving Images Inspired Videoart' in de Grote of Lebuinuskerk in Deventer.



'Moving Images'

'Het sacrale in de muziek'

Spreker: Cor Langen
Datum: **Donderdag 15 november**
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Plaats: Remonstrantse Kerk Hengelo
Entree: Vrijwillige bijdrage; koffie/thee: € 1,-

Tijdens één van de bijeenkomsten van 'eten en praten met ...' hebben we ooit onderzocht welke gevoelens een bepaald muziekstuk bij mensen kunnen oproepen. De uitkomsten waren nogal verschillend.

Die verscheidenheid leidt tot de vraag of het heilige in de muziek kan worden uitgedrukt. Is muziek een passend expressiemiddel of moeten we met Scruton vaststellen dat de muziek geen geschikt middel is juist omdat muziek bij iedereen verschillende gevoelens kan oproepen?

De centrale vraag is dus hoe en in hoeverre het heilige kan worden uitgedrukt in de muziek.

We gaan te rade bij Robert Scruton en een aantal andere filosofen aan de hand van teksten, afbeeldingen en muzikale voorbeelden.

Daarna gaan we zeker hierover in gesprek.



'Meer dan ontspanning alleen. Over het belang van muziek' door o.a. Roger Scruton

Algemene Leden Vergadering op woensdag 28 november om 19.30 uur.

Collecterooster november 2018

04 en 11 november	Stichting Kleine Kracht
18 november	St. Humanitaire Hulp Syrië
25 november	Borsthuis, aanleg Stilteroute

Stichting Kleine Kracht

De Stichting Kleine Kracht uit Hengelo (Ov) verleent al meer dan 25 jaar de meest elementaire noodhulp aan mensen in absolute noodsituaties in het veelal nog in middeleeuwse omstandigheden verkerende Roemeens-Moldavië. Ook ondersteunen wij in deze regio enkele ziekenhuizen en scholen.

Verder hebben we meerdere kansarme kinderen door middel van één of meer operaties weer een toekomst kunnen geven.

De Stichting Kleine Kracht bestaat uit 5 vaste leden. Daarnaast zijn er een groot aantal vrijwilligers die meehelpen om kleding en andere noodzakelijke levensbehoeften te verzamelen, in te pakken en transportklaar te maken.

In de wintermaanden zorgen wij ook regelmatig voor voedselpakketten. Onder de bezielende leiding van Klaas Kerstholt worden per jaar meerdere transporten naar Roemenië georganiseerd.

Naast de leden en vrijwilligers in Nederland hebben wij een bijzonder betrouwbaar team in Roemenië, dat ons op allerlei terreinen ondersteunt.

Zonder deze mensen zou het niet mogelijk zijn om onze hulp op de juiste plaatsen te laten aankomen.

Praktische Informatie:

Ons inzamelpunt voor goederen is in Hengelo.

Het adres is Onyxstraat t.o. de puinbreker.

Elke maandagavond van 19:15 tot 20:00 uur zamelen wij eerste levensbehoeften in ten behoeve van de arme medemens in Roemeens Moldavië.

Rekening: NL70 INGB0009 3060 07

t.n.v. stichting Kleine Kracht Hengelo



Collecteopbrengsten

02 sept.	€ 96,83	St. Twentse Wens Ambulance
09 sept.	€ 122,20	St. Twentse Wens Ambulance
16 sept.	€ 132,95	St. Humanitaire Hulp Syrië
23 sept.	€ 103,10	St. Twentse Wens Ambulance
30 sept.	€ 189,80	St. Twentse Wens Ambulance

Borsthuis, stilteroute

Al enige tijd zijn we in een werkgroep bezig met het ontwikkelen van een stilteroute rondom het Borsthuis hier in Hengelo. *)

De stilteroute die we hadden voldeed niet en deze route is als één van de ideeën naar voren gekomen.

Langs deze stilteroute komen enkele beelden, borden met gedichten, een prieel en een 'kapel'.

Omdat nog niet alle financiën rond zijn, vragen wij ook sponsoring bij de kerken.

Met vriendelijke groet,

Egbertina Tessemaker – Bolt

Geestelijk Verzorgster, Rouw- en verliesbegeleidster,

en Aandachtsfunctionaris Ouderenmishandeling Hengelo/Vriezenveen.

*) Het Borsthuis biedt verpleeghuiszorg, geriatrische revalidatie, dagbesteding en dagbehandeling.



Meet and Eat met vluchtelingen!

Stichting Present Almelo organiseert op zaterdagavond **10 november** alweer de vijfde "Meet and Eat".

Een gezellige én laagdrempelige manier om in contact te komen met vluchtelingen, want samen eten verbindt!

Als gastgezin ontvang je thuis twee (of meer) vluchtelingen aan tafel en ga je samen eten.

Meet & Eat in het kort:

Je meldt je aan als gastgezin – Stichting Present zorgt voor een goede match – je ontvangt alle informatie, instructies en tips voor de Meet & Eat avond – op de avond zelf haal je je gasten op bij het AZC * – thuis ga je samen eten – aan het einde van de avond breng je de gasten weer terug. Uiteraard zorgen wij voor goede begeleiding en nazorg.

Wil je meer voor vluchtelingen dichtbij huis betekenen?

Meld je dan voor maandag 29 oktober a.s. aan op

www.presentalmelo.nl/meet-eat,

mail naar: alie.dijkstra@presentalmelo.nl of

neem telefonisch contact op: 06-14294984

Namens Stichting Present Almelo,

Alie Dijkstra, Projectleider vluchtelingen Present

*Nieuw is dat statushouders die in Almelo wonen en relatief nog maar kort in Nederland zijn, ook mee kunnen doen. Vervoer van deze mensen vindt plaats in overleg met het gastgezin.

Luc koning, Raad van Kerken, Almelo

Cursussen U3L (HOVO)

Onderstaande cursussen starten in november.
Voor het hele overzicht kijk op:
http://aanmelden.u3l.nl/overzicht_cursussen/

U kunt zich hiervoor aanmelden

a. als u kunt telebankieren, meldt u zich dan aan via de webwinkel:

<http://aanmelden.u3l.nl>

b. of stuur een mail naar adm@U3L.nl met uw naam, adresgegevens en telefoonnr. en uw wensen;

c. of u kunt op werkdagen bellen tussen 10 en 12 uur op nr 06 814 95 887



Shakespeare, leven, theater en 3 tragedies (Romeo and Juliet, Hamlet en Macbeth) (HE-18-48)

Data 01, 08, 15 november
Tijd 14:00 - 16:00 uur
Plaats Hengelo, Bibliotheek, Beursstraat
Docent Anneke Keizer



Proeven aan poëzie (ZW-18-74)

foto: Vasalis

Data 6, 13, 20 november
Tijd 13:30 - 16:00 uur
Plaats Zwolle, Oosterkerk, Koewegje 2
Docent Geert te Velde



Karl Barth (ZW-18-76)

Data 8, 15, 22, 29 november
Tijd 13:30 - 16:00 uur
Plaats Zwolle, DOAS, Mimosastr. 1, lokaal 1A
Docent dr. Karel Blei



Moderne muziek beter begrijpen (HE-18-45)

Data 13, 27 nov, 11 dec 2018 en 8, 22 jan, 5 feb 2019
Tijd 10:00 - 12:00 uur
Plaats Hengelo, Historisch Museum, Beekstraat
Docent Jan Bijkerk

Belevissen uit het Inloophuis

"Ik heb wel bijna iemand neergestoken hé!". Aan het woord is niet een opgeblazen type met krullend borsthaar boven zijn T-shirt uit, maar een keurig verzorgde jonge vent. Het gesprek is al even aan de gang n.a.v. de moordenaar van Nikkie Verstappen en wat hem zoal te wachten zou moeten staan, als hij dat ineens zegt. Het is niet de bedoeling om de, vrij nieuwe, collega te imponeren, maar om aan te geven dat hij weet waar het over gaat als je het over gevangen zetten hebt. "Ik was blij dat ik de handboeien om kreeg, omdat ik toen wist dat ik geen gevaar meer was voor de andere mensen. Hoe ik zo de weg kwijt kon zijn! Na een gebeurtenis van 8 jaar daarvoor kreeg ik steeds meer stemmen in mijn hoofd, die vertelden wat ik moest doen". "Ik heb nooit last van spijt gehad, al zou ik degene die ik bedreigd heb wel de hand willen schudden en sorry willen zeggen". Er kwam een opmerking wat dit soort dingen met het slachtoffer doet en hoe die verder moet.

Er ontspoon zich een discussie over 'vergeven' en wat dat precies is. Nooit heb ik me gerealiseerd dat dat woord voor meerdere betekenissen vatbaar is. Het gesprek ging over kerkmensen die wel het woord 'vergeven' in de mond nemen, maar niet vergeten kunnen. En of je zonder vergeten toch vergeven kunt. "Als iemand je iets ergs heeft aangedaan en je hebt het vergeven, maar krijgt toch een schok op het moment dat je die ander weer treft, dan heb je niet echt vergeven", stelde iemand. Anderen konden dat zeker niet beamen. Een lastige kwestie. Het gesprek heeft nog uren in mijn hoofd gezeten. Wat is vergeven nou eigenlijk precies? Hoe vaak we dat moeten doen is vrij gemakkelijk te beantwoorden met de Bijbel bij de hand, maar de definitie? Misschien moeten we daar maar eens een nachtje over slapen.

Cees van Doorn, Begeleider/coördinator
Stichting Inloophuis Hengelo
p/a Schneiderstraat 34
7555LX Hengelo
Tel. 074 2433748
mail: ceesvandoorn12@gmail.com



Schrijfdag Amnesty International

Ook dit jaar is er weer gelegenheid om brieven en kaarten te schrijven tegen onrecht. Voor mensen die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die vast-zitten om hun mening, die gemarteld werden om wat ze geloven. Die brieven zijn van enorme waarde. Mensen voelen zich gesteund. Onrecht stopt. Gevangenen komen vrij. Dus: schrijf mee, op **zaterdag 8 dec. (14.00-16.00u.)** in het achterzaaltje van onze Remonstrantse kerk! (Woltersweg 11 in Hengelo). Hartelijk dank, *Anke Kampinga*



Open dag 'De Wonne' in Almelo

Kennis maken met een Christelijke woongemeenschap met opvang? Kom naar de open middag van "De Wonne"
Zaterdag 24 november 2018 van 14.00 tot 17.00 uur.
De Wonne Almelo
Arendsboerweg 1
761 BA **Almelo**
Info en opgave via tel: 0546 456436 of per email info@de-wonnealmelo.nl, voor 17 november.

Toelichting

De Wonne is een oecumenische woongemeenschap waar mensen in knelsituaties tijdelijk opgevangen worden. Ze wordt hierbij o.a. geïnspireerd door Franciscus van Assisi. Ze laat zich leiden door de kernwaarden duurzaamheid, eenvoud, gastvrijheid en betrokkenheid; gevoed door geloof, hoop en liefde. Ze is gevestigd in een oud Franciscanessen klooster nabij het centrum. Er is plaats voor 9 tijdelijke en 4 vaste bewoners. De Wonne is op zoek naar iemand die de woongemeenschap wil versterken. Ieder die zich wil oriënteren op een leven in deze woongemeenschap is van harte welkom! Voor meer informatie, zie www.dewonnealmelo.nl

Voedselbank



U kunt ook direct geld overmaken naar de rekening van de diaconie o.v.v. Voedselbank - fruit, rekeningnr. : NL50 INGB 0003 6979 24 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente Twente. Hartelijk dank.
Namens de Diaconie, Johanna de Jong en Anke Kampinga

In het najaar

Het festival der dingen is bijna voorbij,
Zoals bijna voorbij is de volle maan.
Niets schokkend gebeurd.
Niets teders volbracht.
Niets edelmoedigs gecombineerd.

De vuurvliegjes zijn weggegaan
Met hun diametrale gezang.
De roos van waanzin, verwacht in het felste schijnsel,
Is in onze borsten blijven steken.
Daar legt ze knopen voor de moraal onontwarbaar.

De laatste wijn komt langs.
De laatste liefde komt langs zonder opsmuk,
Een groet niet gegroet, een kus, een stille hoop.
De eerste bezems arriveren
En met hen, ongeschoren, wat emmertjes.

De dingen gaan weg.
Ze gaan naar buiten en strooien
Goudkleurig stof op het trottoir,
Afkomstig uit een hersenloos laboratorium.
Vooruit, kleine moeite hen te volgen.
Het is niet de laatste dans, geen aarzelende passen.
Niet getreurd over die maan,
Niet getreurd om het maniakale doelwit.
Daar gaan de dingen, kijk,
Ze dragen open schoenen
Van takjes tijd.

Arjen Duinker

Agenda

do.	01 nov.	Liturgiecommissie	14.30u.
do.	01 nov.	'Het sacrale in de videokunst'	14.00u.
di.	06 nov.	Kerkenraadsvergadering	09.30u.
wo.	14 nov.	Jongste Vrouwenkring; Mw. Boonstra	14.00u.
wo.	14 nov.	Sluitingsdatum kopij	
do.	15 nov.	'Het sacrale in de muziek'	14.00u.
do.	22 nov.	Diaconievergadering	09.45u.
wo.	28 nov.	Verspreiden Passant	11.00-11.30u.
wo.	28 nov.	Algemene Leden Vergadering	19.30u.

Bloemen uit de dienst

Mw. T. Lotgerink Bruinenberg
tel. 053-478 72 71
email: tvanderw@live.nl





Adressen

Predikant:

Ds. Kirsten Slettenaar
 Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne
 Tel: 074-357 42 76; e-mail: xbirds@wxs.nl
 werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag,
 vanaf 8.30 uur

Voorzitter: Vacant

Vice-Voorzitter:

Mw. J.J. van Gijssel-Boxem, ad interim
 Tel.: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijssbox@hetnet.nl

Secretaris:

Mw. J.N.J. Mulder
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 053-435 60 22; 06 20 03 82 22;
 e-mail: cobimulder3@gmail.com

Penningmeester:

Mw T. Lotgerink Bruinenberg-van der Weide
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl
 Befalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
 t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en
 andere persoonlijke gegevens:
 Mw. J.J. van Gijssel-Boxem
 Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal
 Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijssbox@hetnet.nl

Diaconie:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg
 Tel.: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com
 Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:
 t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 074-291 82 49

Coördinatie Kosterij:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg
 Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com

Redactie:

Mw. A. Kampinga en Mw. J.C. de Jong
 Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
 Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: <https://twente.remonstranten.nl>

Inleveren kopij uiterlijk: 14 november



Diensten 10.30uur

Datum	Predikant Liturg	Koster Bloemen
28 okt.	Ds. K. Slettenaar Mw. Haarman <i>Organist: P. Kuiper</i> Collecte: St. Kleine Kracht Roemenië	Hr. Suir Mw. De Jong
November		
04 nov.	Ds. K. Slettenaar Mw. Staring <i>Organist: D. Vallenduuk</i> Collecte: St. Kleine Kracht Roemenië	Hr. Huiskamp Mw. Hummelen
Gedachtenis zondag		
11 nov.	Dhr. Overdiep, Bussum Mw. Douwes Dekker <i>Organist: D. Vallenduuk</i> Collecte: St. Kleine Kracht Roemenië	Mw. Boonstra / Mw. Stam Mw. Huiskamp
18 nov.	Ds. K. Slettenaar - RemDo- dienst; <i>Organist: Paul Kuiper</i> Collecte: Stichting Humanitaire Hulp Syrië	Hr. Van Gijssel Mw. Douwes Dekker
25 nov.	Ds. P.J.A. Nissen, Nijmegen Mw. Pouyet <i>Organist: Paul Kuiper</i> Collecte: Borsthuis, Stilteroute laatste zondag kerkelijk jaar	Mw. Wuite Mw. Du Rieu
December		
02 dec.	Mw. ds. K. Slettenaar Mw. Korstanje <i>Organist: Paul Kuiper</i> Collecte: Borsthuis, Stilteroute	Hr. Knol Mw. Vervoort
1ste Advent		
09 dec.	Mw. ds. A. Haarman Mw. Staring <i>Organist: D. Vallenduuk</i> Collecte: Borsthuis, Stilteroute	Mw. Bazuin Mw. Touw
2de Advent		
16 dec.	Mw. ds. K. Slettenaar Mw. Douwes Dekker <i>Organist: D. Vallenduuk</i> Collecte: Noodfonds Hengelo	Hr. Huiskamp Mw. Bonebakker
3de Advent		