

Dienst voor kerstochtend, 25 dec 2018

Voor de dienst **kerstliederen**:

- Er is een roos ontloken 473: 1, 3

- Hört der Engel helle Lieder (Eer zij God in onze dagen)

Cantorij: coupletten. Allen: gloria

1. Hört der Engel helle Lieder klingen_das weite Feld entlang,
und die Berge hallen wider vond des Himmels Lobgesang:

Refrein: Gloria gloria gloria in excelsis Deo.

2. Hirten sagt, was ist geschehen, was tun uns die Engel kund?

Alles Leid kinnt jetzt vergehen auf dem weiten Erdenrund;

Refrein: Gloria gloria gloria in excelsis Deo.

3. Denn ein Kindlein ist geboren, kommen ist der Heiland dein.

Er errettet, was verloren, Friede soll auf Erden sein.

Refrein: Gloria gloria gloria in excelsis Deo.

- Komt ons in diepe nacht ter ore 489

Vorbereitung

Welkom

Aanroeping en inkeer

Zingen: 477 Komt allen tezamen: 1, 3

Bemoediging en Groet

Antwoordlied:



Tot U, Heer, is ons hart ge- richt. Hier zijn wij, o- pen voor uw licht.

Gij geeft ons kracht tot stilt' en strijd. Kom tot ons, eeuw' ge in de tijd. A- men.

Gebed

Zingen: Uit nacht en ontij zijn getogen (melodie psalm 66) 1, 2

(uit: *Zingenderwijs*. Tekst: Frank Rooze)

1. Uit nacht en ontij zijn getogen
de mensen van verlies en pijn
die onder het geweld gebogen
de eeuwen door vernederd zijn.
Van verre komen zij gelopen,
geschonden levens door de haat,
die niet in staat zijn te geloven
in 't gloren van de dageraad.

2. Ten prooi aan wanhoop, angst en zorgen,
diept Gij ons op uit duisternis,
verhaalt ons van een nieuwe morgen
die het begin van leven is.
De mensenzoon rijst uit het duister
en zaait zijn licht in ons bestaan,
dat hij verspreidt in volle luister:
Hij deed ons uit de dood opstaan.

Horen en verstaan

Inleiding op de lezingen:

Gezongen gebed om de Geest: uit nacht en ontij couplet 3

Gij zijt de zon van God gegeven
en brengt de schepping aan het licht:
aarde ontluikt, teken van leven,
heeft vrede wereldwijd gesticht.
Steek Gij ons aan, licht van genade
en ga ons op in deze tijd.
Dan staan wij op tot U, herschapen
om dragers van uw licht te zijn.

Lezingen: Johannes 1

¹In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.²Het was in het begin bij God. ³Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. ⁴In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. ⁵Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Zingen: Stil zwevend door de sferen (melodie van lied 803 Uit Oer is hij getogen)

(uit: Zingenderwijs. Tekst: Jaap van Dijkhuizen, muziek: Melchior Teschner)

1. Stil zwevend door de sferen,
nog door geen oor gehoord,
bestemd om te creëren:
onuitgesproken woord.
Die dag in den beginne
toen God het scheppend sprak,
beroerde het de dingen
waardoor de stilte brak.

2. Eenmaal het woord gesproken
begon de mens zijn reis,
is ook de Geest ontloken
die haar Gods wegen wijst.
Maar machten van het duister
hebben het licht vervaagd,
zodat de mens ontluisterd
om redding heeft gevraagd.

3. Weer zendt God naar de aarde
het woord dat was en is,
dat eens de Schepping baarde
in groot geheimenis:
Het godskind ons gegeven
het nodigt ons te gaan,
de weg van licht ten leven
door hem voor ons gebaad.

Lezing: Luc 2: 8-20

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. ⁹Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. ¹⁰De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: ¹¹vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. ¹²Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.' ¹³En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

¹⁴'Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.'

¹⁵Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' ¹⁶Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. ¹⁷Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. ¹⁸Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, ¹⁹maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. ²⁰De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Zingen: Halleluia (Taizé)

Preek

Stilte

Muziek

Cantorij: the holly and the ivy

Gebeden en gaven

Voorbede, stil gebed en gezongen Onze Vader

Mededelingen over de gaven

Collecte

Uitzending en zegen

Zingen: Woord dat was in het begin (melodie Hoor de eng'len)

(uit: Zingenderwijs. Tekst: Lammert Hoeve, muziek: F. Mendelssohn Bartoldy)

Woord dat was in het begin,

woord voor elke sterveling.
Alles is erdoor ontstaan
hiermee vangt het leven aan.
Leven, bron van levenslicht,
licht schijnt daar waar duister zwicht.
Hij die komt als Godsgezant
en getuigt van hogerhand,
van het naderende licht,
mensenzoon, het Godsgezicht.

Wordt genoemd het ware licht,
is op ieder mens gericht.
Niet gekend, die vreemdeling
niet geliefd en niet bemind.
Hen zij lof die hem ontvangen
kind van God zijn, onbevungen
woorden spreken, woorden doen,
leven met een visioen.
Mens voor mens zijn in de nood,
worden tot een deelgenoot.

Zegen

Uitzending en zegen beantwoord door een gezongen amen

A - - men, a - men.

The image shows a musical staff in G major (one sharp) and common time (C). The melody consists of a quarter note G4, followed by a half note A4, a quarter note B4, and a quarter note C5. The lyrics 'A - - men, a - men.' are written below the staff, with hyphens indicating the duration of the notes. The accompaniment consists of a series of chords: a G4 chord, an A4 chord, a B4 chord, and a C5 chord, each held for a full measure.