



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

Jaargang 11, nr. 02
februari 2019

Nashville...

In de tijd dat ik dit schrijf, is er veel ophef over het Nashville-document. In eerste instantie dacht ik nog even: alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus laten we er in Nederland vooral niet teveel aandacht aan besteden. Maar al snel werd duidelijk hoe stellig dit document was, hoe neerbuiwend en kwetsend het ervaren werd en hoeveel predikanten, politici en bekende mensen dit document hadden ondertekend. Terecht kwamen er dan ook veel tegengeluiden, onder andere van remonstrantse zijde. Op de landelijke website verschenen een stellingname en enkele blogs, en ook in andere media lieten de remonstranten zich niet onbetuigd. In veel kerken is op zondag 13 januari een mooi lied van Sytze de Vries gezongen over de liefde.

Dit alles doet me denken aan die vreemde zin in het uittochtsverhaal van Mozes en het volk Israël: en God verhardde het hart van Farao. Op het moment dat iemand zo stellig is dat alle nuance uit zicht is geraakt, dat iemand zo dogmatisch is dat er altijd mensen door worden gekwetst, dat iemand zo van zijn gelijk is overtuigd dat er geen gesprek meer mogelijk is, zou je kunnen spreken van een verhard hart. Maar 'God verhardde zijn hart'? Kan zelfs een verhard hart dan nog een bedoeling hebben in het grotere geheel? Iets in de zin dat zo'n verharding juist duidelijk moet maken: zo moet het niet, dus hoe dan wel?

Vanuit de verhaallijn van het boek Exodus kunnen we concluderen dat het hart van de Farao verhard was, omdat dat de enige manier was voor het volk om uiteindelijk bevrijd te kunnen worden. Het werd aan alle kanten duidelijk dat de harde manier niet de weg was, integendeel, het gaf de Israëlieten juist de kracht om zich ervan los te maken en een eigen weg te zoeken.

Ik hoop van harte dat tegen de tijd dat dit kerkblad uitkomt, het Nashville document een dergelijke uitwerking heeft gekregen.

Kirsten Slettenaar

Agenda

Gemeente-ochtend hoe willen wij als remonstranten gemeente zijn en hoe willen wij ons maatschappelijk presenteren?

Datum: **zaterdag 26 januari 2019**

Tijd: 10.30 uur

Eten en praten met 'Godsbeelden'

Begeleiding: Kirsten Slettenaar; Iris Kraak

Datum: **woensdag 30 januari 2019**

Tijd: 17.00 - 19.00 uur

Plaats: Remonstrantse kerk, Hengelo

Entree: € 5,- als bijdrage voor de maaltijd

Opgave: Uiterlijk maandag 28 januari 2019 bij Iris Kraak, mail: info@iriskraak.nl

Eten en praten met 'Hiernamaals'

Begeleiding: Kirsten Slettenaar; Iris Kraak

Datum: **woensdag 13 februari 2019**

Tijd: 17.00 - 19.00 uur

Plaats: Remonstrantse kerk, Hengelo

Entree: € 5,- als bijdrage voor de maaltijd

Opgave: Uiterlijk maandag 11 februari 2019 bij Iris Kraak, mail: info@iriskraak.nl

Eten en praten met 'Rituelen'

Begeleiding: Kirsten Slettenaar; Iris Kraak

Datum: **woensdag 27 februari 2019**

Tijd: 17.00 - 19.00 uur

Plaats: Remonstrantse kerk, Hengelo

Entree: € 5,- als bijdrage voor de maaltijd

Opgave: Uiterlijk maandag 25 februari 2019 bij Iris Kraak, mail: info@iriskraak.nl

Kerkenraadspraak januari 2019

Aan het begin van de vergadering stonden we kort stil bij het **heengaan van Wim Kramers**. Hoe inspirerend zijn aanwezigheid binnen onze vergaderingen steeds was en zijn energieke wil om waar mogelijk dienstbaar te zijn, ondanks zijn afnemende gezondheid. Wij bedanken Wim voor het vele werk dat hij binnen onze gemeenschap heeft verricht. In het maartnummer van Passant zal een 'in memoriam' over Wim verschijnen.

Het jaar 2019 vormt voor ons remonstranten een belangrijk jaar, waar gedurende diverse keren zal worden stil gestaan wat het door de **afgelopen vier eeuwen betekent, remonstrant te zijn**. De opmaat is op **3 maart** in de remonstrantse kerk te Rotterdam, waar om 15.00 uur een gezamenlijke viering zal plaatsvinden. In het januarinummer van AdRem en op de landelijke website van onze geloofsgemeenschap kunt u lezen hoe het jaarprogramma verder vorm krijgt. Wanneer we met meerdere gemeenteleden vanuit Twente op 3 maart naar **Rotterdam afreizen** is het mogelijk om gezamenlijk vervoer te regelen. Meldt u zich tot **uiterlijk 1 februari** aan bij ondergetekende* of laat een bericht achter op de intekenlijst op het prikbord in de ontmoetingsruimte van onze kerk, zodat we het gezamenlijk vervoer kunnen organiseren.

Graag attendeer ik u nogmaals op de bijeenkomst op zaterdagochtend **26 januari 2019, aanvang 10.30 uur** met het thema: "hoe willen wij als remonstranten gemeente zijn en hoe willen wij ons maatschappelijk presenteren". Dit als opmaat naar de jaarlijkse **Algemene Vergadering van Beraad die op 9 maart 2019** gehouden zal worden.

Dan wil ik u alvast wijzen op onze **jaarlijkse ledenvergadering in april**. Deze zal op **dinsdagavond 30 april zijn, aanvang 19.30 uur**. Helaas kunnen we ons eerdere voorstel om op een zaterdagochtend bijeen te komen, voor deze vergadering niet waarmaken, gelet op de diverse vieringen in de maand april rond de Paastijd.

Cobi Mulder,

**(cobimulder3@gmail.com)*

Personalia

Van lid overgegaan naar belangstellende van onze Gemeente: Mw. E. (Els) Lambrechtsen-Nas, Almelo

Overleden op 30 december 2018:

Dhr. W.M. (Wim) Kramers, Enschede, vriend van onze Gemeente.

Wie ben ik?

Simone van Donselaar:

Ik ben geboren in Utrecht op 01-08-1947. Toen ik 13 jaar was zijn wij naar Bilthoven verhuisd. Mijn ouders waren Remonstrants en actief in de Geertekerk. In Bilthoven heb ik in de Woudkapel (NPB) belijdenis gedaan.

Na mijn verpleegkundige opleiding in Leiden ben ik door het werk van mijn man in Twente beland. Dat was wennen. Al vrij snel belandden wij bij de Jonge Echtparen Kring die door de Remonstranten uit Twente geformeerd werd.

Als ik terugkijk naar de jaren 70 en 80 ben ik in de kerk veel actief geweest. Ik werd wijkhoofd in wijk zuid van Enschede. Ik heb jarenlang een groep van het verteluur geleid.

Ik ben gestart met het maken van roosters en het werven van vrijwilligers voor de crèche diensten. Elke zondag waren er baby's of peuters die de crèche bezochten, zodat ouders de kerkdienst konden bijwonen.

Ondertussen ben ik een opleiding maatschappelijke gezondheidszorg gaan volgen aan de Sociale Academie in Enschede. De laatste 20 jaren van mijn arbeidzaam leven heb ik gewerkt als sociaal jeugdverpleegkundige bij de GGD. Landelijk heb ik jaren als voorzitter de beroepsgroep Jeugdverpleegkundige geleid.

In de jaren 90 zijn 2 van onze 3 dochters actief geworden in de atletiek. Dat betekende in het weekend actief zijn bij wedstrijden. Ook voor de atletiekclub ben ik jarenlang voorzitter geweest.

Opnieuw werd ik voor de gemeente in Enschede contactlid. En in 2008 heb ik de taak van centraal contactlid van Marijke Bazuin overgenomen.

Nu per 1 januari 2019 neem ik zitting in de kerkenraad als lid. Ik wil verdraagzaam zijn, open staan voor anderen. Omzien naar elkaar. Elkaar ontmoeten, zoeken naar de zin van het leven. Verbinden. Dit alles wil ik graag doen binnen onze geloofsgemeenschap. ik hoop dat ik als lid van de kerkenraad mijn steentje hieraan bij kan dragen.

Simone van Donselaar



Verspreiding van het remonstrants gedachtegoed in Twente

Enkele uren per week mag ik besteden aan het verspreiden van het remonstrants gedachtegoed in heel Twente. Dat is een mooie taak, maar tegelijk een taak die nauw samenhangt met de hele gemeente. Want ik kan wel iets vertellen over het remonstrants gedachtegoed, maar het is de gemeente die er de basis van is.

Daarom heb ik het volgende bedacht. Graag wil ik mij uit laten nodigen door allerlei serviceclubs, verenigingen, groeperingen die verdieping zoeken. Groepen die mij als gast zouden willen uitnodigen en waar ik een (interactieve) lezing kan houden over zingeving of een aanverwant onderwerp. Het lijkt me daarbij het mooist als ik via een gemeentelid die lid is van zo'n club, wordt uitgenodigd. Diegene kent de club, kan de praktische zaken regelen, en kan ook inschatten wat voor lezing of onderwerp op prijs wordt gesteld.

Maar de rol van u als gemeentelid reikt verder, en dit is één van de belangrijkste onderdelen van het plan: ik ben één keer te gast op uw club, maar u (als gemeentelid) blijft. Als er in een later stadium vragen komen, of er ontstaat een gesprekje, dan bent u degene die daarop kan inhaken. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om 'zieltjes te winnen', maar wel om het aansprekende van het remonstrantisme breder onder de aandacht te brengen.

Al enkele gemeenteleden hebben aangegeven mij graag een keer te willen uitnodigen op hun club. Als dat ook voor u geldt, hoor ik het graag.

Kirsten Slettenaar

Vele wegen

Vele wegen kent het leven,
maar van al die wegen is er één die jij te gaan hebt.
Die éne is voor jou.
Die ene slechts.
En of je wilt of niet, die weg heb jij te gaan.

De keuze is dus niet de weg, want die koos jou.
De keuze is de wijze hoe die weg te gaan.
Met onwil om de kuilen en de stenen,
met verzet omdat de zon een weg die door ravijnen gaat,
haast niet bereiken kan.

Of met de wil om aan het einde van die weg milder te zijn,
en wijzer, dan aan het begin.
De weg koos jou,
kies jij ook hem?'

*(Hans Stolp naar Dag Hammarskjöld)
'De Verwondering' zondag 13 januari 2019
voorgelezen door Neske Beks*

Kerstmaaltijd van de diaconie op 18 december 2018

Dit was wat de gasten aantroffen in de kerkzaal toen de schuifdeuren opengingen. Er stond een lange tafel dwars door de kerkruimte met plaats voor alle 40 gasten, een heel andere opstelling dan de gebruikelijke voor een kerkdienst. De tafel was stijlvol versierd, er branden lichtjes en het voorgerecht stond klaar. De verrassing voor zoveel moois was verwarmend.

Alle gasten waren eerst al ontvangen in de achterzaal met een hapje en een drankje. Daarna was het tijd voor het grotere werk. Na het verrassende voorgerecht en de soep trad Scrooge op in het Twents. Dat vroeg van de niet Twentenaren goed luisteren en soms iets missen maar was heel onderhoudend. Alle diaconieleden kwamen daarna in actie om het hoofdgerecht uit te serveren dat was geleverd door een bevriende cateraar. Men liet het zich goed smaken al waren de porties misschien niet helemaal seniorenvriendelijk.

Als tussenspel kregen we toen een "vlegel aan de vleugel" zoals Rein Meyer zichzelf benoemde. Een treffend stuk met carillonklanken werd uitmuntend vertolkt. Wat een gave om zo te mogen en kunnen spelen.

Als afsluiting was er koffie met homemade koekjes. Onze predikant, die ook de opening had verzorgd sloot af met passende woorden en het samen zingen van Stille Nacht. Na collecte om de gemaakte kosten te kunnen voldoen, ging bijna iedereen tevreden naar huis, verrijkt door de warmte van onderling contact. Wat overbleef was de opruimploeg en ook dit ging in goede harmonie samen met enige vrijwillige hulp wat erg welkom was.

Als ik voor mijzelf mag spreken, moe maar voldaan, kwam ik thuis. De diaconie heeft er veel werk aan om deze maaltijd te regelen maar de voldoening is groot als je hoort en voelt dat het gewaardeerd wordt door de gemeente. Ook dat is diaconie, omzien naar elkaar.

Tot de volgende keer bij de kerstmaaltijd.

*Nienke Koedam-de Boer., koekjesbakster en verslaggever,
Heddy Hummelen, taferversierster en contact cateraar en afwashulp,*

*Joop Bruinenberg Lotgerink, chauffeur en technische man,
Thea Reerink, ceremoniemeester,*

Jan Vervoort en echtgenote Ineke, cafébaas en voorgerechtmakers



Eten en praten met over geloofsbeleving

Tijdens deze bijeenkomsten staat onze eigen geloofsbeleving centraal. Na een inleiding praten we daarover met elkaar in kleine groepjes. Tijdens de pauzes is er een eenvoudige maaltijd.

Bijeenkomst 1: Godsbeelden

Begeleiding: Kirsten Slettenaar en Iris Kraak
Datum / Tijd: **woensdag 30 januari / 17.00 - 19.00 uur**
Plaats: Remonstrantse kerk, Hengelo
Toegang: € 5,00 als bijdrage voor de maaltijd
Opgave: **Uiterlijk maandag 28 januari**
bij Iris Kraak, mail: info@iriskraak.nl



Na een inleiding over godsbeelden aan de hand van iconen, praten we in kleine groepjes met elkaar over onze eigen Godsbeelden. Vragen die aan de orde kunnen komen: Wat is ons eigen Godsbeeld, is dat beeld in de loop van je leven veranderd? Haal je kracht en troost uit je Godsbeeld en hoe werkt dat dan? Hoe kan een icoon daarin een rol spelen (of een ander symbool)?

Bijeenkomst 2: Hiernamaals

Begeleiding: Kirsten Slettenaar en Iris Kraak
Datum / Tijd: **woensdag 13 februari / 17.00 - 19.00 uur**
Plaats: Remonstrantse kerk, Hengelo
Toegang: € 5,00 als bijdrage voor de maaltijd
Opgave: **Uiterlijk maandag 11 februari**
bij Iris Kraak, mail: info@iriskraak.nl



Aan de hand van afbeeldingen uit de kunst wordt er een inleiding gehouden over het hiernamaals. Ook het boek 'Atlas van het hiernamaals' wordt gebruikt. In kleine groepjes praten we hier verder over. Geloven we in een hiernamaals en waarom wel of niet, hoe zou het er uit kunnen zien, wat zegt ons beeld van het hiernamaals over ons hiernamaals – dit zijn vragen die aan de orde kunnen komen.



Bijeenkomst 3: Rituelen

Begeleiding: Kirsten Slettenaar en Iris Kraak
Datum / Tijd: **woensdag 27 februari / 17.00 - 19.00 uur**
Plaats: Remonstrantse kerk Hengelo
Toegang: € 5,- als bijdrage voor de maaltijd
Opgave: **Uiterlijk maandag 25 februari**
bij Iris Kraak mail: info@iriskraak.nl

Er wordt ingegaan op de vraag wat een ritueel inhoudt en waarom rituelen van belang zijn. Ook hierover wordt in kleine groepjes doorgepraat. Heb je zelf dagelijkse rituelen of bij bijzondere gelegenheden? Waren er in je gezin van herkomst rituelen op bepaalde momenten en hoe ervaren de je dat? Wat voegt een ritueel toe voor jou of heb je er juist niet zoveel mee?

Tijdens de bijeenkomst stellen we zelf een ritueel samen om deze bijeenkomsten af te sluiten.



Boom vol gedachten

Als je mij dan eindelijk zou kennen, ik zou weggaan G, ik houd er niet van om te worden gekend door iemand die ik niet En ook dat zou je weten, ook dat weer,

zeker, beter dan ik. Ik zou je vergeten, maar door jou niet worden vergeten. Kijk, daar houd ik niet van, te blijven leven waar ik zelf niet meer ben, je verwinterde

Eden, met je boom vol gedachten, maar zonder blad, zonder vrucht, zonder vrouw. Voor mij

zou het zomer zijn, met warme heide, warm zand, en een warme meid op een handdoek, om van te houden en dat te blijven doen. Je zou me kennen en kwijt zijn.

Rutger Kopland (1934-2012)

In het kader van de serie 'Eten en praten met' waarin Godsbeelden aan de orde komen, dit gedicht uit de cyclus G in de bundel 'Al die mooie beloften' uit 1978.

Collecterooster februari/maart

03, 10, 24 februari : 400 jaar Remonstranten in Twente
17 februari en 17 maart : Christian Peacemakers Team CPT
3, 10, 24 en 31 maart : Stichting Eritrea Hagez



De Dordtse synode van 1618

Dit jaar bestaat de Remonstrantse Broederschap 400 jaar. 400 jaar geloven in vrijheid. Deze geloofsvrijheid en – het verzet tegen één dwingende geloofsbelijdenis voor alle mensen van alle tijden – stond op het spel tijdens de Dordtse synode.

Op 14 januari 1619 werd na lange discussies het besluit genomen dat de Remonstrants gezinde predikanten de Synode moesten verlaten en uit het ambt werden gezet.

De 200 Remonstrants gezinde predikanten richtten daarna in Antwerpen de "Remonstrantse Broederschap van predikanten" op.

Tegenover de 5 stellingen tegen de Remonstranten van de Dordtse Synode plaatsen wij dit jaar de **5 V's van de Remonstranten: Vrijheid, Verdraagzaamheid, Vriendschap, Vertrouwen, Verantwoordelijkheid.**

Rondom deze stellingen willen wij als Remonstrantse Gemeente Twente activiteiten organiseren. Deze activiteiten brengen kosten met zich mee. Met een drietal collectes willen wij een deel van deze kosten kunnen dekken.

Aan het programma van deze activiteiten zal in dit jubileumjaar wordt gewerkt.

Christian Peacemaker Teams

In het Dorem overleg van dinsdag 25 september 2018 met kerkenraden van Doopsgezind en van Remonstranten is na overleg voor het volgende gezamenlijke doel in De Dorem diensten in 2019 gekozen: Christian Peacemaker Team.

Christian Peacemaker Teams (CPT) is een internationale organisatie die zich inzet voor de vrede. Oorspronkelijk werd de organisatie opgericht door doopsgezinden. Vrijwilligers van CPT zijn op geweldloze wijze actief als internationale waarnemers en bemiddelaars in conflicten op verschillende plaatsen in de wereld. (Canada, Colombia, Noord Irak, Hebron, zuidelijke Westbank) De organisatie heeft haar hoofdkantoor in Chicago (VS). In 2011 is de CPT regiogroep Nederland gevormd. Deze regiogroep Nederland wil bekendheid geven aan het werk van CPT, stimuleert deelname aan delegaties van 14 dagen aan de CPT Teams en werkt aan verbreding van vaardigheden om ruimte te creëren voor vrede.

Bankrekeningnummer: NL11 TRIO 0379 2771 15 t.n.v. Christian Peace Makers Team Nederland



Stichting Eritrea Hagez

De Stichting Eritrea Hagez betekent in goed Nederlands Eritrea Hulp. Wij zorgen voor geld en middelen om in Eritrea klinieken en een weeshuis te ondersteunen.

Ook andere activiteiten voor de meest kwetsbare mensen kunnen op onze hulp rekenen. We houden het eenvoudig en helder. We nemen het geld mee als we naar Eritrea gaan. Het begin van ons werk was in 2008, we maakten kennis met een groep zusters die samen een kliniek bestieren in een arme wijk in de stad Keren. Later maakten we kennis met het weeshuis. Met de zusters overleggen we wat ze het hardst nodig hebben. Dat kopen we in het land zelf. We geven geen geld. Niets blijft aan de strijkstok hangen, we hebben namelijk geen strijkstok. Alle overheadkosten betalen de bestuursleden uit hun eigen portemonnee. Al het geld dat op de rekening staat, gaat voor 100% naar de kliniek en het weeshuis.

Rekeningnummer: IBAN NL05INGB0005021620 t.n.v. Stichting Eritrea Hagez

De Stichting Eritrea Hagez is een initiatief van Jonne Misset en Albert Laterveer.

Klik voor meer informatie op de site :

<https://sites.google.com/site/eritreahageznl/home>

Stichting Eritrea Hagez

Junoplantsoen 73, 2024 RM Haarlem

Tel: 023-5274950; e-mail: eritreahagez@gmail.com

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 52059642

Collecteopbrengsten

02 dec.	€ 113,61	Borsthuis, Stilteroute
09 dec.	€ 82,05	Borsthuis, Stilteroute
16 dec.	€ 117,90	St. Noodfonds Hengelo
23 dec.	€ 154,50	St. Noodfonds Hengelo
24 dec.	€ 144,20	St. Noodfonds Hengelo
25 dec.	€ 201,96	St. Noodfonds Hengelo
30 dec.	€ 91,80	St. Noodfonds Hengelo

Kan liberaal christendom gereanimeerd worden?

De Vrijzinnige Lezing: 'Kan liberaal christendom gereanimeerd worden?'

Spreker: Britse theoloog Theo Hobson (1972)

Datum: **vrijdag 15 maart, 20.00 tot 21.30 uur**
(kerk open vanaf 19.30 uur)

Plaats: Geertekerk, Utrecht

Masterclass over de predikant in de publieke ruimte

Georganiseerd door: De Vrijzinnige Lezing en Op Goed Gerucht

Datum: **zaterdag 16 maart, 10.30 tot 12.30 uur**

Plaats: PThU te Amsterdam

Vorbereiding: Het boek van Theo Hobsons 'Gelovig humanisme' bij uitgeverij Skandalon .

Aanmelden beide activiteiten: via de website www.devrijzinnigelezing.nl

Entree: € 10,- per activiteit.
Masterclass is gratis voor diegene die de lezing hebben bezocht
€ 5,- voor studenten, minima en leden/vrienden van de Geertekerk

Hobson trok brede aandacht met zijn boeken *Reinventing Liberal Christianity* (2013) en *God Created Humanism* (2017). Hij manifesteert zich daarnaast vooral in de publieke ruimte met artikelen in kranten en tijdschriften. Humoristisch en polemisch verduidelijkt hij de rol van geloof in de huidige samenleving. Hij verdedigt dat het christendom de seculiere samenleving van harte moet ondersteunen omdat die waardevol is en hij verwijt het liberale christendom dat het zichzelf in de vingers heeft gesneden door ritueel en viering te verwaarlozen. Hij bepleit een heruitgevonden vrijzinnigheid, die in eigen huis overtuigend christelijk is en in de publieke ruimte uitgesproken humanistisch.

In zijn Vrijzinnige Lezing die de titel draagt: 'Kan liberaal christendom gereanimeerd worden?' geeft Hobson een overzicht van zijn carrière. Hij bespreekt de religieuze invloeden die hij onderging, zijn overgang van academische theologie naar journalistiek, zijn moeizame verhouding tot de Kerk van Engeland en zijn recente werk als kunstenaar. Hij zal de drie kernaspecten van zijn denken – geloof, theopolitiek en ritueel – toelichten. Die aspecten zijn alle drie verbonden met zijn herziening van 'liberaal christendom', een traditie die feitelijk ten onderging aan het eind van de twintigste eeuw en een wederopbouw nodig heeft. Religieuze kunst kan een liberale christelijke cultuur reanimeren en in de lezing belicht Hobson een aantal lopende projecten.

Op **zaterdagochtend 16 maart** spreekt Hobson tijdens een masterclass van De Vrijzinnige Lezing en Op Goed Gerucht en zal hij onder meer spreken over pionieren en de predikant die buiten de muren van de kerk opereert.

De Vrijzinnige Lezing wil vernieuwende theologie onder de aandacht brengen en daarmee stem geven aan (post-)moderne vrijzinnigheid en bijdragen aan hedendaags geloven. Dat doet zij door jaarlijks het woord te geven aan een vooraanstaande theoloog. Om het jaar wordt daarvoor een Nederlandse theoloog uitgenodigd, afgewisseld door een buitenlandse theoloog met een internationale reputatie die naast de lezing ook een seminar geeft. In 2017 vond de eerste editie plaats met de gerenommeerde, Amerikaanse theologe Catherine Keller, in 2018 met Frits de Lange.

Landelijk Bureau Remonstranten

de vrijzinnige
LEZING
Met Theo Hobson

'Kan liberaal
christendom
gereanimeerd
worden?'

Datum: 15 maart 2019

Locatie: Geertekerk
Utrecht

Tijd: 20.00 uur

Opgave: via de website

devrijzinnigelezing.nl





Meet and Eat met vluchtelingen!

Stichting Present Almelo organiseert op **zaterdag 9 maart** opnieuw een "Meet and Eat"; samen aan tafel met vluchtelingen. Een laagdrempelige manier om iets te betekenen voor vluchtelingen van het AZC of statushouders uit Almelo. Als gastadres ontvang je thuis twee (of meer) vluchtelingen aan tafel en ga je samen eten.

Meet & Eat in het kort:

Je meldt je aan als gastadres – Stichting Present zorgt voor een goede match – je ontvangt alle informatie, instructies en tips voor de Meet & Eat avond – op de dag zelf haal je je gasten om 16:00 (let op: dit tijdstip is vervoegd!) op bij het AZC/ woonadres* – thuis ga je samen eten – aan het einde van de Meet & Eat breng je de gasten weer terug. Uiteraard zorgen wij voor goede begeleiding en nazorg.

Wil je vluchtelingen in Almelo ook een warm welkom bieden en op een laagdrempelige manier bijdragen aan hun integratie?

Meld je dan voor maandag 4 maart a.s. aan op www.presentalmelo.nl/meet-eat, mail naar: alie.dijkstra@presentalmelo.nl of neem telefonisch contact op: 06-14294984

De overige data voor Meet & Eat in 2019 staan gepland op: vrijdag 14 juni (start:17:30) en zaterdag 9 november. (start:16:00)

Namens Stichting Present Almelo,

Alie Dijkstra

* statushouders die in Almelo wonen komen op eigen gelegenheid naar het gastadres of worden door het gastgezin opgehaald.

Voedselbank



Elke week staan de klanten weer in de rij voor de voedselbank! Ook zij willen graag met de feestdagen iets extra's op tafel kunnen zetten!

Afgelopen maand hebben we weer een volle krat kunnen brengen! Heel veel dank.

U kunt natuurlijk ook geld overmaken op de rekening van de diaconie o.v.v. Voedselbank – fruit. (NL50 INGB 0003 6979 24 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente Twente). Hartelijk dank.

Namens de Diaconie, Johanna de Jong en Anke Kampinga

Cursussen U3L (HOVO) Nieuw aanbod

7 maart start in Hengelo

Dante's Inferno Een van de mooiste geïllustreerde manuscripten van de Divina Commedia van Dante rond 1445 vervaardigd in Siena in opdracht van Alfonso V van Aragon, Koning van Napels, getoond en toegelicht door drs. Jeanne van der Stappen.

Data: 7, 14, 21 maart 2019

Tijd: donderdagmiddag van 14:00 tot 16:30 uur

Locatie: Filmzaal, Schouwburg Hengelo

Docent: drs. Jeanne van der Stappen

Bijdrage: € 95,29

15 maart start in Zwolle

Leven we ons eigen leven? Dat is minder vanzelfsprekend dan het oogt. Hoe vaak worden we niet gestuurd door wat van buitenaf komt. Waar kunnen we dat vinden: "onze eigen leven"?

Data 15, 22, 29 mrt 2019; ca 2,5 uur incl. pauze

Tijd vrijdagmorgen van 10:00 tot 12:30 uur

Locatie DOAS, Mimosastraat 1, lokaal 1A

Docent Harm Knoop

Bijdrage € 95,28

Voor meer informatie zie http://aanmelden.u3l.nl/overzicht_cursussen

Voor het hele overzicht kijk op:

http://aanmelden.u3l.nl/overzicht_cursussen/

U kunt zich hiervoor aanmelden:

a. als u kunt telebankieren, meldt u dan aan via de webwinkel: <http://aanmelden.u3l.nl>

b. of stuur een mail naar adm@U3L.nl met uw naam, adresgegevens en telefoonnr. en uw wensen;

c. of u kunt op werkdagen bellen tussen 10 en 12 uur op nr. 06 814 95 887

Agenda

wo. 30 jan. Eten en Praten met 'Godsbeelden' 17.00u.

di. 12 febr. Jongste Vrouwenkring, 14.00u.
Willemien Huizinga

wo. 13 febr. Sluifingsdatum kopij

wo. 13 febr. Eten en Praten met 'Hiernamaals' 17.00u.

wo. 27 febr. Verspreiden Passant 11.00 - 11.30u

wo. 27 febr. Eten en Praten met 'Rituelen' 17.00u.

Bloemen uit de dienst

Mw. T. Lotgerink Bruinenberg

tel. 053-478 72 71

email: tvanderw@live.nl





Adressen

Predikant:

Ds. Kirsten Slettenaar
 Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne
 Tel: 074- 357 42 76; e-mail: xbirds@wxs.nl
 werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag,
 vanaf 8.30 uur

Voorzitter: Vacant

Vice-Voorzitter:

Mw. J.J. van Gijssel-Boxem, ad interim
 Tel.: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijssbox@hetnet.nl

Secretaris:

Mw. J.N.J. Mulder
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 053-435 60 22; 06 20 03 82 22;
 e-mail: cobimulder3@gmail.com

Penningmeester:

Mw T. Lotgerink Bruinenberg-van der Weide
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl
 Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
 t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en andere persoonlijke gegevens:
 Mw. J.J. van Gijssel-Boxem
 Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal
 Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijssbox@hetnet.nl

Diaconie:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg
 Tel.: 053-478 72 71; e-mail: jlbwt2018@gmail.com
 Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:
 t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 074-291 82 49

Coördinatie Kosterij:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg
 Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbwt2018@gmail.com

Redactie:

Mw. A. Kampinga en Mw. J.C. de Jong
 Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
 Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: <https://twente.remonstranten.nl>

Inleveren kopij uiterlijk: 13 februari 2019



Foto voorpagina: Roos Boonstra
 Foto achterpagina: Richard Bremer

Remonstranten
 Gemeente Twente

Diensten 10.30uur

Datum	Predikant Liturg	Koster Bloemen Koffie
Januari		
27 jan.	Ds. J. van Belle, Gersloot (Fr.) Mw. Korstanje <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: St. Noodfonds Hengelo</i>	Hr. Huiskamp Mw. Du Rieu Mw. Huiskamp en Mw. Reerink
Februari		
03 febr.	Mw. Ds. K. Slettenaar Mw. Staring <i>Organist: D. Vallenduuk</i> <i>Collecte: 400 jaar Remonstranten</i>	Mw. Knol Mw. Boonstra Mw. Huizinga en Mw. Schimmelpenninck
10 febr.	Mw. Ds. K. Slettenaar Mw. Douwes Dekker <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: 400 jaar Remonstranten</i>	Mw. Boonstra Mw. Douwes Dekker Mw Koedam en Mw. Koning
17 febr.	Mw. Ds. C. Borgers DoRem <i>Organist: D. Vallenduuk</i> <i>Collecte: Christian Peace Makers</i>	Mw. Touw DO
24 febr.	Mw. ds. E.K. Verhagen-Krikke, Zwolle Mw. Pouyet <i>Organist: D. Vallenduuk</i> <i>Collecte: 400 jaar Remonstranten</i>	Hr. Van Gijssel Mw. Hummelen Mw. Lotgerink en Mw. Bierenga
Maart		
03 maart	Mw. ds. Slettenaar <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Stichting Eritrea Hagez</i>	Hr. Lotgerink Mw. Vervoort Mw. Huiskamp en Mw. Van Hasselt
10 maart	Mw. ds. Slettenaar 1ste zondag 40-dagentijd <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Stichting Eritrea Hagez</i>	Hr. Knol Mw. Touw Mw. Knol
17 maart	Mw. ds. Coenradie, Eindhoven RemDO <i>Organist: D. Vallenduuk</i> <i>Collecte: Christian Peace Makers</i>	Mw. Stam Mw. Bonebakker