



# Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

**Jaargang 11, nr.04**  
**april 2019**

## Richting Pasen

De veertigdagentijd is misschien wel de enige periode in het kerkelijk jaar die echt onder je huid kruipt. Het verwachtingsthema van advent spreekt wel aan, de godsverschijningen van de Epifanie zijn voor de één interessant en voor een ander misschien wel een herkenning. Pinksteren ademt de Geest maar is daardoor wat weinig concreet. Maar dan de veertigdagentijd waarin lijden, verraad, angst, wanhoop, zoeken, eenzaamheid en toch ook vertrouwen allemaal aan de orde zijn. Allemaal thema's die het leven stroperig kunnen maken, een moeizaam geploeter. En tegelijk thema's die we allemaal wel herkennen, die bij het leven horen en waar iedereen op zijn eigen manier een weg in probeert te vinden.

Deze veertigdagentijd-thema's vinden hun ultieme intensivering de Stille Week. Met name op Goede Vrijdag zijn al deze lagen in hun uiterste variant aan de orde. Daar spant het erom: de godsverlatenheid waaraan Jezus zich toevertrouwde. Het je volkomen in de steek gelaten voelen, eenzaam, verraden, ten dode opgeschreven, en toch tegelijk ook het vertrouwen waarmee Jezus dit gebeuren tegemoet ging. En dan blijkt er tegen alle verwachting in toch weer nieuw leven te kunnen ontstaan. Nieuwe wegen zich te ontvouwen. Blijkt zijn sterven niet voor niets en leeft zijn boodschap zelfs 2000 jaar later nog steeds voort.

Pasen blijft ongrijpbaar en intrigerend tegelijk. Pasen ontsluit iets van een diepere laag in ons bestaan die eerder onder onze huid zit dan dat we die kunnen beredeneren. We gaan het weer meemaken dit jaar...

*Kirsten Slettenaar*

## Agenda

### Kunstmatige Intelligentie

Datum: **zaterdag 30 maart**  
Tijd: 10.30 - 12.00 uur  
Spreker: Tijmen Elferink  
Toegang: leden/vrienden: € 5,-; niet-leden/vrienden: € 10,-  
Opgave: Iris Kraak: (info@iriskraak.nl)

### Opwekking van Lazarus vanuit de kunst gezien

Datum: **woensdag 10 april**  
Tijd: 14.00 - 16.00 uur  
Spreker: Alide Haarman  
Opgave: Iris Kraak: (info@iriskraak.nl)

### Algemene Leden Vergadering

Datum: **dinsdag 30 april**  
Tijd: 19.30 uur

De uitnodiging en het jaarverslag zijn bijgevoegd bij deze Passant.

Diegene die Passant per mail krijgen, ontvangen ook de uitnodiging en het jaarverslag per mail.



## Kerkenraadspraak maart 2019.

Na de opening door Simone worden de concept notulen van de vorige vergadering besproken/aangevuld en goedgekeurd, daarna gaan ze naar het archief.

Wilt u op de hoogte zijn van hetgeen zoal besproken is, dan kunt u op deze **vastgestelde notulen**(digitaal) opvragen bij de secretaris.

Vervolgens de inbreng van de 'diverse geleidingen': de notulen van liturgie- en programma commissie besproken, afgevaardigde van de diaconie/contactleden gehoord, zaken van de kerkmeester/koster behandeld en predikant gehoord.

Hieruit komen de volgende mededelingen:

\* Het wel en wee van de gemeente kan wegens de AVG-wet niet meer geplaatst worden in Passant; we besluiten een **Personalia bericht** via **e-mail te versturen in de 4de week van de maand.**

\* De **diaconie** is in beraad om het jaarlijkse uitje weer op te pakken.

\* **400 jaar Remonstranten**: er wordt ook na gedacht over activiteiten in onze regio, voor eigen leden en voor de belangstellenden 'buiten'.

In dit kader hebben vrienden en leden een **(extra) Glossy** ontvangen om door te geven.

Indien uw Glossy over is, wilt u deze meenemen voor op de boekentafel!

Op onze **website**, staat een overzicht van de landelijke activiteiten en een animatiefilmpje, gemaakt door Paul Smit, zeker de moeite waard om te bekijken en door te geven.

\* **Kerstspel voor volwassenen**: (zie passant maart) u kunt zich nog opgeven.

\* De leden van de **40+-kring**, die regelmatig bij elkaar komen, gaan samen met de predikant de Bijbelverhalen bespreken.

\* N.a.v. het gehouden **jaargesprek met de predikant** is er een voorstel om haar predikantstaak enigszins aan te passen, daar over hoort u meer op de jaarvergadering van 30 april a.s.

\* Op **zondag 31 maart** zal de cantorij uit Gorkum 'acte de présence' geven. (zie 'Bij de diensten')

We bespreken het conceptverslag en het financiële deel voor de **jaarvergadering op dinsdag 30 april 19.30 uur**; de controle van deze stukken is vastgesteld en het resultaat kunt u in het bijgaande verslag lezen. De agenda voor de jaarvergadering wordt vastgesteld.

We nemen de ingekomen- en uitgaande post door en werken het dienstenrooster bij.

Bij de rondvraag komt de **Paasgroet** ter sprake, het is te kort dag dit te realiseren.

In principe **vergadert de kerkenraad de 1e dinsdag van de maand**. Vragen of opmerkingen kunt u hiervoor (schriftelijk) indienen zodat we hieraan aandacht kunnen schenken.

*Jen van Gijssel.*

## Levenslang

Op mijn levenslange reizen  
-twijfel donker achtervolgt mij  
liefde blind holt voor mij uit –  
zing ik steeds op andere wijzen  
over wie ik niet kan spreken,  
zing ik: 'ooit mijn hart te breken,  
ooit mijn hart voor jou te breken.'

Opgereisd, pas halverwege,  
met een keel kapot gezongen  
met een hart voor wie gebroken  
kruip ik onder dorenstruiken,  
druk mijn ogen in de aarde,  
smee dat nu het eind zal komen,  
smee de dood, dat hij zal komen.

Spoorloos trok voorbij de twijfel,  
waar ik lag. De liefde keerde,  
zag mij, bracht mij drank en spijs,  
deed mij opstaan uit de dood.  
Nog een leven zal ik reizen.  
Nooit meer zonder reisgenoot.

*Huub Oosterhuis*

*In deze veertig dagen tijd dit persoonlijke gedicht over een woestijnervaring.  
(uit: 'Hoe ver is de nacht', 1974)*



*(Woestijn: © Falkenpost)*

## Personalia

### Verhuisd:

Mw. H.E. (Hiltje) Wuite-Harmsma

Adres: per ingang van 1 april 2019.

Gerard Terborgstraat 22 II, 1071 TN Amsterdam.

Tel.: 06 11246750 / 085 8769193

Nieuw e-mailadres: wuitehar@xs4all.nl

## Bij de diensten

De eerste zondag die eraan komt zodra u deze Passant hebt ontvangen, wordt meteen ook een bijzondere.

Op **31 maart** komt namelijk de cantorij van mijn vorige gemeente in onze dienst zingen. De cantorij heet 'Pastorale' en één van de leden vroeg me of ze een keer te gast mochten zijn.

Dit koor zingt veel liederen van Huub Oosterhuis en daarnaast ook wel van Herman Verbeek en andere inspirerende tekstschrijvers. Zij nemen hun eigen dirigent en pianist mee. De dienst van 31 maart zal dan ook een wat hoger Oosterhuisgehalte kennen dan anders, maar uiteraard zitten daar veel voor ons bekende liederen tussen.

Twee weken later begint **de Stille Week**. In de diensten tijdens deze week zal onze eigen cantorij een belangrijke bijdrage leveren. We putten daarvoor uit het paasatorium 'Als de graankorrel sterft...', op tekst van Marijke de Bruijne en muziek Anneke Plieger, Peter Rippen en Chris van Bruggen.



Cantorij 'Pastorale'

## Paasontbijt eerste paasdag 21 april

Ook dit jaar willen wij graag Pasen beginnen met een ontbijt. De oorspronkelijke betekenis van het woord 'ontbijt' luidt: een lichte maaltijd om de dag mee te beginnen, oftewel om te beginnen met bijten. En dat lijkt ons een goed idee. U bent allemaal van harte welkom.

### **De maaltijd is op eerste paasdag, om 09.00 uur in de kerkruimte.**

In verband met de organisatie en de inkoop, vragen wij u zich aan te melden **uiterlijk donderdag 18 april**.

Dat kan op twee manieren:

bij Greetje Knol: e-mail: knolflorijn@kpnmail.nl  
tel: 074 2420137

Het kan ook op een intekenlijst  
in de ontmoetingsruimte in de kerk.

*Namens de liturgiecommissie  
Nel Korstanje*

## Kunstmatige intelligentie (AI)

Spreker : Tijmen Elferink

Organisatie: Bärbel Dorbeck – Jung en Iris Kraak

Datum : **zaterdag 30 maart 2019**

Tijd : 10.30 – 12.00 uur

Plaats : Remonstrantse kerk, Woltersweg 11 Hengelo

Toegang : Leden/vrienden €5,- en  
niet-leden/vrienden €10,-

Opgave : Graag bij Iris Kraak (info@iriskraak.nl)

De mensheid staat aan de vooravond van een nieuwe revolutie. Kunstmatige intelligentie zal een steeds grotere rol gaan spelen in ons leven. Slimme algoritmes detecteren kanker, verslaan werelds beste Go spelers en beïnvloeden via sociale media het wereldbeeld van miljoenen mensen. Geeft deze revolutie reden tot zorg of zal deze nieuwe technologie de mensheid naar een glansrijke toekomst leiden? Experts voorspelden in de jaren zestig al dat twintig jaar later machines alles zouden kunnen waartoe mensen in staat zijn. Die voorspellingen kwamen niet uit. Ontwikkelingen zoals het internet, snellere computers en big data hebben echter voor grote doorbraken in onderzoek naar kunstmatige intelligentie gezorgd. Experts voorspellen wederom dat AI de mens gaat evenaren, gaat het deze keer anders zijn? Kan een machine zelfbewust zijn of emoties voelen? Zijn mensen vervangbaar en hoe moet onze samenleving hier mee omgaan?

Tijdens deze lezing over AI zal Tijmen Elferink (Master student Artificial Intelligence uit Utrecht) toelichting geven over de huidige stand van zaken. Hierbij zal het accent komen te liggen bij **toepassingen van de Kunstmatige Intelligentie in de zorg**. Samen met het publiek zal hij genoemde vragen over positieve en negatieve maatschappelijke effecten onderzoeken.



Robot helpt bij revalidatie

## Kruiswegstaties in Hengelo

### Lijden en onrecht verbeeld in de Waterstaatskerk Hengelo van 6 maart t/m 20 april

In het verleden is het lijden van Jezus verbeeld in de zogenaamde Kruiswegstaties waar men aandachtig naar keek. Het is een visualisering van zijn lijdensweg vanaf het paleis van de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus tot op de heuvel Golgotha. Daar werd hij gekruisigd.

Hoe wordt het lijden en onrecht in het heden verbeeld waar we stil bij willen staan? Zijn er hedendaagse kunstwerken te verbinden met de 14 staties die traditiegetrouw worden gehanteerd? Die niet direct de traditiegetrouwe staties verbeelden maar wel een vergelijkbare zeggingskracht of lading in zich hebben. Denk aan 'Jezus wordt ter dood veroordeeld' (statie 1), Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder (statie 4) en Jezus sterft aan het kruis (statie 12).

Jan Noltjes, voorzitter Stichting HeArtGallery te Hengelo, is gevraagd een definitieve selectie te maken uit particuliere collecties en de kunstuitleen collectie van HeArtGallery. Er zijn schilderijen, grafiek en sculpturen te zien van o.a. Persijn Broersen, Udon Boerema, Marjo Sleiderink, Arno Kramer en Karl Trompet.

Een boeiend geheel met een eigen interpretatie dat tot nadenken stemt.

Je bent van harte uitgenodigd om de kunstwerken in de Waterstaatskerk te bekijken.

Waar: **Waterstaatskerk, Deldenerstraat 20, Hengelo**

Wanneer: **tot en met 20 april 2019,**

maandag tot en met vrijdag 9.00 - 12.30 uur en zaterdag van 12.30 - 17.00 uur.

### Samenwerking

'Kruiswegstaties in modern perspectief' is een samenwerking tussen de Protestantse Gemeente Hengelo/kunstcommissie i.o., Vereniging Vrijzinnige Protestanten Hengelo en HeArtgallery Hengelo.



## Kruiswegstaties in Goor

Veertien kunstenaars binnen en buiten de kerk werkten in de afgelopen maanden aan een kruisweg in 14 staties, die in de veertigdagentijd in de Hofkerk in Goor zullen hangen of staan. Schilderijen, abstract of realistisch, en werken van keramiek en ander materiaal verbeelden het lijden, sterven en opstanding van Jezus. Iedere kunstenaar van uit een eigen interpretatie van het Evangelie verhaal volgens Lucas. Korte meditatieve teksten verbinden de verschillende staties. De kijker wordt op deze manier uitgedaagd bij de beelden zijn of haar eigen betekenis te geven aan het verhaal.

Deze staties zijn te zien in de **Hofkerk in Goor t/m zaterdag 20 april.**

Er is een boekje te koop met daarin alle 14 staties en teksten voor €2,-

Zie ook [www.hofkerkgoor.nl](http://www.hofkerkgoor.nl)

Adres: Hofkerk/De Klokkenkamp, Diepenheimseweg 2 Goor

Openingstijden: Donderdag: 10.30 - 12.00 uur

Donderdag t/m zaterdag: 13.30 - 16.30 uur

Zondag: 11.30 - 16.30 uur



## De opwekking van Lazarus vanuit de kunst gezien.

De laatste bijeenkomst van de drieluik 'Leven, dood en hiernamaals'.

Er is een uitleg over en er zijn beelden van, de opwekking van Lazarus (Johannes 11:44)

Begeleiding: Alide Haarman

Datum : **woensdag 10 april 2019**

Tijd : 14.00 - 16.00 uur

Plaats : Remonstrantse kerk, Woltersweg 11 Hengelo

Toegang : éénmalig € 5,- resp. € 10,-

Opgave : verplicht bij Iris ([info@iriskraak.nl](mailto:info@iriskraak.nl))





"Vijf V's" (©: absteress)



'Verantwoordelijkheid' (© geralt)

## De vijf artikelen van de remonstranten anno 2019

Ter gelegenheid van ons vierhonderdjarig bestaan jarig hebben remonstranten vele festiviteiten gepland. Maar wij wilden ook iets bieden dat ons bepaalt bij waar wij nou anno 2019 voor staan. Het begon 400 jaar geleden met de vijf artikelen van de remonstranten. Hoe zouden die vandaag de dag luiden? Een aantal theologen voelde zich uitgedaagd vijf hernieuwde artikelen op te stellen. In de geest van Arminius is het een pamflet geworden, een manifest dat kritische vragen stelt en uitnodigt tot debat.

### Kernwaarden

De **vijf V's** zijn vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vrede en vriendschap. Hun onderlinge samenhang moge duidelijk zijn. Remonstranten staan, in het licht van hun ontstaansgeschiedenis, pal voor vrijheid. Dat gunnen ze ieder ander. Daarom zijn ze verdraagzaam. Ze nemen hun vrijheid serieus. Daarom voelen ze zich verantwoordelijk voor het welzijn van mensen en van Gods schepping. Ze zijn vier eeuwen bij elkaar gebleven in gemeenten die elkaar onderling bemoedigen en sterken in onderlinge vriendschap. Ze willen die vriendschap graag uitdragen naar anderen toe. De kern van hun bestaan is na 400 jaar nog altijd een diep vertrouwen in datgene dat ons draagt en overstijgt. Daarom houden wij niet op te zoeken naar innerlijke vrede en nodigen wij een ieder die daarnaar verlangt van harte uit om met ons mee te zoeken.

Op **8 mei** wordt het eerste exemplaar van de vijf artikelen anno 2019 aangeboden aan René de Reuver (scriba van de PKN) tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Catharijneconvent.

## Bijeenkomsten over de 5 V's

Een aantal gemeenten organiseert daarnaast bijeenkomsten rond de vijf artikelen.

Verantwoordelijkheid: 14 mei Den Haag  
m.m.v. Koen Holtzapffel en Kees Vuyk

Verdraagzaamheid: 23 mei Oosterbeek  
m.m.v. Annemarieke van der Woude en Job Cohen

Vrede: 27 mei, 20.00 uur Groningen  
m.m.v. Tjaard Barnard en Arnold Huijgen,  
hoogleraar systematische theologie

Vriendschap: 8 september Twente  
m.m.v. Sigrid Coenradie en Joost Röselaers

Vrijheid: 10 september (o.v.) Eindhoven  
m.m.v. Sigrid Coenradie en tweede spreker  
(nader te bepalen)



'Verdraagzaamheid' (© truthseeker)

## Beraadslag 2019 in de Geertekerk te Utrecht

Dit jaar was het thema van de Beraadslag van de Remonstrantse Broederschap geheel gericht op samen nadenken en overleggen over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Na een korte inleiding van de dagvoorzitter, de heer Wibren van der Burg, gaf mevrouw Teddy van der Burg, voorzitter van de Commissie tot de Zaken (Coza) een terugblik op het afgelopen jaar. Zij maakte ons deelgenoot van een aantal vragen die de Coza steeds bereiken met betrekking tot de zorgen, wensen en dromen die leven bij de diverse lokale gemeenten. Daarom is dit jaar gekozen voor een bezinning over de betekenis van onze Broederschap, nu en in de nabije toekomst. De uitkomsten van 9 maart vormen de pijlers van een beleidsnotitie, die tijdens de Algemene Vergadering van Bestuur in juni 2019 in eerste versie besproken zal worden.

Als liturgisch moment hadden acht studenten van ons Seminarium elk één van de hoogleraren bestudeerd die vanaf het einde van de 19e eeuw leiding hebben gegeven aan ons Seminarium. De professoren Tiele, Groenewegen, Heering, Sirks, Hoenderdaal, Kuiper en Van Leeuwen werden herinnerd aan de hand van een korte persoonlijke schets over hun werk als hoogleraar. Aan de hand van Lucas 8, handelend over het dochtertje van Jairus, werd stilgestaan bij onze huidige hoogleraar, professor Anbeek. Vervolgens nam zij zelf het woord en maakte de aanwezigen deelgenoot van de dagelijkse gang van zaken aan ons Seminarium door stil te staan bij een recente studiebijeenkomst in februari 2019.

Na de lunch gingen de aanwezigen in groepen aan de slag met een tweetal gespreksronden, mede naar aanleiding van de thema's en inzichten die ons gedurende de ochtend waren aangereikt door een tweetal sprekers, mevrouw Joantine Berghuijs en de heer Bert Bakker. De dag werd afgesloten met een kort muzikaal liturgisch moment.

*Cobi Mulder.*

## Collecteopbrengsten februari 2019

03 febr.	€ 119,00	400 jaar Remonstranten
10 febr.	€ 127,30	400 jaar Remonstranten
17 febr.	€ 163,86	Christian Peacemakers Team
24 febr.	€ 146,85	400 jaar Remonstranten

## Collecterooster april 2019

7, 14, 21 april : Stichting Eritrea Hagez  
28 april: Christian Peacemakers Team (CPT);  
in de DoRem-diensten

## Christian Peacemaker Teams

In het Dorem overleg van dinsdag 25 september 2018 met kerkenraden van Doopsgezind en van Remonstranten is na overleg voor het volgende gezamenlijke doel in De Dorem diensten in 2019 gekozen: Christian Peacemaker Team. Christian Peacemaker Teams (CPT) is een internationale organisatie die zich inzet voor de vrede. Oorspronkelijk werd de organisatie opgericht door doopsgezinden. Vrijwilligers van CPT zijn op geweldloze wijze actief als internationale waarnemers en bemiddelaars in conflicten op verschillende plaatsen in de wereld. (Canada, Colombia, Noord Irak, Hebron, zuidelijke Westbank) De organisatie heeft haar hoofdkantoor in Chicago (VS). In 2011 is de CPT regiogroep Nederland gevormd. Deze regiogroep Nederland wil bekendheid geven aan het werk van CPT, stimuleert deelname aan delegaties van 14 dagen aan de CPT Teams en werkt aan verbreiding van vaardigheden om ruimte te creëren voor vrede.

Bankrekeningnummer: NL11 TRIO 0379 2771 15 t.n.v.  
Christian Peace Makers Team Nederland



## Stichting Eritrea Hagez

De Stichting Eritrea Hagez betekent in goed Nederlands Eritrea Hulp. Wij zorgen voor geld en middelen om in Eritrea klinieken en een weeshuis te ondersteunen.

Met de zusters overleggen we wat ze het hardst nodig hebben. Dat kopen we in het land zelf.

We geven geen geld. Niets blijft aan de strijkstok hangen, we hebben namelijk geen strijkstok. Alle overheadkosten betalen de bestuursleden uit hun eigen portemonnee. Al het geld dat op de rekening staat, gaat voor 100% naar de kliniek en het weeshuis.

Rekeningnummer: IBAN NL05INGB0005021620 t.n.v. Stichting Eritrea Hagez

De Stichting Eritrea Hagez is een initiatief van Jonne Misset en Albert Laterveer. Klik voor meer informatie op de site :

<https://sites.google.com/site/eritreahageznl/home>  
Stichting Eritrea Hagez

Junoplantsoen 73, 2024 RM Haarlem

Tel: 023-5274950; e-mail: eritreahagez@gmail.com

## Heel zijn, dat is

niet een ander willen zijn dan je zelf bent,  
jezelf au sérieux nemen zonder jezelf belangrijk te vinden,  
bij jezelf durven zijn, niet op de vlucht voor jezelf,  
geen onmogelijke eisen stellen aan jezelf,  
durven falen, maar willen leren van je fouten,  
de dingen op je af laten komen, je laten leiden,  
je gevoelens toelaten zonder je verstand uit te schakelen,  
je verstand gebruiken zonder je gevoelens te verdringen,  
je lichaam gebruiken en onderhouden als een kostbaar  
instrument,  
af en toe stilstaan bij dingen, de natuur en bij mensen,  
stilte weten te ondergaan als een medicijn,  
kunnen genieten en je dat te gunnen,  
beschikbaar, open, contactueel zijn,  
onbevooroordeeld naar een ander willen luisteren,  
interesse hebben, erbij zijn, verschillig\* zijn,  
besef hebben van de eindigheid van het leven,  
durven leven met onzekerheden,  
het kunnen stellen zonder antwoord op de levensraadselen,  
over een reserve aan moed beschikken om noodlot het  
hoofd te bieden,  
je innerlijk kompas volgen,  
je geweten laten spreken,  
trouw zijn aan wat jou heilig is, maar zonder fanatisme,  
jezelf een partikel weten in het grote Geheel,  
een verstandhouding hebben met het Mysterie.

*A.D. Fokker (ingebracht door Like Wols)*

(\* verschillig dat is het omgekeerde van onverschillig)

*Proloog: 'Heel zijn'*

*Overgenomen uit 'Mee delingen', een uitgave van de Vrij-  
zinnige Geloofsgemeenschap NPB, Zwolle*



## Overgang

ik zag een zeemeew  
moeizaam vechtend  
tegen de wind in

dan plots  
de wind mag zijn  
vredig wakte ze verder  
gedragen door wat tegen  
haar was

Deel van de kracht  
geworden  
die haar draagt

Elly Verrijt

## Hoogtij

Elke zondagmorgen van 8.00 - 8.30 uur zendt Hoogtij uit.  
Hoogtij is een radioprogramma over het religieuze leven in  
Overijssel. Er komen onderwerpen in naar voren die een link  
hebben met kerk of religie, maar die ook interessant zijn  
voor niet-kerkelijken. Alle aspecten van het kerk-zijn in de  
provincie komen op die manier aan de orde. Een grote  
verscheidenheid aan onderwerpen dus, zoals de Joodse  
begraafplaats in Hengelo en de restauratie van de R.K. kerk  
in Ootmarsum, een Christelijke boekenbeurs in Zwolle en  
een gospelkoor van jongeren uit Angola.

Frequenties Radio Oost: Twente 89.4 FM # Salland 95.6 FM  
# Noord-Overijssel 99.4 FM # Deventer 97.9 of via de kabel  
of via DAB+.

zie ook de website <http://members.home.nl/hoogtij/index.htm>

## Voedselbank

Elke week staan de klanten weer in de rij voor de voedsel-  
bank! Ook zij willen graag met de feestdagen iets extra's  
op tafel kunnen zetten!

Afgelopen maand hebben we weer twee volle kratten  
kunnen brengen! Heel veel dank.

U kunt natuurlijk ook geld overmaken op de rekening van  
de diaconie o.v.v. Voedselbank - fruit. (NL50 INGB 0003 6979  
24 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente Twente ).  
Hartelijk dank.

*Namens de Diaconie, Johanna de Jong en Anke Kampinga*



## Agenda

- 30 mrt. Lezing Kunstmatige Intelligentie 10.30 u.
- 01 apr. Sluitingsdatum opgave Kerstspel
- 10 apr. Sluitingsdatum kopij**
- 10 apr. Leven, dood en hiernamaals (3); 14.00 u.  
Opwekking Lazarus
- 15 apr. Jongste Vrouwenkring 14.00 u.  
Mw. Marijke Bazuin, Almelo
- 24 apr. Verspreiden Passant**
- 30 apr. Algemene Ledenvergadering 19.30 u.**

## Bloemen uit de dienst

Mw. T. Lotgerink Bruinenberg  
tel. 053-478 72 71  
email: [tvanderw@live.nl](mailto:tvanderw@live.nl)





## Adressen

### Predikant:

Ds. Kirsten Slettenaar  
 Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne  
 Tel: 074- 357 42 76; e-mail: xbirds@wxs.nl  
 werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag, vanaf  
 8.30 uur

### Voorzitter: Vacant

### Vice-Voorzitter:

Mw. J.J. van Gijssel-Boxem, ad interim  
 Tel.: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijssbox@hetnet.nl

### Secretaris:

Mw. J.N.J. Mulder  
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
 Tel: 053-435 60 22; 06 20 03 82 22;  
 e-mail: cobimulder3@gmail.com

### Penningmeester:

Mw T. Lotgerink Bruinenberg-van der Weide  
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
 Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl  
 Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.  
 t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

### Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en  
 andere persoonlijke gegevens:  
 Mw. J.J. van Gijssel-Boxem  
 Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal  
 Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijssbox@hetnet.nl

### Diaconie:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg  
 Tel.: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com  
 Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:  
 t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

### Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
 Tel: 074-291 82 49

### Coördinatie Kosterij:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg  
 Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com

### Redactie:

Mw. A. Kampinga en Mw. J.C. de Jong  
 Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede  
 Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

### Website: <https://twente.remonstranten.nl>

### Inleveren kopij uiterlijk: 10 april 2019



Foto voorpagina Roos Boonstra  
 Foto achterpagina Richard Bremer

## Diensten 10.30uur

Datum	Predikant   Liturg	Koster   Bloemen
-------	--------------------	------------------

### Maart

<b>31 maart</b>	<b>Mw. ds. K. Slettenaar  </b>	<b>Hr. Van Gijssel</b>
4de zondag	Mw. A. Douwes Dekker	Mw. Du Rieu
40-dagentijd	Organist: P. Kuiper	Mw. Van Gijssel
	Collecte: Stichting Eritrea Hagez	
	Cantorij 'Pastorale' Gorichem	

### April

<b>07 april</b>	<b>Ds. L. Lijzen, Groningen  </b>	<b>Mw. Boonstra</b>
5de zondag	Mw. N. Korstanje	Mw. Knol
40-dagentijd	Organist: P. Kuiper	Mw. Koedam
	Collecte: Stichting Eritrea Hagez	Mw. Van Hasselt

### 14 april Ds. J.F. Goud, Den Haag |

Palmzondag	Mw. T. Staring	<b>Hr. Lotgerink</b>
	Organist: D. Vallenduuk	Mw. De Jong
	Collecte: Stichting Eritrea Hagez	Mw. Lotgerink

### 18 april, Mw. ds. K. Slettenaar |

<b>19.30uur</b>	Mw. Douwes Dekker	<b>Hr. Knol</b>
Witte	Organist: P. Kuiper	Mw. Hummelen
donderdag	Maaltijd, brood en wijn	

### 19 april, Mw. ds. K. Slettenaar |

<b>19.30uur</b>	Mw. N. Korstanje	<b>Mw. Douwes</b>
Goede	Organist: D. Vallenduuk	
Vrijdag		

### 20 april, Mw. ds. K. Slettenaar |

<b>19.30uur</b>	Mw. C. Pouyet	<b>Mw. Boonstra</b>
Stille	Organist: D. Vallenduuk	
zaterdag		

### 21 april, Mw. ds. K. Slettenaar |

<b>10.30uur</b>	Mw. Staring	<b>Hr. Knol</b>
<b>Pasen</b>	Organist: P. Kuiper	Mw. Bonebakker
	Collecte: Stichting Eritrea Hagez	Mw. Knol

### 28 april, Mw. C. Borgers

<b>ALMELO</b>		-
DoRem	Collecte: Christian Peace Makers	Mw. Huiskamp