



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

Jaargang 11, nr. 06
juni 2019

Vernieuwen zit ons in het bloed...

Het moge inmiddels wel duidelijk zijn: binnen de remonstrantse broederschap luiden de noodklokken over de toekomst. Gemeenten krimpen, predikantsplaatsen worden navenant kleiner en de financiële buffers brokkelen af. Is er nog toekomst voor de RB, en zo ja: hoe ziet die eruit? Op landelijk niveau wordt daar druk over gesproken, bijgestaan door enkele werkgroepen met een zeer diverse samenstelling.

Uiteraard komt het woord vernieuwing daarbij regelmatig langs. De vernieuwingspredikanten als pioniers voor de toekomst bijvoorbeeld. Maar ook de vraag of er wel vernieuwd moet worden – want is wat we willen niet precies waar we al voor staan? Weer een andere benadering is de gedachte dat veranderen inherent is aan het leven (ook aan het leven van een kerk), maar dat dat niet altijd een vernieuwing hoeft te betekenen. Het woord vernieuwing klinkt al snel zo groot, zo anders, net alsof dat wat er is, 'verouderd' is en daarmee 'niet langer houdbaar'.

De oorsprong van de remonstranten ligt natuurlijk in het voor die tijd vernieuwende gedachtegoed van Arminius. Het conflict tussen Arminius en Gomarus resulteerde in het ontstaan van de remonstrantse broederschap en dus kun je zeggen: vernieuwen zit in het remonstrantse bloed. Maar dat de gevolgen van een op zich kleine vernieuwende gedachte zo groot werden, had vooral te maken met hoe erop werd gereageerd.

Op zich hoeft een vernieuwing helemaal niet zo wereldschokkend te zijn. Het zit 'm vooral in de ruimte die ervoor is. Ruimte waarin een vernieuwing ervaren wordt als een mogelijke verandering, waar open en eerlijk over gesproken kan worden. Net zolang tot alle gesprekspartners zich gehoord voelen (zonder dat iedereen het met elkaar eens hoeft te zijn), en dan kan gezamenlijk bekeken worden of het een verandering is die past in/bij het bestaande, bij de traditie.

Als de gesprekken over de toekomst zo gevoerd worden, maak ik me geen zorgen. Een kerk waarin alle ruimte is om open en in alle vrijheid met elkaar te spreken, waarin iedereen zich gehoord voelt, waar nieuwe ideeën en bestaande praktijken met evenveel respect bejegend worden, heeft naar mijn idee de toekomst. En is dat niet toevallig precies waar de remonstranten voor staan? *Kirsten Slettenaar*

Agenda

Cursus Remonstrantica

Datum: **dinsdag 21 mei, 4 juni en 18 juni**
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Spreker: ds. Kirsten Slettenaar
Opgave: bij Iris Kraak, mail: info@iriskraak.nl

Zomerontmoeting 1

Datum: **woensdag 17 juli,**
10.30 - 12.00 uur
Spreker: Dirk Oostelaar
Onderwerp: Biodiversiteit in natuur en landbouw

Zomerontmoeting 2

Datum: **woensdag 31 juli (onder voorbehoud),**
10.30-12.00 uur
Onderwerp: bezoek synagoge Enschede

Zomerontmoeting 3

Datum: **woensdag 14 augustus,**
10.30-12.00 uur
Spreker: Miriam Janssen
Onderwerp: Poëzie van lezen naar schrijven

Zomerontmoeting 4

Datum: **woensdag 28 augustus,**
10.30-12.00 uur
Spreker: Anneke Verdonschot
Onderwerp: Mantra's schilderen



Kerkenraadspraak mei 2019

Trijnie opent met het gedicht "Ben Ali Libi, de goochelaar van Willem Wilink, toepasselijk in deze meidagen.

N.a.v. de notulen worden de lopende zaken doorgenomen en afgewerkt.

We besloten **het kerstspel**, aangedragen door Simone 'in het vat te doen', daar er geen respons voor is binnengekomen

Nabespreking jaarvergadering a.d.h.v. het conceptverslag:

* De voorzitter brengt o.a. het **tekort aan kader** aan de orde, hetgeen steeds dringender wordt omdat in 2020 en de voorzitter en de secretaris aftreden en een inwerktijd daarvoor wenselijk is.

* Het jaarverslag en financiën 2018: De kascommissie heeft de exploitatie en balans goedgekeurd. Eef meldt zich aan om **de diaconie** te versterken.

* De voortgang van het beleidsplan wordt besproken.

* Ds. Kirsten Slettenaar informeert ons over de **aanstelling van 0,1 fte**, betaald door de H.Hartstra Stichting en hoe zij denkt het Remonstrants Gedachtegoed in Twente uit te dragen.

Kirsten meldt dat alle pastores uit Hengelo contact hebben en met elkaar in gesprek zijn.

* **Bloemen** zijn er voor Joke, Caroline en Ids voor hun inzet voor onze gemeente.

* Ook werden de kerkenraadsleden verrast met een bloemetje.

Kerkmeester: de vergadering wordt onderbroken door de Kerkmeester Gerrit.

Hij komt met een voorstel van de schilders om het kruis van de **klokkentoren** een kleuraccent te geven. We ondersteunen het, laat u verrassen welke kleur het wordt.

Ingekomen post:

* Het plan van Jan Vervoort om in de **maand september** feestelijk **het 400 jarig bestaan** te vieren, beginnend met de **startzondag 8 september** en eindigend met een feestelijk **pianoconcert op 27 september**. Ook buitenstaanders zijn van harte welkom.

* Toezegging van de **St. Remonstrantse Gedachtegoed** voor ondersteuning voor de Cantorij en kosten lezingen.

* Een bericht van **Raad van Kerken Hengelo**, dat deze raad per 1 juni 2019 wordt opgeheven.

* Het voorstel tot nieuwe opzet voor **het infoboekje**; er wordt gedacht aan een 'interne' en een 'externe' folder.

Wilt u meer informatie, neem contact met ons op.

Jen van Gijssel.

Verborgen

je waait door mij heen
als de wind
ik adem je in, ik zing je
en toch ben je nergens

van overal kijk je me aan
en iedere mens draagt jouw glorie
ongekend
maar waar zijn je ogen
waar is je stem

verborgen in alles ga je rond
hoe kan ik je vinden
streel mij, doe mij aan
daal in mij neer en zeg me
dat jij het bent
ik wil je minnen

maar wees niet zo ver
en maak je bekend
wat kun je beginnen
zonder mij

Catharina Visser (1932)

Uit: Op staan in stilte, 1992



400 jaar remonstranten - wie zijn dat eigenlijk?

Dit jaar wordt er weer een cursus remonstrantica aangeboden. In drie middagen worden de grondslagen van de remonstranten besproken. Achtergronden, traditie, de geloofsbelijdenis uit 2006 en remonstrantse kerkdiensten komen o.a. aan bod. Er is in deze middagen voldoende ruimte voor vragen en gesprek.

Mensen die in de afgelopen tijd vriend zijn geworden, ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Wellicht zijn er deelnemers aan cursussen of kringen die graag meer willen weten over de remonstranten, zijn er geïnteresseerde gemeenteleden het spreekt voor zich dat iedereen welkom is.

In de bijzaal van de remonstrantse kerk worden deze middagen verzorgd op **21 mei, 4 en 18 juni**, steeds van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Opgave: Iris Kraak: info@iriskraak.nl

Kirsten Slettenaar

'Zit er nog rek in?', woensdag 11 september

Op 11 september om 14.00 uur speelt Marijke Broekhuijsen haar vertelvoorstelling 'Zit er nog rek in?' Rekkelijk en precies, toen en straks in onze kerk. Reserveer vast de datum want deze jubileumvoorstelling mag je niet missen. De voorstelling, die in twintig remonstrantse gemeenten wordt gespeeld, is onderdeel van het jubileumprogramma vierhonderd jaar remonstranten in 2019. Zie ook de website: www.remonstranten.nl/400-jaar-remonstranten

Marijke Broekhuijsen is professioneel acteur, cultuurpedagoog en lid van de Remonstranten in de Kapel in Hilversum. Zij maakte een vertelvoorstelling waarin zij aan de hand van de ontstaansgeschiedenis van de rekkelijken, - waarin Arminius een belangrijke rol speelt -, actuele vragen en dilemma's van een rekkelijke in deze tijd verkent. Met verhalen, geschiedenis en muziek. Een gezamenlijke zoektocht waarin de verteller haar zorgen, haar reflecties en ook haar plezier met de aanwezigen deelt.

Vragen van alle tijden

Het 'beroemd/berucht' geworden conflict tussen Arminius en Gomarus ging in eerste instantie over de voorbeschikking. Heeft God alles voorbeschikt of heeft de mens invloed op zijn eigen leven? Predestinatie lijkt een gedateerd onderwerp, maar wie de verhitte discussies volgt n.a.v. Swaab's boek 'Wij zijn ons brein' weet beter. Wij worstelen vandaag nog steeds met de vraag in hoeverre wij over een vrije wil beschikken. Of in hoeverre wij het resultaat zijn van toeval, milieu of genen?

In het 17e eeuwse conflict tussen Arminius en Gomarus schuilt nóg een actueel thema. Aanhangers van Arminius waren 'rekkelijk', die van Gomarus 'precies'. Wat betekent 'rekkelijk' nu, in een tijd van toenemende polarisatie, waarin de verworvenheden van de Verlichting ter discussie staan? Een urgente vraag anno 2019. Hoe kun je enerzijds sterk afwijkende opvattingen accepteren en waarderen, anderzijds opkomen voor waarden die jij essentieel acht voor een menselijke samenleving? Sommigen leven in hun absolute eigen gelijk: andersdenkenden of -gelovigen worden als gesprekspartner uitgesloten, zijn niet de moeite van het gesprek waard...wat betekent dan tolerantie, 'rekkelijkheid'? Wat heb je als rekkelijke, als vrijzinnige naast de dialoog verder nog aan repertoire?

Informatie:

Medewerkenden:

Marijke Broekhuijsen, Erik Raaijman en Hein Dop

Duur van de voorstelling: ongeveer 1,5 uur

Kosten: Gratis, vrijwillige bijdrage

Meet & Eat: Bedankt voor jullie deelname!

Op zaterdag 9 maart boden 58 Nederlanders een gastvrij welkom aan 50 vluchtelingen. Ontmoeting, gezelligheid en samen eten; dat waren ook deze keer de ingrediënten van Meet & Eat.

Na afloop kregen wij van zowel Nederlanders als vluchtelingen hartverwarmende reacties. Eén vluchteling vertelde ons na afloop:

Ik woon nu 3 jaar op het AZC, maar dit was de eerste keer dat ik in een Nederlands huis was. Het was zo goed, zo goed! Ik kan niet beschrijven wat ik voel. Het is net alsof Nederland 'welkom' tegen mij zegt...

Namens alle vluchtelingen willen we jullie heel hartelijk bedanken voor jullie openheid, liefde en gastvrijheid! Jullie maakten het verschil!

Meet & Eat: vrijdag 14 juni 2019 (17:30)



Doen jullie (weer) mee? Er zijn altijd genoeg redenen te bedenken om niet mee te doen. Er is maar één goede reden om dit wel te doen: liefde

Meet & Eat in het kort:

Je meldt je aan als gastadres – 'Stichting Present' zorgt voor een goede match – je ontvangt alle informatie, instructies en tips voor de Meet & Eat avond – op de dag zelf haal je je gasten om 17:30 op bij het AZC/ woonadres – thuis ga je samen eten – aan het einde van de Meet & Eat breng je de gasten weer terug. Uiteraard zorgen wij voor goede begeleiding.

Wil je vluchtelingen in Almelo ook een warm welkom bieden en op een laagdrempelige manier bijdragen aan hun integratie? Meld je dan aan op www.presentalmelo.nl/meet-eat, mail naar: alie.dijkstra@presentalmelo.nl of neem telefonisch contact op: 06-14294984

De laatste Meet & Eat voor dit jaar staat gepland op zaterdag 9 november. (start:16:00)

Namens Stichting Present Almelo, Alie Dijkstra
Via Raad van Kerken Almelo, Luc Koning

Foto's Paasontbijt, Paaszondag 21 april 2019, door Nel Korstanje



Wederopbouw Mozambique

Op de ledenvergadering van 30 april werd gevraagd of de diaconie op dit moment uit eigen middelen steun zou kunnen geven aan de wederopbouw in Mozambique na de ramp tengevolge van de cyclonen Idai en Kenneth. Na aanleiding van dit verzoek heb ik gezocht naar een betrouwbare organisatie om die te steunen. Na telefonisch contact voor nadere informatie heeft de diaconie besloten om uit eigen middelen aan deze stichting 'Young Africa' een eenmalig bedrag over te maken.

Diaconie, Jan Vervoort, penningmeester

Help ons bij de wederopbouw na de ramp vanwege de cyclonen Idai en Kenneth in Mozambique !

Mozambique kreeg zes weken na de verwoestende orkaan Idai opnieuw te maken met een natuurramp. De orkaan Kenneth, de zwaarste orkaan die Afrika ooit heeft getroffen sinds het begin van de metingen, heeft evenals Idai een verwoestend spoor in dit land achtergelaten. Niet alleen de wind, met snelheden van 200 km/uur maar ook de enorme regenval, op sommige plaatsen 1300 mm, hebben tot enorme schade geleid in een groot gebied van dit land. Het menselijk leed is groot; huizen zijn verwoest, mensen omgekomen en de cholera is de oorzaak van nog meer sterfgevallen.

Young Africa, een Nederlandse organisatie heeft in Mozambique jaren geleden een centrum gebouwd om vakmensen op te leiden. Dat centrum is ook zwaar beschadigd, maar zij betreuen geen slachtoffers onder hun leerlingen en staf. Zij willen met hun vakmensen (timmerlieden, loodgieters, civiele bouwers, lassers, elektriciens, etc) hulp bieden bij de wederopbouw en voor de leerlingen in opleiding is dit praktijkonderwijs. Zo ontstaat zelfs een win-win-situatie. Voor al het materiaal is natuurlijk veel geld nodig en daar kunnen wij als gemeente in bijdragen.

Wilt u naast de bijdrage van de diaconie deze organisatie persoonlijk steunen dan kunt u dat doen door een gifft over te maken op rekening NL 03 ABNA 0466782063 t.n.v. Young Africa. (ANBI)



Collecterooster juni 2019

02 en 09 juni: Stichting Sheltersuit
16 juni: Christian Peacemaker Team (CPT)
23 en 30 juni: Amader Nir Bangladesh



Collecte opbrengsten april 2019

07 april € 56,80 St. Eritrea Hagez
14 april € 126,60 St. Eritrea Hagez
21 april € 123,35 St. Eritrea Hagez



Stichting Sheltersuit

Het recht op warme kleding ter bescherming van mensenlevens. Dat is waar stichting Sheltersuit uit Enschede voor staat. Deze Nederlandse 'humanitaire startup' gebruikt innovatief Dutch Design om mensen te beschermen tegen de natuur. Deze combinatie van jas, slaapzak en opbergtas maakt overleven mogelijk in barre weersomstandigheden. Maar Sheltersuit is meer: de gebruikte materialen zijn 'geup-cycled', het is laagdrempelig door donaties van materialen door MVO-partners, de productie is van 'mens tot mens' waarbij vluchtelingen, daklozen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zich inzetten voor de medemens in nood. Sheltersuit is een kledingmerk van modeontwerper en oprichter Bas Timmer uit Enschede.

Laatste nieuws (Tubantia 10 april 2019) - De shelterbag, een tas die je kunt uitrollen tot een klein water- en winddicht tentje met ingebouwd hoofdkussen en een zachte bodem. Deze worden gemaakt in een naai-atelier in de Amerikaanse stad Austin.

Kortom: Stichting Sheltersuit zet zich in voor het recht op warme kleding ter bescherming van mensenlevens en iedereen kan bijdragen aan onze beweging.

Stichting Sheltersuit, Enschede (ANBI)

Rekeningnr.: IBAN: NL82RABO0300135009

website: <https://sheltersuit.com>

Amader Nir

Amader Nir is een opvanghuis voor vrouwen en kinderen in Dhaka, Bangladesh.

In dat opvanghuis worden vrouwen en kinderen, slachtoffers van mensenhandel, geholpen om een nieuw leven op te bouwen. Deze vrouwen en kinderen zijn vaak verkocht en te werk gesteld op de stations als prostituees. Hen wordt onderdak en begeleiding geboden door de broeders van Taizé in Bangladesh die verantwoordelijk zijn voor dit huis en hier ook wonen en werken; één van hen is de Nederlandse broeder Guillaume.

De opbrengst van onze collectes gaat naar dat opvanghuis Amader Nir.

Er wonen daar doorgaans zo'n 15 vrouwen en kinderen die worden opgevangen, begeleid en geleerd om een eigen leven op te bouwen. Onze bijdrage wordt gebruikt voor voeding, kleding, schoenen en medicijnen en de kosten van opleidingen en schoolmateriaal.

U kunt ook zelf een bedrag over maken op rekeningnr.: NL16 INGB 0002886840 t.n.v. M. Dedden o.v.v. Amader Nir.

Brief diaconie

Bij deze Passant treft u de brief van de diaconie aan betreffende het verzoek om net als vorig jaar een vrijwillige bijdrage over te maken.

Jan Vervoort, penningmeester Diaconie

Cursus Theologische Vorming Twente start met nieuwe groep

Wie voelt het niet: die behoefte aan meer verdieping in het leven? De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden is een uitgesproken mogelijkheid om die verdieping te zoeken. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren.

Het is een stevige cursus. Drie jaar lang, zo'n 30 lesavonden (met telkens 2 van 5 kwartier lessen) per seizoen. Met kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer en Ethiek, maar ook 'praktisch-theologische' vakken als liturgiek, pastoraat en diaconaat. En natuurlijk mogen de lessen spiritualiteit, filosofie, wereldgodsdiensten en contextuele theologie niet ontbreken.

Het is ook mogelijk om je allereerst voor 1 seizoen op te geven. Want het eerste jaar heeft vooral een inleidend karakter, het tweede is meer verbredend en in het derde jaar wordt de verdere verdieping gezocht. Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk, het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn: kerkelijk of niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde is van harte welkom!

Datum: start dinsdag 17 september



Plaats: Waterstaatskerk in Hengelo
Kosten: € 220,- per seizoen.

Nieuwsgierig geworden en meer willen weten? Informeer bij:
Ina ter Kuile, cursus-coördinator, 074-2774288 of
email: kuile@hetnet.nl of
ds. Herman Koetsveld, tel. 074-2783203 of
email: hkoetsveld@pkn-hengelo.nl, cursusleider
of kijk op: www.protestantsekerk.nl/training/theologische-vorming-voor-gemeentelieden-en-geïnteresseerden

*je zou de rust moeten hebben
van een vogel gezeten op een tak
de voorzichtigheid van te staan aan een afgrond
de lichtvoetigheid van lopen op dun ijs*

(uit 'warmte vergt jaren groei' van willem hussem)

Denkvakantie in Zuid-Frankrijk

**ECCE HOMO / Zie de mens - Literatuur, Religie, Filosofie
(Johan Goud en Jaap Goedegebuure)**

Datum: de 4de week van september 2019 (23-28 sept.).

Plaats: het Zuidfranse plaatsje St. Etienne des Sorts, niet ver van de steden Avignon en Orange, in het voor dit doel bij uitstek geschikte Centre Erasme (zie www.centre-erasme).

Voor wie: Remonstranten in den lande (vrienden, leden, belangstellenden) worden hartelijk uitgenodigd; er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

De groep bestaat uit maximaal 21 deelnemers.

Kosten: Kosten van de hele week (vijf dagen vol pension, incl. maaltijden): € 325,-

Aanmelding: tot uiterlijk 1 juli bij Pieter Jöbssis (pieter.jobssis@gmail.com) en bij Johan Goud (jgoud01@kpnmail.nl)

Docenten: Johan Goud (die hoogleraar 'theologische esthetica' en remonstrants predikant was) en Jaap Goedegebuure (emeritus-hoogleraar Nederlandse literatuur, literair recensent).

Thema van dit jaar: 'Ecce homo / Zie de mens - literatuur, religie en filosofie'. We lezen teksten van allerlei, meestal Nederlandse auteurs, over mens en dier, goed en kwaad, mens en God. Ook worden er enkele bij deze thema's passende films vertoond. Bovendien is er ruim gelegenheid om uit te rusten, met elkaar te praten, heerlijk te eten en te drinken.



*je schildert je schrijft
je vindt een weg
naar de weg zonder einde*

(uit: 'warmte vergt jaren groei' van willem hussem)

Voedselbank

Elke week staan de klanten weer in de rij voor de voedselbank! Ook zij willen graag met de feestdagen iets extra's op tafel kunnen zetten!

In maart en april hebben we weer een volle krat kunnen brengen! Heel veel dank.

U kunt natuurlijk ook geld overmaken op de rekening van de diaconie o.v.v. Voedselbank – fruit.

(NL50 INGB 0003 6979 24 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente Twente). Hartelijk dank.

Namens de Diaconie, Johanna de Jong en Anke Kampinga



*wat je bezit
is op weg
naar anderen*

(uit 'warmte vergt jaren groei'
van Willem Hussem)

Hoe de kerkdienst beluisteren via internet?

Tik in de bovenste 'opdrachtregel' of in de 'google-regel': <https://www.kerkomroep.nl>

Als in 'google-regel': klik daarna op 'Kerkomroep'.

De pagina 'Kerkomroep.nl' verschijnt, vul dan bij 'Vind uw kerk' in: Hengelo en klik op zoek-icoon.

De pagina 'Resultaten voor Hengelo', verschijnt.

Klik op de regel 'Remonstrantse Gemeente Twente'.

De pagina 'Remonstrantse Gemeente Twente' verschijnt.

U kunt ook de 'Kerkomroep'-app downloaden op uw tablet of smartphone.

Via het menu van deze app. kunt u de Remonstrantse Gemeente Twente vinden.

Ga naar de regel van de dienst die u wilt beluisteren en klik op 'luisteren'.

U hoort dan de dienst.

Wist u nog dat

* de **liturgie** van elke kerkdienst vrijdag al op de website staat?

* in de diensten van ds. Kirsten Slettenaar een gekopieerde versie van de **preek** beschikbaar is voor mensen die minder goed horen?

- dat haar preken ook op de website staan op de pagina 'Kerkdiensten'?

- dat dat 's zondags vaak al om tien uur gebeurt, zodat u thuis kunt meeluisteren én meelesen?

* er een speciale app is van de **kerkomroep**?

Zo kunt u op uw tablet of mobieltje de kerkdiensten beluisteren.

* dat Trijnie Lotgerink Bruinenberg-van der Weide regelt naar wie de **bloemen uit de kerk gaan**? En dat u, als u iemand daarvoor in gedachten heeft, dat aan haar kunt doorgeven? (tel. en email: zie onderaan pag. 7)

* **Hoogtij**, FM 89.4, Radioprogramma van RTV Oost op zondagmorgen van 8.00 – 8.30 uur. Hoogtij, het radioprogramma over het kerkelijk leven in Overijssel, waarbij het accent ligt op onderwerpen die ook interessant zijn voor mensen die zelden of nooit in een kerk komen.

Agenda

di. 04 juni	Cursus Remonstrantica	14.00 - 16.00u
wo.12 juni	Sluifingsdatum kopij	
wo.12 juni	Jongste Vrouwenkring, Tuinen van Twickel; verzamenen bij landgoedwinkel	14.00 uur
di. 18 juni	Cursus Remonstrantica	14.00 - 16.00u
wo.26 juni	Verspreiden Passant	11.00 - 11.30u

Hoogtij radio-frequenties

Frequenties Radio Oost: Twente 89.4 FM; Salland 95.6 FM, Noord-Overijssel 99.4 FM, Deventer, 97.9 FM, of via de kabel of via DAB+

zie ook de website <http://members.home.nl/hoogtij/index.htm>

Bloemen uit de dienst

Mw. T. Lotgerink Bruinenberg

tel. 053-478 72 71

email: tvanderw@live.nl





Adressen

Predikant:

Ds. Kirsten Slettenaar
 Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne
 Tel: 074- 357 42 76; e-mail: xbirds@wxs.nl
 werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag, vanaf
 8.30 uur

Voorzitter: Vacant

Vice-Voorzitter:

Mw. J.J. van Gijssel-Boxem, ad interim
 Tel.: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijsbox@hetnet.nl

Secretaris:

Mw. J.N.J. Mulder
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 053-435 60 22; 06 20 03 82 22;
 e-mail: cobimulder3@gmail.com

Penningmeester:

Mw T. Lotgerink Bruinenberg-van der Weide
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl
 Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
 t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en
 andere persoonlijke gegevens:
 Mw. J.J. van Gijssel-Boxem
 Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal
 Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijsbox@hetnet.nl

Diaconie:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg
 Tel.: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com
 Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24;
 t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 074-291 82 49

Coördinatie Kosterij:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg
 Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com

Redactie:

Mw. A. Kampinga en Mw. J.C. de Jong
 Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
 Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: <https://twente.remonstranten.nl>

Inleveren kopij uiterlijk: woensdag 12 juni



Foto voorpagina Roos Boonstra
 Foto achterpagina Richard Bremer

Remonstranten
 Gemeente Twente

Diensten 10.30uur

Datum	Predikant Liturg	Koster Bloemen
Mei		
26 mei	Mw. dr. IL Tan, Haarlem Mw. Korstanje <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Stichting Sheltersuit</i>	Mw. Bazuin Mw. Vervoort Mw. Schimmelpennick Mw. Bierenga
Juni		
02 juni	Mw. ds. K. Slettenaar Mw. Douwes Dekker <i>Organist: D. Vallenduuk</i> <i>Collecte: Stichting Sheltersuit</i>	Hr. Huiskamp Mw. Schenck Mw. Huiskamp
09 juni	Mw. ds. A. Hoekstra, Amsterdam 	Hr. Lotgerink
Pinksteren	Mw. Staring <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Stichting Sheltersuit</i>	Mw. Touw Mw. Lotgerink
16 juni	Mw. ds. C. Borgers <i>Organist: D. Vallenduuk</i> <i>Collecte: Christian Peace Makers</i>	Mw. Douwens Bloemen: DO
23 juni	Mw. ds. K. Slettenaar Mw. Pouyet <i>Organist: D. Vallenduuk</i> <i>Collecte: Amader Nir Bangladesh</i>	Hr. Knol Mw. Hummelen Mw. Koning / Mw. Huizinga
30 juni	Ds. P. Korbee, Leiden Mw. Korstanje <i>Organist: D. Vallenduuk</i> <i>Collecte: Amader Nir Bangladesh</i>	Hr. Van Gijssel Mw. Knol Mw. Van Gijssel
Juli		
07 juli	Mw. ds. K. Slettenaar <i>Organist:</i> <i>Collecte: Amader Nir Bangladesh</i>	Mw. Boonstra Mw. Huiskamp Mw. Husing
14 juli	Dhr. J. Berkvens p.i.o., Amsterdam	