



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

**Jaargang 11, nr .07
juli-augustus 2019**

Moed houden

Moed houden, eenvoudig voortgaan,
als je kunt.

En als je niet kunt, niet meer kunt,
wachten,

of uitrusten bij een vriend,
als die er is.

En, als die er niet is,
tóch wachten, – dan maar alleen –
wachten tot het weer gaat:
straks.

Eenvoudig voortgaan,
de weg nemen zoals die komt
met z'n vóór en z'n tegen,
je oog helder als een lamp
die je lijf verlicht.
Doen wat ter hand is.
Antwoorden geven als die er zijn.
En intussen voelen
de tik van je stok,
niet teveel omzien – een enkele keer soms,
want de weg gaat dwars door je hart – niet teveel omzien,
en niet teveel ook vooruit.

Eenvoudig voortgaan en weten:
deze weg is niet alles,
en is niet van deze wereld alleen.
De wolken zien die aandrijven
uit eeuwige verten – wie trok er hun grens? –
en je hart voelen inkloppen
op de eeuwige heuvels – wie heeft ze gegrond? –
en van de dingen
de stille kant zien...
waar ze grenzen
aan de Eeuwige...

Herman Andriessen (1927-2013)

*Met dit gedicht besloot ds Kirsten Slettenaar
haar overweging op wezenzondag, 2 juni j.l.
Als u de overweging wilt nalezen kijk dan op de website
twente.remonstranten.nl/twente/kerkdiensten*

Agenda

Zomerontmoeting 1

Datum: **woensdag 17 juli**, 10.30-12.00 uur

Spreker: Jorien Schepers

Onderwerp: Zingen met hart en ziel

Zomerontmoeting 2

Datum: **woensdag 31 juli**, 10.30-12.00 uur

Onderwerp: bezoek synagoge Enschede

Opgave: uiterlijk 27 juli bij Cor Langen;
corlangen@hetnet.nl

Zomerontmoeting 3

Datum: **woensdag 14 augustus**,
10.30-12.00 uur

Spreker: Miriam Janssen

Onderwerp: Poëzie 'Van lezen naar schrijven'

Zomerontmoeting 4

Datum: **woensdag 28 augustus**,
10.30-12.00 uur

Spreker: Dirk Oostelaar

Onderwerp: Biodiversiteit in natuur en landbouw



Bloemen in de Pinksterdienst zondag 9 juni; (© Roos Boonstra)

Kerkenraadspraak juni 2019

Onder het schrijven van deze bijdrage denk ik terug aan de prachtige, **bloemrijke Pinksterdienst**, verzorgd door ds. Hoekstra en met boeketten van vele van ons (zie foto voorpagina).

Maar nu terug naar de praktische zaken, zoals die ons altijd weer bezighouden.

Het zal niet iedereen zijn opgevallen, maar de **raampartij** met het kruis en de klokkenstoel heeft een iets kleurrijker aanzien gekregen. Let erop bij uw volgende kerkbezoek!

Het vertrouwde **Infoboekje** zal in een andere vorm worden gegoten. Veel van de inhoud blijkt ook te worden gepubliceerd in Passant en Kwadrant en op onze website, zodat er sprake was van doublures. In de nieuwe opzet willen we ons beperken tot zaken van 'blijvende aard', waarmee het boekje ook een langere levensduur kan krijgen.

Er is een **protocol** verschenen over hoe om te gaan met seksueel misbruik. Simone v.D. zal deze zaak onder haar hoede nemen. Eerste reacties: het aandachtsgebied zal verbreed moeten worden; denk bv. aan intimidatie, discriminatie enz. Eerst een strategische keus maken: kiezen voor een interne vertrouwenspersoon of juist voor iemand van buitenaf?

Tijdens deze kerkenraadsvergadering is veel gesproken over **landelijke ontwikkelingen**, mede met het oog op de komende Algemene Vergadering van Bestuur. Ds. Röselers treedt af als algemeen secretaris. Er zal een opvolger worden gekozen, waarbij onze Gemeente een stem kan uitbrengen.

Veel aandacht gaat uit naar **toekomstige ontwikkelingen**, kansen en bedreigingen voor de Remonstrantse Broederschap. Ook in eigen kring leeft hiervoor belangstelling, zoals bleek uit de bijeenkomst van 26 januari j.l. (zie hiervoor de bijdrage van Iris K. in Kwadrant I, pag.4).

Op 9 maart vond in Utrecht de **Beraadslag** plaats, grotendeels gewijd aan dit onderwerp. Onze Gemeente was hierbij goed vertegenwoordigd. Wij willen een vervolg geven aan deze gedachtewisseling zaterdag 24 augustus, door op **zaterdag 24 augustus** opnieuw een bijeenkomst te organiseren. Nader bericht volgt. Daarbij kunnen wij ook informatie verwachten over de resultaten van landelijke werkgroepen die zich met dit thema bezighouden. Vanuit Twente is Bärbel D. hierbij betrokken.

Tenslotte wil ik iedereen een prettige zomer toewensen!
Liesbeth Fockema Andreae

Van de liturgiecommissie.

Terwijl menige vereniging en menige commissie zucht onder het gebrek aan vrijwilligers, kan de liturgiecommissie tot haar grote vreugde melden dat Iris K. met ingang van nu lid is van de liturgiecommissie. We zullen haar dus regelmatig zien in haar functie van liturg in een kerkdienst. Dat is dan meteen de meest in het oog springende activiteit van een liturg. Daarnaast is er elke eerste donderdag van de maand – met uitzondering van augustus – 's middags vergadering van de commissie. Dan worden voorbije diensten geëvalueerd, komende diensten zonodig besproken en bezinnen we ons op alles wat een verzorgde orde van dienst betreft.

Paul Kuiper, notulist

400 jaar Remonstranten

Dat willen we samen in de maand september in onze gemeente vieren met allerlei activiteiten.

Op **vrijdag 27 september** zal er als afsluiting van deze viering een pianoconcert zijn in onze kerk.

De zeer getalenteerde Bulgaarse concertpianist Ivo Boytchev zal dan werken van Bach, Liszt en Chopin uitvoeren en wel het eerste deel van *Het Italiaans Concert* van Bach en het prachtige stuk *De Twee Legendes* van Liszt. In de 24 preludes van Chopin zult u getuige zijn van de geweldige virtuositeit van Ivo Boytchev. Het belooft een bijzondere avond te worden en daarom willen wij u vragen om, zo mogelijk, een vriend of een bekende uit te nodigen om dit feest samen met ons te vieren.

In de pauze en na afloop zal in de achterzaal, die dan is aangekleed als "grand café", gezorgd worden voor koffie, thee, frisdrank of een glas wijn en bijbehorende hapjes. Kortom, we maken er een feestelijke avond van en dat mag, zeker als je als Remonstranten je 400ste verjaardag viert.

Het concert begint om **19.30 uur** in de Remonstrantse kerk, Woltersweg 11 in Hengelo.

Toegang € 5,- p.p.

De kaartverkoop start op zondag 1 september na de dienst.

Per mail kaarten bestellen is ook mogelijk.

e-mail: ir.vervoort@planet.nl

Jan Vervoort



© geralt

Cursus 'Theologische Vorming'

Cursus "Theologische Vorming voor Geïnteresseerden" start nieuwe groep.

Wie voelt het niet: die behoefte aan meer verdieping in het leven?

De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden is een uitgesproken mogelijkheid om die verdieping te zoeken. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maakt dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren. De evaluatie van de afzwaaiers van dit seizoen was opnieuw buitengewoon positief.

Het is een stevige cursus. Drie jaar lang, zo'n 30 lesavonden (met telkens 2 lessen van 5 kwartier) per seizoen. Met kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer en Ethiek, maar ook 'praktisch-theologische' vakken als liturgie, pastoraat en diaconaat. En natuurlijk mogen de lessen spiritualiteit, filosofie, wereldgodsdiensten en contextuele theologie niet ontbreken.

Het is ook goed mogelijk om je allereerst voor 1 seizoen op te geven. Want het eerste jaar heeft vooral een inleidend karakter, het tweede is meer verbredend en in het derde jaar wordt de verdere verdieping gezocht. Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk, het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn: kerkelijk of niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde is van harte welkom! De kosten bedragen €220,- per seizoen. De cursus wordt gegeven in de centraal gelegen Waterstaatskerk in Hengelo, op dinsdagavonden.

De eerste avond is gepland op **dinsdag 17 september 2019**. Aanmelden kan t/m uiterlijk 31 augustus bij Ina ter Kuile

Nieuwsgierig geworden en meer willen weten? Informeer bij: Ina ter Kuile, cursus-coördinator, 074-2774288 of email: kuile@hetnet.nl of

ds. Herman Koetsveld, tel. 074-2783203 of email: hkoetsveld@pkn-hengelo.nl, cursusleider of kijk op: www.protestantsekerk.nl/training/theologische-vorming-voor-gemeentelieden-en-geïnteresseerden/
Ina ter Kuile



'Zit er nog rek in?', woensdag 11 september

Op 11 september om 14.00 uur speelt **Marijke Broekhuijsen** haar vertelvoorstelling 'Zit er nog rek in?' Rekkelijk en precies, toen en straks in onze kerk. Reserveer vast de datum want deze jubileumvoorstelling mag je niet missen. De voorstelling, die in twintig remonstrantse gemeenten wordt gespeeld, is onderdeel van het jubileumprogramma vierhonderd jaar remonstranten in 2019. Zie ook de website: www.remonstranten.nl/400-jaar-remonstranten

Marijke Broekhuijsen is professioneel acteur, cultuurpedagoog en lid van de Remonstranten in de Kapel in Hilversum. Zij maakte een vertelvoorstelling waarin zij aan de hand van de ontstaansgeschiedenis van de rekkelijken, - waarin Arminius een belangrijke rol speelt -, actuele vragen en dilemma's van een rekkelijke in deze tijd verkent. Met verhalen, geschiedenis en muziek. Een gezamenlijke zoektocht waarin de verteller haar zorgen, haar reflecties en ook haar plezier met de aanwezigen deelt.

Vragen van alle tijden

Het 'beroemd/berucht' geworden conflict tussen Arminius en Gomarus ging in eerste instantie over de voorbeschikking. Heeft God alles voorbeschikt of heeft de mens invloed op zijn eigen leven? Predestinatie lijkt een gedateerd onderwerp, maar wie de verhitte discussies volgt n.a.v. Swaab's boek 'Wij zijn ons brein' weet beter. Wij worstelen vandaag nog steeds met de vraag in hoeverre wij over een vrije wil beschikken. Of in hoeverre wij het resultaat zijn van toeval, milieu of genen?

In het 17e eeuwse conflict tussen Arminius en Gomarus schuilt nóg een actueel thema. Aanhangers van Arminius waren 'rekkelijk', die van Gomarus 'precies'. Wat betekent 'rekkelijk' nu, in een tijd van toenemende polarisatie, waarin de verworvenheden van de Verlichting ter discussie staan? Een urgente vraag anno 2019. Hoe kun je enerzijds sterk afwijkende opvattingen accepteren en waarderen, anderzijds opkomen voor waarden die jij essentieel acht voor een menselijke samenleving? Sommigen leven in hun absolute eigen gelijk: andersdenkenden of -gelovigen worden als gesprekspartner uitgesloten, zijn niet de moeite van het gesprek waard...wat betekent dan tolerantie, 'rekkelijkheid'? Wat heb je als rekkelijke, als vrijzinnige naast de dialoog verder nog aan repertoire?

Informatie:

Medewerkenden:

Marijke Broekhuijsen, Erik Raaijman en Hein Dop

Duur van de voorstelling: ongeveer 1,5 uur

Kosten: Gratis, vrijwillige bijdrage

Zomerontmoetingen

Zingen met hart en ziel

Woensdag 17 juli, 10.30 - 12.00 uur

Begeleiding: Jorien Scheepers



We zingen eenvoudige liederen uit alle windstreken en mantra's uit diverse religieuze en spirituele richtingen. In verschillende talen, a capella, of met pianobegeleiding. Centraal staat de herhaling, een soms betoverende herhaling. Een deel van de liederen is ingetogen, andere zijn uitbundig en vreugdevol. In het zingen en in de stiltemomenten tussen de liederen kunnen we ons verbinden met onszelf, elkaar, en de wereld om ons heen. Zangervaring is niet nodig. Zoals een Zimbabwaans spreekwoord zo mooi zegt: 'Als je kunt spreken, kun je zingen'.

Jorien Schepers studeerde Schoolmuziek aan het Conservatorium in Groningen en volgde de Academie voor Stembelijding bij Jan Kortie. Zij geeft workshops wereldmuziek en mantra's zingen, workshops en cursussen stembelijding en werkt individueel met iedereen die (weer) vrijuit wil zingen en daarin zonder moeite uiting wil kunnen geven aan alles wat in hem of haar leeft.

Rondleiding synagoge Enschede

Woensdag 31 juli, 10.30 uur,

verzamelen bij de synagoge in Enschede



We gaan naar de mooiste synagoge van Nederland. Vorig jaar stond de rondleiding gepland op 15 augustus. Wegens een sterfgeval hebben wij de rondleiding toen geannuleerd. Nu alsnog een kans om alles te weten te komen over de geschiedenis en de wetenswaardigheden van het karakteristieke gebouw. Er kunnen maximaal 10 personen meedoen. Geef u dus snel op (**uiterlijk 27 juli**) bij **corlangen@hetnet.nl**. De kosten bedragen €5,- per persoon. Het verzamelpunt is bij de synagoge (Prinsestraat 16), 10.30 uur. De synagoge is ongeveer op loopafstand van het station. In de omgeving is betaald parkeren.

Poezie: 'Van lezen naar schrijven'

Woensdag 14 augustus, 10.30 - 12.00 uur

Begeleiding: Miriam Janssen



Miriam Janssen - psychologe, docent en schrijfster - is voor de Remonstranten geen onbekende. Zij verzorgde in het verleden schrijfcursussen die goed zijn ontvangen. Deze bijeenkomst draagt zij pakkende poëzie voor, maar het is niet uitgesloten dat u zelf ook een paar mooie verzen gaat schrijven.

In 2004 heeft zij haar vaste baan in het onderwijs opgezegd om volledig vrij te zijn voor haar werk als schrijfdocent in - De TalenTuin, haar eigen bedrijf. Zij verzorgt trainingen in zakelijk en literair schrijven, aan mensen van 8-88 jaar, op scholen, volksuniversiteiten, in kloosters en op andere inspirerende locaties.

Biodiversiteit

Woensdag 28 augustus, 10.30 - 12.00 uur

Spreeker: Dirk Oostelaar



Dirk Oostelaar, een hobbyboer uit de Betuwe, brengt een persoonlijk verhaal over biodiversiteit. Hij kijkt naar de geschiedenis en de betekenis van het begrip. Hoe zit het bijvoorbeeld met de opkomst van kunstmest en bestrijdingsmiddelen in de landbouw? Het gaat ook over de toekomst. Er zijn een duizend bloemen aan initiatieven die op dit moment bloeien. Daar valt veel over te vertellen en te vertonen met boeiende afbeeldingen.

Voor alle bovenstaande zomerontmoetingen geldt:

Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo

Toegang: Gratis, behalve voor het bezoek aan de synagoge (€ 5,-)

Opgave: Alleen voor het bezoek aan de synagogo: uiterlijk 27 juli bij corlangen@hetnet.nl

Feestprogramma 400 jaar Remonstranten

Startzondag

Datum: **8 september**
Tijd: Welkom vanaf 12.00uur
Plaats: Natuurvriendenhuis Den Broam in Buurse;
Alsteedseweg 73, 7481 RT, Buurse (Haaksbergen)



De vijf V's van 400 jaar Remonstranten staan vandaag centraal als inleiding op de bijeenkomsten in het najaar. Het wordt weer een buitendag, dit keer in Natuurvriendenhuis Den Broam (Nivon) in Buurse. Wij beginnen 's middags om 12.00 uur met een lunch, daarna een afwisselend programma met een aantal workshops en er is een afsluiting met een vesper. Het wordt een luchtig programma met muzikale omlijsting.

'Zit er nog rek in?'

Datum: **woensdag 11 september**
Tijd: 14.00 uur, duur voorstelling: ongeveer 1,5 uur
Plaats: Remonstrantse kerk Hengelo
Toegang: Gratis



Rekkelijk en precies toen en straks.
Vertelvoorstelling door Marijke Broekhuijsen ter gelegenheid van de 400 jaar Remonstranten. Centraal staat Arminius, de geestelijke vader van de Remonstranten. Het is een voorstelling die door het hele land reist. (zie ook pag. 3)

Feestelijke RemDo-dienst

Datum: **zondag 15 september**
Predikant: ds. Kirsten Slettenaar
Extra: Cantorij van de Doopsgezinde Gemeenten
Cantorij van de Remonstrantse Gemeente



© Ciker-Free-Vector-Images

Feestelijke, muzikale afsluiting

Datum: **vrijdag 27 september**
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Hengelo
Pianoconcert Bulgaarse concertpianist Ivo Boytchev
Programma: Het 1ste deel van Het Italiaans Concert van Bach, het prachtige stuk De Twee Legendes van Liszt en de 24 preludes van Chopin.
Toegang: € 5,-
Kaartverkoop: De kaartverkoop vanaf zondag 1 september na de dienst bij Jan Vervoort
Per mail kaarten bestellen is ook mogelijk.
e-mail-adres: ir.vervoort@planet.nl
zie ook pag.2



© geralf

Collecterooster

Juni 2019

30 juni Amader Nir Bangladesh

Juli 2019

07, 14 en 28 juli Amader Nir Bangladesh

21 juli (RemDo) Christian Peacemaker Team (CPT)

Augustus 2019

4, 11 en 25 augustus Voedselbanken in Twente

18 aug. (DoRem) Christian Peacemaker Team (CPT)

Amader Nir

Amader Nir is een opvanghuis voor vrouwen en kinderen in Dhaka, Bangladesh.

In dat opvanghuis worden vrouwen en kinderen, slachtoffers van mensenhandel, geholpen om een nieuw leven op te bouwen. Deze vrouwen en kinderen zijn vaak verkocht en te werk gesteld op de stations als prostituees. Hen wordt onderdak en begeleiding geboden door de broeders van Taizé in Bangladesh die verantwoordelijk zijn voor dit huis en hier ook wonen en werken; één van hen is de Nederlandse broeder Guillaume.

De opbrengst van onze collectes gaat naar dat opvanghuis Amader Nir.

Er wonen daar doorgaans zo'n 15 vrouwen en kinderen die worden opgevangen, begeleid en geleerd om een eigen leven op te bouwen. Onze bijdrage wordt gebruikt voor voeding, kleding, schoenen en medicijnen en de kosten van opleidingen en schoolmateriaal.

U kunt ook zelf een bedrag over maken op rekeningnr.: NL16 INGB 0002886840 t.n.v. M. Dedden o.v.v. Amader Nir.



Collecteopbrengsten mei 2019

05 mei	€ 72,30	St. Sheltersuit
12 mei	€ 87,64	St. Sheltersuit
19 mei	€ 117,21	Christian Peacemaker Team (CPT)
26 mei	€ 72,15	St. Sheltersuit

Voedselbank

Voedselbank, voor wie is dat nog een onbekend begrip? In betrekkelijk korte tijd is dit particuliere initiatief uitgegroeid tot een professionele organisatie. Ze voldoen aan de eisen van de Voedsel en Warenautoriteit en werken met certificaten. Hierdoor is de werkwijze van amateuristisch (goed bedoeld overigens) veranderd in een strak geregelde aan- en afvoer van voedsel. Ook de uitgifte van de voedselpakketten is aan strenge, landelijke normen gebonden.

In Twente zijn verschillende voedselbanken actief. Daarom willen wij als Twentse gemeente ons "kleine" steentje bijdragen. Wij kunnen dit doen door het beschikbaar stellen van een afleverpunt. Misschien heeft u zelf weleens wat in de voedselkrat gedaan in de ontmoetingsruimte.

Maar ook geld is nodig om de organisatie te kunnen laten draaien en daarvoor is de komende tijd de collecte bestemd voor de voedselbanken in Twente. Ook staat er een 'geld'doosje' op de boekentafel. De opbrengst zal verdeeld worden over de diverse plaatsen in onze, uitgestrekte gemeente.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn aan de collecte te geven, dan kunt u ook doneren via het rekeningnummer van de diaconie, NL50 INGB 0003 6979 24 met vermelding "voedselbank".

Mocht u geïnteresseerd zijn in een rondleiding bij de Voedselbank in Hengelo, dan kunt u zich opgeven bij Anke Kampinga of Johanna de Jong.

Namens de Diaconie, Nienke Koedam en Anke Kampinga en Johanna de Jong die de voedselkrat en het 'geld'doosje' op de boekentafel beheren.



Voedselkratten die klaar staan voor de wekelijkse verdeling.

Valentin (niet zijn echte naam) uit de voormalige USSR.

Als, had, dan: hoe het Nederlandschap Valentin ontglipte

Valentin is onoplettend geweest. Stom. Heel stom. Het heeft een gat in zijn leven geslagen. Valentin had Nederlands staatsburger kunnen zijn. Als hij dat, toen bij begin twintig was, had aangevraagd. Dan was hij probleemloos Nederlander geworden. Als. Had. Dan. Feit is dat hij geen aanvraag deed. Valentin was met andere dingen bezig. Maar laten we bij het begin beginnen.

Het is eind jaren tachtig, Valentin woont met zijn moeder in de USSR. Zijn ouders zijn gescheiden. Vader is kolonel in de KGB, moeder leidt de EHBO-afdeling van het plaatselijke ziekenhuis. Daar brengt een Nederlandse zeiler zijn scheepsmaatje binnen; die heeft een hartaanval gehad. De zeiler en het hoofd EHBO vallen als een blok voor elkaar. Moeder trouwt uiteindelijk met de Nederlander en verhuist hierheen. Valentin is dan 17. Vader wil dat zoon het leger in gaat. Het trekt Valentin totaal niet. Hij komt naar Nederland – met een verblijfsvergunning op grond van gezinshereniging. Hij speelt er ijshockey, niet onverdienstelijk, en gaat aan de slag als magazijnhulp. Hij werkt zich al snel op tot technisch schrijver en vertaler.

De horeca trekt hem, hij wil een eigen zaak beginnen. Geld voor de hoge pachten in Nederland heeft hij niet, hij vertrekt naar Spanje. Zonder eerst zijn verblijfsvergunning te verlenen, zonder het Nederlandschap aan te vragen. Dat komt hem duur te staan. Dat blijkt als hij jaren later, teruggekeerd in Nederland, zijn verblijfsvergunning wil hernieuwen.

Valentins aanvraag wordt afgewezen: de DT&V (Dienst Terugkeer & Vertrek) vindt dat hij wel in Rusland kan gaan wonen. Hij zou recht hebben op het Russische staatsburgerschap. Maar om dat staatsburgerschap te krijgen, moet Valentin naar Rusland reizen. Hij moet het dáár aanvragen. Maar zonder geldig reisdocument kán hij niet reizen en hij heeft enkel zijn geboorteakte en oude USSR-paspoort; daarmee kom je niet langs de douane. Hij zit klem.

Hij probeert het via het consulaat. Ook daar vangt hij bot. Een aanvraag via het consulaat kan alleen wanneer tenminste één van je ouders ingezetene is in Rusland. Valentins vader is echter overleden. En zijn moeder woont in Nederland. Er lijkt geen uitweg. Toch vindt de DT&V dat Valentin niet hard genoeg zijn best heeft gedaan om het land te verlaten.

Hij wordt in de VBL (vrijheidsbeperkende locatie) in Ter Apel geplaatst. Twee jaar zit hij daar. Het is de hel op aarde, vindt Valentin. Want je mag er helemaal niks. De man die altijd bezig is, altijd aan het werk, wordt gek van het stilzitten. Letterlijk. Hij slikt inmiddels 21 pillen per dag om het hoofd boven water te houden.

Hij is wanhopig. Ze kunnen toch zien dat hij destijds zomaar Nederlander had kunnen worden? Waarom wordt zijn onoplettendheid als twintiger hem zo zwaar aangerekend? Hij heeft altijd gewerkt, altijd netjes belasting betaald. Waarom telt dat niet? Uiteindelijk wordt hij uit de VBL op straat gezet

en komt hij na omzwervingen bij INLIA terecht. Hij dankt God.

Enmaal tot rust gekomen in de opvang vraagt Valentin opnieuw een verblijfsvergunning aan, op grond van het zogeheten buitenschuld-criterium. Want hij heeft echt alles geprobeerd. 5,5 jaar is hij nu bezig.

Elk land waarmee hij via zijn familie ook maar enige banden had, hoe ver verwijderd ook, schreef hij aan voor het staatsburgerschap: Estland, Georgië, Oekraïne, Wit-Rusland. Zelfs Poetin schreef hij aan. Hij ging naar alle ambassades waar hij terecht kon. Overal nul op het rekest. De buitenschuld-procedure is zijn allerlaatste hoop.

Stel dat het lukt? Wat zou hij doen als hij mag blijven? "Werken, werken, werken", zegt Valentin. Hij kijkt er verlangend naar uit.

INLIA

Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting

Jacobijnerstraat 5

9712 HZ GRONINGEN

T 050-3138181

E krp@inlia.nl

Agenda

Juli

wo. 17	juli	Zomerontmoeting 1: Zingen met hart en ziel	10.30 - 12.00u
wo. 31	juli	Zomerontmoeting 2: Rondleiding Synagoge	10.30 - 12.00u

Augustus

wo. 14	aug.	Zomerontmoeting. 3: Poezie 'Van lezen naar schrijven'	10.30 - 12.00u
wo. 14	aug.	Sluitingsdatum kopij	
wo. 28	aug.	Zomerontmoeting 4: Biodiversiteit	10.30 - 12.00u
wo. 28	aug.	Verspreiden Passant	11.00 - 11.30u

September

zo. 08	sept.	Startzondag Den Broam	12.00u
wo. 11	sept.	Sluitingsdatum kopij	
wo. 11	sept.	'Zit er nog rek in?'	14.00u
wo. 25	sept.	Verspreiden Passant	11.00-11.30u
vrij. 27	sept.	Piano concert	19.30u

Hoogtij radio-frequenties

Frequenties Radio Oost: Twente 89.4 FM; Salland 95.6 FM, Noord-Overijssel 99.4 FM, Deventer, 97.9 FM, of via de kabel of via DAB+

zie ook de website <http://members.home.nl/hoogtij/index.htm>

Bloemen uit de dienst

Mw. T. Lotgerink Bruinenberg

tel. 053-478 72 71

email: tvanderw@live.nl





Adressen

Predikant:

Ds. Kirsten Slettenaar
 Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne
 Tel: 074-357 42 76; e-mail: xbirds@wxs.nl
 werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag, vanaf
 8.30 uur

Voorzitter:

Mw. A.E. Fockema Andreae,
 Tel.: 074-250 88 42; e-mail: elisabijns@kpnmail.nl

Secretaris:

Mw. J.N.J. Mulder
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 053-435 60 22; 06 20 03 82 22;
 e-mail: cobimulder3@gmail.com

Penningmeester:

Mw T. Lotgerink Bruinenberg-van der Weide
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl
 Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
 t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en
 andere persoonlijke gegevens:
 Mw. J.J. van Gijssel-Boxem
 Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal
 Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijbox@hetnet.nl

Diaconie:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg
 Tel.: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com
 Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24;
 t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 074-291 82 49

Coördinatie Kosterij:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg
 Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com

Redactie:

Mw. A. Kampinga en Mw. J.C. de Jong
 Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
 Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: <https://twente.remonstranten.nl>

Inleveren kopij uiterlijk: 14 augustus

Foto voorpagina Roos Boonstra
 Foto achterpagina Richard Bremer



Diensten 10.30uur

Datum	Predikant Liturg	Koster Bloemen
Juli		
07 juli	Mw. ds. K. Slettenaar Mw. Kraak <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Amader Nir Bangladesh</i>	Mw. Douwens Mw. Huiskamp Mw. Huising
14 juli	Dhr. J.B.Y. Berkvens, p.i.o. Amsterdam Mw. Staring <i>Organist: D Vallenduuk</i> <i>Collecte: Amader Nir Bangladesh</i>	Hr. Van Gijssel Mw. Schenck Mw. Van Gijssel
21 juli RemDo	Mw. ds. W. Dijkstra, De Bilt <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Christian Peace Makers</i>	Mw. Boonstra Mw. Hummelen Mw. Touw / Mw. Huising
28 juli	Mw. ds. M.I.J. Boon-Giltjes, Delden Mw. Pouyet <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Amader Nir Bangladesh</i>	Hr. Knol Mw. Bonebakker Mw. Knol
Augustus		
04 aug.	Ds. M. Roos, Leiden Mw. Korstanje <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Voedselbanken Twente</i>	Mw. Touw Mw. Du Rieu Mw. Koedam
11 aug.	Dhr. P.W.A. Overdiep, Bussum Mw. Douwes Dekker <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Voedselbanken Twente</i>	Hr. Lotgerink Mw. Bonebakker Mw. Lotgerink/ Mw. Bierenga
18 aug. DoRem	Mw. ds. C. Borgers <i>Organist: D. Vallenduuk</i> <i>Collecte: Christian Peace Makers</i>	Mw. Van Gelderen
25 aug.	Mw. ds. K. Slettenaar Mw. Kraak <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Voedselbanken Twente</i>	Hr. Huiskamp Mw. Touw Mw. Huiskamp/ Mw. Van Hasselt
September		
01 sept.	Dhr. J. Vlasblom (p.i.o.) Utrecht Mw. Staring <i>Collecte: Voedselbanken Twente</i>	Mw. Knol Mw. Vervoort Hr. Knol
08 sept.	Buitendag vanaf 12.00 uur, Natuurvriendenhuis Den Broam in Buurse Alsteedseweg 73, 7481 RT Buurse	