



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

Jaargang 11, nr. 08
september 2019

Weten met het hart

bij Hebr. 11

Geloven is: weten met het hart,
het is: luisteren naar wat verborgen spreekt
in de taalkamers van de ziel,
het is: zien wat nog niet te zien is,
gaan waar geen weg is,
tegen de wind in, tegen de stroom,
arm worden waar je rijk kunt zijn,
liefhebben waar je kunt haten,
leven tegen de verdrukking in.

Zo kun je aan iets nieuws beginnen,
zo leef je tegen de heersende wetten
die uitgaan van bezit en macht,
zo maak je de aarde anders, vrij,
en bouw je aan de stad van vrede
waar iedereen betrouwbaar is
en zich met volle handen wegschenkt
zoals de Eersteling die ons voorging.

Het is geen rijk van fantasie,
maar van de weg in ons verborgen
de vrucht die al besloten ligt
in het bestaan van aarde en mensen.
Door te geloven herken je het zaad
door je bereidheid ontvang je de groeikracht
door je inzicht voldraag je de vrucht.
Op een dag zul je het beleven.

Catharina Visser (1932-2015)

Uit: 'Opstaan in stilte', uitgeverij Dabar-Luyten 1992, zie dabarluyten.nl

(bijdrage Peter Hofman)

Agenda

Startzondag

Datum: **zondag 8 september**
Tijd: Welkom vanaf 12.00 uur
Plaats: Natuurvriendenhuis Den Broam
in Buurse;
Altsteedseweg 73, 7481 RT, Buurse
(Haaksbergen)

'Zit er nog rek in ?'

Datum: **woensdag 11 september**
Tijd: 14.00 uur,
duur voorstelling: ongeveer 1,5 uur
Spreker: Vertelvoorstelling door Marijke
Broekhuijsen
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11,
Hengelo

Feestelijke RemDo-dienst

Datum: **zondag 15 september**
Tijd: 10.30 uur
Spreker: ds. Kirsten Slettenaar
medewerking van de beide cantorijen
na de dienst 'Doopsgestrants'
(zie pag. 6)

Feestelijke muzikale afsluiting

Datum: **vrijdag 27 september**
Tijd: 19.30 uur
Pianist: Bulgaarse concertpianist Ivo Boytchev
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11,
Hengelo
Entree: € 5,-
Kaartver-
koop: Vanaf 1 september na de dienst bij
Jan Vervoort
of per mail: ir.vervoort@planet.nl

Kerkenraadspraak juli/augustus 2019

Als deze Passant verschijnt loopt de zomer ten einde. Wij hopen dat u allen genoeg energie heeft opgedaan om in september ons 400 jarig bestaan mee te vieren.

De kerkenraad heeft doorvergaderd in de vakantie. Er zijn vele praktische zaken, die onze aandacht vragen.

We spraken over vrolijke zaken (400 jarig bestaan) en over zaken, die minder vrolijk zijn, zoals de invulling van onze kerkenraad in de toekomst.

Liesbeth Fockema Andreae, Jen van Gijssel en Kirsten Slettenaar hebben op 15 juni de **Algemene Vergadering van bestuur** bezocht. Het was een vruchtbare dag in goede sfeer. Er werd afscheid genomen van Ds. J. Röselaers. Er is een nieuwe algemeen secretaris benoemd. Mevrouw A.M. D. Gerretsen.

Er wordt veel gesproken over de **toekomstige ontwikkelingen** voor de Remonstrantse Broederschap.

Als deze Passant verschijnt hebben we onze bijeenkomst van 24 augustus achter de rug. De punten, waar iedereen over heeft kunnen nadenken worden besproken/teruggesproken op de Algemene Ledenvergadering in november. September wordt een feestelijke maand. We starten op

8 september met de Buitendag. Deze wordt gehouden in het Natuurvriendenhuis Den Broam in Buurse. Er komt in de kerk een intekenlijst te hangen waar iedereen zich kan melden voor vervoer. Leden, die weinig in de kerk komen, maar wel de buitendag willen meemaken kunnen zich melden bij hun contactlid voor vervoer.

Zondag 15 september is er een DOREM dienst met na de dienst een "aangeklede" koffie en een verrassing.

Er is al veel reclame gemaakt voor het pianoconcert op **vrijdag 27 september**. Dat stond ook al in de Passant van afgelopen juni. Het is een concert voor iedereen. Familie, vrienden worden uitgenodigd dit feest te vieren.

De kerkenraad is volop bezig om mensen te zoeken voor de taken van secretaris en voorzitter die volgend jaar in het voorjaar vrijkomen. Tot nu toe lukt dat niet. Wie weet worden er na de bijeenkomst van 24 augustus ideeën aangedragen, die wij kunnen gebruiken.

Ik wil iedereen een feestelijke september maand wensen.

Simone van Donselaar

Voorpagina, 1ste kolom Passant

Sinds september 2018 is Kirsten aangesteld voor 0,6 Fte in plaats van de eerdere 0,7. Die wijziging hield ook een aanpassing van haar takenpakket in. Dit heeft er onder andere toe geleid dat Kirsten nog 3 tot 4 keer per jaar een overweging zal schrijven voor de eerste kolom op de voorpagina van Passant. Voor de andere maanden zal Peter Hofman een passend gedicht of inspirerende tekst verzorgen.

De redactie, Anke Kampinga

In herinnering mw. A.M. Jansen-Rodenburg.

Aan het leven van Anne Marie Rodenburg, geboren op 30 mei 1923 in Helmond, is op 6 augustus 2019, in bijzijn van haar kinderen, een einde gekomen.

In "het Roomse" zuiden groeide ze op in een protestants gezin, ze ging mee met vriendinnetjes naar de RK-kerk, waar de rituelen en de verhalen haar aanspraken. Later maken ze kennis met inleiders, die uitgenodigd werden door haar ouders voor de protestantse kring, waaronder bekende, ook Remonstrantse, sprekers, waardoor Anne Marie een andere kijk kreeg op "De Verhalen" en vooral het filosofische uitgangspunt sprak haar aan.

Begin jaren 40 ging ze naar Leiden om medicijnen te studeren. Na het weigeren van het tekenen van de niet-Jood verklaring, moest ze stoppen met haar studie. Ze ging in het ziekenhuis in Utrecht werken en ontmoette haar toekomstige man, Jan Willem Jansen, die voor veearts studeerde.

Zij vestigden zich in Hellendoorn in Overijssel. Zij kregen samen 6 kinderen.

Daar er behoefte was aan Vrijzinnig Protestantisme in Hellendoorn werd een afdeling van de Nederlandse Protestanten Bond opgericht, waar het gezin deel van uit maakte. Ook op andere sociaal en maatschappelijk gebied waren ze zeer bij de bevolking betrokken.

Zeer onverwacht overleed in 1961 haar echtgenoot en bleef zij achter met 6 jonge kinderen.

Anne Marie kreeg een baan bij het Rode Kruis, de kinderen hadden een goede jeugd, en zijn "goed terecht gekomen" zo ze zelf vertelden, en verwoord op de rouwkaart:

"Onze moeder was een sterke vrouw, geliefd en bijzonder". Bij mijn bezoeken kon ze vol trots vertellen over haar jeugd/afkomst en van de kleindochters, die medicijnen gingen studeren. Muziek, filosofie en godsdienst bleef een rol in haar leven spelen en daar had ze steun aan.

In 2001 werd Anne Marie vriend bij onze gemeente. Zij was geen trouwe kerkganger, maar de bijeenkomsten van kring Almelo en lezingen van o.a. Foeke Knoppers stelde ze zeer op prijs.

De laatste maand ging Anne Marie erg achteruit en is het lichtje rustig uitgegaan.

Op 12 augustus werd haar leven "herdacht" in een goed bezette Protestantse kerk in Hellendoorn met muziek, een bijdrage van de kinderen en zang, waarbij het orgel werd bespeeld door Paul Kuiper.

De liturgische bijdrage van Ds. Carla Borgers (i.v.m. vakantie eigen predikant) verwoordde en maakte de vergelijking met het leven van Ruth, uit het Bijbelboek Ruth, om ook op deze manier Anne Marie te gedenken en te herinneren.

Met het uitluiden van de kerkklok heeft Hellendoorn afscheid genomen en is Anne Marie bijgezet in het graf van haar man op de begraafplaats.

Anne Marie rust in vrede, je taak is volbracht, het is goed.

Jen van Gijssel-Boxem.

Kerkdiensten in september

Aangezien de maand september in het teken komt te staan van het 400-jarig jubileum, hebben ook de kerkdiensten waarin ik voorga die maand, een feestelijk tintje.

Op **8 september** is de **startzondag**. Dan is er 's ochtends géén dienst in ons kerkgebouw. Op de locatie waar de startzondag wordt gevierd, zal het programma worden afgesloten met een vesper (een wat kortere, meditatieve viering). Voor verdere informatie over de startzondag: zie elders in deze Passant.

Op **15 september** is er een **RemDo-dienst** gepland. De beide cantorijen van Do en Rem zullen hun medewerking verlenen aan de dienst. In het gezamenlijke cantorijen-overleg is het thema voor deze dienst gekozen uit de vijf v's: Vriendschap. Na afloop van de dienst is er een feestelijk aangekleed koffiemoment, gevolgd door een gezamenlijke activiteit, 'Doopsgestrants' (zie pag.6). We streven ernaar om dit geheel rond kwart voor één af te ronden, zodat u nog voor de lunch thuis bent.

Op **29 september** zal de dienst afgesloten worden met een **agapè-viering**. Deze vorm van vieren lijkt op een viering van brood en wijn, maar heeft een andere focus en mist het plechtige karakter. Mensen die al langer betrokken zijn bij onze gemeente herinneren zich vast nog de agapè-vieringen uit de jaren 70 en 80. In plaats van de gedachtenis van Jezus ligt de focus bij een agapè-viering bij het vieren van verbondenheid. De gemeenschap staat centraal. Iedereen komt rond de tafel staan en kan met anderen delen van wat op tafel staat. Er kan ook gesproken worden met elkaar.

Na afloop van deze dienst zullen in de bijzaal de bijbels van Geert-Jan Bierenga tentoongesteld worden.

Kirsten Slettenaar

Lifestyle

Zo'n twee maanden geleden ben ik begonnen met een andere manier van eten. Ik merk dat ik me met een koolhydraatarme eetstijl prettiger en energiekeer voel. Het voelt daarom ook niet als een dieet, maar meer als een nieuwe 'lifestyle' zoals dat tegenwoordig dan zo mooi heet.

Wanneer ik op bezoek kom bij gemeenteleden, wordt me vaak iets lekkers aangeboden. Zelf gebakken, van de bakker of iets anders lekkers: ik zie en waardeer de aandacht en de gastvrijheid die hieruit spreekt. Maar ik zou het zeer op prijs stellen wanneer u mij vanaf nu niets meer zou willen aanbieden naast de koffie of thee. Ik vind het namelijk vervelend voor u wanneer ik die met liefde in huis gehaalde lekkernij moet afslaan. Ik hoop op uw begrip.

Kirsten Slettenaar

Noaberschap

*Noaberschap, dat is in Twente
Net traditie met völ faam
In den omgaank met de boerschop
Is et aait nog heel veurnaam.
Nee geen regels op papier leu,
Ok gin oeterlijk vertoon
Olders gewt et deur aan d'keender
As belangriek leafpatroon.*

*'t Proat van rechten en van plichten
Beide kaanten komt an bod
't keant gin veurdeel voor de groten,
Riek mot doon wat arm ok döt.
De bereejdheed um te helpen,
Kloar te stoan in weend en weer,
Is het daaglijks praktizeren
Van de christelijke leer.*

*Naoberschap dat blif toch altied
N'en traditie van weleer
Zonder good contact met aandern
Bin wiej gin gemeenschap meer.
Stekt de haand'n dus oet de mouwen
Loaw doar samen wat an doon.
Loat de noaberschap van vrogger
Weer centraal in 't leaven stoan.*

Een Twents lied over noaberschap.

Zie ook het artikel 'Verantwoordelijkheid en noaberschap' van Frank Scholten in Kwadrant II.

Het is op de melodie van Alle Menschen werden Brüder.

Bijdrage van Kirsten Slettenaar

Personalia

Verhuisd:

Mw. M. (Greet) van ter Tholen-den Adel

Per 20 juli 2019 is het nieuwe adres;

De Loet 147, 1851 CR Heiloo.

Greet is 75 jaar lid van onze gemeente geweest.

En zoals ze zelf schrijft: "nu terug in de omgeving waar ik ben geboren, terug naar de zee en de duinen, het laatste eindje ga ik hier rustig tegemoet.

Heel veel groeten aan u en vele anderen"

Overleden op 6 augustus 2019:

Mw. A M (Annemarie) Jansen- Rodenburg, Hellendoorn, 30 mei 1923

vriend van onze Gemeente.

Feestprogramma 400 jaar Remonstranten

Startzondag

Datum: **8 september**
Tijd: Welkom vanaf 12.00uur
Plaats: Natuurvriendenhuis Den Broam in Buurse;
Alsteedseweg 73, 7481 RT, Buurse (Haaksbergen)



© Cor Langen

De vijf V's van 400 jaar Remonstranten staan vandaag centraal als inleiding op de bijeenkomsten in het najaar. Het wordt weer een buitendag, dit keer in Natuurvriendenhuis Den Broam (Nivon) in Buurse. Er is 's morgens geen kerkdienst.

Ivm lunch graag opgeven bij: Nienke Koedam, e-mail: nienkekoedam17@gmail.com

Voor vervoer kan gezorgd worden.
Graag contact opnemen met eigen contactpersoon.
Het programma ziet er als volgt uit:

- 12.00 uur: Ontvangst
- 12.30 uur: Lunch
- 13.30 uur: Keuze uit vier workshops:
 1. Schilderen over vriendschap
 2. Wandelen en verdraagzaamheid
 3. Een spel over vrede en nog veel meer
 4. Een voordracht en gesprek over verantwoordelijkheid en milieu
- ± 14.30 uur: Pauze
- ± 15.30 uur: Erica Sevenhuijsen vertelt een verhaal over vrijheid.
Er is natuurlijk een nagesprek.
- ± 16.00 uur: Afsluiting met een vesper.

Feestelijke RemDo-dienst

Datum: **zondag 15 september**
Predikant: ds. Kirsten Slettenaar
Extra: Cantorij van de Doopsgezinde Gemeenten
Cantorij van de Remonstrantse Gemeente
Na de dienst: quiz 'Doopsgestrants', zie pag. 6

'Zit er nog rek in?'

Datum: **woensdag 11 september**
Tijd: 14.00 uur, duur voorstelling: ongeveer 1,5 uur
Plaats: Remonstrantse kerk Hengelo
Toegang: Gratis



Rekkelijk en precies toen en straks.
Vertelvoorstelling door Marijke Broekhuijsen ter gelegenheid van de 400 jaar Remonstranten. Centraal staat Arminius, de geestelijke vader van de Remonstranten. Het is een voorstelling die door het hele land reist. (zie ook Passant juli-augustus nummer)

Feestelijke, muzikale afsluiting

Datum: **vrijdag 27 september**
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Hengelo
Pianoconcert Bulgaarse concertpianist Ivo Boytchev
Programma: Programma:
Het 1ste deel van Het Italiaans Concert van Bach,
Het prachtige stuk De Twee Legendes van Liszt
De 24 preludes van Chopin.
Toegang: € 5,-
Kaartverkoop: De kaartverkoop vanaf zondag 1 september na de dienst bij Jan Vervoort
Per mail kaarten bestellen is ook mogelijk.
e-mail-adres: ir.vervoort@planet.nl
Nodig een vriend /vriendin/kennis uit samen dit concert mee te maken!



© ddgoldberg

Dienst met agapèviering

Datum: **zondag 29 september**
Predikant: ds. Kirsten Slettenaar
Extra: expositie bijbels van Geertjan Bieringa

Verantwoordelijkheid, Verdraagzaamheid en Vrijheid

Verantwoordelijkheid en technologie

Zaterdag 26 oktober, 10.30 - 12.00 uur

Inleiding: Steven Dorrestijn

Entree: € 5.- vrienden, leden; € 10.- anderen

Plaats: Remonstrantse kerk in Hengelo

Na een inleiding over zijn perspectief op verantwoordelijkheid gaat hij met ons in gesprek over actuele ontwikkelingen van de technologie zoals de inzet van drones.

Steven Dorrestijn is lector techniek en filosofie aan de Saxion Hogeschool. Als onderzoeker richt hij zich op de impact en ethiek van techniek. Hij is gespecialiseerd in het werk van de Franse filosoof Michel Foucault.



on-Verdraagzaamheid

Zaterdag 16 november, 10.30 - 12.00 uur

Inleiding: Kemal Rijken

Entree: € 5.- vrienden, leden; € 10.- anderen

Plaats: Remonstrantse kerk in Hengelo

Aan de hand van actuele voorbeelden van onverdraagzaamheid en nationalisme leidt Kemal Rijken ons naar de mogelijkheden van een verdraagzaam Europa.

Kemal Rijken is politicoloog en journalist. Hij studeerde geschiedenis en politicologie. In 2019 verscheen zijn meest recente boek 'Eigen volk' over 'Hoe het rechts-nationalisme Europa veroverde'.



Vrijheid

Zaterdag 30 november, 10.30 - 12.00 uur

Inleiding: Cor Langen

Entree: € 5.- vrienden, leden; € 10.- anderen

Plaats: Remonstrantse kerk in Hengelo



Cor Langen leidt zijn bijdrage in door een deel van de film 'Night train to Lisbon' (2013). Wij denken na over de oorsprong en de persoonlijke betekenis van het begrip vrijheid. Lees ook zijn bijdrage in Kwadrant II op pagina 9.

Cor Langen is in onze remonstrantse gemeente geen onbekende.

Evaluatie activiteiten programmacommissie

Om zo dicht mogelijk bij de wensen en behoeften van de gemeente te kunnen aansluiten wil de programmacommissie haar activiteiten opnieuw evalueren.

Bovendien vernemen wij graag uw ideeën over nieuwe cursussen, lezingen en andere ontmoetingen.

Voor de evaluatie zijn de volgende vragen geformuleerd:

1. Hoe oordeelt u over (een) bepaalde activiteit(en) waaraan u het afgelopen jaar deelgenomen heeft?
2. Bestaan er inhoudelijke redenen waarom u afgezien heeft van deelname aan bepaalde activiteiten?
3. Welke thema's en vormen zou u graag in nieuwe activiteiten willen terugzien?

Wilt u zo snel mogelijk reageren en wel

per mail (dorbeckjung@gmail.com) of

telefonisch (Bärbel Dorbeck-Jung: 053 4337366)?

U kunt natuurlijk ook de leden van de programmacommissie (Boudewine Bonebakker, Cor Langen, Iris Kraak, Kirsten Slettenaar, Ria Spruit en Bärbel Dorbeck-Jung) persoonlijk in de kerk daarover aanspreken.

Alvast dank voor uw medewerking!

Namens de programmacommissie, Bärbel Dorbeck-Jung

Verslag Contactledendag

Op 3 juli was het weer tijd voor de jaarlijkse contactledendag. Het hele jaar door zien de contactleden om naar de mensen in hun wijk en brengen hen Passant, Kwadrant en eventueel bijbehorende brieven. De ene wijk is groter dan de andere, soms zijn er mensen die even wat meer aandacht nodig hebben bij blije of moeilijke momenten. De contactleden vormen onzichtbare maar tegelijk onmisbare draden van verbondenheid in onze gemeente.

Eens per jaar is het dan tijd om met elkaar bij te praten. Even aandacht voor de contactleden zelf. Dit jaar waren we te gast in Erve Kraesgenberg te Losser (waar we vorig jaar de startzondag hebben doorgebracht). Verschillende contactleden hadden allerlei heerlijks meegenomen. De eetlust werd nog wat opgewekt door een kleine wandeling die Nienke Koedam had uitgezet in de prachtige omliggende natuur, waarna een lunch vol gezelligheid volgde. Daarna nog even met zijn allen in de zon wat napraten en afscheid nemen – het was een prachtige dag.

Kirsten Slettenaar



Contactledendag in Erve Kraesgenberg

Bericht vanuit de Waterstaatskerk

Al een jaar of tien wordt er vanuit de protestantse kerk Hengelo een cursus Geloven 7+1 aangeboden. Eenmaal per maand, op zondagavond, is er een inleiding rond een thema. Deze inleiding volgt op een kort liturgisch moment en duurt 20 minuten. Vervolgens gaat iedereen in groepjes doorpraten over de inleiding aan de hand van stellingen. Aansluitend is er een gezamenlijke warme maaltijd.

Er zijn zo'n vijftig tot zestig deelnemers per keer, met een zeer gevarieerde samenstelling. Kerkelijk, niet kerkelijk, randkerkelijk, jong, oud, verschillende achtergronden. Het komende jaar is het thema Spirlt, inspiratie uit geloof, leven en kunst. Het is niet nodig om alle bijeenkomsten bij te wonen, ze staan los van elkaar. De wens van de voorbereiders is om de groep wat oecumenischer te maken. Met nadruk nodigen ze dan ook mensen uit buiten hun eigen kring. Mocht deze activiteit u aanspreken dan kunt u meer informatie krijgen of zich opgeven bij Rinse Visser: 7plus1@pkn-hengelo.nl

Kirsten Slettenaar



Waterstaatskerk Hengelo

Doopsgestrants

400 jaar Remonstranten – dat moeten we vieren! En dat gaat op verschillende manieren gebeuren. Zo is er op **zondag 15 september 2019**, aansluitend op de Rem-Do dienst, een quiz voor Doopsgezinden en Remonstranten: 2 teams, elk bestaand uit 2 Remonstranten (m/v) en 2 Doopsgezinden (m/v) gaan het tegen elkaar opnemen. Wytze Schat en Nico van der Veen hebben de vragen bedacht. En dat zijn zowel Remonstrantse als Doopsgezinde als DoRem-vragen!

Maar daar hebben we kandidaten voor nodig! Iets voor u? U kunt zich opgeven bij de quizmaster, Paul Kuiper, telefonisch (074-2439826) of digitaal (kuiper.p@fiscali.nl) Om te voorkomen dat we een ballotagecommissie moeten instellen, geldt de regel: na de eerste 2x4 aanmeldingen sluit de inzendtermijn, streng doch rechtvaardig. Oudere lezers herinneren zich nog de radioquiz 'Hersengymnastiek' met daarbij de legendarische vraag: 'Hoe is de stand, Mieke?' Die functie heeft Nel Korstanje nu.
Paul Kuiper

Collecterooster

September

01, 08, 22 en 29 september Voedselbanken in Twente
15 september (RemDo) Christian Peacemaker Team

Voedselbank

Voedselbank, voor wie is dat nog een onbekend begrip? In betrekkelijk korte tijd is dit particuliere initiatief uitgegroeid tot een professionele organisatie. Ze voldoen aan de eisen van de Voedsel en Warenautoriteit en werken met certificaten. Hierdoor is de werkwijze van amateuristisch (goed bedoeld overigens) veranderd in een strak geregelde aan- en afvoer van voedsel. Ook de uitgifte van de voedselpakketten is aan strenge, landelijke normen gebonden.

In Twente zijn verschillende voedselbanken actief. Daarom willen wij als Twentse gemeente ons "kleine" steentje bijdragen. Wij kunnen dit doen door het beschikbaar stellen van een afleverpunt. Misschien heeft u zelf weleens wat in de voedselkrat gedaan in de ontmoetingsruimte.

Maar er is ook geld nodig om de organisatie te kunnen laten draaien en daarvoor is de komende tijd de collecte bestemd voor alle voedselbanken in Twente. De opbrengst zal verdeeld worden over deze voedselbanken in onze, uitgestrekte gemeente.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn aan de collecte te geven, dan kunt u ook doneren via het rekeningnummer van de diaconie, NL50 INGB 0003 6979 24 met vermelding "voedselbank".

Op de boekentafel staat een geld'doosje' en in ontmoetingsruimte staat een krat waarin u houdbaar voedsel kunt leggen voor de voedselbank in Hengelo.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een rondleiding bij de Voedselbank in Hengelo, dan kunt u zich opgeven bij Anke Kampinga of Johanna de Jong.

Namens de Diaconie, Nienke Koedam en Anke Kampinga en Johanna de Jong die de voedselkrat en het geld'doosje' op de boekentafel beheren.



Voedselkratten die klaar staan voor de wekelijkse verdeling.

Collecteopbrengsten

Juni 2019

| | | |
|---------|----------|---------------------------------|
| 02 juni | € 99,85 | St. Sheltersuit |
| 09 juni | € 105,20 | St. Sheltersuit |
| 16 juni | € 158,40 | Christian Peacemaker Team (CPT) |
| 23 juni | € 100,55 | Amader Nir Bangladesh |
| 30 juni | € 92,85 | Amader Nir Bangladesh |

Juli 2019

| | | |
|---------|----------|---------------------------------|
| 07 juli | € 104,55 | Amader Nir Bangladesh |
| 14 juli | € 86,45 | Amader Nir Bangladesh |
| 21 juli | € 131,10 | Christian Peacemaker Team (CPT) |
| 28 juli | € 73,02 | Amader Nir Bangladesh |

Hoe de kerkdienst beluisteren via internet?

Tik in de bovenste 'opdrachtregel' of in de 'google-regel': <https://www.kerkomroep.nl>

Als in 'google-regel': klik daarna op 'Kerkomroep'.

De pagina 'Kerkomroep.nl' verschijnt, vul dan bij 'Vind uw kerk' in: Hengelo en klik op zoek-icoon.

De pagina 'Resultaten voor Hengelo', verschijnt.

Klik op de regel 'Remonstrantse Gemeente Twente'.

De pagina 'Remonstrantse Gemeente Twente' verschijnt.

U kunt ook de 'Kerkomroep'-app downloaden op uw tablet of smartphone.

Via het menu van deze app. kunt u de Remonstrantse Gemeente Twente vinden.

Ga naar de regel van de dienst die u wilt beluisteren en klik op 'luisteren'. U hoort dan de dienst.

Agenda

September

| | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|
| zo. | 08 sept. Startzondag Den Broam | 12.00u |
| wo. | 11 sept. Sluitingsdatum kopij | |
| wo. | 11 sept. 'Zit er nog rek in?' | 14.00u |
| wo. | 25 sept. Verspreiden Passant | 11.00-11.30u |
| vrij. | 27 sept. Piano concert | 19.30u |

Hoogtij radio-frequenties

Frequenties Radio Oost: Twente 89.4 FM; Salland 95.6 FM, Noord-Overijssel 99.4 FM, Deventer, 97.9 FM, of via de kabel of via DAB+

zie ook de website <http://members.home.nl/hoogtij/index.htm>

Bloemen uit de dienst

Mw. T. Lotgerink Bruinenberg
tel. 053-478 72 71
email: tvanderw@live.nl





Adressen

Predikant:

Ds. Kirsten Slettenaar
 Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne
 Tel: 074-357 42 76; e-mail: xbirds@wxs.nl
 werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag, vanaf
 8.30 uur

Voorzitter:

Mw. A.E. Fockema Andreae
 Tel.: 074-250 88 42; e-mail: elisabijs@kpnmail.nl

Secretaris:

Mw. J.N.J. Mulder
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 053-435 60 22; 06 20 03 82 22;
 e-mail: cobimulder3@gmail.com

Penningmeester:

Mw T. Lotgerink Bruinenberg-van der Weide
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl
 Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
 t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en
 andere persoonlijke gegevens:
 Mw. J.J. van Gijssel-Boxem
 Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal
 Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijssbox@hetnet.nl

Diaconie:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg
 Tel.: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com
 Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24;
 t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 074-291 82 49

Coördinatie Kosterij:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg
 Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com

Redactie:

Mw. A. Kampinga en Mw. J.C. de Jong
 Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
 Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: <https://twente.remonstranten.nl>

Inleveren kopij uiterlijk: 11 september

Foto voorpagina Roos Boonstra
 Foto achterpagina Richard Bremer



Diensten 10.30uur

| Datum | Predikant Liturg | Koster Bloemen Koffie |
|--------------------------------------|--|---|
| September | | |
| 01 sept. | Dhr. J. Vlasblom (p.i.o.), Utrecht Mw. Staring Collecte: Voedselbanken Twente | Mw. Knol Mw. Vervoort Hr. Knol |
| 08 sept. Startzondag 12.00 uur | Mw. ds. K. Slettenaar Mw. Pouyet Buitendag vanaf 12.00uur Natuurvriendenhuis Den Broam in Buurse Alsteedseweg 73, 7481 RT, Buurse | Mw. Boonstra Mw. Schenck Mw. Huizinga Mw. Van Gelderen |
| 15 sept. RemDo | Mw. ds. K. Slettenaar Vredesweek Collecte: Christian Peace Makers feestelijke RemDo dienst met cantorijen van Rem en DO na de dienst 'Doopsgestrants' (zie pag.6) | Hr. Huiskamp Mw. Douwes Dekker Mw. Huiskamp |
| 22 sept. | Mw. dr. IL Tan, Haarlem Mw. Korstanje Collecte: Voedselbanken Twente | Hr. Van Gijssel Mw. De Jong Mw. Van Gijssel |
| 29 sept. | Mw. ds. K. Slettenaar Mw. Pouyet Agapèviering Collecte: Voedselbanken Twente Expositie Bijbels van Geertjan Bieringa | Hr. Knol Mw. Huiskamp Mw. Koedam, Mw. Van Hasselt |
| Oktober | | |
| 06 okt. | Mw. ds. G.A. de Vries Mw. Kraak Collecte: Voedselbanken Twente | Hr. Lotgerink Mw. Douwes Dekker Mw. Lotgerink |
| 13 okt. | Mw. ds. K. Slettenaar Mw. Pouyet Collecte: Voedselbanken Twente | Mw. Douwens Mw. Boonstra Mw. Huising, Mw. Reerink |
| 20 okt. DoRem | Ds. F. Fennema, Winschoten Collecte: Christian Peace Makers | Mw. Knol |