



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

Jaargang 11, nr.09
oktober 2019

Openingslied

Wat ons uitdaagt,
wat ons aanspoort
is de Stem die onze naam noemt,
is dat woord van het begin,
dat nog doorklinkt waar wij horen,
leven van verwondering.

Wie ons voorgaat
en ons meeneemt,
is die van dat woord kon leven,
zelfs aan nacht en dood voorbij.
In zijn liefde voor de mensen
komt God rakelings nabij.

En wij komen
als geroepen,
wetend dat de Geest zal leiden,
vinden toekomst gaandeweg
in een broederschap van mensen,
blijvend aan elkaar gehecht.

Want wij hopen
en wij dromen
van de vrede die ons toevalt,
dat aloude visioen.
En zolang de Stem blijft klinken
wachten wij een nieuw seizoen.

*Van Sytze de Vries,
naar motieven uit de Remonstrantse geloofsbelijdenis 2006.*

*Door ds. Kirsten Slettenaar gelezen in de Vesperdienst op
de Startzondag 8 sept. 2019*

Agenda

Feestelijke muzikale afsluiting

Datum: vrijdag 27 september
Tijd: 19.30 uur
Pianist: Bulgaarse concertpianist Ivo Boytchev
Entree: € 5,-; kaarten via ir.vervoort@planet.nl

Agapèviering; expositie remonstrantica rondom de Remonstrantie en Dordtse Synode

Datum: zondag 29 september
Tijd: 10.30 uur
Spreker: Mw. ds. K. Slettenaar

Verantwoordelijkheid en technologie

Datum: zaterdag 26 oktober
Tijd: 10.30 - 12.00 uur
Spreker: Steven Dorrestijn
Entree: € 5,- vrienden, leden; € 10,- anderen

on-Verdraagzaamheid

Datum: zaterdag 16 november
Tijd: 10.30 - 12.00 uur
Spreker: Kemal Rijken
Entree: € 5,- vrienden, leden; € 10,- anderen

Vrijheid

Datum: zaterdag 30 november
Tijd: 10.30 - 12.00 uur
Spreker: Cor Langen
Entree: € 5,- vrienden, leden; € 10,- anderen

Algemene Ledenvergadering, 23 november, 10.30 uur

Bij de volgende Passant zal de uitnodiging en de agenda
meegezonden worden. *Secretaris Kerkenraad*

Kerkenraadspraak september 2019

Liesbeth heeft iedereen **welkom** met een prachtige tak *Aralia Canadensis*. De besjes hiervan hebben al een beetje herfstkleuren. Deze struik verdwijnt geheel in de winter om in het voorjaar weer uit te groeien tot een 2 m. hoge struik met prachtige bloemenschermen en fraaie kleuren in de herfst.

De **notulen** werden doorgenomen en goedgekeurd. Voor iedereen die mee wil denken met de kerkenraad zijn ze opvraagbaar.

Financiën: de teruggaaf van de energiebelasting is opgestuurd en hopelijk wordt dit toegewezen. We kunnen dan de aanvraag voor een nieuwe beamer honoreren. De oude was hoognodig aan vervanging toe, zoals we al vaak merkten en de nieuwe is helemaal "bij de tijd".

De **algemene 'brainstorm'-vergadering** over de toekomst van onze gemeente op 24 augustus heeft onze aandacht. De ochtend verliep prettig met goede discussie/gesprekken, op de vragen zijn veel antwoorden binnen gekomen, deze worden gebundeld. Binnenkort gaan we deze op een z.g. **'heidag'** bespreken en hopelijk kunnen we tot een opzet van een 'soort' beleidsplan komen voor de komende jaren en deze voorleggen op de aanstaande ledenvergadering. Deze **ledenvergadering** is gepland en wel op **zaterdag 23 november 2019, om 10.30 uur**.

Dan komen we bij de z.g. **inbreng:** de **predikant:** Kirsten meldt dat ze goede vakantie heeft gehad, "er weer zin in heeft", en afgelopen weken veel huisbezoeken heeft kunnen doen.

Thea, voorzitter van de **diaconie**, meldt dat de kosten van de buitendag inclusief de lunch, voor de diaconie zijn.

Jan Vervoort zal op de zondagen vóór het **pianoconcert** op vrijdag 27 september, kaartjes voor dit concert verkopen. Op zondag 29 september is de **afsluiting** van het feestprogramma 400 jaar Remonstranten; **ds. Bieringa** zal dan remonstrantica (documenten en prenten) tentoonstellen, die te maken hebben met de Remonstrantie en de Dordtse Synode.

Het verslag van de **programmacie** komt aan de orde; in okt/nov. zijn weer een aantal mooie lezingen gepland, aansluitend op de 5 V's (of 7 ???).

De **liturgiecommissie:** Tineke Staring was in de dienst van 1 september voor de laatste keer liturg en werd met bloemen in het zonnetje gezet.

Met de **Doopsgezinde- en Remonstrantse kerkenraadsleden** hielden we weer het jaarlijkse contact, om met elkaar op informele wijze van gedachten te wisselen en onder een hapje en een drankje in gesprek te zijn.

Ook een belangrijk bespreekpunt was **kader;** hoe kunnen we dit veranderen zodat we het kader kunnen uitbreiden en meer onderling contact hebben met de verschillende commissies? We hebben de ledenlijst geraadpleegd en mensen persoonlijk gevraagd of men mogelijkheden ziet ons te komen versterken. Een blijvende actie.

De **in- en uitgaande post** werd doorgenomen en het zondagsrooster ingevuld. Na de rondvraag ging ieder weer huiswaarts.
Jen van Gijssel.

In memoriam

Jeanne de Pater - Beeker

Op 17 augustus jl. is na jaren van afnemende gezondheid op 87-jarige leeftijd rustig in haar slaap overleden Jeanne de Pater - Beeker. Geboren in 1932 in Uitgeest maakte ze bewust de oorlog mee. Ze ging er naar het gymnasium, volgde een studie theologie in Amsterdam, werd geen dominee, maar koos voor het maatschappelijk werk.

Jeanne stortte zich op het geven van cursussen op de volkshogeschool. Eerst in Zeeland, later ook elders. Haar hele leven is dat haar werk gebleven. Zo ook in de jaren 70 op de Open School in Enschede, waar gewerkt werd aan de bewustwording en emancipatie van vrouwen.

Van huis uit was Jeanne doopsgezind, maar door haar huwelijk met Kees eind jaren 60 maakte ze kennis met de Remonstranten. Ze werd lid van de Kerkenraad in de tijd van ds. Koek.

Met Kees kwam ze terecht in een gezin met 4 kinderen, waarvan de jongste nog thuis woonde. Van meet af aan heeft Jeanne zich volledig ingezet om het gezin bij elkaar te houden. "Ze heeft ons gezin gered", zoals één van de dochters bij de crematie zei. Met Kees beleefde ze een mooie tijd. Ze vonden elkaar in de liefde voor elkaar, de natuur, de klassieke muziek en de kunst.

Helaas werd Kees ziek. Tot het einde toe heeft Jeanne hem met veel liefde verzorgd, hetgeen door de kinderen zeer gewaardeerd is.

Na de dood van Kees in 2006 ging Jeanne manmoedig door met Nederlandse les geven aan anderstaligen en haar taken binnen de kerk. Ze was jaren lang lid van de liturgiecommissie, regelde sprekers voor de lezingen en was lid van de leesclub.

En toen werd Jeanne zo'n 6 jaar geleden zelf ziek. Toen ze gedwongen werd het lesgeven te staken, ging het snel bergafwaarts met haar. Ze heeft nog een jaar in een verzorgingshuis in Enschede gewoond en zelfs nog even in Vleuten dichtbij de kinderen, tot ze op 17 augustus insliep.

Op 23 augustus namen wij afscheid van Jeanne in het crematorium in Borne. Het was een mooi afscheid van een veelzijdige vrouw.

Zij ruste in vrede.

Tineke Staring

Personalia

Overleden 17 augustus 2019 te Vleuten.

Mw. A.J. (Jeanne) de Pater-Beeker, geboren op 05-01-1932, vriend van onze gemeente.

Afscheid Tineke Staring

In de kerkdienst van 1 september 2019 is Tineke Staring voor het laatst liturg geweest. Toen heeft ze de bloemen, aangeboden door liturgiecommissie en kerkenraad, in ontvangst genomen.

Ruim 20 jaar is zij liturg geweest: toen Greteke de Vries predikant in Twente werd, kwam Tineke in de liturgiecommissie en is sindsdien een vast lid van deze commissie geweest en dat mag je dus een indrukwekkende staat van dienst noemen! En nu staat haar naam niet meer op de laatste pagina van dit blad. Nooit meer de spanning van 'zou de voorganger wel komen?', niet meer het liedbord klaarmaken, geen maandelijkse vergadering meer.

En dus: Tineke, van harte bedankt voor al die jaren trouwe dienst aan de Remonstrantse Gemeente Twente! We zullen je prachtige manier van bijbel lezen missen!

Namens de liturgiecommissie,
Paul Kuiper

Collecterooster

Oktober

06, 13 en 27 oktober: Voedselbanken in Twente
20 oktober (DoRem): Christian Peacemaker Team

Collecte-opbrengsten

Augustus 2019

04 aug.	€ 98,11	Voedselbanken Twente
11 aug.	€ 108,45	Voedselbanken Twente
18 aug.	€ 170,23	Christian Peace Makers
25 aug.	€ 89,01	Voedselbanken Twente

Expositie Foto's Rein Meijer

Foto's, waarvan ik bijna vergeten ben ze ooit gemaakt te hebben, zullen naar ik hoop vanaf **22 september** onze vergaderzaal weer wat opvrolijken.

Uit de oude doos d.w.z. in zwart-wit. Mijn doka, ik zou hem nog zo kunnen gebruiken, maar zwart-witfotografie via filmpjes werd voor amateurs onbetaalbaar, het zilver en misschien ook het geduld is op. Zwart-witfotografie is een vorm van abstractie wat het kijken een beetje spannender maakt. U mag zelf de kleuren invullen!

Rein Meijer

Voedselbank

Voedselbank, voor wie is dat nog een onbekend begrip?

In Twente zijn verschillende voedselbanken actief. Daarom willen wij als Twentse gemeente ons "kleine" steentje bijdragen. Wij kunnen dit doen door het beschikbaar stellen van een afleverpunt: de voedselkrat in de ontmoetingsruimte in de kerk. Van harte aanbevolen voor houdbaar voedsel!

Maar er is ook geld nodig om de organisatie te kunnen laten draaien en daarvoor is de komende tijd de collecte bestemd voor alle voedselbanken in Twente. De opbrengst zal verdeeld worden over deze voedselbanken in onze, uitgestrekte gemeente.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn aan de collecte te geven, dan kunt u ook doneren via het rekeningnummer van de diaconie, NL50 INGB 0003 6979 24 met vermelding "voedselbank".

Op de boekentafel staat een geld'doosje' en in ontmoetingsruimte staat een krat waarin u houdbaar voedsel kunt leggen voor de voedselbank in Hengelo.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een rondleiding bij de Voedselbank in Hengelo, dan kunt u zich opgeven bij Anke Kampinga of Johanna de Jong.

Namens de Diaconie, Nienke Koedam en Anke Kampinga en Johanna de Jong die de voedselkrat en het geld'doosje' op de boekentafel beheren.



Retraite voor mannen

Leiding: Johan Goud en Foeke Knoppers

In deze retraite staan we stil bij de oneindige waarde van de mens als beeld van God. Bij wat daarmee in strijd is, heel dichtbij en verder af. En bij wat het geloof in die waarde van ons vraagt. Met het oog daarop bezinnen we ons ook op wat bijbelverhalen ons te vertellen hebben: over de kracht van het hartstochtelijk zoeken en vragen (Lucas 11:1-13), over de strijd tegen onze neiging om over onszelf en anderen te oordelen (Johannes 8:1-11).

Data: Vanaf maandag 28 oktober 17.30 uur tot en met woensdag 30 oktober 17.00 uur; verblijf op basis van volpension/eenpersoonskamer; prijs 275 euro

Adres: Hoorneboeg, Hoorneboeglaan 5, Hilversum
Inlichtingen en opgave info@remonstranten.org

Foto's Startzondag 8 sept. 2019



In de 'eetzaal' wachtend op wat komen gaat.



De lunch was goed verzorgd



Even ontspannen na de workshops



Tijdens de workshop 'wandelen en verdraagzaamheid'

Verantwoordelijkheid en technologie

Zaterdag 26 oktober, 10.30 - 12.00 uur

Inleiding: Steven Dorrestijn

Entree: € 5.- vrienden, leden;

€ 10.- anderen

Plaats: Remonstrantse kerk, Hengelo



Na een inleiding over zijn perspectief op verantwoordelijkheid gaat hij met ons in gesprek over actuele ontwikkelingen van de technologie zoals de inzet van drones.

Steven Dorrestijn is lector techniek en filosofie aan de Saxion Hogeschool. Als onderzoeker richt hij zich op de impact en ethiek van techniek. Hij is gespecialiseerd in het werk van de Franse filosoof Michel Foucault.

on-Verdraagzaamheid

Zaterdag 16 november, 10.30-12.00 uur

Inleiding: Kemal Rijken

Entree: € 5.- vrienden, leden;

€ 10.- anderen

Plaats: Remonstrantse kerk, Hengelo



Aan de hand van actuele voorbeelden van onverdraagzaamheid en nationalisme leidt Kemal Rijken ons naar de mogelijkheden van een verdraagzaam Europa.

Kemal Rijken is politicoloog en journalist. Hij studeerde geschiedenis en politicologie. In 2019 verscheen zijn meest recente boek 'Eigen volk' over 'Hoe het rechts-nationalisme Europa veroverde'.

Vrijheid

Zaterdag 30 november, 10.30-12.00 uur

Inleiding: Cor Langen

Entree: € 5.- vrienden, leden;

€ 10.- anderen

Plaats: Remonstrantse kerk, Hengelo



Cor Langen leidt zijn bijdrage in door een deel van de film 'Night train to Lisbon' (2013). Wij denken na over de oorsprong en de persoonlijke betekenis van het begrip vrijheid. Lees ook zijn bijdrage in Kwadrant II op pagina 9.

Cor Langen is in onze remonstrantse gemeente geen onbekende.

Foto's 'Zit er nog rek in?'



De A van Arminius



Marijke met de tijdgenoten van de Dordtse Synode gesymboliseerd door dozen



Marijke, de gepassioneerde vertelster



Hein Dop, Marijke Broekhuijsen en Erik Raayman

Marijke Broekhuijsen heeft jl. 11 sept. in onze kerk, tgv. '400jr Remonstranten' een fantastische voordracht gehouden over de gebeurtenissen rondom 'de Dordtse Synode', met gedachtesprongen naar onze eigen tijd en (politieke) problemen met de daarbij behorende gewetensvragen. Ze deed dat ruim 1½ uur met ondersteuning van Hein Dop en muziek van Erik Raayman. Het ingewikkelde verhaal kwam heel duidelijk over en we hebben geboeid en soms ontroerd geluisterd. Geweldig dat op deze wijze een deel van de feestactiviteiten uit het westen naar Twente is gekomen.

Johanne de Jong;

foto's van Alide Haarman en Anke Kampinga

Verantwoordelijkheid en diversiteit

Op 28 augustus was er een inspirerende zomerontmoeting over biodiversiteit. Wie zin heeft in een verdieping is van harte uitgenodigd de debatten van Pakhuis Oost in Enschede, dit najaar bij te wonen.

Nadere informatie verstrekt Bärbel Dorbeck-Jung (dorbeckjung@gmail.com)

Over de debatten:

Een groene stad - biodiversiteit in Twentse steden

Onze steden zijn steeds meer versteend en de omgeving ervan dreigt verder te ontgroenen. Flora en fauna krijgen steeds minder ruimte en verschrallen. Daardoor verslechtert het leefklimaat. In Twentse steden laten echter veel voorbeelden zien dat verbetering mogelijk is.

Pakhuis Oost organiseert drie bijeenkomsten over de noodzaak tot en wenselijkheid van vergroening van de stad. In deze serie gaan we in op de stand van zaken: Welke ontwikkelingen bestaan er op het gebied van biodiversiteit? Wat zijn de ambities van (groepen) burgers en overheden? Welke mogelijkheden en belemmeringen komen zij tegen bij initiatieven tot vergroening? En wat kan de burger concreet doen om de biodiversiteit in Twentse steden te verbeteren?

Voor onderstaande debatten geldt:

Locatie: Balengebouw,
Lonnekerspoorlaan 114, Enschede
Tijd: Inloop: 19:30 uur; Aanvang: 20.00 uur
Entree: gratis, vrije gifft aanbevolen
Inschrijven: <https://www.concordia.nl/events>
Moderator: Ernst Bergboer



Balengebouw Enschede

Woensdag 16 oktober

Inleiding door **Bart ter Beek (stadsecoloog van Enschede)** en enkele stagiaires die onderzoek hebben gedaan naar de stand van zaken in diverse wijken van Enschede.

Woensdag 13 november

Inleiding door **Anneke Coops (landschapsarchitect Het Oversticht)** en korte presentaties door verschillende burgerinitiatieven uit Hengelo en Enschede, alsmede de natuur- en milieuraden.

Woensdag 04 december

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Wetropolis (<https://www.wetropolis.nl>). Zij is vooral bedoeld om de aandacht te richten op concrete mogelijkheden en de verschillende groepen en initiatieven meer met elkaar te verbinden. Meer informatie volgt. *Bärbel Dorbeck-Jung*

Expositie 'Jij die mij aanziet'

Vanaf zondag **15 september 2019 tot en met 10 november, kan men in de Waterstaatskerk 'mensen kijken'**, een zeer geliefd tijdverdrijf voor velen. In de Hengelose Waterstaatskerk zijn vijftien portretten te bezichtigen van vijftien verschillende kunstenaars.

Indringend

'Jij die mij aanziet' is de indringende naam van deze expositie. Daarmee doet het een beroep op de kijker. Want de kunstwerken kunnen aangrijpend, innemend, of beangstigend zijn, zelfs weerstand of juist compassie oproepen.

Het is uiteindelijk aan de kijker zelf om zich te laten raken en te oefenen in het kijken naar 'Jij die mij aanziet'. Jan Noltes, voorzitter Stichting HeArtGallery te Hengelo, heeft de prachtige portretten geselecteerd. Deels uit particuliere collecties, deels uit de kunstuitleen-collectie van HeArtGallery, deels zijn ze speciaal voor deze tentoonstelling gemaakt.

Paradox

Oog voor elkaar houden is in deze snelle technologische cultuur lastig, laat staan als de mens tegenover je vreemd en anders overkomt dan jij. Kunstenaars overal in de wereld, in het verleden en heden, zijn gefascineerd door de ondoordringelijkheid van de mens. Juist dat brengen zij tot uiting in portretten. Bezoekers aan de expositie zullen merken dat de kunstwerken niet zomaar een weergave zijn van het menselijk gezicht, maar iets raadselachtigs blijven houden. Deze paradox brengen de kunstenaars in beeld.

Deelnemende kunstenaars

Robert Zandvliet, Ronald Ophuis, Karin Hoogesteker, Paul Hoebee, Omar Koubâa, Nanon Morsink, Metin Yirtici, Judith Schepers, Merit de Jong, Gonda Steffens, Jozef de Bot, Riemko Holtrop, Jan Hoowij, Rik Meijers en De Derde Persoon (duo Esther de Vries & Jop Horst).

Samenwerking en organisatie

'Jij die mij aanziet' is een initiatief van de Kunstcommissie van de Protestantse Gemeente Hengelo in samenwerking met het Kunstcentrum HeArtGallery. De Kunstcommissie van de Waterstaatskerk bestaat uit Engelbert Moes, Rinse Visser, Wim Kruijer, Thijs Schaap, Anneke Swets en Arent Weevers. Jan Noltes is adviserend lid. Al eerder heeft de samenwerking in het voorjaar 2019 geleid tot de mooie tentoonstelling 'Kruiswegstaties in modern perspectief' in de Waterstaatskerk.

Rinse Visser, Waterstaatskerk

Cursus Geloven 7+1 rond SPIR!T, inspiratie uit geloof, leven en kunst

Al een jaar of tien wordt er vanuit de protestantse kerk Hengelo een cursus Geloven 7+1 aangeboden. Eenmaal per maand, op zondagavond, is er een inleiding rond een thema. Deze inleiding volgt op een kort liturgisch moment en duurt 20 minuten. Vervolgens gaat iedereen in groepjes doorpraten over de inleiding aan de hand van stellingen. Aansluitend is er een gezamenlijke warme maaltijd.

7+1 Data

Predikanten en pastores van verschillende kerken en gezondheidsinstellingen uit Hengelo, Protestants, Luthers, Remonstrants en Rooms Katholiek vertellen over wie een inspiratiebron is. Een ouder? Een vriend? En wat kan hen bezielen? De kunst, de natuur of de stilte? Door welke ervaringen beseffen ze dat het leven belangrijk is? Door het lijden, de dood? Welke rol speelt het geloof, gemeente/parochie, de bijbel en de rituelen daarbij? Aansluitend bespreken we in kleinere groepen enkele gespreksvragen van de inleiders. De bijeenkomsten zijn op zeven zondagen en één zaterdag te weten:

Zondag 3 november, 24 november, 15 december, 12 januari 2020, 2 februari, zaterdag 22 februari, zondag 15 maart en 5 april.

Voor meer informatie en voor opgave (zo snel mogelijk, graag vóór medio oktober) kunt u terecht bij: Rinse Visser tel.074- 2431086

7plus1@pkn-hengelo.nl

of bij uw eigen pastor, wijkpredikant of kerkelijk werker.

Zie ook

www@waterstaatskerk-hengelo.nl

Voor meer informatie: Rinse Visser: 7plus1@pkn-hengelo.nl en de folder die op het prikbord hangt in de ontmoetingsruimte in onze kerk.

Kirsten Slettenaar

15-jarig bestaan: aandacht voor levenseinde 'Zie mij ...en mijn Levenseinde'

De Netwerken Palliatieve Zorg Twente bestaan dit jaar 15 jaar. Dit lustrum wordt gevierd met twee feestelijke bijeenkomsten op 1 en 16 oktober en heeft het thema "Zie mij... en mijn levenseinde". Tijdens deze avonden worden zes filmpjes voor het eerst getoond. Filmpjes die raken. Mensen vertellen over hun eigen ziek-zijn en de keuzes die ze maken of hebben gemaakt. Ook komen nabestaanden aan het woord die hun persoonlijk verhaal delen in de hoop en verwachting dat andere mensen er iets aan hebben. Daarnaast delen professionals en een vrijwilliger hun ervaringen.

Palliatieve zorg - terminale zorg?

Palliatieve zorg heeft als doel om je leven (tijdens de laatste levensfase) dragelijker en comfortabeler te maken; door lijden te voorkomen of te verlichten. Deze zorg kan weken, maanden of jaren duren en is niet gericht op genezing. Palliatieve zorg wordt vaak verward met zorg in de laatste fase. Maar palliatieve zorg is breder. Het betreft de fase vanaf het moment dat je hoort dat je niet meer beter wordt. Het gaat hierbij niet alleen om degene die ziek is, maar ook om familie en naasten. In het laatste stuk van je leven kun je palliatief terminale zorg aanvragen. Een team van zorgverleners probeert ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk lijdt en dat je je leven goed kunt afronden. Kwaliteit van leven en sterven neemt hierdoor toe.

Er is meer mogelijk dan je denkt

Om aandacht voor deze bijzondere vorm van zorg te creëren hebben de netwerken een bewustwordingscampagne opgezet. Vol met ervaringsverhalen van Twentenaren en hun naasten. Deze zijn gebundeld in een boek, online te zien in diverse filmpjes. Agnes van Berkum (coördinator): "Kroon op onze campagne zijn de twee avonden in oktober voor iedereen die geïnteresseerd is; de primeur van de filmpjes met ervaringsverhalen, afgewisseld met improvisatietheater en ruimte voor gesprek." Helder zal worden dat ook de laatste levensfase niet voor iedereen hetzelfde hoeft te verlopen, dat mensen hun eigen accenten willen leggen. Vandaar ook het thema "Zie mij... en mijn levenseinde". *Inspirerend, confronterend maar vooral prachtig!* Alle bezoekers ontvangen het boek "Zie mij" met de ervaringsverhalen, bedoeld om te inspireren.

Kijk voor meer informatie op de website van de Netwerken Palliatieve Zorg Twente <https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/twente/ziemij>

Laat u inspireren door verhalen van ervaringsdeskundigen. Schrijf u nu in!

Denkt u ook wel eens na over het levenseinde? Of hebt u te maken met ernstig zieke mensen in uw omgeving en wilt u hen helpen? Wilt u leren van de ervaringen van anderen en horen welke keuzes zij maakten/maken? En houdt u van een leuke avond met theater en muziek? Kom dan naar één van de twee bijeenkomsten "Zie mij ...en mijn Levenseinde" op 1 oktober 2019 (Kulturhus Borne) en 16 oktober 2019 (Helmertheater Enschede). Op de website vindt u het

programma (aanvang 19.30 uur). Inschrijven voor één van beide bijeenkomsten is mogelijk door een mail te sturen naar npztwente@hotmail.com. Er zijn geen kosten aan verbonden. Vergeet niet de gewenste datum te vermelden!

Alleen samen

De afgelopen jaren is er al veel bereikt als het gaat om kennis delen, verbinden, organiseren en coördineren. Gerda Kievitsbosch (coördinator) vertelt trots: "Naast de organisatie van de bijeenkomsten en filmpjes is er hard gewerkt aan het nieuwste product uit ons netwerk; het Wensenboekje - de mooiste van Nederland". Een boekje bedoeld om na te denken over je eigen levenseinde, weetjes over jezelf op te schrijven en je wensen vast te leggen. Aangevuld met een praktisch deel - te gebruiken voor bijvoorbeeld een gesprek met de arts.

De lustrumvieringen worden mede mogelijk gemaakt door: Vredenhof, Menzis, Fonds Sluyterman van Loo en Dr. C.J. Vaillantfonds.



Palliatieve zorg Twente

Agenda

Oktober

wo. 09 okt. Sluitingsdatum kopij	
di. 22 okt. Jongste Vrouwenkring	10.00u
wo. 23 okt. Verspreiden Passant	11.00-11.30u
za. 26 okt. Lezing 'Verantwoordelijkheid en technologie'	10.30u

Bloemen uit de dienst

Graag opgeven bij
Mw. T. Lotgerink Bruinenberg
tel. 053-478 72 71
email: tvanderw@live.nl





Adressen

Predikant:

Ds. Kirsten Slettenaar
 Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne
 Tel: 074-357 42 76; e-mail: xbirds@wxs.nl
 werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag, vanaf
 8.30 uur

Voorzitter:

Mw. A.E. Fockema Andreae
 Tel.: 074-250 88 42; e-mail: elisabijns@kpnmail.nl

Secretaris:

Mw. J.N.J. Mulder
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 053-435 60 22; 06 20 03 82 22;
 e-mail: cobimulder3@gmail.com

Penningmeester:

Mw T. Lotgerink Bruinenberg-van der Weide
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl
 Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
 t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en
 andere persoonlijke gegevens:
 Mw. J.J. van Gijssel-Boxem
 Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal
 Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijbox@hetnet.nl

Diaconie:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg
 Tel.: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com
 Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:
 t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 074-291 82 49

Coördinatie Kosterij:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg
 Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com

Redactie:

Mw. A. Kampinga en Mw. J.C. de Jong
 Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
 Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: <https://twente.remonstranten.nl>

Inleveren kopij uiterlijk: 09 oktober

Foto voorpagina Richard Bremer
 Foto achterpagina Roos Boonstra



Diensten 10.30uur

Datum	Predikant Liturg	Koster Bloemen Koffie
September		
29 sept.	Mw. ds. K. Slettenaar Mw. Korstanje Agapèviering <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Voedselbanken Twente</i> Expositie: Remonstrantica rondom de Remonstrantie en de Dordtse Synode	Hr. Knol Mw. Huiskamp Mw. Koedam / Mw. Van Hasselt
Oktober		
06 oktober	Mw. ds. G.A. de Vries Mw. Kraak <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Voedselbanken Twente</i>	Hr. Lotgerink Mw. Douwes Dekker Mw. Lotgerink
13 oktober	Mw. ds. K. Slettenaar Mw. Pouyet <i>Organist: D. Vallenduuk</i> <i>Collecte: Voedselbanken Twente</i>	Mw. Douwens Mw. Boonstra Mw. Huising / Mw. Reerink
20 oktober	Ds. F. Fennema, Winschoten DoRem <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Christian Peace Makers</i>	Mw. Knol
27 oktober	Ds. J.F. Goud, Den Haag Mw. Korstanje <i>Organist: D. Vallenduuk</i> <i>Collecte: Voedselbanken Twente</i>	Hr. Lotgering Mw. Du Rieu Mw. Koedam
November		
03 nov.	Mw. ds. K. Slettenaar gedachtenis: Mw. Douwes Dekker zondag <i>Organist: D. Vallenduuk</i>	Hr. Huiskamp Mw. Vervoort / Mw. Hummelen Mw. Huiskamp
10 nov.	Ds. Knoppers Mw. Kraak <i>Organist: D. Vallenduuk</i>	Mw. Boonstra Mw. Touw Mw. Huising / Mw. Huizinga
17 nov.	Ds. A. N. Verheul RemDo <i>Organist: D. Vallenduuk</i> <i>Collecte: Christian Peace Makers</i>	Hr. Van Gijssel Mw. Bonebakker Mw. Van Gijssel