



# Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

**Jaargang 11, nr.10  
november 2019**

## Lied om vrijheid

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren  
de mensen niet die wij nu angstig zijn  
wij zaaiden bronnen uit in de woestijn,  
wij oogstten zeeën zonder te vervaren.

Wij tussen moed en wanhoop. Waarom weten  
wij wel wat leven is maar leven niet?  
Soms gaan wij op de vleugels van een lied  
en durven onze zwaarte kracht vergeten.

Verlangen, pijn van onbekende duur:  
turen de verte in, niet kunnen laten  
een stad te zien, een tuin, doorschijnend water -  
dan valt de nacht over het middaguur.

Maar voorgevoel van liefde duurt het langst,  
heugenis aan het woord in de beginne,  
licht - ongebroken valt het bij ons binnen.  
Even zijn wij ontkomen aan de angst.

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren  
de mensen niet die wij nu angstig zijn -  
wij zouden niet meer vluchten voor de pijn  
en voor de grootste liefde niet vervaren.

*Huub Costerhuis (1933)*

*Soms kan het je gebeuren dat je een lied (Liedboek 946)  
dat je wellicht al vele keren hebt gezongen, meegenomen  
door de prachtige dubbelmelodie van Bernard Huijbers,  
ineens als gedicht gaat lezen en getroffen wordt door de  
tekst die je de spiegel voorhoudt van het leven tussen vrees  
en hoop, angst en geloof, de zogenaamde realiteit en het  
visioen.*

## Agenda

### Verantwoordelijkheid en technologie

Datum: zaterdag 26 oktober  
Tijd: 10.30 - 12.00 uur  
Spreker: Steven Dorrestijn  
Entree: € 5,- vrienden, leden; € 10,- anderen

### on-Verdraagzaamheid

Datum: zaterdag 16 november  
Tijd: 10.30 - 12.00 uur  
Spreker: Kemal Rijcken  
Entree: € 5,- vrienden, leden; € 10,- anderen

### Vrijheid

Datum: zaterdag 30 november  
Tijd: 10.30 - 12.00 uur  
Spreker: Cor Langen  
Entree: € 5,- vrienden, leden; € 10,- anderen

## Algemene Ledenvergadering, 23 november, 10.30 uur

Bij deze Passant is de uitnodiging en de agenda  
meegestuurd. Secretaris Kerkenraad



Agapéviering, zondag 29 september 2019