



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

**Jaargang 11, nr.10
november 2019**

Lied om vrijheid

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren
de mensen niet die wij nu angstig zijn
wij zaaiden bronnen uit in de woestijn,
wij oogstten zeeën zonder te vervaren.

Wij tussen moed en wanhoop. Waarom weten
wij wel wat leven is maar leven niet?
Soms gaan wij op de vleugels van een lied
en durven onze zwaartekracht vergeten.

Verlangen, pijn van onbekende duur:
turen de verte in, niet kunnen laten
een stad te zien, een tuin, doorschijnend water –
dan valt de nacht over het middaguur.

Maar voorgevoel van liefde duurt het langst,
heugenis aan het woord in de beginne,
licht – ongebroken valt het bij ons binnen.
Even zijn wij ontkomen aan de angst.

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren
de mensen niet die wij nu angstig zijn –
wij zouden niet meer vluchten voor de pijn
en voor de grootste liefde niet vervaren.

Huub Oosterhuis (1933)

*Soms kan het je gebeuren dat je een lied (Liedboek 946)
dat je wellicht al vele keren hebt gezongen, meegenomen
door de prachtige dubbelmelodie van Bernard Huijbers,
ineens als gedicht gaat lezen en getroffen wordt door de
tekst die je de spiegel voorhoudt van het leven tussen vrees
en hoop, angst en geloof, de zogenaamde realiteit en het
visioen.*

Agenda

Verantwoordelijkheid en technologie

Datum: zaterdag 26 oktober
Tijd: 10.30 - 12.00 uur
Spreker: Steven Dorrestijn
Entree: € 5,- vrienden, leden; € 10,- anderen

on-Verdraagzaamheid

Datum: zaterdag 16 november
Tijd: 10.30 - 12.00 uur
Spreker: Kemal Rijcken
Entree: € 5,- vrienden, leden; € 10,- anderen

Vrijheid

Datum: zaterdag 30 november
Tijd: 10.30 - 12.00 uur
Spreker: Cor Langen
Entree: € 5,- vrienden, leden; € 10,- anderen

Algemene Ledenvergadering, 23 november, 10.30 uur

Bij deze Passant is de uitnodiging en de agenda
meegezonden. *Secretaris Kerkenraad*



Agapèviering, zondag 29 september 2019

Kerkenraadspraak oktober 2018

We kunnen terugzien op een boeiende feestmaand in het kader van het vierhonderdjarige bestaan van de Remonstrantse Broederschap.

Inmiddels kijken wij alweer vooruit. Zo was er aandacht voor de voorbereiding van de eerstvolgende **Algemene Leden Vergadering**. Deze zal plaatsvinden op zaterdagochtend 23 november te beginnen om 10.30 uur. Uitnodiging, agenda en bijgaande stukken volgen.

In ieder geval willen wij een vervolg geven aan de nadere invulling van onze visie op de toekomst.

Ds. K. Sleffenaar geeft in oktober/november een nascholing over het thema 'rouw en zingeving'.

In het komende voorjaar is er een cursus onder de titel 'Bach als vijfde evangelist'.

Vanuit de **diaconie** het volgende: Op dinsdag 17 december is er weer de kerstmaaltijd. Deze datum zeker noteren, gezien het succes van het vorige jaar!

Er zal overleg plaatsvinden met de **stichting 'Present'**. De vrijwilligers van deze organisatie kunnen helpen bij zaken die mensen zelf niet (meer) kunnen doen. Het aanbod is zeer breed. Bekeken zal worden, hoe onze gemeente hiermee kan samenwerken.

Op 24 september heeft het **halfjaarlijkse overleg** tussen kerkenraden van Doopsgezinden en Remonstranten weer plaatsgevonden. Besloten is dat het huidige collecte-doel, (Christian Peace Makers) ook in de komende periode zal gelden.

Wij kunnen Carla Borgers nu ook officieel feliciteren met het voltooien van haar opleiding.

Tijdens de **Gedachtenis-zondag** op 3 november zullen de volgende leden worden herdacht:

De heer W. Kramers; De heer R.P.W. de Vries; Mevrouw A.J. de Pater-Beeker.

Liesbeth Fockema Andreae

Kerstmaaltijd

Ook dit jaar organiseert de diaconie een kerstmaaltijd in de kerk.

Als dag is gekozen voor **dinsdag 17 december om 17.00 uur in de kerk**.

Er zijn reeds contacten gelegd met 'artiesten' die de maaltijd komen opluisteren. Maar het menu is nog onderwerp van bespreking. Het is een hele krachtsinspanning om voor zoveel mensen in zo'n klein keukentje als de kerk heeft, een fatsoenlijke maaltijd op tafel te zetten. Maar voorgaande jaren is het ook gelukt dus laat je ook deze keer verrassen door wat de diaconie aan creativiteit te bieden heeft.

Opgeven voor de maaltijd zal bekend gemaakt worden in het decembernummer van Passant.

De diaconie

Verantwoordelijkheid en technologie

Zaterdag 26 oktober, 10.30 - 12.00 uur

Inleiding: Steven Dorrestijn

Entree: € 5.- vrienden, leden;
€ 10.- anderen

Plaats: Remonstrantse kerk, Hengelo



Na een inleiding over zijn perspectief op verantwoordelijkheid gaat hij met ons in gesprek over actuele ontwikkelingen van de technologie zoals de inzet van drones.

Steven Dorrestijn is lector techniek en filosofie aan de Saxion Hogeschool. Als onderzoeker richt hij zich op de impact en ethiek van techniek. Hij is gespecialiseerd in het werk van de Franse filosoof Michel Foucault.

on-Verdraagzaamheid

Zaterdag 16 november, 10.30-12.00 uur

Inleiding: Kemal Rijken

Entree: € 5.- vrienden, leden;
€ 10.- anderen

Plaats: Remonstrantse kerk, Hengelo



Aan de hand van actuele voorbeelden van onverdraagzaamheid en nationalisme leidt Kemal Rijken ons naar de mogelijkheden van een verdraagzaam Europa.

De lezing van Kemal Rijken behandelt delen van zijn in het voorjaar verschenen boek 'Eigen volk'. Dit boek is goed besproken in Trouw en De Groene Amsterdammer. Het is voor onze boekentafel aangeschaft. Kemal hoopt dat veel mensen zijn boek over vluchtelingen en (on)verdraagzaamheid kopen. Graag signeert hij op 16 november.

Kemal Rijken is politicoloog en journalist. Hij studeerde geschiedenis en politicologie. In 2019 verscheen zijn meest recente boek 'Eigen volk' over 'Hoe het rechts-nationalisme Europa veroverde'.

Vrijheid

Zaterdag 30 november, 10.30-12.00 uur

Inleiding: Cor Langen

Entree: € 5.- vrienden, leden;
€ 10.- anderen

Plaats: Remonstrantse kerk, Hengelo



Cor Langen leidt zijn bijdrage in door een deel van de film 'Night train to Lisbon' (2013). Wij denken na over de oorsprong en de persoonlijke betekenis van het begrip vrijheid. Lees ook zijn bijdrage in Kwadrant II op pagina 9.

Cor Langen is in onze remonstrantse gemeente geen onbekende.

Hoe was het Pianoconcert?

In een volle kerk vond vrijdagavond 27 september het pianoconcert plaats als feestelijke afsluiting van de viering in onze gemeente van 400 jaar Remonstranten.

Onze predikant gaf in haar welkomstwoord aan hoe wij als Remonstranten na 400 jaar in deze kerk met haar symboliek 'ons gemeente zijn' vieren.

Voor de pauze speelde Ivo Boytchev het eerste deel van Het Italiaans Concert van Bach, gecomponeerd voor een klavecimbel en zo klonk het soms ook, best wel grappig. Maar in de tijd van Bach, 300 jaar geleden, moest de piano nog uitgevonden worden, terwijl de Remonstranten al hun 100 jarig bestaan vierden.

Daarna hoorden wij de vogels kwinkeleren bij de vertolking van de legende 'Franciscus preekt voor de vogels' van Franz Liszt gevolgd door de Legende Franciscus van Paola die op zijn mantel zeilend de Straat van Messina oversteekt waarbij Liszt op een impressionistische manier deze tocht over de golven en door de branding heeft verklankt.

In de pauze kon iedereen genieten van hapjes en drankjes die klaar stonden. Het had echt de sfeer van een verjaardagsfeestje.

Na de pauze speelde Ivo Boytchev de 24 preludes van Chopin. Een gecompliceerd stuk waarbij alle 24 toonsoorten, elk met een eigen karakter en tempo, aan bod kwamen. Het was indrukwekkend en na afloop was iedereen vol lof over de uitvoering en werd door iemand de opmerking gemaakt: "onze vleugel wist niet wat hem overkwam". Inderdaad, dat deze compositie van Chopin hier in onze kerk werd uitgevoerd was heel bijzonder. Zo werd het ook door Kirsten verwoord bij de overhandiging van de bloemen aan de pianist.

Daarna bleef het gezellig en werd er bij een goed glas wijn nog lang nagepraat over dit concert en de sfeer van deze slotavond van de viering van 400 jaar Remonstranten.

jan Vervoort



Pianist Ivo Boytchev

Collecterooster

November 2019

3, 10 en 24 november: Stichting Present

17 november (RemDo): Christian Peacemaker Team

Stichting Present Enschede

Deze stichting die in Enschede is gevestigd maar haar werkerterrein heeft in heel Twente, wil een brug slaan tussen mensen die vrijwillig iets voor de ander willen doen en mensen die hulp nodig hebben.

Present is een soort makelaar in vrijwilligerswerk die vrijwilligers in hun eigen woonplaats kan inzetten voor mensen die te maken hebben met armoede, slechte gezondheid, beperkte mobiliteit of sociaal isolement.

In veel gevallen werkt Present samen met diverse kerken. Vanuit onze eigen christelijke motivatie geloven wij dat het belangrijk is om dienend aanwezig te zijn voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

U kunt Present steunen via rekeningnr. NL 79 INGB 00024 10 988 t.n.v. Stichting Present Enschede.

Hiermee investeert u in de samenleving. Dat betekent winst voor mensen.

Collecte-opbrengsten

September 2019

01 sept.	€ 53,75	Voedselbanken Twente
08 sept.	geen	startzondag
	collecte	
15 sept.	€ 177,74	Christian Peace Makers
22 sept.	€ 78,85	Voedselbanken Twente
29 sept.	€ 82,85	Voedselbanken Twente

Agenda

Oktober / November

za. 26 okt. Lezing 'Verantwoordelijkheid en technologie' 10.30u

wo. 13 nov. Sluitingsdatum kopij

za. 16 nov. Lezing 'on-Verdraagzaamheid' 10.30u

ma. 18 nov. Jongste Vrouwenkring, 10.00u
Lieke Wols 'Get Out'

za. 23 nov. Algemene Ledenvergadering 10.30u

wo. 27 nov. Verspreiden Passant 11.00-11.30u

za. 30 nov. Lezing 'Vrijheid' 10.30u

Bloemen uit de dienst

Graag opgeven bij
Mw. T. Lotgerink Bruinenberg
tel. 053-478 72 71
email: tvanderw@live.nl





Adressen

Predikant:

Ds. Kirsten Slettenaar
 Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne
 Tel: 074-357 42 76; e-mail: xbirds@wxs.nl
 werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag,
 vanaf 8.30 uur

Voorzitter:

Mw. A.E. Fockema Andreae
 Tel.: 074-250 88 42; e-mail: elisabijns@kpnmail.nl

Secretaris:

Mw. J.N.J. Mulder
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 053-435 60 22; 06 20 03 82 22;
 e-mail: cobimulder3@gmail.com

Penningmeester:

Mw T. Lotgerink Bruinenberg-van der Weide
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl
 Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
 t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en
 andere persoonlijke gegevens:
 Mw. J.J. van Gijsseel-Boxem
 Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal
 Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijsbox@hetnet.nl

Diaconie:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg
 Tel.: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com
 Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:
 t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 074-291 82 49

Coördinatie Kosterij:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg
 Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com

Redactie:

Mw. A. Kampinga en Mw. J.C. de Jong
 Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
 Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: <https://twente.remonstranten.nl>
Inleveren kopij uiterlijk: 13 november

Foto voorpagina Richard Bremer
 Foto achterpagina Roos Boonstra



Diensten 10.30uur

Datum	Predikant Liturg	Koster Bloemen
Oktober		
27 oktober	Ds. J.F. Goud, Den Haag Mw. Korstanje <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Voedselbanken Twente</i>	Hr. Lotgerink Mw. Du Rieu Mw. Koedam
November		
03 nov. gedachtenis- zondag	Mw. ds. K. Slettenaar Mw. Douwes Dekker <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Stichting Present</i>	Hr. Huiskamp Mw. Vervoort / Mw. Hummelen Mw. Huiskamp
10 nov.	Ds. Knoppers Mw. Kraak <i>Organist: D. Vallenduuk</i> <i>Collecte: Stichting Present</i>	Mw. Boonstra Mw. Touw Mw. Huising / Mw. Huizinga
17 nov. RemDo	Ds. A.N. Verheul <i>Organist: D. Vallenduuk</i> <i>Collecte: Christian Peace Makers</i>	Hr. Van Gijsseel Mw. Bonebakker Mw. Van Gijsseel
24 nov.	Dhr. J. van der Horst (i.o) Mw. Pouyet <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Stichting Present</i>	Mw. Touw Mw. Schenck Mw. Huiskamp / Mw. Koning
December		
01 dec. 1ste Advent Brood en Wijn	Mw. ds. K. Slettenaar Mw. Korstanje <i>Organist: D. Vallenduuk</i> <i>Collecte: Stichting Present</i>	Hr. Knol Mw. Knol Mw. Knol
08 dec.	Mw. ds. A. Haarman Mw. Douwes Dekker <i>Organist: D. Vallenduuk</i> <i>Collecte: Stichting Present</i>	Mw. Douwens Mw. De Jong Mw. Schimmel- penninck / Mw. Bierenga
15 dec.	Mw. ds. K. Slettenaar Mw. Kraak <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Stichting Present</i>	Hr. Huiskamp Mw. Huiskamp Mw. Huiskamp