



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

**Jaargang 11, nr.11
december 2019**

Fasen

Zoals ooit elke bloesem welkt en jeugd ooit zwicht voor
ouderdom,
bloeit elke wijsheid, elke levensfase, tevens elke deugd
bijtijds,
maar niet voor eeuwig en altijd.
Wanneer het leven roept,
moet ieder hart bereid zijn tot vaarwel en nieuw begin,
om zich met dapperheid en zonder smart in andere,
nieuwe bindingen te geven.
In elk begin schuilt een betovering die ons beschermt
en die ons helpt te leven.
Van plek naar plek zullen we lopen, welgezind,
aan niemand blijven hangen als aan een vaderland;
geen wereldgeest die ons verenigen mag of bindt,
hij zal ons tree voor tree verheffen; want,
amper zijn we aan een levenskring gewend en ingeburgerd,
of verslapping is een feit;
Slechts wie kan weggaan en tot reizen is bereid
ontkomt aan de verlamming die de sleur ons brengt.
Misschien stuurt ook ons stervensuur ons ooit, heel jong nog,
nieuwe oorden tegemoet;
de oproep die het leven aan ons doet, sterft nooit....
Kom, hart, neem afscheid en, genees maar goed!

Hermann Hesse (1872-1962)

Vertaling: Koen Stassijns

*In De Verwondering, het interviewprogramma van An-
nemie Schrijver op zondagochtend, was onlangs de Neder-
landse journaliste Aldith Hunkar te gast. Door haar jeugd in
Suriname, Maleisië en nog enkele landen ontwikkelde ze
de brede blik van een wereldburger. Hoewel opgegroeid in
een katholiek gezin voelt ze zich spiritueel verwant aan de
rastafari, een uit Jamaica stammende stroming die gericht
is op leven in verbinding met de natuur. Aldith Hunkar is
dankbaar voor wat het leven haar heeft gebracht. Het
gedicht Fasen van Herman Hesse verwoordt voor haar het
leven zelf, dat altijd verandert en één en al beweging is.*

Agenda

Vrijheid

Datum: zaterdag 30 november
Tijd: 10.30 - 12.00 uur
Spreker: Cor Langen
Entree; € 5,- vrienden, leden; € 10,- anderen

Stille-avond

Datum: 11 december
Tijd: 19.30 uur
Begeleiding: Kirsten Slettenaar

Kerstmaaltijd

Datum: 17 december
Tijd: 16.45 uur
Opgeven: vóór 10 december intekenen op de lijst
op het prikbord
of mailen naar Joop Lotgerink
jlbtw2018@telfort.nl



Kerkenraadspraak november 2019

Buiten is het volop herfst. Binnen bespreken we voor de komende herfstmaand allerlei zaken, die van belang zijn. Vaak is het zo dat de kerkenraad een onderwerp bespreekt dat aandacht vraagt, maar als Passant uit komt, de data al weer achter de rug zijn.

Bijvoorbeeld: Op zaterdag 16 november wordt de AV van Beraad gehouden in Utrecht. Enkele deelnemers van de werkgroep en kerkenraadsleden zullen de middag bezoeken.

Het onderwerp is: **'Samen Onze Toekomst In, De Remonstranten in 2030'** (stap 2)

- * De Remonstrantse Gemeente in 2030
- * De samenwerkingsgemeente in 2030
- * De Remonstrantse predikant in 2030

Er zal ongetwijfeld een verslag van die middag verstuurd en gepubliceerd worden.

Ook een datum, die gepasseerd is als u de Passant ontvingt is onze **ALV op 23 november**. We zetten in deze vergadering de puntjes op de i.

In de kerkenraadspraak van oktober staat dat **ds. K. Slettenaar** een nascholing geeft over het thema rouw en zingeving. Dit is abuis. Ds. Slettenaar volgt de scholing voor haarzelf om punten voor/in haar beroepsregister te krijgen.

In het nieuwe jaar gaan de **Groot Huis Bezoeken** weer van start. U kunt door uw contactlid benaderd worden met de vraag deel te nemen aan dit huisbezoek onder leiding van de dominee.

In de maand **december** worden er belangrijke diensten gegeven.

- * Op Kerstavond zal een projectkoor de dienst opluisteren.
- * Er wordt ook een stilteavond gepland.
- * Op **zondag 29 december is er geen dienst**.

Wel wordt er 's middags, **14.00 -15.30uur**, een concert gehouden door Il PRESENTE. Een ensemble met de sopraan Yvette van Laar, Inja Botden met barokcello en Pauline Schenck op klavecimbel/ kistorgel. Zie pag. 6
Dit ter afsluiting van ons jubileumjaar.

Simone van Donselaar

Advent en kerst

Afgelopen jaar hebben we al geregeld gehoord over 'de vijf V's'. Om ze nog maar een keer te noemen: Vrijheid, Verdraagzaamheid, Vriendschap, Verantwoordelijkheid en Vrede.

Advent is een periode van verwachting. Advent wil zeggen dat er niet alleen reden is voor hoop, zelfs niet eens alleen voor vertrouwen maar dat je zelfs mag verwachten dat er iets nieuws gaat beginnen. Verwachten is ook een mooi woord met een V. Daarom staat deze advent de vraag centraal: wat is er nodig om die Verwachting gestalte te geven? Wat kan ons daarbij helpen?

Vier adventszondagen en kerst: dat zouden vijf nieuwe woorden met een V kunnen worden. In de drie diensten waarin ik voorga staat in elk geval begrippen met een V centraal: op vleugels van Verwondering, Vertrouwen, en Vreugde. Op de tweede en vierde advent zijn er gastpredikanten die uiteraard de ruimte hebben voor een eigen invulling. Maar wie weet...

ds. Kirsten Slettenaar

Projectkoor voor kerstavond

Al verschillende mensen vroegen: komt er dit jaar opnieuw een projectkoor dat met kerstavond gaat zingen? Leuk zoveel enthousiasme, daar haak ik graag bij aan.

Op vier avonden gaan we enkele mooie en soms ook verrassende kerstliederen instuderen. Dit is op **29 november, 8, 15, 22 december**. Dus één keer een vrijdagavond, en daarna drie keer een zondagavond. Elke repetitie begint om **half acht**.

Opgeven is noodzakelijk om de muziek te ontvangen. Dit kan via een mailtje naar Iris Kraak: info@iriskraak.nl of aanmelden op de intekenlijst op het prikbord in de ontmoetingsruimte. Als je je niet hebt opgegeven, kun je de eerste keer iets eerder komen zodat we de muziek voor je kunnen kopiëren.

Zangervaring is niet nodig, iedereen die zin heeft om te komen zingen is welkom.

ds. Kirsten Slettenaar

Stilte-avond

In de voorbereidingstijden voor Kerst en voor Pasen (dus in de advent en in de veertigdagentijd) organiseer ik steeds een stilte-avond. Deze zijn elke keer anders van opzet. Soms met muziek of een gedicht, soms met een geleide meditatie of vragen die aanzetten tot mijmeren. Maar altijd staat de stilte centraal, als ruimte om stil te staan bij wat er in je leeft, bij wat jou drijft en wat jou draagt.

Op **11 december is de volgende stilte-avond**. Het begint om **half acht** in de kerkzaal. Opgeven is niet nodig, iedereen is van harte welkom. De stilte-bijeenkomst duurt maximaal een uur.

ds. Kirsten Slettenaar

Kerkbalans

'Vergeet uw jaarlijkse bijdrage niet!'

De penningmeester

Gebed

In de opgaande zon
groet je mij met een zonnestraal
en toon je mij het gelaat van je schoonheid.
Als ik de aarde bespeur onder mijn voeten,
beleef ik hoe je me steun geeft
dag na dag.

De roos verbergt je geheim,
kunstig uitgewerkt in het bloesemblad.
Jij bent in de ruisende stroom,
in de hoogheid van je macht en grootte.

De bron aan de weg
ben jij in je levensmacht.

Jij bent de wind die me streelt,
ademtocht na ademtocht.

Jij kust me met elke regendruppel
die van mijn gezicht parelt.

In het spelende kind
versta je de kunst
om in het ogenblik te leven.

Jij bent mijn droom
in het donker van mijn nacht,
jij, morgenster, wijst mij de weg.

Van jou is de zee
die je hebt gemaakt,
de bergen en de dalen.
Want jij bent berg en dal,
zee en boom,
zon en wind.

Jij avondrood mijns levens
Titel van documentteder en mild
in de kleuren van de hemel.
Niets ervaart jouw pracht,
jij in alles
aanwezige God.

(Gebed in de woorden van Maria-Magdalena Robben)
ds. Kirsten Slettenaar, gelezen in de zondagsdienst op 13
oktober



Regionaal contactlid

Caroline Deutman is één van onze gemeenteleden uit Delden. Wellicht kent u haar niet. Mede omdat zij de laatste jaren veel heeft meegemaakt, is zij wat op de achtergrond gebleven.

Gelukkig gaat het nu goed (genoeg) met haar en heeft ze op het contactledenoverleg een aanbod aan ons als gemeente gedaan. Juist omdat zij veel heeft meegemaakt, zou zij graag iets voor anderen in onze gemeente willen betekenen. Dat wil ze doen als ervaringsdeskundige, in het kader van lotgenotencontact, net hoe je het wilt noemen. Soms kan het immers heel prettig zijn om met iemand te spreken die uit eigen ervaring begrijpt hoe het is om door een moeilijke tijd in je leven heen te gaan. Dan is de stap om de dominee daarvoor te vragen soms net te groot, en is het fijn om gewoon van mens tot mens met elkaar over moeilijk te verwerken gebeurtenissen te spreken.

Het contactledenoverleg heeft besloten om Caroline Deutman daarom regionaal contactlid te maken. Via het eigen contactlid of via de dominee kan er met haar contact gezocht worden.

Simone van Dunselaar

Leesclub Groene Theologie

Tijdens de workshop over verantwoordelijkheid en milieu op de startzondag begin september ontstond de wens om in een vervolg ideeën van de groene theologie nader uit te diepen. Trees van Montfoort, de auteur van het in het voorjaar 2019 verschenen boek 'Groene theologie', heeft positief gereageerd op de uitnodiging van de programma-commissie om in 2020 een lezing te verzorgen. Zij komt op **zaterdag, 16 mei 2020** naar Hengelo.

Wij willen de lezing van Trees voorbereiden met een leesclub die in 2020 drie keer bijeenkomt. Door het lezen en bespreken van het boek maken wij nadere kennis met haar ideeën en reflecteren wij daarover in de context van onze eigen opvattingen. De drie bijeenkomsten zijn op de woensdagmiddagen 26 februari, 25 maart en 22 april 2020, van 15.00 – 17.00 gepland. Doel van de leesclub is vragen voor de bijeenkomst met Trees in mei voor te bereiden. Een voorwaarde van deelname is dat men de 'Groene theologie' gelezen heeft. U kunt het boek inzien op onze boekentafel. 'Groene theologie' is hét theologische boek van het jaar 2019!

Namens de programmacommissie nodig ik u van harte uit om zich **bij belangstelling vóór 16 december** op te geven voor de leesclub. Aanmelding bij Iris Kraak (info@iriskraak.nl). Wilt u bij een aanmelding aangeven of u het boek via onze boekentafel wilt bestellen? Nadere informatie over de leesclub volgt medio december.

Bärbel Dorbeck-Jung

Uitnodiging kerstmaaltijd

U bent van harte welkom om **dinsdag 17 december** deel te nemen aan de traditionele kerstmaaltijd van onze gemeente. Samen zijn, samen praten, genieten van muziek en samen eten heeft iets feestelijks en is ook belangrijk voor ons als gemeente.

Vanaf **kwart voor vijf** bent u welkom voor een aperitief, rond half zes gaan wij aan tafel.

Het menu bestaat uit een voorgerecht, soep, hoofdgerecht, nagerecht en koffie of thee.

Natuurlijk willen wij als diaconie weten voor hoeveel mensen gekookt moet worden, dus vragen wij u om

vóór 10 december in te tekenen op de lijst op het prikbord in de kerk, of een mailtje te sturen aan Joop, onze secretaris, jlbwtw2018@telfort.nl.

Na afloop kunt u met een vrije giff uw waardering voor dit samenzijn kenbaar maken en bijdragen in de kosten van deze maaltijd.

De diaconie



Expositie Remonstrantica

Na de dienst op zondag 13 oktober toonde emeritus-predikant Geert-Jan Bierenga ons zijn verzameling documenten en prenten die te maken hebben met de Remonstrantie en de Dordtse Synode.

Op geheel eigen en unieke wijze vertelde hij hierbij de gebeurtenissen uit de ontstaansperiode van de Remonstrantse broederschap.

Caroline Pouyet



Kaarten in de kaartenmolen

Ik vind het fijn dat ik 2 kaartenmolens in de kerk heb staan en op die manier iets kan doen voor mensen die een zwaarder leven hebben. Ik vraag nl. 2,50 voor een dubbele kaart met foto en enveloppe 1,50 daarvan was tot nu toe bestemd voor vluchtelingen en 1 euro voor de kosten van kaart inkt etc.

Afgelopen maand sprak ik met Monique Bekker, die ik al heel lang ken, over de dovenschool in Tanzania. Ook daar is geld zo hard nodig .en wil ik het kleine bedrag daar aankomend jaar liever aan doneren. Monique zal binnenkort in de kerk over de dovenschool komen vertellen en dia's projecteren. Ook ligt er een verslag over de dovenschool bij de kaartenmolens.

In onderstaand artikel vertelt Monique over de Stichting Shuleni in Tanzania.

Ik zal graag nog vele foto's voor kaarten afdrucken.

Mies de Monchy

Stichting Shuleni

Tanzania, Oost Afrika. Het land van de 'Lion King' en prachtige safari's in de Serengeti. Maar ook een land waar, als gevolg van armoede en ziektes, veel dove kinderen zijn. Geschat wordt dat minder dan 5% van deze kinderen naar school gaat.

Stichting Shuleni zet zich in voor deze kinderen. In het Swahili, de nationale taal van Tanzania, betekent Shuleni: 'Naar school.' Shuleni helpt families die zelf de kosten niet kunnen opbrengen om hun dove kind naar school te kunnen laten gaan. Een klein bedrag aan reiskosten is soms alles wat er nodig is.

In Tanzania zijn er niet genoeg dovenscholen en de afstanden zijn vaak groot. Reis- en schoolkosten zijn vaak zulke grote obstakels dat dove kinderen nooit naar school kunnen. Het gevolg is dat deze kinderen in een groot sociaal isolement moeten opgroeien en er niet toe doen. Dit zijn de kinderen waar Shuleni voor opkomt. Om te zorgen dat hulp op juiste plek terecht komt, werkt de stichting nauw samen met de dovenschool in de Tanzaniaanse hoofdstad Dodoma. Deze school wordt beheerd door de Nederlandse stichting Eotas en vormt door zijn stevig fundament een goede plaatselijke samenwerkingspartner. Shuleni weet hierdoor precies hoe het geld dat binnenkomt, goed bij elk kind terecht komt.

De hulp die Shuleni biedt, is kleinschalig en persoonlijk. Met bescheiden financiële bijdragen zorgt de stichting voor eenvoudige maar doeltreffende oplossingen die ervoor zorgen dat dove kinderen naar school kunnen. Op pag.4 kunt u lezen wat de hulp van Shuleni voor een aantal van deze kinderen en hun families heeft betekend.

Anna, Zawadi, Latifa en Eliabi

Anna

Anna werd als dove kleuter gevonden tijdens een wijkbezoek van leerkrachten van de dovenschool in Morogoro, een kleine stad in Tanzania. Anna kreeg een plekje in het pleeghuis van de school maar kwam weer thuis te zitten toen dit door geldtekort ophield te bestaan. Haar ouders konden de dagelijkse reiskosten naar school niet opbrengen. Anna moest in die tijd haar moeder helpen met het verzamelen en verkopen van houtskool. Heel af en toe mocht ze een boodschapje doen maar ze had geen contact met dove leeftijdsgenoten met wie ze in gebarentaal kon communiceren. Met hulp van Shuleni heeft de voormalige huismoeder van het gezinshuis Anna na drie jaar weer opgespoord en kon zij terecht op het internaat van de dovenschool in Dodoma. Voor Anna en haar moeder was het een wonder dat ze een nieuwe kans kreeg om weer naar school te gaan. Anna was zo gelukkig om weer samen met andere dove kinderen in gebarentaal te kunnen communiceren. Inmiddels heeft Anna de basisschool in Dodoma afgerond en volgt ze met steun van Shuleni voortgezet onderwijs op een school met een speciale afdeling voor dove leerlingen. Ze behaalt daar goede resultaten en heeft het er goed naar haar zin met haar vele vriendinnen.

Zawadi en Latifa

Ook Zawadi en Latifa, twee dove zusjes uit een klein dorpje waren na de sluiting van het pleeghuis in Morogoro weer thuis komen te zitten. Zawadi, de oudste, vertelde dat ze thuis de hele dag in het huishouden moest meehelpen en de baby rondragen. Ook zij en haar zusje Latifa gingen af en toe wel een boodschap doen, maar waren verder altijd thuis. Dankzij een intensieve speurtocht werden ook deze meisjes met hulp van Shuleni weer teruggevonden en konden zij een plek op de dovenschool in Dodoma krijgen. Voor dit gezin was deze onverwachte gebeurtenis ook niet minder dan een wonder. Beide zusjes hebben nu de basisschool afgerond en volgen een vervolgopleiding. Latifa zit nu op dezelfde school als Anna en Zawadi is bijna klaar met een naai-opleiding. Daarna gaat ze nog een computeropleiding doen om haar kans op werk te vergroten. Shuleni steunt de beide zusjes tot ze op eigen benen kunnen staan.

Eliabi

Eliabi komt uit Turiani, een afgelegen dorpje zonder voorzieningen voor dove kinderen. Zijn moeder is overleden en zijn vader heeft een lichamelijke beperking waardoor hij geen zwaar werk kan doen. Eliabi woonde daardoor bij een oude tante in Morogoro die het vervoer naar school niet langer kon betalen. Ook Eliabi heeft met hulp van Shuleni een plek op de dovenschool in Dodoma gekregen. Voor deze oude tante, die zich grote zorgen maakte over Eliabi's toekomst, was het ook een wonder dat haar neefje met hulp van Shuleni weer naar school kon. Eliabi, een slimme en creatieve jongen, sluit dit jaar de basisschool af en is klaar voor zijn volgende stap op een vervolgopleiding, die

hij met steun van Shuleni gaat volgen.

Wilt u Shuleni helpen om nog meer dove kinderen naar school te laten gaan?

Dat kan! Iedere bijdrage is welkom op rekeningnummer IBAN NL10 INGB 0007 4848 45

Wilt u meer over ons weten?

Mail ons via shulenitanzania@gmail.com

Monique Bekker



Anna na 3 jaar thuiszitten weer naar school



Latifa Edwin pre-school Morogoro 2008



Lion Rock_Girls together

Collecterooster

December 2019

01, 08, 15, 22, 24 en 25 december: Stichting Present



Stichting Present Enschede

Deze stichting die in Enschede is gevestigd maar haar werkerrein heeft in heel Twente, wil een brug slaan tussen mensen die vrijwillig iets voor de ander willen doen en mensen die hulp nodig hebben.

Present is een soort makelaar in vrijwilligerswerk die vrijwilligers in hun eigen woonplaats kan inzetten voor mensen die te maken hebben met armoede, slechte gezondheid, beperkte mobiliteit of sociaal isolement.

In veel gevallen werkt Present samen met diverse kerken. Vanuit onze eigen christelijke motivatie geloven wij dat het belangrijk is om dienend aanwezig te zijn voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

U kunt Present steunen via rekeningnr. NL 79 INGB 00024 10 988 t.n.v. Stichting Present Enschede.

Hiermee investeert u in de samenleving. Dat betekent winst voor mensen.

Collecte-opbrengsten

Oktober 2019

06 okt.	€ 56,40	Voedselbanken Twente
13 okt.	€ 117,10	Voedselbanken Twente
20 okt.	€ 131,10	Christian Peace Makers
27 okt.	€ 93,50	Voedselbanken Twente

Concert IL Presente

Datum: **29 december 2019**

Tijd: 14.00 - 15.30 uur

Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11
Hengelo

Toegang: gratis

Toelichting:

29 december is een 'kerkdienst loze zondag'.

In plaats daarvan is er 's middags een bijzonder concert, uitgevoerd door het barokensemble IL Presente.

Naast muziek is er ruimte voor poëzie.

U bent van harte uitgenodigd dit concert mee te maken.

Barokensemble IL Presente

Ivette van Laar sopraan

Inja Botden barokcello

Pauline Schenck klavecimbel en kistorgel

Deze barokspecialisten hebben hun sporen verdiend met optredens in binnen- en buitenland. Het Italiaanse woord 'il presente' heeft twee betekenissen: 'het heden' en 'het geschenk'. Muziek is voor de musici een van de dingen die het leven de moeite waard maakt en zij willen dit geschenk graag met u delen. Zij vertolken hedendaagse gevoelens met oude muziek.

Programma:

Het programma bevat zestien composities van wat onbekende en meer bekende componisten, zoals J.P. Sweelinck, Alessandro Scarlatti en Anonymus. Er is deels een verbinding met de kerst.



Stichting INLIA projecten

Wij spraken dit keer met Alex, een beeldend kunstenaar die na een verblijf van enkele jaren in onze BBB+ opvang onlangs is vertrokken naar Armenië.

De waarde van je naam

De duif tikt gewoon op het raam. Alsof hij aanklopt. "Dat is mijn vriend. Hij is gewend dat ik hem voer", zegt Alex terwijl hij het raam opendoet en de duif uit zijn hand laat eten.

Die duif zal hem nog missen. Want de duif komt iedere dag; koffietijd, vaste prik. En Alex vertrekt binnenkort naar Armenië. "Misschien kunnen de anderen de nieuwe mensen op deze kamer straks zeggen wat hij graag eet", peinst Alex. Ondertussen snijdt hij fruit voor zijn menselijke bezoek. Mens en duif worden gastvrij onthaald. Heel Armeens dit: gasten krijgen goed te eten.

Armenië is het geboorteland van zijn vader, de 53-jarige Alex is er zelf nog nooit geweest. Toch hoopt hij daar een nieuw leven op te bouwen als beeldend kunstenaar. Hij schildert (al zijn hele leven), maakt sculpturen & plastieken en beoefent textiele kunst.

Op de kleine kamer barst het van de schilderijen: landschappen, bloemen, religieuze afbeeldingen, portretten, dieren. Opmerkelijk genoeg geen duif, trouwens. Wel Armeense landschappen, nageschilderd van afbeeldingen op internet. Alsof hij zich vast inleeft.

Daar een Drents landschap, de kleuren springen uit het schilderij. En hoog aan de muur een stilleven dat toch echt veel heeft van een Helmantel, de beroemde schilder. "Ik heb Henk Helmantel ontmoet", vertelt Alex, "Het is een heel inspirerende man. Ik mocht in zijn atelier kijken. Het was zo'n mooie ervaring. Daarom heb ik ook een schilderij in die sfeer gemaakt."

Zo even. Gewoon even een stilleven à la Helmantel schilderen. Hij zegt het zonder pochen. Het is zoals het is. Hij ziet kunst, hij ziet stijlen en technieken, ze inspireren hem en hij adopteert ze. Als vanzelf. Zo staan er bijvoorbeeld ook werken in de sfeer van De Ploeg, het bekende Groningse kunstenaarscollectief.

Zijn kunst is de reden dat hij er nu voor kiest om naar Armenië te emigreren. Je naam op een kunstwerk moet wat betekenen, vindt hij. Maar Alex heeft nu geen paspoort, geen erkende identiteit. Zijn handtekening is daarmee voor zijn gevoel zonder waarde. In Armenië hoopt hij na verloop van tijd een Armeens paspoort te krijgen, nu hij toestemming heeft gekregen zich daar te vestigen. Dan zal zijn naam eindelijk waarde hebben.

"Ik ben iedereen zo dankbaar voor wat ik hier ontvangen heb, het eten, het bed, de kamer, de materialen. Dank je wel, Groningen!" Hij slaat zijn hand tegen zijn borstkas, op de plek van zijn hart. Daarom geeft hij dit interview: om afscheid te nemen met een oprecht 'dank jullie wel'.

"De wereld is groot", zegt hij met een weids gebaar, "maar misschien kom ik mijn Nederlandse vrienden nog wel eens tegen. Want Nederlandse mensen, dat zijn mijn mensen. Goede mensen." Hij wordt er emotioneel van. Hij zal alle mensen missen. Maar als hij straks een paspoort heeft, en een leven opgebouwd, kan hij misschien nog wel eens op bezoek komen. Hij durft het bijna niet hardop te zeggen.

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. We zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.

De stichting INLIA is in 1988 opgericht als dienstverlenende organisatie voor kerken die het Charter van Groningen ondertekenden. Deze kerkgemeenschappen kozen daarmee partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood.

Fotobijschrift:

Alex exposeerde op diverse plekken in Groningen, onder meer hier bij de GGD Groningen.



Agenda

November / December

za.	30 nov.	Lezing 'Vrijheid'	10.30u
di.	10 dec.	Jongste Vrouwenkring, Kerst Mw. Roos Boonstra	
wo.	11 dec.	Stilte-avond	19.30u
wo.	11 dec.	Sluitingsdatum kopij	
di.	17 dec.	Kerstmaaltijd	16.45u
wo.	18 dec.	Verspreiden Passant	11.00-11.30u

Bloemen uit de dienst

Graag opgeven bij
Mw. T. Lotgerink Bruinenberg
tel. 053-478 72 71
email: tvanderw@live.nl





Adressen

Predikant:

Ds. Kirsten Slettenaar
 Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne
 Tel: 074- 357 42 76; e-mail: xbirds@wx.nl
 werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag, vanaf
 8.30 uur

Voorzitter:

Mw. A.E. Fockema Andreae
 Tel.: 074-250 88 42; e-mail: elisabijns@kpnmail.nl

Secretaris:

Mw. J.N.J. Mulder
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 053-435 60 22; 06 20 03 82 22;
 e-mail: cobimulder3@gmail.com

Penningmeester:

Mw T. Lotgerink Bruinenberg-van der Weide
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl
 Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
 t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en
 andere persoonlijke gegevens:
 Mw. J.J. van Gijssel-Boxem
 Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal
 Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijssbox@hetnet.nl

Diaconie:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg
 Tel.: 053-478 72 71; e-mail: jlbwt2018@gmail.com
 Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:
 t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 074-291 82 49

Coördinatie Kosterij:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg
 Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbwt2018@gmail.com

Redactie:

Mw. A. Kampinga en Mw. J.C. de Jong
 Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
 Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: <https://twente.remonstranten.nl>

**Inleveren kopij uiterlijk: 2de woensdag :
 11 december**

Foto voorpagina Richard Bremer
 Foto achterpagina Roos Boonstra



Diensten 10.30uur

Datum Predikant | Liturg Koster | Bloemen

December

01 dec Mw. ds. K. Slettenaar |

1ste Advent Mw. Korstanje
Brood en Organist: D. Vallenduuk
Wijn Collecte: Stichting Present

Hr. Knol |

Mw. Knol
 Mw. Knol

08 dec. Mw. ds. A. Haarman, Hengelo |

2de Advent Mw. Douwes Dekker
Organist: D. Vallenduuk
Collecte: Stichting Present

Mw. Douwens |

Mw. De Jong
 Mw. Schimmel-
 penninck /
 Mw. Bierenga

15 dec. Mw. ds. K. Slettenaar |

3de Advent Mw. Kraak
Organist: P. Kuiper
Collecte: Stichting Present

Hr. Huiskamp |

Mw. Huiskamp
 Mw. Huiskamp

22 dec. Ds. J. van Belle, Gersloot (Fr) |

4de Advent Mw. Pouyet
Organist: P. Kuiper
Collecte: Stichting Present

Hr. Lotgerink |

Mw. Boonstra
 Mw. Lotgerink

24 dec. Mw. ds. K. Slettenaar

Kerstavond Mw. Korstanje
19.30u *Organist: P. Kuiper*
Collecte: Stichting Present

Mw. Boonstra |

Mw. Hummelen
 Mw. Koedam

25 dec. Mw. ds. K. Slettenaar

Kerstdienst Mw. Douwes Dekker
Organist: P. Kuiper
Collecte: Stichting Present

Mw. Knol |

Mw. Hummelen
 Mw. Koning /
 Mw. Huizinga

29 dec. GEEN DIENST

14.00 uur concert barokensemble IL Presente.
 zie pag. 6

Januari 2020

05 jan. ds. P. ten Kleij, Nijverdal

Hr. Knol |

Mw. Vervoort
 Mw. Knol