



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

Jaargang 12, nr. 01
Januari 2020

Kerst 2019..... anders dan anders?

Dit jaar valt Kerst in een tijd die sterk gekenmerkt wordt door veranderingen in de toekomst. Al decennia lang wordt er gesproken over de vraag hoeveel toekomst de kerk nog heeft. De vraag wordt steeds dringender, hetgeen we ook terugzien in ons landelijke kerkgenootschap: zelfs een nieuw gremium (de C3) is in het leven geroepen om daarover mee te denken. Werkgroepen met remonstranten uit het hele land hebben plannen geschreven, een extra Beraadingsdag werd gehouden. Alle kennis en creativiteit die we in huis hebben, wordt uit de kast getrokken om tot een gezamenlijk gedragen nieuw beleidsplan te komen dat actief inspeelt op de toekomstverwachtingen.

Ook in onze eigen gemeente stijgt de gemiddelde leeftijd elk jaar weer iets. En heel langzaam worden we als gemeente steeds iets kleiner. We dachten dat we niet meer bij de grote remonstrantse gemeenten hoorden omdat we net onder de grens van 150 leden/vrienden zijn gezakt. Maar nu blijkt die grens te zijn verschoven naar 135. We zijn dus nog steeds een grote gemeente, maar dat doet aan de vraag naar begaanbare wegen in de toekomst niets af.

Temidden van al deze veranderingen wordt het Kerst. Als een soort rustpunt in een tijd vol verandering vieren we opnieuw de komst van het Licht. Het is Licht dat de wereld een andere kleur geeft. Licht dat ons helpt om ons leven vanuit een ander perspectief te benaderen. Licht dat geen kant en klare oplossingen biedt, maar vertrouwen dat er wel een weg zal ontstaan.

Mijn kerstwens aan u is dat het kerstlicht ons allen mag dragen, de onzekere toekomst in. Dat het kerstlicht ons mag bijlichten waar we praten, nadenken, plannen maken voor onze eigen toekomst en die van onze gemeente. En vooral dat het licht van kerst ons mag verwarmen om vol vertrouwen samen die toekomst te betreden.

Kirsten Slettenaar



Concert IL Presente

Datum: Zondag 29 december 2019; zie pag. 2

Tijd: 14.00 - 15.30 uur

Plaats: Remonstrantse kerk Hengelo

Toegang: gratis

Toelichting:

29 december is een 'kerkdienst loze zondag'.

In plaats daarvan is er 's middags een bijzonder concert, uitgevoerd door het barokensemble IL Presente.

Naast muziek is er ruimte voor poëzie.

U bent van harte uitgenodigd dit concert mee te maken.

Eten en Praten met ... : Held Mozes

Datum: woensdag 15 januari 2020

Tijd: 17.00 - 19.30 uur

Leiding: Kirsten Slettenaar en Iris Kraak

Opgave: vòðr dinsdag 14 januari bij Iris Kraak;
info@iriskraak.nl

Bijdrage: € 5,-

Plaats: Remonstrantse kerk Hengelo

'Eten en Praten met...: Helden uit de Bijbel

Datum: woensdag 29 januari 2020

Tijd: 17.00 - 19.30 uur

Leiding: Kirsten Slettenaar en Iris Kraak

Opgave: vòðr dinsdag 28 januari bij Iris Kraak;
info@iriskraak.nl

Bijdrage: € 5,-

Plaats: Remonstrantse kerk Hengelo



Uit de kerkenraad



Op 3 december jl. kwam de **kerkenraad in gewijzigde samenstelling** bijeen. Marian Boon werd hartelijk verwelkomd als nieuw lid van de kerkenraad. Ellen ter Brugge konden we helaas alleen op papier verwelkomen, omdat het tijdstip van vergaderen niet samenviel met de werkagenda van Ellen. In het nieuwe jaar gaan we samen zeker tot een werkbare oplossing komen. Wanneer u deze bijdrage in Passant leest, zijn Marian en Ellen al in de kerkdienst van 15 december officieel bevestigd als leden van de kerkenraad. Naast het verwelkomen werd er ook afscheid genomen van Jen van Gijssel. Zij werd door de voorzitter hartelijk bedankt voor het vele werk dat zij onder andere als plaatsvervangend voorzitter voor onze gemeente heeft verricht, naast de vele ander activiteiten, die zij gelukkig nog voor onze gemeente zal blijven doen.

Samen keken we terug op de **Algemene Ledenvergadering van 23 november jl.**, waar we voor de eerste keer op een zaterdagochtend bijeenkwamen. Er waren iets minder aanwezigen dan op een avond, maar er waren ook aanwezigen, die anders niet meer naar een ledenvergadering komen, omdat zij zich in het donker sneller onzeker voelen. Afhankelijk van de ervaringen zullen we mogelijk kiezen tussen het afwisselend vergaderen op een avond en de zaterdagochtend. Tijdens de ledenvergadering vormde de toekomst van onze gemeente een belangrijk thema. Diverse aanwezigen hebben zich tijdens de vergadering gemeld om verder mee te denken bij het uitwerken van de thema's gericht op de **toekomst van onze gemeente**.

Het betreft de **kernthema's**:

- * hoe borgen we de continuïteit van onze gemeente gericht op de nabije toekomst?
- * welke kerntaken vinden wij belangrijk binnen onze gemeente en hoe kunnen we deze zo lang mogelijk continueren?
- * zijn wij als gemeente ook echt bereid samen te werken met anderen, wanneer de omvang van onze gemeente te sterk gaat krimpen?
Zo ja, met wie willen we dan samenwerken en op welke wijze?

Het is de bedoeling dat deze werkgroepen op de komende voorjaarsvergadering van leden en vrienden ons al een inkijkje bieden, hoe de thema's verder uitgewerkt kunnen worden en waar hopelijk nog meer gemeenteleden zich samen willen buigen over de plannen hoe we als remonstrantse gemeente zo lang mogelijk op een vitale wijze aanwezig kunnen blijven binnen het Twentse religieuze landschap.

Cobi Mulder.

Zie voor 'Sint Nicolaas'-blogs
de website twente.remonstranten.nl

Zegenbede



*Gezegend je ogen, dat ze zien de mens die naast je is,
dat ze in elk mens het licht van God herkennen,*

*Gezegend je oren, dat ze horen de roep om hulp,
dat ze verstaan het verdriet in de wereld,*

*Gezegend je lippen, dat ze troost brengen,
en spreken van recht en gerechtigheid,*

*Gezegend je handen, dat ze helend werken aan
de toekomst van de wereld,
dat ze het goede doen,*

*Gezegend je voeten, dat ze in vrijheid en vrijmoedigheid
de weg van de vrede bewandelen,*

*Gezegend je huis, dat midden in de wereld een open plaats
is van rust en inspiratie, van veiligheid,*

*Gezegend je liefde, dat zij vruchtbaar is in warmte en
toewijding, alles bedekkend, alles gelovend, alles hopen
en alles verdragend,*

Want liefde is de Bron van de wereld.

Dit is de tekst van de zegen die J. van der Horst in de dienst van 24 november 2019 uitsprak. *Paul Kuiper*

Concert IL Presente

Datum: **29 december 2019, 14.00 - 15.30 uur, gratis**

Barokensemble IL Presente

Ivette van Laar sopraan
Inja Botden barokcello
Pauline Schenck klavecimbel en
kistorgel



Deze barokspecialisten hebben hun sporen verdiend met optredens in binnen- en buitenland.

Het Italiaanse woord 'il presente' heeft twee betekenissen: 'het heden' en 'het geschenk'. Muziek is voor de musici een van de dingen die het leven de moeite waard maakt en zij willen dit geschenk graag met u delen. Zij vertolken heden-daagse gevoelens met oude muziek.

Programma:

Il Presente is op zoek gegaan naar de mooiste 17e eeuwse melodieën, sommige bekend, andere (nog) niet. Allemaal vertolken ze een deel van de gevoelens rond kerst: mooie, moeilijke, vrolijke, innige en uitbundige. Sopraan Ivette van Laar ráákt met haar spontane voordracht. En de gespecialiseerde barokmusici bespelen verschillende instrumenten: naast barokcello hoort u cello piccolo, en naast klavecimbel ook kistorgel.

Een kleurrijk kerstprogramma met een mooie intieme sfeer.

Kerstavond



Jarenlang was het gebruikelijk dat er op kerstavond een viering was waar de jeugd uit onze gemeente bij betrokken was. Inmiddels zijn er te weinig jongeren om dit gebruik te continueren. Daarom zoeken we naar andere wegen om tot een mooie, sfeervolle en inspirerende kerstavond te komen. Dit jaar zal opnieuw een projectkoor liederen ten gehore brengen. Deels zijn die ook interactief, zodat gemeente en koor samen zullen zingen. Daarnaast zal Paul Kuiper een sprookje van Godfried Bomans vertellen. Ook is er een korte overweging.

De avond begint om half acht en u bent van harte welkom.

Helden uit de bijbel

Het nieuwe jaarthema van de Remonstranten is "Helden uit de bijbel". Daarom organiseert de programmacommissie twee "eten en praten met" bijeenkomsten over dit thema. In de pauzes van de bijeenkomsten is er een aangeklede broodmaaltijd waarvoor zoveel mogelijk biologische producten gebruikt zullen worden.

Woensdag 15 januari 17.00-19.30

Leiding: Kirsten Slettenaar en Iris Kraak
Bijdrage: €5,00

Ivm broodmaaltijd

opgave voor dinsdag 14 januari

bij info@iriskraak.nl



De eerste avond gaat over de **held Mozes**. Wie kent niet de verhalen van het biesen mandje en de uittocht uit Egypte? Maar heeft het verhaal ook iets over onszelf te vertellen? De schrijver Eugen Drewermann legt in zijn boek "Een eigen weg" verbanden tussen het verhaal en de ontwikkeling van ons, als mens. Zo haalt hij het voorbeeld aan van het volk Israël dat aan de rand van de Rietzee komt. Voor hen het water, achter hen de troepen van de Egyptenaren, een onmogelijke situatie. Hoe herkenbaar kan dat zijn. Vast zitten tussen het oude en het nieuwe. De oude situatie past niet meer, maar het nieuwe is onbekend en voelt onveilig en bedreigend. En toch moet je door, het nieuwe in. Durf je daarbij op hulp te vertrouwen?

Aan de hand van verschillende werkvormen gaan we op zoek naar meerdere parallellen.

Woensdag 29 januari 17.00-19.30

Leiding: Kirsten Slettenaar en Iris Kraak
Bijdrage €5,00

Ivm broodmaaltijd **opgave voor dinsdag 28 januari**

bij info@iriskraak.nl

De tweede avond gaat over onze **eigen helden uit de Bijbel**. Welke bijbelfiguren inspireren ons? Of zijn een voorbeeld voor ons? Ook hier gaan we samen dieper op in.

Collecterooster

Januari 2020

05, 12, 19, en 26 januari: Stichting Shuleni, Tanzania



Stichting Shuleni

Stichting Shuleni zet zich in voor deze kinderen. In het Swahili, de nationale taal van Tanzania, betekent Shuleni: 'Naar school.' Shuleni helpt families die zelf de kosten niet kunnen opbrengen om hun dove kind naar school te kunnen laten gaan. Een klein bedrag aan reiskosten is soms alles wat er nodig is.

Een uitgebreid verhaal met foto's stond in Passant december 2019 (pag. 4)

Wilt u Shuleni helpen om nog meer dove kinderen naar school te laten gaan? Dat kan!

Iedere bijdrage is welkom op rekeningnummer
IBAN NL10 INGB 0007 4848 45.

Ook kunt u fotokaarten in de kaartenmolen van Mies de Monchy kopen. Van elke verkochte kaart (à 2,50) gaat 1,50 naar Stichting Shuleni. (zie Passant december pag. 4)

Wilt u meer over ons weten?

Mail ons via shulenitanzania@gmail.com

Monique Bekker

Collecte-opbrengsten

November 2019

03 nov.	€ 168,57	Stichting Present
10 nov.	€ 117,50	Stichting Present
17 nov.	€ 92,90	Christian Peace Makers
24 nov.	€ 47,60	Stichting Present

Agenda

December / Januari

zo.	29 dec.	Concert IL Presente; zie pag. 2	14.00u
wo.	08 jan.	Sluitingsdatum kopij	
wo.	15 jan.	'Eten en Praten met ...': Mozes	17.00-19.30u
di.	21 jan.	Jongste Vrouwenkring; Mw. Boudewine Bonebakker	14.00u
wo.	22 jan.	Vrouwengesprekskring Hengelo e.o. Mw. Anneke Damstra	14.00u
wo.	22 jan.	Verspreiden Passant	11.00-11.30u
wo.	29 jan.	'Eten en Praten met ...': Helden uit de Bijbel	17.00 - 19.30u

Bloemen uit de dienst

Mw. T. Lotgerink Bruinenberg
tel. 053-478 72 71
email: tvanderw@live.nl





Diensten 10.30uur

Datum	Predikant Liturg	Koster Bloemen
December		
22 dec	ds. J. van Belle, Gersloot (Fr) Mw. Pouyet <i>organist: P. Kuiper</i> <i>collecte: Stichting Present</i>	Hr. Lotgerink Mw. Boonstra Mw. Lotgerink
24 dec. 19.30uur Kerstavond	Mw. ds. K. Slettenaar Mw. Korstanje <i>organist: P. Kuiper</i> <i>collecte: Stichting Present</i>	Mw. Boonstra Mw. Hummelen Mw. Koedam
25 dec.	Mw. ds. K. Slettenaar Mw. Douwes Dekker <i>organist: P. Kuiper</i> <i>collecte: Stichting Present</i>	Mw. Knol Mw. Hummelen Mw. Koning / Mw. Huizinga
29 dec. 14.00 uur	concert IL Presente zie pag. 2	
Januari 2020		
05 jan.	Ds. P. ten Kleij, Nijverdal Mw. Kraak <i>Collecte: St. Shuleni, Tanzania</i>	Hr. Knol Mw. Vervoort Mw. Knol
12 jan.	Ds. J. de Valk, Amsterdam Mw. Pouyet <i>Collecte: St. Shuleni, Tanzania</i>	Hr. Lotgerink Mw. Touw Mw. Lotgerink
19 jan. Week van gebed voor de eenheid	Mw. ds. K. Slettenaar Mw. Korstanje / Mw. Werner <i>Collecte: St. Shuleni, Tanzania</i>	Mw. Boonstra Mw. Bonebakker Mw. Huising / Mw. Touw
26 jan.	Ds. A.N. Verheul Mw. Douwes Dekker <i>Collecte: St. Shuleni, Tanzania</i>	Hr. Huiskamp Mw. Schenck Mw. Huiskamp / Mw. Reerink

Predikant:

Ds. Kirsten Slettenaar
Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne
Tel: 074- 357 42 76; e-mail: xbirds@wxs.nl
werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag, vanaf
8.30 uur

Voorzitter:

Mw. A.E. Fockema Andreae
Tel.: 074-250 88 42; e-mail: elisabijns@kpnmail.nl

Secretaris:

Mw. J.N.J. Mulder
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel: 053-435 60 22; 06 20 03 82 22;
e-mail: cobimulder3@gmail.com

Penningmeester:

Mw T. Lotgerink Bruinenberg-van der Weide
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
f.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en
andere persoonlijke gegevens:
Mw. J.J. van Gijsseel-Boxem
Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal
Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijsbox@hetnet.nl

Diaconie:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg
Tel.: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24;
f.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel: 074-291 82 49

Coördinatie Kosterij:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg
Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com

Redactie:

Mw. A. Kampinga en Mw. J.C. de Jong
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: <https://twente.remonstranten.nl>

Inleveren kopij uiterlijk: 08 januari 2020



Foto voorpagina Richard Bremer
Foto achterpagina Roos Boonstra