



# Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

**Jaargang 12, nr.02**  
**Februari 2020**

## Oud en nieuw

Ik hak in hout. Ik hak in hout.  
Boos op de dood die ongevraagd en onverwacht  
zo vaak te vroeg, zo soms maar als geroepen  
het leven neemt van onze allerliefsten.

Het leven neemt  
ik hak, ik hak  
van echtgenoten, moeders, zussen, oma's.

Het leven neemt  
ik hak, ik hak  
van hartelijke tantes met herkenbaar krullend haar  
met óók die wenkbrauw-hoge-voorhoofd-rimpelende-  
grote-ogen-opslag  
met die altijd-blij-dat-ik-je-zie-blik, altijd-blij-dat-ik-je-zie-blik  
waar ik nog langs zou gaan, maar niet gedaan  
want och zo druk, met eigen ego eerst.

Ik hak in hout. Ik hak in hout  
dat onverwoestbaar zomaar splijt. In naakte stukken vat het  
vlam.

Het dansend vuur is heerlijk warm en brandt het bittere  
het bittere tot troost tot as tot  
stof zo gaat het  
zo is het.  
Zo.

En morgen stook ik  
met hetzelfde krullend haar  
met óók die wenkbrauw hoog geheven  
en hopelijk ook hartelijk  
uit as, uit stof het vuur terug.  
Het vuur terug.

Zo gaat het door.  
Zo gaat niets verloren.

*Regine Hilhorst*

*Toelichting bij het gedicht 'Oud en nieuw'*

*'Naar aanleiding van het overlijden van mijn peettante  
Mien op nieuwjaarsdag 2017'*

*Uit: 'Hoe zeg je dag als je iemand niet kunt missen' door  
Regine Hilhorst en Wies Sanders, illustraties Lies Koning.  
Wies Sanders en Regine Hilhorst kennen elkaar als vroegere  
buurvrouwen al meer dan dertig jaar. De laatste jaren  
liepen ze elkaar helaas te vaak tegen het lijf bij uitvaarten  
van wederzijds bekenden waar Regine gedichten voor-  
droeg en Wies de uitvaart begeleidde. Regine is theater-  
maakster en was stadsdichter Enschede 2013-2015, terwijl  
Wies over haar werk als uitvaartbegeleidster ook columns  
schrijft. Hun prachtig uitgevoerde boekje is op de boeken-  
tafel aanwezig.*

### **'Eten en Praten met...: Helden uit de Bijbel**

Datum: woensdag 29 januari 2020  
Tijd: 17.00 - 19.30 uur  
Leiding: Kirsten Slettenaar en Iris Kraak  
Opgave: vòòr dinsdag 28 januari bij Iris Kraak;  
info@iriskraak.nl  
Bijdrage: € 5,-  
Plaats: Remonstrantse kerk Hengelo

### **Lezing: 'Het mensbeeld in de Tora'**

Datum: zaterdag 15 februari 2020  
Tijd: 10.30 - 12.00 uur  
Spreker: Peter van 't Riet  
Toegang: Leden, vrienden: €5,- Anderen: €10,-  
Plaats: Remonstrantse kerk Hengelo

## Uit de kerkenraad

Onze eerste vergadering van dit jaar vond plaats in kleine kring, doordat helaas niet iedereen aanwezig kon zijn. Overigens: wij hebben een **nieuwe vergadertijd** afgesproken en wel iedere eerste dinsdag van de maand om 13.00. Deze keer werd de vergadering geopend door een bijdrage van Liesbeth, in de vorm van een citaat uit een interview over geloven en visie op de toekomst. Dit sloot goed aan bij de situatie binnen onze eigen Gemeente. Immers, ook voor ons zijn deze thema's actueel.

Zoals bekend zijn er tijdens de laatste ALV **twee werkgroepen** in het leven geroepen. De eerste groep buigt zich over een voorstel van Luuc Koning m.b.t. alternatieve invulling voor het kerkgebouw.

Een tweede groep zal zich gaan verdiepen in inhoudelijke en strategische vraagstukken.

De eerste groep heeft al een begin gemaakt met haar werkzaamheden. De tweede groep komt zo spoedig mogelijk bij elkaar voor het maken van verdere afspraken, taakverdeling enz.

**Terugblik** op de activiteiten van december 2019.

We kunnen met veel waardering terugkijken op de gehele periode.

De **kerstmaaltijd** was zeer verzorgd, zowel de gastronomie als de sfeervolle aankleding. Het kerstverhaal, verteld door Eef Huiskamp en de pianomuziek van Enescu, gespeeld door Rein Meijer, zorgden voor passende onderbrekingen. (zie ook pag. 4)

De dienst op **kerstavond** met medewerking van het projectkoor o.l.v. Kirsten Slettenaar en het kerstverhaal van Godfried Bomans voorgedragen door Paul Kuiper, vormde een goede opmaat naar de dienst op eerste kerstdag. Beide diensten waren goed bezet en vonden veel weerklank bij de aanwezigen. De sfeer werd nog verhoogd door de prachtige kerstboom en adventskrans.

Als **afsluiting van de kerstperiode** hadden we het mooie concert door het ensemble Il Presente met nu eens wat minder bekende, maar daarom niet minder boeiende, muziek.

Graag wil ik hierbij een ieder die, in welke vorm dan ook, heeft bijgedragen aan het welslagen van deze bijzondere tijd heel hartelijk danken voor hun inzet.

Op **zondag 19 januari 2020** vond een gezamenlijke dienst plaats door de Rafaël-Exodusgemeente én onze gemeente. Hieraan werkten ook de cantorijen van beide gemeenten mee.

*Liesbeth Fockema Andreae*

## Benoeming kerkenraadsleden

In de dienst van 15 december 2019, op de derde zondag van Advent, vond de bevestiging plaats van twee nieuwe kerkenraadsleden, te weten: Ellen ter Brugge en Marian Boon-Giltjes.

De inleidende woorden van dominee Slettenaar gaven datgene weer waartoe we (allen) geroepen zijn;

(Om) beschikbaar (te) zijn voor anderen, (en om) op zorgvuldige wijze om (te) gaan met hetgeen ons in vertrouwen is medegedeeld.

Deze opdracht kunnen we alleen vervullen en volhouden als we elkaar vanuit onze geloofsgemeenschap inspireren. Zo zijn we allen verantwoordelijk voor de instandhouding en opbouw van onze gemeenschap en voor wat ze naar buiten toe kan betekenen.

Van de kerkenraadsleden in het bijzonder wordt toewijding en inzicht gevraagd voor de verdere opbouw en ondersteuning van onze gemeente.

De nieuwe leden stellen hun specifieke capaciteiten in dienst van de gemeente en staan open voor meningen en ideeën die kunnen leiden tot het inslaan van nieuwe wegen. Voor het vervullen van deze taak als kerkenraadslid wensen we hun naast creativiteit, moed en wijsheid toe...

*Caroline Pouyet*

# LIEDBOEK

## Grootletter Liedboek

Voor wie moeite heeft met de tamelijk kleine letters in het liedboek is er goed nieuws! Er bestaat een speciale uitgave met grote letters.

Het gaat om een losbladige uitgave, deze wordt geleverd in twee ringmappen. Het geheel wordt beschikbaar gesteld door de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, de CBB, dankzij financiële steun van de B.V. Liedboek. De prijs is € 40,-.

Voor wie zelf een exemplaar wil bestellen:

U maakt € 40,- over op rekening NL17INGB0000503241 ten name van CBB met vermelding 'grootletter'. Vermeld ook duidelijk uw naam en adres.

*Paul Kuiper*

## Lied op weg naar Emmaüs

We zijn al zo lang op weg  
weg van de stad van onze hoop  
naar een dorp waar het beter moet zijn

Geloofden we niet  
dat we de angst konden overwinnen  
de angst van de oude tariefarbeidster  
om ziek verklaard te worden  
de angst van het Turkse meisje  
om uitgewezen te worden  
de angst van de opgejaagde zieke  
om opgenomen te worden  
voor altijd

We zijn al zo lang op weg  
de zelfde de verkeerde kant op  
weg van de stad van onze hoop  
naar het dorp waar water moet zijn

Dachten we niet  
dat we vrij waren en bevrijden konden  
al die stakkers  
het arbeiderskind dat blijft zitten en straf krijgt  
de jongen op zijn brommer  
veroordeeld tot het verkeerde werk  
een leven lang  
een man die doof en stom is  
in het verkeerde land  
op het verkeerde moment  
stom gemaakt door het werk  
voor brood alleen  
een leven lang

Wij waren al zo lang op weg  
de zelfde de verkeerde kant op  
weg van de stad van de hoop  
die daar nog begraven ligt

Toen ontmoetten we iemand  
die zijn brood met ons deelde  
die het nieuwe water toonde  
hier in de stad van onze hoop  
ik ben het water  
jij bent het water  
hij is het water  
zij is het water

Toen keerden wij om en gingen  
naar de stad van de begraven hoop  
op naar Jeruzalem

Die met het water gaat mee  
die met het brood gaat mee  
wij zullen het water vinden  
wij zullen het water zijn

Ik ben het water des levens  
jij bent het water des levens  
wij zijn het water des levens  
gij zijt het water des levens  
wij zullen het water vinden  
wij zullen het water zijn

*Dorothe Sölle*

*Door Iris Kraak gelezen op zondagmiddag  
29 december 2019 na het concert door IL Presente*

## Hoop



Ik denk dat God, Allah, Boeddha,  
De onuitspreekbare Naam van de Joden  
En de leider van de niet-gelovigen  
Samen in de Hemel overleggen:

Hoe dringen wij toch door  
In het hart  
Het verstand van de mensen  
Struikelend op weg  
Naar geestelijke volwassenheid?

Hoe kunnen we  
Ze laten beseffen  
Dat zij, de mensen  
Alleen zij  
Het Koninkrijk kunnen vestigen  
Op aarde  
Die opgewarmd, vernietigd,  
Uitgebuit, overwonnen wordt?

Ik denk dat ze hun wijze hoofden schudden:  
Worden ze, de mensen,  
Nog op tijd volwassen?

Eén ding weet ik echter zeker:  
God, Allah, Boeddha,  
De Onuitspreekbare Naam van de Joden  
En de leider van de niet-gelovigen:

Ze laten ons niet los.

*Iris Kraak*

*Zij sprak haar gedicht uit op zondagmiddag  
29 december 2019 vooraf aan het concert door IL Presente*

## Het kerstdiner

Het begon al donker te worden op die dinsdag 17 december toen onze gasten de kerk binnenkwamen en in de achterzaal, die nu als grand café was ingericht, werden ontvangen. Het was het begin van een gezellig samenzijn. Tegen vijf uur nodigde Thea Reerink iedereen uit om aan tafel te komen. 's Middags had het diaconieteam o.l.v. Hedy Hummelen de kerkzaal ingericht en de tafels feestelijk versierd en gedekt. Onze predikant heette iedereen welkom en samen zongen wij het 'Gloria in Excelsis Deo'. Het feestelijke voorgerecht was de opmaat tot een voortreffelijke maaltijd, die Simone van Donselaar samen met Nienke Koedam had bedacht: bouillonsoep, een heerlijk klaargemaakt stuk kippendij met peertjes, appelmoes, salade en puree. Het eerste intermezzo werd verzorgd door Eef Huiskamp, die een kerstverhaal vertelde en het tweede, muzikale, intermezzo werd door Rein Meijer verzorgd. De maaltijd werd afgesloten met koffie/thee en appelgebak dat Simone ook zelf had gebakken. Het was geweldig en bijna onbegrijpelijk dat Simone erin slaagde in het keukentje van de kerk voor zo'n 35 personen salade klaar te maken, de puree van een korstje te voorzien en de soep en het vlees op te warmen. Het was een gezellige en sfeervolle avond waar je als leden en vrienden van onze gemeente elkaar op een andere manier ontmoet en leert kennen.

### De diaconie



## Het Universitair Asiel Fonds

### Collecterooster maart en april 2020

Het Universitair Asiel Fonds (UAF) zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat doen we al sinds 1948. We zijn ervan overtuigd dat iedereen die zijn kennis kan benutten, betekenisvol is in Nederland. Daarom maken we ons daar sterk voor.

Met onze kennis en ervaring adviseren en verbinden we vluchtelingen, vrijwilligers, onderwijsinstellingen, (lokale) overheden en werkgevers. Wij begeleiden de vluchtelingstudenten op het gebied van beroepsopleiding zoals MBO, HBO en WO.

Het UAF adviseert en begeleidt studenten en professionals daarbij ook op hun weg naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt.

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, bankrekening:  
NL 41 INGB 0000 0763 00

## Collecte-opbrengsten

### December 2019

01 dec.	€ 159,05	Stichting Present
08 dec.	€ 67,10	Stichting Present
15 dec.	€ 109,76	Stichting Present
22 dec.	€ 119,60	Stichting Present
24 dec.	€ 140,60	Stichting Present
25 dec.	€ 174,85	Stichting Present

## Collecterooster

### Februari 2020

02, 09, en 23 februari:	Stichting Shuleni, Tanzania
16 februari DORem:	Christian Peace Makers, zie ook pag. 5

## Stichting Shuleni

Stichting Shuleni zet zich in voor deze kinderen. In het Swahili, de nationale taal van Tanzania, betekent Shuleni: 'Naar school.' Shuleni helpt families die zelf de kosten niet kunnen opbrengen om hun dove kind naar school te kunnen laten gaan. Een klein bedrag aan reiskosten is soms alles wat er nodig is.

*Een uitgebreid verhaal met foto's stond in Passant december 2019 (pag. 4)*

Wilt u Shuleni helpen om nog meer dove kinderen naar school te laten gaan? Dat kan!

Iedere bijdrage is welkom op rekeningnummer  
IBAN NL10 INGB 0007 4848 45.

Ook kunt u fotokaarten in de kaartenmolen van Mies de Monchy kopen. Van elke verkochte kaart (à 2,50) gaat 1,50 naar Stichting Shuleni.

Wilt u meer over ons weten?

Mail ons via [shulenitanzania@gmail.com](mailto:shulenitanzania@gmail.com)

Monique Bekker



*Anna na 3 jaar thuiszitten weer naar school*

## Christian Peacemaker Teams (CPT)

Tijdens de DoRem diensten in 2019 hebben we gecollec- teerd voor Christian Peacemaker Teams, kortweg CPT. Eén van de vrijwilligers van CPT, Daan Savert, heeft tijdens een DoRem dienst in Almelo over het werk van CPT verteld.

Ook dit jaar zullen we tijdens de DoRem diensten collecteren voor CPT. Het leek de kerkenraden van Do en Rem daarom goed om het werk van CPT nogmaals onder uw aandacht te brengen en hebben ondergetekende gevraagd hierover een stuk te schrijven voor de beide kerkbladen.

CPT is een **internationale organisatie** met een hoofdkan- toor in Chicago, USA. Sinds 2011 kent CPT ook een Neder- landse regiogroep, CPT Nederland.

Christian Peacemaker Teams staat voor werk en relaties die:

- De aanwezigheid van geloof en spiritualiteit laten zien en respecteren,
- Initiatieven aan de basis versterken,
- Structuren van overheersing en onderdrukking transformeren,
- Creatieve geweldloosheid belichamen in bevrijdende liefde voor de gehele schepping.

Om het werk van CPT echt te leren kennen kun je deelne- men aan de zogeheten '**delegatie**'.

Deze delegaties bezoeken de teams in de verschillende conflictgebieden.

- \* Een delegatie duurt 7 tot 14 dagen.
- \* De delegatie koppelt gemeenschappen die geweld ervaren met betrokken individuen, kerken en groepen.
- \* Delegaties bieden deelnemers een ervaring uit de eerste hand met de werkwijze van CPT om de weg naar vrede te gaan vanuit de transformerende kracht van evangelische geweldloosheid.
- \* Delegaties staan open voor alle geïnteresseerden en vereisen geen specifieke kennis van geweldloosheid. Je hoeft jezelf niet te identificeren als Christen of anderszins religieus om deel te nemen aan een CPT-delegatie.

Voor meer informatie over deze delegaties: <http://cpt-nl.org/werken-aan-vrede/delegaties/>

De **projecten van CPT** zitten niet toevallig waar zij zitten. CPT werkt bewust met lokale gemeenschappen om een door hen gewenste bijdrage aan vrede te leveren. Uiteraard zijn zij hierbij gelimiteerd door de kosten die een project met zich meebrengt.

Om de kans van slagen van een project zo groot mogelijk te maken werkt CPT alleen op uitnodiging van lokale groepen en gemeenschappen en blijft ook in contact om zo in te kunnen spelen op lokale wensen en behoeften. CPT schrijft hierover: 'Wij kiezen er bewust voor om niet op het hoofdkantoor een wiel in elkaar te zetten om er dan ter plekke achter te komen dat dit vierkant blijkt te zijn.'

Over de **werkwijze** van de teams staat op de website het volgende te lezen:

'De teams hebben een grote mate van autonomie. Zolang zij blijven werken vanuit de missie en visie van CPT doen zij alles wat nodig is om vrede en een geweldloze samenleving te bevorderen.

Deze werkwijze komt ook naar voren in de missie van CPT. Deze is geherformuleerd van "In de weg staan" naar "Bouwen aan partnerschappen om geweld en onderdrukking te transformeren". Hoewel in de weg staan een prachtig statement is dat tegelijkertijd de link naar het Christendom "de weg" en het vredeswerk uitdrukt, dekt het de lading van onze werkzaamheden niet voldoende. Maar een erg klein deel van het werk van projecten bestaat uit het fysiek tussen de strijdende partijen staan. Veel vaker lopen wij mee met onderdrukten en vergroten wij voor hen de mogelijkheden hun verhaal naar buiten te brengen. Iemand die alleen maar in de weg staat, moet zich constant afvragen in wiens weg hij staat en of dat niet juist degene is die hij probeert te ondersteunen.'

CPT is op **dit moment actief** in: Colombia, Koerdistan, Pa- lestina, Canada (het project Indigenous People's Solidarity) en op Lesbos. Voor al deze projecten is geld hard nodig! Voor uitgebreide informatie: <http://cpt-nl.org/>

*Carla Borgers*



in de verte  
hebben mensen geen ogen  
hebben bomen geen takken  
zijn bergen niet van steen  
is water zonder bron

*uit 'warmte vergt jaren groei'  
van willem hussem*

## Jaarthema: Mijn held en ik

Na de viering van 400 jaar remonstranten is het tijd terug te keren naar de bijbelse bronnen. In samenhang met ons eigen levensverhaal.

Onder de titel: **Mijn held en ik.**

### Bijbelse helden in het licht van ons eigen levensverhaal.

Bijbelse verhalen, eeuwenlang doorgegeven, besproken en geïnterpreteerd, kunnen een verrassend zicht geven op ons eigen levensverhaal. Vanuit die overtuiging is een elftal vrijzinnige voorgangers aan de slag gegaan met een project waarin eigen ervaringen en 'bijbelse helden' met elkaar verbonden werden: Simson bijvoorbeeld, Jakob, maar ook de vrouwelijke schone uit het Hooglied en Judas. Immers, een held kan zeker in bijbels perspectief ook trekken van een anti-held vertonen. In gezamenlijke leessesies werden de door de auteurs uitgekozen helden besproken en van commentaar voorzien. Daarbij kwamen vragen aan de orde als: waarin verschilt een bijbelse held van andere helden? kan een bijbelse figuur mij helpen om mijn eigen levensverhaal beter te verstaan? wat doet de eigen context van de lezer (zowel individueel als collectief) met de leeswijze van de tekst? Kortom, wat is de meerwaarde van het gesprek tussen een lezer van nu en een specifieke bijbelse figuur? Hoe verlicht de held ons leven en hoe werpt de context waarin wij lezen een specifiek licht op de held?

De publicatie bij het jaarthema, onder redactie van Bert Dicou en Koen Holtzapffel, verschijnt eind februari/begin maart 2020 en is te bestellen via het landelijk bureau. Het jaarthema is uitermate geschikt voor gesprekskringen. Het boek bevat een gedetailleerde handreiking om meerdere gespreksavonden over 'mijn held en ik' te organiseren.

## Helden uit de bijbel

Het nieuwe jaarthema van de Remonstranten is "Helden uit de bijbel". Daarom organiseert de programmacommissie twee "eten en praten met" bijeenkomsten over dit thema. In de pauzes van de bijeenkomsten is er een aangeklede broodmaaltijd waarvoor zoveel mogelijk biologische producten gebruikt zullen worden.

### Woensdag 29 januari 17.00-19.30

Leiding: Kirsten Slettenaar en Iris Kraak

Bijdrage €5,00

Ivm broodmaaltijd **opgave voor dinsdag 28 januari**

bij info@iriskraak.nl

Deze tweede avond (1ste avond was op 15 januari) gaat over onze **eigen helden uit de Bijbel**. Welke bijbelfiguren inspireren ons? Of zijn een voorbeeld voor ons? Ook hier gaan we samen dieper op in.

## Het mensbeeld in de Tora

Datum: **zaterdag 15 februari 2020**

Tijd: 10.30 – 12.00 uur

Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo

Toegang: Leden, vrienden: €5,- Anderen: €10,-

Over het godsbeeld van de Tora zijn dikke boeken vol geschreven, maar volgens Peter van 't Riet is God vanzelfsprekend in de Tora, en vormt de mens het werkelijke probleem. Vandaar de vraag naar het mensbeeld van de Tora. En die vraag is alleen te beantwoorden door de Tora te lezen in het licht van de oude rabbijnse traditie, die qua taal en gedachtegoed het meest met de Tora verwant is.

Dan ook komen verrassend moderne gezichtspunten naar voren. Verantwoordelijkheid voor de wereld, de kwaliteit van het leven, levenslang leren, een rechtvaardige samenleving, relatieherstel na conflicten: het zijn begrippen die nog altijd een belangrijke rol spelen in de samenleving van vandaag. De mens, die volgens de Tora de partner van God is in het scheppingsproces, heeft naast zijn eigen menselijke ervaring ook het klankbord van de Tora nodig om zijn weg in deze wereld te kunnen vinden.

*Peter van 't Riet (1948) studeerde wetenschap en psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij werkte onder meer als organisatieadviseur, dienstdirecteur en lector ICT bij de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Hij schreef een boek: Het mensbeeld van de Tora. Een bijdrage tot het normen- en waardendebat (2014), Foliant, Zwolle*



## Conflict in verhalen

Datum: **dinsdag 25 februari**

Aanvang: 14.30 uur

Plaats: Mennozaal,

hoek Hagengracht/Jan Muldersgang, Almelo

Op dinsdagmiddag 25 februari a.s. los ik een belofte in. Die belofte was een lezing houden over de eindscripctie waarmee ik mijn Masterspecialisatie heb afgerond.

De scriptie gaat over het slepende Israëlijsch-Palestijns conflict. Omdat daarover heel veel te zeggen is –te veel voor één middag- zal ik me die middag beperken tot de verhalen die in dit conflict een grote rol spelen. Aan de hand van voorbeelden én beelden wordt de rol van verhalen in een dergelijk conflict zichtbaar en voelbaar.

Ik besluit de lezing met verschillende visies op mogelijke oplossingen voor dit conflict.

Van harte welkom!

Carla Borgers

## Vervoer naar de Remonstrantse kerk in Hengelo

Er zijn leden en vrienden die niet meer op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen, maar dat wel zouden willen. Het is een goede zaak dat wij als diaconie naar een oplossing voor dit probleem zoeken.

Er zijn verschillende situaties:

leden/vrienden van onze gemeente nemen al mensen mee die onderweg worden opgehaald. Men hoeft hier nauwelijks voor om te rijden. De betrokkenen maken over deze ophaaldiensten eigen afspraken.

Leden/vrienden van onze gemeente halen mensen op en moeten daar speciaal naar toe rijden. In dat geval wordt aan de betrokken persoon gevraagd om € 5,- te betalen als bijdrage in de extra kosten van dit vervoer.

Er zijn situaties waarin de betrokkene geholpen moet worden bij het vervoer en hij/zij daarom met een taxi naar de kerk komt. In dat geval kan de diaconie, indien dat nodig is, mogelijk een kleine bijdrage leveren in de extra kosten die deze persoon moet maken.

De diaconie ziet het als haar taak om dit vervoersplan na goedkeuring te laten uitvoeren.

Zij vraagt de contactleden welke leden/vrienden er zijn die geen vervoer hebben kunnen regelen en toch naar de kerk willen gaan.

Met die gegevens maakt zij waar nodig een plan om de vervoersproblemen van deze personen op te lossen.

Per half jaar is er een terugkoppeling naar de contactleden en de kerkenraad over de gang van zaken, de ervaringen en mogelijke verbeterpunten.

*De diaconie*



## Agenda

### Februari 2020

**wo. 12 febr. Sluitingsdatum kopij**

za. 15 febr. Lezing 'Het Mensbeeld in de Tora' 10.30 -12.00u

**wo. 26 febr. Verspreiden Passant 11.00-11.30u**

**Der Jäger und die Müllerin**

Tekst: **Simone Zacharias** Muziek: **Erwin Strikker**

Een mogelijk vervolg op *Die schöne Müllerin* van Franz Schubert

Sopraan: **Ivette van Laar**  
Pianist: **Gerard van Kempen**  
Verteller: **Antek Olszanowski**

Datum: 02-02-2020, aanvang: 15:30 uur, entree: € 18,00.  
Hennekens Hof  
Wilhelmstraße 40 - 42, 48455 Bad Bentheim  
Reserveren via: 0049 5922 777195 of [info@hennekenshof.de](mailto:info@hennekenshof.de)

A black silhouette of a man and a woman standing under a large tree, with a city skyline in the background.

*Gerard van Kempen.*

*Hij bezocht ons concert op 29/12/2019 en is belangstellende van de Remonstranten.*

## Voedselbank

Ook in het nieuwe jaar 2020 staan de klanten weer elke week in de rij voor de voedselbank! Onze houdbare voedingsmiddelen in de krat achter de deur van de ontmoetingsruimte of geld in het geldbakje op de boekentafel is van groot belang en wordt zeer gewaardeerd.

In december 2019 en januari 2020 hebben we weer volle kratten kunnen brengen! Heel veel dank.

U kunt natuurlijk ook geld overmaken op de rekening van de diaconie o.v.v. Voedselbank – fruit.

(NL50 INGB 0003 6979 24 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente Twente ). Hartelijk dank.

*Namens de Diaconie, Johanna de Jong en Anke Kampinga*



## Bloemen uit de dienst

Mw. T. Lotgerink Bruinenberg

tel. 053-478 72 71

email: [tvanderw@live.nl](mailto:tvanderw@live.nl)





## Diensten 10.30uur

Datum	Predikant   Liturg	Koster   Bloemen
<b>Januari</b>		
<b>26 jan.</b>	<b>Ds. A.N. Verheul  </b> Mw. Douwes Dekker <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: St. Shuleni Tanzania</i>	<b>Hr. Huiskamp</b> Mw. Schenck Mw. Huiskamp / Mw. Reerink
<b>Februari</b>		
<b>02 febr.</b>	<b>Mw. ds. K. Slettenaar  </b> Mw. Kraak <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: St. Shuleni Tanzania</i>	<b>Mw. Knol</b> Mw. Hummelen Mw. Schimmel- penninck / Mw. Huizinga
<b>09 febr.</b>	<b>Mw. ds. K. Slettenaar  </b> Mw. Pouyet <i>Organist:</i> <i>Collecte: St. Shuleni Tanzania</i>	<b>Mw. Douwens</b> Mw. Knol Mw. Koedam / Mw. Koning
<b>16 febr.</b>	<b>DO predikant</b> <i>Organist: D. Vallenduuk</i> <i>Collecte: Christian Peace Makers</i>	<b>Mw. Touw</b> DO DO
<b>23 febr.</b>	<b>Ds. F. Knoppers, Apeldoorn  </b> Mw. Korstanje <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: St. Shuleni Tanzania</i>	<b>Hr. Van Gijssel</b> Mw. De Jong Mw. Lotgerink
<b>Maart</b>		
<b>01 mrt.</b>	<b>Mw. ds. K. Slettenaar  </b> Mw. Douwes Dekker <i>Organist: D. Vallenduuk</i> <i>collecte: Universitair Asiel Fonds (UAF)</i>	<b>Hr. Lotgerink</b> Mw. Huiskamp Mw. Huiskamp / Mw. Van Hasselt
<b>08 mrt.</b>	<b>Dhr. P.W.A. Overdiep  </b> Mw. Kraak <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>collecte: Universitair Asiel Fonds (UAF)</i>	<b>Hr. Knol</b> Mw. Boonstra Mw. Knol
<b>15 mrt.</b>	<b>Mw. ds. K. Slettenaar  </b> <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Christian Peace Makers</i>	<b>Hr. Lotgerink</b> Mw. Douwes Dekker Mw. Huising / Mw. Touw
<b>RemDO</b>		

### Predikant:

Ds. Kirsten Slettenaar  
Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne  
Tel: 074-357 42 76; e-mail: xbirds@wxs.nl  
werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag, vanaf  
8.30 uur

### Voorzitter:

Mw. A.E. Fockema Andreae  
Tel.: 074-250 88 42; e-mail: elisabijns@kpnmail.nl

### Secretaris:

Mw. J.N.J. Mulder  
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
Tel: 053-435 60 22; 06 20 03 82 22;  
e-mail: cobimulder3@gmail.com

### Penningmeester:

Mw T. Lotgerink Bruinenberg-van der Weide  
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl  
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.  
t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

### Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en  
andere persoonlijke gegevens:  
Mw. J.J. van Gijssel-Boxem  
Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal  
Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijjsbox@hetnet.nl

### Diaconie:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg  
Tel.: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com  
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:  
t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

### Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
Tel: 074-291 82 49

### Coördinatie Kosterij:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg  
Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com

### Redactie:

Mw. A. Kampinga en Mw. J.C. de Jong  
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede  
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

**Website:** <https://twente.remonstranten.nl>

**Inleveren kopij uiterlijk:** 12 februari

Foto voorpagina Richard Bremer  
Foto achterpagina Roos Boonstra

