

Stille Zaterdag 2020 – online viering

binnenkomst met 'Als alles duister is', gespeeld door Dennis

Genesis 1

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.

God zei: 'Er moet licht komen,' en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Inleiding

De diepe betekenis van de tegenstelling licht en duister ontgaat ons meestal in onze moderne samenleving.

Misschien, als je verduisterende gordijnen op je slaapkamer hebt en je midden in de nacht even wat water wilt gaan drinken en je bedlampje is stuk, dat je dan weer even beseft wat duisternis is.

Je ziet werkelijk geen hand voor ogen, ook niet als je die hand voor je ogen weghaalt.

Je kunt je weg alleen tastend vinden omdat je weet waar je moet zijn.

Duisternis kan al snel benauwen.

We kunnen maar weinig uitrichten in het duister.

Als beeld is het dan ook niet vreemd dat woest en doods en duisternis zo bij elkaar genoemd worden in dat eerste begin van Genesis.

Toch was er al in die diepe duisternis meer dan alleen woestheid en doodsheid. Ook daar al, nog voor enige scheppingsdaad, nog voor er zelfs maar licht was, zweefde Gods geest over het water.

Onzichtbaar was er toch al hoop, de mogelijkheid van een nieuw begin, het beginsel van licht dat alle duisternis overwint.

Niet verwonderlijk dat het licht het eerste is dat ontstaat.

Bij licht kan alles tot leven komen, kan een mens wórdén, kun je groeien.

Alles wat ons vooruit helpt, dankbaar maakt, verwondert, blij maakt, inspireert, voelt als licht.

Waarín ervaar jij licht?

Misschien juist in deze tijd van angst voor corona en contactbeperkende maatregelen een belangrijke vraag.

Waar ervaar jij licht, waar ontwaar jij een weg om te gaan?

Voor iedereen zal een antwoord op die vraag anders zijn.

Op deze Stille Zaterdag vieren we dat we geloven dat er voor iedereen licht kan gaan schijnen in de duisternis.

Dat is niet hetzelfde als dat alle moeite en pijn verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Maar meer dat er temidden van de duisternis licht ontstaat.

En het mooie van licht is – als je het deelt, dan wordt het niet minder, maar juist meer.

Exodus 10:

De HEER zei tegen Mozes: ‘Strek je arm uit naar de hemel, dan komt er duisternis over Egypte, een duisternis zo dicht dat ze tastbaar is.’ Mozes strekte zijn arm uit naar de hemel, en toen was heel Egypte in diepe duisternis gehuld, drie dagen lang. Drie dagen lang konden de mensen elkaar niet zien en kon niemand een stap verzetten. Maar waar de Israëlieten woonden was het licht.

Nehemia 9:

U zag de ellende van onze voorouders in Egypte, bij de Rietzee hoorde u hen om hulp roepen. Daarop verrichtte u tekenen en wonderen bij de farao en al zijn dienaren, bij zijn hele volk, omdat u wist hoe slecht zij onze voorouders behandelden. Zo vestigde u uw naam, die tot op heden voortleeft. Voor de ogen van de Israëlieten spleet u de zee, midden in de zee liepen zij op het droge. U wierp hun achtervolgers in de diepte, als een steen in kolkend water. Overdag leidde u hen in een wolkkolom, 's nachts in een vuurzuil, zodat er licht was op de weg die ze moesten gaan.

Lucas 11:

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet weg in een donkere nis, maar plaatst hem op de standaard, zodat degenen die binnenkomen het licht kunnen zien. Het oog is de lamp van het lichaam. Als je oog helder is, is je hele lichaam verlicht. Maar als het troebel is, verkeert je lichaam in duisternis. Let dus op of het licht dat in je is, niet verduisterd is. Als je hele lichaam verlicht is, zonder dat ook maar een deel in duisternis verkeert, dan is het zo licht als wanneer een lamp je met zijn stralen verlicht.’

Handelingen 12:

In de nacht voordat hij voorgeleid zou worden, lag Petrus te slapen tussen twee soldaten, aan wie hij met twee kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. Toen verscheen er plotseling een engel van de Heer en een stralend licht vulde de hele ruimte. De engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei: ‘Vlug, sta op.’ Meteen vielen de ketens van zijn handen.

Muziek: Soms breekt uw licht (Huub Oosterhuis, lied 493). Kirsten spreekt

Soms breekt uw licht in mensen door onstuitbaar
zoals een kind geboren wordt.
Gedenk de mens die wordt genoemd uw kind
uw koninkrijk, uw licht.
Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd.
Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd.
Gedenk ons die als hij geboren zijn eens en voorgoed,
die uit zijn mond uw naam hebben gehoord
die moeten leven in de schaduw van de dood
die moeten leven in de schaduw van de dood
hem achterna, hem achterna, hem achterna, hem achterna.

lezen: Joh. 1: 1-5

¹ In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. ² Het was in het begin bij God. ³ Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. ⁴ In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. ⁵ Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

lichtritueel

Zegen van St Patrick in woorden

De Eeuwige zij
...vóór u om u de weg te wijzen
...achter u om u in de rug te sterken
...naast u als goede vriend
...om u heen als beschermende mantel
...en in u als liefde en vrede. Amen.

Afsluiting met filmpje: <https://youtu.be/4zJ4cl7uWKS>

Dit filmpje is gemaakt door een dansgroep de Dutch don't dance division die mensen graag ook in deze tijd met hun kunst wil blijven inspireren.
Op de tekst van de zegen van St Patrick en bijbehorende muziek van Arvo Pärt ontstond op een bijzondere manier een dans. Iedere danser kreeg een of twee zinnen uit deze zegen en mocht daar zelf een choreografie op maken.
Alle zinnen werden aan elkaar geplakt en zo ontstond deze prachtige dans.
Met deze gedanste zegen gaan we paasochtend tegemoet.