



# Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

**Jaargang 12, nr. 04**  
**April 2020**

## Pasen

Nog niet zo lang geleden heeft de Albert Heijn in mijn woonplaats een flinke opknopbeurt gekregen. Hij is groter geworden, ruimer, maar ook ongezelliger vind ik. Het knusse en kneuterige is eraf. Natuurlijk vond ik het niet handig als ik een boodschap wilde pakken en ik er met mijn kar niet goed bij kon. En er waren van die rare scheve hoekjes waar precies dat in stond wat ik in de rest van de winkel had lopen zoeken.

In mijn oude Albert Heijn ging niet alles vanzelf. Maar daardoor werd het wel 'mijn' winkel. Voelde ik me er thuis. Zou je daarmee kunnen concluderen dat verbondenheid ontstaat door weerstand? Dat is wat kort door de bocht. Maar moeite doen, tegenslag, moeten wachten – daardoor kan wel meer verbinding ontstaan. 'Heb' je er meer mee, raakt het je meer.

Waar verbinden wij ons mee? En dan niet alleen in de supermarkt, maar ook in ons eigen leven? Natuurlijk lukt dat soms spontaan en kun je genieten van een vriendschap, een huisdier, vrijwilligerswerk. Maar wanneer er tegenslagen komen waar je je weg doorheen zoekt en uiteindelijk ook vindt, dan kan de verbinding zich verdiepen. Dan heb je samen iets meegemaakt, dan ben je er meer bij betrokken. Raakt het je dieper of word je erdoor ontroerd.

We zijn aanbeland in de veertigdagentijd. Zonder de voorbereidingsweken bestaat de kans dat je de diepgang van Pasen mist. De verhalen van lijden, moeite en pijn die in deze periode klinken over Jezus en over Mozes weerspiegelen vaak ook iets van je eigen moeiten in het leven. Met zo'n bewuste voorbereiding is de kans groter dat je Pasen diepgaander beleeft, en meer verbinding gaat ervaren met dat wat je uiteindelijk overwonnen hebt in jezelf, met dat wat je de kracht en het vertrouwen gaf om door te zetten. Een nieuw begin, met meer diepgang dan voorheen.

*Kirsten Slettenaar*



*Foto: Twickeltuin 2018 door Johanna de Jong*

**Onze Algemene Ledenvergadering is op  
dinsdag 21 april om 19.30 uur.  
Alle benodigde stukken ontvangt u bij deze Passant.**

## Uit de kerkenraad

Op 3 maart opent Marian Boon de vergadering met een gedicht van Jan de Jongh over de 'Camino' (Spaans voor levensweg). Enkele treffende citaten uit het gedicht 'Leven is pelgrimeren' en 'de weg is het doel' nodigen uit tot nadenken.

De **financiën** werden als eerste punt besproken. Het contract met de drukker van Passant en Kwadrant wordt dit jaar verlengd. Er zijn besparingen doorgevoerd door het opheffen van de kosterrekening. Betalingen voor de koster worden voortaan betaald van de algemene rekening. De kosten voor schoonmaak worden op freelance-basis betaald.

De aangekondigde vergadering met alle **commissies** op 17 maart 2020 gaat niet door. De nieuwe kerkenraad komt met een voorstel hoe de communicatie met de kerkenraad en tussen de onderlinge commissies goed kan verlopen.

De redactiecommissie van **Kwadrant** laat weten dat door minimale bezetting het aanstaande april-nummer wel eens het laatste nummer kan zijn. Er wordt over andere vormen nagedacht.

De **diaconiecommissie** wordt gevraagd om de startzondag van 13 september 2020 te helpen ondersteunen. Dat zal de diaconie graag doen, maar ze willen tijdig weten wat er van hen verwacht wordt. In juni zal de voorbereidingsgroep dit aan de diaconiecommissie laten weten.

Iedereen die een suggestie heeft voor een lezing kan dat melden bij de **activiteitencommissie**.

Ook de kerkenraad kon niet om het **coronavirus** heen. De kerkenraad volgt hierbij de richtlijnen zoals vastgesteld door het RIVM. Besloten is dus voorlopig geen handen te schudden, om zoveel mogelijk verspreiding van het virus te voorkomen. Bij binnenkomst zullen de bezoekers op een andere manier welkom geheten worden. En ook na afloop van de dienst zal de voorganger geen hand geven. Er liggen afbeeldingen met niet-handen-schudden in de kerk en bij de koffie. Er zijn andere manieren om elkaar te begroeten, denk aan de elleboog-groet! De kerkenraad blijft de ontwikkelingen volgen.

Het is verheugend te kunnen melden dat zich 2 personen hebben gemeld voor de **kerkenraad**. Zij zullen in de april-vergadering worden voorgedragen.

Belangrijke data: **21 april 2020 19.30 uur Algemene Ledenvergadering**. En de **startzondag** wordt gehouden op **13 september 2020**.

*Ellen ter Brugge*

## Nieuw kerkenraadslid, Marian Boon-Giltjes



Als nieuw kerkenraadslid wil ik iets over mijzelf vertellen. In 1949 ben ik geboren in Maarssen. Op mijn zevende verhuisden we naar Utrecht, waar we lid waren van de remonstrantse kerk. Na mijn H.B.S. deed ik de leraren opleiding en verhuisde naar Alkmaar, waar ik les gaf aan het lager en middelbaar beroeps onderwijs. In Alkmaar volgde ik een jaar lang belijdenis catechisatie bij ds. Piso en deed belijdenis. Op mijn zesendertigste jaar besloot ik gehoor te geven aan een late roeping en ging naast het lesgeven theologie studeren in Amsterdam, eerst een HBO opleiding, later aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In die periode gaf ik ook twee jaar godsdienstlessen aan een lager school in Aerdenhout Bentveld. Toen mijn echtgenoot werd overgeplaatst naar Enschede en we in Delden kwamen wonen, verloor ik mijn onderwijsbaan, maar had meer tijd om te studeren.

Al gauw werd ik gevraagd als voorganger bij de NPB Rijsen-Nijverdal en later bij de NPB in Tweekelo. In die periode ging ik ook voor bij diverse kerkgenootschappen in de regio en elders in het land. Momenteel doe ik nog wat pastoraal werk op vrijwillige basis en preek hier en daar als gastpredikant. Daarnaast lees ik elke dinsdag voor op een kleuterdagverblijf aan drie en vier jarigen. Ik ben geïnteresseerd in filosofie literatuur en kunst.

Ik hoop door mijn toetreden als kerkenraadslid mee te kunnen denken op welke manier wij het remonstrants gedachtegoed in de regio Twente kunnen behouden en hopelijk doorgeven aan een jongere generatie.

*Marian Boon-Giltjes*

## Stille Week



Ook dit jaar is er een intensieve voorbereiding op het feest van Pasen door de vieringen die in de Stille Week worden gehouden. Op Witte Donderdag (9 april) is er een viering van brood en wijn. De Goede Vrijdag-dienst wordt dit jaar vormgegeven in samenspraak met de liturgiecommissie. Op Stille Zaterdag is er uiteraard weer die mooie binnenkomst van het licht, waarna het in de kerk steeds lichter wordt door alle kaarsen die worden aangestoken. Altijd weer een indrukwekkend ritueel.

En op Paaszondag vieren we feest.

De cantorij heeft in deze diensten een belangrijke bijdrage. Op de donderdag en de zaterdag is de viering vormgegeven aan de hand van het oratorium "Als de graankorrel". Dit betekent dat gesproken en gezongen teksten, gemeente en koor, ritueel en zang elkaar afwisselen. Op vrijdag wordt een andere invulling bedacht en op Paaszondag worden enkele van de bekendste liederen uit de Graankorrel gezongen. Toegankelijkheid en herkenbaarheid staan bij het kiezen van de liederen voor Pasen voorop.

*Kirsten Slettenaar*

## In Memoriam Jeannette Siebenga, 1930 - 2020

Voor dit in memoriam maak ik gebruik van de tekst die ik uitsprak tijdens de afscheidsbijeenkomst voor Jeannette. Zij en haar man waren betrokken leden van onze gemeente. Jeannette was jaren lang lid van onze 'jongste vrouwenkring'.

Als ik aan Jeannette denk komt een aantal woorden bij mij op: Zij was lief, bescheiden, charmant en een uitstekend gastvrouw.

**Lief** was ze, zacht, voorkomend, ze zou nooit iemand kwetsen.

**Bescheiden:** ze trad nooit op de voorgrond, maar had wel degelijk een inbreng.

**Charmant:** Jeannette ging altijd smaakvol gekleed, zag er altijd heel verzorgd uit.

**Uitmundend gastvrouw:** als we de kring bij haar thuis hadden was alles tot in de puntjes verzorgd: kleedjes op de bijzettafeltjes, allerlei lekkers bij de thee en koffie....

Ik herinner me nog goed dat ze ('toen ze al de weg kwijt-raakte') graag nog een keer de kring bij haar thuis wilde ontvangen. Wij spraken met haar af dat een paar van ons eerder zouden komen om alles in orde te helpen maken. Dat vond ze fijn. Toen de anderen langzamerhand binnen kwamen druppelen sloeg de angst haar om het hart: "Ik heb geen thee gemaakt en geen lekkers gekocht!" ze werd er heel verdrietig van en het duurde een tijd voor ze daar overheen was.

De laatste jaren, waarin ze niet meer mee kon doen met onze groep, hebben we een rooster opgesteld waarin eenmaal per week één of twee groepsleden haar opzoeken: we gingen met haar een wandelingetje maken, oude liederen zingen, kleuren of gewoon maar bij haar zijn en haar hand vasthouden als ze heel verdrietig was.

Nu is een heel lief mens heengegaan. Voor ons was ze en zal ze blijven een geliefd lid van onze kring.

Het was de wens van Jeannette om op dat moment, net als bij het afscheid van haar man Lex, gezamenlijk hardop het Onze Vader te bidden.

Na het Amen en een korte stilte zongen wij lied 598: "Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft". Steeds meer aanwezigen sloten zich aan bij het zingen van dit lied, dat vele malen herhaald wordt. Dat was een prachtig besluit van deze afscheidsbijeenkomst.

Erika Schenck.

### Personalia:

Overleden 10 februari 2020 te Borne  
Mw. J.M.(Jeanette) Siebenga-Nederveen,  
geb: 30-06-1930 te Rotterdam.  
Vriend van onze gemeente.



## Collecterooster

### April 2020

05, 09, 12, 26 en 29 april: Het Universitair Asiel Fonds (UAF)  
19 april, DORem: Christian Peace Makers

## Het Universitair Asiel Fonds

### Collecterooster april 2020

Het Universitair Asiel Fonds (UAF) zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat doen we al sinds 1948. We zijn ervan overtuigd dat iedereen die zijn kennis kan benutten, betekenisvol is in Nederland. Daarom maken we ons daar sterk voor.

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, bankrekening:  
NL 41 INGB 0000 0763 00



*De tweede groep kappers in Amersfoort heeft hun opleiding met succes afgerond! februari 2020*

## Collecte-opbrengsten

### Februari 2020

02 febr.	€ 92,55	Stichting Shuleni Tanzania
09 febr.	€ 102,10	Stichting Shuleni Tanzania
16 febr.	€ 159,26	Christian Peace Makers
23 febr.	€ 181,25	Stichting Shuleni Tanzania

## Agenda

### April 2020

#### wo. 08 apr. Sluitingsdatum kopij

ma. 20 apr. Jongste Vrouwenkring; 10.00 -12.00u  
Marijke Bazuin

di. 21 apr. Algemene Leden Vergadering 19.30u

wo. 22 apr. Gespreksgroep 15.00u.  
'Groene Theologie'

wo. 22 apr. Verspreiden Passant 11.00-11.30u

### Bloemen uit de dienst

Mw. T. Lotgerink Bruinenberg  
tel. 053-478 72 71  
email: tvanderw@live.nl





## Adressen

### Predikant:

Ds. Kirsten Slettenaar  
 Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne  
 Tel: 074- 357 42 76; e-mail: xbirds@wxs.nl  
 werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag, vanaf  
 8.30 uur

### Voorzitter:

Mw. A.E. Fockema Andreae  
 Tel.: 074-250 88 42; e-mail: elisabijns@kpnmail.nl

### Secretaris:

Mw. J.N.J. Mulder  
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
 Tel: 053-435 60 22; 06 20 03 82 22;  
 e-mail: cobimulder3@gmail.com

### Penningmeester:

Mw T. Lotgerink Bruinenberg-van der Weide  
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
 Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl  
 Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.  
 t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

### Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en  
 andere persoonlijke gegevens:  
 Mw. J.J. van Gijsse-Boxem  
 Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal  
 Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijsbox@hetnet.nl

### Diaconie:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg  
 Tel.: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com  
 Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:  
 t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

### Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
 Tel: 074-291 82 49

### Coördinatie Kosterij:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg  
 Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com

### Redactie:

Mw. A. Kampinga en Mw. J.C. de Jong  
 Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede  
 Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

**Website:** <https://twente.remonstranten.nl>

**Inleveren kopij uiterlijk:** 08 april 2020

Foto voorpagina Richard Bremer  
 Foto achterpagina Roos Boonstra

## Diensten 10.30uur

Datum	Predikant   Liturg	Koster   Bloemen
<b>April</b>		
<b>05 apr.</b>	<b>Ds. P. Korbee, Leiden  </b>	<b>Mw. Boonstra</b>
<b>Palmpasen</b>	Mw. Douwes Dekker <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Universitair Asiel Fonds (UAF)</i>	Mw. Touw Mw. Koedam / Mw. Van Hasselt
<b>09 apr.</b>	<b>Mw. ds. K. Slettenaar  </b>	<b>Mw. Knol</b>
<b>19.30u</b>	Mw. Douwes Dekker <b>Witte Donderdag</b> <b>Viering van Brood en Wijn</b> <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Universitair Asiel Fonds (UAF)</i>	Mw. Bonebakker
<b>10 apr.</b>	<b>Mw. ds. K. Slettenaar   Mw. Kraak</b>	<b>Mw. Douwens</b>
<b>19.30u</b>	<b>Goede Vrijdag</b> <i>Organist: P. Kuiper</i>	Mw. Hummelen
<b>11 apr.</b>	<b>Mw. ds. K. Slettenaar   Mw. Pouyet</b>	<b>Mw. Boonstra</b>
<b>19.30u</b>	<b>Stille Zaterdag</b> <i>Organist: P. Kuiper</i>	
<b>12 april</b>	<b>Mw. ds. K. Slettenaar   Mw. Korstanje</b>	<b>Hr. Knol</b>
<b>Pasen</b>	<i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Universitair Asiel Fonds (UAF)</i>	Mw. Knol Mw. Knol
<b>19 april</b>	<b>Mw. ds. C. Borgers</b>	<b>Hr. Lotgerink</b>
DoRem	<i>Organist: D. Vallenduuk</i> <i>Collecte: Christian Peace Makers (CPM)</i>	DO / DO
<b>26 april</b>	<b>Mw. ds. W. Tinga-Bosma, Groningen  </b>	<b>Hr. Van Gijsse</b>
	Mw. Pouyet <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Universitair Asiel Fonds (UAF)</i>	Mw. Hummelen Mw. Van Gijsse
<b>Mei</b>		
<b>03 mei</b>	<b>Mw. ds. A. Liebich, Leusden  </b>	<b>Hr. Lotgerink  </b>
	Mw. Kraak <i>Organist: D. Vallenduuk</i> <i>Collecte: St. Humanitaire Hulp Syrië</i>	Mw. De Jong Mw. Koning/ Mw. Touw
<b>10 mei</b>	<b>Mw. ds. K. Slettenaar  </b>	<b>Mw. Touw  </b>
	Mw. Korstanje <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: St. Humanitaire Hulp Syrië</i>	Mw. Douwes Dekker Mw. Huiskamp / Mw. Reerink
<b>17 mei</b>	<b>Mw. ds. K. Slettenaar</b>	<b>Mw. Touw  </b>
<b>RemDO</b>	<i>Organist: D. Vallenduuk</i> <i>Collecte: Christian Peace Makers (CPM)</i>	Mw. Schenck Mw. Schimmel- penninck/Mw. Huising

