



# Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

**Jaargang 12, nr. 05**  
**Mei 2020**

## Dag mensen,

Op het moment van schrijven is nog onduidelijk hoe de wereld eruit zal zien als deze Passant uitkomt. Corona zal vast nog een groot deel van ons samenleven bepalen.

In dat kader vond ik een themanummer terug over 'geloof en genezing' van *Tussenruimte, tijdschrift voor interculturele theologie*.

In het kort staat daarin beschreven hoe de visie op ziekte en gezondheid zich in Afrika ontwikkelde sinds de negentiende eeuw. De traditionele Afrikaanse opvatting van ziekte is dat dit vooral relationeel is. Wie ziek wordt, zal de oorzaak zoeken in een verbroken of veronachtzaamde relatie. De medische zending introduceerde een nieuwe vorm van genezing in Afrika, gebaseerd op christelijke overtuigingen en wetenschappelijke inzichten. Deze combinatie resulteerde in een visie waarin reinheid, hygiëne en vroomheid bijna synoniem waren. Een ziekte werd daardoor al snel beschouwd als een afspiegeling van iemands zondige ziel.

Later kwam de strijd tegen hiv/aids. Werden patiënten in het begin gestigmatiseerd vanwege hun vermeende seksuele gedrag, later werd steeds meer benadrukt hoezeer de ziekte niet alleen een virus is, maar ook gaat over genderverhoudingen, armoede en globalisatie. Ziekte werd steeds meer gezien als een culturele, economische en politieke aangelegenheid.

Deze korte inkijk in de Afrikaanse omgang met ziekte en gezondheid werpt wellicht ook wat licht op de corona-crisis waar wij ons in bevinden. Bijv. op de vraag: hoe denken we over mogelijke besmetting? Een besmetting komt door een ander die het virus al heeft. Is het de schuld van de ander dat hij niet voorzichtig genoeg is geweest? Of ligt de schuld vooral bij jezelf als je ziek bent geworden? "Had ik maar beter op moeten letten?" Het lijkt wel of er een morele lading op het ziek-zijn is komen te liggen.

Ander voorbeeld: Wat doen al die zeer wetenschappelijk verantwoorde cijfers over het aantal zieken, ic-patiënten en overledenen die dagelijks bekend worden gemaakt, met ons? Ze bewerken meer dan een opsomming van feiten normaal gesproken doet: ze roepen allerlei gevoelens op: Angst om ook onderdeel van die cijfers uit te gaan maken, opluchting dat het in jouw kringen nog een beetje meevalt, medeleven met alle zorgmedewerkers, machteloosheid...

Wat inmiddels ook duidelijk is geworden, is dat een eenduidige medische benadering niet te handhaven is. Dit virus zet mensen wereldwijd in isolatie, en heeft een enorme impact op de economie en op de hele samenleving. Gezondheid blijkt een meervoudig en contextueel begrip te zijn. Corona, maar eigenlijk elke ziekte, kan niet worden gereduceerd tot een medisch verhaal. Ziekte en genezing is geen pure fysieke en mentale aangelegenheid. Ze zijn ook relationeel, collectief, politiek, spiritueel, moreel en/of economisch. Ziekte en genezing blijken een wezenlijk deel van ons (samen-)leven, ook als we zelf gezond zijn.

*Kirsten Slettenaar*



## Uit de kerkenraad, mei 2020

In verband met de corona-situatie hebben wij ditmaal voor het eerst vergaderd op 'afstand', dat wil zeggen via onze laptops. In het begin was het even zoeken en wennen, maar al met al toch een redelijk alternatief. Zolang er geen of beperkt direct contact mogelijk is, zullen we ons moeten behelpen!

Het centrale aandachtspunt van deze vergadering was uiteraard: wat is wel en niet mogelijk tijdens deze zo beperkende periode.

Wat kunnen wij bieden als alternatief voor de reguliere bijeenkomsten, hoe kunnen we zorgen voor blijvende betrokkenheid, interactie en inspiratie? Voor veel leden, vrienden en belangstellenden is er sprake van inperking van sociale contacten, maar ook van het wegvallen van gewone, alledaagse dingen. Ook kan er sprake zijn van bezorgdheid om vrienden of familie, of mogelijk ook om de eigen gezondheid. En juist dan zou je als kerk dichtbij willen zijn.

Voor de komende periode zijn er diverse activiteiten ontwikkeld:

\*Binnenkort verschijnt er weer een bulletin, met een gevarieerde inhoud.

\*Voor de paas-cyclus zijn er een aantal korte vieringen opgenomen, in samenwerking met onze voorganger Kirsten Slettenaar en de liturgiecommissie, met muzikale ondersteuning door Dennis Vallenduuk. Deze zijn op de daarvoor aangegeven tijden te volgen via internet. We hopen, dat zoveel mogelijk mensen deze uitzendingen zullen kunnen volgen.

\*Wij blijven ons tijdschrift 'Passant' verspreiden op de gebruikelijke wijze. Simone van Donselaar heeft hierover overleg gehad met de contactleden. De meesten hebben er geen bezwaar tegen om Passant in de kerk op te halen en rond te brengen. Een enkeling geeft aan, dit toch te riskant te vinden. We willen uiteraard niemand dwingen om over grenzen heen te gaan; in deze gevallen zal een andere mogelijkheid voor verspreiding worden gevonden.

\*Wij stellen ons regelmatig op de hoogte van de publicaties vanuit de overheid, als ook die vanuit de Broederschap m. b.t. maatregelen en aanbevelingen. Uiteraard zullen wij ons hieraan conformeren.

Zolang wij elkaar niet lijfelijk kunnen ontmoeten, zullen we ons moeten behelpen met alternatieve contactmogelijkheden. Ik hoop, dat we erin zullen slagen om, ondanks alle beperkingen, toch met elkaar in contact te blijven.

*Liesbeth Fockema Andreae*

### Personalia:

Overleden op 4 april te Enschede:

Mw. Ida (I.H.E.) Hoving-Haag,

geb: 2 oktober 1938, te 's Gravenhage.

Lid van onze gemeente.

## Mijn geboortegrond Twente

Ik weet niet of ze er iets toe doen die talloze toevalligheden.

Zo kwam ik bijvoorbeeld ergens ter wereld maar waarom ik en waarom daar hoe oneindig klein was die kans dat er gebeurde wat er gebeurde

als je denkt aan dat oneindige aantal mensen dat deze aarde nooit en nergens zal zien. En bovendien:

die toevallige man en die toevallige vrouw.

Zij hebben mij verteld wie ik was en waar ze me hadden gevonden dit ben je, zeiden ze, hier ben je.

Mijn herkomst is te raadselachtig om te beschrijven, te vanzelfsprekend voor meer uitleg dan deze:

ik ben omdat ik er ben.

Ik lees in het bijbelboek Psalmen en herinner mij hoe mooi Twente is.

Er moet een toevallige god zijn.

*Rutger Kopland, Uit: Over het verlangen naar een sigaret (ingebracht door Liesbeth Fockema Andreae)*



Foto: Watertoren vanuit Twickeltuin door Johanna de Jong

## De gelijkenis van de egeltjes in de vrieskou.

Opnieuw verteld door Adrienne Kleywegt in haar blog van 1 april op de website van Vrijburg, Amsterdam.

Dit verhaal gaat over verlangen naar verbinding en hoe het samenleven tegelijkertijd lastig en weerbarstig kan zijn. Wrang is dat we nu in spannende tijden bij elkaar zouden willen zijn, om die warmte te voelen. Daarom prijs ik heden ten dagen de app, de mail en de telefoon. Bloemen die uitkomen en een roeimachine die ik heb gekocht omdat de sportscholen dicht zijn, gaan op de foto, over grote en kleine dilemma's worden tips uitgewisseld, er worden gratis meditatie sessies online aangeboden. En: iedereen reageert! Want er is tijd en aandacht...

*Het was de koudste winter sinds het woud was ontstaan. Zo koud was het, dat veel dieren de vriesdood stierven. Om te voorkomen dat ook zij het leven zouden laten, begonnen de egeltjes van het woud samen in een hol te wonen en te slapen. Samen brachten ze warmte voort die hen beschermde tegen de gure wind en de elementen. Maar die nabijheid had ook nadelen. Zo op elkaar gepakt kon het niet anders dan dat ze door elkaars naalden geprikt werden. Juist de egeltjes die elkaar het meest nabij waren, bleken elkaar pijn te doen en te beschadigen. Hoe fijn en heilzaam de warmte was ook was, bijna net zo pijnlijk waren de wonden die zij aan elkaars naalden opliepen. Een aantal van de egeltjes besloot daarop om het warme nest te verlaten en het alleen te rooien. Dat bleek geen goede keuze, want ze raakten door koude bevangen in het witte landschap. Eén ding werd zonneklaar: het was kiezen tussen een eenzaam winters sterven of het ongemak van deze prikkelbare gezamenlijkheid. Gelukkig waren ze wijs genoeg om te kiezen voor de warmte van het nest, en de prikjes en verwondingen die regelmatig ontstonden, te leren verdragen.*



Mogelijke moraal van het verhaal: Pijn aan elkaar oplopen is onvermijdelijk in elke vorm van samenzijn. Aanvaarden dat je niet volmaakt bent, en de ander ook niet, kan een goede houding zijn. Het grootste geschenk dat je iemand kunt geven, is zeggen ik aanvaard je met alles wat je mee bracht. Van een paar prikjes ga je niet dood. Van vrieskou wel. Leer te leven met wat anderen bij je oproepen. Dat kan je een levensles opleveren.

Blog 15 'Liefde in tijden van Corona'- bijdrage van Adrienne Kleywegt

Met toestemming overgenomen van de website van Vrijburg Amsterdam.

Wilt u ook elke dag een nieuwe blog van 'Liefde in tijden van Corona' als nieuwsbrief in uw mailbox? Stuur dan een mailtje naar Joost Roselaers (jhoselaers@online.nl) met het verzoek : graag de nieuwsbrief 'Liefde in tijden van Corona'.



lege straat in Nederland ©Judith lechner

## Op straat ving ik een lach

Op straat ving ik een lach  
Die het toeval me gaf,  
Vaag toen ik hem zag,  
Maar toch recht op mij af.

Andermans glimlach  
Die slechts voor mij werd  
Omdat ik de weg had versperd  
Van die glimlach die ik zag.

Nou en? Wat moet komen  
Wordt door het lot gegeven  
Alles is dood en dromen,  
Door een lach vergeet je dat even.

*Fernando Pessoa  
(ingebracht door Cor Langen)*

## In memoriam

### Ida Harriet Elisabeth Hoving - Haag,

Den Haag, 2 oktober 1938 Enschede, 4 april 2020

Zodra je Ida ontmoette kreeg je prachtige verhalen te horen. Met haar karakteristieke stem en haar humor nam zij ons mee in haar leven. Ida was een trouwe kerkgangster en was op verschillende manieren betrokken bij onze gemeente. De Remonstrantse gemeente was haar zeer dierbaar.

Zij wist niet anders, want haar familie was al eeuwen Remonstrant. Volgens Ida vanaf 1666.

Ida is op 2 oktober 1938 geboren in Den Haag. Haar ouders werkten voor haar geboorte in Ghana en voor de bevalling kwam haar moeder terug. In 1940 kwam het gezin terug naar Den Haag. Door het uitbreken van de tweede wereldoorlog was er geen terugkeer naar Ghana mogelijk. Na de oorlog heeft Ida haar jeugd doorgebracht in Nijkerk, waar haar vader werkzaam was.

Ida heeft de opleiding Textiele Werkvormen en kunstbeschouwing in Amsterdam gevolgd. Zij kreeg op de Montessorischool een baan als docente. Ook hierover wist Ida veel te vertellen. Zij nam ons mee naar musea, leidde ons rond en bracht de kunst tot leven.

In 1971 verhuisde zij met Bouke Hoving en de zonen Martijn en Wouter naar Enschede. Zoals veel westerlingen moest zij haar draai vinden in het oosten. Bouke en Ida werden snel lid van de jonge echt)parenkring van de Remonstrantse Gemeente Twente. Een vrolijke kring.

In 1978 kreeg zij weer een baan in Amsterdam. Wekelijks reisde zij naar de hoofdstad om les te geven aan studenten Textiele vorming en Kunstbeschouwing. Ook ontwikkelde zij voor de studenten lesmateriaal.

In 1981 ontdekte Ida in een galerie in Amsterdam een klein stukje weefsel. Dat had een doorsnede van 10 cm en een voorstelling uit de Romeinse Tijd. Zij was nieuwsgierig naar de oorsprong. Het was een oud Koptisch weefsel uit Egypte. Het uitpluizen van de geschiedenis van dit lapje stof werd haar passie.

Haar tafel was bezaaid met gegevens, tekeningen, boeken, kaarten. Als Ida dacht dat zij klaar was met een detail en er kwam toch iets nieuws bij, werd dat weer een complete studie. Voor haar overlijden is het boek, waar zij aan werkte bij de drukker aangeboden. Dat gaf haar veel ontspanning. Heel mooi is het lapje stof, dat zij menigeeen heeft laten zien, verweven in haar rouwkaart.



Wij hebben Ida leren kennen als een vriendelijke hartelijke spontane vrouw. Zij was trouw in haar vriendschappen en gul. Velen van ons hebben een shawl, kleed, hoedje (zelf gebreid) muziekkarten, bloemen ontvangen.

Haar lichaam was op. De tochtjes naar de kerk, het museum en het muziekcentrum werden steeds moeizamer. In haar vertrouwde huis, waar zij zich zo veilig voelde is zij op 4 april overleden.

Dat zij moge rusten in vrede. We zullen haar missen.

Jongste Vrouwenkring Hengelo

Els du Rieu

Simone van Donselaar



## Ida

Ida Hoving en wij woonden al 44 jaar in de zelfde straat, nauwelijks 100 meter bij elkaar vandaan. Na enkele wat ongemakkelijk verlopen ontmoetingen in de begintijd verlieten onze levens jarenlang los van elkaar, afgezien van enkele vriendelijke ontmoetingen met haar echtgenoot.

Daar kwam verandering in toen wij zo'n 8 jaar geleden regelmatige bezoekers werden van de Remonstrantse kerkdiensten en Ida met ons meereed naar Hengelo. Kort na dit hernieuwde contact overleed in mei 2013 Ida's man Bouke. Het was alsof zij dit beleefde als een bevrijding uit het kennelijke keurslijf van de notarisvrouw. Wij leerden haar kennen in al haar kwaliteiten door haar vol humor vertelde verhalen over haar familie, geschiedenis, mythologie, hart (en beurs) voor de Enschedese (muziek-)cultuur. Maar vooral als bezeten van haar nieuwe 'manie', - zoals haar zoon Martijn het tegenover ons uitdrukte - de bestudering van de veelzijdige symboliek op een stukje stof uit de 2e eeuw dat zij en haar man ooit in Egypte kochten. Als ze op zondagochtend in de auto stapte, ging het verslag van haar onderzoek meteen verder. Maar het mooie was dat als Truus haar wees op een mooie berm of een bijzondere boom, zij onmiddellijk mee schakelde. Zo ook na de dienst als wij geraakt waren door de preek.

Wij ervoeren hoe zacht en hartelijk ze kon zijn, je het liefst wilde overstelpen met kaartjes of een kommetje soep. Wij zijn dankbaar dat wij die laatste 8 jaar met Ida hebben mogen beleven.

Truus en Peter Hofman

## Collecterooster mei / juni

Al sinds 2012 verleent de Stichting Humanitaire Hulp Syrië (SHHS) uit Enschede hulp aan de Syrische vluchtelingen in Noord-Syrië met het accent op educatie en gezondheidszorg. SHHS heeft ter plaatse een contactpersoon die de hulp coördineert en evalueert. Momenteel helpen de lokale medewerkers de vluchtelingen uit Idlib door onderdak te regelen en eten voor hen te bereiden en uit te delen.

Naast deze noodhulp zijn de afgelopen jaren meerdere structurele projecten opgezet waaronder een ambulance-dienst annex thuiszorg-organisatie. En nu wordt hard gewerkt aan een wijkcentrum/ontmoetingsplaats voor vrouwen en kinderen, waar cursussen spoedeisende hulp worden gegeven, vaccinaties, trauma-hulp voor kinderen, en nailessen voor vrouwen die in eigen onderhoud moeten voorzien. Ook een huisartsenpost met apotheek is daar gepland.

Wilt u ons helpen deze activiteiten uit te bouwen en te continueren? Ook St. De Wilde Ganzen ondersteunt dit wijkproject.

Zie voor uitgebreide informatie: [www.humanitairehulp-syrie.nl](http://www.humanitairehulp-syrie.nl)

**Nu de collectes in de diensten niet doorgaan, kunt u natuurlijk uw bijdrage storten op : rekening: NL33 TRIO 0781 3627 68 Stichting Humanitaire Hulp Syrië**



Uitdelen brood



## Kerkdiensten

In deze Passant ziet de achterkant er wat anders uit dan anders.

Eerst ziet u de online diensten staan die landelijk centraal geregeld worden voor alle remonstranten. Elke week wordt een dienst vanuit een andere remonstrantse gemeente verzorgd, en gaat de desbetreffende predikant voor. Bij de keuze van plaatsen en predikanten is gezocht naar een goede geografische spreiding. Tegelijk zult u merken dat de verschillende geluiden zoals die binnen de Broederschap klinken, te horen zijn in de predikanten die zijn gevraagd.

En het mooie is: u kunt de diensten beluisteren op een eigen tijdstip, het hoeft niet precies om half elf op zondagmorgen. Al houdt je daarmee wel een mooi ritme vast.

Het kan natuurlijk zijn dat we al weer eerder (mogen) starten met eigen kerkdiensten.

Daarom is dat rooster ook vermeld, vanaf 3 mei. Bij het schrijven van deze Passant was er nog geen zicht op welk rooster van toepassing zal zijn.

*Kirsten Slettenaar*



## Voedselbank

Iedereen begrijpt dat in de afgelopen maand de krat in de kerk voor de voedselbank niet is gevuld. Toch zijn er niet minder mensen die van de Voedselbank afhankelijk zijn en het is daarom belangrijk om wél financieel te blijven steunen!

Dit kan door een bedrag over te maken naar het bankrekeningnummer van onze diaconie :

**Rek.nr.: NL50 INGB 0003 6979 24 t.n.v.**

**Diaconie Rem.Gemeente Twente**

**onder vermelding van Voedselbank Midden Twente.**

Namens de diaconie,  
Johanna en Anke

Voedselbank Midden Twente;  
Lustrum 2016

## Cursus Theologische Vorming Twente start met nieuwe groep

Wie voelt het niet: die behoefte aan meer verdieping in het leven? De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden is een uitgesproken mogelijkheid om die verdieping te zoeken. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren.

Het is een stevige cursus. Drie jaar lang, zo'n 30 lesavonden (met telkens 2 lessen van 5 kwartier) per seizoen. Met kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer en Ethiek, maar ook 'praktisch-theologische' vakken als liturgiek, pastoraat en diaconaat. En natuurlijk mogen de lessen spiritualiteit, filosofie, wereldgodsdiensten en contextuele theologie niet ontbreken.

Het is ook goed mogelijk om je allereerst voor 1 seizoen op te geven. Want het eerste jaar heeft vooral een inleidend karakter, het tweede is meer verbredend en in het derde jaar wordt de verdere verdieping gezocht. Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk, het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn: kerkelijk of niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde is van harte welkom! De kosten bedragen €220,- per seizoen. De cursus wordt gegeven in de centraal gelegen Waterstaatskerk in Hengelo, op dinsdagavonden. De eerste avond is gepland op dinsdag 15 september 2020. Een nieuwe groep kan starten als er tenminste 10 aanmeldingen zijn.

Nieuwsgierig geworden en meer willen weten? Informeer bij: Ina ter Kuile, cursus-coördinator, 074-2774288 of email: [kuile@hetnet.nl](mailto:kuile@hetnet.nl)

ds. Wim de Jong, 0547-388647 of email: [wim.dejong@hetnet.nl](mailto:wim.dejong@hetnet.nl) cursusleider

of kijk op: [www.protestantsekerk.nl/training/theologische-vorming-voor-gemeenteleden-en-geïnteresseerden/](http://www.protestantsekerk.nl/training/theologische-vorming-voor-gemeenteleden-en-geïnteresseerden/)



## Beschikbaarheid geestelijke verzorgers tijdens corona-crisis

Nooit eerder werden wij als samenleving geconfronteerd met een ontwrichting van ons leven. Op alle fronten slaat de onzekerheid toe, over ons lichaam, over ons sociale netwerk, over ons levensonderhoud. Dit alles raakt de betekenis van het bestaan, de zin van het leven. Hierover kunnen praten is heilzaam.

Meestal kun je met vragen terecht bij je eigen vertrouwde netwerk van familie, vrienden, collega's of een (geloofs)gemeenschap. Maar door de beperkende maatregelen kan dit nu erg lastig zijn.

Voor een goed gesprek over de moeilijke vragen die deze coronacrisis oproept, kun je terecht bij 'Willem. Hart voor levensvragen'. website: [www.willemliefsvragen.nl](http://www.willemliefsvragen.nl)

Wij zijn er voor zorgvragers, hun naasten en voor zorgprofessionals. Hoe neem je afscheid wanneer je niet aanwezig kunt zijn tijdens een uitvaart? Wat betekent het voor jou in de rol van ouder, mantelzorgver en zorgprofessional? Welke betekenis geef jij aan ziekte en aan gezondheid? Ook voor iedereen die door deze situatie te maken heeft met gevoelens van angst en onzekerheid bieden geestelijk verzorgers ondersteuning. Zij doen dit door te luisteren.

Aan *Willem, Hart voor levensvragen* zijn professionele geestelijk verzorgers uit de Achterhoek en Twente verbonden. Zij werken vanuit verschillende levensbeschouwelijke achtergronden en hebben vaak veel ervaring op het gebied begeleiding in crisissituaties. Zo is er altijd een geestelijk verzorger die aansluit bij uw vraag en behoefte.

### Contact

'*Willem, Hart voor levensvragen*' is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur, op nummer [0900-7770 077](tel:0900-7770077). Na een telefonische intake wordt een geestelijk verzorger benaderd die past bij uw vraag en achtergrond. Voorlopig zullen de gesprekken telefonisch plaatsvinden, bij uitzondering van crisissituaties. De geestelijk verzorger neemt zo spoedig mogelijk contact op.

*Judith ten Brummerhuis*

*Secretaresse Twentse Netwerken Palliatieve Zorg*



## Werken in tijden van corona

“Je moet er niet aan denken dat we het corona-virus hier krijgen”.

INLIA neemt vele maatregelen om gasten en medewerkers te beschermen.

Ze schuift het onderste luikje een centimeter of tien open. Daar kan ze dan nét de envelop met het leefgeld en de brief met de nieuwste corona-instructies doorheen steken. Door het raam van de bouwkeet glimlacht ze nog even naar de man die het aanneemt. Geen handdruk, geen schouderklopje. De uitbetaling van het leefgeld aan de gasten in de opvang van INLIA is dezer dagen wezenlijk anders dan gebruikelijk. Het corona-virus eist ook hier strenge maatregelen.

“Het is zo kaal”, zegt woonbegeleider Britt met spijt in haar stem, “Mensen kunnen zo’n moment van contact zó goed gebruiken. Maar we kunnen geen enkel risico nemen. Niet met onze gasten, niet met onszelf. De mensen hier zijn van ons afhankelijk.” De medewerkers van INLIA zijn doordrongen van dat besef én van de risico’s van corona. Ze vangen honderden mensen op, onder wie veel kwetsbare gasten. Bejaarden, mensen met longaandoeningen, iemand met een auto-immuunziekte, een ex-kankerpatiënt, iemand die een transplantatie heeft gehad, ga zo maar door.

INLIA is feitelijk een zorginstelling. Zo’n 400 gasten zijn afhankelijk van INLIA voor een dak boven hun hoofd, voor leefgeld om te voorzien in eten en andere directe levensbehoeften, voor douche en toilet. Maar niet alleen dat: ze zijn ook van INLIA afhankelijk voor medische zorg, psychische ondersteuning, maatschappelijke en juridische begeleiding, voor het werken aan een oplossing voor hun situatie. Het grootste deel van hen zit in 3 centrale locaties, zoals het voormalige Formule 1 hotel aan de rand van Groningen waar Britt werkt.

Al direct in het begin van de uitbraak van het coronavirus zijn veel hygiëne-maatregelen genomen. Er is extra zeep uitgedeeld aan alle gasten, samen met instructies in allerlei talen over hoe je verspreiding van het virus zo goed mogelijk kunt beperken. Die instructies worden steeds weer vernieuwd. Zodat de gasten steeds de nieuwste regels kennen, zoals anderhalve meter afstand houden en de boetes die je kunt krijgen. “Dan zitten we weer met ons team honderden flyers te knippen”, vertelt Britt, “En hoe bizar ook: dan ervaar je de saamhorigheid.”

Ze spreken mensen onmiddellijk aan als die zich niet aan de regels houden. “Soms hebben mensen het niet goed begrepen of vergeten ze het even. Of het zijn psychiatrische patiënten, die het allemaal niet zo scherp kunnen krijgen. Maar iedereen werkt mee. In het begin was er nog wel een enkeling die dacht dat het allemaal niet zo nauw kwam,

maar dat is wel voorbij. Iemand zei eerder “Als God het mijn tijd vindt, dan is dat maar zo”, maar die trok ook bij met het argument dat je moet voorkomen dat een ander het krijgt. Samen voor elkaar zorgen, daar zet iedereen zich voor in.”

Ze letten goed op of mensen geen klachten krijgen. Wie ziekteverschijnselen heeft wordt onmiddellijk de temperatuur genomen. Met handschoenen aan uiteraard. “Of ik bezorgd ben? Ja, natuurlijk,” zegt Britt, “Je houdt je hart vast voor als er mensen hier besmet worden met corona.” Ik bedoelde eigenlijk of ze bang was om zelf besmet te raken, zeg ik. “Oh!” Daar moet ze even over nadenken.

“Weet je: het kan niet anders. Wat ik al zei: de gasten zijn van ons afhankelijk. We hebben goede werkinstructies, die worden voortdurend vernieuwd, we sluiten risico’s echt zoveel mogelijk uit. En we passen goed op elkaar. Dat is ons op het hart gedrukt. We zijn op elkaar ingespeeld en we zijn scherp op het geringste signaal.” De desinfecterende gel is voortdurend in gebruik, de deurknoppen glimmen als nooit tevoren.

“Maar echt: je moet er niet aan denken dat we hier binnen corona krijgen. Er zitten hier bijna honderd mensen, de meesten met z’n tweeën op een kamer. Dan kom je echt wel dichters dan 1,5 meter bij elkaar, dat kan niet anders. Er zijn op deze locatie alleen gezamenlijke douches en toiletten. En we hebben echt veel kwetsbare mensen. Als dat virus hier komt...” Ze huivert bij de gedachte. Het vervolg is even realistisch als ontvullend: “We zijn al bezig met het doorspreken van overlijdensprotocollen.”

“Maar het is gewoon goed, dat we op alles voorbereid zijn”, zegt Britt. Protocollen, maatregelen en (werk)instructies, geven duidelijkheid en vertrouwen. Medewerkers weten dat de directie ook werkt aan noodscenario’s. Ook dat geeft vertrouwen. “We doen er alles aan en we slepen elkaar er doorheen. We gaan dit samen fiksen”, besluit Britt. Op de achtergrond hoor ik bijval.

*Helmer Roelofs*

*INLIA*

*Kerkelijke Relaties & Publiekvoorlichting*

*INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich - uit naam van en/of samen met lokale gemeenschappen - in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in nood.*



Uitbetaling leefgeld



## Diensten 10.30uur

De landelijke organisatie zal zeker tot eind april en waarschijnlijk langer op het YouTube kanaal online remonstrantse diensten verzorgen vanuit verschillende gemeenten. *Youtube.com trefwoord: Remonstranten*

**Datum**      **Predikant | Liturg**      **Koster | Bloemen**  
**Online diensten:**

**26 april**      **Jan Berkvens vanuit Hoorn**

**03 mei**      **Reinhold Philipp vanuit Den Haag**

**10 mei**      **Kirsten Slettenaar vanuit Hengelo**

**17 mei**      **Friso Boogerd vanuit Bussum**

**Als**      **de diensten wél weer doorgaan:**

**03 mei**      **Mw.ds. A. Liebich, Leusden |**

Mw. Kraak  
*Organist: D. Vallenduuk*  
*Collecte: Stichting Humanitaire Hulp Syrië*

**Hr. Lotgerink**

Mw. De Jong  
Mw. Koning /  
Mw. Touw

**10 mei**      **Mw. ds. K. Slettenaar |**

Mw. Korstanje  
*Organist: P. Kuiper*  
*Collecte: Stichting Humanitaire Hulp Syrië*

**Hr. Huiskamp**

Mw. Douwes Dekker  
Mw. Huiskamp /  
Mw. Reerink

**17 mei**      **Mw. ds. K. Slettenaar**

RemDO

*Organist: D. Vallenduuk*  
*Collecte: Stichting Christian Peace Makers*

**Mw. Touw**

Mw. Schenck  
Mw. Schimmel-  
penninck /  
Mw. Huising

**24 mei**      **Ds. K.J. Holtzappel, Rotterdam |**

Mw. Douwes Dekker  
*Organist: P. Kuiper*  
*Collecte: Stichting Humanitaire Hulp Syrië*

**Hr. Huiskamp**

Mw. Boonstra  
Mw. Huiskamp

**31 mei**      **Mw. ds. K. Slettenaar |**

Mw. Kraak  
*Organist: P. Kuiper*  
*Collecte: Stichting Humanitaire Hulp Syrië*

**Hr. Lotgerink**

Mw. Huiskamp  
Mw. Lotgerink

## Adressen

### Predikant:

Ds. Kirsten Slettenaar  
Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne  
Tel: 074- 357 42 76; e-mail: xbirds@wxs.nl  
werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag, vanaf  
8.30 uur

### Voorzitter:

Mw. A.E. Fockema Andreae  
Tel.: 074-250 88 42; e-mail: elisabijns@kpnmail.nl

### Secretaris:

Mw. J.N.J. Mulder  
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
Tel: 053-435 60 22; 06 20 03 82 22;  
e-mail: cobimulder3@gmail.com

### Penningmeester:

Mw T. Lotgerink Bruinenberg-van der Weide  
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl  
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.  
t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

### Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en  
andere persoonlijke gegevens:  
Mw. J.J. van Gijssel-Boxem  
Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal  
Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijssbox@hetnet.nl

### Diaconie:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg  
Tel.: 053-478 72 71; e-mail: jlbw2018@gmail.com  
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:  
t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

### Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
Tel: 074-291 82 49

### Coördinatie Kosterij:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg  
Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbw2018@gmail.com

### Redactie:

Mw. A. Kampinga en Mw. J.C. de Jong  
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede  
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

**Website:** <https://twente.remonstranten.nl>

**Inleveren kopij uiterlijk:** 13 mei

Foto voorpagina      Richard Bremer  
Foto achterpagina      Roos Boonstra

