



# Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

**Jaargang 12, nr.06**  
**Juni 2020**

## De stilte van de wereld voor Bach

Er moet een wereld bestaan hebben voor  
de Triosonate in D,  
een wereld van voor de partita in A mineur,  
maar hoe zag die wereld eruit?  
Een Europa van grote lege vertrekken zonder weerklank,  
overall onwetende instrumenten  
waar *Musikalisches Opfer* en *Das Wohltemperierte Klavier*  
nooit over een claviatuur waren gegaan.  
Eenzaam gelegen kerken  
waar de sopraanstem uit de Johannes Passion  
zich nimmer in hulpeloze liefde slingerde  
rond de mildere windingen van de fluit,  
weidse zachtmoedige landschappen  
waar alleen oude houthakkers met hun bijlen te horen zijn  
het gezonde geluid van sterke honden in de winter  
en – als een slingerklok – schaatsen klauwend in glansijs;  
zwaluwen zwermend in de zomerlucht  
schelp waar het kind aan luistert  
en nergens Bach, nergens Bach  
schaatsstilte van de wereld voor Bach.

*Lars Gustafsson (1936-2016)*

*Vertaald door J. Bernlef (1937-2012)*

*Met de Nederlandse vertaling van gedichten van Gustafsson onder de titel 'De stilte van de wereld voor Bach' bracht Bernlef in 1988 deze begaafde Zweedse dichter onder onze aandacht. Behalve gedichten schreef Gustafsson ook romans en kritische essays. In 2015 kreeg hij de Thomas Mann-prijs voor zijn gehele oeuvre. De wonderlijke werking van de woorden in het bovenstaande gedicht is dat door het 'wegdenken' van bekende geluiden de intensiteit van het luisteren naar de stilte én naar de geluiden die daarin opklinken juist wordt versterkt. Zoals we in deze coronatijd van thuisblijven en afstand houden op een nieuwe manier met stilte in aanraking komen, sprekende stilte, waarin weer iets nieuws kan opklinken, wie weet een nieuwe wijze van luisteren, naar het leven kijken. (Peter Hofman)*

## Agenda

### Pinksterdienst online in Hengelo

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Datum:</b>        | <b>zondag 31 mei</b>  |
| Medewerkers          | ds. Kirsten Slettenaar, liturgen en organist  |
| Te zien en te horen: | website: <a href="http://twente.remonstranten.nl/kerkdiensten">twente.remonstranten.nl/kerkdiensten</a>                           |
| Alleen te horen:     | via de Kerkomroep;  |
| Tekst:               | website: <a href="http://twente.remonstranten.nl/kerkdiensten">twente.remonstranten.nl/kerkdiensten</a>                           |
| Collecte             | St. Humanitaire Hulp Syrië<br>rek.nr. NL50 INGB 0003 6979 24 t.n.v.<br>Diaconie Remonstrantse Gemeente Twente<br>o.v.v. gift SHHS |

### Verspreiding Passant

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| <b>Datum:</b> | <b>woensdag 24 juni</b> |
| Tijd:         | 11.00 - 11.30 uur       |



De Mariakerk van Wierum achter de zeedijk  
Afbeelding van Annamaria Anderson via Pixabay

## Uit de kerkenraad,

Buiten ontwaakt de natuur en gaat het voorjaar ongehinderd z'n gang. Binnen is het helaas nog steeds een ander verhaal. Langzaam komt er weliswaar wat meer normaliteit in het dagelijks leven. Zo kunnen kinderen gelukkig weer naar school en kan er onder bepaalde voorwaarden weer gesport worden. Ook worden er plannen gemaakt om voorzieningen zoals horeca en recreatie weer te openen. Maar: 'voorzichtig' en 'langzaam' blijven nog altijd actuele uitgangspunten bij dit alles.

Dat geldt natuurlijk ook voor de activiteiten binnen onze Gemeente. Zo zullen er in ieder geval **geen vieringen** in het kerkgebouw plaatsvinden in de maand juni. Mogelijk zal dit in juli wel weer georganiseerd kunnen worden, maar er zijn daarvoor nog heel wat zaken op te lossen. Zo is bijvoorbeeld duidelijk geworden, dat het samen zingen (toch altijd een wezenlijk onderdeel van onze vieringen) de verspreiding van ziektekiemen helaas bevordert. En zingen met een mondkapje voor??? nou, ik dacht het niet! Maar ook andere zaken vragen de aandacht, zoals extra zorg voor het schoonmaken van het gebouw voor en na de diensten, (hoe maak je een orgel steriel?) verzorgen van liturgieboekjes in plaats van uitdelen van de liedboeken, geen koffieuurtje na de diensten enzovoort, moeten afgewogen worden. Kortom: nog heel wat denk- en puzzelwerk.

Gelukkig blijken de korte **online-vieringen** in een behoefte te voorzien, zoals blijkt uit de kijkcijfers over de afgelopen periode. (zie artikel 'Aantallen online-diensten') Ook kunnen uiteraard de online-uitzendingen van de Broederschap via onze website en YouTube worden bekeken en beluisterd.

Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en zullen ook regelmatig hierover mededelingen doen, onder andere in Passant, via de mail-berichten en onze website.

Inmiddels wil ik iedereen veel sterkte en geduld toewensen in deze toch nog wel onzekere tijd.

*Liesbeth Fockema Andreae*

## Hemelvaart en Pinksteren

Vanuit hedendaags perspectief is het redelijk onbegrijpelijk dat Hemelvaart ooit is uitgeroepen tot een feestdag. Het verhaal over Jezus' hemelvaart roept toch makkelijk associaties op met mensen die je lief zijn, van wie je iets kunt leren, aan wie je je kunt optrekken, en die overlijden. En daar sta je dan, met lege handen, met de pijn van het gemis en het verdriet om wat niet meer zijn kan.

Geen erg feestelijke gebeurtenis.

Als troost komt er in het bijbelverhaal dan 10 dagen later de Trooster, Gods geest die voor altijd mensen zal begeleiden. Dat is nog abstracter dan Hemelvaart. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? De associatie met dierbaren die je mist gaat misschien een klein beetje op: soms kun je nog wel denken of iets doen in de geest van die ander. Kun je even het gevoel hebben dat die ander iets wat jij meemaakt ook mooi gevonden zou hebben. Maar verder...

Het abstracte is in elk geval gelegen in het feit dat je er zelf niks aan kunt organiseren. Je kunt niet regelen dat je 'Gods geest' kunt ervaren. Tegelijk hebben veel mensen wel de ervaring dat er soms iets gebeurt dat jou overstijgt. Je voelt je even gedragen, beziel, op vleugels, geïnspireerd. Zo'n moment kan ontstaan dwars door deuren heen die in je leven dicht zijn gegaan of die je zelf stevig op slot had gedaan.

Misschien is het wel de suggestie van Pinksteren om in die geest te leven: vanuit het vertrouwen dat dit soort momenten waarin je wordt opgetild, gewoon voorkomen. Dat je ze niet kunt organiseren, maar dat alleen al jouw vertrouwen eraan bijdraagt dat er zomaar ineens een nieuwe wind door je levenshuis kan waaien. En dat deuren die dicht zitten, daarin niet altijd een belemmering hoeven te vormen.

*Kirsten Slettenaar*



*Sky; Afbeelding van Annamaria Anderson via Pixabay*

## Liefde in tijden van Corona

*Bijdrage van Mieke van den Berg*

De toekomst is al gaande  
zij reikt onze steeds haar hand  
ondanks ruige ongebaande  
paden en dwars door tegenstand

De toekomst houdt ons gaande  
Zij geeft lef en is ons toegewijd  
een valies vol licht is van waarde  
op onze reis dwars door de tijd

Wij houden de toekomst gaande  
dat die een glans mag dragen  
van gerustheid niettegenstaande  
brandhaarden en vele vragen

De toekomst is aldoor gaande  
grefig reiken wij haar de hand  
trekken sporen door bestaande  
paden en dwars door tegenstand

Vooraf in deze tijd maken velen zich zorgen om de toekomst. Het is niet te overzien hoe de wereld zal veranderen door het coronavirus. Het treft de gezondheid van velen over de hele wereld, het treft de economie en het komt steeds dichterbij. Je kent het allemaal wel mensen die hierdoor ziek zijn geworden of werkeloos. Maar 'ondanks alles' is er altijd weer een 'en toch'. Dat heb ik geprobeerd tot uitdrukking te brengen in dit gedicht waarin de toekomst ons haar hand reikt, maar we moeten die uitgestoken hand wel grijpen en daarin onze sporen trekken.

*De serie blogs wordt samengesteld door Pieter-Jan André, Margriet Dijkmans van Gunst, Dik Mook, Martijn Roelandse en Joost Röselaers.*

*Met toestemming overgenomen van de blogs van Vrijburg Amsterdam.*



*Fotocredit: Liane Metzler*

## Wat het is

Het is onzin  
zegt de rede  
Het is wat het is  
zegt de liefde  
Het is ongeluk  
zegt de berekening  
Het is alleen maar pijn  
zegt de angst  
Het is uitzichtloos  
zegt het inzicht  
Het is wat het is  
zegt de liefde  
Het is belachelijk  
zegt de trots  
Het is lichtzinnig  
zegt de voorzichtigheid  
Het is onmogelijk  
zegt de ervaring  
Het is wat het is  
zegt de liefde

Auteur: Erich Fried (1921-1988)

Vertaling: Germain Droogenbroodt

Uit: 'Het versluisde woord'

Dit gedicht las Gijs Scholten van Aschat voor tijdens de tv-uitzending 'Brainwash special': 'Overleven na corona' op 3 mei jl. (HUMAN)



## Pinksteren, Onlinedienst, 31 mei Hengelo

Zoals elders in deze Passant is te lezen, zijn de online diensten die rondom de Pasen zijn gehouden, veelvuldig bekeken. Elke dienst overtrof in aantal kijkers ruimschoots het aantal leden/vrienden van onze gemeente. Blijkbaar voorzagen deze diensten in een behoefte.

Dat brengt ons ertoe om ook voor Pinksteren een online viering te organiseren. In samenspraak met de liturgiecommissie en de organisten bereid ik deze dienst voor.

Tijdens de online Paasdiensten was het geluid niet optimaal. Daar is intussen onderzoek naar verricht, en we gaan ervan uit dat dat probleem in de Pinksterdienst verholpen zal zijn.

Via de mail zult u te zijner tijd weer een bericht ontvangen hoe de Pinksterdienst te bekijken zal zijn. Ik ga ervan uit dat deze dienst ook op de kerkomroep wordt geplaatst, wat betekent dat hij ook via die weg te beluisteren zal zijn.

Ook via onze website [twente.remonstranten.nl/kerkdiensten](http://twente.remonstranten.nl/kerkdiensten) kunt u de dienst vinden. U kunt daar zowel de Youtube-link als de tekst van de dienst vinden.

Alvast goede Pinksterdagen gewenst,

*Kirsten Slettenaar*



*Pentacost*

*Afbeelding van geralt via pixabay*

## Vurige tongen: Gedeelde Pinksterboodschappen

De vurige tongen van de heilige geest zijn een bron van kracht en inspiratie die met Pinksteren vorm krijgen. We mogen nog steeds niet samenkomen om met elkaar ons geloof te beleven, maar dat weerhoudt ons er niet van om onze gedachten, onze hoop en onze wensen met elkaar te delen. Dit jaar doen we dat symbolisch en virtueel, rond het Vuur van Verbondenheid.

We verzorgen een digitaal spiritueel pinkstermoment, waarvoor we korte pinkstergedachten 'verzamelen'. Samen met verschillende muzikanten brengen we die gedachten, boodschappen en wensen in een viering die in het Pinksterweekend te kijken en te beluisteren is.

*Ds. Jan Berkvens*



## Pasen, Online dienst 10 mei

Na mijn positieve ervaringen met de online Paasvieringen keek ik vol verwachting naar de dienst van 10 mei. Wat was het binnenkomen in onze kerk prachtig! De aansprekende woorden van Kirsten over de wisselende vloeren in de kerk maakten mij opnieuw duidelijk waarom ik naar zondagse vieringen ga. Het is de wens om de gebrokenheid van de wereld en mezelf te overstijgen en mij daarbij te laten voeden, alsmede vreugde, troost en verbinding te ervaren. Door het uitnodigende binnenkomen voelde ik mij bijzonder welkom in de dienst.

De overweging ging over Exodus 18. Kirsten legde waardevolle verbanden met de situatie waarin wij ons op dit moment als samenleving en als gemeente bevinden. Mozes moet erkennen dat hij de leiding van het volk niet alleen aankan en dat het goed is dat hij anderen inschakelt voor het beslechten van conflicten. De pandemie laat ons dagelijks zien dat wij de nare gevolgen alleen samen te boven komen. Om een uitweg te vinden uit de dilemma's tussen gezondheid, vrijheid en economie hebben wij bekwame bemiddelaars nodig die verdraagzaamheid kunnen bewerkstelligen.

Mijns inziens geldt dit ook voor de processen waarin zich onze gemeente bevindt. Over de toekomst van de Twentse gemeente zullen verschillende, soms tegenstrijdige opvattingen bestaan. De dienst van 10 mei duidt aan dat verbinding en overstijgen van standpunten essentieel is. Ik dank alle medewerkenden aan deze mooie viering voor alle inspiratie.

*Bärbel Dorbeck-Jung*



## Paasbeleving in deze corona-tijd.

Paasen beleven in deze tijd met alle beperkingen, vraagt veel geduld van ons.

Heel fijn en zeer goed verzorgd, waren de online-Paasdiensten. Met maar een paar mensen en zeer beperkte middelen zijn deze opgenomen in onze kerk.

Met overdenkingen, teksten, gedichten en muziek, om zo te komen bij het lijdensverhaal van Jezus en de bezinning hierop.

Kerk zijn is ook op deze manier een beleving en bezinning. Dank zij de moderne media kon dit.

Dat er belangstelling en behoefte voor is en was, blijkt uit de kijk en luister aantallen van deze uitzendingen (zie tabel). Hulde aan onze predikant, organist en de verdere medewerkers.

Wonderbaarlijk is dat deze oude geschriften en verhalen nog steeds van toepassing zijn in onze tijd. Hierover verbaas ik mij vaak nog altijd in en na de dienst.

Laten wij blijven luisteren naar deze Christelijke boodschap. Het blijft steeds nodig!!

*Jan van Gijssel*



## Aantallen Online Paas-diensten Hengelo

In onze kerk zijn de diensten rondom Pasen op Youtube gezet door onze predikant, organist en liturgen.

Deze diensten zijn zowel op YouTube als op de Kerkomroep te beluisteren.

U kunt het vinden via onze website

'[twente.remonstranten.nl/Kerkdiensten](https://www.twente.remonstranten.nl/Kerkdiensten)'.

Aantallen keren bekeken en beluisterd:

|          |                 | YouTube | Kerkomroep |
|----------|-----------------|---------|------------|
| 09 april | Witte donderdag | 218     | 7          |
| 10 april | Goede Vrijdag   | 145     | 15         |
| 11 april | Stille Zaterdag | 143     | 11         |
| 12 april | Paaszondag      | 169     | 27         |

## Aantallen Online-diensten landelijk

|          |   |      |
|----------|---|------|
| 15 maart | Rotterdam, Dr. Tjaard Barnard   | 4900 |
| 22 maart | Eindhoven, ds. Rachele van Andel                                      | 3000 |
| 29 maart | Amsterdam, ds. Joost Röselaers  | 3700 |
| 05 april | Bussum, ds. Claartje Kruijff  | 5500 |
| 10 april | Utrecht, ds. Florus Kruijne   | 2700 |
| 12 april | Paaszondag, Utrecht,<br>ds. Alleke Wierenga en<br>ds. Marthe de Vries | 3500 |
| 19 april | Groningen, ds. Lense Lijzen   | 1900 |
| 26 april | Hoorn, ds. Jan Berkvens   | 2400 |
| 03 mei   | Den Haag, ds. Reinhold Philipp  | 1900 |
| 10 mei   | Hengelo, ds. Kirsten Slettenaar                                       | 1300 |

Dit waren de aantallen op 13 mei; deze diensten worden ook later nog bekeken en beluisterd.

De dienst van 10 mei in Hengelo was/is ook op de Kerkomroep te beluisteren.

Dit was 7 keer beluisterd (bekend op 15 mei)

*Jan van Gijssel*

## Collecte-opbrengsten

Het collectiedoel van de Paasdienst van zondag 12 april was "The Tent of Nations". De collecteopbrengst was afgerond: € 200,-.

De digitale collecte van 10 mei werd gehouden voor de Landelijke Voedselbanken. De opbrengst was: 3240 euro. Veel dank voor uw royale bijdragen.

## Diaconie

### Collecte Online-dienst 10 mei

#### De coronacrisis, Voedselbanken

Deze crisis vraagt veel van de vrijwilligers die de voedselbanken draaiende houden. Zij kunnen namelijk hun werk niet goed meer doen. Door de huidige omstandigheden is het moeilijker geworden om voedselpakketten te verstrekken aan onze klanten en is uw hulp van harte welkom.

In de landelijke onlinedienst van 10 mei jl. is gecollecteerd voor de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Als u alsnog uw bijdrage wilt storten dan kunt u uw gift overmaken op bankrekeningnummer **NL 21 RABO 0107150824** ten name van Vereniging van Nederlandse Voedselbanken onder vermelding van "gift".

### Collecte Online-dienst Pinksteren

Vanwege het rondwarende coronavirus en alle gevolgen daarvan voor onze gezondheid en onze economie komt de hulp aan mensen in nood, zoals in vluchtelingkampen in Syrië op de achtergrond. Juist nu is hulp aan deze mensen extra belangrijk, zij worden ook naast de reeds bestaande zorgen ook geconfronteerd met coronabesmettingen. Laten we met name met Pinksteren aan hen denken en hen steunen.

De Stichting Humanitaire Hulp Syrië (SHHS) hebben we in de afgelopen jaren ook in de DoRem-diensten ondersteund. We weten dat het geld goed terecht komt.

U kunt uw collectebijdrage voor SHHS overmaken op rekening **NL 50 INGB 0003697924** t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente Twente onder vermelding van gift SHHS.

*Jan Vervoort*

*Penningmeester diaconie*



## Brief van de diaconie

Bij deze Passant vindt u een brief van de diaconie vanwege de jaarlijkse financiële bijdrage voor het werk van de diaconie.

Met deze vrijwillige bijdrage kan de diaconie haar taak als vertegenwoordiging van de gemeente vervullen.

*Jan Vervoort*

*Penningmeester diaconie*

## De 'Ribbink' boom.

Verleden jaar juni parkeerde ik mijn auto op ons kerkpleintje onder de grote boom.

Bij het uitstappen keek ik toevallig van onderaf de boom in en zag een mij onbekende prachtige bloem verstopt onder de bladeren.

Bij een lage tak kon ik beter de bloem bekijken en heb er een geplukt om thuis op zoek te gaan naar de naam van deze boom met dat vreemde blad.

De bloem stond te pronken op tafel toen een vriendin, die op bezoek was zich ineens herinnerde dat haar man vroeger in de buurt ook zo'n onbekende boom had ontdekt en bij de plantsoendienst navraag had gedaan. Het bleek een tulpenboom te zijn.

Nu wist waar ik naar moest zoeken in de bibliotheek en op internet.

Er zijn slechts twee soorten van deze tulpenboom.

1. De Liriodendron chinense, (Chinese Tulpenboom).

2. De Liriodendron- tulipifera, (Amerikaanse Tulpenboom)

De naam Liriodendron komt van het Griekse woord leiron, lelie en dendron betekent boom. Dus een boom met leliebloemen.

Tulipifera (Grieks) betekent tulpdragend. Beide soorten zijn van de magnoliaceae-familie.

1. De Chinese Tulpenboom is afkomstig uit China en Vietnam, en wordt daar wel bij tempels geplaatst. Deze is echter in Nederland zeldzaam maar komt wel voor in Engeland en Ierland.

Deze soort is kleiner dan de Tulipifera en heeft iets ander blad.

2. De z.g. Amerikaanse Tulpenboom kwam 10-20 miljoen jaar geleden overal voor op het noordelijk halfrond maar na de ijstijden verdween hij uit Europa.

In Amerika werd- en wordt het hout van deze boom veel gebruikt. De indianen bouwden er o.a. lange kano's van waarin wel 20 personen konden zitten.

In 1656 is de boom weer naar Europa gebracht door Karel de Eerste. Men noemde hem toen populier vanwege de ritselfende blaadjes.

In ons land kan de Amerikaanse Tulpen boom wel 35 meter- of meer hoog worden en groeit kaarsrecht, later spreiden de takken zich en komen er in de stam ribbels.

De wortels groeien vrij horizontaal en hebben rijke-vochtige grond nodig. De boom kan wel 450 jaar oud worden.

Het blad van de boom is heel kenmerkend: 4-lobbig en de top V-vormig ingesneden, onderzijde is lichtgroen.

De wat tulpvormige bloemen, onder de bladeren verstopt, verschijnen pas 15-25 jaar na de aanplant van de boom en bloeien in juni en juli, waarbij zij honingbijen aantrekken. De exotische bloem is geel en groen met oranje vlek en vormt in september/oktober een kegelvormige vrucht.

De Amerikaanse Tulpenboom kan men vinden op diverse landgoederen, botanische tuinen, het Arboretum en ook in gemeentelijke plantsoenen.

Terug naar de boom op ons pleintje, hij is ongeveer in de jaren 70 aangeplant en dus al zo 50 jaar oud.

Het was een geschenk van de gemeente aan de heer Ribbink, omdat hij 25 jaar penningmeester van de kerk was geweest.

Vervolgens stelde hij voor de gekozen boom op het nog kale kerkplein te plaatsen en die stevige klus is geklaard door o.a. de heren Bob Hudig en Gerrit Knol.

Het onderhoud van de boom is steeds bij de familie Hudig gebleven tot aan de professionele snoeibeurt onlangs door kleinzoon Jacob Hudig.

De steile vorm van de boom is verloren gegaan nadat de gehele kruin van de boom, er jaren geleden met een zware storm was uitgebroken.

De boom is vervolgens ook meer in de breedte gaan groeien met zware hangende takken.

Omdat het hout vrij zacht is kan het gevaar van afbrekende takken ontstaan bij een bepaalde windrichting.

Daarom is snoeien af en toe nodig en zullen er dit jaar wel geen bloemen zijn te bewonderen.

Maar het is en blijft een heel bijzondere boom met een verhaal op ons kerkplein.

*Heddy Hummelen*



*foto Heddy Hummelen*



## Diensten online

De landelijke organisatie zal zeker tot eind juni op het YouTube kanaal online remonstrantse diensten verzorgen vanuit verschillende gemeenten.

Website: [twente.remonstranten.nl/kerkdiensten](http://twente.remonstranten.nl/kerkdiensten) of

Website: [youtube.com](https://youtube.com) trefwoord: Remonstranten

### Datum Predikant

#### Hengelo Online dienst

31 mei ds. Kirsten Slettenaar

#### Landelijke Online diensten

31 mei Hoogleraar Christa Anbeek met de studenten van het Remonstrants Seminarie vanaf de Hoorneboeg in Hilversum

07 juni ds. Martijn Junte vanuit verpleeghuis De Nieuwe Plantage in Rotterdam

14 juni ds. Sigrid Coenradi vanuit Eindhoven

21 juni ds. Pieter Korbee vanuit Alkmaar

28 juni ds. Koen Holtzapffel vanuit Breda



foto Jan Vervoort, online-dienst 10 mei jl.

## Adressen

### Predikant:

Ds. Kirsten Slettenaar

Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne

Tel: 074- 357 42 76; e-mail: [xbirds@wxs.nl](mailto:xbirds@wxs.nl)

werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag, vanaf 8.30 uur

### Voorzitter:

Mw. A.E. Fockema Andreae

Tel.: 074-250 88 42; e-mail: [elisabijns@kpnmail.nl](mailto:elisabijns@kpnmail.nl)

### Secretaris:

Mw. J.N.J. Mulder

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

Tel: 053-435 60 22; 06 20 03 82 22;

e-mail: [cobimulder3@gmail.com](mailto:cobimulder3@gmail.com)

### Penningmeester:

Mw T. Lotgerink Bruinenberg-van der Weide

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

Tel: 053-478 72 71; e-mail: [tvanderw@live.nl](mailto:tvanderw@live.nl)

Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.

t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

### Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en andere persoonlijke gegevens:

Mw. J.J. van Gijsel-Boxem

Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal

Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: [gijstbox@hetnet.nl](mailto:gijstbox@hetnet.nl)

### Diaconie:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg

Tel.: 053-478 72 71; e-mail: [jlbtw2018@gmail.com](mailto:jlbtw2018@gmail.com)

Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:

t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

### Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

Tel: 074-291 82 49

### Coördinatie Kosterij:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg

Tel: 053-478 72 71; e-mail: [jlbtw2018@gmail.com](mailto:jlbtw2018@gmail.com)

### Redactie:

Mw. A. Kampinga en Mw. J.C. de Jong

Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede

Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: [passant@hetnet.nl](mailto:passant@hetnet.nl)

**Website:** <https://twente.remonstranten.nl>

**Inleveren kopij uiterlijk:** 10 juni 2020

Foto voorpagina Richard Bremer  
Foto achterpagina Roos Boonstra

