



# Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

**Jaargang 12, nr. 07**  
**Juli-Augustus 2020**

## Veel te laat heb ik jou liefgekregen

Veel te laat heb ik jou liefgekregen  
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw  
veel te laat heb ik jou liefgekregen.

Binnen in mij was je, ik was buiten  
en ik zocht jou als een ziende blinde  
buiten mij, en uitgestort als water  
liep ik van jou weg en liep verloren  
tussen zoveel schoonheid die niet jij was.

Toen heb jij geroepen en geschreeuwd,  
door mij doofheid ben je heengebroken.  
Oogverblindend ben jij opgedaagd  
om mijn blindheid op de vlucht te jagen.  
Geuren deed jij en ik haalde adem,  
nog snak ik naar adem en naar jou.

Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik,  
honger ik naar jou. Mij, lichtgeraakte,  
heb jij doen ontbranden. En nu brand ik  
lichterlaaie naar jou toe, om vrede.

*Augustinus van Hippo (354-430)*  
*hertaling: Huub Oosterhuis (1933)*

*Deze tekst is de bekendste Nederlandse vertaling  
van een beroemd gebed uit de Confessiones  
(Belijdenissen) van Augustinus, "Sero te amavi...".  
Antoine Oomen componeerde er prachtige  
koormuziek bij.  
(Truus Hofman)*

## Agenda

### Dienst online in Hengelo

**Datum:** zondag 12 juli

Voorganger: ds. Kirsten Slettenaar

Te zien, horen en tekst: website: [twente.remonstranten.nl/](http://twente.remonstranten.nl/)  
kerkdiensten

Collecte: St. Humanitaire Hulp Syrië  
rek.nr. NL50 INGB 0003 6979 24  
t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente  
Twente o.v.v. Gift SHHS

### Zomerontmoeting met Kees de Pater

**Datum:** woensdag 15 juli, 10.30 uur

Deelnemers: max. 12

Plaats: Tuin van Ria en Nelson Spruit  
Drienerparkweg 3 Hengelo

**Opgave:** verplicht, vóór 11 juli,  
bij [info@iriskraak.nl](mailto:info@iriskraak.nl)

Spreker: Kees de Pater, bestuurslid Vogelbescher-  
ming Nederland  
zie pag. 5

### Zomerontmoeting: 'Deel die poëzie'

**Datum:** woensdag 05 augustus, 10.30 uur

Deelnemers: max. 12

Plaats: Tuin van Ria en Nelson Spruit  
Drienerparkweg 3 Hengelo

**Opgave:** verplicht, vóór 1 augustus,  
bij [info@iriskraak.nl](mailto:info@iriskraak.nl)

### Eerste Kerkdienst

**Datum:** zondag 23 augustus, 10.30 uur

Plaats: Remonstrantse kerk in Hengelo  
vooraf aanmelden; max. 30 mensen  
zie t.z.t. mail

### Verspreiding Passant

**Datum:** woensdag 26 augustus, 11.00-11.30 uur

## Uit de kerkenraad

We openen altijd de vergaderingen met een gedicht, een overdenking of een lied.

Nu was dat niet het geval. Wij spraken over het wee van onze gemeente en over onze gevoelens daarbij. We voelen de pijn die wij en anderen ervaren in deze lastige periode. Maar ook veren we weer op en spraken over het wel van onze gemeente en hopen dat het vertrouwen terug komt en dat we in verbondenheid kunnen werken aan onze gemeente, waar we ons thuis kunnen voelen.

De **digitale diensten** zijn goed bekeken. (zie artikeltje rechts van Jan van Gijssel). Het is zelfs zo dat deze digitale activiteit in onze oudere gemeente niet voorbij zal zijn.

Er komt op **12 juli** nog een digitale dienst online onder leiding van ds. Kirsten Slettenaar.

Daarna willen we starten met een fysieke dienst op **23 augustus** waarin Kirsten ook voorgaat. We mogen met 100 mensen bij elkaar komen, maar met 1.5 meter afstand kunnen we niet meer dan 30 man/vrouw plaatsen in onze kerk. Dat betekent dat men zich moet **aanmelden**. Hoe dat gaat verlopen wordt t.z.t. via de mail bekend gemaakt. Ook komt er een veiligheidsprotocol.

In de zomer zijn er vanwege de vakantie periode minder ontmoetingen, maar in deze corona-tijd zullen minder mensen uit onze gemeente op vakantie gaan. We kunnen b.v. nu er meer vrijheid komt, met mooi weer bij elkaar in de tuin komen. Er komt een voorstel over digitaal koffie drinken. (zie artikel van Ben Dijkhuis, pag.4)

Als deze Passant uitkomt hebben jullie allemaal al een uitnodiging ontvangen voor de **Algemene Leden Vergadering**.

Ik wil eindigen met het eerste couplet van lied 601 van Huub Oosterhuis.

*Licht dat ons aanstoot in de morgen,  
voortijdig licht waarin wij staan  
koud, één voor één, en ongeborgen,  
licht overdek mij, vuur mij aan.  
Dat ik niet uitval, dat wij allen  
zo zwaar en droevig als wij zijn  
niet uit elkaars genade vallen  
en doelloos en onvindbaar zijn.*

*Simone van Donselaar*

## Pinksteren

Vanuit onze eigen kerk een verzorgde Pinksterdienst en dat met zeer beperkte middelen.

Dank zij onze predikant, organist en de vrijwilligers weer een succes.

Op 8 juni stond de teller op 133 kijkers en 16 luisterraar via de Kerkomroep.

Het thema was "Taal" met een bijdrage in het Twents en Fries.

Voor sommigen zal niet alles verstaanbaar zijn geweest omdat men geen Twents of Fries verstaat maar het gaf wel een extra dimensie.

De Bijbel is ook in vele talen vertaald.

Het geluid was jammer genoeg niet altijd even goed.

*Jan van Gijssel*

## Collecteopbrengst Pinksterdienst

Het collectedoel van de Pinksterdienst was St.Humanitaire Hulp Syrië.

De collecteopbrengst, afgerond € 150,-, is naar SHHS overgemaakt.

## Personalia

Bedankt als vriend van onze gemeente:

Dhr. L.J. (Luc) Koning en mw. E.T.J. (Nia) Koning-Bosch,  
Daarle, 25 mei 2020.

Op verzoek uitgeschreven als vriend van onze gemeente:

Mw. R. (Ruth) Wijma-Kruyshoop, Hengelo.



## Samen kerk zijn

Nu de maatregelen om corona-besmettingen tegen te gaan langzaam worden versoepeld, is het net of er een heel andere periode is aangebroken. Terrasbezoek, een bioscoopje pakken, naar een museum – het is allemaal weer mogelijk en daarmee is onze wereld weer een stuk groter geworden. Dat geldt niet voor iedereen, want er zijn mensen die vanwege hun gezondheid veel voorzichtiger moeten zijn dan de ruimte die de maatregelen bieden. Toch is er als het ware een andere sfeer merkbaar.

Wat me vooral opvalt in krantenartikelen, op Facebook en uit verhalen om mij heen, is hoe de periode van gedwongen rust ook vaak tot bezinning lijkt te hebben geleid. Het werd veel mensen duidelijk hoezeer ze geleefd worden door alles wat leek te moeten, en ze kregen gelegenheid om na te denken bij wat ze werkelijk willen. Daar hoort voor veel mensen ook aandacht voor hun spiritualiteit bij.

Bezinning was er ook als het gaat om het belang van contact. Mensen verkommeren als ze helemaal alleen zijn. Vanmorgen sprak ik iemand die vier weken flink ziek was geweest van corona. Het ergste vond hij dat niemand bij hem in de buurt mocht komen. En dan voel je je al zo ellendig... En dan te denken aan al die mensen in verzorgingshuizen en andere instellingen, die zo lang geen bezoek mochten ontvangen. Geen fysiek contact, geen knuffel maar alleen functionele aanrakingen van de verzorging. Het doet meer met een mens dan we vaak denken.

Hoe zit dat met ons in de gemeente? Hoe komen wij deze periode door nu we elkaar nog steeds niet of nauwelijks kunnen ontmoeten? Hoe spreek je weer eens iemand met wie je voor of na een kerkdienst wel eens contact had, maar die je niet zomaar even opbelt? Hoe zijn we samen gemeenschap? Waar vinden we wat inspiratie, bemoedigende verhalen, wat woorden van anderen uit onze gemeente?

Ben Dijkhuis licht in deze Passant toe welk praktisch idee hij heeft bedacht om weer eens met elkaar op de koffie te kunnen gaan. Dat klinkt veelbelovend. (zie pag.4)

Zelf wil ik geregeld een blog op onze website gaan plaatsen. *Blog* is een inkorting van web-logboek en betekent een verhaaltje of een tekst die je op een website zet. Vaak is een blog persoonlijk gekleurd, is het bedoeld ter inspiratie of omdat je graag iets met anderen wilt delen.

Op elke blog van mij kan gereageerd worden. Reacties komen automatisch bij mij en bij Anke Kampinga terecht (onze webmaster). Wij kijken vervolgens welke reacties we plaatsen. We houden er onder andere rekening mee dat een website door iedereen, binnen en buiten de gemeente, gelezen kan worden. Naast reacties kunnen ook eigen bijdragen ingestuurd worden – alles wat inspireert en bijdraagt aan de onderlinge verbondenheid.

Verder zullen we nog één digitale kerkdienst voor de zomervakantie opnemen. Het gaat daarbij om zondag 12 juli. Van verschillende kanten begreep ik dat het geluid in de Pinksterdienst wel wat beter was dan vorige keren, maar niet overall goed genoeg verstaanbaar. Het probleem dat de kerk hol klinkt als er weinig mensen zijn, is niet zo gemakkelijk op te lossen. Uiteraard gaan we daar opnieuw naar kijken.

Daarnaast wordt de mogelijkheid tot een wekelijks bezinningsmoment voor een kleine groep mensen in de kerkzaal nader onderzocht. U hoort daar meer over wanneer die plannen concreet genoeg kunnen worden gemaakt.

Kortom: hoe zijn we samen kerk in een tijd zoals we die nog niet eerder hebben meegemaakt?

Laten we daar samen creatief wegen in vinden, geïnspireerd door de geloofsbelijdenis van 2006:

*Wij geloven dat wij zelf,  
zo zwak en feilbaar als wij zijn,  
geroepen worden om  
met Christus en allen die geloven verbonden,  
kerk te zijn in het teken van de hoop.*

Kirsten Slettenaar





## Contact in corona-tijd

Hoe komen wij weer meer met elkaar in contact?

Voordat de corona-crisis naar ons land kwam, konden wij als leden van de Remonstrantse Gemeente Twente elkaar veelvuldig ontmoeten: in de kerk tijdens koffie na de kerkdienst, bij lezingen, cursussen of gezamenlijke maaltijden en daarnaast bij boekenkringen en gespreksgroepen. Door de komst van het coronavirus is daar een eind aan gekomen.

De sociale contacten, die we eerst hadden, mis ik heel erg. Bij vele anderen zal dat ook het geval zijn. Het ziet ernaar uit dat dit nog lang het geval zal zijn. Daarom ben ik gaan denken over methoden om toch meer sociaal contact mogelijk te maken. Dat resulteerde in een plan, dat ik hier aan u wil voorleggen.

De huidige beleidsregels laten toe dat ook in woningen meerdere personen samenkomen, mits die op 1,5 meter van elkaar vandaan blijven, of dat nu binnen is of in de tuin. In veel huiskamers zouden we dan dan met 3 of 4 personen bij elkaar kunnen komen. Maar bij ouderen thuis of bij mensen met een zwakke gezondheid wordt dat afgeraden. Voor hen zou het echter mogelijk kunnen zijn om middels beeldbellen via het internet met computerprogramma's zoals Teams, Zoom of Skype contact met elkaar te hebben. Ook in dit geval stel ik voor om dit met een groepje van 3 of 4 personen te doen, omdat het bij beeldbellen gemakkelijker is om goed met elkaar in gesprek te komen als je maar met weinig mensen bent dan met een grotere groep.

Als er voldoende mensen zijn, die voor dit plan voelen, zouden we groepjes van 3 of 4 mensen kunnen formeren, die afspreken één keer per week (eventueel virtueel) bij elkaar op bezoek te gaan. Om te bereiken dat we meer mensen leren kennen, zouden we kunnen afspreken dat we na zes weken nieuwe groepjes van 3 of 4 vormen, die weer elke week een keer op deze manier bij elkaar komen, ook weer gedurende zes weken. Op die manier zouden de deelnemers, als het er voldoende zijn, in een jaar 16 tot 24 andere gemeenteleden beter kunnen leren kennen.

Als er mensen zijn, die wel wat voor dit plan voelen, dan zal ik dat graag vernemen op het onderstaande e-mailadres of per post. Vermeld daarbij ook: - of u virtueel (met beeldbellen) of daadwerkelijk in huis of tuin wilt samenkomen; - met 3 of met 4 personen; - uw adres en telefoonnummer of e-mailadres; - hoeveel ervaring u hebt op de computer.

Dat laatste om te kunnen bereiken, dat bij de eerste indeling van de virtuele groepjes (zo mogelijk) in ieder groepje een min of meer ervaren iemand komt te zitten, die de anderen kan helpen bij het installeren van het computerprogramma.

Daarnaast is het in verband met de privacy-regelingen nodig, dat u toestemming geeft om uw naam, huisadres en telefoonnummer of e-mailadres door te geven aan de personen, die samen met u in een groepje gaan vormen. Dit om onderling overleg binnen dit groepje mogelijk te maken.

Graag hoor ik commentaar op mijn suggestie.

*Ben Dijkhuis*

Nico Maasstraat 53, 7555 LW, Hengelo Ov.  
e-mailadres: rgtcontact@ziggo.nl



(Samen via Teams of Zoom)



(Facetime of Skype)

## Diensten online

Wat was het af en toe saai in de afgelopen weken. Wat gebeurde er weinig en wat was je veel thuis! En dan de zondagen. Je was zó gewend om naar de kerk te gaan en nu kon het niet!

Maar wat een verrassing: Elke zondag was er een landelijke remonstrantse dienst die je digitaal kon volgen. We kregen een mail van Jen van Gijssel met een link, die je kon aanklikken.

Nog even goed kijken en aanklikken en je volgde de dienst in Rotterdam, Eindhoven of Bussum.

In onze eigen kerk werden ook online-diensten opgenomen! Als eerste werd in april de Paascyclus uitgezonden en Pasen natuurlijk.

Op 10 mei was de landelijke online-dienst vanuit onze eigen kerk. Een heel mooie dienst en goed verzorgd! De preek van Kirsten met het onderwerp: 'Het is niet goed dat...!'

Twee voorbeelden werden genoemd en wel, dat Mozes dag en nacht recht moest spreken bij allerlei geschillen tussen mensen. Zijn schoonvader wees hem er op, dat dat niet goed was. Hij moest delegeren! En Mozes luisterde. Het tweede voorbeeld stond in het scheppingsverhaal, nl. Het is niet goed, dat de mens alleen is. Kirsten legde uit, dat twee vaak meer weten dan één. Maar dan moet je wel bereid zijn te luisteren.

En dan op 31 mei de Pinksterdienst, waarin het evangelie werd gelezen in het nederlands, het twents en het fries! Een mooi voorbeeld van de veeltaligheid in het Pinksterevangelie. We vroegen ons met Kirsten af, wanneer wij iets van de Geest ervaren. Er stonden prachtige bloemen in de kerk, die door Heddy Hummelen op de twee bankjes, die voor in de kerk staan waren geschikt. Ontroerend mooi. Er waren zeven korte gebeden, uitgesproken door Paul Kuiper en na elke bede werd een kaars aangestoken. De kandelaar stond precies voor de bloemen. Dat beeld zal me nog lang bijblijven.

Ondanks de dienstloze zondagen, werden we toch elke zondag "getrakteerd" op een mooie dienst! Dank aan alle mensen, die zich hiervoor hebben ingezet.

Toch hoop ik, dat we spoedig weer een echte dienst mogen meemaken!

*Eef Huiskamp.*



## Goed nieuws

Het was de afgelopen maanden, wat betreft de activiteiten, stil bij de Remonstranten. Wij doorbreken die stilte zachtjes met voorlopig twee zomerontmoetingen in de paradijselijke tuin van Ria Spruit (Corona veilig). Het programma voor de woensdagen ziet er als volgt uit:

woensdag 15 juli Kees de Pater, bestuurslid van de Vogelbescherming Nederland, houdt een boeiende lezing over vogels. Hij is inderdaad de zoon van Jeanne.

woensdag 05 aug. Bijeenkomst rond het thema 'Deel die poëzie'. Neem zelf een gedicht, draag het voor en geef een toelichting.

*Wij beginnen om 10.30 uur.* Het virus waait nog rond. Derhalve beperken wij het **aantal deelnemers tot 12 en van daar een verplichte opgave vóór 11 juli respectievelijk vóór 1 augustus bij [info@iriskraak.nl](mailto:info@iriskraak.nl).**

**Het adres:** Drienerparkweg 3 te Hengelo.

Hartelijke groet namens de programma commissie,

*Cor Langen*



## Vogels beschermen

Op 15 juli reis ik af naar jullie, naar Twente, mijn geboortestreek, om een verhaal te houden onder de titel: Vogels beschermen van Achtertuin tot Afrika. Mijn naam is Kees de Pater, 62 jaar geleden geboren in Hengelo en gedoopt in jullie kerk. Zoon/stiefzoon van Kees en Jeanne de Pater, beide inmiddels overleden, maar meerdere van jullie zullen in ieder geval Jeanne nog hebben gekend.

Ik woon nu in Amsterdam en werk bij Vogelbescherming Nederland. Vogels kijken en luisteren doe ik al sinds mijn twaalfde. Een passie die dus gebleven is.

Mijn verhaal zal gaan over de wereldwijde bescherming van natuur met als verbindende schakel vogels én mensen die staan voor een gedeeld doel. Die bescherming begint al in de achtertuin. Heel simpel met wat u zelf kunt doen. Het zal geen strakke PowerPoint presentatie worden. Impulsen uit de omgeving, uit de tuin, kunnen het verhaal een nu nog onvoorspelbare wending geven.

In verband met corona mogen er helaas maar max. 12 mensen in de tuin bij Ria en Nelson Spruit, die zich vóór 11 juli aanmelden bij Iris Kraak, [info@iriskraak.nl](mailto:info@iriskraak.nl).

Met vriendelijke groet,

Kees de Pater

Hoofd Communicatie, Vogelbescherming Nederland

[kees.depater@vogelbescherming.nl](mailto:kees.depater@vogelbescherming.nl)





'Wees gegroet in de naam van de Aarde, de liefde van de Zon, en de gemeenschap van de Heilige Zuurstof'. Aldus begint de bekende Zuid-Afrikaanse dichteres Antjie Krog (1952) haar 'mis voor het universum'.

In deze nieuwe, tweetalige bundel 'Broze Aarde' vraagt de dichteres aandacht voor onze relatie met de aarde en roept op tot een nieuw perspectief. Tegelijk is duidelijk dat het jarenlang luisteren naar de slachtoffers van het apartheid-regime haar sterk heeft beïnvloed. Zij geeft aan hen weer stem.

In dat Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningsproces, begonnen in 1995, was sprake van een traditionele Afrikaanse opvatting van vergeving: 'ik vergeef jou zodat je kunt veranderen en wij beiden weer mensen kunnen zijn'. Dit belang van vergeving om weer mens te kunnen worden, betreft ze in *Broze Aarde* ook op de relatie tussen de mens als dader en de aarde als slachtoffer.

Doordat in deze mis ook de delen *dies irae* en *lux aeterna* voorkomen, lijkt ze eerder op een requiem. Maar deze mis wordt niet opgedragen voor een 'overledene' maar voor de mensheid zelf die veel aan menselijkheid heeft verloren in zijn relatie met de aarde en met zijn medemens.

Over het weglaten van God in deze mis, zo vertelde Antjie Krog, tillen wij de zorg voor de aarde uit zijn handen.

En wordt de mens aangesproken op zijn verantwoordelijkheid voor de medemens en het milieu. Het gaat om het herstel van die beide relaties.

Om de lezer een indruk van deze bundel te geven volgt hier een samenvatting van de verschillende delen van de mis.

In het *Introitus&Miserere nobis* zien we de God die te vinden is in de onaanzienlijken: 'ik ben God! roept het wintergras dat de vlakten rijp wit kleurt / ik ben God! roepen de kleine kinderen die hun voetbal door het stof sturen / ik ben God! roept het gezin naast de deinende rubberboot / ik ben God! schittert de plastic bezoedelde zee'.

Het *Hosanna: Sol, Luna, Terra* eindigt met een *aria* voor het universum: '.....ons lichaam walmt de pokdalige Mercurius na / ons lichaam weert de vretende zonnewind van Venus [...] wij hurken verwonderd: o welgelukzalig zijn we / dat dit smalle benige erfsterfelijke lichaam / zoveel overvloed stemvorkt'.

Het *Credo* confronteert de mens met de gevolgen van zijn nalatigheid tegenover de aarde 'Die lijdt onder homo sapiens, wordt vervuild, vernietigd en vermoord; Maar die zal opstaan uit het dodelijk egoïsme, Zal kantelen, steigeren, en de mens van zich afschudden...'

Het *Gloria* dat begint met een eerbetoon aan Zon, Water, Aarde, Zuurstof, vervolgt met een komisch aandoende alfabetische opsomming van tientallen levensvormen, van *Aardonyx celestae* tot *Zambesi-haai*. Onderweg komen we via *Ecostelsel* en *Fotosynthese* ook de *Homo habilis* en de *Homo erectus* tegen, evenals de *Lintworm*, *Pelikaanskrop*, *Trichopteraal* en het *IJzerkruid*.



In het *Sanctus* worden de bomen bezongen: 'SANCTUS umBaba – heilige Kastanjeboom / SANCTUS umGuza – heilig Geelhoutboomwoud / SANCTUS umKhangele – heilige Kiaat' [...] Hosanna aan de Bomen die alle Adem tolken'.

De meeste ruimte krijgt het *Dies irae*. Het toont de mens en wat die zijn medemens aandoet, de uitzichtloosheid van armoede, het excessieve geweld, de ongelijkheid, het afkopen van schuldgevoel: 'zal ze weer oorbellen kopen of ijzerdraaddiertjes van de Senegalezen / of zal ze gewoon iets geven aan het jochie met de snotneus [...] ....vanuit uithoeken van de aarde komen de armen op ons af / ze schreeuwen en ballen hun vuisten op de berghellingen / en hoe je het ook wendt of keert ze zijn met ons / en ons onvermogen om een deugdzaam leven in relatie tot hen te leiden / elke keer dat je niet geeft / ben je minder mens'.

Dan vanuit een ander perspectief: 'we lopen met onze mama we lopen al heel lang zo / we kijken naar beneden / we zien alleen de marine-blauwe schoenen / ze lopen vandaag anders / ze draagt / onze mama praat niet meer / ze is blijven zitten totdat de kleine ophield met huilen'.

In het zesde deel van het *Dies irae* lezen we het 'Recordare – Ach! Bedenk: ze sleurden hem aan zijn benen als een hond / ze schraapten zijn hersens in een gat in de grond / ze stampden het aan met hun laarzen / het was klaarlichte dag / en aardedonker / in mij hart houdt het nooit op' [...] 'Ah! Lacrimosa: 'mijn kind, mijn Nomzamo is in huis!' ik staar haar aan / mijn kameraad / haar haren in vlam / haar borstkas een kachel / de kleine heb ik in het gras gezet / haar huid bleef aan mijn handen plakken' [...] 'hoe adem je te midden van al het geweld / het doodmaken de corruptie de verkrachting / het uitzweren van menselijke haat in deze wereld' [...] ik kreun als degene die schuldig is / o kijk, mijn gezicht kleurt rood van schuld'.

Nadat in het *Agni terrae* de schoonheid van de aarde dichtelijk bezongen is, volgt in het *Lux aeterna* de verlossende vraag om vergeving: 'want dit is natuurlijk onze verzuchting: / om tot inzicht te komen: / ik ben de bedelaar / ik praat leeuws / ik sneeuw / ik ben de boom waar de zaag tegen schreeuwt [...] Onze Broze Aarde die zich onder het universum uitstrekt, / laat Uw Bestaan ons heilig worden...'

Tenslotte worden we weggezonden met de woorden: 'Ga heen in vrede en verheerlijk de Broosheid van het Leven. Ga heen en verkondig de hymne van het water, het rentmeesterschap over de Aarde en alles wat daarin, daarop en daaruit duurzaam bestaat. Ga heen, word Verzorgers van de Aarde en tors het Juk van Kostbaarheid.'



(Antjie Krog 2019)

Dit dichtwerk in deze vorm heeft mij enorm geraakt. Al mijn moeite en weerstand tegen de uitbuiting van de aarde en de systemen waar ik zelf deel van uitmaak, de machteloosheid die ik vaak voel en het verdriet over wat we elkaar achteloos kunnen aandoen door niet te communiceren, worden hier in de universele vorm van een mis verwoord. In ons Toonkunstkoor zong ik verschillende keren mee in een mis van beroemde componisten en ontdekte hoe die wijze van bezinning je boven het alledaagse kon uitvullen. Zelden heb ik de hoogte, breedte en diepte van de problemen waarover *Broze Aarde* gaat, intenser beleefd.

Peter Hofman



(de verdroogde aarde; afbeelding van Jose Antonio Alba via Pixabay)



## Diensten 10.30 uur

Vanaf zondag 23 augustus (onder voorbehoud) kunnen we ons aanmelden en met in achtneming van de benodigde afstand weer naar het kerkgebouw met max. 30 mensen! (zie ook Kerkenraadspraak; t.z.t. ontvangt u hierover een mail)

De eerstvolgende diensten zijn dan:

Datum	Predikant
23 augustus	ds. Kirsten Slettenaar
30 augustus	ds. Kirsten Slettenaar
06 september	dhr. J.J. Marinus (i.o.), Ede
13 september	ds. Kirsten Slettenaar

## Soefi gebed

*Ik vroeg God om kracht,  
En ik kreeg moeilijkheden om me sterk te maken.*

*Ik vroeg God om wijsheid.  
En ik kreeg problemen om op te lossen.*

*Ik vroeg God om voorspoed,  
En ik kreeg verstand en kracht om te werken.*

*Ik vroeg God om moed,  
En ik kreeg gevaren om te overwinnen.*

*Ik vroeg God om liefde,  
En ik kreeg mensen om te helpen.*

*Ik vroeg God om gunsten,  
En ik kreeg kansen.*

*Ik ontving niets van wat ik vroeg,  
Maar kreeg alles wat ik nodig had.*

## Adressen

### Predikant:

Ds. Kirsten Slettenaar  
Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne  
Tel: 074- 357 42 76; e-mail: xbirds@wxs.nl  
werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag,  
vanaf 8.30 uur

### Voorzitter:

Mw. A.E. Fockema Andreae  
Tel.: 074-250 88 42; e-mail: elisabijs@kpnmail.nl

### Secretaris:

Mw. J.N.J. Mulder  
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
Tel: 053-435 60 22; 06 20 03 82 22;  
e-mail: cobimulder3@gmail.com

### Penningmeester:

Mw T. Lotgerink Bruinenberg-van der Weide  
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl  
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.  
t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

### Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en andere persoonlijke gegevens:  
Mw. J.J. van Gijssel-Boxem  
Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal  
Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijssbox@hetnet.nl

### Diaconie:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg  
Tel.: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com  
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:  
t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

### Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
Tel: 074-291 82 49

### Coördinatie Kosterij:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg  
Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com

### Redactie:

Mw. A. Kampinga en Mw. J.C. de Jong  
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede  
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

**Website:** <https://twente.remonstranten.nl>

**Inleveren kopij uiterlijk:** 12 augustus



Foto voorpagina Richard Bremer  
Foto achterpagina Roos Boonstra