

## Liturgie voor de dienst op 23 augustus 2020

Thema: Grond onder de voeten.

Bevestiging van Onno Bordes als kerkenraadslid (voor één jaar)

### **Vorbereiding**

Orgelspel

Welkom

### **Aanroeping en inkeer**

Zingen: (melodie ps 146), **gemeente neuriet mee**

Wees de grond onder mijn voeten

wees het dak boven mijn hoofd;

wijs mij richting op de route

naar de toekomst ons beloofd.

Wees de bron waaruit ik put

liefde, vrede en geluk.

Votum en Groet

In het licht van de Eeuwige,

komen we hier samen

om ons te koesteren in Gods licht,

om onze richting te laten bepalen door Gods licht,

om met elkaar te vieren dat we geroepen zijn Gods licht in deze wereld te zijn.

God schenkt ons zijn vrede

en daarvan delen wij uit aan elkaar

**Antwoordlied gesproken:** Tot U, Heer, is ons hart gericht

Hier zijn wij open voor Uw licht

Gij geeft ons kracht tot stilt' en strijd

Kom tot ons, Eeuw'ge, in de tijd.

Zingen en **neuriën** (als gebed om de Geest): ZZZ 183: 2

Wees de stem in onze stilte

en het oor dat ons verstaat;

wees de warmte als de kilte

onze liefde sterven laat.

En geef steeds betekenis

aan de vraag wat leven is.

### **Horen en verstaan**

Inleiding

### **Lezing: Math 16: 13-19**

13 Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?' 14 Ze antwoordden: 'Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.' 15 Toen vroeg hij hun: 'En wie ben ik volgens jullie?' 16 'U bent de messias, de Zoon van de levende God,' antwoordde Simon Petrus. 17 Daarop zei Jezus tegen hem: 'Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. 18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. 19 Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.'

## **Gedicht geschreven door Mieke de Jong: *Verwachting* (jan 1992)**

Ik schrijf hier wat ik vast verwacht:  
dat Godsgeloof zal blijven leven.  
Hoe fel de pijn, hoe diep de nacht,  
een zicht op hoop is ons gegeven.  
opnieuw vertaald, opnieuw gedacht:  
een Woord voor mensen om te leven.

Ik schrijf hier wat ik vast vertrouw:  
dat God in ons zal blijven leven.  
Hoe telkens weer een man, een vrouw,  
geloof en aandacht zullen geven.  
tot arbeid aan een wijd gebouw  
waar mensen samen kunnen leven.

Ik schrijf hier neer wat ik belijd:  
dat God door ons kan blijven leven.  
Hoe ondanks onrecht, afgunst, strijd,  
de hoop in ons wordt doorgegeven.  
Dat mensen, ook in deze tijd,  
toch vrede met elkaar beleven!

Overdenking

Stilte

Orgelspel

## **Bevestiging**

Gemeente, Wij gaan nu over tot de bevestiging van een nieuw kerkenraadslid, namelijk Onno Bordes. Onno zal de functie van voorzitter in de kerkenraad vervullen voor één seizoen.

Als remonstrantse geloofsgemeenschap voelen wij ons geworteld in het evangelie van Christus. Tijdens zijn leven op aarde, als mens tussen mensen, heeft hij ons voorgeleefd hoe wij door God bedoeld zijn. Aan ons wordt gevraagd beschikbaar te zijn voor anderen. Hiertoe moeten wij niet alleen geduld en verdraagzaamheid opbrengen, maar ook liefde en vertrouwen. Ook moeten wij zorgvuldig omgaan met hetgeen ons in vertrouwen is meegedeeld. Wij kunnen die opdracht alleen vervullen en volhouden als wij elkaar vanuit onze geloofsgemeenschap inspireren. Zo zijn wij allen verantwoordelijk voor de instandhouding en opbouw van onze geloofsgemeenschap en voor wat zij naar buiten toe kan betekenen.

Van kerkenraadsleden wordt in het bijzonder toewijding en inzet gevraagd voor de opbouw en ondersteuning van onze gemeente. Zij stellen hun specifieke capaciteiten in dienst van de gemeente en dragen daarmee bij aan de verantwoordelijkheid voor:

- het openstaan voor meningen en ideeën die kunnen leiden tot het inslaan van nieuwe wegen voor gemeentewerk en alles wat daarmee samenhangt.
- de kerkelijke betrokkenheid bij maatschappelijke problemen en waar dat aan de orde is, de samenwerking met andere groepen of kerken.

Voor het vervullen van deze taak als kerkenraadslid wensen wij Onno moed en wijsheid toe, naast creativiteit.

Onno, wil je opstaan en luisteren naar de vragen om daarop antwoord te geven:

- bent je bereid als kerkenraadslid verantwoordelijkheid op je te nemen voor de opbouw en voor het functioneren van onze gemeente en wil je beloven dat wat jij in vertrouwen te weten komt goed bewaard zal zijn bij jou?

Wat is daarop jouw antwoord?

Dan bevestig ik je als kerkenraadslid van de remonstrantse gemeente Twente.

## **Zegening**

Zingen en **neuriën** als antwoord op de bevestiging: 183: 3

Wees de ziel van mijn gedachten,  
wees de drijfveer van mijn hand.  
Breng het Rijk dat wij verwachten  
mede door ons doen tot stand.  
Inspireer ons dag aan dag  
met Uw Geest en geef ons kracht.

## **Gebeden en gaven**

Voorbeden, stil gebed en gesproken Onze Vader

Mededelingen over de gaven, ( in mandjes in de ontmoetingsruimte bij het uitgaan)

## **Uitzending en zegen**

Lied: Die mij droeg op adelaarsvleugels

*(tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Tom Löwenthal, uitvoering cantorij Pastorale uit Gorinchem)*

Die mij droeg op adelaarsvleugels  
Die mij hebt geworpen in de ruimte  
en als ik krijsend viel mij ondervangen met Uw wieken  
en weer opgegooid.  
Totdat ik vliegen kon op eigen kracht,  
op eigen kracht.

## **Uitzending en zegen**