



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

Jaargang 12, nr.09
Oktober 2020

Hanekamps-Hendrik, Huisvader

Hanekamps-Hendrik hield het Boek
in zeer hoge eer. Na den eten
's avonds werd het hem aangegeven
en hij las voor. Hij deed het
op een verhoogde toon
zoals een Grieks priester zou doen,
met een stem die duidelijk maakte
hoezeer wij naar adem snakken
en de adem dat is de Geest.
Wie het Woord Gods hardop leest
komt altijd adem te kort
zodat het leven hijgen wordt.
Het is als een rivier
die langs nauwe dijken schuurt,
de kinderen verstaan het niet
maar dat hindert ook niet:
het woord van de hemel is daar
als brood op een altaar,
als een huis in het land gelegd,
men ziet wat God zegt
en de duif koert in de keel
van een koe op de deel.
Alle dingen staan zo omhoog op toon,
niets dat bewoog bij het lezen,
behalve misschien een voet
van de jongste zoon,
maar goed,
laat dat zo wezen.

Guillaume van der Graff (1920-2010)

*Op 15 augustus j.l. werd stil gestaan bij de
100ste geboortedag van de theoloog **Willem Barnard**,
als dichter bekend als Guillaume van der Graff.
Behalve vele dichtbundels schreef hij ook tientallen
liederen voor het Liedboek voor de kerken. Hij zag in
deze teksten geen wezenlijk verschil met zijn andere
gedichten omdat beider taal ons uitilt boven
het alledaagse.*

*'...Wij kunnen niet rechtstreeks over de goddelijke dingen
spreken. We moeten ons er bij neerleggen dat het allemaal
"in gelijkenis" gebeurt', aldus Barnard.
(Peter Hofman)*



Henk Helmantel; foto gemaakt door Johanna de Jong;

Uit de kerkenraad

Onze predikant Kirsten Slettenaar is weer terug van een welverdiende vakantie en we zijn 'in volle bezetting' (vier man/vrouw sterk!) aanwezig op de kerkenraadsvergadering van 1 september.

We hebben een uitnodiging ontvangen voor de **AV van Bestuur en AV van Beraad** op 26 september. Helaas valt dat juist samen met de geplande bijeenkomst met onze gemeenteleden over het landelijk beleidsplan. Besloten wordt om onze bijeenkomst dan toch maar te verschuiven **naar 19 september**, zodat we de opmerkingen vanuit onze gemeente nog kunnen meenemen naar de AV van Beraad.

We **evalueren de diensten van 23 en 30 augustus**.

De Corona-proof organisatie van de diensten is prima verlopen, maar het blijft vreemd dat we elkaar na de dienst niet kunnen spreken. We zullen Jan van Gijssel vragen of hij nog mogelijkheden ziet om elkaar na de dienst toch (beperkt) te kunnen ontmoeten. Ook overwegen we de mogelijkheden om de **cantorij in de dienst te laten zingen**. Een zigzagopstelling in de ontmoetingsruimte moet volgens de kerkenraad haalbaar en verantwoord zijn.

Dankzij het werk van Gerrit Knol is er inmiddels een offerte voor de **vervanging van de heteluchtverwarming** en verbetering van het ventilatiesysteem. De luchttoevoer met verse lucht wordt door de nieuwe installatie verbeterd en we besparen 30-40% op gasverbruik. Er wordt nog een offerte van een tweede leverancier aangevraagd. Als we het financieel rond kunnen krijgen zouden de werkzaamheden al in oktober kunnen starten.

Er pakken zich ook **financiële donkere wolken** samen. Door de Corona-crisis lopen we verhuur- en collecte-inkomsten mis en inmiddels hebben we al € 15.000,- ingeteerd op ons vermogen. Ook blijkt dat nog niet iedereen al aan zijn jaarlijkse verplichtingen heeft voldaan. De kerkenraad besluit dat we dit in een aparte brief aan de leden nog vóór de **Algemene Ledenvergadering op 26 november** onder de aandacht moeten brengen. In deze najaarsvergadering komt ook de meerjarenbegroting aan de orde.

De overgangscommissie is druk aan het werk. Er zijn in september en begin oktober een 5-tal gesprekken met diverse kringen en groepen gepland. Bij deze Passant van oktober komt als bijlage een nieuwsbrief en een enquête.

In de kerkenraadsvergadering heb ik een gedicht over geloven voorgedragen (auteur Blue rose@—Vicky). Twee strofen daaruit wil ik u niet onthouden.

*Geloven is,
te weten dat iedere dag een nieuw begin is
daarop vertrouwen dat het wonder kan geschieden
en dat dromen werkelijk uit kunnen komen.*

*Geloven is,
de kracht te vinden en de moed
die in ons ligt wanneer het tijd is
de stukken op te rapen en opnieuw te beginnen.*

Als we maar blijven geloven!!

Onno Bordes

Van de liturgiecommissie

Zoals bijna elke organisatie kampt ook de liturgiecommissie met onderbezetting: 3 liturgen verzorgen de lezingen in de kerkdienst, doen de mededelingen over de collecte en vertellen waar de bloemen naar toe gaan.

Maar dat is slechts een onderdeel van de taken van de liturgiecommissie. Hoofdtak is zorg te dragen voor een goed uitgevoerde liturgie.

De liturg heeft contact met de gastpredikant over de lezingen en de liederen. De liturg is eigenlijk de ceremoniemeester tijdens de kerkdienst. Er wordt 1x per maand vergaderd van 14.30 uur tot 16.00 uur.

In de liturgiecommissie wordt nagedacht over de vraag hoe we de 40-dagentijd invullen, de gedachteniszondag, de adventstijd.

In de commissie hebben ook de predikant en een organist zitting, maar we zien graag dat er nog iemand bij komt. Wie denkt: "Dat lijkt mij wel wat!" wordt verzocht contact op te nemen met de secretaris van de commissie, Nel Korstanje, 074-2421793 of via e-mail nelkorstanje@gmail.com

Paul Kuiper



Mijn werkzaamheden op landelijk niveau

Vier jaar geleden ben ik begonnen als predikant van de remonstrantse gemeente Twente. Naast een verhuizing en een start in een nieuwe gemeente, betekende dat voor mij ook een start in een ander kerkgenootschap. Het eerste jaar was ds Johan Goud ook nog deels aanwezig in onze gemeente, en heeft hij mij begeleid in het goed leren kennen van 'het remonstrantse'. Daarnaast deed ik verplicht studie in de remonstrantica (begeleid en beoordeeld door het Seminarium) en kreeg ik supervisie.

De remonstranten en hun geschiedenis inhoudelijk leren kennen was en is een belangrijk aspect in het eigen worden met het remonstrants gedachtegoed. Maar ook het leren kennen van de Broederschap hoort daarbij: de organisatie, de collega's, het bestuur, de kerkorde, andere gemeenten. Na zo'n anderhalf jaar werd ik gevraagd om secretaris van het Convent te worden. Het Convent, daar zijn alle remonstrantse predikanten, geestelijk verzorgers, instellingspredikanten en emeriti lid van. Het bestuur van het Convent zorgt ervoor dat predikanten elkaar een paar keer per jaar kunnen ontmoeten rondom een interessant thema. Hier secretaris van worden betekende voor mij een prachtige kans om de Broederschap beter te leren kennen en vooral om mijn collega's te kunnen ontmoeten en met hen samen te werken. Aangezien er een verplichting is om als predikant 10% van de werktijd te besteden aan landelijke zaken, kwam dit mooi bij elkaar.

Een kleine twee jaar geleden raakte ik vanuit het convent betrokken bij de oprichting van de C3. Dat is een landelijke commissie waarin Coza, Convent en Curatorium van het Seminarium (3 keer een C) samen vergaderen. Het landelijke beleidsplan voor de komende tien jaar zou in deze commissie moeten gaan ontstaan. Ik werd gevraagd als voorzitter van deze commissie. Dat heb ik toegezegd, omdat ik het een leuk project vond. Uiteraard valt dit werk buiten mijn reguliere werktijden en doe ik dit op vrijwillige basis. Ik blijf het veel leuker te vinden om me met bestuurlijke en beleidszaken bezig te houden dan ik altijd had gedacht. Enerzijds leer ik de Broederschap op deze manier van binnenuit kennen en kan ik eraan bijdragen, anderzijds ontwikkel ik mezelf en heb ik er een plezierige 'vrijwilligerstaak' aan.

Het is de bedoeling dat in de AV van Bestuur in november het landelijke beleidsplan 2020-2030 wordt goedgekeurd zodat met de uitvoering ervan kan worden begonnen. Dat betekent dat ik dan ook het voorzitterschap van de C3 neerleg. Inmiddels ben ik gevraagd om in plaats daarvan lid te worden van de CoZa (de Commissie tot de Zaken, het landelijk bestuur). Omdat ik nog steeds secretaris ben van het Convent geeft dat meteen een goede link met het convent. Ik heb erin toegestemd om CoZa-lid te worden, omdat ook deze taak mij leerzaam en inspirerend lijkt en ik

het waardevol vind om bij te dragen aan de Remonstranten als geheel. Op de AV van Bestuur op 26 september word ik voorgedragen als nieuw lid van de CoZa. Uiteraard blijft ook hiervoor gelden dat ik dit werk in mijn vrije tijd doe.

Laatst 'betrapte' een gemeentelid mij erop dat ik zei "wij remonstranten". "Je begint je remonstrants te voelen?", vroeg hij. En inderdaad. Ik voel me thuis bij de remonstranten, en zeker ook in de gemeente Twente. Het gaat me aan het hart dat vrijwel alle kerkgenootschappen krimpen, en dat ook wij als gemeente elk jaar ouder worden en weinig aanwas kennen. Corona doet daar ook nog eens geen goed aan. We hebben als remonstranten toch iets prachtigs te bieden. Een gedachtegoed waarin ieders geluid kan en mag klinken, maar waarin tegelijk dat geluid niet losjes in de ruimte blijft zweven. In vrijheid en vanuit verdraagzaamheid kan ieders mening worden besproken. Geworteld in het evangelie van Jezus Christus zoeken we zo verdieping in de manier waarop we onze mening vormen en in de wijze waarop we in het leven staan.

Net zoals ik me thuis ben gaan voelen in het remonstrantse, wens ik dat ook toe aan mensen die misschien nog geen kennis hebben gemaakt met de remonstranten maar die zich er wel door aangesproken zouden kunnen voelen. Graag blijf ik dan ook mijn bijdrage op gemeentelijk en landelijk niveau leveren, vanuit het verlangen dat het remonstrants gedachtegoed nog heel lang mensen blijft inspireren en verrijken.

(Omdat ik van sommige gemeenteleden hoor dat het niet duidelijk is hoe het zit met de aanstelling van een predikant licht ik dat hier toe. Vroeger was het in de remonstrantse kerk zo dat predikanten in dienst waren van de gemeente waar ze stonden. Predikanten waren werknemer, de gemeenten werkgever.

Dat is al een aantal jaren niet meer het geval. Door een beroep te aanvaarden verbindt de predikant zich met de Broederschap en met de betreffende gemeente. De predikant tekent vervolgens een overeenkomst van opdracht met de landelijke kerk en wordt betaald door de gemeente. Deze vorm van overeenkomst geeft - meer dan een werknemerschap - ruimte aan de zelfstandigheid die past bij het ambt van predikant. Het houdt bijvoorbeeld in dat werkafspraken niet kunnen worden opgelegd maar in onderling overleg tot stand komen.)

Kirsten Slettenaar



Geduld

Als die venijnige
ijzerenheilige
virusjes die je niet ziet



als die rondhoppende
in de war schoppende
piepkleine stukjes verdriet

weg zullen kwijnen
en daarna verdwijnen
dat nergens nog één overschiet

dan zal ik je kussen
maar ja, ondertussen
doe ik dat maar niet.



Joke van Leeuwen

(ingebracht door Like Wols)

Autobiografisch schrijven

'Heb ik dat nu goed onthouden?' Vier dagdelen autobiografisch schrijven onder leiding van Miriam Janssen van De TalenTuin, schrijfdocent en schrijfster.

Opgave:

tot 25/09 bij info@detalentuin.nl of op 074 267 2777

Vier vrijdagochtenden 25/9, 9 en 20/10, 20/11, in De Remonstrantse kerk in Hengelo.

Je kunt starten op: 25 /9 óf 9/10.

Veel speelse oefeningen om de herinnering en de schrijfhand los te krijgen, en ook achtergrondinformatie.

Tussen de lessen tijd om thuis een tekst te schrijven.

Voor beginners én gevorderden.

Meer info:

www.detalentuin.nl/nieuws/

Heb ik dat nu goed onthouden?

Miriam Janssen



Lezing Groene theologie, Trees van Montfoort

De programmacommissie heeft weer een aantal mooie activiteiten voor het najaar georganiseerd. Onder inachtneming van de coronamaatregelen vinden in oktober en november diverse bijeenkomsten in onze kerk plaats.

Op **zaterdag 31 oktober, 11.00** geeft Trees van Montfoort een lezing over haar boek Groene Theologie dat in 2019 gekozen is tot het beste theologische boek. Het verheugt ons dat Trees tijd gevonden heeft om met ons in gesprek te gaan.

De actuele pandemie heeft nog duidelijker gemaakt dat de ecologische crisis om een herbezinning in denken, doen en geloven vraagt. Trees van Montfoort zal ons inspireren met haar ecotheologische visie op de schepping. Daarin staat de mens niet centraal maar is door Gods liefde verbonden met heel de natuur. Tijdens de lezing zullen ook praktische vragen aan de orde komen over hoe wij nu verantwoord kunnen handelen. Uiteraard is er ook ruimte om daarover van gedachten te wisselen.

Datum en tijd: Zaterdag 31 oktober, 11.00-12.30

Locatie: Remonstrantse kerk Woltersweg 11, Hengelo

Toegang: Iedereen is van harte welkom bij de lezing. De toegang is gratis.

U hoeft zich *niet* aan te melden.

Bärbel Dorbeck-Jung



Personalia

Per 1 september 2020 op verzoek:

Uitgeschreven als Lid: Mw. A.M.G. (Alide) Haarman, om verder te gaan als "Vriend" van onze gemeente.

En ingeschreven als Lid van De Landelijke Remonstranten.

Opbrengst collectes

01 maart	€ 108,30	Het Universitair Asiel Fonds (UAF)
08 maart	€ 52,40	Het Universitair Asiel Fonds (UAF)
23 augustus	€ 145,65	Stichting Humanitaire Hulp Syrië
30 augustus	€ 116,63	Stichting Humanitaire Hulp Syrië

Collecterooster

September

27 sept. Voedselbanken in Twente

Oktober

04 okt. Voedselbanken in Twente
11 okt. Voedselbanken in Twente
18 okt. Christian Peacemaker Teams
25 okt. Voedselbanken in Twente



Voedselbank

Voedselbank, nu in de coronatijd nóg belangrijker! Mocht u niet in de gelegenheid zijn aan de collecte te geven, dan kunt u ook doneren via het rekeningnummer van de diaconie, NL50 INGB 0003 6979 24 met vermelding "voedselbank".

Namens de Diaconie en Anke Kampinga en Johanna de Jong die de voedselkrat beheren.



Expositie in het Zaaletje

Augustus 2019 ging ik -na zo'n tien jaar geen kwast meer te hebben aangeraakt-, weer op schilderles. Gewoon voor de lol; om weer creatief bezig te zijn. Zonder ander doel voor ogen dan wat 'losser' te gaan schilderen.

Van Dick Bekkers uit Haaksbergen kreeg ik diverse technieken aangereikt, waarbij ik vooral het werken met paletmes en de mixed-media heerlijk vond.

En toen kwam 'Corona'. Twee weken van thuisquarantaine kwam ik schilderend door en ook in de stille maanden daarna en gedurende de hittegolf ontstond het ene na het andere doek. Niet langer werd ik gehinderd door mijn perfectionisme of door de rationele en remmende vragen van weleer: 'waar doe ik het voor' en 'wat moet ik met al die doeken?' Ze verdwenen als sneeuw voor de zon.

Ik geniet van diverse technieken, kleuren en de structuren en vrolijk er nu het Zaaletje mee op.

De doeken hangen er tot eind van dit jaar en ik zal er zo nu en dan wat wisselen, want ik schilder er voorlopig nog lustig op los.

Roos Boonstra-de Bruin

Oproep:

Wilt u ook exposeren in 'het Zaaletje'; met eigen werk of een bijzondere verzameling? Of kent u iemand die dat leuk zou vinden? Laat het mij dan weten. Het enige criterium is dat de exposant op een of andere wijze een band heeft met onze gemeente

Email: boonstra.roos@gmail.com



Remonstranten Landelijk

Jaarthema 2020/2021 'Mijn held en ik'

Na de viering van 400 jaar Remonstranten is het tijd terug te keren naar de bijbelse bronnen, in samenhang met ons eigen levensverhaal. Dat doen we met het jaarthema 'Mijn held en ik. Bijbelse helden in het licht van ons eigen levensverhaal'.

Jaarthema 2020/2021 'Mijn held en ik' Bijbelse verhalen, eeuwenlang doorgegeven, besproken en geïnterpreteerd, kunnen een verrassend zicht geven op ons eigen levensverhaal. Vanuit die overtuiging is een elftal vrijzinnige voorgangers aan de slag gegaan met een project waarin eigen ervaringen en 'bijbelse helden' met elkaar verbonden werden: Simson bijvoorbeeld, Jakob, maar ook de vrouwelijke schone uit het Hooglied en Judas. Immers, een held kan zeker in bijbels perspectief ook trekken van een antiheld vertonen. In dat project kwamen vragen aan de orde als: waarin verschilt een bijbelse held van andere helden? Kan een bijbelse figuur mij helpen om mijn eigen levensverhaal beter te verstaan? Wat doet de eigen context van de lezer (zowel individueel als collectief) met de leeswijze van de tekst? Kortom, wat is de meerwaarde van het gesprek tussen een lezer van nu en een specifieke bijbelse figuur? Hoe verlicht de held ons leven en hoe werpt de context waarin wij lezen een specifiek licht op de held?

Onder redactie van Bert Dicou en Koen Holtzapffel, verscheen eind februari het boek 'Mijn held en ik. Autobiografisch Bijbellezen', en is te bestellen via het landelijk bureau. Met tekeningen van Bert Kuipers.

Met bijdragen van Jan van Belle, Fride Bonda, Sigrid Coenradie, Bert Dicou, Koen Holtzapffel, Lense Lijzen, Evelijne Swinkels-Braaksma, Joep de Valk, Corrie Vis, Alleke Wieringa en Sandra van Zeeland-van Cassel. Onder redactie van Bert Dicou en Koen Holtzapffel.

Het jaarthema is uitermate geschikt voor gesprekskringen. Het boek bevat een gedetailleerde handreiking om meerdere gespreksavonden over 'Mijn held en ik' te organiseren.

Online Symposium 'Bijbel - Context - Autobiografi »e'

Op 5, 12 en 19 november 2020 van 13.30 tot 15.00 uur organiseren het Arminius Instituut en het Doopsgezind Seminarium een online symposium met de titel 'Bijbel - Context - Autobiografie'.

Vanwege de Corona-context wordt het symposium online aangeboden in drie ontmoetingen van 1,5 uur. Het symposium bestaat uit korte lezingen, filmpjes 'uit de praktijk', opgenomen interviews, en workshops in break out rooms gecombineerd met offline werkopdrachten. Bedoeling is dat deelnemers meedoen in het experiment door in te tekenen op alle drie de bijeenkomsten.

Kunnen we de Bijbel nog lezen en uitleggen zonder dat we rekening houden met de voortdurende wisselwerking tussen tekst en lezer? Die tijd is voorbij. De betekenis van de Bijbel hangt af van wie leest, waar gelezen wordt en hoe die lezing doorwerkt in de context van de lezersgroep.

Velen van ons denken zich van dit feit inmiddels wel bewust te zijn. Maar hoe deze interpretatieprocessen werken en vooral hoe je er op een methodische wijze gebruik van kunt maken in het werk van de kerk, dat is nog lang geen uitgemakte zaak. De vraag naar het "hoe" is daarom het uitgangspunt van dit remonstrants-doopsgezinde symposium over autobiografisch en contextueel bijbellezen.

Remonstranten kunnen voortborduren op de publicatie *Mijn held en ik. Autobiografisch Bijbellezen*.

Kosten: deelnemers wordt na afloop om een vrijwillige bijdrage gevraagd

Locatie: een rustige zelfgekozen plaats 'met bereik'

Opgave: Vera Kok, v.l.m.kok@vu.nl



Foto's Startzondag 13 september 2020

Startzondag 2020 in het kort: op Erve Kraesgenberg in Losser, 30 mensen, heerlijk weer, buiten lunchen met pannenkoeken, thema "Luisteren".

De dag begon verrassend met luisteren naar muziek. Meezingen kon natuurlijk niet, maar iedereen werd van harte werd aangemoedigd om mee te bewegen of zelfs te dansen op verschillende stijlen muziek. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. De uitsmijter was 'Met Catootje naar de botermarkt'.

Na de lunch gingen we in groepen uiteen. De workshop meditatie bood gelegenheid naar jezelf te luisteren en in de andere workshop was het de uitdaging om zo goed mogelijk naar de ander te luisteren. Een korte viering besloot de dag.

In een heerlijk ontspannen en prettige sfeer was het goed om weer bij elkaar te zijn. Het was fijn om elkaar weer wat uitgebreider te kunnen spreken na zoveel maanden waarin dat amper mogelijk was.

Kirsten Slettenaar

Onderstaande foto's zijn gemaakt door Paul Kuiper en Jan Vervoort





Diensten 10.30uur

Datum	Predikant Liturg	Koster Bloemen
September		
27 sept.	Mw. ds. K. Slettenaar Mw. Korstanje <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Voedselbanken in Twente</i>	Hr. Knol Mw. knol Mw. Koedam
Oktober		
04 okt.	Mw. ds. S. van Zeeland-van Cassel, Mw. Douwes Dekker <i>Organist: D. Vallenduuk</i> <i>Collecte: Voedselbanken in Twente</i>	Hr. Suir Mw. Douwes Dekker Mw. Schimmelpenninck
11 okt.	Mw. ds. K. Slettenaar Mw. Kraak <i>Organist: D. Vallenduuk</i> <i>Collecte: Voedselbanken in Twente</i>	Mhw. Touw hMw. De Jong Hr. Knol
18 okt.	Mw. ds. C. Borgers DoRem <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Christian Peacemaker Teams</i>	Mw. Van Gelderen DO Mw. Huizinga
25 okt.	Mw. ds. K. Slettenaar Mw. Korstanje <i>Organist: D. Vallenduuk</i> <i>Collecte: Voedselbanken in Twente</i>	Mw. Knol Mw. Schenck Mw. Van Hasselt
November		
01 nov.	Dhr. P.W.A. Overdiep, Bussum Mw. Kraak <i>Organist: P. Kuiper</i>	Hr. Huiskamp Mw. Huiskamp Mw. Huiskamp

Agenda

Oktober 2020

wo. 14 okt.	Sluitingsdatum kopij	
wo. 28 okt.	Verspreiden Passant	11.00 - 11.30u
za. 31 okt.	Lezing 'Groene Theologie', Trees van Montfoort	11.00 - 12.30u

Bloemen uit de dienst

Mw. T. Lotgerink Bruinenberg
tel. 053-478 72 71
email: tvanderw@live.nl



Adressen

Predikant:

Ds. Kirsten Slettenaar
Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne
Tel: 074- 357 42 76; e-mail: xbirds@wxs.nl
werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag, vanaf
8.30 uur

Voorzitter (a.i):

Dhr. O. Bordes
Tel.: 06 832 453 77; e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com

Secretaris:

Vacature
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com

Penningmeester:

Mw T. Lotgerink Bruinenberg-van der Weide
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en
andere persoonlijke gegevens:
Mw. J.J. van Gijssel-Boxem
Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal
Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijssbox@hetnet.nl

Diaconie:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg
Tel.: 053-478 72 71; e-mail: jlbw2018@gmail.com
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:
t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel: 074-291 82 49

Coördinatie Kosterij:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg
Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbw2018@gmail.com

Redactie:

Mw. A. Kampinga en Mw. J.C. de Jong
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk: 14 oktober

Foto voorpagina Richard Bremer
Foto achterpagina Roos Boonstra




Remonstranten
Gemeente Twente