



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

**Jaargang 12, nr. 10
November 2020**

Het kind en ik

Ik zou een dag uit vissen,
ik voelde mij moedeloos.
Ik maakte tussen de lissen
met de hand een wak in het kroos.

Er steeg licht op van beneden
uit de zwarte spiegelgrond.
Ik zag een tuin onbetreden
en een kind dat daar stond.

Het stond aan zijn schrijftafel
te schrijven op een lei.
Het woord onder de griffel
herkende ik, was van mij.

Maar toen heeft het geschreven,
zonder haast en zonder schroom,
al wat ik van mijn leven
nog ooit te schrijven droom.

En telkens als ik even
knikte dat ik het wist,
liet hij het water beven
en het werd uitgewist.

Martinus Nijhoff (1894-1953)

*In dit gedicht uit Nieuwe Gedichten (1934)
ontmoeten we een ik-figuur die in een sombere
stemming onverwacht een prachtig visioen
ontvangt. De 'onbetreden tuin' en het kind brengen
hem terug bij zijn oorsprong, de keuzes die hij ooit
maakte en daardoor weet hij weer wat hij eigenlijk
te doen heeft. (Peter Hofman)*

Agenda

**N.B. De lezing 'Groene Theologie' op
zaterdag 31 oktober gaat NIET door ivm corona**

Cursus 'Ver weg en dichtbij'; (onder voorbehoud van corona-maatregelen)

Data: 11, 18 en 25 november
Tijd: 14.30 - 16.00 uur
Spreker: Egbert van Houwelingen, Hengelo
Plaats: Remonstrantse Kerk, Hengelo
Toegang: Leden/vrienden: € 5,-; niet leden/vrienden: € 10,-
Opgave: **vóór 7 november, bij info@iriskraak.nl**

Algemene Ledenvergadering

Datum: zaterdag 21 november
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Plaats: Kerkzaal Remonstrantse kerk



Monet secret garden (fondation Monet)

Kerkenraadspraak

Onze maandelijkse vergadering werd geopend door Trijnie. Ze had een zelfgemaakt gedicht over de coronatijd met alles wat daarbij hoort. Mondkapjes, (on)veiligheid en de hoop dat in de toekomst alles weer beter zal gaan.

Op dit moment ziet het daar nog niet naar uit. De regels voor kerkbezoek worden weer aangescherpt en wie weet is er op het moment dat u dit leest opnieuw een lock down.

Rectificatie: In de vorige Passant stond dat onze **Algemene Ledenvergadering** op 26 november zou zijn, maar dat wordt **zaterdag 21 november** van 10.00 uur tot 12.00 uur. Vorig jaar is afgesproken dat de ALV in het najaar op een zaterdag wordt gehouden.

Enkele leden zijn op 26 september naar de **AV van Bestuur en de AV van Beraad** in Utrecht geweest.

De AV van Bestuur blijft een zakelijke bijeenkomst met het behandelen van punten. De AV van Beraad was levendig. Er was volop discussie over het beleidsplan, dat in november wordt aangeboden. We zullen daar t.z.t. genoeg over te horen krijgen.

In september is er ook weer de halfjaarlijkse vergadering **met DO** geweest. Een prettige bijeenkomst. Er werd ook weer voor dit jaar besloten gezamenlijk de kerstgroet te maken.

De **overgangskommissie** is druk bezig alle informatie, die uit de bijeenkomsten is gekomen te bundelen. Dit wordt gepresenteerd op de ALV van 21 november.

Omdat de **kerkenraad** minimaal bezet is, is het lastig om wekelijks aan de cortège te voldoen.

Wij dachten dat in de kerkorde stond dat het verplicht was dat een kerkenraadslid de predikant begeleidt voor en na de dienst. Bij nalezen hoeft het niet per sé een kerkenraadslid te zijn. We kunnen ook denken aan de liturg of een diaconielid of een oud kerkenraadslid. Dat maakt het begeleiden wat makkelijker.

Vanuit de vrouwenkring Enschede is het idee gekomen om volgend jaar een paar keer een **lekendienst** te houden. Dat vereist wel voorbereiding. We komen daar zeker een keer op terug.

We vragen uw aandacht voor de dienst van **zondag 8 november**. Dat is de **jaarlijkse gedachtenisdienst**, waar onze leden die overleden zijn in 2020 herdacht worden.

Simone van Donselaar

Nieuws van de Overgangskommissie

Gesprekken

Op het moment dat u dit leest heeft de commissie de gesprekken met de diverse commissies en kringen in onze gemeente afgerond. We hebben dan met ca. 40 mensen uit onze gemeente gesproken en hun ideeën, visies en meningen opgehaald. We ervaren de gevoerde gesprekken als zeer waardevol, niet alleen omdat we veel aanknopingspunten hebben gekregen, maar ook omdat er onderling goede gesprekken ontstonden. En het met elkaar in gesprek gaan was ook een doelstelling van de commissie.

Enquête

Op het moment dat ik dit schrijf hebben we van de 130 uitgezette enquêtes er 50 terug ontvangen, maar dat zijn er inmiddels hopelijk al veel meer geworden. Als u de enquête nog niet heeft ingeleverd, dan heeft u nog een paar dagen de tijd. **De sluitingsdatum is 31 oktober 2020 en uw mening telt!**

Hoe verder?

De Overgangskommissie gaat eind oktober/begin november op basis van de verzamelde informatie na wat de wensen en toekomstbeelden van onze leden en vrienden zijn op de diverse terreinen (kerkdienst, pastoraat, kerkgebouw, activiteiten, etc.). Deze beelden zullen samen met de financiële kaders worden gepresenteerd in de Algemene Ledenvergadering op **zaterdag 21 november** en u zult daarover moeten gaan beslissen. In de periode daarna worden deze besluiten uitgewerkt in concrete voorstellen.

Hoewel het een intensief traject is dat we doorlopen, geeft het enthousiasme en de gevoelde verbondenheid met onze gemeente ook veel energie terug. Daarvoor willen we iedereen die tot dusver zijn medewerking heeft verleend heel hartelijk bedanken.

Onno Bordes namens de Overgangskommissie



Personalia

Overleden 29 september 2020 te Nijverdal

Mw. C. (Cock) Wullink-van den Berg,

Verhuisd per 1 oktober 2020:

Mw. W.J. Hissink-Kamp, lid van onze gemeente, naar Tussersstaete, Tusseler 115 A16, 7241 KD Lochem.

Mw. J.C. Kraak, lid van onze gemeente, naar Boulevard 1945 505-20 app 508, 7511 BE Enschede.

In Herinnering mw. Cock Wullink-van den Berg.

" Vrijheid in het onzekere / Eenheid in het nodige / In alles de liefde"

Voor Cornelia van den Berg waren deze regels vanaf geboorte, 29 mei 1923 te Waddinxveen tot aan haar overlijden, 29 september 2020, de leidraad van haar leven. Met moeder en haar twee zusjes ging ze naar de Remonstrantse kerk.

Op palmzondag 2 april 1944 werd Cock gedoopt en als lid aangenomen door ds. Zuurdeeg. Ze was jaren dé zondagschooljuf.

Op 16 mei 1950 werd het huwelijk tussen Cock van den Berg (Rem) en Douwe Wullink (N.H) door ds. Spanjaard voltrokken.

Voor het werk bij de spoorwegen, verhuisde het gezin naar Hengelo (ov), en gingen ze naar de N.H. kerk waar beide jongens Henk en Wim werden gedoopt. Na het overlijden van Douwe, april 1959, sloot Cock Wullink zich aan bij onze gemeente Twente, waar ze veel contact, warmte, vriendschap en steun vond en het geloofsleven op haar manier kon beleven.

In 1979 ging ze terug naar Waddinxveen om samen met haar partner John Wiggers verder te gaan; daar gingen ze naar de Remonstrantse kerk. Ze verhaalde vaak, met trots, dat haar John, (R.K.), voorzitter werd van de Rem-kerkenraad.

In 1985 verhuisden ze naar het Oosten, naar Hellendoorn. Wij, fam. Van Gijssel, gingen dat jaar in Nijverdal wonen en ontmoeten elkaar op de kennismakings-avond in het gemeentehuis. Daar bleek dat we beiden Remonstrants waren en in Hengelo kerkten.

Dit was het begin van een vriendschap en voor Cock was het thuishomen in de bekende vertrouwde omgeving met veel kennissen en vrienden in de kerk. De jaren en het familieleven met John waren gelukkige en onbezorgde jaren voor Cock.

Samen reizen, veel musea- en concertbezoek, bridgen en inzetten op velerlei wijze voor kerk en samenleving. Cock werd "wijkhoofd" van regio Nijverdal/Wierden, we bezochten samen Kring Almelo.

Na het overlijden van John, gaf geloof haar steun en moed verder te gaan, met de trein naar o.a. zoon Wim in Groningen en zus Rie in Waddinxveen. De verhuizing naar Nijverdal maakte dat we vaker samen waren en bleek dat we veel gemeen hadden, konden delen, over konden praten en discussiëren.

Cock gaf het stokje van contactlid aan mij over en we gingen samen de krantjes bezorgen.

Toen volgden de jaren van "inleveren": niet meer fietsen en autorijden, de mensen waar ze jaren mee gekerkt had, waren er niet meer, vriendinnen vielen weg, bridgen verviel. Afhankelijk van anderen zijn, werd voor Cock de laatste jaren steeds moeilijker.

De mensen om haar heen, het kerkgebeuren, de dagelijkse puzzel, had tot het laatst haar belangstelling en werd

haar dagelijks bestaan. Gemis van kinderen, een moeder om voor te zorgen, bracht ons nog dichterbij elkaar en konden we, met de nodige zorg, realiseren dat Cock in haar eigen omgeving kon blijven en thuis afscheid kon nemen van het leven.

Met psalm 23 stond de dankdienst in het teken van Cock, hoe ze haar leven had doorleefd en hoe ze in het leven stond.

Jen van Gijssel



Psalm 23

(in vrijebewerking van Mieke(Riet) de Jong)

*Wij staan voor ons leven,
zijn last en zijn lust.
Wij gaan langs zijn paden
in zoeken en raden,
van oorden vol onheil
naar dalen van rust.*

*Zo mooi is de aarde
met al wat zij geeft:
haar bergen, rivieren,
gewassen en dieren,
de bronnen van goedheid
waar alles uit leeft.*

*Wij zoeken de Wijsheid
van vóór het begin.
Zij leert ons de woorden,
door eeuwen gehoorde.
Zij geeft aan ons denken
een richting en zin.*

*Wij kennen de Hoedster,
de Heilige Geest.
Zij toont ons de waarheid
in flitsen van klaarheid.
Zij komt met bezieling
die troost en geneest.*

*Geloof zal ons schragen
en hoop geeft ons kracht.
Wij gaan door de dagen
door liefde gedragen
tot na alle vragen
het Antwoord ons wacht.*

Ver weg en dichtbij

De Profeten en de Theofanie



Illustratie Ira Moskowitz uit *Reaches of Heaven, a story of the Baal Shem Tov, Isaac Bashevis Singer*

De illustratie laat Elia zien, de Profeet bij uitstek van het Oude Testament. In zijn wagen, de *Merkabah*, neemt hij de Baal Shem Tov, een chassidische rebbe uit de 18e eeuw, mee naar de hemel. Die Baal Shem Tov, Rabbi Israël ben Eliezer of Besht zoals hij ook wel werd genoemd, zag veel van die hemel in alles om hem heen. Hij staat daarmee op een bijzondere wijze in een traditie van mystieke hemelreizen die al in de eerste eeuwen van het Jodendom als Merkabah werd aangeduid. Een voorbeeld van hoe in de traditie Bijbelverhalen telkens anders tot leven komen. Op tal van onverwachte manieren en vaak in schijnbaar grote tegenspraak met wat als gezaghebbend wordt gezien. En dat begint eigenlijk al in de Schrift zelf. Wij gaan er meestal van uit dat volgens de Bijbel God niet gezien kan worden, maar Jesaja ziet de Eeuwige in zijn tempelvisioen (Jesaja 6). Zo ook Ezechiël, profeet in ballingschap, ver van huis, in wat wel wordt genoemd het *Troonwagen visioen*.

In drie bijeenkomsten hebben we het over de Profeten van het Oude Testament en over de *Theofanie*, dat wil zeggen de verschijningen van God. De eerste bijeenkomst over Elia en het visioen van Jesaja, de tweede over Ezechiël en wat hij ziet en de derde over zijn visioen van de doodsbeenderen waarover hij moet profeteren. Een passage die in de synagoge van Dura Europos, ook weer geheel tegen ons beeld in, wordt afgebeeld in fresco's. Volgens sommigen als onderdeel van een joods mysterie – ritueel dat ook door Philo, de joodse filosoof uit Alexandrië uit de eerste eeuw, werd beschreven.

Uitgangspunt in de bijeenkomsten is het idee van de dichter Rilke, dat kunst (en bijbel en theologie hebben daarmee veel gemeen) ons in het zichtbare iets kan laten zien van wat onzichtbaar is. Bronnen zijn o.a. de Mythologie van het Oude Midden Oosten, de geschriften van Qumran en de boeken gevonden in Nag Hammadi, het boek Henoch zowel als moderne Bijbelwetenschap. Maar ook een filosoof als Henry Corbin die de *Imaginatie* (de verbeelding, wat iets anders is dan fantasie) ziet als bron van openbaring.

Veel van wat lang min of meer als vaststaand werd aangenomen is de laatste decennia in de Bijbelwetenschap met andere ogen bekeken. Met veel meer oog voor de grote diversiteit. Waardoor veel dingen misschien onzekerder worden, maar er tegelijkertijd weer meer ruimte komt voor de mens, een wezen vol van tegenspraak, die volgens de Schrift het beeld van God is.

Spreker: Egbert van Houwelingen, Hengelo
Datum: 11, 18 en 25 november
Tijd: 14.30 -16.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo
Toegang: Leden €5,- en niet-leden €10,-
Opgave: Aanmelden vóór 7 november
bij: info@iriskraak.nl

Alles onder voorbehoud van corona-maatregelen

De mensen van voorbij

De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zijn wij even bij elkaar
aan 't einde van het jaar.

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen zij wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

Hanna Lam (1928-1988)

*(overgenomen uit het Maandblad
'Samenloop' van de Katholieke kerken
in Hengelo;
i.v.m. de gedachtenisondag
zondag 8 november
ingebracht door Greetje Knol)*

Fotokaarten Dovenschool Tanzania

Ik ben blij dat ik mijn fotokaarten in de kerk kan verkopen voor een goed doel.

Hoewel ik afgelopen week, na het lezen over vluchtelingen die op straat slapen, even dacht het doel van de opbrengst van mijn fotokaarten te veranderen, blijf ik toch bij het doel dat ik had en wat een belangrijke druppel is op een gloeiende plaat in een warm land als Tanzania.

Afgelopen week kreeg ik het jaarverslag van de stichting Shuleni waaronder de dovenschool opereert en waarin zij ook de remonstrantse gemeente bedankt, dit ligt ter inzage in de kerk.

Mijn keuze voor dit project kwam tot stand door Monique Bekker, secretaris van de dovenschool.

Zij was afgelopen 23 febr. in de kerk om over de dovenschool te vertellen.

Ik ken Monique al heel lang; zij kwam als tiener schoolvriendin van mijn dochter bij mij thuis en ik volgde haar leven. Zij was altijd geïnteresseerd in het Leven in Afrika.

Na haar schooltijd studeerde zij pedagogiek in Leiden en ging naar Tanzania waarna zij o.a. met een man uit Tanzania, de vader van haar dochter, trouwde. Tegenwoordig geeft zij les aan kinderen met een gehoor-beperking of -problemen aan het viertalcollege Amsterdam.

De stichting Shuleni biedt dove kinderen in Tanzania de kans om naar school te gaan.

Shuleni betekent „Naar School " in het Swahili, de nationale taal in Tanzania.

Shuleni is in 2011 opgericht als een informeel en kleinschalig noodfonds om dove kinderen uit de regio's Dodoma en Morogoro te helpen om naar school te gaan .

Vanaf dat moment kreeg Shuleni ieder jaar meer verzoeken om hulp.

Om deze hulp te kunnen blijven bieden heeft Shuleni eind 2018 besloten als Stichting door te gaan, met een bestuur van vier personen. Monique Bekker als secretaris, Chris Ophey en Truus van Ramshorst als bestuursleden en Kiki Meereboer als voorzitter.

Het bestuur is actief in Nederland, maar Mwanahabmisi Shomari en Felista Urassa, de 2 leerkrachten in Dodoma en Morogoro, zijn krachtige vrouwen die ervoor zorgen dat de 'motor' loopt in Tanzania.

De 'missie' is om dove en slechthorende kinderen en jongeren kans op onderwijs te bieden.

Volgens recente schattingen gaat niet meer dan 5% van deze groep naar school.

Er zijn te weinig scholen, de afstanden te groot en kosten voor veel ouders te hoog.

Met steun van Shuleni kunnen kinderen en jongeren ,die het op eigen kracht niet redden toch naar school.

Een aantal kinderen en jongeren volgt Shuleni al sinds jonge leeftijd.

Inmiddels gaan zij over het hele land verspreid naar voortgezet onderwijs of volgen een beroeps opleiding.

Volgen betekent ook dat Shuleni kinderen die van school verdwijnen ,weer opspoorst en ze helpt weer terug naar school te gaan, in plaats van thuis te zitten of op straat terecht te komen .

Zo biedt Shuleni deze kinderen en jongeren de kans op te groeien tot volwassen dove mensen die zichzelf kunnen redden .

Meer hierover in het jaarverslag in de kerk aanwezig.

Misschien is het een goed idee om in de coronatijd alvast uw kerstkaarten te gaan schrijven.

Mies de Monchy



Schrijfmarathon Amnesty International

Ieder jaar in december levert Amnesty's Schrijfmarathon tienduizenden brieven, solidariteitskaartjes en handtekeningen op. Met als enig doel: rechtvaardigheid eisen voor mensen van wie de basisrechten geschonden werden. Onze wereldwijde campagne groeit ieder jaar, in aantal deelnemers én hartverwarmende acties. Kunnen we dit jaar ook op jouw steun rekenen?

In deze coronatijd kan iedereen die dat wil thuis kaarten en brieven schrijven. Voor iedereen die dat wil kan ik een schrijfpakket aanvragen, daarin staat precies voor wie je kunt schrijven met voorbeeldbrieven en voorbeeldteksten voor de kaarten.

Als je je bij mij opgeeft, ontvang je tzt van mij een schrijfpakket.

Anke Kampinga

SCHRIJVEN WERKT!

"Ik ben enorm blij met alle brieven en kaartjes. Het betekent dat mensen geven om mij en alles wat hier gebeurd is. Bedankt iedereen!"

- Nasu Abdulaziz

Rumi

Twaalf jaar geleden maakten wij een 15-daagse rondreis door Turkije 'In de voetsporen van Paulus' zoals de reis heette. Zo arriveerden wij op een dag in Konya, het vroegere Ikonium dat door Paulus op zowel zijn eerste als zijn tweede zendingsreis werd bezocht. De stad ligt in een vruchtbare vlakte aan de voet van de Taurus, tussen Phrygië en Lyaconië. In huidige termen: zo'n 250 km boven Antalya.



Ikonium

Aldaar bleek weinig meer aan Paulus te herinneren, of het zou de St.Pauluskerk moeten zijn, beheerd door enkele Italiaanse nonnen, de enige christenen in de stad.

Des te meer werd alle aandacht getrokken door het **Mevlana** mausuleum en museum, een schitterend complex van museumzalen, erezaal met sarcofaag, een mooie rozentuin met daarin een fraai overdekte absolutiefontein voor rituele wassing. Wat ik toen pas begreep was dat Mevlana (= onze meester) de erenaam is voor de 13e eeuwse Perzische dichter **Jalal ad-Din Rumi**.

Rumi werd in 1207 geboren in Balkh, in het huidige Afghanistan, dat toen tot het Perzische rijk behoorde. Zijn vader, een gerespecteerde soefi-leraar, verliet met zijn gezin Balkh wegens dreiging van Mongoolse hordes en de familie kwam uiteindelijk in Ikonium terecht.



Rumi

Het soefisme ontwikkelde zich binnen het toenmalige Perzische rijk uit de islam op grond van Koranteksten maar werd ook beïnvloed door de hellenistische wereld en het Oosterse christendom. Het was vooral een mystieke stroming waarbinnen ascese en meditatie belangrijke peilers waren. Hoewel het in de 8e eeuw vooral in sjjiitische kringen ontstond, bloeide het naderhand vooral binnen de soennitische wereld.

Na de dood van zijn vader, met wie hij een nauwe en liefdevolle band had, ontwikkelde Rumi zich tot een groot soefi-leraar, -dichter en -mysticus. Het verhaal gaat dat hij aanvankelijk veel tijd besteedde aan het schrijven van diepgaande teksten, totdat zijn vriend en leermeester Sjams Tabriz, een bekende derwisch, een van zijn manuscripten wegsmeet met de woorden: '*Heb je niet genoeg van al dat lezen en studeren? Het is nu tijd om het leven te bestuderen. Wat kun je meenemen van al de zaken die je nu belangrijk vindt op de dag van je dood? Als je het antwoord op die vraag weet te vinden, dan leidt je dat naar de eeuwigheid*'. Hij was hierdoor zo geraakt dat hij als het ware in een ander bewustzijn kwam. Hij volgde een tijdlang Sjams op zijn omzwervingen en danste de derwisch dansen, snelle wervelingen die hem in een extase brachten. Toen Sjams als een ultieme les hem verliet, beschouwde Rumi dit als zijn initiatie. Hij werd dichter en danste zijn derwisch dansen.

*Sinds de vonk van liefde in mijn hart ontvlamde,
verslond ze alles in zijn gloed!*

*Ik zette boeken en verstand aan de kant
en leerde gedichten, liederen en gezang!*

Na deze 'inwijdingsperiode' begon hij aan zijn levenswerk, de *Mathnavi*, die lange tijd als 'de kleine Koran' werd beschouwd, als gids naast de moeilijke Koran teksten. Hij werd een vereerd leraar die de leerlingen opwekte om wakker te worden. Zie hoeveel tijd wij 'slapen' en hoezeer wij ons laten leiden door alle mogelijke begeerten: *De gids is allang op en maakt de kamelen klaar. Het is niet zijn schuld dat we nog slapen. Wordt wakker!* Alles kan daarbij helpen: muziek, zang, poëzie en dans. In dat laatste, de extatische dans, leeft Rumi nu nog voort in de Mevlevi-orde der dansende derwischen.

Rumi stierf in 1273, zijn graffombe in Konya is tot op vandaag een bedevaartsoord voor velen binnen en buiten de islam.

Een prachtig uitgevoerd boekje om kennis te maken met de gedichten van Rumi is *Rumi, gedichten, redactie en vertaling door Wim van der Zwan* (Ankh Hermes, € 13,99). In de volgende Passant hoop ik hieruit een gedicht op te nemen. Het is door deze gedichten en beelden dat ik geraakt werd en meer over Rumi wilde weten. Ook wil ik dan nog iets vertellen over Hazrat Inyat Khan (1882-1927) die het soefisme verspreidde in Europa en Amerika, ook wel het universeel soefisme genoemd.

Peter Hofman

Vervanging verwarming en uitbreiding ventilatiesysteem

Zoals u in 'Uit de kerkenraad' (Passant oktober 2020) heeft kunnen lezen, heeft de kerkenraad besloten tot vervanging van onze hete-lucht verwarming en uitbreiding van ons ventilatiesysteem. Dit besluit konden we alleen nemen omdat de kosten hiervoor worden gesponsord door één van onze leden. Dankzij dit zeer genereuze gebaar kunnen we ons verwarmings- en ventilatiesysteem nog voor de winter weer op orde brengen. Ook onze dank aan Gerrit Knol voor al het technisch voorwerk dat hij heeft verricht om goede offertes te krijgen.

Onze verwarming is circa 30 jaar oud en onderdelen kunnen niet meer of zeer moeilijk worden verkregen. Het risico van uitval wordt daarmee ook steeds groter. Met het oog op Corona is ook een goede ventilatie in de kerkzaal van groot belang, niet in de laatste plaats om zo goed mogelijk aan de wensen van onze huurders te kunnen voldoen.

In oktober/november worden de bestaande ketels vervangen door 2 nieuwe Brink-ketels met een nieuwe rookgasafvoer door het dak. Een bijkomend voordeel is dat deze ketels energiezuinig zijn, wat een forse besparing op onze gaskosten oplevert. Daarnaast wordt er een raamventilator geplaatst in één van de bovenramen in de kerkzaal. Hierdoor is voortdurende aanvoer van verse lucht gewaarborgd. Als extra maatregel wordt er ook een CO2-sensor geplaatst, waarmee de kwaliteit van de lucht voortdurend wordt gemonitord.

Als de operatie achter de rug is kunnen we er weer 'warm-pjes' bij zitten!

Onno Bordes

Collecte opbrengsten

September

06 sept.	€ 41,02	Voedselbank Twente
20 sept.	€ 178,40	Stichting Christian Team Makers
27 sept.	€ 58,40	Voedselbank Twente

Collecterooster november 2020

01, 08, 22 en 29 november :

Voedselbank Midden Twente, Hengelo

15 november: RemDo-dienst:

St. Christian Peacemakers Teams

Diaconie, afscheid Thea Reerink

Na vele jaren heeft Thea Reerink afscheid genomen van de diaconie. Ze is 5 jaar voorzitter geweest en daarvoor nog een groot aantal jaren gewoon lid. Als voorzitter leidde zij de vergaderingen op een heel rustige manier, waar ieder van ons zich prettig bij voelde.

Ze was heel sociaal en hield goed in de gaten welke gemeenteleden extra aandacht nodig hadden.

Je kon echt op haar rekenen. We danken haar dan ook van harte voor haar inzet en hopen, dat ze er met plezier aan terugdenkt.

Ondergetekende volgt haar op als voorzitter. Hopelijk gaat het werk dan ook gewoon door. Het zou heel fijn zijn, als er nog iemand onze groep komt versterken. Geef je op, want we hebben een fijn team.

Eef Huiskamp



Santiago de Compostella

Per 1 augustus is de heer Hans Annink vriend van onze gemeente geworden. Heel bijzonder is, dat hij de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella gelopen heeft.

Ook terug heeft hij gelopen, ongeveer 5500 kilometer.

Hij heeft een boekje geschreven over zijn reiservaringen

Eén exemplaar gaf hij aan onze gemeente. Het ligt bij het Mimiquariaat en je mag het lenen.

Dus niet kopen. Het is mooi om te lezen, wat zo'n lange tocht met je doet. Hij deed er een jaar over. Aan te raden.

Eef Huiskamp.





Adressen

Predikant:

Ds. Kirsten Slettenaar
 Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne
 Tel: 074- 357 42 76; e-mail: xbirds@wxs.nl
 werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag, vanaf
 8.30 uur

Voorzitter (a.i):

Dhr. O. Bordes
 Tel.: 06 832 453 77; e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com

Secretaris:

Vacature
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com

Penningmeester:

Mw T. Lotgerink Bruinenberg-van der Weide
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl
 Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
 t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en
 andere persoonlijke gegevens:
 Mw. J.J. van Gijssel-Boxem
 Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal
 Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijssbox@hetnet.nl

Diaconie:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg
 Tel.: 053-478 72 71; e-mail: jlb2018@gmail.com
 Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:
 t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 074-291 82 49

Coördinatie Kosterij:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg
 Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlb2018@gmail.com

Redactie:

Mw. A. Kampinga en Mw. J.C. de Jong
 Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
 Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk: 11 november

Diensten 10.30uur

Datum	Predikant Liturg	Koster Bloemen
November		
01 nov.	Dhr. P.W.A. Overdiep, Bussum Mw. Kraak <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Voedselbanken Midden Twente, Hengelo</i>	Hr. Huiskamp Mw. Huiskamp Mw. Huiskamp
08 nov.	Mw. ds. K. Slettenaar Gedachtenis Mw. Douwes Dekker zondag <i>Organist: D. Vallenduuk</i> <i>Collecte: Voedselbanken Midden Twente, Hengelo</i>	Mw. Boonstra Mw. Du Rieu / Mw. Hummelen Mw. Knol
15 nov.	Mw. ds. G.E. Bonda, Amersfoort RemDo <i>Organist: D. Vallenduuk</i> <i>Collecte: Christian Peacemaker Teams</i>	Hr. Van Gijssel Mw. Vervoort Mw. Van Gijssel
22 nov.	Dr. P.J.A. Nissen, Nijmegen Mw. Korstanje <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Voedselbanken Midden Twente, Hengelo</i>	Mw. Touw Mw. Touw Mw. Reerink
29 nov.	Mw. ds. K. Slettenaar 1ste Advent Mw. Kraak <i>Brood en Wijn viering</i> <i>Organist: D. Vallenduuk</i> <i>Collecte: Voedselbanken in Twente</i>	Hr. Knol Mw. Boonstra Mw. Lotgerink

Agenda

November 2020

wo. 11 nov.	Sluitingsdatum kopij	
wo. 11, 18, 25 nov.	Cursus 'Ver weg en dichtbij'	14.30 - 16.00u
za. 21 nov.	Algemene Ledenvergadering	10.00 - 12.00u
wo. 25 nov.	Verspreiden Passant	11.00 - 11.30u

Bloemen uit de dienst

Mw. T. Lotgerink Bruinenberg
 tel. 053-478 72 71
 email: tvanderw@live.nl



Foto voorpagina Richard Bremer
 Foto achterpagina Roos Boonstra