



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

Jaargang 12, nr.11
December 2020

Gebed

Hoe zit het met mijn ogen, vroeg ik.
Houd ze op het pad, zei God.

Hoe zit het met mijn passie, vroeg ik.
Houd haar brandend, zei God.

Hoe zit het met mijn hart, vroeg ik.
Vertel me wat je in je hart geborgen hebt,
vroeg God.
Ik zei: Pijn en zorgen.
En God zei: Blijf daar bij.
De wond is waar het Licht tot je doordringt.

Mevlana Rumi (1207-1273)

*Over Rumi schreef ik al in de vorige Passant.
Deze tekst komt niet voor in het toen aanbevolen
bundeltje Rumi-gedichten. Wij vonden het in de
liturgie van een adventsdienst.
De slotregel van dit Gebed inspireerde de singer-
songwriter Leonard Cohen, Rumi-bewonderaar,
tot de beroemde regels: 'There's a crack in everything
-That's how the Light gets in' uit zijn song 'Anthem'.
Er is een barst in alle dingen-
Zo komt het licht naar binnen.
Dat raakt mij. Niet via de perfectionering, het scoren,
maar door de kieren van het imperfecte, de wond,
kan het Licht naar binnen stromen.
'Blijf daar bij'.*

Peter Hofman



*Advents krans
in de Kapel van het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg
foto gemaakt door Arthur (flickr)*

Kerkenraadspraak

In de KR vergadering van november opende Kirsten Slettenaar met het voorlezen van enkele stukken uit een interview met Merlijn Twaalfhoven (Nederlandse componist), gehouden in het 3 maandelijks tijdschrift 'Vruchtbare aarde'. Citaat: *Wie de schoonheid van de wereld en het leven ziet, wil die beschermen*. Merlijn Twaalfhoven denkt dat het vrije denken van kunstenaars enorm kan helpen om de uitdagingen van vandaag aan te gaan. Hij wil kunstenaars mobiliseren voor een betere wereld.

De KR praak kan kort zijn, want wij hebben ons voornamelijk gericht op de organisatie van de gedachtenisdienst en het voorbereiden van de **Algemene Ledenvergadering**.

Deze zou op zaterdag 21 november om 10.00 uur in de kerk worden gehouden maar moest helaas i.v.m. corona voor onbepaalde tijd worden uitgesteld.

Ook nu geldt weer dat, als u Passant leest de dienst en de ALV achter de rug zijn.

De **enquêtes** zijn doorgekeken en we dachten na over hoe wij het dat het beste kunnen presenteren.

Met enkele vragen blijven we zitten. Bijv. wat verstaan wij allen onder Pastorale Zorg?

Een interessante vraag, waar wij allen op de ALV antwoord op kunnen geven.

Er is een aantal **nieuwe leden/vrienden** aangemeld. Deze nieuwe leden worden altijd verwelkomd tijdens een dienst. Dat is op dit moment wat lastig. De KR zal de nieuwe leden en vrienden in een groep verwelkomen en wat over de gemeente vertellen.

Het is de bedoeling, als de maatregelen ons dat toelaten, zondag **de 27ste december** te vullen met een activiteit. Dat wordt in de middag gehouden. Het plan is in ontwikkeling.

En nu maar hopen dat met het minderen van het aantal besmettingen er in november en december diensten en activiteiten gehouden kunnen worden.

Simone van Donselaar

Personalia

Aangemeld als vriend per 1 november 2020:

Dhr. E. (Engbert) Simens, Hengelo, geb: 11-01-1935

Mw. M. (Margriet) Boerma, Borne, geb: 14-10-1957.

Overleden 6 november 2020 te Hengelo.

Mw. J.A. (Janny) Dijkhuis-Post, geb: 07-08-1933.

Project 'Lichtpuntjes'

In het kader van mijn vernieuwingswerk ben ik gevraagd om deel te nemen aan het project 'Lichtpuntjes'. Dit is een initiatief van enkele Borneenaars die alle mensen in Twente graag een hart onder de riem willen steken in deze voor velen lastige coronaperiode.

Elke dag in december willen zij een Lichtpuntje verzorgen. Zij hebben daartoe 30 Twentenaren met uiteenlopende beroepen gevraagd deel te nemen. Van 1 tot en met 30 december zal een interview met één van hen worden uitgezonden **via Radio-TV-station 1Twente**. Mensen vertellen daarin wat corona betekent voor hun werkkring en geven een tip hoe deze periode vol te houden is: een 'lichtpuntje' voor de kijkers.

De interviews worden gecomprimeerd tot filmpjes van 3 minuten. Daarnaast is het de bedoeling dat er dezelfde dag in Tubantia een artikel komt te staan met nadere toelichting of uitwerking van het interview. Als dominee ben ik één van die 30 geïnterviewde mensen. Met mij zijn twee interviews opgenomen: één in de kerkzaal en één in mijn studeerkamer. Welke opname gebruikt zal worden is nog niet duidelijk.

Wie geïnteresseerd is: houd vooral in december 1Twente en dagblad Tubantia in de gaten. Een klein voorbehoud moet ik wel maken: het project is nog in voorbereiding, wat betekent dat de uitvoering er ook net iets anders uit kan komen te zien. Eén van de mogelijkheden is bijvoorbeeld dat er zeven filmpjes van de interviews één maal per week tegelijk worden vrijgegeven. Maar de inhoud van het project staat. En voor ons als gemeente is dit project, naast dat we onze betrokkenheid laten blijken met alle luisteraars, ook een mooie gelegenheid om de Remonstranten weer even onder de aandacht te brengen in Twente.

Kirsten Slettenaar



Afsluiting tassen en lappendeken project voor MCC Jordanië.

Zondag 11 oktober was de kerk feestelijk ingericht met bont gekleurde, zelfgemaakte katoenen lappendekens en tassen. De dekens hingen over de kapstokken in de hal, lagen over tafels, vleugel en het kistorgeltje en hingen als schilderijen aan de muur. Vanwaar opeens een kerkdienst met dekens en tassen? Na anderhalf jaar was het tijd voor het groepje dames dat op initiatief van Betty Plas en Els du Rieu 82 lappendekens en 150 tassen maakte voor mensen in nood in Jordanië, het project af te sluiten. Maar hoe? Persoonlijk inleveren van de goederen in Frankrijk was geschrapt. De viering in Wissembourg, Frankrijk ter gelegenheid van 100 jaar Mennonite Central Committee, MCC, de ondersteunende NGO, werd een zoom conferentie. Het transport werd overgedragen aan Mission Relief in Zevenhuizen.

Twente bood uitkomst. Zij filmde de groep in actie in Lumen, in Enschede waar de groep elke twee weken samenkomt en bij Betty Plas thuis. Ook was er een interview in de omroepstudio als onderdeel van het programma "weet wat er in Twente gebeurt". Kirsten Slettenaar weefde het project in de kerkdienst van 11 oktober en toonde de rapportage na afloop van de kerkdienst. De collecte-opbrengst was: € 169,30.

Het project was niet mogelijk zonder de gastvrijheid van Lumen, de wijkvoorziening waar wij werken om dekens in elkaar te zetten, de steun van sympathisanten, de gulle inbreng van katoen en naaimateriaal, donaties voor de aankoop van fiberfill, collecten in de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeenten in Twente, giften van particulieren, het Doopsgezind diaconie- en wezenfonds, en het Fonds Zuid Limburg. In Nederland hebben groepjes in totaal 308 lappendekens en 1091 tassen genaaid! Eind oktober is in Zwitserland een zeecontainer gevuld met materiaal en een in Noord Frankrijk met hulpgoederen uit Frankrijk, Duitsland en Nederland. In vertrouwen op een goede ontvangst in Jordanië.

Els du Rieu



*Foto gemaakt door Jeannette Stenvers:
De Enschedese verzameling comforters en tassen in de hal van de doopsgezinde gemeente Bussum.*



Bovenstaande foto's zijn gemaakt door Roos Boonstra

Bericht van de Programma Commissie

Overzicht activiteiten

In verband met de Covid-19 maatregelen moest de programmacommissie haar activiteiten in de kerk voor het najaar 2020 helaas afzeggen. Wij zijn ons er zeer van bewust dat onderling contact in deze moeilijke tijd extra belangrijk is. Daarom heeft de commissie zich beraden op alternatieven die zij snel wil realiseren, want het gemis aan gesprekken over theologische, filosofische en maatschappelijke thema's is groot. In deze tijd van weinig fysieke contacten merken wij in het bijzonder hoe waardevol de open en hartelijke uitwisselingen tijdens de bijeenkomsten "Eten en praten met..." waren.

De positieve uitkomsten van de enquête moedigen ons aan om nu actief in te spelen op de gebleken belangstelling voor inhoudelijke activiteiten. Het verheugt ons bijvoorbeeld zeer dat zoveel mensen aan een meditatie willen deelnemen. Wij onderzoeken hoe wij deze belangstelling voorlopig zonder een fysieke bijeenkomst in de kerk kunnen verwezenlijken. Daartoe nodigt ook de interesse van een grote groep respondenten voor online-activiteiten uit. Indien de Covid-19 maatregelen langer duren, lijkt het de moeite waard om de mogelijkheden van inhoudelijke online-activiteiten zoals live gestreamde lezingen en gespreksgroepen in de vorm van webinars te verkennen.

In het volgende geven wij een overzicht van de alternatieve activiteiten die wij in samenwerking met de kerkenraad, de diaconie en de contactpersonen aan het ontwikkelen zijn.

Allereerst Passant.

Wij houden u graag regelmatig op de hoogte van onze plannen en actuele activiteiten.

Podcasts.

In samenwerking met de redactie van het opgeheven tijdschrift Kwadrant willen wij podcasts maken met interessante verhalen van gemeenteleden. Wat podcasts zijn en hoe ze vorm gaan krijgen, wordt in het artikel 'Podcast' in de volgende kolom toegelicht.

Blog van Kirsten Slettenaar.

Net zoals tijdens de lockdown van dit voorjaar zal Kirsten van tijd tot tijd weer een blog plaatsen op de website van onze gemeente. Een blog kun je zien als een digitale kolom. Kirstens blogs willen prikkelen om met elkaar in gesprek te komen. Iedereen is daarom uitgenodigd om er met elkaar over in gesprek te gaan of om te reageren via de website. In onderling overleg kunnen reacties dan ook weer op de website geplaatst worden zodat het onderlinge gesprek verder kan worden gevoerd.

Zodra een activiteit aanstaande is, ontvangt u informatie per mailbericht via Jen van Gijssel. Bij online-activiteiten (zoals de podcasts) wordt ook een instructie voor het gebruik verstrekt.

Aan het einde van dit nieuwsbericht willen wij benadrukken dat wij de voorgenomen activiteiten het liefst in uitwisseling met u willen realiseren. Daarom nodigen wij u hartelijk uit om ideeën en andere opmerkingen te mailen aan info@iriskraak.nl.

Wij wensen ons allen een verbonden en verdiepende herfsttijd.

Cor Langen

Iris Kraak

Kirsten Slettenaar

Bärbel Dorbeck-Jung

Boudewine Bonebakker

Ria Spruit

Podcast

In mijn jeugd hadden we een zwart-wit televisie. En ik weet nog dat die op een gegeven moment werd ingeruild voor een kleurenTV. Ik kan me dat nog herinneren omdat ik toen ontdekte dat 'de Hulk' groen was. En dat vond ik vreemd: waarom moet die groen zijn? Je ziet toch zo ook wel dat dat 'de Hulk' is?

Over de tijd dat er nog helemaal geen TV was, en het hele gezin zich op zaterdagavond verzamelde rond de radio heb ik alleen mensen horen vertellen. Dat je je plannen inrichtte op een bepaald radioprogramma dat je wilde horen. Dat het samen voor de radio zitten saamhorigheid gaf. En ook dat een radio heel anders is dan een TV. Je kunt je eigen beelden bedenken, je eigen innerlijk resonanceert mee met wat je hoort in gesprekken, muziek, hoorspelen. Dat werkte heel ontspannen, misschien zouden we tegenwoordig zeggen: meditatief. De combinatie van wat je hoort en je eigen verbeeldingskracht daarbij voeren je naar onbekende verten. Heel anders dan een TV doet, of tegenwoordig Netflix of Youtube of Facebook. Bij deze media word je makkelijker bij jezelf vandaan getrokken omdat alle beelden al voor je worden ingevuld. Beelden in kleur hebben dat effect nog sterker dan in zwart-wit.



Vervolg Programma Commissie

Tegenwoordig is er een nieuwe versie van de radio. Die heet podcast. Het verschil met de radio is dat een podcast door iedereen kan worden gemaakt, dus niet per se in een studio of door professionele verslaggevers (hoewel ook veel radio- en tv-stations podcasts maken). Wat het vooral op een radio-uitzending doet lijken is de vorm: omlijst met muziek en geluid hoor je in een podcast een interview, een verhaal, een overdenking, enz.

Als opvolger van Kwadrant heeft de redactie gezocht naar een andere vorm waarin we als gemeente toch inhoudelijk interessante thema's kunnen uitdiepen en delen met elkaar. Een vorm die een bepaalde ontspanning geeft, net zoals lezen dat kan doen, en tegelijk toch ook verdieping geeft. Gekozen is daarom voor een podcast.

Over het thema Levenskunst zal van tijd tot tijd een gemeentelid geïnterviewd worden. Dat interview verwerkt de redactie vervolgens tot een podcast die we rondmailen en die via de website bereikbaar wordt. Omdat de redactie zelf ook met het nieuwe concept moet leren werken, kunnen we nog geen datum geven waarop de podcast beschikbaar wordt. Dat hoort u zodra we meer weten. Maar het begin is er!

Kirsten Slettenaar

Enquête 2020

Een voorproefje met een beknopt overzicht van de resultaten van de enquête die van belang zijn voor het activiteitenprogramma. De enquête was een mooi initiatief van Onno en Marcel.

Maar liefs 44 van de 63 respondenten zijn – na corona - van plan aan een activiteit deel te nemen. De resterende 19 weet het nog niet. Dat voorspelt veel goeds.

Daarnaast zijn er 24 van de 61 geënquêteerden met belangstelling voor een meditatiebijeenkomst.

Wij vroegen de deelnemers naar de voorkeur voor mogelijke onderwerpen. De voorkeuren zijn vrij evenwichtig over de categorieën verdeeld: theologie (33), filosofie (32) en maatschappelijk (39). Wat betreft de vormen zijn de antwoorden: lezing (44), gespreksgroep (30) en film (28).

Bij het item 'communicatie' blijkt dat een meerderheid gebruik wil maken van sociale media, podcast, en dergelijke. De middelen zijn geschikt om ook mensen van buiten aan te spreken. Een kleine minderheid ziet er niets in. Het is 'voer' voor de programmacommissie om nog eens rustig aan te 'knabbelen'.

Cor Langen

Diaconie

Collecterooster november 2020

06, 13, 20, 24, 25 en 27 december :
Voedselbank Midden Twente, Hengelo

Collecte opbrengsten

Oktober

04 okt.	€ 50,20	Voedselbank Twente
11 okt.	€ 169,30	MCC Jordanie; tassen- en lappendeken project
18 okt.	€ 144,20	Stichting Christian Team Makers
25 okt.	€ 70,65	Voedselbank Twente

Zondag 27 december a.s.

Omdat drie zondagen achter elkaar wel wat veel van het goede is, is de diaconie bezig iets gezelligs te bedenken voor de gemeente voor 27 december.

Jullie horen wel wat het wordt.

De diaconie.

Gedachtenisdienst online

De gedachtenisdienst op zondag 08 november via YouTube was een groot succes.

Deze YouTube-video is 122 keer bekeken en via de kerkroep 18 keer beluisterd.

Met dank en complimenten aan allen die dit mogelijk maakten.

Jan van Gijssel



Stille, zeer gewaardeerde werkers!!

Boekpresentatie

Op 6 november komt mijn nieuwe boek uit, **Stevig staan in een kwetsbare wereld**, het belang van een krachtige levenshouding. Het gaat over stilstaan in een veranderlijke wereld die doordraait. Over het vinden van eigen en gezamenlijke ankerpunten, van innerlijke houvast nu we meer dan ooit op onszelf zijn teruggeworpen. In mijn boek ga ik op zoek naar wat een leven in verbinding echt betekent, hoe wij ons opnieuw kunnen verhouden tot de dingen en tot onszelf. Hoe ik groter leef, betekenis ervaar, minder eenzaam ben en steviger sta als ik leef vanuit een dieper medemenselijk verbond.

Het boek is actueel en kan houvast bieden in onzekere en verwarrende tijden als deze.

Het was niet mogelijk een samenkomst te organiseren om mijn boek feestelijk te presenteren. Via een youtube-filmpje 'Boekpresentatie Claartje Kruijff' heb ik samen met een vriendin een alternatieve presentatie gemaakt.

Overeind blijven

In mijn boek ga ik op een open en eerlijke manier met mijzelf en jou in gesprek en geef ik handreikingen hoe wij overeind kunnen blijven, tussen alles wat er is. Aan de hand van thema's als controle en moeten loslaten, kwetsbaarheid en maskers, vergeving, angst en moed, vertrouwen en hoop, de kracht van gemeenschap en delen, zoek ik spirituele ankerpunten voor een sterk geestelijk fundament.

Wat is mijn betekenis, mijn eigen zegen tussen dit alles? Hoe wil en kan ik zijn? Wat blijft er van mij over nu alles verandert? En hoe blijf ik overeind in deze veeleisende wereld?

(doorgegeven door Kirsten Slettenaar)



Terugkeer in tijden van corona: leven in pauze-stand

Ook asielzoekers die terug willen naar hun land van herkomst, hebben last van de coronamaatregelen. Reizen is moeilijk of onmogelijk, instanties maandenlang dicht voor afspraken. De 44-jarige Mamadou uit Senegal zit al een half jaar 'in de wacht'.

Werken op een Nederlandse boerderij: dat was zijn droom. Waarom in Nederland? Hier kun je jezelf zijn. Maar hij kreeg geen asiel, dus moet Mamadou terug naar Senegal. Dat probeert hij nu al sinds maart. Het begint ermee dat zijn identiteit opnieuw vastgesteld moet worden om terug te kunnen keren.

Daarvoor moet Mamadou naar een Senegalese ambassade. De dichtstbijzijnde staat in Parijs. Geluk bij een ongeluk: daar woont zijn zus. Ze is getrouwd met een Fransman, ze hebben twee dochttertjes, één van twee jaar en één van zes maanden. Mamadou heeft hen nog nooit gezien. Hij arriveert 16 maart. Het wordt een mooie dag: hij krijgt zijn identiteitskaart en sluit voor het eerst zijn nichtjes in de armen.

De dag daarop sluit Frankrijk de grenzen: corona. Twee dagen worden twee maanden; zolang zit Mamadou vast in het kleine appartement van zijn zus. Hij slaapt in de huiskamer en moet vanwege de lockdown binnen blijven. Wat doe je dan de hele dag? Eten, slapen, roken. Het is alsof iemand de pauze-knop heeft ingedrukt. Je leven staat stil.

Dan mag Mamadou eindelijk reizen en komt hij naar Groningen om zijn vertrek naar Senegal verder te regelen. Vier maanden later zit hij echter nog hier: alle instanties die ondersteunen bij terugkeer kampen met vertragingen door de coronaperikelen. Hij wil zo graag door met z'n leven. Hij móét terug, hij wil terug. Kan iemand die pauzeknop uitzetten?

INLIA

*Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting
Groningen*



Universeel soefisme

Onlangs intrigeerde mij een interview in *Trouw* met de 34-jarige Amsterdamse officier van justitie Disa Jironet. Eerder werkte zij voor het Joegoslavië tribunaal en voor de mensenrechtenadvocaat Liesbeth Zegveld. De aanleiding was het verschijnen van haar boek 'Misdad en Mededogen'. Het viel mij op dat zij met zoveel wijsheid en ruimte sprak over de plek van de mens in het Nederlandse strafrecht. Aan het eind vertelde zij dat zij zich al jong aangetrokken voelde tot het soefisme en daarvoor jarenlang in de leer is geweest bij Johan Witteveen (1921-2019), de oud-minister van financiën en oud-president van het IMF. Maar Witteveen was ook de voorman van het soefisme in Nederland. Toen viel voor mij het kwartje: daar lag dus de achtergrond die Disa Jironet zo genuanceerd over de mens in het strafrecht deed spreken.

In een interview in *Trouw* (11-02-2012) zei Witteveen: 'Ik ben een soefi, aanhanger van het universeel soefisme dat door Inayat Khan in 1910 naar het Westen werd gebracht. Wij noemen het universeel om ons te onderscheiden van het islamitisch soefisme dat vaak met de mystiek van de islam wordt vereenzelvigd. (...) Tijdens onze erediensten steken wij met één kaars, die het goddelijk licht voorstelt, zes kaarsen aan; voor elke grote religie één. (...) Je zou het universeel soefisme de ultieme oecumenische godsdienst kunnen noemen'.

Hazrat Inayan Khan (1882-1927) uit India was de oprichter van de International Sufi Movement. Hij groeide op in de Mogol-cultuur waarin het hindoe- en moslimkarakter werd gecombineerd. Hij stamde uit een oude familie van soefi's, musici en dichters. Inayat Khan bleek zelf ook zeer muzikaal te zijn. Hij zong prachtig en bespeelde met talent de vina, een luitachtig snaarinstrument. Zijn aanleg voor mystiek bracht hem vaak lange tijd de stilte in, terwijl de muziek hem in extase kon brengen.

Met zijn muzieklessen had hij zoveel succes dat hij al jong professor werd aan de muziekacademie. Na de dood van zijn moeder vertrok hij naar Madras en Hyderabad waar hij concerten gaf als gevierd musicus.

Hij vond er zijn 'Murshid', zijn gids of meester. Die zei hem dat hij naar het westen moest gaan om daar de boodschap te brengen van geestelijke vrijheid en de eenheid van religieuze idealen.

In 1910 reisde Inayat Kahn samen met zijn broer en zijn neef naar de Verenigde Staten. Als musici traden zij op om de verschillende muzikale tradities van India te laten klinken. In 1912 reisden ze naar Europa en daarna, terug in Amerika, trouwde hij met de Amerikaanse Ora Ray Baker. Uit dit huwelijk zouden vier kinderen geboren worden. Hij reisde vervolgens in 1913 met zijn gezin naar Rusland waar hij samenwerkte met de musicus Sergei Tolstoj, zoon van de schrijver. Tijdens de eerste wereldoorlog verbleef het gezin in Engeland en daarna vertrokken ze naar Frankrijk.

Inmiddels hadden zij soefi activiteiten door gesprekken en lezingen de muzikale optredens steeds meer verdrongen. Hij stemde nu geen instrumenten meer maar mensen, zoals hij het zelf uitdrukte. In Frankrijk hield hij in 1921 zijn eerste Zomerschool. Daar gaf hij zijn leringen in de vorm van voordrachten, meerdere keren per dag. De leerlingen waren er vrij in om daarvan aantekeningen te maken of alleen maar geconcentreerd te luisteren. Omdat hijzelf geen boeken schreef, is het fijn dat een aantal leerlingen zijn 'teachings' hebben opgeschreven, waardoor ze ook nu nog, ook in Nederlandse vertaling, beschikbaar zijn. Zijn boodschap was er een van liefde, harmonie en schoonheid. Hij ontwikkelde een zienswijze waarin de westerse en oosterse geestelijke tradities in harmonie samengaan. In 1926 keerde hij terug naar India waar hij in 1927 overleed.

In 1922 hield hij zijn tweede Zomerschool in Katwijk aan Zee. Op die plek had hij een bijzondere ervaring en zegende de plaats met 'Murad Hassil' wat 'wens vervuld' betekent. Volgens hem zou iedere leerling die op die plek met een open hart een wens uitsprak, deze zegen kunnen ervaren. Op deze plek, nu het Soeficentrum Murad Hassil genaamd, worden nog jaarlijks internationale Zomerscholen georganiseerd. De Soefibeweging Nederland telt nu 14 centra, waaronder een in Twente, die echter niet alle een eigen gebouw hebben. In die centra worden regelmatig Universele Erediensten gehouden, zoals in Twente in het NIVON-huis in Hengelo.

Ik vond het een mooie ervaring om door mijn geraakt zijn door de gedichten van Rumi en het interview met Disa Jironet, al zoekend uit te komen bij het Universeel Soefisme, een beweging die de verbinding zoekt waar zo vaak afscheiding heerst.

Peter Hofman



Hazrat Inayat Khan



Soefi tempel Katwijk



Diensten 10.30uur

Datum	Predikant Liturg	Koster Bloemen
November		
29 nov.	Mw. ds. K. Slettenaar 	Hr. Knol
1ste Advent	Mw. Kraak <i>Brood en Wijn viering</i> <i>Organist: D. Vallenduuk</i> <i>Collecte: Voedselbanken Midden Twente</i>	Mw. Boonstra Mw. Lotgerink
December		
01 dec.	Mw. ds. W. Tinga-Bosma, Groningen 	Hr. Suir
2de Advent	Mw. Douwes Dekker <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Voedselbanken Midden Twente</i>	Mw. Douwes Dekker Mw. Huising
13 dec.	Mw. ds. K. Slettenaar 	Mw. Knol
3de Advent	Mw. Korstanje <i>Organist: D. Vallenduuk</i> <i>Collecte: Voedselbanken Midden Twente</i>	Mw. Bonebakker Mw. Koedam
20 dec.	Ds. M. Roos, Leiden 	Mw. Touw
4de Advent	Mw. Kraak <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Voedselbanken Midden Twente</i>	Mw. De Jong Mw. Van Hasselt
24 dec.	Mw. ds. K. Slettenaar 	Mw. Boonstra
19.30 u.	Mw. Korstanje <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Voedselbanken Midden Twente</i>	Mw. Knol Hr. Knol
25 dec.	Mw. ds. K. Slettenaar 	Mw. Knol
Kerst	Mw. Douwes Dekker <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Voedselbanken Midden Twente</i>	Mw. Knol Mw. Huizinga
27 dec.	Middag-activiteit	

Agenda

December 2020

wo. 2 dec. Sluitingsdatum kopij

wo. 16 dec. Verspreiden Passant 11.00 - 11.30u

Bloemen uit de dienst

Mw. T. Lotgerink Bruinenberg
tel. 053-478 72 71
email: tvanderw@live.nl



Predikant:

Ds. Kirsten Slettenaar
Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne
Tel: 074- 357 42 76; e-mail: xbirds@wxs.nl
werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag, vanaf
8.30 uur

Voorzitter (a.i.):

Dhr. O. Bordes
Tel.: 06 832 453 77; e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com

Secretaris:

Vacature
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com

Penningmeester:

Mw T. Lotgerink Bruinenberg-van der Weide
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en
andere persoonlijke gegevens:
Mw. J.J. van Gijsse-Boxem
Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal
Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijsbox@hetnet.nl

Diaconie:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg
Tel.: 053-478 72 71; e-mail: jlbw2018@gmail.com
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:
t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel: 074-291 82 49

Coördinatie Kosterij:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg
Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbw2018@gmail.com

Redactie:

Mw. A. Kampinga en Mw. J.C. de Jong
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk: **NB.: 2 december**



Foto voorpagina Richard Bremer
Foto achterpagina Roos Boonstra