



# Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

**Jaargang 13, nr.01**  
**Januari 2021**

## Hoor de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

De prachtigste liederen zijn geschreven op basis van het engelengezang in het kerstverhaal. Gloria in excelsis deo – op deze tekst zijn vele prachtige muziekstukken gecomponeerd. Om een voorbeeld te noemen: het Gloria uit de Hohe Messe van Bach heeft een sprankelende en vlotte melodie die blijdschap uitstraalt. Het is geschreven in D-groot, de toonsoort waarin toendertijd het goddelijke tot uitdrukking werd gebracht. Geschreven ook in een driekwartsmaat (verwijzend naar de drie-eenheid), met pauken en trompetten die de goddelijke glorie vertolken. En last but not least: het duurt precies 100 maten (getal van de volheid) voor het stuk ineens ombuigt naar de tekst 'et in terra pax' (en vrede op aarde). Van het ene op het andere moment klinkt het stuk volkomen anders. Alle hiervoor beschreven muzikale onderdelen veranderen compleet omdat ze vanaf dat punt naar het aardse verwijzen. Het Gloria symboliseert de taal, de muziek, de sfeer van het goddelijke.

De schrijver van het kerstverhaal heeft een boodschap met het ten tonele voeren van hele engelscharen die Gloria zingen. Het is alsof hij zegt: tot nu toe was dit prachtige gezang alleen hoorbaar in de hemel, maar vanaf nu is het ook te horen op aarde. Want God is mens geworden.

En dan gaan de herders, aan wie dit prachtige schouwspel ten deel valt, op zoek. Immers, als God mens geworden is, waar kun je hem dan aan herkennen? Gelukkig kregen de herders heldere navigatie-instructies om God te kunnen vinden: Bethlehem, stal, pasgeboren kind in een voederbak.

Die instructies zijn voor ons niet meer aan de orde. Maar gelukkig rest ons nog een andere aanwijzing: zodra je een melodie hoort zoals het Gloria, die jou blij maakt, die jou optilt boven het alledaagse uit, die je tot in het diepste van je ziel raakt, dan ben je God op het spoor. En de kans is groot dat die melodie te beluisteren is in mensen om je heen. En misschien wel in jezelf. Een bijzondere zoektocht...

*Kirsten Slettenaar*

## Agenda

### Kerstavond-dienst

**24 december Vervalt**

### Kerstdiensten 1ste Kerstdag

Datum: **25 december**

1ste dienst 09.30 - 10.30 uur

2de dienst 11.00 - 12.00 uur

**Opgeven:** email: kerkenraad.rgt@gmail.com  
tel.: 074 376 66 60 (na 18.00 uur)

### Zondag 27 december

Datum: **27 december (zie pag 2)**

Tijd: 14.30 - 16.30 uur

**Opgeven** vóór 22 december  
email: info@iriskraak.nl

### Algemene Ledenvergadering

Datum: **zaterdag 16 januari 2021**

Tijd: 10.00 - 12.00 uur



(foto: Paul Kuiper)

## Kerkenraadspraak.

Simone opent de vergadering met een lied uit het Liedboek nummer 839

'Ik danste die morgen toen de schepping begon'.

Het is een vrolijk lied, dat gaat over de dans in de natuur, met elkaar dansen en dansen uit liefde.

Deze kerkenraadsvergadering ging voornamelijk over de komende diensten in december en hoe we alles moeten inpassen in de beperkte maatregelen, die nog van kracht zijn.

In deze Passant is te lezen dat de kerkenraad heeft gekozen voor **2 diensten op de 1e kerstdag**. Zie artikel 'Wijziging kerstdiensten in de kolom hiernaast.

Onze interimvoorzitter Onno Bordes heeft online deelgenomen aan de vergadering van **AV van bestuur**. Het was een constructieve vergadering. Het beleidsplan voor de komende jaren is unaniem aangenomen.

Het project '**lichtpuntjes**', waar Kirsten Slettenaar in de vorige Passant over schreef, is een succes. Het heet nu : 'Voorbij Corona'. Kirsten komt aan het woord op de 2e kerstdag, zie artikel 'Voorbij Corona' op pag. 6.

Nu de kerkdiensten weer gestart zijn hebben we ook een datum voor de ALV gepland. Deze zal plaatsvinden op **zaterdag 16 januari in de kerk. Van 10.00 tot 12.00 uur.**

In de ALV wordt er beslist over het vormen en invullen van de werkgroepen. Vooruitlopend, zijn we in deze vergadering toch al begonnen met het kijken hiernaar.

De werkgroepen zijn:

- \* Pastorale zorg
- \* Organisatie
- \* Communicatie
- \* Kerkgebouw
- \* Financiën

Het komt voor dat kringen of groepen de **kerkruimten willen gebruiken** voor hun activiteiten. We houden een kerkdienst waarin het is toegestaan 30 mensen te plaatsen. Met meerdere mensen uit verschillende huishouden is niet toegestaan om bij elkaar te zijn. Hoe spijtig dit ook is.

Misschien wordt de komende decembermaand door u anders ingevuld dan u gewend bent. Wij wensen u allen heel fijne en goede dagen.

*Simone van Donselaar*

## Personalialia

**Overleden** Hengelo, 2 december 2020.

A.E. (Annelies) ter Kuile, geb: 11 april 1939

Lid van onze gemeente.

## Wijziging kerstdiensten 24 en 25 december

De kerkenraad heeft in haar vergadering op 1 december uitvoerig gesproken over de voortgang van onze kerkdiensten. In deze vergadering is besloten om de dienst op kerstavond 24 december te laten vervallen en in plaats daarvan twee kerstvieringen op zondagmorgen 25 december te houden.

De overwegingen van de kerkenraad voor dit besluit zijn de volgende. Zoals u weet mogen er in onze diensten door de Coronamaatregelen maximaal 30 bezoekers aanwezig zijn. De ervaring uit voorgaande jaren leert dat het aantal bezoekers op kerstochtend aanzienlijk meer is en dat het aantal op kerstavond de laatste jaren daalde.

Ook dit jaar verwachten we op kerstochtend meer dan 30 bezoekers, vandaar dat we twee (identieke) vieringen zullen houden, de eerste van 9.30 - 10.30 uur en de tweede van 11.00 - 12.00 uur. In beide diensten zal onze eigen predikant ds. Kirsten Slettenaar voorgaan.

(Na de eerste dienst wordt er goed geventileerd!)

U moet zich voor een van beide vieringen wel opgeven! Dat kan via de email kerkenraad.rgt@gmail.com of telefonisch op 074 - 376 66 60 (na 18.00 uur). Vergeet niet te vermelden of u naar de eerste of de tweede dienst wilt en met hoeveel personen u komt.

Resumerend:

\* Dienst kerstavond 24 december: **vervalt**

\* Diensten kerstmorgen 25 december:

1ste dienst om **9.30 uur**,

2de dienst om **11.00 uur**.

**Reserveren verplicht!**

*Onno Bordes*

Voorzitter a.i.



## Zondag 27 december

Op 27 december is er geen dienst, maar dan is er een gezellig samen zijn in de kerk. Shaya van de Berg zal liederen ten gehore brengen, begeleid door haar man Christiaan. Ook zal er een verhaal worden verteld.

De bijeenkomst is van **14.30 tot 16.30**.

U bent van harte uitgenodigd.

**N.B. opgeven is noodzakelijk vóór 22 december bij info@iriskraak.nl. Ivm met het maximum aantal: 30.**

*De diaconie en de programmacommissie*

*Iris Kraak*



(foto: Paul Kuiper)

## Kerstvers van Maria

Alweer dertig jaar geleden,  
in een nacht is het geschied,  
dagen hadden we gereden,  
maar iets mooiers was er niet,

want in dit barre wereldje  
baarde ik mijn kereltje  
"Een bijzonder kind. Dat is 'ie  
maar ook eentje met een missie"

En wat was dat jochie mooi  
ook al lag hij in het hooi  
want we hadden bovenal  
ook geen deken in die stal

Het was een wonder van een kind  
werd niet door iedereen bemind  
maar hij had een stem gehoord  
desondanks werd hij vermoord

Over wat hij steeds gedaan heeft  
raken wij niet uitgepraat  
want boven zijn leven staat:  
"Hij heeft niet voor niets geleefd."

En de ezel zei: "Maar ia,  
eerst een selfie of een dia?"  
Doch de os schudde zijn bol:  
"Alle schapen slaan op holl!"

*Paul Kuiper*

*Voor de decemberbijeenkomst in 2019 van  
de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers  
heb ik bijgaand gedicht  
geschreven en voorgelezen.*

## In Memoriam Janny Dijkhuis

In 1998 kwamen Ben en Janny Dijkhuis vanuit Kortenhoef naar Hengelo.

Ze hadden in Hilversum al kennism gemaakt met de Remonstranten. Dat was goed bevallen en daarom zochten ze in Hengelo ook contact. Ik werd hun contactlid en de eerste keer toen ik bij hen was, werd ik getroffen door de kleurige schilderijen die er hingen. 'Die heb ik gemaakt!' zei Janny trots. Ik vond ze heel mooi. Er hing er ook één van dochter Annerike, die de artisticeit van haar moeder geëfd had. Janny zei toen, dat ze wel graag wilde deelnemen aan een activiteit van de kerk. Zo werd ze lid van onze vrouwenkring. De bijeenkomsten waren voor haar erg inspannend, omdat ze slecht hoorde. Daardoor hield ze het niet zo lang vol.

Ben richtte de Boekenkring 2000 op. Een kring, die niet elke bijeenkomst een heel boek besprak, maar een paar keer deed over één boek. Het was niet zo'n grote groep en Janny deed met veel interesse mee. Helaas begon ze de gesprekken steeds moeilijker te volgen en na onderzoeken bleek ze Alzheimer te hebben. Omdat het karakter van Janny nogal vriendelijk is, nam ze deze tegenslag zonder veel gemopper op. Als ze iets wilde vertellen en er niet uit kwam, kon ze wel af en toe hartgrondig zeggen: Die rötziekte ook! Ze ging langzaam achteruit en Ben bleef haar lang verzorgen. Uiteindelijk hield hij het niet meer vol en ging ze naar Humanitas. Daar werd ze prima verzorgd en ze was er tevreden. Maar ze werd steeds hulpbehoevender.

Haar beide zoons Joost en Bas hebben allebei een week bij hun moeder gelogeed. Fijn dat dat kon!  
Op 6 november overleed ze en op 12 november hebben we in het crematorium in Borne stijlvol afscheid van haar genomen. We zullen deze vriendelijke en gastvrije vrouw in onze herinnering houden.

*Eef Huiskamp.*



*Gemaakt op 7 juni 2017*

## Vanuit de Overgangscommissie

Zoals u weet heeft de ALV van 21 november helaas geen doorgang kunnen vinden, maar hopen we elkaar hiervoor op **zaterdag 16 januari** te kunnen begroeten. Om geen kostbare tijd te verliezen zijn de overgangscommissie en kerkenraad wel doorgegaan met het inrichten van de werkgroepen.

Er zijn vijf verschillende werkgroepen benoemd, die ieder een eigen opdracht krijgen. Deze opdrachten zijn geformuleerd aan de hand van de uitkomsten van de enquête, die breed in de gemeente is uitgezet. De werkgroepen en hun opdracht staan hieronder kort beschreven.

### 1. Werkgroep Pastorale Zorg

Werk het thema 'pastorale zorg in onze gemeente' uit, waarbij in ieder geval de volgende aspecten aan bod moeten komen:

- \* Welke verschillende aspecten en gradaties kent pastorale zorg?
- \* Welke groepen/personen, zoals diaconie en contactleden hebben hierin een rol of zouden een rol moeten hebben en hoe organiseren we dit (in de toekomst)?
- \* Wat moet er (nog) gedaan worden om deze groepen of personen voldoende 'bagage' te geven?

### 2. Werkgroep Organisatie

Werk een organisatiemodel uit met als uitgangspunt dat de kerkenraad fungeert als het dagelijks bestuur van de gemeente. Maak helder wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn van elke (organisatorisch zelfsturende) groep binnen onze gemeente en hoe de communicatielijnen zouden moeten of kunnen verlopen.

### 3. Werkgroep Communicatie

Ontwikkel een communicatiestrategie, waarin met name nieuwe communicatiemiddelen en beoogde doelgroepen wordt meegenomen. Daarin speciale aandacht voor en ondersteuning van ouderen, die met beperkte mobiliteit worden geconfronteerd.

### 4. Werkgroep Kerkgebouw

Onderzoek (evt. met behulp van bureau Silas) de mogelijkheden om het gebouw een andere functie te geven met als randvoorwaarde dat de gemeente het gebouw kan blijven gebruiken voor de zondagsdienst en als ontmoetingsplek voor diverse activiteiten.

### 5. Werkgroep Financiën

Werk de aanbevelingen van de Overgangscommissie ten aanzien van de financiën verder uit in concrete voorstellen. Onderdeel hiervan is ook de meerjarenplanning van de personele lasten.

Het ligt in de bedoeling dat de werkgroepen in januari 2021 aan de slag gaan en eind februari hun bevindingen presenteren aan de overgangscommissie. We willen benadrukken dat we de activiteiten van de werkgroepen zo compact mogelijk in tijd en energie willen houden.

Uiteraard moeten deze werkgroepen ook worden 'bemenst' en we zullen hiervoor ook mensen uit onze gemeente benaderen. Maar als u affiniteit en/of deskundigheid heeft met één of meerdere onderwerpen en u wilt met ons meedenken over de toekomst van onze gemeente, dan horen we dat uiteraard graag (kerkenraad.rgt@gmail.com).

*Namens de overgangscommissie,*

*Onno Bordes*

## Uit de bloemengroep,

De bloemen die zondags in de kerk staan worden na de dienst altijd gedeeld in twee boeketten, die vervolgens naar gemeenteleden en/of vrienden worden gebracht.

Dat delen werd langzamerhand steeds gedaan door Erika Schenck met of zonder hulp.

Erika gaf echter onlangs aan dat ze dat klusje voorlopig niet meer kan doen, omdat ze minder naar de kerk komt of na de dienst snel naar huis wil.

Toen Greetje Knol dit hoorde heeft zij spontaan gemeld dat zij dit op zich wilde nemen. Bij verhindering zal zij eventueel iemand anders vragen het te doen.

Nou, geweldig!! Erika hoeft geen zorg meer te hebben en als Greetje het doet komt het dik voor elkaar.

Beide dames wil ik heel erg bedanken voor hun inzet.

*Heddy Hummelen*



## Van de liturgiecommissie

In een vorig nummer van Passant hebben we een oproep geplaatst waarin we om uitbreiding van de liturgiecommissie vroegen.

En dat heeft resultaat gehad: Marga Jolij heeft zich aangeboden om deel uit te gaan maken van deze commissie. Zij is vriend van onze gemeente, onder andere actief in de Thaborkerk, is theologisch en liturgisch onderlegd en zij heeft inmiddels haar debuut als liturg al gemaakt.

In die dienst heeft zij zich voorgesteld en vanaf deze plaats heten wij haar hartelijk welkom. Door de corona-maatregelen zijn er nogal wat kerkdiensten afgelast, maar we hopen haar regelmatig in onze diensten mee te maken.

*Namens de liturgiecommissie,  
Paul Kuiper*

## Collecte opbrengsten

### November

01 nov.	€ 90,10	Voedselbank Midden Twente
29 nov.	€ 104,95	Voedselbank Midden Twente

## Voedselbank

Voedselbank, nu in de coronatijd nóg belangrijker!

Er is in de afgelopen maanden gecollecteerd voor de Voedselbank en in de komende maanden blijft de voedselkrat aanwezig in de ontmoetingsruimte in de kerk. Dus alle houdbare voedselproducten, zeep- en wasproducten zijn van harte welkom in deze krat.

Ook kunt u financieel blijven ondersteunen door te doneren via het rekeningnummer van de diaconie, NL50 INGB 0003 6979 24 met vermelding "voedselbank".

*Namens de Diaconie en Anke Kampinga en  
Johanna de Jong die de voedselkrat beheren.*



## Collecterooster januari 2021

03, 10, 24 en 31 januari : De Wonne in Enschede

## De Wonne

Twee jaar geleden heeft onze Gemeente bijgedragen aan het opknappen van de kapel van de woongemeenschap de Wonne. Dit keer willen wij de Wonne opnieuw steunen bij het goede werk dat zij doen en dan met name m.b.t. het bereiden van maaltijden voor daklozen en enkele oudere mensen die alleen wonen en niet kunnen koken. Door de coronamaatregelen worden deze maaltijden aan de deur verstrekt en kan men niet de gastvrijheid bieden om de mensen binnen te ontvangen.

*Over de Wonne:*

*Midden in de stad Enschede, aan de Noorderhagen ligt De Wonne.*

*Vroeger heette dat 'het klooster', of het Larinks-Sticht.*

*Momenteel is het in feite nog steeds een soort klooster, maar dan een klooster, 'waar een straat doorheen loopt'.*

*Daarmee bedoelen wij dat wij open staan naar de samenleving. Mensen kloppen bij ons aan en wij trachten, voor zover het in ons vermogen ligt, hen te helpen. Wij zijn een religieuze interkerkelijke gemeenschap die zich laat inspireren door Jezus van Nazareth, Gandhi, Franciscus van Assisi en anderen. Concreet houdt dit in: milieuvriendelijkheid, kritisch omgaan met onze welvaart en luxe, hergebruik van goederen, kleinschaligheid en aandacht voor de medemens, nu zeker in deze tijd waar het leven bepaald en begrensd wordt door het coronavirus.*

De Wonne wordt gerund door vrijwilligers en heeft een ANBI-status. Uw gift is dus aftrekbaar voor de belastingen voor het geval u een persoonlijke donatie wilt overmaken. Het rekeningnummer is: NL49 INGB 0004 1422 99 t.n.v. woongemeenschap de Wonne.

*De Diaconie*



*De Wonne nieuwbouw-deel, Enschede, Wereldvredevlam*

## Dienst voor de week van Gebed voor de Eenheid

Op de derde dinsdag van januari is er traditioneel de dienst van Gebed voor de Eenheid.

Deze dienst organiseren we al jaren in samenwerking met de Raphaël-Exodus-gemeente.

Zorgvuldig worden deze diensten elk jaar voorbereid door een commissie die uit leden van beide gemeenten bestaat. Vaak ook vormden beide cantorijen een gezamenlijk koor voor deze gelegenheid.

Sinds dit najaar is de Raphaël-Exodusgemeente gefuseerd met de Moeder Theresa-parochie.

Samen kerken zij nu in de Bethelkerk.

Om die reden is nu ook een lid van de Moeder Theresa-parochie bij het vooroverleg aangeschoven.

De bedoeling is dat we op **17 januari** een gezamenlijke dienst houden in de Bethelkerk.

Echter, er is één voorbehoud gemaakt door de voorbereidingscommissie.

Wanneer er op die datum vanwege de coronamaatregelen niet minimaal 50 mensen aanwezig mogen zijn, verschuiven we de dienst naar een later moment in het jaar.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rond deze dienst.

Wanneer de datum ook zal zijn, we gaan er in elk geval een mooie oecumenische viering van maken.

Hartelijke groet,  
*Kirsten Slettenaar*

## Vorbij Corona

Vorbij Corona is de titel geworden van het project dat ik in de laatste Passant beschreef als 'Lichtpuntjes'.

Dertig Twentenaren met uiteenlopende beroepen zijn geïnterviewd.

De gesprekken geven een indruk van wat corona in die specifieke branche heeft betekend en waar de geïnterviewde toch lichtpuntjes blijft zien.

Elke dag in december wordt een nieuw interview op **TV uitgezonden door 1Twente om 20.00 uur en 22.00 uur.**

Op de website [www.kijkvorbijcorona.nl](http://www.kijkvorbijcorona.nl) worden steeds per week alle interviews tegelijk gelanceerd.

Ook op de social media zoals Youtube, Facebook en Instagram worden de interviews getoond.

Op Tweede Kerstdag wordt mijn interview uitgezonden.

*Kirsten Slettenaar*

## Plant een Olijfboom

Stichting Plant een Olijfboom streeft naar een rechtvaardige vrede in Palestina en Israël, met gelijkwaardigheid voor alle burgers, inclusief Palestijnse vluchtelingen.

Plant een olijfboom beoogt bewustwording te creëren ten aanzien van de situatie van de Palestijnen en in het bijzonder van de Palestijnse boeren.

De **Palestina Werkgroep Enschede** steunt de Palestijnse boeren in de strijd om hun land en een rechtvaardig bestaan. De werkgroep wil de Palestijnse boeren met olijfbomen een hart onder de riem steken. Met een steuncampagne onder de Enschedese bevolking hoopt ze minstens veertig bomen in Palestina aan te planten. Het is de aanzet voor een olijfgaard die als naam draagt "Hope from Enschede". Komend voorjaar gaat de eerste aanplant de grond in.

De olijfboom staat voor hoop, vrede en verzoening. De olie is ervan is belangrijke bron van inkomsten voor de Palestijnse boeren.

Voor meer informatie :

email: [info@palestinawerkgroepenschede.nl](mailto:info@palestinawerkgroepenschede.nl)

website: <http://palestinawerkgroepenschede.nl/>

In de maand februari 2021 wordt er gecollecteerd voor de Stichting Plant een Olijfboom.

*Simone van Donselaar*



## Vlog

Wat is dat nu weer, een vlog?

Het is vreemd woord omdat het een samentrekking is van video-logboek. (net zoals 'blog' een samentrekking is van web-logboek).

Een vlog is een korte film die op internet staat. Op Youtube, of op Facebook, of Instagram, elk filmpje kun je een vlog noemen. Meestal duren ze een paar minuten tot een kwartier.

Alle remonstrantse predikanten zijn gevraagd om mee te werken aan een serie advent-vlogs en een enthousiast aantal heeft toegezegd.

Op elke dag in de advent wordt een nieuw filmpje gelanceerd.

Op 7 december was de vlog die Dennis Vallenduuk en ik hebben opgenomen vanuit ons kerkgebouw, aan de beurt. U kunt ze allemaal vinden op onze eigen website [www.twente.remonstranten.nl/blog](http://www.twente.remonstranten.nl/blog).

Klik op de betreffende blog, even een beetje naar beneden scrollen en klik dan op de witte pijl middenop de foto.

*Kirsten Slettenaar*

## Christelijke familie uit Pakistan procedeert voor hun leven - Deel 1

*Eén misstap en je wordt beschuldigd van blasfemie*

Asielzoekers die maar door *blijven* procederen; het is een bekend verwijt. De familie Masih blééf inderdaad procederen. Want terugkeer naar Pakistan was levensgevaarlijk voor hen als christenen, beschuldigd van het beledigen van de Koran.

"We hadden al besloten zelfmoord te plegen als we terug zouden moeten", Omar Masih zegt het feitelijk, geen spoorje van drama. "Weet je wat ze in Pakistan doen met christelijke vrouwen die de Koran of de Profeet beledigd zouden hebben? Die worden geslagen, verkracht en naakt door de straten gevoerd. En dan meestal doodgemaakt. Dat is normaal daar." Dan liever zelf de dood kiezen. Zover kwam het gelukkig niet.

Het verhaal van de familie Masih begint in 2014. De dan 29-jarige Omar heeft een boekwinkel in Faisalabad, de derde stad van Pakistan. De winkel, 36 jaar eerder geopend door zijn vader, staat in de buurt waar hij opgroeide. Omar kent de mensen, de mensen kennen hem. Hij is geliefd. Vader is overleden, moeder leeft nog en woont bij Omar en zijn echtgenote in.

Het welgestelde gezin behoort tot de minieme christelijke minderheid in de islamitische republiek. In de buurt zijn er geen religieuze spanningen. "We leefden met en tussen de moslims." Omar verkoopt graag Korans: commercieel aantrekkelijk, want ze verkopen goed en er zit een mooie winstmarge op. Als hij een Koran pakt, wast hij eerst zijn handen. Om respect te tonen. Niets wijst erop dat het op 16 oktober 2014 helemaal mis zal gaan.

Die dag zijn er boeken geleverd. Ze staan in stapels op de grond als een islamitische geestelijke binnenstapt. Hij vraagt om een boek dat bovenin de kast staat en Omar gebruikt een van de stapels als opstapje. Letterlijk een misstap: op de stapel ligt een Koran. De man ontsteekt in woede. Hij scheldt en slaat. Er komt publiek op af. De man roept hen op mee te doen. Omar wordt geslagen, geschopt. Een bevriende winkelier helpt hem via de achterdeur te ontkomen.

Hij is de enige die durft te helpen. Omar is er nóg door geschokt: "Iedereen daar kende me, heeft me zien opgroeien." Hij vlucht, eerst naar huis, dan met vrouw en moeder halsoverkop verder naar schoonfamilie. Want inmiddels rukt een woedende meute op naar zijn huis. De winkel is dan al in brand gestoken. Pand en inventaris gaan in vlammen op. Het huis wordt aan gort geslagen.

Na twee dagen belt zijn zus uit een andere stad, smekend: "Kom hiernaartoe, je wordt daar vermoord." Het gevaar is reëel. En inmiddels is er ook nog aangifte gedaan wegens het beledigen van de Koran. Daar staat de doodstraf op. Getuige bijvoorbeeld de zaak van Asia Bibi (in 2010 tot de doodstraf veroordeeld, kreeg uiteindelijk asiel in Canada) of die van hoogleraar Hafeez (veroordeeld voor belediging van de vrouwen van de Profeet, zijn advocaat werd doodgeschoten). In Pakistan zitten tientallen mensen in de dencel voor dit soort veroordelingen.

Twee maanden lang schuilt het gezin bij de zus, opgesloten in huis. Ondergedoken. Niemand mag weten dat ze daar zijn. Het is een onhoudbare situatie. Via via hoort Omar van iemand die hem naar het buitenland kan helpen zonder dat de autoriteiten er lucht van krijgen. Het geld leent hij van zijn zwager. Zelf heeft hij niks meer. De man brengt hen de grens over en regelt een vlucht naar Nederland. Eindelijk veilig, denken de Masih's opgelucht.

*In deel twee van dit verhaal de wederwaardigheden met het Nederlandse asielsysteem; krijgt de familie Masih inderdaad asiel en een veilige toevluchthaven?*

INLIA

*Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting*  
*E krp@inlia.nl*



**"AS GOOD AS DEAD"**  
THE IMPACT OF THE BLASPHEMY LAWS IN PAKISTAN



## Agenda

### Januari 2021

wo. 13 jan. Sluitingsdatum kopij

**za. 16 jan. Algemene Ledenvergadering 10.00 - 12.00u**

wo. 27 jan. Verspreiden Passant 11.00 - 11.30u

## Bloemen uit de dienst

Mw. T. Lotgerink Bruinenberg  
tel. 053-478 72 71  
email: tvanderw@live.nl





## Diensten 10.30uur

Datum	Predikant   Liturg	Koster   Bloemen
<b>December</b>		
<b>20 dec.</b> 4de Advent	<b>Ds. M. Roos, Leiden  </b> Mw. Kraak <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Voedselbanken Midden Twente</i>	<b>Mw. Touw  </b> Mw. De Jong Mw. Van Hasselt
<b>25 dec.</b> Kerst 1ste dienst 9.30-10.30u. 2de dienst 11.00-12.00u	<b>Mw. ds. K. Slettenaar  </b> Mw. Douwes Dekker <i>Organist: P. Kuiper</i> <i>Collecte: Voedselbanken Midden Twente</i>	<b>Mw. Knol  </b> Mw. Knol Mw. Huizinga
<b>Opgeven bij</b>	email: kerkenraad.rgt@gmail.com of tel. 074-376 66 60 (na 18.00uur)	
<b>27 dec.</b>	<b>Middag-activiteit (zie pag.2)</b>	<b>14.30u. - 16.30u.</b>
<b>Januari 2021</b>		
<b>03 jan.</b>	<b>Mw. ds. W. Dijkstra, de Bilt  </b> Mw. Jolij <i>Collecte: De Wonne, Enschede</i>	<b>Hr. Knol  </b> Mw. Du Rieu Mw. Van Gijssel
<b>10 jan.</b>	<b>Mw. ds. S. Coenradie, Eindhoven  </b> Mw. Kraak <i>Collecte: De Wonne, Enschede</i>	<b>Hr. Huiskamp  </b> Mw. Vervoort Mw. Huiskamp
<b>17 jan.</b>	<b>Mw. ds. K. Slettenaar  </b> Mw. Korstanje <i>Dienst voor de week van</i> <i>Gebed voor de Eenheid</i>	<b>Mw. Boonstra  </b> Mw. Touw Mw. Huising
<b>24 jan.</b>	<b>Ds. Korbee, Leiden  </b> Mw. Douwes Dekker <i>Collecte: De Wonne, Enschede</i>	<b>Mw. Touw  </b> Mw. Schenck Mw. Reerink
<b>31 jan.</b>	<b>Mw. ds. K. Slettenaar  </b> Mw. Jolij	<b>Mw. Knol  </b> Mw. Huiskamp Mw. Schimmelpenninck

## Adressen

### Predikant:

Ds. Kirsten Slettenaar  
Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne  
Tel: 074- 357 42 76; e-mail: xbirds@wxs.nl  
werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag, vanaf  
8.30 uur

### Voorzitter (a.i.):

Dhr. O. Bordes  
Tel.: 06 832 453 77; e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com

### Secretaris:

Vacature  
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com

### Penningmeester:

Mw T. Lotgerink Bruinenberg-van der Weide  
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl  
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.  
t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

### Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en  
andere persoonlijke gegevens:  
Mw. J.J. van Gijssel-Boxem  
Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal  
Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijsselbox@hetnet.nl

### Diaconie:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg  
Tel.: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com  
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:  
t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

### Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
Tel: 074-291 82 49

### Coördinatie Kosterij:

De heer J. Lotgerink Bruinenberg  
Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com

### Redactie:

Mw. A. Kampinga en Mw. J.C. de Jong  
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede  
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

**Website:** [twente.remonstranten.nl](http://twente.remonstranten.nl)

**Inleveren kopij uiterlijk: NB.: 13 januari**



Foto voorpagina Richard Bremer  
Foto achterpagina Roos Boonstra

**Remonstranten**  
Gemeente Twente