



# Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

**Jaargang 13, nr.4**  
**April 2021**

## Tot leven komen

Op Stille Zaterdag klinkt vaak het scheppingsverhaal: In den beginne... Met Pasen horen we vaak bijna dezelfde woorden omdat het Johannes-evangelie daarmee aanvangt: In het begin... Zo zijn er meer overeenkomsten te vinden. Het lijkt erop dat Johannes in zijn evangelie opnieuw het scheppingsverhaal vertelt, maar nu met Jezus in de hoofdrol. Toch is de boodschap vergelijkbaar: in beide verhalen komen mensen (opnieuw) tot leven.

Eén van die analogieën is de tuin: in Genesis de paradijs-tuin, bij Johannes de graffuin. Opvallend is dat er in beide tuinen één persoon, een vrouw, bij haar naam wordt genoemd: Eva en Maria.

Op het moment dat zij genoemd en gekend worden ontstaat er iets nieuws. Sterker nog, het is het moment waarop een fundamentele verandering plaatsvindt. Eva krijgt haar naam als 'moeder van alle levenden' wanneer de beslissing valt dat zij met Adam de paradijs-tuin moet verlaten. En Maria wordt bij haar naam genoemd door Jezus, waarna ze zich omdraait en haar blinde verdriet een heel nieuw perspectief krijgt.

Beide tuinen lijken een plek in de eeuwigheid te zijn, het paradijs als een hemelse zaligheid en de graffuin als plaats van de eeuwige dood. Het noemen van iemands naam doorbreekt die eeuwige status. Eva en Maria worden geroepen naar hun leven hier en nu.

Eva als moeder van alle levenden verlaat met Adam het sprookjesparadijs om te ontwaken in het 'echte leven'. Met twee voeten in de klei staand, zwoegend in het zweet des aanschijns in de realiteit van alledag.

Voor Maria ontstaat er ook een nieuwe weg: vervuld van verdriet voelt haar leven als zinloos, als voorbij. Pas als haar naam klinkt en ze zich omdraait, ontstaat er ruimte om weer tot leven te komen. En ze beseft: 'Jezus is gestorven, en toch weet ik hem nog aanwezig'. Haar verdriet is begrijpelijk en mag er zijn, en tegelijk roept haar naam haar weer in het leven.

Met Pasen zal de wereld nog steeds bepaald worden door corona en door vele andere nationale en mondiale problemen. Maar al lijken oplossingen soms een eeuwigheid te duren, Pasen laat zien dat er daarnaast een andere werkelijkheid is. Een wereld waarin we elkaar bij de naam noemen, waarin iedereen zich gezien en gekend mag weten. Een wereld met een vaak harde realiteit maar waar tegelijk ruimte is om tot leven te komen.

Want in het Woord is leven en het leven is het Licht voor de mensen.

*Kirsten Slettenaar*



## Kerkenraadspraak

Wederom vergaderden wij vanuit huis met Zoom. Trijnie opende met het gedicht van Willem Wilmink: Echtbaar in de trein. Het is interessant om vanuit het gedicht te praten over verleden en toekomst. Hoe zien wij dat?

Wat de toekomst betreft hebben wij onze **ALV op 29 mei 2021** gepland. Wij gaan er vanuit dat we tegen die tijd met een groep bij elkaar kunnen komen. Het jaarverslag van 2020 wordt met Passant van mei meegegeven.

Kirsten Slettenaar neemt **studieverlof** van 1 mei t/m 1 september. Uiteraard komt er in die periode vervanging. Zie het stukje hierover in Passant, pag. 4.

Het **online koffiedrinken** is zeer geanimeerd en nu er elke keer een onderwerp wordt besproken is het ook zinvol.

De afgelopen kerkdienst van 28 februari is opgenomen met een gehuurde camera. De kwaliteit was een stuk verbeterd. We moeten nog goed kijken naar de plaatsing van de 2e microfoon.

Voor de komende diensten blijven we de camera nog huren. Als dat bevalt overwegen we er zelf één aan te schaffen.

In maart op Palmzondag is er geen **online dienst**, maar in de week daarna komen er online diensten op Witte donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag. Zeer intensief, maar we zijn bijzonder blij dat dit mogelijk is.

Op dit moment wordt er regelmatig vergaderd door verschillende commissies met/via **Zoom**. We vragen ons af of het verstandig is een Zoom-abonnement te nemen. Onno Bordes schrijft hierover in Passant op pag. 5.

De EO is bezig met een **TV-uitzending** in het najaar over de vrijzinnigheid in de kerken. Daar willen zij meer aandacht aan besteden. Er komen 3 uitzendingen van 25 minuten. Kirsten is gevraagd om daaraan mee te werken. Wij vinden dat een goed initiatief. De opnames zijn in april, mei en juni. De EO volgt ook naast de predikant leden uit de gemeente. Kirsten schrijft hier een stukje over in Passant. pag. 4

In de kerkenraad hebben we het de laatste tijd over het verschil tussen **vriend en lid** zijn van onze gemeente. We hebben dat niet uitgediept, maar we hoorden dat het landelijk bureau dit ook een onderwerp vindt om uitgebreid te bestuderen.

*Simone van Donselaar*

## In memoriam ds. Joop Duvekot

Op 17 februari bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van Joop Duvekot op de leeftijd van 89 jaar. De laatste jaren van zijn leven werden gekenmerkt door zijn dwarslaesie. Voor hem en zijn vrouw Ella was dit een zeer ingrijpende gebeurtenis. Iedereen zal erover eens zijn, dat de wijze waarop hij dit lot heeft gedragen wonderbaarlijk en indrukwekkend was.

Van 1967 tot 1978 bekleedde hij het ambt van Hervormd predikant, verbonden aan de Vredeskerk in Enschede. Hij heeft zich toen ook intensief bezig gehouden met de intramurale geestelijke verzorging.

Later volgde zijn aanstelling als ziekenhuispredikant op het ZGT ziekenhuis in Hengelo tot aan zijn emeritaat in 1993.

Het was typerend dat hij zijn naasten altijd bemoedigend wist aan te spreken.

Hij had ook warme herinneringen aan zijn werkzaamheden in Deurne. De Kapelaan, godsdienst leraar aan het Pius XII College, vroeg hem waar te nemen en de leerlingen te onderwijzen in het protestantisme. Destijds haalde deze vroeg-oecumenische onderneming in Deurne de landelijke pers.

Rond 2012 meldden Joop en Ella zich aan bij onze gemeente. Zij voelden zich thuis in onze gemeente. Enkele jaren later werden zij in een dienst van Foeke Knoppers officieel vriend van de Remonstrantse Broederschap.

Door zijn kwetsbaarheid verhuisden Joop en Ella naar de Ariënsstaete, waar zij liefdevol werden opgevangen in hun appartement. Later verhuisde Joop naar de aparte zorgafdeling van het huis. Voor Ella als zorgzame vrouw was deze periode heel zwaar, vooral toen tijdens de Corona pandemie Joop deels in isolatie moest blijven.

Sinds 2016 bracht ik maandelijks de Passant naar de Ariënsstaete. Maar omdat bezoek niet meer mogelijk was, bleef slechts de verschraving van het telefonische contact over.

Mijn herinnering aan Joop is dat hij zijn leven dapper heeft geleefd. Hij was een moedig, warm en evenwichtig persoon met altijd een vriendelijk woord voor zijn gesprekspartners.

*Irma Vermeulen-Spoor*



## Afscheid

Na 64 jaar Twente en 62 jaar Remonstrantse Gemeente, ga ik begin april verhuizen naar Soest, 90 jaar, minder mobiel en daar dichterbij mijn kinderen c.s. (pensionado's). Graag had ik iedereen de hand geschud en bedankt voor alles wat we gezamenlijk en in kleiner verband gedaan en beleefd hebben.

Als Gods Geest ergens is dan is dat tussen mensen zoals ik dat ervaren heb in onze gemeente, waar zoveel mensen met zoveel inzet op zoveel verschillende posten en met zoveel volharding bezig waren en nog zijn!

En de bemoediging die ik haalde (kreeg) in de zondagsdiensten.

Ik zal het allemaal gaan missen, maar ik houd het 'krantje' Passant.

Houd elkaar vast en sta rond Kirsten en Onno.

Hartelijke groeten,

Toos Craandijk-Insinger



## Online kerkdiensten richting Pasen

Totdat de coronamaatregelen weer verruimd worden wordt er **elke laatste zondag van de maand een online kerkdienst uitgezonden** vanuit ons eigen kerkgebouw. Dat heeft de kerkenraad zo besloten.

Een uitzondering wordt echter gemaakt voor de laatste zondag van maart, de 28e.

Op deze zondag volgt namelijk de **Stille Week**. En net als afgelopen jaar is het voornemen om in deze week vier diensten uit te zenden. Eerst komen er drie wat kortere vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. En dan een feestelijke viering op Paasmorgen.

In deze diensten zullen fragmenten uit de Mattheuspassie en de Johannespassie te horen zijn die ook worden toegelicht. Aan de hand van deze twee meesterwerken van Bach leven we toe naar Pasen. Shaya van den Berg zal enkele solo's verzorgen.

De diensten worden in samenspraak met de liturgiecommissie voorbereid. En graag betrekken we u als gemeente er wat meer bij. Om dat vorm te geven hebben we ervoor gekozen om in elke online viering van de Stille Week iemand uit de gemeente te vragen om een gedicht voor te dragen in de dienst.

Het toeleven naar Pasen is ieder jaar weer een bijzondere en soms zelfs intense weg. Moge Pasen dit jaar ervaren worden als een vitaliserend nieuw begin, dat er een weg mag gaan ontstaan uit de zwaarte die velen ervaren door de corona-beperkingen, en uit de zwaartes die we op andere gebieden in ons leven kunnen ervaren.

Kirsten Slettenaar

## Personalia

### Nieuw adres, begin april 2021:

Mw. T. Craandijk-Insinger, lid van onze gemeente,  
Woonlocatie Oranjepark,  
Appartement nr. 408  
Vredenhofstraat 30,  
3761 HC Soest.

### Overleden 17 februari 2021 Enschede:

Dhr. J.J. Duvekot, Goes 22 juli 1931,  
Vriend van onze gemeente.

### Overgeschreven per 15 maart 2021:

Mw. E. (Ellen) ter Brugge, Goor, lid van onze gemeente,  
Op verzoek overgeschreven Rem. Gem. Lochem/Zutphen.



Laatste Avondmaal



Het lege graf

## Op televisie?

Onlangs werd ik gebeld door een redacteur bij de EO namens het programma 'Zie je zondag!' op de zondagmorgen. In deze uitzendingen worden gemeenten bezocht en verschillende gemeenteleden geïnterviewd. De redactie had gemerkt dat de vrijzinnige gemeenten nog wat weinig aan bod waren geweest, en is daarom nu in die hoek op zoek naar gemeenten die mee willen doen.

Mijn eerste vraag was of dit dan wel paste bij een zender als de EO. Ik had me even niet gerealiseerd dat de EO inmiddels de hele kerkelijke breedte vertegenwoordigt. En dat Tom Mikkers er nog niet zo lang geleden ook een paar jaar heeft gewerkt.

De vraag aan onze gemeente is dus of wij mee willen doen. Het gaat uiteindelijk om drie uitzendingen van in totaal 75 minuten. Daarin wordt een keer een kerkdienst gefilmd, worden wat activiteiten binnen de gemeente getoond, een klein interview met de predikant – kortom: er wordt een beeld van de gemeente geschetst. Daar tussendoor verzorgt Marleen Stelling interviews met zes gemeenteleden. Dat kunnen mensen zijn met een bijzonder levensverhaal, mensen die actief zijn in de gemeente, mensen met een eigen kijk op het leven of op geloven, enz.

De kerkenraad heeft positief gereageerd op deze vraag. Het is een mooie kans op 'gratis naamsbekendheid'. Maar belangrijker nog vond de kerkenraad het een mooi project voor ons als gemeente wanneer de coronamaatregelen weer wat ruimer worden en ons kerkelijk leven (hopelijk) weer wat normaler gaat worden. Een project als dit kan dan enthousiasmerend en verbindend werken.

De planning voor de opnamen is ongeveer in de maand mei. De uitzendingen zullen in het najaar plaatsvinden. Er is alleen op dit moment één groot voorbehoud: de redactie van de EO heeft meerdere gemeenten tegelijk benaderd en kan dus nog niet toezeggen dat zij voor onze gemeente kiezen. Wordt vervolgd...?

*Kirsten Slettenaar*

 **Remonstranten**  
GELOOF BEGINT BIJ JOU

 **eo**

## Studieverlof

Er is veel gebeurd de afgelopen jaren in onze gemeente, en tegelijk voelt het alsof de tijd is omgevlogen. In september sta ik alweer vijf jaar hier in Twente en nog altijd met plezier.

Deze periode houdt tevens in dat ik gebruik mag maken van een studieverlof. Deze is gepland van 1 mei tot 1 september, inclusief vakantie.

Tijdens dit verlof ga ik enkele raakvlakken tussen theologie en haptonomie bestuderen om te zien of ze elkaar wederzijds kunnen verrijken. Dit doe ik door een aantal thema's vanuit beide invalshoeken te belichten. Enkele voorbeelden van thema's kunnen zijn: Aanwezigheid, Grond onder ons bestaan, Bezieling.

Tijdens mijn studieverlof heb ik drie collega's bereid gevonden om achterwacht te zijn wanneer dat nodig is. Dit zal met name belangrijk zijn in het geval van een overlijden. Alleke Wieringa (predikant van Lochem-Zutphen) en Carla Borgers nemen allebei een helft van mijn studieverlof waar. Mochten zij niet kunnen, is Fride Bonda (Zwolle) bereid om in te springen.

Jen van Gijssel coördineert de vervanging tijdens mijn studieverlof. Zij weet precies wie ze op welk moment kan vragen om in te springen. Wilt u dan ook met Jen contact opnemen in voorkomende gevallen, en niet met de genoemde collega's?

Haar gegevens: [gijssbox@hetnet.nl](mailto:gijssbox@hetnet.nl) of 0548 - 61 76 54.

*Kirsten Slettenaar*



(©astrid schmid, pixabay)

## Winterslaap



Het is alsof wij als gemeente een winterslaap hebben gehouden en nu bezig zijn om langzaam te ontwaken. De dagen worden langer, het voorjaar lokt ons naar buiten, maar samenkomen is nog niet mogelijk. Wie weet is dat vanaf Pasen weer mogelijk als we gevaccineerd zijn.

Tijdens die winterslaap hebben wij als gemeente ingeteerd op onze financiële reserve, het 'vet op onze botten' is verdwenen. Er waren geen of weinig diensten in het afgelopen jaar, waardoor collecte-inkomsten goeddeels ontbraken.

Namens de kerkenraad komen we daarom met een vraag bij u: Zou u een extra bedrag kunnen en willen overmaken, waarmee het ontbreken van collecte-inkomsten enigszins wordt gecompenseerd? Denk daarbij bijvoorbeeld aan het bedrag dat u normaliter in het afgelopen jaar aan de collecte voor de gemeente zou hebben gegeven.

Voor het gemak hierbij het rekeningnummer van onze gemeente:

**NL79 ABNA 0474 6683 47**

**f.n.v. Remonstrantse gemeente Twente**

**o.v.v. Collecte**

Alvast onze hartelijke dank en groet,  
*Trijnje Lotgerink Bruinenberg - van der Weide*  
penningmeester

## Haiku - een nieuwe rubriek?

In de vorige passant stond een haiku van mij. Wat is een haiku? Een haiku is een oude Japanse dichtvorm en bestaat uit een regel met 5 lettergrepen, een regel met 7 lettergrepen en een slotregel met 5 lettergrepen. Het hoeft niet te rijmen. In de klassieke haiku's speelt de natuur een rol, maar het hoeft niet. Kees van Kooten heeft in zijn boek 'Haikoots' 575 (!! ) haiku's geschreven.

In deze Passant staat nog een haiku van mijzelf en een haiku ooit geschreven door mijn oudste dochter Maaïke.

Wie dit een inspirerend voorstel vindt, stuurt zijn/haar haiku naar de redactie van Passant en wie weet wat voor fraais we de komende tijd te lezen krijgen!

*Paul Kuiper*

'wolken van liefde  
drijven om mensen heen  
langzaam vervagend'  
(Maaïke Kuiper)



'galmende psalmen  
ziek makende liederen  
Corona-virus'  
(Paul Kuiper)



## De lente komt... het zoemt/Zoomt overal

Ik weet niet hoe het met u is, maar nu de lente weer in aantocht is, begint het weer te kriebelen. De eerste kieviten en citroenvlinders zijn alweer gespot en ik heb een enorme behoefte om erop uit te gaan en mensen te spreken. Helaas mag ik dat maar met één persoon tegelijk en als ik met meerdere mensen wil spreken ben ik toch weer aangewezen op digitale middelen.

Ondanks de vaccinaties gaat dit – zoals het er nu uitziet – toch nog wel even duren en we Zoomen inmiddels wat af. De gemeente heeft inmiddels een jaarabonnement op Zoom genomen en we gebruiken dit nu voor het digitaal koffiedrinken op de zondagmorgen en onze kerkenraadsvergaderingen.

Maar het zou zonde zijn als er niet meer gebruik van dit abonnement zou worden gemaakt. Er kunnen vergaderingen van diverse commissies mee worden gehouden, gesprekskringen kunnen weer worden opgestart, leeskringen kunnen weer elkaars mening over boeken delen, werkgroepen kunnen vergaderen, enzovoort. Het voordeel van dit abonnement is dat je niet gebonden bent aan een maximale tijdsduur, er kunnen maar liefst 100 personen gelijktijdig deelnemen, maar je kunt ook in kleine groepjes met elkaar praten.

Om ons Zoom-abonnement zoveel mogelijk te benutten is de kerkenraad op zoek naar mensen die voor hun eigen (werk)groep of commissie dit middel willen (gaan) gebruiken. Meld u daarvoor aan via [kerkenraad.rgt@gmail.com](mailto:kerkenraad.rgt@gmail.com) en we gaan dan met u een korte trainingssessie houden. U krijgt daarna paswoord en inlogcode zodat u als gastheer (host) met ons abonnement eigen Zoom-sessies kunt regelen en leiden.

Wij hopen op veel aanmeldingen!

*Onno Bordes*



## Uitslag ledenraadpleging

Omdat we nog steeds niet fysiek in een Algemene Ledenvergadering bij elkaar konden komen heeft de kerkenraad onder onze leden en vrienden een ledenraadpleging gehouden. Deze ledenraadpleging ging specifiek over de begroting 2021 en de voorstellen voor de toekomst. Gelukkig is er goed gereageerd op deze oproep en hebben we 55 formulieren terugontvangen (= 44% van het aantal leden en vrienden). Ook zijn er door heel veel leden aanvullende opmerkingen geplaatst, die ons helpen om het beeld voor de toekomst scherp te krijgen.

De uitslag van deze ledenraadpleging is als volgt.

### Begroting

Aantal stemmen voor: 40

Aantal stemmen tegen: 0

Aantal stemmen onthouding: 10

Niet ingevuld: 5

### Voorstellen voor de toekomst

Voor een uitgebreidere omschrijving van de voorstellen verwijzen wij u naar de bijlagen bij uitnodiging van de ALV van 21 november 2020 of de uitnodiging van de ledenraadpleging.

De kerkenraad zal de uitkomsten van deze ledenraadpleging uiteraard bespreken en hopelijk in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering of eerder haar bevindingen met u delen. Wij bedanken iedereen hartelijk die meege werkt heeft aan deze succesvolle ledenraadpleging. Hierdoor kunnen wij in deze Coronatijd toch weer wat stapjes zetten.

*Onno Bordes*

*Voorzitter a.i.*

Nr	Omschrijving	Voor	Tegen	Ont houding
01	Invulling van Pastorale zorg in de toekomst	50	00	04
02	Uitvoeren van een pilot met twee-wekelijkse diensten	42	04	06
03	Intensiveren van kringen	44	02	08
04	Kerkenraad als dagelijks bestuur, uitwerken organisatiemodel	46	00	08
05	Organiseren van 'eten en praten' met ...	41	03	10
06	Aantal ledenvergaderingen beperken tot één per jaar	45	03	06
07	Ontwikkelen van een communicatiestrategie	42	04	08
08	Onderzoek de mogelijkheden van het kerkgebouw	43	03	08
09	Aanscherping van het financieel beleid	35	07	11
10	Nagaan of verminderen van personeelslasten mogelijk is	41	05	08
11	Inventariseer mogelijkheden van samenwerking	47	01	06
12	Stel werkgroepen in die e.e.a. gaan uitwerken	45	00	08

## Cursus Theologische Vorming

Wie voelt niet die behoefte aan meer verdieping in het leven? De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG) is een uitgesproken mogelijkheid om die verdieping te zoeken. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maakt dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren.

Veel cursisten hebben inmiddels met veel voldoening de cursus TVG gevolgd of volgen die nog. Het is de bedoeling om het komend seizoen, 2021-2022, op dinsdag 14 september in de Waterstaatskerk in Hengelo weer met een nieuwe groep te starten.

In de cursus wordt een scala aan theologische vakken aangeboden: Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer, Pastoraat, Filosofie, Jodendom en nog veel meer. De cursus duurt drie jaar, maar het is mogelijk om je per jaar op te geven.

Alhoewel de cursus uitgaat van de PKN, is hij nadrukkelijk bedoeld voor ieder die zich graag wil verdiepen in de theologie. Docenten en cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen en dat leidt tot boeiende gesprekken.

Er is een minimum van 10 deelnemers. De kosten bedragen € 220,- per seizoen

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met ds. Wim de Jong, cursusleider, tel. 0547-388647 email: wim.dejong@hetnet.nl  
of Ina ter Kuile, cursus-coördinator, tel. 074 277 4288 / 074 291 6158, email: kuile@hetnet.nl

## Podcasts, programmacommissie

Er valt wat te beleven op de website van de Remonstranten. Wij hebben ooit de podcasts aangekondigd als een vervolg op ons blad Kwadrant. Dit vervolg krijgt nu vorm. Dankzij Anke Kampinga is er nu een podcastmenu toegevoegd aan de website. De podcasts staan helemaal links op de rode balk (zie blauwe pijl op de afbeelding).



Met een klik op 'Podcasts' verschijnt een menu met drie verschillende podcasts van het 'Luisterend oor'. Met een klik op 'Levenskunst 1' en vervolgens in de tekst op het woord - hier - verschijnt de volgende scherm afbeelding:



Bovenstaande afbeelding is de helft van het beeld op het scherm. De onderste helft staat hieronder. Klikken op het witte pijltje tegen de grijze achtergrond (afbeelding boven) maakt dat u de podcast afspeelt.



Wilt u vervolgens 'De Samaritaan' beluisteren, dan klikt u op het balkje 'De Samaritaan of een ander vor..' en de Samaritaan komt nu bovenaan het rijtje te staan (afbeelding hiernaast bovenaan). De podcast speelt spontaan af. Het klinkt ingewikkelder dan het in werkelijkheid is.



In de roze balk kunt u scrollen (vooruit of achteruit spoelen).

Er zijn de volgende podcasts:

### Levenskunst 1

is de eerste podcast. Het bevat een gesprek met Dora Jordaan-de Monchy. Kirsten Slettenaar en Cor Langen spreken met Dora over het thema levenskunst aan de hand van een drietal citaten. U vindt ze op de website. De tijdsduur is ongeveer 20 minuten.

### De Samaritaan of een andere vor...

is een podcast als intermezzo van het thema levenskunst. Titel: - de Samaritaan of een andere vorm van compassie - De podcast begint (en eindigt) met de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Het gaat over een boeddhistische benadering van compassie. Eerst wordt de gangbare of persoonlijke vorm van compassie besproken. Deze vorm levert een aantal bezwaren op. Na een korte pauze komt het alternatief aan de orde: de transpersoonlijke compassie. De achtergrond van deze vorm wordt toegelicht. De tijdsduur, inclusief de muzikale omlijsting van Purcell, is 9 minuten.

De podcast is deel gebaseerd op een artikel van André van der Braak - Compassie in het boeddhisme, persoonlijk, interpersoonlijk en transpersoonlijk - , *Filosofie Tijdschrift* (jrg. 31, nr.1, jan./feb. 2021).

### Levenskunst 2

Is een podcast waarin Bärbel Dorbeck-Jung vertelt over haar opvattingen over levenskunst. Eerst zegt zij iets over haar achtergrond, daarna het eerste voorbeeld van levenskunst met de vraag "hoe overleef je een quarantaine in de coronatijd?" Vervolgens vertelt zij over een belangrijke keuze in haar leven. Tenslotte gaat het in de laatste episode over de relatie tussen levenskunst en religiositeit.

De muzikale omlijsting is de muziek die Bärbel zelf uitkoos. De tijdsduur is ongeveer 30 minuten.

U kunt ook zelf een podcast leveren met een verhaal, poëzie of een klein essay. Meld het en Cor Langen komt met zijn 'bandrecorder' naar U toe om de bijdrage op te nemen.

Reacties op dit nieuwe initiatief van de programmacommissie zijn natuurlijk van harte welkom.

Cor Langen, corlangen@hetnet.nl



## Online diensten

01 apr.	Witte donderdag	Kirsten Slettenaar
02 apr.	Goede Vrijdag	Kirsten Slettenaar
03 apr.	Stille Zaterdag	Kirsten Slettenaar
04 apr.	Paasdienst	Kirsten Slettenaar <i>St. Plant een Olijfbom</i>

25 apr.	Zondagsdienst	Kirsten Slettenaar <i>St. Plant een Olijfbom</i> <i>zie pag.6 Passant</i> <i>januari 2021</i>
---------	---------------	--

## Overige online diensten

### Elke zondag zijn er om 10.30 uur online diensten in:

Geertekerk	Utrecht <a href="https://utrecht.remonstranten.nl/online/">https://utrecht.remonstranten.nl/online/</a>
Vrijburg	Amsterdam <a href="https://www.vrijburg.nl/kerk-tv/">https://www.vrijburg.nl/kerk-tv/</a>
Remonstrantse kerk	Rotterdam <a href="https://rotterdam.remonstranten.nl/digitale-kerkdiensten-2/">https://rotterdam.remonstranten.nl/digitale-kerkdiensten-2/</a>

## Agenda

### April 2021

wo. 14 apr.	Sluitingsdatum kopij	
wo. 28 apr.	Verspreiden Passant	11.00 - 11.30u

### Bloemen uit de dienst

Trijnje Lotgerink Bruinenberg  
tel. 053-478 72 71  
email: tvanderw@live.nl



## Adressen

### Predikant:

Kirsten Slettenaar  
Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne  
Tel: 074- 357 42 76; e-mail: xbirds@wxs.nl  
werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag,  
vanaf 8.30 uur

### Voorzitter (a.i):

Onno Bordes  
Tel.: 06 832 453 77; e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com

### Secretaris:

Vacature  
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com

### Penningmeester:

Trijnje Lotgerink Bruinenberg  
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl  
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.  
t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

### Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en andere persoonlijke gegevens:  
Jen van Gijssel  
Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal  
Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijjsbox@hetnet.nl

### Diaconie:

Joop Lotgerink Bruinenberg  
Tel.: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com  
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:  
t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

### Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
Tel: 074-291 82 49

### Coördinatie Kosterij:

Joop Lotgerink Bruinenberg  
Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com

### Redactie:

Anke Kampinga en Johanna de Jong  
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede  
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: [twente.remonstranten.nl](http://twente.remonstranten.nl)

Inleveren kopij uiterlijk: **NB.: 14 april 2021**



Foto voorpagina Richard Bremer  
Foto achterpagina Roos Boonstra