



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

Jaargang 13, nr.5
Mei 2021

Pinksteren

Dát zou toch wel heel mooi zijn: om met Pinksteren weer als gemeente samen een kerkdienst te vieren. De kerkenraad heeft besloten om ervoor te gaan: op **23 mei, op 1e Pinksterdag** dus, houden we voor het eerst in maanden weer een fysieke kerkdienst. Uiteraard is er het voorbehoud van beperkende corona-maatregelen, maar voorlopig gaan we ervan uit dat een dienst tegen die tijd mogelijk moet zijn. De kerkenraad verwacht dat we weer een maximum van 30 mensen mogen ontvangen. Te zijner tijd hoort u daar meer over.

Omdat het een feestdag is en omdat we elkaar voor het eerst in lange tijd weer in de kerk kunnen ontmoeten, willen we iedereen vragen om **bloemen mee** te nemen. Uit de tuin, uit de vaas, onderweg geplukt langs de kant van de weg: alles is welkom. Het liturgisch centrum mag omgetoverd worden tot een bloemenzee.

Als u kans ziet om bloemen mee te nemen, is het fijn als u zo'n **kwartier** voorafgaand aan de dienst binnen bent. Er is dan nog even tijd om de bloemen in een vaas te zetten en te verdelen over het podium.

Bij al deze feestelijkheden gebeurt er nog iets bijzonders met Pinksteren: **de EO komt die zondag de kerkdienst filmen**. Zoals u inmiddels weet, komen we als gemeente in het najaar op TV in het zondagochtendprogramma 'Zie je zondag!'. In drie afleveringen wordt een beeld van onze gemeente geschetst door middel van de Pinksterdienst, activiteiten van de gemeente en een klein interview met mij. Maar vooral ontstaat een beeld door diepte-interviews met zes gemeenteleden. Wie deze zes mensen zullen zijn is nog niet bekend op het moment dat ik dit schrijf. Wel is het de bedoeling dat deze zes mensen een rol krijgen in de Pinksterdienst.

Voorganger in de Pinksterdienst ben ik zelf. Ik onderbreek mijn **studieverlof** (van 1 mei – 1 september) voor deze dienst omdat ik dit een belangrijk gemeentemoment vind, helemaal nu we elkaar als gemeente na de lange lockdown eindelijk weer 'live' kunnen ontmoeten.

We hopen op een Pinksteren zoals in lied 672 (op die mooie melodie van J.S. Bach):

*Kom laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd.*

Kirsten Slettenaar



Kerkenraadspraak mei

Kirsten opende de vergadering met het lezen van een stuk uit het boek: 'Uw weg-mijn weg' Een gids voor de geestelijke weg van Sabine Nijland.

De online diensten van de Paascyclus zijn goed bezocht en gunstig ontvangen. De kwaliteit van beeld en geluid zijn sterk verbeterd.

De kerkenraad is blij dat zij de paaskaars van 2019 aan Cobi Mulder hebben kunnen geven. Zij kreeg de kaars voor haar werk en inzet van afgelopen jaren.

In mei (2,9, en 16 mei) kunnen we weer **online koffie** drinken met elkaar.

Met en vanaf Pinksteren zijn alle zondagen tot en met juni weer **fysiek met gastpredikanten** als de corona-maatregelen dat toestaan.

De Pinksterdienst wordt **opgenomen** door de EO. Zie vorige Passant. De EO gaat met onze gemeente 'in zee'.

Aan alle leden vragen we om **bloemen** naar de kerk te brengen op Pinksterochtend. Een kwartier vóór de dienst. Vorig jaar was dat een fleurig geheel. Het mag van alles zijn.

In de maanden juli en augustus hebben we een proef met **2 wekelijkse zondagdiensten**. Er wordt nog gekeken hoe wij de tussenliggende zondagen gaan opvullen. Misschien een lekdienst of een dienst met zang. Dit is nog niet helemaal uitgewerkt.

Zoals in vorig Passant is aangekondigd, dat willen we nogmaals benadrukken, gaat Kirsten onze predikante, van 1 mei tot 1 september met **studieverlof**. Voor vervanging zie Passant van april.

De kerkenraad is naast het organiseren van de diensten bezig met het voorbereiden van de **ALV op 29 mei (10.00-12.00u)**. Het jaarverslag komt nu met Passant mee en volgende maand worden de stukken van de werkgroepen meegegeven. De verslagen van de werkgroepen worden ook nog digitaal aangeleverd.

De kerkenraad bestaat nog steeds uit 3 man/vrouw. Na de ALV gaan we op zoek naar **nieuwe kerkenraadsleden**. Maar wie nu al graag een taak op zich wil nemen is uiteraard van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten.

Heel voorzichtig gaan we kijken of we op verschillende vlakken kunnen gaan samenwerken met de gemeente Lochem. Dit staat nog in de kinderschoenen.

Tot slot kunnen we de **startzondag** in onze agenda zetten. Deze wordt gehouden op **5 september 2021**.

Het ziet er enigszins lichter uit met de voorbereidingen, waarin we hopen elkaar weer fysiek te kunnen zien en spreken. We gaan er vanuit dat dat zal lukken.

Simone van Donselaar.

Welkom2021!

Velen van u zullen de gelijkenis herkennen met het makkelijk te kraken wachtwoord 'Welkom2020!' van de gemeente Hof van Twente, waarmee hackers toegang kregen tot de gemeentelijke ICT-systemen. De kosten van deze cyber-aftack zijn inmiddels opgelopen tot 3,5 miljoen euro ofwel 100 euro per inwoner.

Natuurlijk is onze Remonstrantse gemeente Twente niet te vergelijken met deze burgerlijke gemeente, maar er is toch één overeenkomst: *de voordeur stond open en was niet op slot!*

Vanzelfsprekend is iedereen welkom in onze gemeente, maar we willen toch graag vermijden dat naast geplande bijeenkomsten, Jan en alleman ons kerkgebouw kunnen binnenlopen.

Daarom een **dringende oproep** aan allen die van ons kerkgebouw gebruik maken: wees bij vertrek er zeker van dat de **voordeur (én achterdeur) goed in het slot gevallen zijn**. Rammel voor alle zekerheid nog maar eens aan de deur!

Mede namens Gerrit Knol, hartelijk dank daarvoor.

Onno Bordes



Personalia

Overleden op 16 maart 2021 te Amersfoort,

Dhr. J. (Jan) Perdijk, op 85 jarige leeftijd,
Lid van onze gemeente.

Overleden op 16 maart 2021 te Haaksbergen,

Mw. A. (Ans) Schaap-Eering, op 91 jarige leeftijd.
Lid van onze gemeente.

Afgemeld als lid en daarna aangemeld als vriend van onze gemeente.

Mw. M. (Mary) Klopman-Beijers, Hengelo, per 15 maart 2021

Landelijk ingeschreven per 1 april 2021;

Mw. K. (Koosje) Nieuwstraten, geb. 26-09-1953, Ootmarsum
Als vriend van onze gemeente .

Dhr. H. (Hendrik) Kestra, geb: 30-05-1949, Enschede
Als vriend van onze Gemeente.

Jen van Gijssel, ledenadministratie

In Memoriam Ans Schaap

Op 16 maart jl. is Ans Schaap-Eering in het Zorghuis Scholtenhagen in Haaksbergen op 91 jarige leeftijd overleden. Jarenlang kwam ik als contactpersoon bij haar. Een dappere boeiende vrouw, fijn om mee te praten.

Ans is op 4 oktober 1929 in Amsterdam geboren. Toen ze 10 jaar was, brak de oorlog uit. Ze zat in de klas met o.a. Anne Frank en ze zag haar vriendinnen om haar heen verdwijnen.

Ze had jeugdreuma en moest daardoor noodgedwongen stoppen met haar vioolstudie.

Op haar 21ste trouwde ze met Jan Schaap. Ze werd noodgedwongen fulltime huisvrouw en actief lid van de Vereniging van Huisvrouwen. Een vereniging die zich inzet voor emancipatie en rechten voor de vrouw.

Ze woonde tot 1955 in Vlaardingingen (waar twee zonen werden geboren) en verhuisde daarna naar Haaksbergen waar haar derde zoon werd geboren.

Ze was actief in het verenigingsleven en de Reuma-patiëntenvereniging. Ze onderging veel operaties en bleef ondanks haar handicap opgewekt en klaagde nooit.

Ze was een vrouw van haar tijd, bestuurs-secretaris en medewerker van de prof.Huizingschool in Enschede (een speciale school voor kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend/doof zijn).

Ze genoot van haar kleinkinderen en kinderen waarvan één gezin in Zuid-Afrika woont. Ze ging er ieder jaar voor korte of langere tijd naar toe.

Zij trok met haar man vele jaren met de caravan door heel Europa.

Helaas kreeg de reuma steeds een grotere invloed op haar leven, maar met haar wilskracht bleef ze borduren en puzzelen (legpuzzels).

Door dementie heeft ze 5 jaar in het Zorghuis gewoond. Ze had haar eigen tafeltje en daar zat ze de hele dag te puzzelen en was opgewekt. Een boeiende vrouw die een mooie herinnering achterlaat.

Dora Jordaan-de Monchy



*Stil verdriet, zo goed verborgen.
Soms zo tastbaar, dan weer niet.
Stil verdriet leek soms verdwenen,
maar echt verdwijnen deed het niet.*

*Geboren op 4 oktober 1929 te Amsterdam
Overleden op 16 maart 2021 te Haaksbergen*

In memoriam Jan Perdijk

Op 16 maart is Jan Perdijk overleden, op de leeftijd van 84 jaar.

Hij was rond 1970 voor het eerst lid van onze gemeente, samen met zijn vrouw Anke. Aanvankelijk was hij als chemicus werkzaam bij de UT, en woonden ze op de campus.

Daarna, toen hij bij de Akzo ging werken, verhuisde het gezin naar Hengelo.

In die periode was hij penningmeester van de kerkenraad. Gedurende maar korte tijd, omdat het gezin met inmiddels drie kinderen naar het westen verhuisde.

Helaas overleed, veel te vroeg, op 44-jarige leeftijd zijn vrouw, Anke. Een verlies waar hij nooit echt overheen gekomen is.

Jan voelde zich altijd zeer verbonden met de Remonstrantse kerk en was daarin ook in verschillende woonplaatsen actief, o.a. in Utrecht. Ook was hij jaren lang lid van de landelijke Remonstrantse Orde.

Sinds enige jaren was hij opnieuw lid van onze gemeente. Hij woonde toen in Zutphen, in een oud pandje in de binnenstad, waarvan hij, met zijn belangstelling voor historie, genoot.

Jan was hartelijk en gastvrij, een gezelligheidsmens, met veel interesses en belangstelling voor de mensen om hem heen.

Wegens toenemende gezondheidsproblemen kon hij op het laatst niet meer in Zutphen blijven wonen en verhuisde naar een appartement in Amersfoort, dicht bij zijn kinderen.

Op 24 maart was de uitvaartdienst in de Geertekerk in Utrecht, geleid door onze predikant, Kirsten Slettenaar.

Like Wols



Werkgroepen, beleidsmiddag en ALV

Nadat u massaal gehoor heeft gegeven aan onze ledenraadpleging zijn de diverse werkgroepen hard aan het werk gegaan. Ik word heel blij als ik zie hoe serieus en betrokken de leden van de diverse werkgroepen bezig zijn met hun onderwerpen. En we maken goede voortgang:

- * De werkgroep Kerkgebouw is al klaar met haar aanbevelingen;
- * De werkgroep Pastorale Zorg werkt op dit moment aan hun eindrapportage;
- * De werkgroep Organisatie heeft al een globaal organisatiemodel en zijn bezig met nadere uitwerking;
- * De werkgroep Communicatie heeft net haar eerste bijeenkomst gehad, maar ook daar tekent zich al af met welke communicatiemiddelen we de toekomst tegemoet willen treden.

Alleen de werkgroep Financiën is nog niet gestart omdat we eerst willen afwachten wat er eventueel aan kosten, eenmalig of structureel, uit de ideeën van de andere werkgroepen voortkomt.

De werkgroepen dienen hun plannen en voorstellen uiterlijk eind april in bij de kerkenraad. Deze heeft op 26 april een beleidsmiddag ingepland, die geheel gewijd zal zijn aan het bespreken en beoordelen van de ingediende voorstellen.

In de 2 weken daarna zal de kerkenraad de voorstellen definitief maken. Indien nodig consulteren we in die periode nog een aantal gemeenteleden om de uiteindelijke voorstellen nog eens grondig te toetsen. In de **Algemene Ledenvergadering** op **zaterdag 29 mei** (10.00-12.00u) kunt u zich dan uitspreken over de voorstellen. In welke vorm we dat gaan doen, hangt heel erg samen met de dan geldende Corona beperkingen. We hopen dat we in ieder geval weer een fysieke vergadering mogen houden.

We houden u op de hoogte!

*Namens de kerkenraad,
Onno Bordes*

Het vaasje.

Toen ik werd ingewerkt door Toos Craandijk voor de bloemendienst, attendeerde ze mij op een wit vaasje in de kast, dat heel speciaal was en kostbaar.

Ik heb het dan ook zorgvuldig behandeld, achterin de kast gezet en eigenlijk nooit gebruikt.

Maar laatst vond ik het verhaal over dit vaasje, in het boek: (in de vitrinekast) 'Tekens langs het pad van een gemeente onderweg', met een foto.

Het vaasje van 20 cm. hoog blijkt Delfts wit aardewerk te zijn. Het was een geschenk van de Remonstrantse gemeente Delft en geschonken op 22-10-1976 uit waardering voor de financiële steun van de gemeente Hengelo.

In de begeleidende brief schreef men dat de vaas was bedoeld om rode rozen in te zetten tijdens het Pinksterfeest. Zo kon men dan 'het zuiver wit van Gods liefdelicht en het vurige rood van de vlammen van de Heilige Geest' zien en ervaren.

Na deze lezing leek het me de moeite waard het vaasje weer eens te vullen met rode rozen en voor u daarvan, bijna 45 jaar later, een nieuwe foto te maken.

Heddy Hummelen



Hartelijk dank

*Geachte leden, vrienden en belangstellenden van de Remonstrantse Gemeente Twente,
Graag wil ik u heel hartelijk bedanken voor het bijzondere cadeau dat de kerkenraad mij namens u heeft overhandigd, de Paaskaars 2019. Het heeft mij diep ontroerd.
Er werd de wens bij meegegeven dat dit licht mijn verdere levensloop mag verwarmen. Veel dank voor dit bijzondere geschenk.*

Cobi Mulder.



WhatsApp Delden

De WhatsApp groep REM Delden is vlak voor Pasen van start gegaan.

Dat was een prachtig moment om elkaar goede en fijne paasdagen te wensen. Dat ging samen met een foto, klaverblaadjes, zinnige en zonnige dagen en de natuur met vroege bloeiers.

Een mooie start.

Recent is contact gelegd tussen twee mensen die elkaar nog niet kenden en elkaar gaan ontmoeten na vaccinatie. Wat mooi dat de WhatsApp die verbinding kan leggen.

De bedoeling van de WhatsApp groep en de "regels" zijn tevoren uiteengezet. Geen reactie op reactie. Maar wel iets moois wat je beleefd hebt en graag met anderen wil delen. Of het gaat werken en nog meer toevoegt aan de contacten gaan we de komende 6 maanden bekijken.



Boudewine Bonebakker

Haiku

De oplettende lezer heeft natuurlijk gezien dat in de vorige Passant de haiku van Macaïke Kuiper door mij niet correct was geciteerd. De correcte versie moet zijn:

*'Wolken van liefde
drijven over mensen heen
langzaam vervagend'*

Om het goed te maken nog een van mij:

*'Gemis mag groot zijn
het leven betrekkelijk
en de merel zingt'*

Paul Kuiper

Ik kan er nog een toevoegen:

*Ontvangen haiku's
Op een rijtje in Passant
Eén, twee, drie, vier, veel?*

Anke Kampinga

Wie volgt?

Ik zie ze graag tegemoet op passant@hetnet.nl



Watertoren van Delden

Mijn kennismaking met Zoom

Dit is geen instructie.

Maar een verslag van mijn eigen Zoom-ervaring.

Afgelopen zomer hoorde ik voor het eerst over Zoom omdat mijn kleinkinderen online via Zoom les kregen. Over een scherm vol gezichten, een tumultueuze klas met een rade-loze lerares en mijn jongste kleindochter die instructies naar haar riep ("u kunt ons ook allemaal op 'mute' zetten")

Het leek me duidelijk voor welke generatie Zoom een goed idee was.

Maar dat liep anders.

Zoom is inmiddels behoorlijk ingeburgerd.

Toen van de winter ook in onze gemeente werd gezoomd: online koffiedrinken op zondagochtend, en vergaderen, en ik via een nieuwsbrief een leuke cursus via Zoom zag verschijnen, leek het me toch de moeite waard om eens een poging te wagen.

Ondanks mijn geringe digitale vaardigheden en weinig geduld op dit gebied.

Ze zeiden dat het gemakkelijk was.

Het bleek ook echt mee te vallen.

Op zondagochtend 24 januari begon het online koffiedrinken met in de ons toegestuurde e-mail een duidelijke instructie van Kirsten over het Zoomen, met de waarschuwing dat sommige computers geen camera hebben (oude computers dacht ik)

Voor alle zekerheid op mijn telefoon (een smartphone) via Google Play Store de app Zoom Cloud Meetings geïnstalleerd en ook nog even op mijn pc de uitleg van Senior Web geïnstalleerd en afgedrukt.

Dat was maar goed ook, want mijn toch pas anderhalf jaar 'jonge' pc bleek geen camera te hebben. Dus niet Zoomen. De telefoon Zoomt enigszins anders dan de computer maar dank zij Kirsten en Senior Web lukte het meteen. Alleen vind ik het scherm hiervoor wel wat klein.

Dat was een goede reden om mijn al langer bestaande plan om een tablet aan te schaffen, ten uitvoer te brengen. Wat betreft Zoom werkt de tablet hetzelfde als de telefoon, alleen een groter scherm.

Inmiddels Zoom ik met mijn tablet regelmatig: online koffiedrinken, vergaderen, de leuke cursus en onlangs de verjaardag van onze oudste kleindochter waar we door de Corona niet heen konden.

Het is fijn om op deze manier weer een aantal bekende en ook wel minder bekende gezichten uit onze gemeente te zien. En om elkaar te spreken, wat goed lukt doordat we na de begroeting in kleine groepjes verdeeld worden met een van te voren aangekondigd gespreksonderwerp.

Like Wols

Collecte Pinsterdienst 2021

"Wij weigeren vijanden te zijn".

In deze wereld vol vijandschap is dit de boodschap van Daoud Nassar:

In deze tijd, waarin veel mensen zich in de steek gelaten voelen, eenzaam zijn, of op een andere wijze lijden, troost het ons te geloven dat God ons nooit in de steek zal laten, maar naast ons oploopt, en ons zelfs draagt. Wij vieren dat het licht de duisternis heeft overwonnen, dat het leven sterker is dan de dood. Laten we bidden dat de Geest Gods in ons ontstoken mag worden en wij dat licht verder dragen in deze moeilijke tijd.



Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto "Wij weigeren vijanden te zijn".

De Tent of Nations bevindt zich op een heuvel ca. 6 kilometer ten zuidwesten van Bethlehem, bij het Palestijnse dorpje Nahalin.

Uw gift voor de Tent of Nations kunt u overmaken op de rekening van de diaconie:

NL 50 INGB 000 36 97 924 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente Twente

Of rechtstreeks aan

'Stichting Vrienden van Tent of Nations Nederland',
NL75 TRIO 0391 0822 21



Bent U al geprikt? De vaccinatie – hoe u er ook over denkt – biedt licht in deze nog wat donkere tijden. De programmacommissie denkt al vast na over een fysiek programma dat wij U te zijner tijd kunnen aanbieden, om te beginnen drie of vier *zomerontmoetingen*.

Suggesties voor de invulling hiervan zijn van harte welkom. De lezing over *Groene Theologie* zit in de pijplijn.

Inmiddels blijven wij actief:

* Het zondagse koffiedrinken via Zoom wordt positief ervaren.

Fijn dat er steeds weer mensen meedoen.

De *Blog van Kirsten* is hiermee wat op de achtergrond geraakt.

Er zal voorlopig geen nieuwe blog op de website worden gepubliceerd.

* Er is één *WhatsApp* groepje gestart in Delden. 'Onze' Boudewine maakt deel uit van de groep. Zij kan er meer over vertellen.

* In de kolom hiernaast leest u over het nieuwe *schrijfproject*. De eerste reacties tijdens de introductie bij een zoom bijeenkomst waren positief!



* Het *Podcasts* project verloopt goed.

Begin maart zijn we met een proefproject gestart.

Er zijn nu drie afleveringen, twee rond het thema 'levenskunst' en een intermezzo.

De vormgeving is ten opzichte van de eerste publicatie in maart verbeterd. Dit geldt ook voor de geluidskwaliteit.

Via de website <https://anchor.fm/cor-langen> blijkt dat er meer dan 50 mensen hebben geluisterd, 63% uit de categorie 28-34 jr. en 37% uit de categorie 45-59 jr. De 60-plussers zijn nauwelijks vertegenwoordigd. Er zijn twee luisteraars geregistreerd uit Amerika. Duidelijk wordt dat we met de podcast mensen van buiten de gemeente bereiken.

Cor Langen, namens de programmacommissie

Hierbij nodigt de programmacommissie u van harte uit om mee te doen aan een zoek- of pelgrimstocht waarin de deelnemers schriftelijk uitwisselen over bepaalde thema's. Nu wij het contact met elkaar zo lang al moeten missen hopen wij dat wij degenen die graag schrijven kunnen inspireren elkaar te ontmoeten in een schriftelijk uitwisselingsproces over onderwerpen die onze levens raken.

Om het schrijfproces niet te langdurig te maken hebben wij voor drie onderwerpen gekozen. Op basis van het enthousiasmerende gesprek tijdens het digitale koffiedrinken op zondag 28 maart zijn deze: **afscheid/loslaten, de reisge-noten en 'Jerusalem'**. 'Jerusalem' is het doel van de spirituele zoektocht. Het gaat daarbij om het opschrijven van je dromen over de plek waar je graag zou willen leven. De opzet en verdere planning van het schrijfproject is als volgt.

Op **3 mei** starten wij met het schrijfproces. Dan ontvangen de deelnemers vragen over het eerste thema (*afscheid/loslaten*). Deze vragen zijn alleen als leidraad bedoeld en om ideeën te prikkelen. Als u al voldoende gedachten over het onderwerp hebt is het niet nodig de leidraad te gebruiken. U kunt de tekst zo lang en zo kort maken als u wilt. En u kunt ter illustratie een foto, tekening of gedicht mee opsturen.

Op 3 mei mailen wij ook een lijst van de deelnemers. U stuurt uw tekst aan iedereen binnen 10 dagen (**vóór 13 mei**). Om tot uitwisseling te komen hopen wij dat veel mensen op teksten van anderen reageren.

Op **17 mei** sturen wij vragen/een leidraad over het tweede thema (*reisge-noten*). **Vóór 27 mei** worden de teksten weer aan iedereen gemaïld. Op **31 mei** ontvangt u de vragen over het doel van de tocht (*Jerusalem*), de plek van je dromen waar u graag zou willen leven. 10 dagen daarna, op **10 juni** is de pelgrimstocht afgerond. Dan heeft u de tekst over jouw gedroomde plek aan iedereen opgestuurd. Vlak **ná 10 juni** kunnen wij desgewenst nog uitwisselen over het project. Wellicht en hopelijk kan dit dan al fysiek!

U kunt u voor dit project **tot 23 april** opgeven bij Bärbel Dorbeck-Jung (dorbeckjung@gmail.com en tel.: 06 81 81 94 91) of Cor Langen (corlangen@hetnet.nl en tel.: 06 18 29 81 74). Een paar dagen later kan ook nog.

*Namens de programmacommissie hartelijke groeten,
Bärbel Dorbeck-Jung en Cor Langen*

Agenda Schrijfproces

ma.	03 mei	Start schrijfproces. Ontvangst vragen/leidraad en deelnemerslijst	ma.	31 mei	Start derde thema met vragen/leidraad
do.	13 mei	Sluitingsdatum ontvangst bijdragen/teksten	do.	10 juni	Sluitingsdatum ontvangst bijdragen/teksten en afronding project
ma.	17 mei	Start tweede thema met vragen/leidraad	ná	10 juni	Uitwisseling ervaringen
do.	27 mei	Sluitingsdatum ontvangst bijdragen/teksten			



Diensten 10.30uur

Datum	Predikant, Liturg Organist, Collecte	Koster, Bloemen, Koffie
Mei		
23 mei	Kirsten Slettenaar	Juke Touw
Pinksteren	Iris Kraak	iedereen bloemen kwartier eerder
	<i>Paul Kuiper</i> <i>Tent of Nations</i>	Annemarie Schimmelpenninck
30 mei	Jan van Belle, Gersloot (fr) Ada Douwes Dekker <i>Paul Kuiper</i>	Maarten Huiskamp Erika Schenck Eef Huiskamp
Juni		
06 juni	Madelief Brok (i.o) Nel Korstanje <i>Dennis Vallenduuk</i>	Casper Suir Eef Huiskamp Trijnie Lotgerink
13 juni	Alleke Wieringa, Ruurlo Marga Jolij <i>Dennis Vallenduuk</i>	Gerrit Knol Roos Boonstra Willemien Huizinga
20 juni	Carla Borgers — <i>Dennis Vallenduuk</i>	Roos Boonstra Ada Douwes Dekker Greet van Gelderen
27 juni	Jan Berkvens Iris Kraak <i>Dennis Vallenduuk</i>	Boudewine Bonebakker

Agenda mei 2021

wo. 12 mei	Sluitingsdatum kopij Passant	
wo. 26 mei	Verspreiden Passant	11.00-11.30u
za. 29 mei	Algemene Ledenvergadering	10.00 -12.00u

Bloemen uit de dienst

Trijnie Lotgerink Bruinenberg
tel. 053-478 72 71
email: tvanderw@live.nl



Adressen

Predikant:

Kirsten Slettenaar
Studieverlof van 1 mei tot 1 september 2021
contact: Jen van Gijssel; email: gijlsbox@hetnet.nl;
tel.: 0548-61 76 54

Voorzitter (a.i):

Onno Bordes
Tel.: 06 832 453 77; e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com

Secretaris:

Vacature
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com

Penningmeester:

Trijnie Lotgerink Bruinenberg
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en andere persoonlijke gegevens:
Jen van Gijssel
Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal
Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijlsbox@hetnet.nl

Diaconie:

Joop Lotgerink Bruinenberg
Tel.: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:
t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel: 074-291 82 49

Coördinatie Kosterij:

Joop Lotgerink Bruinenberg
Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com

Redactie:

Anke Kampinga en Johanna de Jong
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk: 12 mei 2021



Foto voorpagina Richard Bremer
Foto achterpagina Roos Boonstra

Remonstranten
Gemeente Twente