



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

Jaargang 13, nr.7
Juli-Augustus 2021

Reisgebed

O God. Ik sta op het punt op reis te gaan.
Ik weet niet, of het misschien mijn laatste reis is.
Ik wil U liefhebben.
Ik hoop, dat ik onderweg niemand enig ongeluk
of ander kwaad zal berokkenen.
Ik wil proberen niet, of veel minder, te drinken.
Ik sta voor U.
Ik weet dat ik, of ik veilig zal aankomen dan wel
onderweg verwonding, ziekte of dood zal vinden,
altijd U toebehoor.
Want in leven en sterven zijt Gij in mij,
en ben ik in U.
Ik ga nu weg. Vaarwel, o God.

Gerard Reve (1923-2006)

Zo eindigt Gerard Reve zijn brief van 29 augustus 1965 aan pater Henry de Greeve (1892-1974).

Deze bekende priester en schrijver had in De Nieuwe Linie opgemerkt dat maar weinig mensen het liturgische reisgebed nog kennen.

De Greeve had er vervolgens een nieuw reisgebed aan toegevoegd met zinsneden als 'verleen ons een voorspoedige reis en kalm weder [...] en maak de weg van uw dienaren veilig en voorspoedig...'

In zijn brief aan de pater schreef Reve: 'Waarde Vader, ik ben nog nooit een gebed tegengekomen dat mij niet, wegens zijn hebbelijke toon, met weerzin vervulde. Die weerzin geldt ook uw reisgebed. Wie op reis gaat, bestede zijn tijd liever aan bijvoorbeeld het laten controleren van remmen en richtingaanwijzers, dan met dit infantiel gedoe. Ik zou eigenlijk wel eens een gebed onder ogen willen krijgen, dat God zoekt, in plaats van Hem, om van alles en nog wat aan Zijn kop te zeuren. Uw gebed heeft, volgens mij, met geloof niets te maken, want waarachtig geloof is belangeloos en vraagt niets, en smeekt zeker geen onheil at over anderen: want het kan niet overal tegelijk mooi weer zijn, en we weten evenzeer dat elke dag, onherroepelijk een aantal ongelukken gaat brengen.'

Agenda

Zomerontmoetingen

Onderwerp: Hendrik Werkman

Datum: **14 juli**

Tijd: 10.30 - 12.00 uur

Sprekers: Paul Kuiper en Cor Langen

Volgende data: 28 juli, 11 en 25 augustus;
meer informatie volgt via mailberichten

Startzondag

Datum: **zondag 5 september**

meer informatie volgt via mailberichten

Welnu: als men voor zichzelf goed weer of een veilige tocht afsmeekt, verzoekt men God dus, de naaste met tent en al te laten wegregenen, respectievelijk zich te pletter te laten rijden... Een reisgebed dat God en mens althans waardig genoemd zou kunnen worden, zou ongeveer als volgt moeten luiden: [zie hierboven]

Pater De Greeve was niet gekwetst en ook niet kinderachtig want hij plaatste de brief van Reve en het Reisgebed in de volgende Nieuwe Linie en noemde het 'een waarlijk treffend gebed'.

Peter Hofman



Kerkenraadspraak juli-augustus

Op maandag 14 juli kwam de kerkenraad weer bijeen en Simone opende met het voorlezen van het gedicht 'Gesprek met een steen' van Wislawa Szymborska, nobelprijswinnaar poëzie 1996. Uiteraard stonden we nog even stil bij het - toch nog onverwachte - overlijden van ons zeer gewaardeerd lid Nelson Spruit.

De gemeente Hengelo heeft het bezwaar van omwonenden tegen de **bouw van een bijgebouw** aan de Grondellaan 17A ongegrond verklaard. Wij hadden ons bij dit bezwaar aangesloten vanwege mogelijke overlast op de oprit naast de 'kosterwoning' (deze oprit kent het recht van overpad).

Terugblik Algemene Ledenvergadering 29 mei. Het verloop van de ALV werd kort besproken, maar vooral ging het over de acties die moeten volgen op de genomen besluiten. Onder andere zijn de volgende onderwerpen besproken.

- Fondsenwerving voor video-installatie en opknapbeurt kerkgebouw
- Instellen werkgroep renovatie
- Instellen van een werkgroep financiën
- Wijze van invullen van de nieuwe organisatiestructuur incl. leden van het Dagelijks Bestuur

Koffiedrinken. De kerkenraad heeft uitvoerig gesproken over de mogelijkheid om koffie te drinken na de kerkdiensten en op de bijeenkomsten op 'predikantsloze' zondagen (zie hierover het stukje van Paul Kuiper). We merken dat hier heel veel behoefte aan is en gezien de toenemende vaccinatiegraad heeft de kerkenraad besloten dat **met ingang van 4 juli** er weer koffie kan worden gedronken voor wie dat wil. Dat gebeurt nog wel met inachtneming van de Coronaregels, dus aan tafels met 1,5 meter afstand. Koffiedrinken na de kerkdienst zal dan plaatsvinden in de kleine zaal. Nadere mededelingen hierover volgen via de mail.

Nieuwe leden en vrienden. De kerkenraad probeert begin juli een kennismakingsgesprek te regelen met alle nieuwe leden en vrienden. Deze hebben al een welkomstbrief gekregen, maar door de Corona zijn ze nog niet 'fysiek' verwelkomd door de kerkenraad.

U merkt: heel langzaam kruipen we weer toe naar het (nieuwe) normaal. De kerkenraad wenst u in ieder geval een hele fijne zomer en hoopt dat alle geplande uitjes, vakanties, etc. voor u ook doorgang kunnen vinden!

Onno Bordes

Gastpredikanten

27 juni: In deze dienst gaat **Jan Berkvens** voor. Jan Berkvens, predikant in Hoorn, Oude-Wetering en predikant van de jongerengemeente Arminius.

04 juli: In deze dienst gaat **Alleke Wieringa** voor. Alleke Wieringa is Remonstrantse predikant in de gemeente Lochem-Zutphen.

18 juli: In deze dienst gaat **Martin Roos** voor. Ds. Martin Roos was gedurende 32 jaar, tot zijn emeritaat in 2004, voorganger van de NPB (thans Vrijzinnigen) in Woubrugge en Nieuwveen.

01 aug.: In deze dienst gaat **Wytske Dijkstra** voor. Wytske Dijkstra is vrijgevestigd predikant te Zeist.

29 aug.: In deze dienst gaat **I Leng Tan** voor. I Leng Tan is Remonstrants predikant en diende als interim-predikant de Remonstrantse Gemeente in Leiden van 2013-2014.

Haiku Pinksteren

"Net op tijd wakker
iemand kan tóch niet komen
Pinksterfeest voor mij!"

Ada Douwes Dekker



Geen dienst?

Soms zie je een bus rijden met de mededeling 'Geen dienst'. Die bus is dan inderdaad leeg.

Bij de kerkdiensten in de maanden juli en augustus staat bij 4 zondagen 'Geen dienst'. Er is dan inderdaad geen predikant, maar of de kerk dan ook leeg is? De kerkenraad heeft de liturgiecommissie gevraagd om voor die 4 zondagen een invulling te bedenken. En dat was voor de liturgiecommissie - zeker nu er ook voor de kerken weer versoepelingen zijn - natuurlijk een uitdaging! De liturgen verzorgen het programma.

We hebben het volgende bedacht:

- * op elk van die 'lege' zondagen is er wel een activiteit
 - * gewoon vanaf 10.30 uur tot ± 11.15 uur
 - * de kerkzaal staat in café-opstelling
 - * op elk van de 5 tafels staat een bloemetje en er is koffie
 - * we gaan zingen: liederen naar keuze (uit het liedboek)
 - * er wordt een gedicht gelezen, een sprookje, een verhaaltje
 - * er is volop gelegenheid voor reactie op het gebodene.
- En ieder is van harte welkom!

Paul Kuiper

Collecterooster juni en juli 2021

De Stichting Twentse Wens Ambulance

De Stichting Twentse Wens Ambulance is een non-profit organisatie die ANBI erkend is. De stichting heeft als doel de laatste wensen van langdurig zieken en (pre)terminale patiënten mogelijk te maken door passend vervoer te bieden. Onder begeleiding van onze vrijwilligers beleven deze mensen een onvergetelijke dag waarbij ze in het zonnetje worden gezet en even hun ziekte vergeten.

Op dit moment heeft de stichting zo'n 65 vrijwilligers met het hart op de juiste plek. Van artsen en verpleegkundigen tot ambulancechauffeurs; onze vrijwilligers zijn allemaal afkomstig uit de medische wereld en hebben daardoor de nodige ervaring. Zij zijn goed geschoold en zetten zich naast hun baan in de zorg, in voor onze stichting. Bij de Twentse Wens Ambulance houden we goed toezicht op kennis en ervaring en daarom verzorgen wij regelmatig trainingen om de vaardigheden van onze vrijwilligers op peil te houden.

Contactgegevens:

Stichting Twentse Wens Ambulance
Krabbenbosweg 46A, 7555 EL Hengelo

Bank: NL 80 RABO 0137208995:

Namens de diaconie: Jan Vervoort



Ambulance



Collectedoel augustus/september

Stichting COME

Stichting COME is een particuliere Nederlandse stichting die al meer dan veertig jaar dialoogseminars voor jongeren uit Israël en Palestina organiseert, met als doel om jonge mensen uit conflicterende gebieden de gelegenheid te geven elkaar op basis van gelijkwaardigheid en zonder enige politieke doelstellingen in een neutrale omgeving te ontmoeten.

Deelnemers noemen het seminar een waardevolle, positieve ervaring die een rijkdom aan kennis en informatie bracht. Deze intensieve ervaring breekt het vijandbeeld af en levert een bijdrage aan wederzijds begrip en respectvolle omgang met elkaar.

"Het is een van de meest sterke en krachtige ervaringen die ik gehad heb" zeggen de meeste deelnemers over het dialoogseminar.

Sinds haar oprichting heeft de stichting ook andere activiteiten georganiseerd, zoals theologenseminars en reizen voor Nederlanders die zich willen verdiepen in het Midden-Oosten conflict in het algemeen en de Israëlisch-Palestijnse kwestie in het bijzonder.

Secretariaat COME

Nieuweoord 72

2333 VA Leiden

Rek. nr. NL 04 INGB 0003733187



© vait_mcright

Nieuws van de Programmacommissie

Podcast 't Luisterend oor

Op de website van de remonstranten Twente staat inmiddels de derde aflevering over het thema 'Levenskunst', een gesprek met niemand minder dan Peter Hofman. Natuurlijk gaat het over poëzie. Peter leest drie gedichten, twee van Lucebert en een van Marsman met daarna een toelichting. Deze toelichting is beter te volgen met de tekst van het gedicht op papier. Zie onderstaande gedichten van Lucebert en Marsman.

De podcasts doen het echt goed.
Wij hebben inmiddels meer dan
honderd bezoekers.

Cor Langen



De grijsaard en de jongeling

Groots en meeslepend wil ik leven!
hoort ge dat, vader, moeder, wereld, knekelhuis !

'ga dan niet ver van huis,
en weer vooral ook het gespuis van vrouwen
buiten uw hart, weer het al uit uw kamer;
laat alles wat tot u komt
onder grote en oorlogszuchtige namen
buiten uw raam in den regen staan:
het is slecht te vertrouwen en niets gedaan.

alleen het geruis
van uw bloed en van uw hart het gehamer
vervulle uw lichaam, verstaat ge, uw leven, uw kluis.
zwicht nooit voor lippen:
samenzijn is een leugen en alle kussen verraad;
alleen een hart dat tegen eigen ribben slaat
is een zuiver hart op een zuivere maat.

zie naar mijzelf.
ik heb in mijn jeugd
mijn leven verslingerd aan duizend dingen
van felle en vurige namen, oproeren, liefdes
en wat is het alles tezamen nu nog geweest?
over hoeveel zal ik mij niet blijven schamen
en hoeveel is er dat misschien nooit geneest?'

de jongen kijkt door de geopende ramen
waarlangs de wereld slaat; zonder zich te beraden
stapt hij de deur uit, helder en zonder vrees.

Hendrik Marsman

de zeer oude zingt:

er is niet meer bij weinig
noch is er minder
nog is onzeker wat er was
wat wordt wordt willoos
eerst als het is is het ernst
het herinnert zich heilloos
en blijft ijlings

alles van waarde is weerloos
wordt van aanraakbaarheid rijk
en aan alles gelijk

als het hart van de tijd
als het hart van de tijd

Lucebert

dit is mogelijk

uit getraliede ogen waaien fonteinen
op het drilgat van het graf af
mooi is het oog dot nog omziet
naar de naakte wind tussen naalden en arken
schoon is de hand die kan wuiven
zonder te ruiken naar afval
en krachtig de hand die het hart houdt
en niet hard wordt

verwarring danst voor de ramen
verwarring roept in de straat
hij die de weg van het woord weet
gaat de weg van het wordende zaad
hij ziet groeien de maan in zijn slaap
tot een zon van vertedering
licht strelend de wind

hij speelt met de elementen
en de elementen spelen met hem
zijn ogen gestolten tot stem
gaan in vruchten ontgrenzende rond
hij danst en verdwijnt en
zingt totdat wij doorschijnend zijn

Lucebert

Zomerontmoetingen

Goed nieuws. Wij hebben weer zomerontmoetingen gepland op 14 juli, 28 juli, 11 augustus en 25 augustus. Meer informatie volgt later via mailberichten.

I Hendrik Werkman

Datum: **14 juli 2021**

Tijd: 10.30 – 12.00 uur

Sprekers: Paul Kuiper en Cor Langen

Plaats: Remonstrantse Kerk, Hengelo

Toegang: Gratis

Dankzij de reproducties van Rein Meijer verzorgen wij een bijeenkomst over Hendrik Werkman (1882-1945), de bekende schilder uit Groningen. Ze worden tentoongesteld in de kerk. Het gaat om de Chassidische legenden, voor het eerst uitgegeven in 1941- 1943. De teksten met de afbeeldingen zijn in boekvorm verschenen in 1982.

Namens de programmacommissie, Cor Langen



Mystiek?

openbaringen
onbereikbare mystiek
door ikoon zichtbaar?

Iris Kraak

De ikoon is van Johannes in de grot op Pathmos, waar hij zijn openbaringen ontving. Zijn schrijver Prochorus schrijft ze op.

(geschilderd door Iris Kraak)



Personalia

Overleden, Hengelo 10 juni 2021

Dhr. J.N. (Nelson) Spruit, Lid van onze Gemeente.

Verhuisd en terug naar Losser:

Mw. C.G. van der Lugt-Beekmeijer, lid van onze gemeente,

Naar: Zorggroep Sint Maarten

Woonzorgcentrum Oldenhove & Maartens-Stede

Vicarystraat 1 K503, 7581XZ Losser.

Een kaartje stelt Christina erg op prijs

'Hai koe'

'De koe loeide hard,
de boer schrok zich een hoedje,
maar hij zei: "Hai koe!"

Paul Kuiper



Wat 'Zie je Zondag' teweegbracht

Alhoewel er in de Passant van april had gestaan dat we 'in de race waren' om deel te nemen aan het televisie programma 'Zie je Zondag', verraste het telefoontje van Joren Ijzerman van de EO me toch danig. Onder alle genoemde namen bleek zich de mijne te bevinden.

Het was natuurlijk een mooie gelegenheid om onze gemeente op de kaart te zetten, maar ik zag me daar nog niet zo gauw een bijdrage aan leveren.

Maar goed, een oriënterend eerste Zoom-gesprek kon geen kwaad, dacht ik. Op die Zoom ontmoeting echter volgde al snel een persoonlijke kennismaking bij mij thuis en in de kerk en voor ik het wist stond ik voor het dilemma 'doe ik het wel of doe ik het niet'.

Ik besloot het avontuur aan te gaan en er kwam een abrupt eind aan mijn saaije Coronabestaan.

Het werd een tijd van verdieping, lezen en podcasts luisteren over levenskunst en het Remonstrants gedachtengoed: Want een van de onderdelen voor elk van de zes portretten is een interview. Daarnaast kwamen er opnames thuis of elders, waarbij weer een ander inspirerend aspect kon worden belicht. Voor mij waren dat opnames in mijn atelier in de tuin, tijdens een reünie met twee leden van mijn zanggroep 'the Candlelight Singers', in de kerk tijdens diverse kostersactiviteiten en al zingend met Shaya en Iris.

En ondertussen diende er zich een nieuw schilderij aan.

In een van de opnames zou ik daar de laatste hand aan leggen. Een van de redenen waarom ik 'een van de zes' werd, was namelijk het creatieve en kleurrijke aandeel in de reportage.

Mijn schilderijen, die sinds de lockdown stilletjes in Het Zaalje hangen, zouden het decor en het uitgangspunt voor het interview vormen.

Op mijn schilderclub startten we met een nieuw mixed media onderwerp. In de werktekening -waar je je al dan niet door kunt laten leiden- trof mij een kruisvorm.

Ik nam het als uitgangspunt en verdeelde door middel van een aantal verdroogde siergrassen het doek in vier segmenten. Ik had weinig concreets voor ogen, maar wist dat ik graag het mooie stuk schors zou willen gebruiken, dat ik aan het begin van de Coronaperiode had gevonden. Ik wilde er licht in brengen en wat bladgoud tot slot.

Ik begon met het aanbrengen van een net en wat willekeurige structuren en bracht weer eenheid in de chaos door het geheel in een basistint te hullen. Vanaf dat moment schilderde het doek zichzelf en allerlei gedachten vertaalden zich in kleur en beweging. Kleuren kwamen en gingen, structuren stoorden of inspireerden. Of het stuk schors er uiteindelijk een plaats in kon krijgen bleef lang onzeker; het was te groot en leek er niet in thuis.

Toen ik er in een opwelling een stuk vanaf brak, had ik een torso in mijn hand. Uiteindelijk vond het zijn plaats in het centrum en ten slotte zag ik ook de plaats voor wat gouden accenten.

Ik was er blij mee en tijdens de Pinksterdienst hing het in de Ontmoetingsruimte en daarmee werd het EO-project afgerond.

Voor ons althans, want wat komt er veel kijken bij zo'n project. Afgezien van alle voorbereidingen werd er voor ieder van ons twee dagdelen uitgetrokken om te filmen. Uiteindelijk wordt dat gecomprimeerd in 10 minuten beeld. Alle respect voor de wijze waarop onze 'Zie je Zondag' tot stand is gekomen. Ik kijk er naar uit, met spanning en vertrouwen.

Roos Boonstra



Verbinding

We zoeken de verbinding
Met onszelf
Om te stralen
Om te huilen en te lachen
Om de warmte te voelen
Om niet alleen te zijn
Maar samenzijn

Er is zoveel te verbinden
Te geven en te ontvangen
Verbinding geeft kracht
Ontroering, stilte, vrede, rust
Zoveel zonder woorden
Uit te leggen

Verbinding
Tussen ik en jou
Tussen ik en de organisatie
Tussen ik en de wereld
Tussen ik en alles

Verbinding is geven
Zonder onszelf te verliezen

(Ingediend door Jen van Gijsel)



Cursus Theologische Vorming

Op 14 september 2021 hopen we weer een nieuwe groep 1e jaars te starten met de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG). Het is een cursus van drie jaar, maar het is mogelijk om je per jaar op te geven. In de cursus wordt een scala aan theologische vakken aangeboden: Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer, Pastoraat, Filosofie, Jodendom en nog veel meer.

Alhoewel de cursus uitgaat van de PKN, is hij nadrukkelijk bedoeld voor ieder die zich graag wil verdiepen in de theologie. Docenten en cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen en dat leidt tot boeiende gesprekken.

Er is een minimum van 10 deelnemers.

Locatie: Waterstaatskerk in Hengelo

Tijd: dinsdagavonden 19.30-22.15 uur

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met

Ina ter Kuile, cursus-coördinator, tel. 074 277 4288 of 074 291 6158, email: kuile@hetnet.nl

Ina ter Kuile



Agenda juli-augustus 2021

wo. 14 juli	Zomerontmoeting: Werkman	10.30-12.00u
wo. 28 juli	Zomerontmoeting	10.30-12.00u
wo. 11 aug.	Zomerontmoeting	10.30-12.00u
wo. 11 aug.	Sluitingsdatum kopij Passant	
wo. 25 aug.	Zomerontmoeting	10.30-12.00u
wo. 25 aug.	Verspreiden Passant	11.00-11.30u
zo. 05 sept. Startzondag		

Bloemen uit de dienst

Trijnie Lotgerink Bruinenberg
tel. 053-478 72 71
email: tvanderw@live.nl





Diensten 10.30uur

Datum	Predikant, Liturg Organist, Collecte	Koster, Bloemen, Koffie
Juni		
27 juni	Jan Berkvens, Amsterdam Iris Kraak <i>Dennis Vallenduuk</i> <i>Stichting Twentse Wens Ambulance</i>	Jan van Gijssel Boudewine Bonebakker Jen van Gijssel
Juli		
04 juli	Alleke Wieringa, Ruurlo Ada Douwes Dekker <i>Paul Kuiper</i> <i>Stichting Twentse Wens Ambulance</i>	Casper Suir Ada Douwes Dekker Anneke Husing
11 juli	Geen dienst, zie pag. 2 Iris Kraak en Nel Korstanje	
18 juli RemDo	Martin Roos, Leiden <i>Paul Kuiper</i> <i>Christian Peacemaker Teams</i>	Jan van Gijssel Juke Touw Jen van Gijssel
25 juli	Geen dienst, zie pag. 2 Paul Kuiper en Marga Jolij	
Augustus		
01 aug	Wyske Dijkstra, De Bilt Nel Korstanje <i>Paul Kuiper</i> <i>Stichting COME</i>	Maarten Huiskamp Greetje Knol Eef Huiskamp
08 aug	Geen dienst, zie pag. 2 Nel Korstanje en Ada Douwes Dekker	
15 aug. DoRem	Carla Borgers <i>Paul Kuiper</i> <i>Christian Peacemaker Teams</i>	Gerrit Knol Greet van Gelderen
22 aug.	Geen dienst, zie pag.2 Marga Jolij en Iris Kraak	
29 aug.	I Leng Tan, Haarlem Marga Jolij <i>Stichting COME</i>	Greetje Knol Johanna de Jong Thea Reering

Adressen

Predikant:

Kirsten Slettenaar
Studieverlof van 1 mei tot 1 september 2021
contact: Jen van Gijssel; email: gijsbox@hetnet.nl;
tel.: 0548-61 05 61 of 06 47 77 38 21

Voorzitter (a.i):

Onno Bordes
Tel.: 06 832 453 77; e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com

Secretaris:

Vacature
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com

Penningmeester:

Trijnje Lotgerink Bruinenberg
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
f.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en andere persoonlijke gegevens:
Jen van Gijssel
Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal
Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijsbox@hetnet.nl

Diaconie:

Eef Huiskamp
Tel.: 074 - 291 32 57; e-mail: eefhuiskamp@gmail.com
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:
f.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel: 074-291 82 49

Coördinatie Kosterij:

Joop Lotgerink Bruinenberg
Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com

Redactie:

Anke Kampinga en Johanna de Jong
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk: 11 augustus 2021



Foto voorpagina Richard Bremer
Foto achterpagina Roos Boonstra

Remonstranten
Gemeente Twente