



# Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

**Jaargang 13, nr.8**  
**September 2021**

## Zomer

Het water in de vroege morgen  
dat koel zich om mijn lichaam sluit.  
De zon boven de bomen uit.  
Ik voel me nieuw, nog zonder zorgen.

Het water in de middaguren  
vol kinderdruchte en gestoei.  
Een boom staat ook in blad en bloei;  
die uren kunnen jaren duren.

Het leven is tot rust gekomen  
in 't avondwater van de tijd  
dat langs mijn lome lichaam glijdt.  
De bomen staan die nacht te dromen.

*Mieke de Jong (1927-2021)*

*Dit gedicht van ons onlangs overleden gemeentelid trof mij meteen. Zij verbindt hier de levensfasen van de mens met het water van de morgen, de middag en de avond. En bij water kun je je weer van alles voorstellen, van levenswater tot overstroming. En de bomen, met hun eeuwige jaarcyclus, zien dit alles en nemen het in zich op.*

*Veel van Mieke's gedichten zijn verschenen in een aantal bundeltjes zoals 'Voor alles een tijd' (1991) en 'Van huis tot huis' (1996).*

*Ook werkte zij als dichteres mee aan een poëzie-manifestatie 1955-1995 in de Schepenzaal van het stadhuis te Kampen, samen met o.a. Hans Bouma en Jaap Zijlstra.*

*Schouwen, bezinnen, verwoorden –  
zo was haar dichterschap.*

*Peter Hofman*

## Agenda

### Startzondag

Datum: **Zondag 05 september**, zie pag. 6  
Tijd: 10.30 - 15.15 uur  
Plaats: Erve Kraesgenberg, Bookholtlaan 25, Losser

### Vriendenmiddag Tent of Nations

Datum: **Zaterdagmiddag 25 september**, pag. 9  
Tijd: 14.00 - 16.30 uur  
Plaats: Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11, Hengelo

### 'Zie je zondag'

#### TV-uitzendingen Pinksterdienst Remonstranten

Datum: **26 sept., 10 en 17 okt. 2021** (3 okt.niet)  
Tijd: 9.20 uur, NPO2



## Kerkenraadspraak

In juli en augustus is de kerkenraad regelmatig bij elkaar gekomen om te vergaderen en om ontmoetingen te hebben.

Dinsdag 13 juli hadden wij een **ontmoeting met 4 van de 7 nieuwe leden**. Het was een prettige kennismaking. Wij hebben onze verwachtingen uitgesproken en we hebben de organisatie van onze gemeente uitgelegd. In het najaar worden de nieuwe vrienden/ leden verwelkomd in een dienst.

Donderdag 15 juli hebben we een **verkenningssprek** gehad met enkele kerkenraadsleden van de gemeente Lochem. Lochem is een enigszins vergelijkbare gemeente qua financiën en hoeveelheid leden en de levensopbouw van de leden. Dit verkenningssprek krijgt een vervolg.

Dinsdag 20 juli was er een **DOREM overleg** en hebben we een nieuw rooster gemaakt voor het komende jaar. Ook wordt er gekeken naar een nieuw collectiedoel voor 2022.

Ondertussen wordt er hard gewerkt in de **werkgroepen**.

- \* Financiën
- \* Renovatie
- \* Organisatie.

Op pag. 5 in deze Passant meer.

In oktober verschijnt de **NVBV21**, de Bijbel voor de 21e eeuw. Het is een Nieuwe Versie van De Nieuwe Bijbelvertaling. De vertaling is verbeterd: scherper en krachtiger dan de eerste versie uit 2004. De Nieuwe Bijbel is lovend ontvangen. De KR heeft een exemplaar besteld.

We hebben nu anderhalve maand ervaringen met de **1x per 2 wekelijkse ontmoetingsdiensten**. Deze zijn enthousiast ontvangen. In de Passant van september is een enquête bijgevoegd. Het gaat over uw ervaringen van de 2 wekelijkse kerkdiensten + de ontmoetingsdiensten. U kunt de enquête digitaal terugsturen of in de kerk afgeven.

In de maand september **vergadert de kerkenraad niet**. U zult dus de KR-praak over september, voor oktober moeten missen.

Als u deze Passant ontvangt gaan we na de zomer beginnen met de **Startzondag op 5 september**. Het thema is 'verbinding'. (zie pag. 6)  
We hopen op een heel goede inspirerende dag.

*Simone van Donselaar*

## Personalia

### Overleden, Beckum 11 juni 2021

Mw. H. (Hester) Wolhoff-Kastelein,  
\* Hekendorp, 13 maart 1938.  
Vriend van onze gemeente

### Overleden, Enschede 15 juli 2021

Mw. J.H. (Hansje) Kraak,  
\* Rotterdam 13 juni 1923,  
Lid van onze gemeente

### Overleden, Hengelo 18 juli 2021

Mw. M.J.C. ( Mieke/Riet) de Jong-Colder,  
\* Amsterdam, 7 juni 1927,  
Lid van onze gemeente.

### Overleden, Hengelo 7 aug 2021

Dhr. Ds. G.J. (GeertJan) Bierenga,  
\* Bussum 16 jan.1933  
Lid van onze gemeente.

### Overleden, Delden 13 augustus 2021

Mw. J. ( Jenny) Draafsel-Schippers,  
\* Deventer 28 juni 1928.  
Lid van onze gemeente

### Verhuisbericht:

Dhr. B. ( Ben) Dijkhuis, per 1 juli 2021,  
Dijkhoeve 5-07, 3992 XV Houten.

Dhr. F. (Frank) Scholten, per 1 aug 2021  
Beatrixlaan 19, 7468 BC Enter

### Op verzoek uitgeschreven als vriend van onze gemeente:

Mw. M.H.J. (Mary) Klopman-Beijers, per 1 juli 2021  
Mw. A.M.G. (Alide) Haarman, per 1 september 2021

*Jen van Gijssel, ledenadministratie.*

## In memoriam Nelson Spruit

Op 10 juni 2021 overleed Nelson Spruit. Op 6 november 1931 is hij in Den Helder geboren.

Sinds 1982 maakte hij deel uit van onze gemeente.

Nelson was als econoom verbonden aan Urenco in Almelo. Nelson en Ria met hun drie kinderen woonden in Hengelo. Als contactlid heb ik hem maar kort meegemaakt. Maar in de gemeente natuurlijk veel langer. Want wie kende Nelson niet? Tijdens kerkdiensten waren hij en Ria altijd te zien op hun vertrouwde plek rechts vooraan in de kerk en ook aanwezig bij allerlei activiteiten in de gemeente. En velen van ons hebben genoten van hun gastvrijheid in hun prachtige tuin.

Nelson werd op 16 maart 1986 bevestigd als lid van de gemeente door ds. M.D.Koster.

Hij heeft zich op verschillende manieren voor de gemeente ingezet. Zo stond hij samen met anderen aan de wieg van de mannen-leeskringen. Ook was hij voorzitter van de kerkenraad. Jaren voordat Ria die functie op zich nam.

Nelson had een brede belangstelling; hij hield van muziek, speelde zelf hobo, o.a. in het Hengelose orkest Elad. Hij verdiepte zich graag in filosofie. Maar zijn grote liefde was toch de tuin, die hij samen met Ria bedacht en onderhield. Een grote prachtige natuurlijk ogende tuin die veel onderhoud vroeg.

Helaas werd dat met het ouder worden steeds moeilijker. Het lukte om hulp in te schakelen, maar Nelsons gezondheid ging achteruit en ernstige rugklachten maakte voor hem het werken in de tuin onmogelijk.

Inmiddels is er besloten om huis en tuin te verkopen en dicht bij de kinderen te gaan wonen.

Die gang maakt Nelson dus niet meer mee.

We zullen de vertrouwde aanwezigheid van Nelson in onze gemeente missen.

En we wensen Ria, en de kinderen, heel veel sterkte

*Like Wols*

Nelson

1931 - 2021



## In memoriam Hester Wolhoff Kastelein

Ik was een aantal jaren hun contactlid.  
Ze woonden in Beckum op een soort landgoed.  
Ik werd in de beginperiode goed aan de tand gevoeld door meneer en verwend met heerlijke koffie en gebakje door mevrouw.

Ze brachten regelmatig tijden door in een Parijs onderkomen en genoten daar van culturele evenementen.

Daar werd meneer ernstig ziek en toen ze weer thuiswaren bedlegerig. Het contact werd dieper.

Mevrouw zorgde heel goed voor hem en hij is heel tevreden gestorven.

Daarna werd Hester enorm beziggehouden met het regelen van haar eigen toekomst.

Helaas kreeg ze een ongeluk met haar auto. Waardoor haar bewegen moeilijker werd.

Toen haar huisraad werd vervoerd naar een nieuw onderkomen, besloot ze plotseling definitief in Beckum te blijven wonen. Langzaam aan kwamen haar meubels weer terug. Ze leefde zo'n twee jaar tussen de dozen.

Op een gegeven moment gaf ze aan de remonstrantse kerk te willen verlaten. In de periode daarna bleef ik haar maandelijks bezoeken.

Heel blij was ze met de geboorte van een eigen kleinkind. We hadden heel prettige gesprekken. Na verloop van tijd gaf ze aan weer met de kerk verbonden te willen worden. Dat gaf ik door.

Begin dit jaar gaf ze me de kerstkaart terug met daarop een afscheidsverklaring aan de Kerkenraad

Ik heb toen het krantje weer meegenomen en haar duidelijk gemaakt dat ik dan niet meer op bezoek zou komen.

Bij het weggaan zei ze dat ze de maandelijks bezoeken zou missen.

Nu denk ik, wat jammer dat ik niet gewoon ben blijven gaan. Dat had best gekund.

Gelukkig is ze niet eenzaam gestorven.

*Maarten Huiskamp*



## In memoriam Johanna Cornelia Kraak

*Alle schoon dat de aard kan geven,  
blijkt een weg die tot u voert.  
En alleen is leven leven,  
Als het tot den dood ontroert.*

*P.C. Boutens*

*Na een lang leven is in alle rust overleden onze krachtige,  
altijd belangstellende en humorvolle tante  
Johanna Cornelia Kraak.*

*Geboren: Rotterdam, 13 juni 1923*

*Overleden: Enschede, 15 juli 2021*

Deze teksten stonden op de rouwkaart van Hansje Kraak.

Ons oudste gemeentelid Hansje Kraak is afgelopen 15 juli overleden. Zij is geboren in Rotterdam als 3e dochter van 4 dochters. In haar pubertijd verhuisde zij, na de scheiding van haar ouders naar Den Haag, waar zij in 1943 belijdenis deed bij dominee Fetter en lid werd van de Remonstrantse Broederschap.

Voor haar huwelijk, dat zeer kortstondig was, verhuisde zij naar Enschede. Zij werkte bij Stork en bleef in Enschede wonen. Toen Hansje 50 jaar was werd zij afgekeurd vanwege haar astma.

Ik heb Hansje heel veel jaren bezocht. In het begin 2 à 3 keer per jaar. Zij bezocht zelden kerkdiensten, want zij was een nachtmens en stond zeer laat op. Er werd wel eens een vesperdienst in onze kerk gehouden en dan was Hansje van de partij. Ook bezocht zij trouw de Groothuisbezoeken en deed dan heel rustig mee met het onderwerp. Jacques van Houte organiseerde in die tijd maandelijks een bijeenkomst met een vast groepje om te praten en te lunchen met elkaar. Hansje was dan ook altijd present.

Toen Hansje slechter ging horen bezocht zij de bijeenkomsten minder. Het was niet fijn voor haar dat zij de meningen van anderen niet meer kon horen. Ik bezocht haar toen wat vaker. We spraken toen veel over de politiek, muziek en literatuur.

De laatste jaren bezocht ik haar maandelijks. In september 2020 heeft zij na 63 jaar haar woning aan de Oliemolensingel moeten verlaten, iets wat zeer spijtig was en werd toen liefdevol verzorgd in het verpleeghuis Manna. De laatste maanden gingen de gesprekken over het einde van het leven. Iets waar Hansje vaak over wilde praten. Ze heeft een goed leven gehad zei ze een paar weken geleden. Ik vond het fijn haar te hebben gekend. Dat zij in vrede mag rusten.

*Simone van Donselaar*

## Voortgang werkgroepen

Na de Algemene Ledenvergadering van 29 mei zijn diverse werkgroepen van start gegaan. Hieronder vindt u een korte omschrijving van hun activiteiten en de stand van zaken.

### Werkgroep Renovatie.

Zoals we in de nieuwsbrief al hebben gemeld hebben we een sponsor gevonden die € 15.000,- ter beschikking stelt voor renovatiewerkzaamheden van o.a. de jeugdzaal en de kerkzaal. De werkgroep Renovatie is op dit moment bezig om ruimte te maken in de jeugdzaal door oud meubilair te verwijderen. Daarnaast worden de kosten van diverse renovatie activiteiten (vervangen vloer jeugdzaal, schilderen kerkzaal, vervanging houten stoelen, etc.) in kaart gebracht. In september komt de werkgroep weer bij elkaar.

### Video-installatie

Voor de aanschaf van een permanente video-installatie hebben we inmiddels ook een sponsor gevonden, die daarvoor € 10.000,- ter beschikking stelt. Jan van Gijssel heeft een aantal offertes opgevraagd en ook geïnventariseerd wat abonnementskosten gaan worden.

Op 2 augustus hebben Jan en o.g. een gesprek met een voorkeursleverancier gehad, die tevens de kerkzaal heeft geïnspecteerd. Eén van de selectiecriteria is dat de installatie eenvoudig moet zijn te bedienen en is een randvoorwaarde dat er gemeenteleden zijn die bereid zijn om 's zondags de apparatuur te bedienen. Dus foto- en video-enthousiasten: meldt u aan!

### Werkgroep Financiën

De werkgroep Financiën is inmiddels eenmaal bijeengevoegd en heeft aan de hand van de meerjarenbegroting gesproken over structurele bezuinigingen. Een tweede bijeenkomst in oktober gaat dan onder meer over digitaal collecteren.

### Klankbordgroep Organisatie

Er zijn op dit moment twee bijeenkomsten gepland met een aantal gemeenteleden die actief zijn binnen de 'clusters' van het nieuwe organisatie-model. Het doel van deze gesprekken is tweeledig:

- Inventarisatie van mogelijke problemen, die de uitwerking/invulling van de nieuwe organisatie kunnen bemoeilijken;
- Te komen tot een verdere concretisering en invulling.

Na mijn vakantie (26 september) worden de uitkomsten van al het werk van de werkgroepen verwerkt in concrete voorstellen voor de Algemene Ledenvergadering in november. Ook zullen in deze periode kandidaten voor de diverse (openstaande) functies worden benaderd. Mijn dank gaat nu alvast uit naar alle leden en vrienden die de kerkenraad helpen om alle plannen te verwezenlijken!

*Onno Bordes, Voorzitter kerkenraad a.i.*

## Enquête tweewekelijkse diensten

Op het moment dat u deze Passant ontvangt hebben we de proef met de tweewekelijkse zondagsdiensten afgewisseld met zondagsontmoetingen achter de rug. De kerkenraad en de liturgiecommissie zijn uiteraard zeer benieuwd hoe u dit heeft ervaren.

Daarom is bij deze Passant een enquête over dit onderwerp ingesloten. Ook komt deze enquête via een email naar u toe. Wij vragen u met klem om deze enquête in te vullen en **vóór 26 september** weer in te leveren. U kunt uw enquête formulier retourneren in de postbus naast de predikantskamer of per mail terugsturen aan [kerkenraad.rgt@gmail.com](mailto:kerkenraad.rgt@gmail.com)

Wij kunnen dan – mede op basis van de uitslag – een voorstel doen aan de Algemene Ledenvergadering in november hoe wij in de toekomst denken om te gaan met tweewekelijkse zondagsdiensten.

In ieder geval willen wij de liturgiecommissie hartelijk bedanken voor de organisatie van de zondagsontmoetingen. Gezien het aantal deelnemers en de reacties tijdens de ontmoetingen hebben deze zeer zeker beantwoord aan de behoefte om elkaar zondags te zien en te spreken. Behalve dat we heerlijk met elkaar hebben gezongen, was ook de diepgang van de reacties op de liederen of de voordracht opmerkelijk.

*Onno Bordes  
Voorzitter kerkenraad a.i.*

## Nalatenschap Mieke de Jong

Zoals u waarschijnlijk weet is ons gemeentelid Mieke de Jong op 18 juli op 94-jarige leeftijd overleden en is er op haar uitdrukkelijke laatste wens een afscheidsdienst in onze kerk gehouden. Deze laatste wens tekende haar verbondenheid met onze gemeente. Een verbondenheid die ook werd bevestigd door de testamentair executeur, die haar persoonlijk goed kende.

Uit een gesprek dat ik met hem had, bleek dat Mieke met uitzondering van een legaat al haar bezittingen heeft nagelaten aan onze gemeente. De omvang van deze nalatenschap is op dit moment nog niet bekend en wordt de komende weken geïnventariseerd. Ongeacht de uitkomst daarvan zijn wij dankbaar voor het feit dat Mieke op deze manier haar betrokkenheid met onze gemeente tot uiting heeft willen brengen.

*Onno Bordes  
Voorzitter kerkenraad a.i.*

# Nieuws van de Programmacommissie

## Startzondag 5 september

### Programma: verbinding en verfrissing

Het wordt een frisse start op zondag 5 september. Het thema van deze dag is 'verbinding', verbinding met jezelf, met de ander en met God.

- 10.30 Inloop
- 11.15 Welkom en vrolijke opening
- 11.30 De verhalenkaravaan
- 12.30 Lunch
- 13.30 Workshops (3 keuzes)
- 14.30 Theepauze
- 15.00 Vesper 'Verbinding met God'
- 15.15 Einde

*Er geldt een verplichte opgave, vóór 1 september, bij Iris Kraak: [Iriskraak@gmail.com](mailto:Iriskraak@gmail.com).  
Maximaal 30 mensen zijn van harte welkom.*

Adres: Erve Kraesgenberg, Bookholtlaan 25, 7581 BB Losser  
Tel: 053 - 5360556

Er is voldoende parkeergelegenheid bij het naastgelegen zwembad.

### Workshops:

**Mandala tekenen;** door een mandala te tekenen kun je in verbinding komen met jezelf.

**Gesprekvormen,** die als doel hebben om je te verbinden met de ander.

**Nomizo,** een verfrissend denkspel.

Ontdek dat in iedereen, van 14 tot minstens 104 jaar, een filosoof schuilt. Samen denken geeft ook verbinding.

### Toelichting ochtend programma: de verhalenkaravaan

*'Het vertellen van verhalen hoort bij onze remonstrantse traditie en het is een kracht'*

Met het ochtendprogramma treden wij in deze traditie. Wij vragen de gemeenteleden zelf een kortverhaal (maximaal 2 A4) te vertellen. Alle verhalen zijn welkom, bijvoorbeeld een eigen verhaal of een verhaal dat veel voor je betekent, zowel luchtige als verdiepende verhalen. Wij zullen mensen ook persoonlijk uitnodigen om met een verhaal te komen. Vertel iets over je (ver)binding met het verhaal. De verhalen worden afgewisseld door muziek. Graag zelf een suggestie doen voor een muziekje. Livemuziek is zeker mogelijk.

De verhalen graag, vóór 30 augustus, per mail inleveren bij [corlangen@hetnet.nl](mailto:corlangen@hetnet.nl)



# Nieuws van de Programmacommissie

## Vervolg schrijfproject

Beste leden, vrienden en belangstellenden,

In mei en juni heeft een groep van negen mensen enthousiast meegedaan aan een schriftelijke uitwisseling over de thema's *afscheid/loslaten*, *reisgenoten* en 'Jerusalem' (dromen over de plek waar je graag zou willen leven). Wij hebben het schrijfproject opgevat als een zoek- of pelgrims-tocht.

Tijdens de afsluitende persoonlijke uitwisseling over ervaringen bij het schrijven en lezen van bijdragen kwam de wens op om door te gaan met het project.

Hierbij nodigt de programmacommissie u van harte uit om mee te doen aan een vervolg. Deze uitnodiging richt zich tot iedereen. Het is niet nodig dat u meegedaan heeft aan het eerste traject.

In het vervolg ondernemen wij een *innerlijke reis*. De deelnemers zullen weer over drie thema's schrijven. Wij stellen de volgende thema's voor: bidden, accepteren, vertrouwen, de ziel ontmoeten en tenslotte thuiskomen/bestemming. Geïnteresseerden nodigen wij uit in hun aanmelding twee thema's uit de eerste vier aan te wijzen die hen het meeste aanspreekt.

De opzet en verdere planning van het nieuwe schrijfproject is als volgt.

Aanmelding voor het project **vóór 5 september**.

Op **9 september** starten wij met het schrijfproces. Dan ontvangen de deelnemers vragen over het eerste thema. Deze vragen zijn alleen als leidraad bedoeld en om ideeën te prikkelen. Als u al voldoende gedachten over het onderwerp hebt is het niet nodig de leidraad te gebruiken. U kunt de tekst zo lang en zo kort maken als u wilt. En u kunt ter illustratie een foto, tekening of gedicht mee opsturen.

Op 9 september mailen wij je ook een lijst van de deelnemers. U stuurt uw tekst aan iedereen binnen 10 dagen (**vóór 19 september**).

Op **24 september** sturen wij vragen/een leidraad over het tweede thema. **Vóór 4 oktober** worden de teksten weer aan iedereen gemaild. Op **8 oktober** ontvangt u de vragen over het derde thema. 10 dagen daarna, op **18 oktober**, is het schrijfproces afgerond. Dan heeft u de tekst over het derde thema aan iedereen opgestuurd. Vlak daarna komen wij bijeen om persoonlijk uit te wisselen over onze ervaringen.

**Opgave** voor dit project tot bij Bärbel Dorbeck-Jung ([dorbeckjung@gmail.com](mailto:dorbeckjung@gmail.com) en tel.: 06 81 81 94 91) of Cor Langen ([corlangen@hetnet.nl](mailto:corlangen@hetnet.nl) en tel.: 06 18 29 81 74).

Samenvatting data:

- 05 sept. **Sluitingsdatum** aanmelding
- 09 sept. **Start** schrijfproces.  
Ontvangst vragen/ leidraad en deelnemerslijst
- 19 sept. **Sluitingsdatum** ontvangst bijdragen/ teksten
- 24 sept. **Start** tweede thema met vragen/ leidraad
- 04 okt. **Sluitingsdatum** ontvangst bijdragen/ teksten
- 08 okt. **Start** derde thema met vragen/ leidraad
- 18 okt. **Sluitingsdatum** ontvangst bijdragen/ teksten
- ná okt. **Uitwisseling** ervaringen in persoonlijke bijeenkomst 18

*Namens de programmacommissie hartelijke groeten,  
Bärbel Dorbeck-Jung en Cor Langen*



## Collectedoel september

### Stichting COME

Stichting COME is een particuliere Nederlandse stichting die al meer dan veertig jaar dialoogseminars voor jongeren uit Israël en Palestina organiseert, met als doel om jonge mensen uit conflicterende gebieden de gelegenheid te geven elkaar op basis van gelijkwaardigheid en zonder enige politieke doelstellingen in een neutrale omgeving te ontmoeten.

Deelnemers noemen het seminar een waardevolle, positieve ervaring die een rijkdom aan kennis en informatie bracht. Deze intensieve ervaring breekt het vijandbeeld af en levert een bijdrage aan wederzijds begrip en respectvolle omgang met elkaar.

"Het is een van de meest sterke en krachtige ervaringen die ik gehad heb" zeggen de meeste deelnemers over het dialoogseminar.

Sinds haar oprichting heeft de stichting ook andere activiteiten georganiseerd, zoals theologenseminars en reizen voor Nederlanders die zich willen verdiepen in het Midden-Oosten conflict in het algemeen en de Israëlisch-Palestijnse kwestie in het bijzonder.

Secretariaat COME  
Nieuweoord 72  
2333 VA Leiden  
Rek. nr. NL 04 INGB 0003733187

## Collecteopbrengsten

23	mei	Pinksteren: Tent of Nations	199,20
06	juni	Twentse Wens Ambulance	91,00
13	juni	"	56,00
27	juni	"	112,41
04	juli	Twentse Wens Ambulance	80,50
18	juli	"	157,90



### Stichting COME

Seminar 2016 'Identiteit'

## Kerkomroep - Geluidsinstallatie



Zó ingewikkeld is het probleem van de kerkomroepzender en de geluidsinstallatie toch niet?

### Probleem kerkomroepzender

Als de geluidsinstallatie wordt aangezet, start soms ook de kerkomroepzender!

Gevolgen:

- \* er worden ongewenste opnamen gemaakt;
- \* men denkt de kerkomroep aan te zetten, maar omdat die dan al 'aan' stond, deze juist uitschakelt! met als gevolg dat de dienst niet opgenomen wordt!!

**Graag controleren of de kerkomroepzender aanstaat en het scherm van de kerkomroep verlicht is.**

Hartelijk dank  
Jan van Gijssel



# Vriendenmiddag Tent of Nations

Zaterdagmiddag 25 september 2021

Tijd: 14.00 - 16.30 uur

Hengelo, Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11.

Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns christelijke familie Nassar in Bethlehem. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening door de Israëliische autoriteiten, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto "Wij weigeren vijanden te zijn".

Ken je het werk van Tent of Nations van binnenuit? Of ben je benieuwd naar wat Tent of Nations is? We nodigen je van harte uit bij deze vriendenmiddag waar we in vriendschap en solidariteit verbonden zijn met Tent of Nations. Een dynamische middag vol inspiratie, verdieping, ontmoeting en creativiteit!

- Wat betekent het voor de Palestijns-christelijke familie Nassar te leven onder Israëliische bezetting?
- Wat zijn de laatste relevante ontwikkelingen in het Midden-Oosten en wereldwijd?
- Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen bij Tent of Nations?
- Welke impact heeft Corona op de mensen in Palestina, in Bethlehem, bij Tent of Nations?
- Wat inspireert de familie Nassar om frustratie om te zetten in positieve actie?
- Hoe houden zij hoop levend in een situatie van uitzichtloosheid?
- Wat betekent hun motto 'Wij weigeren vijanden te zijn' voor ons in Nederland?
- Hoe kunnen wij vanuit Nederland betrokken zijn?

## Programma

13.30 - 14.00 Inloop met koffie / thee

14.00 - 14.25 Welkom en kennismaking

14.25 - 15.25 Plenair programma, met o.a. een minispeech door mw. Carolien Roelants (Midden-Oosten expert en journalist NRC), een filmpje over de impact van Corona in Bethlehem / Palestina, een gesprek met Daoud Nassar over Tent of Nations, en een vrolijke noot.

15.25 - 15.40 Koffie / theepauze met Palestijnse lekkernij

15.40 - 16.30 Intermezzo, creatieve gespreksvorm, ontmoeting en solidariteitsactie

16.30 - 17.00 Napraten met een drankje en Palestijns hapje

## Hoe meld ik me aan?

Je kunt je tot uiterlijk maandag 20 september 2021 aanmelden via [tentofnationsnl@gmail.com](mailto:tentofnationsnl@gmail.com) Vermeld in je bericht de naam / namen van de persoon / personen die je aanmeldt, plus van ieder de woonplaats, het mailadres en het telefoonnummer. Je ontvangt op 23 september 2021 een bevestigingsmail met het adres en meer informatie over de locatie. En: nodig vooral ook je vriend, dochter, huisgenoot, buurvrouw of predikant uit om mee te gaan!

## Welke maatregelen zijn er betreffende Corona?

Vanzelfsprekend volgen wij de Coronamaatregelen die op 25 september van kracht zijn. Zowel de lokale organisatoren als de deelnemers ontvangen hier in de week voorafgaande aan de Vriendenmiddagen informatie over.

## Wat kost het?

Je hoeft geen bijdrage te betalen. We zijn blij dat alle kosten om jullie welkom te heten worden gedragen door Haëlla Stichting, het Huisman Vredesfonds, lokale kerken en Vrienden Tent of Nations Nederland.

Als je financieel een steentje bij wilt dragen, is dat welkom op rekening NL75 TRIO 0391 0822 21 t.n.v. 'Stichting Vrienden van Tent of Nations Nederland'.

## Wie organiseert het?

Deze vriendenmiddagen worden georganiseerd door de Stichting Vrienden van Tent of Nations Nederland. Wij doen dit in samenwerking met 21 lokale werkgroepen van betrokken mensen die het werk van Tent of Nations een warm hart toedragen.

Het bestuur van Vrienden Tent of Nations bestaat uit Meta Floor, Chris Kors en Sophie Koster.

Meer info? Kijk op [www.tentofnations.nl](http://www.tentofnations.nl), mail [tentofnationsnl@gmail.com](mailto:tentofnationsnl@gmail.com) of bel 06 488 09 550

*Els du Rieu*



## "Wat doe jij hier? Je vertrapt onze eer."

Jarenlang waren ze onderweg naar veiligheid en vrijheid: Sara en haar twee jonge kinderen. Te voet over bergketens, door de sneeuw. Slapen in greppels. Mannen van je lijf zien te houden. Soms een tijdje werken om geld te verdienen voor de volgende etappe. En dan weer door, op de vlucht voor geweld en uithuwelijking.

Het verhaal van Sara en haar kinderen begint in de bergen in Afghanistan. Sara is in Iran opgegroeid, maar voor haar man daarheen verhuisd. Ze krijgen twee kinderen, zijn gelukkig. Maar een leven is hier goedkoop; haar man wordt bij een conflict doodgeschoten.

Als moeder heeft ze niks te zeggen over haar kinderen, daar gaat de schoonfamilie nu over. Zoontje Yanis (5) wordt mishandeld. En dochtertje Ilana (2) zal hier nooit naar school mogen.

### Vlucht in de nacht

Sara besluit met haar kinderen terug te gaan naar haar ouders in Iran. Ze ontsnapt in het holst van de nacht en houdt buiten het gehucht een vrachtwagen aan. Ze doet zich voor als de oma van de kinderen. Ze heeft een smoes nodig om met de kinderen te kunnen reizen. Bovendien: jonge vrouwen zonder man worden verkracht. Ze smeert modder op haar handen en voeten om haar jonge huid te verbergen. Loopt krom en praat krakend. De kinderen vertelt ze dat het een spel is.

In de volgende plaats chartert ze een man met een oude auto voor de reis naar de grens. Negen dagen doen ze erover. Daar verzint ze een nieuwe smoes om verder te komen: haar man is de grens al over, maar de smokkelaar is niet meer teruggekomen voor hen. Nog dezelfde nacht worden ze overgebracht en na een dag of drie komen ze aan.

Sara telt haar zegeningen. Het was een moeilijke reis, maar haar listen hebben gewerkt: ze is niet verkracht. En nu komt ze thuis.

### 'De kinderen van die mensen'

"Wat doe jij hier? Je vertrapt onze eer", zegt haar moeder, die wil weten waarom Sara 'de kinderen van die mensen' heeft meegenomen. "Mijn wereld stortte in", vertelt Sara. Vader sluit een akkoord met de schoonfamilie: Sara wordt uitgethuwelijkt aan haar zwager, die al een vrouw en zes kinderen heeft.

Voor de tweede keer vlucht Sara met haar kinderen weg.

*Binnenkort volgt het tweede deel van het verhaal van Sara en haar kinderen. Dan leest u hoe het verder gaat; over illegale naaiateliers en mandenverkoop en de vlucht, te voet, over de bergen die Iran van Turkije scheiden.*

*NB: de namen zijn omwille van de privacy van de kinderen gefingeerd.*

*Foto 1: berggebied in Afghanistan*

*Foto 2: Sara kan nu in vrijheid kiezen wanneer ze naald, draad & schaar op wil pakken.*

INLIA  
Groningen



## Website en Kerkomroep

Voor iedereen die onze website wil bezoeken en/of een kerkdienst wil zoeken en beluisteren.

Intikken op de 'google-lijn': [twente.remonstranten.nl](http://twente.remonstranten.nl)

De 'home'-pagina van de website komt dan op het scherm. Hierop kun je op alle woorden in de zwarte en rode balk klikken en de betreffende informatie verschijnt op het scherm.

Voor alle schermen geldt:

- \* als de cursus verandert in een 'handje' kun je klikken op je muis en er verschijnt meer informatie.
- \* op alle rode woorden verandert de cursus in een 'handje', dan kun je dus klikken met de muis en komt er meer informatie.

Erg handig is ook het zoekveld; rechts in de hoek op de bovenste zwarte 'balk' met een 'loep'-icoontje. (zie op onderstaande foto, zoekveld onder verticale streepjes)

Als je niet weet of, en waar het op de website staat: type het trefwoord in dit zoekveld, klik op het 'loepje' en de schermen waarop het trefwoord voorkomt, verschijnen. Het proberen meer dan waard



Als u de kerkdiensten wilt beluisteren, kunt u:

- \* direct naar de website van de Kerkomroep gaan. Google-lijn '[www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)';
- \* op de website [twente.remonstranten.nl](http://twente.remonstranten.nl), klikken op Kerkdiensten (derde woord op de zwarte balk) of kerkdiensten intikken in het zoekveld en klikken op het loepje.
- \* op dit scherm van de Kerkdiensten, zie onderstaande foto klikt u dan op het rode woord 'kerkdienst beluisteren'



Daarna komt u op de website van de Kerkomroep, in het zoekveld kunt u invullen: 'Remonstrantse Gemeente Twente', klik op loepje, klik daarna op de 'regel' van de Remonstrantse kerk en de regels van de betreffende zondagsdiensten verschijnen. Klik op dan op 'luisteren' en u kunt de dienst beluisteren.

Vragen kunt u stellen aan Anke Kampinga, telefoonnr. en mail-adres staan op de achterpagina van Passant.

## Voedselbank

Voedselbank, ook ná(?) de coronatijd heel belangrijk!

Hopelijk kunnen we in de komende maanden weer naar ons kerkgebouw. De voedselkrat, aanwezig in de ontmoetingsruimte, kan dus weer worden gevuld met alle houdbare voedselproducten, zeep- en wasproducten.

Ook kunt u financieel blijven ondersteunen door te doneren via het rekeningnummer van de diaconie, NL50 INGB 0003 6979 24 met vermelding "voedselbank".

Hartelijk dank.

*Namens de Diaconie en Anke Kampinga en Johanna de Jong die de voedselkrat beheren.*



## Agenda september 2021

Zo. 05 sept.	Startzondag	10.30-12.00u
wo. 08 sept.	Sluitingsdatum kopij Passant	
do. 09 sept.	Start Schrijfproces; opgeven vóór 5 sept. (zie pag.7)	
wo. 22 sept.	Verspreiden Passant	11.00-11.30u
za. 25 sept.	Vriendenmiddag Tent of Nations	14.00-16.30u
za. 25 sept.	Einddatum inleveren enquête tweewekelijkse diensten (pag.5)	
zo. 26 sept.	Eerste uitzending 'Zie je zondag' op NPO2	09.20 uur

## Bloemen uit de dienst

Trijnie Lotgerink Bruinenberg  
tel. 053-478 72 71  
email: [tvanderw@live.nl](mailto:tvanderw@live.nl)





## Diensten 10.30uur

Datum	Predikant, Liturg Organist, Collecte	Koster, Bloemen, Koffie
<b>Augustus</b>		
<b>29 aug.</b>	I Leng Tan, Haarlem Marga Jolij Dennis Vallenduuk Stichting COME	Greetje Knol Johanna de Jong Thea Reering
<b>September</b>		
<b>05 sept.</b>	Startzondag, zie pag. 6 Erve Kraesgenberg, Losser	
<b>12 sept.</b>	Anna Hoekstra, Amsterdam Ada Douwes Dekker Stichting COME	Juke Touw Els du Rieu Gerrit Knol
<b>19 sept.</b>	Kirsten Slettenaar RemDo <i>Christian Peacemaker Teams</i>	Roos Boonstra Erika Schenck Like van Hasselt
<b>26 sept.</b>	Jan Berkvens, Amsterdam Nel Korstanje Stichting COME	Jan van Gijssel Eef Huiskamp Jen van Gijssel
<b>Oktober</b>		
<b>03 okt.</b>	Kirsten Slettenaar Iris Kraak	Maarten Huiskamp Roos Boonstra Eef Huiskamp
<b>10 okt.</b>	Wyske Dijkstra, De Bilt Marga Jolij	Gerrit Knol Ada Douwes Dekker Anneke Huisig
<b>17 okt.</b>	Carla Borgers DoRem <i>Christian Peacemaker Teams</i>	Casper Suir Greet van Gelderen
<b>24 okt.</b>	Kirsten Slettenaar Ada Douwes Dekker	Juke Touw Boudewine Bone- bakker Willemien Huizinga

## Adressen

### Predikant:

Kirsten Slettenaar  
Studieverlof van 1 mei tot 1 september 2021  
contact: Jen van Gijssel; email: gijlsbox@hetnet.nl;  
tel.: 0548-61 05 61 of 06 47 77 38 21

### Voorzitter (a.i.):

Onno Bordes  
Tel.: 06 832 453 77; e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com

### Secretaris:

Vacature  
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com

### Penningmeester:

Trijnje Lotgerink Bruinenberg  
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl  
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.  
t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

### Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en andere persoonlijke gegevens:  
Jen van Gijssel  
Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal  
Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijlsbox@hetnet.nl

### Diaconie:

Eef Huiskamp  
Tel.: 074 - 291 32 57; e-mail: eefhuiskamp@gmail.com  
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:  
t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

### Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
Tel: 074-291 82 49

### Coördinatie Kosterij:

Joop Lotgerink Bruinenberg  
Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com

### Redactie:

Anke Kampinga en Johanna de Jong  
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede  
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

**Website:** [twente.remonstranten.nl](http://twente.remonstranten.nl)

**Inleveren kopij uiterlijk: 08 september 2021**



Foto voorpagina Richard Bremer  
Foto achterpagina Roos Boonstra

**Remonstranten**  
Gemeente Twente