



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

**Jaargang 13, nr.10
November 2021**

Is het vandaag of gisteren

Is het vandaag of gisteren, vraagt mijn moeder,
bladstil, gewichtloos drijvend op haar witte bed.
Altijd vandaag, zeg ik. Ze glimlacht vaag
en zegt: zijn we in Roden of Den Haag?
Wat later: kindje ik word veel te oud.
Ik troost haar, dierbare sneeuw witte astronaut
zo ver al van de aarde weggedreven,
zo moedig uitgestapt en in de ruimte zwevend
zonder bestek en her en der.
Zij zoekt – het is een s.o.s. –
haar herkomst en haar zijn als kind
en niemand, niemand, die haar vindt
zoals zij was. Haar franse les
herhaalt zij van haar achtste jaar:
'bijou, chou, croup, trou, clou, pou, òu,
die eerste juffrouw, weet je wel
die valse ouwe mademoiselle
hoe heet ze nou. Ik ben zo moe'.

Had ik je maar als kind gekend,
Die nu mijn kind en moeder bent.

M. Vasalis (1909-1998)

*Na 1955 had de alom geliefde dichteres M. Vasalis geen
bundel meer gepubliceerd. Na haar overlijden verscheen
in 2002 echter nog de bundel 'De oude kustlijn', waarin
bovenstaan gedicht is opgenomen.*

*Ik vind het een ontroerend mooi gedicht over dementie. Die
oude moeder, weggedreven van het hier en nu, zonder
richtingsgevoel zwevend in de ruimte, zoekend naar con-
tact: een s.o.s. Haar enige referentie is nog haar kindertijd
en het tragische -ook voor haar dochter- is dat ze die met
niemand kan delen: 'niemand die haar vindt zoals zij was'.
Zelf heb ik twee dementerende zussen, de een beginnend
en het zelf nog beseffend en de ander in een later stadium.
Als broer kan ik (hoe anders dan als kind!) met de eerste,
die maar iets ouder is dan ik, nog uitgebreid over onze
gezamenlijke kindertijd spreken. Er is nog ruimte voor terug-
blikken en reflectie. Maar straks?*

Peter Hofman

Passant - November 2021

Agenda

Cursus 'Ver weg en dichtbij'

Data: **woensdag 27 oktober,
10 en 24 november**
Tijd: 14.00-16.00 uur
Spreker: Egbert van Houwelingen
Opgeven: iriskraak@gmail.com
Entree: per keer: € 5,- voor leden en vrienden,
€ 10,- voor gasten
Plaats: Remonstrantse kerk, Hengelo

Groene Theologie

Datum: **zaterdag 6 november**
Tijd: 11.00-12.30 uur
Spreker: Trees van Montfoort
Entree: € 5,- voor leden en vrienden;
€ 10,- voor gasten
Plaats: Remonstrantse kerk, Hengelo

Algemene Leden Vergadering

Datum: **zaterdag 27 november**
Tijd: 10.00-12.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Hengelo



© (gerd altmann via pixabay)

Kerkenraadspraak november 2021

Na enkele weken vakantie in september kwam de kerkenraad in oktober weer bijeen. Kirsten was weer in ons midden, zodat ons groepje weer uit vier personen bestond. Kirsten opende de vergadering met "En toch als ik naar de hemel kijk". Een stukje uit het dagboek van Anne Frank. Ook nu weer/nog heel actueel.

Zoals jullie allemaal in de vorige Passant hebben kunnen lezen is de Startzondag op 5 september een succes geweest. Een zonnige dag met veel informatie en gesprekken over het thema 'verbinding'.

Het nieuwe **collecte doel** voor de DOREM diensten voor het komende jaar is: **'Tent of Nations'**.

De data zijn nog ver weg, maar misschien al nuttig om dit in de agenda te noteren. We hebben besloten om volgend jaar een **gezamenlijk dienst DOREM** te houden met beide predikanten op **20 maart 2022**. Het leek ons interessant om kort daarvoor een liturgiemiddag te beleggen voor de leden. Wat is de gedachte achter de liturgie van de Doopsgezinden en de Remonstranten. Dat zal zijn op woensdagmiddag **2 maart 2022** om 14.00 uur in de Remonstrantse Kerk in Hengelo.

Ook nog ver weg, maar wel in dit jaar is de datum van de **Kerstmaaltijd**. Deze is vorig jaar niet doorgegaan en het leek ons fijn om dit weer op te starten. **Dinsdag 21 december** kunt u noteren. Er zal ongetwijfeld een intekenlijst komen te hangen.

De **enquête** over de ontmoetingsdiensten, die iedereen eind september heeft kunnen inleveren is door weinig leden ingevuld. De informatie hierover komt mee met de stukken voor de ALV.

Deze **ALV** wordt gehouden op **zaterdag 27 november** van 10.00 uur tot 12.00 uur.

De **renovatiecommissie** heeft veel werk verzet. Zie verder in Passant.

De kerkenraad heeft besloten om voorlopig het zittend **koffie drinken** na de dienst te handhaven.

(in de achter ruimte)

Wellicht zijn de meningen hierover verdeeld. Wij vonden het iets "intiemer" en natuurlijk kan er met de stoel gewandeld worden.

We hebben een oproep gedaan (digitaal) om mensen te werven om het gebruik te leren van de **video installatie**. Daar is geen reactie op gekomen. Toch hebben we besloten om de video aan te schaffen en te kijken of er leden enthousiast te krijgen zijn voor de bediening.

De **gedachtenisdienst** is op **7e november**. We gedenken dan de overleden leden van onze gemeente in het afgelopen jaar.

Simone van Donselaar

Twee-wekelijkse kerkdiensten en ontmoetingen

In de maanden juli en augustus heeft er een proef plaatsgevonden met twee-wekelijkse kerkdiensten, afgewisseld met zondagse ontmoetingen. De ontmoetingen werden georganiseerd door de liturgiecommissie. Hierin werd door een liturg een tekst of verhaal voorgedragen en werden er onder begeleiding van Paul Kuiper liederen gezongen.

Over deze opzet is een enquête gehouden, waarvan u de volledige uitslag krijgt bij de stukken voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 27 november. Hoewel het aantal respondenten (25) niet zo groot is, is er wel een lijn te ontdekken in de voorkeuren. Een aantal van deze voorkeuren wil ik u niet onthouden.

Twee-wekelijkse dienst

Het merendeel van de respondenten (75%) wil alleen in de zomermaanden een twee-wekelijkse dienst. Alleen als het uit financieel oogpunt nodig is dan het hele jaar (62%).

Ontmoetingen

De ontmoetingen werden als (zeer) waardevol ervaren (70%). Als er door het twee-wekelijkse schema geen kerkdienst is, dan wil 63% van de respondenten graag een zondagse ontmoeting, het liefst fysiek (68%). Een opmerking die vaker terugkwam is dat men wel graag een thema voor de zondagse ontmoetingen heeft. Uiteraard is ook de liturgiecommissie zelf gevraagd naar hun visie en ervaring.

Voorstel ALV

Op Algemene Ledenvergadering zal er een voorstel worden gepresenteerd hoe we hier in de toekomst mee om willen gaan. De uitslag van de enquête, de financiële situatie en natuurlijk de visie van de liturgiecommissie worden daarin meegenomen.

Onno Bordes

Voorzitter kerkenraad a.i.



In Memoriam Klaus Paul Oswald Untersalmberger

Op dinsdag 7 september is Klaus Untersalmberger (86) overleden. Hij werd op 12 juli 1935 in Bozen (Bolzano) in Zuid-Tirol/Italië geboren.

Zijn vader is in de oorlog doodgeschoten. Zijn moeder kon de situatie niet goed aan, de kinderen werden uit huis geplaatst. Klaus is op diverse plaatsen ondergebracht en moest zichzelf staande zien te houden in moeilijke situaties. Dat heeft zijn leven mede gevormd. Hij praatte vaak over dat 'vervloekte, enge nationalisme' in Europa. Als Italiaan heeft hij zijn leven lang gewacht op een Europees paspoort en bijbehorend burgerschap, Nederlands staatsburger worden was hem te eng. In 1954 kwam hij op 19-jarige leeftijd op uitnodiging naar ons land, om hovenier te worden bij Tsaad Koning, een tuinarchitect met kwekerij in de Enschedese wijk Dolphia. In 1960 vond hij werk bij de gemeentelijke plantsoenendienst in Enschede. Hij trouwde met Lenie Doeven uit Glanerbrug, samen kregen ze vier kinderen. In 1970 verhuisde het gezin naar de Noord Esmarkerrondweg in een dienstwoning van de Oosterbegraafplaats. Hij werd later beheerder van zowel de Ooster- als Westerbegraafplaats.

In 2009 overleed zijn vrouw. Na enige tijd kwam Els du Rieu als partner in zijn leven.

Zoals Klaus niet bij één land wilde horen gold dat ook voor een kerkelijk lidmaatschap. De laatste jaren van zijn leven voelde hij zich betrokken bij de remonstrantse gemeente Twente, maar hij bleef zich ook verbonden voelen met de PKN en de Rooms-katholieke kerk.

Klaus dacht veel na over het leven, filosofeerde graag en las veel. Zijn betrokkenheid bij de aarde, bij het milieu en het klimaat was groot. De puurheid van waaruit zijn gedrevenheid ontsprong, was ontwapenend.

Jan ter Haar, Kirsten Slettenaar



In Memoriam Carolien Ingen Housz-Clausing

In de vorige passant stond dat op 4 september op 90 jarige leeftijd Carolien Ingen Housz- Clausing is overleden.

Carolien was een betrokken gemeentelid van onze kerk. Zij bezocht samen met Jan, haar man, heel trouw de kerkdiensten. Carolien had ook altijd veel behoefte om bij de koffie na de dienst de preek door te spitten en aan velen hun mening vroeg. Carolien was een goede violiste. Dat was ook haar beroep. Zij heeft veel leerlingen vioolles gegeven, die later vaak in orkesten viool speelden. Bij gelegenheden speelde zij ook in de kerk.

Ik heb Carolien beter leren kennen toen zij contactlid werd. Zij voerde dit werk zeer zorgvuldig uit. Zij was betrokken bij haar leden. Ze bezocht ook altijd onze halfjaarlijkse contactleden bijeenkomsten en haar inbreng was groot. Met een wat dromerige uitdrukking kwam ze altijd weer bij het uitgangspunt van het thema waar we het over hadden en bracht ons allen weer bij de les.

Een paar maanden voordat Carolien en Jan naar Laren verhuisden en in het Rosa Spier tehuis gingen wonen, heeft zij haar vrijwilligerstaken overgedragen. We zijn dankbaar voor haar inzet.

We hopen dat zij ruste in vrede.

Simone van Donselaar



Gedachtenisondag

Op **7 november** zullen we als gemeente de mensen gedenken die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

De lijst is langer dan de afgelopen jaren, er zijn veel mensen die we moeten missen. Wat is het dan fijn om dit in het midden van de gemeente te kunnen doen. We staan niet alleen in ons verdriet en ons gemis.

De volgende gemeenteleden zullen we gedenken (in willekeurige volgorde):

Geert-Jan Bierenga

Mieke de Jong

Hansje Kraak

Jan Perdijk

Annelies ter Kuile

Ans Schaap

Nelson Spruit

Hester Wolhoff

Klaus Untersalmberger

Janny Dijkhuis

Jenny Draafsel

Joop Duvekot

De cantorij zal haar medewerking verlenen aan deze dienst. Heel fijn dat zij na de coronaperiode weer konden gaan zingen en dat ook nog met een nieuwe cantor: Gerrie van der Horst.

De liturgie in de dienst zal vergelijkbaar zijn aan die van vorige jaren: met gelegenheid tot het ontsteken van kaarsen en eventueel het noemen van namen van dierbaren.

Kirsten Slettenaar

Personalia

Verhuisd van Haaksbergen naar Delden:

Mw. Dora Jordaan-de Monchy,

Werdmuller van Elggstraat 5, 7491 CH Delden

Tel: 074 7370021

Angst

Er wordt gezegd dat de rivier beeft voordat zij in de zee terecht komt

Ze kijkt terug op de weg die ze heeft afgelegd, vanaf de toppen van de bergen was het één lange kronkelende weg door wouden en langs dorpen.

En nu ziet zij voor zich een oceaan die zo uitgestrekt is dat als zij daarin zou stromen dan zou dat niets anders betekenen dan voor eeuwig verdwijnen.

Maar iets anders is er niet.

De rivier kan niet meer terug.

Niemand kan nog terug.

Teruggaan is iets onmogelijks in het bestaan.

De rivier moet het risico nemen om de oceaan in te gaan. Alleen dan zal de angst verdwijnen, want juist op dat moment zal de rivier beseffen dat zij niet verdwijnt in de oceaan, maar de oceaan wordt.

Kahlil Gibran



Pastorale zorg in de toekomst

Tijdens de ALV in mei 2021 is het document *Toekomstvisie op pastorale zorg* door de vergadering aangenomen. De aanleiding voor het schrijven van deze visie is de waarneming dat de gemiddelde leeftijd van de gemeente toeneemt en gemeenteleden minder mobiel worden of mantelzorger zijn. Dit geldt ook voor de contactleden, die de leden in hun wijk bezoeken.

In de toekomstvisie is de leeftijdsopbouw van onze gemeente per april 2021 opgenomen. Die ziet er als volgt uit:

6 mensen zijn > 90 jaar
5 mensen worden dit jaar 90
37 mensen zijn > 80 jaar
48 mensen zijn > 70 jaar
13 mensen zijn > 60 jaar
10 mensen zijn < 60 jaar
13 mensen hebben
geen geboortedatum
opgegeven.

Op grond van deze gegevens zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld voor de toekomstige pastorale zorg.

- 1) De pastorale verantwoordelijkheid moet anders worden verdeeld
- 2) Er moeten nieuwe vormen van omzien naar elkaar komen
- 3) De mogelijkheden van digitale middelen kunnen beter benut worden.

Op dit moment ligt de verantwoordelijkheid voor het omzien naar elkaar bij de predikant en de contactleden. De diaconie ondersteunt deze taken.

Het zwaartepunt van de pastorale verantwoordelijkheid willen we in de toekomst gaan verspreiden over meer mensen. In plaats van dat een contactlid omziet naar elk individueel gemeentelid in een wijk zal de nadruk komen te liggen op het omzien van gemeenteleden naar elkaar. Dat kan door ontmoetingsmomenten te creëren, waarin gemeenteleden elkaar met enige regelmaat ontmoeten of anderszins contact hebben. In de praktijk gebeurt dat ook al veel. Denk bijv. aan gesprekskringen, leeskringen, de cantorij, een Whatsapp-groep, telefooncirkels, enz. Bij al deze ontmoetingsmomenten hebben de aanwezigen gelegenheid om na te gaan of zich ergens een situatie voordoet die meer pastorale aandacht nodig heeft. Dat kan dan (uiteraard in overleg met de betrokkene) doorgegeven worden aan het centraal contactlid of aan de predikant.

Het is de bedoeling dat de contactleden over dit plan de komende tijd in gesprek gaan met de mensen in hun wijk. Zo kunnen zij inventariseren welke ontmoetingsmomenten er zijn en wie daar (nog) niet bij betrokken is.

Ook onderzoeken ze of er meerdere ontmoetingsmomenten zouden moeten zijn, en welke dan. De mogelijkheden die digitale middelen bieden kunnen beter benut worden. Wanneer uw contactlid op bezoek komt, kunnen bijvoorbeeld de volgende vragen besproken worden:

- 1) Het zou mooi zijn als er in uw eigen omgeving mensen zijn die kunnen doorgeven als u graag bezoek wilt of als er iets aan de hand is. Hebt u mensen in uw omgeving die dat kunnen doen? Mensen die u geregeld ziet? Dit kunnen ook mensen van buiten de kerk zijn.
- 2) Zijn er mensen in uw omgeving voor wie u het kunt doorgeven als er pastorale zorg/-aandacht nodig is?
- 3) Het kan handig zijn als mensen vanuit een groepje geregeld contact met elkaar hebben, om zo op de hoogte te blijven. Hebt u zo'n groepje waar u aan deelneemt? Dat kan ook een belkring zijn of wat burens bijv.
- 4) Als er geen groepjes zijn, wat zouden dan mogelijkheden zijn voor ontmoetingsmomenten?
- 5) We willen maandelijks een inloop-koffieochtend organiseren in de kerk. Zou dat iets voor u zijn?

De informatie die de contactleden ophalen bij deze inventarisatie wordt door de contactleden alleen gedeeld met de predikant.

De toekomstvisie op het omzien naar elkaar zal in de loop van de tijd gaandeweg gerealiseerd worden. Dit gaat niet van de ene dag op de andere en dat hoeft ook niet. Mede afhankelijk van de contactleden die er nog zijn, zetten we steeds opnieuw een stapje richting de toekomst.

Kirsten Slettenaar en Simone van Donselaar-Buijs



(©heleen van til, flickr)

Nieuws van de Programmacommissie

'Groene theologie'

Datum: zaterdag 6 november

Spreker: Trees van Montfoort

Tijd: 11.00-12.30

Locatie: Remonstrantse kerk te Hengelo, Woltersweg 11

Entree: € 5,- voor leden en vrienden, € 10,- voor gasten

De Remonstrantse Gemeente Twente heeft het genoegen een bijeenkomst over **Groene theologie** aan te kondigen. De oorspronkelijk op 16 mei 2020 geplande lezing van Trees van Montfoort kan nu eindelijk op 6 november 2021 plaatsvinden.

Tijdens deze bijeenkomst introduceert Trees van Montfoort haar ideeën over *Groene theologie*. De basis van haar verhaal is haar gelijknamige boek dat in 2019 verkozen is tot het beste theologische boek. Sindsdien is de thematiek van een 'groenere' theologie nog actueler en urgenter geworden. Trees stelt het wereldbeeld van christelijke kerken fundamenteel ter discussie. Zij ontwikkelt een andere interpretatie van de Bijbel. En zij wijst een weg naar een gelijkwaardiger samenleving van de hele schepping.

Ds./Drs. Trees van Montfoort is theoloog, onderzoeker, predikant en communicatieadviseur. Nadere informatie vindt u op <https://www.vanmontfoortcommunicatie.nl/>.

Na de introductie van Trees is er voldoende gelegenheid voor gesprek. Wij hopen u op 6 november te mogen begroeten.



'Ver weg en dichtbij' De Profeten en de Theofanie

Datum: 27 oktober, 10 november en 24 november

Spreker: Egbert van Houwelingen

Tijd: 14.00 tot 16.00

Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo

Kosten: € 5,00 per keer voor leden en vrienden;
€ 10,00 voor gasten

Opgeven bij iriskraak@gmail.com

Egbert van Houwelingen is freelance predikant, die in diverse kerken in de omgeving voorgaat.

Hij weet zijn eigen innerlijke zoektocht als mens te verbinden met de inhoud van de verschillende bijbelboeken.

Daardoor worden de bijbelverhalen levend en krijgen ze zeggingskracht voor het leven van vandaag.

Drie bijeenkomsten over de Profeten van het Oude Testament en over de *Theofanie*, dat wil zeggen de verschijningen van God.

Over Elia die ten hemel vaart en over de *Merkabah*, de troonwagen. Over het visioen van Jesaja en over Ezechiël, profeet in ballingschap.

Uitgangspunt is het idee van de dichter Rilke, dat kunst (en bijbel en theologie hebben daarmee veel gemeen) ons in het zichtbare iets laat zien van wat onzichtbaar is.

Bronnen zijn o.a. de Mythologie van het Oude Midden Oosten, de Joodse mystieke traditie, de geschriften van Qumran en het boek Henoch zowel als moderne Bijbelwetenschap. Maar ook een filosoof als Henry Corbin die de *Imaginatie* (de verbeelding, wat iets anders is dan fantasie) ziet als bron van openbaring.

Egbert van Houwelingen



Collectiedoel oktober en november Stichting Hulphond Nederland

Hulphonden zijn professioneel opgeleide honden die mensen met een beperking helpen om zelfstandiger te kunnen leven. Bijvoorbeeld mensen met een visuele of lichamelijke beperking, een chronische ziekte of stoornis. De blindengeleidehond is het meest bekend, maar daarnaast worden ook honden opgeleid als epilepsiehulphond die helpt als zijn baas een elliptische aanval dreigt te krijgen. En als ADL-hulphond die bij algemene dagelijkse handelingen kan helpen of de buddyhond die als een maatje kan functioneren bij psychische problemen of bij PTSS. Deze verschillende typen hulphonden hebben allemaal een andere taak. Voor zo'n taak moeten honden getraind worden.

Dat kost veel tijd en geld en het leek de diaconie een goede zaak om in oktober en november voor dit goede doel te collecteren. Hulphonden vervullen een belangrijke rol en kunnen door hun specifieke training heel veel voor hun baasje betekenen.

(ADL: Activiteiten Dagelijks Leven)

Rabobank: NL 53 RABO 0121623424 t.n.v. Hulphond Nederland

Onderstaande foto van de website Hulphond Nederland.



Collecte opbrengsten september

12 sept. Stichting COME	49,90
19 sept. RemDo, Christian Peacemaker Teams	94,10
26 sept. Stichting COME	53,72

Agenda november 2021

wo. 10 nov. Sluifingsdatum kopij Passant	
wo. 24 nov. Verspreiden Passant	11.00-11.30u

Overige agendapunten: zie pag 1

Voedselbank

Voedselbank, steeds weer heel belangrijk!



Nu er weer elke zondag kerkdiensten zijn, ziet u de voedselkrat weer direct achter de deur naar de ontmoetingsruimte, naast het kastje met de liederen bundels. Deze kan dus weer worden gevuld met alle **houdbare voedselproducten, zeep- en wasproducten etc.** Als in de supermarkt er aanbiedingen zijn **'2 voor de prijs van 1'**, denk dan aan de voedselkrat in de kerk voor de Voedselbank! Warm aanbevolen! Wij brengen de inhoud naar de Voedselbank in Hengelo!

Ook kunt u financieel blijven ondersteunen door te doneren via het rekeningnummer van de diaconie, NL50 INGB 0003 6979 24 met vermelding "voedselbank".

Hartelijk dank.

Namens de Diaconie en Anke Kampinga en Johanna de Jong die de voedselkrat beheren.

Energieverbruik

Het zal u niet zijn ontgaan dat er grote onrust is ontstaan over de gasprijzen, die in zeer korte tijd de pan uitrijzen. Dat zal helaas ook zijn uitwerking hebben op de energierekening voor onze gemeente.

Wij vragen u daarom met klem aandacht voor de volgende maatregelen, die ons helpen om ons energieverbruik in de komende wintermaanden zo laag mogelijk te houden.

- * Zet na gebruik van de kerkenraadskamer of achterzaal alle radiatorknoppen weer in de startstand.
- * Zet de thermostaat in de kerkenraadskamer na gebruik weer op 5 graden Celsius.
- * Schakel de thermostaat van de kerkzaal na handmatige verwarming weer tijdig terug naar de automaatstand.
- * Op zondagmorgen hoeft de thermostaat van de kerkzaal niet handmatig te worden bediend, dit gaat automatisch!

Op deze wijze houden we ons energieverbruik zo laag mogelijk. Niet alleen maatschappelijk verantwoord, maar ook goed voor onze portemonnee. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Onno Bordes

Voorzitter kerkenraad a.i.

Bloemen uit de dienst

Trijnie Lotgerink Bruinenberg
tel. 053-478 72 71
email: tvanderw@live.nl





Diensten 10.30uur

Datum	Predikant, Liturg Organist, Collecte	Koster, Bloemen, Koffie
Oktober		
31 okt.	Johan Goud, den Haag Nel Korstanje Paul Kuiper Stichting Hulphond	Roos Boonstra Juke Touw Thea Reerink
November		
07 nov.	Kirsten Slettenaar	Casper Suir
Gedachtenisondag	Ada Douwes Dekker Dennis Vallenduuk Stichting Hulphond	Heddy Hummelen Like van Hasselt
14 nov.	Dora Moret-Lunenburg, Rotterdam Iris Kraak Dennis Vallenduuk Stichting Hulphond	Jan van Gijszel Greetje Knol Jen van Gijszel
21 nov.	Etje Verhagen-Krikke, Zwolle RemDo Paul Kuiper Christian Peacemaker Teams	Maarten Huiskamp Johanna de Jong Eef Huiskamp
28 nov.	Kirsten Slettenaar 1ste Advent Marga Jolij Viering Dennis Vallenduuk Stichting Hulphond Brood en Wijn	Gerrit Knol Els du Rieu Annemarie Schimmelpenninck
December		
05 dec.	Jasper van der Horst 2de Advent Marga Jolij	Greetje Knol Erika Schenck Juke Touw
12 dec.	Kirsten Slettenaar 3de Advent Ada Douwes Dekker	Casper Suir Eef Huiskamp Gerrit Knol
19 dec.	Arie Nico Verheul 4de Advent Nel Korstanje	Roos Boonstra Roos Boonstra Willemien Huizinga

Adressen

Predikant:

Kirsten Slettenaar
Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne
Tel: 074- 357 42 76; e-mail: xbirds@wxs.nl
werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag,
vanaf 8.30 uur

Voorzitter (a.i):

Onno Bordes
Tel.: 06 832 453 77; e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com

Secretaris:

Vacature
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com

Penningmeester:

Trijnie Lotgerink Bruinenberg
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en
andere persoonlijke gegevens:
Jen van Gijssel
Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal
Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijbox@hetnet.nl

Diaconie:

Eef Huiskamp
Tel.: 074 - 291 32 57; e-mail: eefhuiskamp@gmail.com
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24;
t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel: 074-291 82 49

Coördinatie Kosterij:

Joop Lotgerink Bruinenberg
Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com

Redactie:

Anke Kampinga en Johanna de Jong
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk: 10 november 2021



Foto voorpagina Richard Bremer
Foto achterpagina Roos Boonstra

Remonstranten
Gemeente Twente