



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

**Jaargang 13, nr.11
December 2021**

Alles is fragment

Van drie zangen de eerste
En van de eerste een fragment.
Vraag niet waar het geheel is,
Aanvang en end.

Want alles is fragment.

Al door het zeggen van het woord
Deelt men, scheidt men en schendt
Het alomvattende, dat men niet kent,
Dat ik aanwezig weet of alleen maar vermoed,
Dat ik niet uitspreken kan en toch uitspreken moet,
Dat mij beheerst en mij te luisteren gebiedt.
Maar als ik zoek en luister, dan vind ik het niet.

Een troost blijft:

Er is in ieder woord een woord,
Dat tot het onuitspreekbare behoort;
Er is in ieder deel een deel
Van het ondeelbare geheel,
Gelijk in elke kus, hoe kort,
Het hele leven meegegeven wordt.

Abel Herzberg (1893-1989)

Uit: Drie rode rozen (1975)

*Toen één van de nieuwe vrienden zich in de dienst van
24 oktober voorstelde met een fragment uit dit gedicht,
besloot ik om 'Drie rode rozen' opnieuw te lezen.*

*Een cruciaal deel van het boek zijn de drie brieven die
Salomon Zeitschreck schrijft aan Job waarin hij ervoor pleit
om God voor een rechtbank te dagen. Hij voelt zich verwant
met Job omdat ook hem als onschuldige door de Joden-
vervolging alles is ontvallen. In de laatste brief blijkt uit dit
gedicht dat hij tot een ander inzicht is gekomen. Zelf schrijft
hij: 'Alles wat wij zijn, wat wij zien, ervaren, zeggen, beleven
en doen is fragment. Maar er is geen fragment, of de ziel
van al wat leeft is daarin tot uiting gekomen'.*

Peter Hofman

Agenda

Algemene Leden Vergadering

Datum: **zaterdag 27 november**
Tijd: 10.00-12.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Hengelo

Kerstdiner

Datum: **dinsdag 21 december**, zie pag.3
Tijd: vanaf kwart voor vijf operatief
rond half zes kerstdiner
Opgave vóór 14 december op de intekenlijst of
mail naar Jan Vervoort, ir.vervoort@pla-
net.nl
Plaats: Remonstrantse kerk, Hengelo



Kerkenraadspraak december 2021

Deze vergadering opende Simone met het gedichtje: 'Zonder liefde ben je nergens'. Dit gedichtje staat na gezang 790 in de Liedbundel. Tijdens de ontmoetingsdiensten zijn wij er op attent gemaakt dat er tussen de gezangen, gedichtjes in de Liedbundel staan. Ik raad jullie aan er eens in te kijken. Er zitten juweeltjes bij.

Onze vergadering stond in het teken van de voorbereiding van de **Algemene Vergadering op zaterdag 27 november 2021**. De stukken heeft u inmiddels ontvangen.

Donderdag 25 november heeft de kerkenraad samen met de programmacommissie een afspraak met de remonstrantse gemeente **Lochem/ Zutphen**. We gaan bekijken hoe de samenwerking in aanvang er uit kan zien. Er zal ongetwijfeld te zijner tijd een verslag in Passant komen te staan.

Wij kijken met een bijzonder fijn gevoel terug op twee belangrijke diensten van afgelopen maand. Ten eerste het welkom van nieuwe leden en de gedachtenisdienst.

In de dienst van 24 oktober hebben nieuwe leden of vrienden zich voorgesteld. In de dienst van 7 november zijn diegenen die ons dit jaar in onze gemeente zijn ontvallen, herdacht.

Er komt een schrijven over de te nemen **maatregelen tegen corona**. Er moet weer een mondkapje gedragen worden bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk. Als men zit mag het mondkapje af. Ook weer handen desinfecteren, namen van diegenen, die bij de dienst aanwezig zijn worden genoteerd, anderhalve meter afstand houden en helaas, dat spijt ons zeer, **geen koffie drinken na de dienst**. Niet iedereen hoeft direct de deur uit, napraten kan, maar op 1,5 meter afstand.

Zoals gezegd hebben we ons voorbereid op de komende ledenvergadering. Zoals het er nu uitziet hebben we geen voorzitter, geen penningmeester en geen secretaris. **Geen dagelijks bestuur**. We zien op dit moment geen oplossing. En zo kan een vergadering, ook al zijn we positief, een beetje in mineur eindigen.

Simone van Donselaar.

Personalialia

Verhuizing 10 november 2021

Mevrouw Ria Spruit-de Nooij,
Inspecteur Schreuderlaan 226
3761 ZC Soest
tel. 035 631 51 73.

Opknopbeurt interieur kerkgebouw

Dankzij een gulle gift van de H. Hartstrastichting zijn wij in staat om een aantal plannen te verwezenlijken, zoals deze op de ALV van 28 mei door de renovatiecommissie zijn voorgesteld. Het belangrijkste doel van de voorstellen was om de aantrekkelijkheid van ons gebouw voor externe huurders te vergroten.

De **renovatiecommissie** heeft heel hard gewerkt en inmiddels ook een kleuradvies laten uitbrengen. Hierdoor heeft de kerkenraad nu concreet een aantal zaken in opdracht kunnen geven.

- Schilderwerk. De achterzaal, hal bij de keuken en de ontmoetingsruimte worden na de kerst geschilderd.
- Vloer achterzaal. Deze wordt in de tweede week van januari vervangen. Ook komen in de achterzaal nieuwe rolgordijnen en overgordijnen
- Video-installatie. Er komt een permanente video-installatie met twee camera's in de kerkzaal. We zoeken overigens nog steeds naar mensen, die het leuk vinden om op zondag de opnames te maken!

Er is natuurlijk nog een wensenlijstje, dat we graag in de Algemene Ledenvergadering van 27 november met u willen bespreken. Zo willen we graag nieuwe stoelen in de kerkzaal, zouden we de kerkzaal willen schilderen en is eigenlijk ook de schuifwand aan vervanging toe. Maar omdat we niet alles binnen het renovatie-budget kunnen realiseren, willen we die keuzes graag met u samen maken.

*Onno Bordes
Voorzitter a.i.*



Video camera

Kerkdiensten op video

Op **2 december 2021** wordt er een video-installatie in de kerk geïnstalleerd.

Eén camera komt boven de ingang van de kerkzaal, de andere op 2,40 m hoogte op de linker zijmuur. De diensten zijn nadien te zien en te beluisteren op **www.kerkdienstgemist.nl**.

of via de App : 'Kerkdienst Gemist'

De App is te vinden in 'Play store' of 'App Store'.

Hopelijk loopt dan alles naar wens.

Verzoek aan vrijwilligers om de video-installatie te bedienen tijdens de dienst via zgn. 'presets'.

Dit om de dienstdoende kosten te ontlasten.

Jan van Gijssel



Advent en Kerst

William Wordsworth (Engelse dichter, 1770-1850) schreef:
*Wij leven van hoop en van verlangen;
wij zien bij het blijde licht
en ademen de zoete lucht in van de toekomst;
en zo leven wij, of anders hebben wij geen leven.*

Het thema voor de komende adventsperiode is 'Toekomst-
lied'.

Zowel Zacharias als Maria zingen een lied in de advents-
lezingen. En beide liederen gaan over hoe de toekomst eruit
ziet wanneer het licht van Christus in de wereld is gekomen.
Hoe klinkt ons toekomstlied vanuit de gedachte van kerst?
Waar horen wij toekomst neuriën, waar klinken nieuwe
mogelijkheden, waar zingt de adem van de Geest die in-
spireert en vernieuwt?

Normaal gesproken is er tijdens de **eerste adventsdienst, 28 november**, een **viering van brood en wijn**.
Vanwege corona zal dat dit jaar **komen te vervallen**.

Wel worden enkele **nieuwe vrienden** verwelkomd in deze
dienst. Ook zal de cantorij haar medewerking verlenen.

Kirsten Slettenaar

Stilte-avond

Al enkele jaren is het een goed gebruik om in de adventstijd
een stilte-avond te organiseren. Dit jaar gebeurt dat op
**15 december, van 19.00 tot ongeveer 20.00 uur in de
kerkzaal**.

Tijdens zo'n avond staat de stilte centraal en die wordt elke
keer weer op een andere manier omlijst. Dit kan bijvoor-
beeld door een geleide meditatie, gedichten, muziek of in
een combinatie met andere wegen die helpen om van
binnen stil te worden.

Je hoeft je niet op te geven, er wordt geen entreegeld ge-
vraagd, iedereen die wil komen is welkom.

Kirsten Slettenaar

Uitnodiging kerstdiner 2021

Dinsdag 21 december hopen wij u weer te kunnen begroe-
ten bij het kerstdiner in onze kerk. Vorig jaar kon het vanwe-
ge de coronarestricties niet doorgaan en ook de andere
activiteiten van onze gemeente stonden op een laag pitje.
Dit jaar willen we het zo mogelijk door laten gaan. Als
nieuwe beperkingen dit niet mogelijk maken, ontvangt u,
als u zich opgegeven heeft, nader bericht van ons.

U bent op **dinsdag 21 december** van harte welkom bij ons
traditionele kerstdiner. Samen zijn, samen praten, genieten
van muziek en samen eten heeft iets feestelijks en dat is
zeker na de afgelopen twee jaar belangrijk voor ons als
gemeente.

**Vanaf kwart voor vijf bent u welkom voor een aperitief
in de achterzaal, rond half zes gaan wij aan tafel.**

Natuurlijk willen wij als diaconie weten voor hoeveel mensen
gekookt moet worden, dus vragen wij u om **vóór 14 decem-
ber** in te tekenen op de lijst op het prikbord in de kerk, of
een mailtje te sturen aan Jan, onze penningmeester, ir.
vervoort@planet.nl.

Het menu bestaat uit een voorgerecht, soep, hoofdgerecht,
nagerecht en koffie of thee.

Na afloop kunt u met een vrije giff uw waardering voor dit
samenzijn kenbaar maken en daarmee bijdragen in de
kosten van dit diner.

De diaconie

Bedankje

Lieve mensen van de Remonstrantse Gemeente Twente,

Hartelijk dank voor uw medeleven, de warme woorden,
betrokkenheid, bezoeken en kaarten tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn partner Klaus Untersalmberger.
Klaus bezocht altijd met interesse en plezier de zondagse
kerkdiensten en de gespreksgroepen. Hij was steeds weer
nieuwsgierig naar nieuwe inzichten in het goddelijke en de
filosofische verwoordingen van het transcendente. Het is
vreemd stil zonder hem. Zijn kritische kijk en zijn bijdragen
uit eigen tuin aan de bloemendienst zal ik missen bij de
samenstelling van de boeketten voor de kerkdienst.

Els du Rieu

Collectiedoel december en januari

Binnen de diaconie is afgesproken dat in december 2021 en januari 2022 weer voor de **Voedselbank** wordt ge-collecteerd.

Voedselbank

Voedselbank, voor wie is dat nog een onbekend begrip? In betrekkelijk korte tijd is dit particuliere initiatief uitgegroeid tot een professionele organisatie. Ze voldoen aan de eisen van de Voedsel en Warenautoriteit en werken met certificaten. Hierdoor is de werkwijze van amateuristisch (goed bedoeld overigens) veranderd in een strak geregelde aan- en afvoer van voedsel. Ook de uitgifte van de voedselpakketten is aan strenge, landelijke normen gebonden.

In Twente zijn verschillende voedselbanken actief. Daarom willen wij als Twentse gemeente ons "kleine" steentje bijdragen. Wij kunnen dit doen door het beschikbaar stellen van een afleverpunt. Misschien heeft u zelf weleens wat in de voedselkrat gedaan in de ontmoetingsruimte.

Maar er is ook geld nodig om de organisatie te kunnen laten draaien en daarvoor is de komende tijd de collecte bestemd voor alle voedselbanken in Twente. De opbrengst zal verdeeld worden over deze voedselbanken in onze uitgestrekte gemeente.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn aan de collecte te geven, dan kunt u ook doneren via het rekeningnummer van de diaconie, NL50 INGB 0003 6979 24 met vermelding 'voedselbank'.

Namens de Diaconie en Anke Kampinga en Johanna de Jong die de voedselkrat, als deze vol is, naar de Voedselbank aan de Sloetsweg brengen.



Collectiedoel DoRem-diensten

De DoRem-collecte is de komende twee jaar (2022 en 2023) vanaf december voor de Tent of Nations.

'Wij weigeren vijanden te zijn'.

In deze wereld vol vijandschap is dit de boodschap van Daoud Nassar:

In deze tijd, waarin veel mensen zich in de steek gelaten voelen, eenzaam zijn, of op een andere wijze lijden, troost het ons te geloven dat God ons nooit in de steek zal laten, maar naast ons oploopt, en ons zelfs draagt. Wij vieren dat het licht de duisternis heeft overwinnen, dat het leven sterker is dan de dood. Laten we bidden dat de geest Gods in ons ontstoken mag worden en wij dat licht verder dragen in deze moeilijke tijd.

Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto "Wij weigeren vijanden te zijn".

De Tent of Nations bevindt zich op een heuvel ca. 6 kilometer ten zuidwesten van Bethlehem, bij het Palestijnse dorpje Nahalin.

Uw gift voor de Tent of Nations kunt u overmaken op de rekening van de diaconie:

NL 50 INGB 000 36 97 924 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente Twente

Of rechtstreeks aan

'Stichting Vrienden van Tent of Nations Nederland', NL75 TRIO 0391 0822 21



Nieuws van de Programmacommissie

Groene theologie

Het is een spannende dag, de 6e november 2021. Eindelijk, na een lange coronaperiode, is het zo ver. Hoeveel mensen zouden er voor Trees van Montfoort komen? De voorgaande zaterdagse lezing is alweer lang geleden. Spannend blijft het. Ongeacht de opkomst zal zij haar verhaal vertellen.

Rond tien voor half elf komt een jong ogende vrouw met een rugzak vol boeken binnen wandelen. De koffie is nog niet klaar, maar zij wordt hartelijk ontvangen. Rond tien over half elf zie ik de eerste bezoeker. Er wordt een naam genoteerd en geld geïnd. Vijf voor tien tel ik 25 mensen op de lijst. Dat is een mooie opkomst.

Trees neemt plaats achter de kathedraal. Natuurlijk vindt zij het fijn weer in Hengelo te zijn (de eerste keer was in de Waterstaatskerk). Haar lezing volgt in grote lijnen haar boek: 'Groene theologie' (2019). Begin volgend jaar komt er een Engelse vertaling. Zij vertelt over duurzaamheid en theologie. De ecologische crisis is ook een levensbeschouwelijke crisis. Zij schetst een beeld van de natuur die zij vanuit haar treincoupé waarneemt. Groene weilanden, saai gras, geen vogels of insecten. Het is het beeld van de klimaatverandering, de verdwenen biodiversiteit en de kolossale hoeveelheden plastic afval. De arme wereld ervaart de zwaarste lasten.

De spirituele crises wordt bepaald door een geloof waarin de economische groei, het vertrouwen in de techniek en controledwang belangrijke factoren zijn. Zij vormen het gangbare paradigma. De kerken spelen hierbij een bijzondere rol. Enerzijds zijn er op dit moment al dertig 'groene kerken', anderzijds is er het christendom met het antropocentrisme. Er heerst een versmald wereldbeeld, van Descartes (tegenstelling geest - materie) tot Kant (tegenstelling mens - natuur), wat leidt tot een tegenstelling tussen de persoon en de dingen.

Trees probeert - met de bijbel als bron - het perspectief breder te maken. Zij schetst een ander beeld van de theologie vooral gebaseerd op de scheppingsverhalen, van Genesis tot Johannes. Zij gaat op zoek naar de wijsheid van God die ze met name in het Ecofeminisme vindt (denk aan Vrouwe Wijsheid). Het voert wat ver de gehele toespraak weer te geven. Dat hoeft ook niet want haar boek is nog alom goed verkrijgbaar.

Bärbel Dorbeck - Jung gaat vervolgens met Trees in gesprek. Het was een kort interview gebaseerd op vragen die de voorbereidingscommissie heeft geformuleerd. Na de pauze is er voor de zaal gelegenheid vragen te stellen. De vragen gaan onder meer over de relatie techniek - ecologie, het rentmeesterschap en de zwaarte van een sober leven. Zij is hierin niet dogmatisch. Er is niets mis met zo nu en dan een stukje kwalitatief goed vlees. Zo eindigt een mooie zaterdag die ons veel denkstof oplevert.

Cor Langen

NB

Zaterdag 6 november was er ook een *interreligieuze klimaatviering* in de Westerkerk te Amsterdam. Muziek, dans, beeld en woord in de zorg om Moeder Aarde, bovendien oecumene in het kwadraat. Voorganger was de ons bekende ds. Herman Koetsveld.

<https://www.youtube.com/watch?v=PPNjmfXFcg8>



Ik ben geen asielzoeker: mijn verblijfsstatus is niet wie ik ben

Zijn moeder heeft hij nooit gekend, zijn vader sterft als Joshua 16 is. Broers en zussen heeft hij niet. Moederziel alleen is hij een prooi voor kwaadwillenden. Eerst mannen die hem dwingen toe te treden tot een soort sekte, daarna een mensenhandelaar die hem naar Nederland vervoert. Hij ontsnapt. Nu is hij vader en wil hij voor zijn kinderen zorgen.

Hij groeit op in Bo, in Sierra Leone. Brede zandwegen van rode aarde, lage bebouwing, veel drukte. Zijn vader moet vaak naar Freetown, de hoofdstad. De kleine Joshua mag geregeld mee. Nadeel is wel dat hij dan school verzuimt. Joshua zit op een christelijke basisschool. Hij kan best goed leren, maar van een middelbare school en een diploma halen komt het in Sierra Leone niet.

Geheim genootschap

Als hij 16 is, overlijdt zijn vader. De enige familie die hij heeft. Vrienden van vader komen het hem vertellen. Die willen hem vervolgens dwingen toe te treden tot de Poro. Dit genootschap voor mannen is berucht in Sierra Leone en Liberia, met z'n geheime rituelen en verborgen praktijken. Martelen behoort daar ook toe, ondervindt Joshua als hij niet toe wil treden en ontvoerd wordt.

Dagenlang duurt het, voordat Joshua weet te ontsnappen. Hij is moe, alles doet hem zeer. Toch weet hij de bewoonde wereld te bereiken. Een witte man biedt hem onderdak en hulp aan. Hij zal zorgen dat Joshua een opleiding kan doen. Wat een geluk. De man vervoert hem naar Nederland; daar zal Joshua veilig zijn. Niets blijkt minder waar.

Joshua wordt opgesloten en moet maandenlang 'nare, slechte dingen' doen. Hij benoemt ze verder liever niet. In een letterlijk onbewaakt ogenblik neemt hij de benen. Hij stapt naar de politie. "Dat vond ik spannend, want waar ik vandaan kom, is de politie niet te vertrouwen." Maar ze zijn aardig en sturen hem naar Ter Apel.

Het aanmeldcentrum: doodeng

Nog dezelfde dag komt hij aan in het aanmeldcentrum. Opnieuw heel spannend, Joshua doet die nacht geen oog dicht: "Ik zie dat nóg voor me. Ik zat op een kamer met jongens die drugs deden. Ik dacht 'God weet hoe gek ze daarvan worden'. Doodeng was het." De dag erna mag hij gelukkig door naar een opvang voor minderjarige asielzoekers. Eerst in Zuidlaren, dan in Assen.

Hij heeft er veel plezier, al zijn er ook veel regels. Regels, daar is Nederland wel goed in. Maar afijn. In die tijd leert hij Nederlands spreken en doet hij daarna de koksopleiding. Hij houdt van koken en geniet van school. Als hij 18 wordt is het echter ineens gedaan. Niet minderjarig meer, dus: uit de opvang, verhuizen, van school af. Een maand later wordt zijn asielverzoek afgewezen.

De IND gelooft zijn verhaal niet. Het gerenommeerde Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (IMMO) zal later oordelen dat de littekens die Joshua heeft, passen bij zijn asielrelaas. Maar dat helpt dan al niet meer. Zonder verblijfsvergunning komt Joshua terecht in een nachtopvang voor dakloze asielzoekers.

Een mooie dag

Overdags zwerft hij op straat. Tot hij een dominee ontmoet die hem een aantal maanden in huis neemt. "Dat was zo'n mooie dag." Het verandert zijn leven. Joshua probeert opnieuw of hij naar school mag en zowaar: dat lukt. Aan het Alfacollege begint hij met de opleiding voor timmerman. Hij houdt van hout, van nieuwe dingen maken en vooral ook van dingen repareren, vertelt hij gepassioneerd. Oude meubels een nieuw leven geven, bijvoorbeeld. Hij geniet ervan.

In de tijd bij de dominee ontmoet hij een jonge vrouw. "De vlam sloeg gelijk in de pan." Net als hij komt ze uit een gebroken gezin. Ze heeft al een zoontje en samen krijgen ze al snel een dochtertje. Joshua zorgt graag voor beide kinderen. "Ze zijn allebei van mij, zo voelt het."

"Ik weet toch dat je lief bent"

Een aantal jaren gaat het goed met het jonge gezin. Maar zoals zoveel relaties, gaat ook deze stuk. Toch wil Joshua voor zijn kinderen zorgen. De moeder heeft daar inmiddels andere ideeën over. Het wordt een vechtscheiding en ze houdt zich niet aan de omgangsregeling. Zijn kleine meisje is in juli jarig, ze wordt 4. Hij ziet haar pas later. "Geeft niks papa", zegt ze, "Ik weet toch dat je lief bent?" Hij moet ervan huilen.

Joshua wil nu per se een verblijfsvergunning hier. "Ik moet wat van mijn leven maken. Voor mijn kinderen." Hij is nu 8 jaar in Nederland. "Ik heb zoveel gedaan, heel veel goede mensen leren kennen. Ook slechte trouwens, maar meer goede. Ik heb veel mensen zien lijden. Sinds ik hier ben, ben ik meer als getal behandeld dan als mens. Ik heb verschrikkelijk mazzel gehad dat ik de dominee heb ontmoet. Veel jongens en meisjes hebben dat geluk niet."

Het lange, gedwongen afwachten wat autoriteiten beslissen over jouw leven kan gevaarlijk zijn, weet Joshua. Hij is zelf ook depressief geweest, suïcidaal. "Wij zijn mensen, weet je. Ik ken er veel met zóveel talenten. Ze krijgen niet de kans om bij te dragen aan dit land. Het kan zo veel beter." Hij valt even stil, denkt na. Dan: "Ik ben geen asielzoeker. Mijn verblijfsstatus in Nederland is niet wie ik ben."

*Met hartelijke groet,
Helmer Roelofs
INLIA, Groningen*

De abstracte schilderijen

In de komende periode exposeer ik, **Willemina Bakkenes**, mijn schilderijen in 't zaaltje van de Remonstrantse kerk. Ik ben professioneel beeldend kunstenaar en schilderes. Na mijn verhuizing van de Anninksweg naar de Woolderes heb ik een heel nieuwe oeuvre geschilderd. De aanleiding daartoe was mijn overdenking over het leven. Het leven is kleurrijk, beweeglijk, veranderlijk en oneindig gedifferentieerd, streeft altijd verder. Boomstronken, rivieren en diepzeeleven inspireren mij enorm. Elke emotie heeft een kleur en een vorm. Zo ontstaat een 'Oerpatroon' zoals ik al mijn werken noem. Elk werk verkrijgt wel een eigen betekenis die bij het resultaat hoort.

Men kan deze werken zien als emotionele en gevoelige ervaringen. Op één enkele levensdag zijn er gebeurtenissen en nieuwigheden te verwerken. Vanaf de geboorte tot het punt nu heeft zich de Ziel gevormd en bewust of onbewust hebben zich diep intern wensen, idealen, ideeën, stemmingen en sferen genesteld. De veelvuldige en soms dwingende informatie vanuit de omgeving versmelten tot een boeiend met verf gecreëerd resultaat.

De structuur van chemische en biologische processen met de elektrische ontladingen vanuit het begin van het leven, doorwerkend tot in het nu, inspireren mij.

De **pluriformiteit** van alle levensvormen, de **creativiteit** en vooral de **kleurrijkheid** geven mij het thema '**Oerpatronen**' van het ontkiemend en ontwikkelend leven.

Wanneer men meer dan 17 tellen aandachtig kijkt, vindt men plotseling kleine wondertjes en komen de werken in de toeschouwer tot leven.

Dit nieuwe oeuvre is nog niet zo bekend, en de slappe tijd van corona heeft mij als kunstenaar bijna de grond van bestaan weggenomen. Daarom ben ik blij met een kleine tentoonstelling in dit kerkgebouw. Wie eventueel een werk in bezit wil hebben, kan zelf een redelijk bod doen.

Romantische beelding en **Doorwerkingen** zijn de respectievelijke namen van de hier afgebeelde kunstwerken.

Willemina Bakkenes



Collecte opbrengsten oktober

03 okt.	Stichting Hulphond	€ 86,70
10 okt.	Stichting Hulphond	€ 51,10
24 okt.	Stichting Hulphond	€ 121,85
31 okt.	Stichting Hulphond	€ 101,45

Agenda december 2021

wo. 01 dec.	Sluitingsdatum kopij Passant	
wo. 15 dec.	Verspreiden Passant	11.00-11.30u
di. 21 dec.	Kerstdiner vanaf 16.45u.: aperatief; 17.30 u.: diner opgave vóór 14 december, zie pag. 3	



Adressen

Predikant:

Kirsten Slettenaar
 Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne
 Tel: 074- 357 42 76; e-mail: xbirds@wxs.nl
 werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag,
 vanaf 8.30 uur

Voorzitter (a.i):

Onno Bordes
 Tel.: 06 832 453 77; e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com

Secretaris:

Vacature
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com

Penningmeester:

Trijnie Lotgerink Bruinenberg
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl
 Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
 t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en
 andere persoonlijke gegevens:
 Jen van Gijssel
 Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal
 Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijsbox@hetnet.nl

Diaconie:

Eef Huiskamp
 Tel.: 074 - 291 32 57; e-mail: eefhuiskamp@gmail.com
 Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:
 t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel: 074-291 82 49

Coördinatie Kosterij:

Joop Lotgerink Bruinenberg
 Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbwt2018@gmail.com

Redactie:

Anke Kampinga en Johanna de Jong
 Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
 Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk: 1ste woensdag 1 december 2021

Diensten 10.30uur

Datum	Predikant, Liturg Organist, Collecte	Koster, Bloemen, Koffie
November		
28 nov.	Kirsten Slettenaar	Gerrit Knol
1ste Advent nieuwe vrienden	Marga Jolij <i>Dennis Vallenduuk</i> <i>Stichting Hulphond</i>	Els du Rieu Annemarie Schimmelpenninck
December		
05 dec.	Jasper van der Horst	Greetje Knol
2de Advent	Marga Jolij <i>Paul Kuiper</i> <i>Voedselbank</i>	Erika Schenck Juke Touw
12 dec.	Kirsten Slettenaar	Casper Suir
3de Advent	Ada Douwes Dekker <i>Dennis Vallenduuk</i> <i>Voedselbank</i>	Ineke Vervoort Gerrit Knol
19 dec.	Arie Nico Verheul	Roos Boonstra
4de Advent	Nel Korstanje <i>Dennis Vallenduuk</i> <i>Voedselbank</i>	Roos Boonstra Willemien Huijzinga
24 dec. 19.30 uur	Kirsten Slettenaar Iris Kraak <i>Paul Kuiper</i> <i>Voedselbank</i>	Casper Suir Juke Touw Like van Hasselt
25 dec. Kerstdienst	Kirsten Slettenaar Ada Douwes Dekker <i>Paul Kuiper</i> <i>Voedselbank</i>	Jan van Gijssel Juke Touw Jen van Gijssel
26 dec.	Geen dienst	
02 jan. 2022	Ontmoetingsbijeenkomst	
09 jan. 2022	Johan Goud Iris Kraak	Maarten Huiskamp Ada Douwes Dekker Eef Huiskamp

Bloemen uit de dienst

Trijnie Lotgerink Bruinenberg
 tel. 053-478 72 71
 email: tvanderw@live.nl



Foto voorpagina Richard Bremer
 Foto achterpagina Roos Boonstra