



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

Jaargang 14, nr.02
Februari 2022

Verdronken water - 1953

Februari, ik was twaalf
de wereld was nog heel gewoon
de duinen en de zee mijn vrienden
want zo iets ging vanzelf.

Toen kwam het water in de nacht
zo oorverdovend was de wind
en het verdriet van iedereen
ik werd opeens wat minder kind.

Mijn oom de dominee bad lang
voor hen die zijn in nood op zee
en iedereen bad met hem mee
en iedereen was bang.

Wat duurt vergeten lang
voor wie niet kan vergeten

Na zoveel tijd kijk ik terug
al die jaren in mijn rug.

Johanna Kruit (1940)

Uit: Zoals de wind om het huis (1995)

Cruciaal in het gedicht van deze Zeeuwse dichteres is hoe een ingrijpende jeugdherinnering doorwerkt in het leven. Je kunt het niet vergeten, al zou je willen.

Zij voelt het 'al die jaren in mijn rug', zoals zij het uitdrukt. Voor mij is dat heel herkenbaar: bepaalde herinneringen aan mijn kindertijd draag ik blijvend in mij mee. 'ik werd opeens wat minder kind'.

En bij het ouder worden beleef ik in het reflecteren de diepte ervan, de invloed die het had op mijn leven én de pijn die het oproept. Mij daarmee verbinden kan bevrijdend zijn, ruimte geven, genezen.

Peter Hofman

Agenda

Algemene Ledenvergadering

Datum: **30 januari**

Tijd: na de dienst (onder voorbehoud van de coronaregels)

Meditatie

Datum: **woensdag 16 februari** (zie pag.5)

elke 3de woensdag van de maand

Tijd: 10.30 - 11.00 uur

Begeleiding: Iris Kraak

Leven en levenseinde

Datum: **woensdag 23 februari** (zie pag.5)

Tijd: 14.00 uur

Spreker: Bärbel Dorbeck-Jung en Cor Langen

Themamiddag liturgie,

Datum: **woensdag 2 maart** (zie pag.6)

Tijd: 14.00 - 16.00 uur

Spreker: Carla Borgers en Kirsten Slettenaar

Opgave: t/m 28 februari bij Iris Kraak



Kerkenraadspraak

Na weer een lockdown vlak vóór de kerstdagen vielen de kerstavond-dienst, de dienst van de 1e kerstdag en de zondagdiensten in januari uit. Maar vooral de lockdown van de kerstdiensten, waardoor we het kerstfeest niet bij en met elkaar konden vieren met zang en dienst was bijzonder spijtig. Gelukkig was er een warme online dienst.

De persconferentie van 14 januari moet nog gehouden worden als deze kerkenraadspraak de deur uitgaat, maar de situatie blijft somber.

De planning is om **30 januari** na de dienst een **ALV** te houden. Het voorzitterscollectief en het aanstellen van de nieuwe secretaris Ada Douwes Dekker komt in stemming. In ieder geval wordt vóór 30 januari al schriftelijk om een stemming gevraagd. De kerkenraad kan dan in februari van start.

Eerder heeft Emile Cornel zich aangemeld als penningmeester. Helaas heeft hij zich om persoonlijke redenen teruggetrokken. We zoeken dus nog een penningmeester. Misschien zoeken we een penningmeester buiten onze gemeente. Gelukkig blijft Trijnie Lotgerink Bruinenberg de lopende financiële zaken afhandelen.

En dan het voorzitterscollectief. Dat bestaat uit: Agaath Cornel, Cor Langen, Jen van Gijssel en Simone van Donselaar. Zij hebben deze taak op zich genomen. Ieder neemt gedurende een half jaar het voorzitterschap op zich. Dit voor een periode van twee jaar. Dus in deze komende tijd kan een enthousiast lid zich melden voor de vacature van voorzitter.

Ook is er een vacature voor kerkmeester. Gerrit Knol heeft deze belangrijke taak lang op zich genomen. Wij zijn hem dankbaar voor al het werk dat hij heeft verzet. Gelukkig blijft hij de inkoop van de catering en de coördinatie van de tuin nog doen.

Zo zijn wij de eerste kerkenraadsvergadering in januari bezig geweest met het invullen van (populair gezegd) de 'pop-petjes'.

De video-installatie is geïnstalleerd. (zie stuk in Passant). Een dienst online zonder gemeente met zang blijft een kater. Mocht de lockdown nog aanhouden, dan is een van te voren opgenomen dienst met enkele leden en (zang?) een mogelijkheid.

De kerkenraad hoopt dat wij allen in goede gezondheid weer volop kunnen genieten van onze diensten en van elkaar in het nieuwe jaar.

Simone van Donselaar

Personalia

Overleden, Hengelo 30 december 2021

Dhr. H. (Hans) Annink, Zutphen, 27-02-1944.

Vriend van onze gemeente.

Ingeschreven als vriend:

Dhr. W. (Wijnand) Piiffers, Enschede

Per 1 januari 2022.

Cortège

Bij een kerkdienst begeleidt een kerkraadslid de predikant en draagt de dienst aan haar/hem over. Een hand geven aan het begin en einde van de dienst is een mooi symbool. Wij verkeerden in de veronderstelling dat deze taak alleen bestemd was voor de kerkenraadsleden.

Echter in de kerkorde is daarover niets genoteerd. Omdat onze kerkenraad te klein is, willen wij de cortège-groep uitbreiden. We hebben al eerder oud kerkenraadsleden gevraagd om bij te springen, maar in feite kan ieder gemeentelid deze taak op zich nemen. Wie dit graag wil doen kan zich bij mij melden.

Simone van Donselaar

053 4320736

sdonsbuijs@outlook.com



Remonstrantica

Afgelopen jaar hebben we als gemeente verschillende nieuwe vrienden en zelfs een nieuw lid mogen verwelkomen. Mede om die reden bied ik dit voorjaar een cursus Remonstrantica aan. Tijdens drie middagen verdiepen we ons in de geschiedenis en het gedachtegoed van de Remonstranten. Ook de organisatiestructuur en de toekomstplannen zoals beoogd in het landelijk beleidsplan 2020-2030 komen aan bod.

Uiteraard is iedereen welkom: nieuwe leden en vrienden, gemeenteleden die hun achtergrondkennis weer eens willen oprispen en mensen die het gewoon interessant vinden om mee te doen.

De **data** waarop we samenkomen zijn: 28 april, 19 mei en 9 juni, steeds van 14-16u in de kerkenraadskamer.

Kirsten Slettenaar

Mededeling over Leo Schenck

Door zijn toenemende zorgbehoefte moest Leo helaas worden opgenomen in verpleeghuis Het Woolde:

Woolderesweg 45-5, 7555 LH in Hengelo.

Bezoek doet hem goed (kamernummer 5).

Graag tevoren een berichtje naar mij: 074 2918502.

Erika Schenck

Hans Annink

Op 30 december 2021 is Hans Annink onverwacht maar vredig in zijn slaap overleden. Al een kleine twee jaar voelde hij zich verbonden met onze gemeente. Voor veel gemeenteleden was de eerste 'echte' kennismaking met Hans tijdens de startzondag in 2020. Vanwege corona duurde het tot afgelopen najaar voor Hans in een kerkdienst verwelkomd kon worden als vriend van onze gemeente. Zelf voelde hij zich al verbonden met deze gemeente vanaf het begin dat hij hier over de vloer kwam. En dat was bijzonder, want Hans ging niet gemakkelijk de verbinding aan met mensen die hij niet kende. Dankbaar was hij dan ook dat hij hier een thuis vond en dat zijn behoefte aan religie en spiritualiteit gevoed werd.

Namens de familie en met name zijn partner Cisca mag ik iedereen bedanken die eraan heeft bijgedragen dat Hans zich opgenomen wist in onze gemeente. Ook de vele blijken van medeleven na Hans' plotselinge overlijden zijn met dankbaarheid ontvangen.

Kirsten Slettenaar

"Wij zijn toch pelgrims allegaar"

Denkend aan Hans Annink (1944-2021)

Het overlijden van Hans Annink op 30 december raakte mij zeer. Een week daarvoor had ik hem nog gesproken over de leesgroep die wij weer opnieuw wilden opstarten na een periode van stilstand. Hij zou mij na Nieuwjaar daarover terugbellen....

Vorig jaar was ik blij verrast geweest toen Hans zich als vriend aan onze gemeente verbond. Voor mij was hij in de eerste plaats de man van die bijzondere voettocht naar Santiago de Compostella en weer terug. Ik herinner mij nog goed het krantenbericht over zijn vertrek op Allerzielen 2 november 1977 vanuit de St. Jacobuskerk in Enschede. Via de krant kregen we flarden mee van die tocht en natuurlijk de terugkeer op 9 september 1978 in dezelfde kerk waar te midden van familie en vrienden een dankbaarheidsmis werd opgedragen.

Maar mijn echte aanraking kwam vooral door het boek dat hij schreef over zijn pelgrimage: *Een late pelgrim op de melkweg* (1980). Bij het lezen werd ik getroffen door de eerlijkheid waarmee hij al zijn weerstanden, ontberingen en pijn beschreef - naast de vele mooie ontmoetingen en geluismomenten, in de vele dagboekantekeningen die de directe belevingen beschrijven en de innerlijke verwerking ervan. Nu ik het boek weer lees, ervaar ik dat opnieuw.

Evenals de oude pelgrims die zijn voorbeeld waren, ging Hans niet alleen de heenreis te voet, maar ook de terugreis. In die zin was hij een late pelgrim op de sterrenweg maar in 1977 een voorloper voor de latere hausse.

Hans Annink kwam uit een Rooms Katholiek gezin. Zijn gymnasium opleiding volgde hij op het toenmalige seminarie Sancti Alberti in Zenderen. Hij studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen en de Rijksuniversiteit in Leiden. Na zijn afstuderen werd hij docent aan de pedagogische academie Edith Stein in Hengelo. In die periode kreeg hij een zwaar motorongeluk dat hij amper overleefde. In het ziekenhuis en een lang verblijf in de St. Maartenskliniek in Nijmegen had hij alle tijd om over zijn leven na te denken. In zijn studietijd was hij al diep getroffen door de vroegere bedevaarten naar Santiago. Zo rijpte het plan voor zijn tocht. Hij nam ontslag en bereidde zich voor op zijn bedevaart.

Na zijn pelgrimage keerde hij niet terug als docent maar werd leerplanontwikkelaar bij de SLO in Enschede. Hij hield zich voor het basisonderwijs bezig met geschiedenis, wereldoriëntatie en geestelijke stromingen. Hij trouwde, kreeg een zoon en een dochter, maar het huwelijk liep uit op een scheiding. De laatste ruim twintig jaar leefde hij samen met zijn partner Cisca Govers. Zij bewoonden het vroegere Padvindershuis aan de Mussenstraat dat ze Het Annink noemden.

Toen ik vorig jaar met hem over zijn boek sprak en hoe het mij geraakt had, zei hij dat het zijn leven ook sterk had veranderd. Hij raakte weg van de Rooms Katholieke kerk en was uiteindelijk als vriend in de Remonstrantse gemeente beland waar het niet-dogmatische hem aansprak.

In het voorwoord van zijn boek schreef hij indertijd: *'De bedevaart naar het verre Galicië is niet het exclusieve erfstuk van de Katholieke kerk maar een deel van ons aller verleden (...) als een bezinning op het vaderland, waarnaar wij allen op zoek zijn, ook al maakt een ieder zich daarvan zijn eigen voorstelling'*.

Toen ik op 5 januari de kamer binnenkwam waar Hans lag opgebaard, trof mij de jakobsschelp die aan een der wanden hing. Het ontroerde mij en ik dacht aan de laatste woorden van zijn boek: *'Wij zijn toch pelgrims allegaar'*.

Peter Hofman



Studieverlof

Afgelopen zomer heb ik mij drie maanden verdiept in het onderzoeken van raakvlakken tussen haptonomie en christendom. Uiteindelijk heb ik beide vakgebieden getypeerd als mogelijke invalshoeken in de zoektocht naar zingeving. Het heeft de titel gekregen 'Zin zoeken met lichaam en ziel'. Graag licht ik hier in het kort toe wat mijn bevindingen zijn.

Haptonomie

Eén van de kernideeën van de haptonomie is dat je contact maakt met wat *is*. Niet met wat je wilt, niet met wat zou horen of moeten, niet met wat je geleerd hebt, niet met wat niet mag. Maar je maakt in eerste instantie contact met wat *is*. Wat dient zich aan? Wat voel je in je lichaam? En waar voel je dat? Wat voor gevoel is dat, hoe zou je er een woord aan kunnen geven? En vervolgens ga je het niet analyseren (niet bedenken waarom je je zo voelt, waar het vandaan komt, wie of wat het veroorzaakt heeft, hoe je het kunt oplossen), maar je stelt jezelf de vraag: 'mag het er zijn?'

Mede door deze benadering leef ik zelf meer in het hier en nu. Ik doe het met wat zich aandient, met dat wat er is, met alles wat zich voordoet. Ik was gewend om overal eerst goed over na te denken. Maar nu combineer ik mijn denken met wat ik aan lichaamssignalen oppik, wat ik voel, met wat zich aandient. Door meer vanuit hoofd, lichaam én ziel aanwezig te zijn, ontstaat er ook een andere manier van omgaan met zingeving. Ik word beter gewaar wat voor mij zinvol is. Ik ben meer mezelf. Het weten/voelen/ervaren van 'dit is wie ik ben' mag er steeds meer zijn.

Christelijke traditie

De haptonomische benadering reikt een *basis* aan door jezelf als geheel steeds meer te leren kennen en te leren voelen. De christelijke traditie daarentegen reikt een *kader* aan, met begrippen, rituelen en gebruiken. In geloofsgemeenschappen komen mensen bij elkaar, delen ze hun vragen en ervaringen met elkaar en vieren ze hun geloof samen. Woorden, bijbelverhalen en begrippen worden aangereikt om eigen gedachten en ervaringen te kunnen duiden. Door je levensverhaal te verbinden met dat van anderen (mensen om je heen, uit de traditie of uit bijbelverhalen) en met God, ontstaat er een kader. Je kunt jezelf spiegelen, kunt leren van anderen, inzichten en ervaringen opdoen die je helpen bij je zoektocht naar zin.

'Ik ben die ik ben'

In het verhaal van Mozes komen de kern van de haptonomische en de religieuze benadering bij elkaar. Wanneer Mozes voor het brandende braambos staat, hoort hij een stem die zegt 'Ik ben die ik ben'. Het is de Godsnaam die resoneert in Mozes' innerlijk. Na een flinke zoektocht en innerlijke worstelingen vlamt hier op de bodem van zijn ziel een vuur op. Temidden daarvan klinkt de kern zoals die geldt in ieders bestaan: 'ik ben die ik ben'. Een kern die je alleen kunt horen en voelen wanneer die stem er mag zijn.

Wanneer alles wat er in je is, alles wat jij belichaamt, er mag zijn zoals het er is. Hierin valt de haptonomische benadering te herkennen.

Mozes kan vanuit deze kernervaring uitgroeien tot de leider van het volk Israël. Zo kan hij hen bevrijden uit alles wat hen vastzet en beknelt, opdat ook zij toe kunnen groeien naar het moment dat ze kunnen zeggen 'ik ben die ik ben'. Hier valt de religieuze benadering te herkennen: geïnspireerd door een transcendente ervaring komt Mozes in zijn kracht te staan en kan hij anderen op zijn beurt inspireren. Anderen kunnen zich weer aan hem spiegelen. Zijn verhaal is in de loop van eeuwen een interpretatiekader gaan vormen voor velen.

Zin zoeken met lichaam en ziel

Het Mozesverhaal geeft als religieus verhaal een prachtig kader voor ieders eigen zoektocht naar zin. Het verhaal spiegelt vele kanten die de zoektocht naar zin kenmerken. Tegelijk zijn de basiselementen zoals de haptonomie die schetst, herkenbaar in dit verhaal. Want hoe meer jij er als mens mag zijn (hoe meer je kunt zeggen 'ik ben die ik ben'), hoe meer je weet en voelt en ervaart wat er werkelijk toe doet in het leven.

Notendop

Dit is in een notendop waar mijn studieverlof over ging. Ik heb bovenstaande uitgewerkt en hoop het uit te kunnen geven in een boek. Ik kan me voorstellen dat het vragen kan oproepen of dat u er meer van zou willen weten. Wanneer corona het toelaat zou ik het fijn vinden om er na een kerkdienst of op een ander moment meer over te vertellen. Daarover hoort u te zijner tijd meer.

Kirsten Slettenaar



Telefoonnummer

Tijden veranderen en dat geldt ook voor het gebruik van vaste telefoons. Meer en meer maak ik gebruik van mijn mobiele telefoon. Ik heb daarom besloten om de vaste huistelefoon af te schaffen. Vandaar deze mededeling: voortaan kunt u mij bereiken op 06-3737 4508. Wanneer ik niet bereikbaar ben kunt u eventueel de voicemail inspreken of mij een appje sturen.

Kirsten Slettenaar

Programmacommissie

Leven en levenseinde

Op **woensdag 23 februari** (14.00uur) is de programma-commissie van plan het thema 'leven en levenseinde' te introduceren. Het levenseinde is het laatste gedeelte van het leven, niet alleen het sterven. Er zijn vragen: Wil je nadenken over je leven, over het laatste gedeelte ervan? Besef je dat het levenseinde naderbij komt? Kijk je terug op alle mooie momenten of kun je er niet omheen dat er dingen zijn misgegaan? Levert het laatste gedeelte tijdsdruk op of ben je in staat de tijd al vast uit te schakelen? Voel je het verlangen nog van alles te doen of zoek je het liever in het alledaagse?

Aan de hand van een compilatie van het tv-programma 'Kijken in de ziel' (NTR, Coen Verbraak) gaan we in op de vragen die stof tot nadenken geven. We gaan met elkaar in gesprek op basis van vier video fragmenten. Muziek is nodig, woorden zijn niet genoeg. Vandaar dat het programma wordt omlijst door een prachtige cantate van Johan Sebastiaan Bach: 'Gottes Zeit ist der allerbeste Zeit' (BWV106). Voorafgaand wordt het thema kort toegelicht.

In het vervolg van deze bijeenkomst komen vragen rond het levenseinde aan bod, onder andere in bijeenkomsten 'Eten en praten met...', een toneeluitvoering, een kerkdienst en een lezing. De bijeenkomsten zijn tot juni gepland.

Bärbel Dorbeck-Jung en Cor Langen

Meditatie

In de preek van de eerste advent, haalde Kirsten een interview aan met Miek Pot die jarenlang in een Kartuizer klooster verbleef.

In een interview vertelt ze: "Stilte is een voorwaarde om van een nare eenzaamheid te komen tot het positieve gevoel van alleen-zijn. Je zoekt de stilte achter de stilte, en zo kun je verbinding maken met je eigen ziel. Zo kom je steeds meer bij jezelf".

Een hulpmiddel om die stilte te zoeken is meditatie. Op verzoek van een gemeentelid organiseert de programma-commissie een maandelijkse meditatie bijeenkomst.

We beginnen met wat ontspanningsoefeningen. Eventueel wordt een tekst uitgesproken. Vervolgens zijn we een kwartier tot twintig minuten stil, waarbij we onze adem proberen te volgen. Erna is de mogelijkheid om na te praten. Als er behoefte is, kunnen we de bijeenkomsten uitbreiden.

Tijd: elke derde woensdag van de maand
van 10.30 tot 11.00

We beginnen op **woensdag 16 februari**.

Iris Kraak

Bedankt

Voor alle blijken van medeleven rond het overlijden van mijn vader wil ik iedereen graag bedanken. Ik was verrast en geraakt door de vele persoonlijke woorden van troost. Ook voelde ik me gesterkt door begripvolle woorden over het verlies van nu mijn beide ouders. Ik voel me dankbaar om te mogen werken in een gemeente waar zoveel levenswijsheid te vinden is.

Kirsten Slettenaar



Video-installatie in de kerkzaal

De kerkenraad is verheugd u te kunnen medelen dat het dankzij een gift mogelijk was om camera's aan te schaffen voor in de kerkzaal. Deze zijn inmiddels geïnstalleerd. Daarom is het vanaf 30 januari mogelijk om kerkdiensten thuis niet alleen te beluisteren maar ook te bekijken. Diensten zijn dan live te volgen, maar kunnen ook op een later moment aangezet (bekeken / beluisterd) worden.

Einde Kerkomroep

Er is wel een belangrijke verandering: u kunt de diensten niet meer volgen via de kerkomroep.

Ook via de website via www.kerkomroep.nl kunt u de diensten niet meer meeluisteren.

Hoe dan wel?

- Op een tablet of mobieltje kan de app van 'kerkdienstgemist' gedownload worden. Via deze app is de dienst dan te zien en te horen. De app is te herkennen aan bovenstaand groen logo
- Een andere mogelijkheid is via de website: www.kerkdienstgemist.nl.

In de kerkzaal

Degenen die liever niet in beeld willen komen, kunnen plaatsnemen in de driehoek 'de kleine deur, bureau, camera zijmuur'. Van de zitplaatsen in deze ruimte worden geen beelden opgenomen.

Toegankelijker

De kerkenraad hoopt de diensten op deze manier toegankelijker te maken voor iedereen die thuis graag de dienst mee wil beleven. De behoefte hieraan blijkt wel uit bijvoorbeeld de online Kerstviering. Deze telde 105 kijkers en 41 luisteraars via de kerkomroep.

Jan van Gijssel / Kirsten Slettenaar

Collecterooster februari/maart 2022

De Leprastichting

Maria Trinta uit Mozambique wist niet dat ze lepra had. Ze ontdekte vreemde plekken op haar armen en benen. Ze schaamde zich er voor. Uiteindelijk ging ze naar een gezondheidspost, die zeker 15 km. ver weg was. Daar kreeg ze al snel de diagnose lepra. Ze voelde zich heel slecht over zichzelf. Gelukkig werd al snel met de behandeling begonnen, want de plekken werden groter en ze kreeg misvormingen. De buien gingen haar mijden, want de wonden hadden een nare geur. Ze leerde ook, hoe ze de wonden moest verzorgen en tot haar blijdschap werden ze kleiner, in plaats van groter. Ze kreeg ook medicijnen en de ziekte, die als ongeneeslijk bekend stond, ging genezen.

Het is prachtig, dat deze ziekte eindelijk te genezen is. De Leprastichting heeft als doel om deze vreselijke ziekte uiteindelijk helemaal uit te bannen. Daaraan willen we graag meewerken. Enkele weken zal er voor de leprastichting gecollecteerd worden om te helpen dit grote doel te verwezenlijken.

Ook storten op de rekening van de diaconie kan natuurlijk. Rekeningnummer: NL50 INGB 0003 6979 24 o.v.v. De Leprastichting.

We bevelen deze collecte van harte aan.

Namens de diaconie,

Eef Huiskamp.

Themamiddag over liturgie in de Remonstrantse kerk

Tijdens de gezamenlijke Rem-Do of Do-Rem diensten is er een iets andere liturgie dan gebruikelijk. Misschien heeft u zich al wel eens afgevraagd waarom dat zo is.

Deze liturgie is samengesteld vanuit de twee tradities. Je zou het een compromis kunnen noemen.

Ter voorbereiding op de gezamenlijke dienst van 20 maart gaan we op **woensdag 2 maart** deze liturgie toelichten vanuit de twee tradities: Carla vanuit de Doperse traditie en Kirsten vanuit de Remonstrantse traditie. De middag begint om 14.00 uur en we denken om ca. 16.00 uur af te sluiten. Inloop vanaf 13.30 uur met thee of koffie.

Uiteraard houden we ons aan de dan geldende coronamaatregelen. Om eventuele wijzigingen op het laatste moment door te kunnen geven, vragen we u om zich op te geven. Dat kan tot en met 28 februari bij Iris Kraak: iris-kraak@gmail.com

Carla Borgers en Kirsten Slettenaar

H.Hartstra Stichting

Het "verhaal" van de bijna 70 jarige H.Hartstra Stichting.

De heer en mevrouw Hartstra, geboren in 1904 en 1908 in Dordrecht, woonden sinds de jaren veertig in Hengelo, en waren Lid van de Remonstrantse Broederschap en betrokken bij de Kring Hengelo, waaruit later de Remonstrantse Gemeente Twente ontstond.

De heer Henk Hartstra was internist en geneesheer-directeur van het toenmalige Koningin Julianaziekenhuis te Hengelo.

Op **5 mei 1952** is door de heer H. (Henk) Hartstra en mevrouw H.R. (Jet) Hartstra-Loeff, de H.Hartstra Stichting opgericht, om zo financiële steun te kunnen bieden aan projecten van:

Het Ziekenhuis, Remonstrantse Gemeente Twente en Volkshogeschoolwerk.

Na meer dan dertig jaar een sluimerend bestaan gevoerd te hebben, werd de stichting in **1982** een nieuw leven ingeblazen.

Het bestuur bestond vanaf dat jaar uit de heer en mevrouw Hartstra, een broer van de heer (Henk) Hartstra en een vriend, die de administratie voerde. Kort hierna werd het bestuur uitgebreid met een zus van de heer Hartstra en zijn nicht, mevrouw Oort-Hartstra. (overleden 31 oktober 2021). In de periode van 1992 tot 1999 werd het bestuur aangevuld met leden buiten de familie, die echter behoorden tot de Remonstrantse Gemeente Twente. De heren Ed Mittendorf, Ernst Muller, Wim Hilarius, Gijs van Driem, Karel de Lange en mevrouw Like Wols waren bestuursleden in de loop van deze jaren.

In 1998/1999 werd een samenwerking aangegaan met de **Haëlla Stichting** om de stroom van aanvragen te kanaliseren. Deze stichting heeft een professioneel secretariaat dat voor een aantal fondsen de voorselectie uitvoert. Ook nu worden de aanvragen gecheckt via de Haëlla Stichting en is er een goede samenwerking en overleg met elkaar. Zie de website www.haella.nl.

In mei **1998** traden de heer en mevrouw Hartstra, i.v.m. hun hoge leeftijd, uit het bestuur, en kort hierna, op 26 augustus 1998, overlijdt de heer Hartstra en in hetzelfde jaar ook zijn broer en zuster.

De heer Hartstra, die gedurende zijn leven al grote bedragen aan de Stichting had geschonken, laat na zijn overlijden zijn gehele vermogen na aan de H.Hartstra Stichting en later hebben ook andere familieleden geld in het fonds gestort.

De **Stichting tot Instandhouding Remonstrantse Gedachte in Twente** is een zelfstandig onderdeel van de H.Hartstra Stichting en ondersteunt/staat garant voor o.a. de PR en de programmacommissie van de Remonstrantse Gemeente.

In 1982 stelde de heer Hartstra vast dat de genoemde doelen achterhaald waren.

Er werden nieuwe doelen geformuleerd:

- verenigingen, stichtingen, bewegingen en/of personen, die opkomen voor "the lone, lost and least" (Maarten Luther King) in de maatschappij,
- de Remonstrantse Kerk, zijnde een kerkgenootschap dat een vorm van Christendom belijdt op basis van vrijheid en verdraagzaamheid
- en projecten in z.g. ontwikkelingslanden, gericht op het bestrijden van honger, armoede en ziekten.
Bij voorkeur zal ontwikkelingswerk ondersteund worden dat beoogt de betrokkenen te helpen om zichzelf te kunnen helpen, zoals gezondheidszorg, onderwijs en verdraagzaamheid.
- Ook humanitaire hulp aan bevrijdingsbewegingen, zoals Amnesty International en PBI, komen hiervoor in aanmerking.

Het huidige bestuur gaat nog steeds van deze doelstellingen uit bij het geven van financiële ondersteuning, waarbij medische projecten de voorkeur hebben, gezien het beroep van Henk Hartstra. Hierbij wordt ook verwacht dat er goede verslaggeving, verantwoording van de besteding en voortgang van het project wordt gegeven.

Recentelijk is vanuit de H. Hartstra Stichting ook een ondersteuning gegeven voor het nieuwe orgel.

Aan vele projecten waarbij gemeenteleden betrokken zijn of waren, zoals St. Hakuna Matata, Burundi, Dunga/Kenya Development, Vrienden van Rwanda, St. Exodus Twente, War Trauma Foundation, ZGT Overzee, e.a. werd gedoneerd.

Tevens worden jaarlijks bedragen overgemaakt aan Amnesty International, St. voor vluchteling-studenten UAF, St. Humanitaire Hulp Syrië, PBI (Peace Brigades International), St. COME (Communication Middle East), nadat er contact is geweest over een project of een verslag is ontvangen.

Vele andere kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden, vaak aangedragen door bekenden, worden ondersteund, mits er een plan van aanpak/besteding en begroting ingediend wordt, in o.a. Bangladesh, Brazilië, India, Irak, Japan, Nepal, Oeganda, Rwanda, Sierra Leone, Vietnam.

In samenwerking met de Haëlla Stichting dragen we ook bij aan verschillende projecten, waaraan de bestuursleden van de H. Hartstra Stichting wel hun mening/fiat moeten geven.

We liften mee met de Haëlla Stichting en op hun website, onder het kopje samenwerken, staat de H. Hartstra Stichting. Daar vindt u de doelstellingen, de jaarrekeningen en welke projecten worden ondersteund. We vallen ook onder de ANBI regeling.

Natuurlijk kunnen ook projecten aangevraagd worden via de bestuursleden.

Het huidige bestuur bestaat uit;

Mw. Iris Oort, (achternicht van de oprichter Henk Hartstra), dhr. Bas van Etten, en vanuit de Remonstranten: dhr. Onno Bordes, penningmeester, mw. Thessa Wery-van Zoeren en mw. Jen van Gijssel-Boxem.

We vergaderen 3 à 4 keer per jaar en, indien nodig, hebben we regelmatig (mail) contact.

De visie op de wereldvrede van de heer en mevrouw Hartstra was: dat je Wereldvrede pas kunt bereiken als je de "four freedoms": *vrijheid van meningsuiting, godsdienst, gebrek en vrees*, hebt verwezenlijkt.

Met ons werk voor de Stichting hopen wij hier enigszins aan te kunnen bijdragen.

Nijverdal, nov 2021

J.J. van Gijssel-Boxem.



Mededeling over Ben Lievers

Op 14 november 2021 overleed Ben Lievers. Hij werd 81 jaar. Joke en hij waren twee jaar geleden naar Hengelo (Gld) verhuisd, waar ze naast de zoon van Joke kwamen te wonen. Toen corona kwam werd het erg stil om hen heen. De kinderen werkten lange dagen en durfden door corona bijna niet binnen te komen. Maar buiten spraken ze elkaar geregeld. Helaas kreeg Ben een dubbele longontsteking. Hij moest naar het ziekenhuis en daar kreeg hij er ook nog corona bij. Dat werd hem fataal. Hij overleed in het ziekenhuis.

Joke mist hem verschrikkelijk. Ze weet eigenlijk niet hoe ze verder moet. Ik zal haar adres onderaan schrijven, misschien wil iemand haar een kaartje sturen.

Ik bel haar geregeld. Ben is in onze gemeente penningmeester geweest. Dat vond hij heel moeilijk. Als penningmeester zat hij in de kerkenraad, toen ik voorzitter was. We wensden Joke veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Haar adres is: Antinkweg 2M. 7255 NV Hengelo (GLD)

Eef Huiskamp.

Agenda Passant februari 2022

wo. 09 febr. Sluitingsdatum kopij Passant

wo. 23 febr. Verspreiden Passant

11.00-11.30u

De overige agendagunten staan op pag.1



Diensten 10.30uur

Datum	Predikant, Liturg Organist, Collecte	Koster, Bloemen, Koffie
Januari 2022		
30 jan. (onder voorbehoud)	Kirsten Slettenaar Nel Korstanje Paul Kuiper Voedselbank	Greetje Knol Ineke Vervoort Anne Marie Schimmelpennick
Februari		
06 febr.	Etje Verhagen-Krikke, Zwolle Iris Kraak Dennis Vallenduuk De Leprastichting	Casper Suir Erika Schenck Willemien Huizinga
13 febr.	Kirsten Slettenaar Marga Jolij Dennis Vallenduuk De Leprastichting	Juke Touw Greetje Knol Like van Hasselt
20 febr. DoRem	Carla Borgers - Dennis Vallenduuk Tent of Nations	Jan van Gijssel DO Greet van Gelderen
27 febr.	Pieter Korbee, Leiden Nel Korstanje Paul Kuiper De Leprastichting	Gerrit Knol Johanna de Jong Thea Reerink
Maart		
06 maart	Kirsten Slettenaar Iris Kraak Paul Kuiper De Leprastichting	Maarten Huiskamp Ineke Vervoort Eef huiskamp

Bloemen uit de dienst

Trijnje Lotgerink Bruinenberg
tel. 053-478 72 71
email: tvanderw@live.nl



Adressen

Predikant:

Kirsten Slettenaar
Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne
Tel: 06 3737 4508; e-mail: xbirds@wxs.nl
werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag,
vanaf 8.30 uur

Voorzitter:

Vacature
e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com

Secretaris:

Vacature
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com

Penningmeester:

Vacature
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en andere persoonlijke gegevens:
Jen van Gijssel
Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal
Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijbox@hetnet.nl

Diaconie:

Eef Huiskamp
Tel.: 074 - 291 32 57; e-mail: eefhuiskamp@gmail.com
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:
t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel: 074-291 82 49

Coördinatie Kosterij:

Joop Lotgerink Bruinenberg
Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbw2018@gmail.com

Redactie:

Anke Kampinga en Johanna de Jong
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk:

2de woensdag: 09 februari 2022



Foto voorpagina Richard Bremer
Foto achterpagina Roos Boonstra

Remonstranten
Gemeente Twente