



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

Jaargang 14, nr.03
Maart 2022

Een motief

Als je ijverig naar de natuur werkt
zonder tevoren te zeggen:
ik wil dit of
ik wil dat,
werkend alsof je bezig was schoenen te maken,
zonder artistieke preoccupaties,
dan zul je niet altijd iets goeds maken.

Maar op sommige dagen,
als je er het minst aan denkt,
vind je een motief dat het uithoudt
bij het werk van degenen
die ons zijn voorgegaan.

Vincent van Gogh (1853-1890)
Uit: Jan van Bakel, Verzen van Vincent

Als poëzieweek-geschenk schreef Ramsey Nasr een tiental gedichten, samengesteld uit losse zinnen en woorden uit de brieven van Vincent van Gogh. Eerder al was mijn oud-docent, de in december overleden hoogleraar taalkunde, Jan van Bakel, respectvol met die brieven omgegaan. Hij zette een aantal dichterlijke zinsneden van Van Gogh in een poëtisch gelid, zonder in de tekst te knippen. Het waren dus 'Verzen van Vincent'.

Wat mij treft in de tekst, is de ervaring hoe je onverwacht iets blijvends ontdekt – 'een motief dat het uithoudt' – in het werk of de woorden van wie ons voorgingen.

'Motief' is wezenlijker dan 'onderwerp'. Zo kan ik geraakt zijn door een uitspraak, of die nu komt uit de bijbel, een gedicht of van een overleden vriend of vriendin.

Peter Hofman

Agenda

Themamiddag liturgie

Datum: **woensdag 2 maart** (zie pag.5)
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Spreker: Carla Borgers en Kirsten Slettenaar
Opgave: vóór 01 maart bij Iris Kraak:
iriskraak@gmail.com

Eten en Praten met..., thema Leven en levenseinde

Datum: **woensdag 09 en 23 maart** (zie pag. 4)
Tijd: 17.00 - 19.30 uur
Spreker: Kristen Slettenaar en Iris Kraak
Opgave: vóór 08 maart bij Iris Kraak:
iriskraak@gmail.com
Bijdrage: € 5,00

Meditatie

Datum: **woensdag 16 maart**
Tijd: 10.30 - 11.00 uur
Begeleiding: Iris Kraak

Vertelvoorstelling

Datum: **woensdag 06 april**
Tijd: 14.00 uur
Spreker: Marijke Broekhuijsen



Jan Mankes: Leliën (@flickr amber tree)

Kerkenraadspraak

Gemeente onderweg

is de titel van een uitgave van onze kerkenraad uit 1963. Er waren ook toen al beleidspunten:

- De gemeente is een huis waar iedereen een eigen plaats kan vinden.
- Het huis is zo open mogelijk. Wij schrikken mensen niet af met traditionele vormen.

Tijdens een bijeenkomst van de kerkenraad en het voorzitterscollectief op 3 februari 2022 zijn we aan de slag gegaan met het beeld van het huis. Functioneert het beeld nog? Voor sommigen wel, maar dan het liefst een huis in de natuur of op een heuvel, twee deelnemers zien meer in een bootje, één wil vooral ronde vormen en een ander schetst een beeld op grond van de verzamelingenleer. U ziet hoe divers de deelnemers zijn. De trefwoorden zijn herkenbaar: samenzijn, bescherming, vrijheid, thuis voelen, vaste bodem maar ook beweeglijkheid, betrokkenheid en openheid.

In 2022 zijn we nog steeds een 'gemeente onderweg'. Over de bestemming zijn we het zo een, twee, drie nog niet eens. Welke stip zien wij aan de horizon? Gaan we de gemeente nog langere tijd levend houden of doen wij na twee jaar gewoon het licht uit? Zetten we in op nieuwe leden werven of zien we meer heil in de samenwerking met andere gemeentes? Verminderen wij het aantal kerkdiensten?

Overigens werd er in 1940 al samengewerkt met de gemeente Lochem. De bekende ds. E.B.A. Poortman fietste wekelijks van Lochem naar Hengelo om catechisatie te verzorgen voor zo'n 15 catechisanten.



ds. Poortman

Er stond natuurlijk veel meer op de agenda. We gaan in deze 'na-Onno periode' tijd investeren in de onderlinge samenwerking. Vandaar dat wij voorlopig nog iedere maand vergaderen, de 1e donderdag van de maand. Er is maar één overlegvorm: de kerkenraad. Daarbij spelen het mailverkeer en WhatsApp een belangrijke rol. Verder bespraken we het 'kort verslag' van de clusterhoofden bijeenkomst van 25 januari.

Het meest heikele punt zijn de vacatures. Roos Boonstra functioneert feitelijk al als kerkmeester, zo nodig ondersteunt door Gerrit Knol en Willi Übbing. Wat betreft de penningmeester, die wij natuurlijk het liefst uit de eigen kring zoeken, gaat 'Utrecht' akkoord met de zoektocht op een vacature site. Er komt een advertentie in AdRem en een bericht op de nieuwsbrief. De vacature vervulling is een landelijk probleem.

Overigens gaat 'Utrecht' ook akkoord met de instelling van ons voorzitterscollectief.

De inwendige mens is bij dit alles niet vergeten. De maaltijd werd verzorgd door Simone en Agaath en opgediend in de sfeervolle tuinzaal. Daar zijn we goed in.

Cor Langen

Speciale dienst op 27 maart

Dit is een dienst met een bijzonder tintje: ds. Johan Goud gaat voor en hij zal Ids Bakker en mij bevestigen als lid van deze gemeente. Om verschillende redenen zijn Ids en ik in eerste instantie vriend geworden van de remonstranten. Inmiddels voelen we ons zo thuis dat we beiden graag lid willen worden.

Kirsten Slettenaar

Personalia

Verhuisd:

Mw. B van Gelderen-Menko
Villa Marijke Elisabeth
Oranjelaan 1-10
1217 LT Hilversum

Twee nieuwe vrienden:

Heer en mevrouw Goldschmeding,
Enschede,



(© flickr dekuwa: email)

Email-adressen

Er zijn een aantal nieuwe email-adressen die nu niet meer persoonsgebonden zijn.

- Voorzitter kerkenraad: rgt.voorzitter@kpnmail.nl
- Secretaris kerkenraad: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl
- Ledenadministratie: rgt.admin@kpnmail.nl
- Diaconie: rgt.diaconie@kpnmail.nl
- Penningmeester: rgt.peningmeester@kpnmail.nl (gereserveerd is voor de functie van penningmeester waarvoor nog een vacature is).

'Cluster Beheer'

Zo'n 25 jaar na mijn vorige kerkenraadsperiode, mag ik opnieuw aan de bak.

Met de opsteker uit de kerstpreek van Kirsten, waarin de belangrijke rol van 'de ouderen' in de bijbel werd belicht, werd mijn twijfel -of mijn besluit om gehoor te geven aan het beroep dat op mij werd gedaan wel juist was- volledig teniet gedaan. Ik zie de komende jaren dan ook met plezier en vertrouwen tegemoet.

De vele taken van de huidige Kerkenraad worden verlicht door de invoering van 'het 4-Clustermodel'.

Er zijn 4 autonome Clusters:

Vieren, Dienen, Leren & Verbinden en Beheer.

Mijn taak is de cluster Beheer te coördineren. Ik ben dus het directe aanspreekpunt voor de verhuur, zaalgebruik, onderhoud gebouw, tuinploeg en Technische dienst, renovatiecommissie, kosters, koffiedienst en kerkomroep.

Vanuit de Renovatiecommissie kan ik u melden dat de tuinzaal inmiddels gereed is. Een ruime, zonnige zaal die voor velerlei doeleinden inzetbaar is.

De tuinzaal wordt reeds verhuurd voor groepstherapie, workshops, trainingen en lezingen. Als kerkenraad hebben wij het begin februari ingewijd met een informele vergadering en een dineetje met kaarslicht.

Mocht dit u op een idee brengen of potentiële huurders weten, ik hoor het graag. Uiteraard is de zaal ook voor groepsbijeenkomsten vanuit de Gemeente te reserveren.

Het doel van de renovatie is om onze ruimtes aantrekkelijker te maken voor verhuur en daardoor onze inkomsten te verhogen.

Het gaat gepaard met een grootscheepse opruimactie. We kunnen met onze vele vrijwilligers de zaak alleen goed runnen, als onze beperkte berg ruimtes overzichtelijk zijn ingericht.

In één van de kasten in de tuinzaal stonden/staan 5 grote schilderijen, ooit door Jan van Dixhoorn geschilderd en geschonken aan de Gemeente bij het 50 jarig bestaan. Ze leiden daar niet het leven waartoe een schilderij bestemd is. Na Pasen gaan we uitgebreid aandacht schenken aan deze schilderijen en het verhaal dat erbij hoort en hangen ze nog een tijdje in de kerkzaal. Daarna besluiten we wat de bestemming van dit 5-luik wordt.

En tot slot een oproep aan u allen.

Cluster Beheer kan op diverse fronten nog wel wat versterking gebruiken, dus meldt u bij mij aan door middel van een mailtje, of door een telefoontje naar uw contactlid. Een betere manier om te integreren is er niet. Een betere manier om samen gemeente te zijn ook niet. En we kunnen het nu eenmaal alleen samen.

Roos Boonstra, Boonstra.roos@gmail.com



Verwondering



Besef van regelmaat



Kennis is goud



Geld maakt alles mogelijk



Schepping vergaat zonder verwondering

Deze schilderijen zijn actueler dan ooit!

Nieuws van de Programmacommissie

Leven en levenseinde

Overzicht programma 23 februari t/m 1 juni 2022

Graag nodigt u de programmacommissie uit voor activiteiten in het kader van het thema 'leven en levenseinde'. Hierbij ontvangt u een overzicht van het programma. Noteer de data alvast in uw agenda!

23 februari **Introductie** van het thema (Cor Langen)
14.00 uur Zie Passant februari, p.5.

09 en 23 maart **Eten en praten met ...**
17.00 uur Kirsten en Iris gaan in gesprek met de aanwezigen over vragen rond het levenseinde. Het gesprek wordt afgewisseld met soep en broodjes.

06 april **Vertelvoorstelling**
14.00 uur (Marijke Broekhuijsen)
'Het verdriet van Aias': een vertelvoorstelling die onder meer de vraag stelt of de dood het grootste verlies is dat we kunnen lijden. De voorstelling legt verbanden met de mythologie.

20 april en **Leesclub boek Frits de Lange**
11 mei 'Eindelijk Volwassen De wijsheid van de
14.00 uur tweede levenshelft'
(Bärbel Dorbeck-Jung);
zie Passant maart.

18 mei **Muzikale lezing**
14.00 uur (Frits de Lange/Eessa Frieman)
Frits de Lange vertelt over zijn boek 'Eindelijk volwassen...' Met liederen gezongen door Eessa Frieman geïntegreerd. Nadere informatie zie video op <https://www.fritsdelange.nl/lezingen/>.

01 juni **Afsluitende bijeenkomst**
14.00 uur (Agaath Cornel en
Bärbel Dorbeck-Jung)

Alle activiteiten vinden plaats in de Remonstrantse kerk te Hengelo onder inachtneming van de dan geldende Covid-19 maatregelen.

In de komende weken zullen wij u over de diverse activiteiten uitvoeriger informeren. Wij hopen u allen te mogen begroeten!

Bärbel Dorbeck-Jung

Nieuwe podcast op de website

Koosje Nieuwstraten is sinds 24 oktober 2021 een nieuwe vriend van de Remonstranten. In de 4e aflevering van de podcast 'Levenskunst' vertelt zij over haar levensloop, de taal, het denken en de poëzie. Luister via onze website (<https://twente.remonstranten.nl/>) en klik op 'Podcasts'.
Cor Langen

Eten en praten, thema: Leven en levenseinde

Data: **09 en 23 maart**
Tijd: 17.00-19.30
Bijdrage maaltijd: € 5,00
Opgave **vóór dinsdag 8 maart:**
 iriskraak@gmail.com

Begeleiding: Kirsten Slettenaar en Iris Kraak
Bijna iedereen heeft wel gedachten en gevoelens over het eigen levenseinde. Eerdere ervaringen met het sterfproces van dierbaren, kennis over hoe dit kan verlopen en daarnaast individuele angsten of juist vertrouwensgrond kunnen je gedachten en gevoelens over je eigen levenseinde kleuren. Het maakt het daarmee tot een precair gespreksonderwerp.

Maar misschien is het juist goed om met elkaar in gesprek te gaan over zaken die niet zo gemakkelijk woorden krijgen.

Wat roept dit bij je op? In hoeverre speelt je geloofsbeleving hierbij een rol? Wat zou jij belangrijk vinden in die periode voor het definitieve einde? In een ontspannen sfeer, omlijst met muziek en een eenvoudige maaltijd gaan we hierover het gesprek aan.

In de pauze is er een brood/soep maaltijd.
Iris Kraak

Start leesclub

In deze leesclub lezen en bespreken wij het boek van **Frits de Lange**: "Eindelijk Volwassen, De wijsheid van de tweede levenshelft" (2021, Ten Have) dat hij op 18 mei in de Remonstrantse kerk in Hengelo gaat presenteren. Het boek biedt een schitterend perspectief op leven en levenseinde.

De Lange schetst ideeën over wijsheid waarin mentale groei, openstaan voor nieuwe ervaringen en kwetsbaarheid centraal staan. Bij het lezen raakte mij het boek zeer. Het maakte mij blij. De wens kwam op daarover uit te wisselen met een groep geïnteresseerden.

De leesclub komt op **20 april en 11 mei, 14.00 - 15.30** uur bijeen in de Remonstrantse kerk te Hengelo onder inachtneming van de Covid-19 maatregelen.

U kunt zich **opgeven** per e-mail bij Bärbel Dorbeck-Jung (dorbeckjung@gmail.com) **vóór 6 april**. Na 6 april ontvangen deelnemers nadere informatie. U kunt het boek inzien tijdens de introductiebijeenkomst van het thema 'leven en levenseinde' op 23 februari.

Bärbel Dorbeck-Jung (06 81 81 94 91)

FRITS DE LANGE
EINDELIJK
VOLWASSEN
DE WIJSHEID
VAN DE TWEEDE
LEVENSELFT

Themamiddag liturgie

Tijdens de gezamenlijke Rem-Do of Do-Rem diensten is er een iets andere liturgie dan gebruikelijk. Misschien heeft u zich al wel eens afgevraagd waarom dat zo is.

Deze liturgie is samengesteld vanuit de twee tradities. Je zou het een compromis kunnen noemen.

Ter voorbereiding op de gezamenlijke dienst van 20 maart gaan we op **woensdag 2 maart** deze liturgie toelichten vanuit de twee tradities: Carla vanuit de Doperse traditie en Kirsten vanuit de Remonstrantse traditie. De middag begint om 14.00 uur en we denken om ca. 16.00 uur af te sluiten. Inloop vanaf 13.30 uur met thee of koffie.

Uiteraard houden we ons aan de dan geldende coronamaatregelen. Om eventuele wijzigingen op het laatste moment door te kunnen geven, vragen we u om zich op te geven. **Dat kan tot en met 28 februari bij Iris Kraak: iriskraak@gmail.com**

Kirsten Slettenaar en Carla Borgers

DoRem-dienst

Al jaren vieren we elke maand een gezamenlijke DoRem-dienst. Indertijd heeft Carla Borgers samen met Foeke Knoppers voor deze diensten een liturgie ontwikkeld met elementen uit beide tradities.

Het is niet vreemd dat er nog wel eens vragen zijn over de gang van zaken in een gezamenlijke dienst. Je herkent immers je eigen liturgische traditie, maar niet die van de ander. Voor iedereen bevat de dienst bekende en minder bekende elementen.

Bij zowel de Doopsgezinden als de Remonstranten is een eigen liturgische traditie gegroeid. Op 2 maart lichten zowel Carla als ik allerlei liturgische gebruiken toe vanuit onze geloofsrichtingen. De voorbereiding op deze middag vonden we allebei zelf al inspirerend. Er gaan zulke mooie, historische of diepgaande gedachten schuil achter bepaalde gebruiken.

Op **20 maart** gaan Carla en ik vervolgens samen voor in de DoRem-dienst.

We nodigen u van harte uit voor de liturgiemiddag: op **2 maart om 14.00** uur in de Remonstrantse kerk te Hengelo.

Vanaf 13.30 uur is er een inloop met thee en koffie. Opgeven kan bij Iris Kraak via iriskraak@gmail.com.

Kirsten Slettenaar en Carla Borgers



Remonstrantse kerk Hengelo



Doopsgezinde kerk Almelo

Gezamenlijke Rem-Do dienst met potluck lunch

De **dienst op 20 maart** wordt bijzonder.

Wij, ondergetekenden, zullen dan samen voorgaan en ook leden van de beide cantorijen zullen acte de présence geven.

Na afloop van de dienst drinken we zoals gebruikelijk gezamenlijk koffie of thee.

De ochtend sluiten we af met een lunch, waaraan allen die meedoen zelf een eetbare bijdrage leveren.

Dus als u wilt deelnemen aan de lunch brengt u zelf iets eetbaars mee naar de dienst, voldoende voor uzelf als dat het enige zou zijn dat u als lunch zou gebruiken.

Alle meegebrachte etenswaren (zelfgebakken of -gekookt óf zelf gekocht) worden bij binnenkomst uitgesteld op tafels. Tijdens de lunch kunt u daarvan naar hartenlust proeven en natuurlijk onderling ideeën en recepten uitwisselen.

Van harte welkom!

Kirsten Slettenaar en Carla Borgers



Tent of Nations onder vuur!

Vrijdag 28 januari heeft een groep van 15 gemaskerde mannen met ijzeren staven en houten knuppels een geweldige aanval gedaan op Daoud en Daher Nassar, van de Tent of Nations, het project nabij Bethlehem, Palestina, dat wij sinds 2022 samen met de Doopsgezinde Gemeente Twente ondersteunen.

Een vrijwilligster, die dag aanwezig op de boerderij, is op het geschreeuw afgerend waardoor de belagers verdwenen. Daoud en Daher zijn met verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels zijn zij uit het ziekenhuis ontslagen en herstellend van hun lichamelijk letsel en emotioneel trauma. De familie waardeert aandacht voor hen en hun familieleden.

De aanval is gedaan door Palestijnse bewoners uit het naburige dorp. Het is belangrijk te weten dat de meerderheid van het dorp en haar bestuur het werk van de familie Nassar en haar project de Tent of Nations ondersteunt.

Het belangrijkste nu is de arrestatie van de aanvallers en de bescherming van de boerderij door de plaatselijke politie opdat het veilig is voor de familie Nassar om het werk op de boerderij te hervatten. President Mahmoud Abbas heeft contact gehad met de familie en toegezegd de ziekenhuis- en herstellkosten te vergoeden. Een internationale brief-actie is in gang gezet opdat de arrestatie ook daadwerkelijk geschiedt.

Er is goede hoop dat binnen enkele weken internationale vrijwilligers weer op de boerderij ontvangen kunnen worden als extra bescherming en veiligheid tegen invallen.

Els du Rieu

Kaarten aan Daoud en Daher Nassar kunt u sturen naar P.O Box 28, Bethlehem Palestine.

Rekeningnummer: NL75 TRIO 0391 0822 21 t.n.v. Stichting Vrienden van Tent of Nations Nederland



Aankomst hulpgoederen in Jordanië.

Op 6 december 2021 zijn de comforters en schooltassen, die wij in 2020 maakten en voor transport verstuurd naar Frankrijk in Jordanië aangekomen. Vanwege de Covid 19 beperkingen kon de container met hulpgoederen uit Frankrijk, Duitsland en Nederland pas in oktober 2021 geladen en verscheept worden. De goederen zijn verdeeld over distributie centra in verschillende regio's in Jordanië.

MCC projectleider Jordanië, Alex Azar beschrijft het uitdelen van de goederen als een carnaval van liefde zorg en giften in de naam van onze Heer Jezus. Maria Friesen, Europees coördinator van het comforter project, hoopt dat de dankbaarheid die uit dit bericht spreekt, ons hart bereikt, net zoals de liefde die wij in de comforters hebben gestopt de ontvangers van de goederen heeft geraakt.

Els du Rieu



De stapel comforters bij Betty Plas.



Comforters, in een pakhuis in Jordanië

Collecte opbrengsten

07 nov.	Stichting Hulphond	€ 193,95
14 nov.	Stichting Hulphond	€ 61,10
21 nov.	Christian Peacemaker Teams	€ 122,65
28 nov.	Stichting Hulphond	€ 105,59

05 dec.	Voedselbank	€ 54,20
12 dec.	Voedselbank	€ 162,42

Collecterooster februari/maart 2022

De Leprastichting

Maria Trinta uit Mozambique wist niet dat ze lepra had. Ze ontdekte vreemde plekken op haar armen en benen. Ze schaamde zich er voor. Uiteindelijk ging ze naar een gezondheidspost, die zeker 15 km. ver weg was. Daar kreeg ze al snel de diagnose lepra. Ze voelde zich heel slecht over zichzelf. Gelukkig werd al snel met de behandeling begonnen, want de plekken werden groter en ze kreeg misvormingen. De burens gingen haar mijden, want de wonden hadden een nare geur. Ze leerde ook, hoe ze de wonden moest verzorgen en tot haar blijdschap werden ze kleiner, in plaats van groter. Ze kreeg ook medicijnen en de ziekte, die als ongeneeslijk bekend stond, ging genezen.

Het is prachtig, dat deze ziekte eindelijk te genezen is. De Leprastichting heeft als doel om deze vreselijke ziekte uiteindelijk helemaal uit te bannen. Daaraan willen we graag meewerken. Enkele weken zal er voor de leprastichting gecollecteerd worden om te helpen dit grote doel te verwezenlijken.

Ook storten op de rekening van de diaconie kan natuurlijk. Rekeningnummer: NL50 INGB 0003 6979 24 o.v.v. De Leprastichting.

We bevelen deze collecte van harte aan.

Namens de diaconie,

Eef Huiskamp.



(©flickr Aitor Guitarte, foto Lepra)



In herinnering aan Maaïke Kuiper

Het 25e gedicht is op 6 februari 2022 onthuld achter de basiliek in Hengelo.

*Vijfentwintig jaar
een gitzwart jubileum
was je er nog maar*

Ina en Paul Kuiper

Agenda Passant maart 2022

wo. 09 maart	Sluitingsdatum kopij Passant	
wo. 23 maart	Verspreiden Passant	11.00-11.30u
	De overige agendagunten staan op pag.1	



Diensten 10.30uur

Datum	Predikant, Liturg Organist, Collecte	Koster, Bloemen, Koffie
Februari		
27 febr.	Pieter Korbee, Leiden Nel Korstanje Paul Kuiper De Leprastichting	Gerrit Knol Johanna de Jong Thea Reerink
Maart		
06 maart	Kirsten Slettenaar Iris Kraak Paul Kuiper De Leprastichting	Maarten Huiskamp Ineke Vervoort Eef huiskamp
13 maart	Anna Hoekstra, Marga Jolij Dennis Vallenduuk De Leprastichting	Juke Touw Boudewine Bone- bakker Trijnie Lotgerink Bruinenberg
20 maart	Wytske Dijkstra, De Bilt Paul Kuiper Tent of Nations	Casper Suir Eef Huiskamp Anneke Huising
27 maart speciale dienst zie pag. 2	Johan Goud, Den Haag Iris Kraak Dennis Vallenduuk De Leprastichting	Jan van Gijssel Roos Boonstra Jen van Gijssel
April		
03 april	Peter Nissen, Nijmegen Nel Korstanje Paul Kuiper	Roos Boonstra Juke Touw Like van Hasselt
10 april Palm Pasen	Jan van Belle, Gerslout Marga Jolij Paul Kuiper	Maarten Huiskamp Greetje Knol Eef Huiskamp

Bloemen uit de dienst

Trijnie Lotgerink Bruinenberg
tel. 053-478 72 71
email: tvanderw@live.nl



Adressen

Predikant:

Kirsten Slettenaar
Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne
Tel: 06 3737 4508; e-mail: xbirds@wxs.nl
werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag,
vanaf 8.30 uur

Voorzitter:

Cor Langen (a.i.)
e-mail: rgt.voorzitter@kpnmail.nl

Secretaris:

Ada Douwes Dekker
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl

Penningmeester:

Vacature
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en
andere persoonlijke gegevens:
Jen van Gijssel
Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal
Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

Diaconie:

Eef Huiskamp
Tel.: 074 - 291 32 57; e-mail: rgt.diaconie@kpnmail.com
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:
t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel: 074-291 82 49

Coördinatie Kosterij:

Joop Lotgerink Bruinenberg
Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com

Redactie:

Anke Kampinga en Johanna de Jong
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk:

2de woensdag: 09 maart 2022



Foto voorpagina Richard Bremer
Foto achterpagina Roos Boonstra

Remonstranten
Gemeente Twente