



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

Jaargang 14, nr.07
Juli - augustus 2022

Achterlangs

De meeste treinen rijden achterlangs het leven.
Je ziet een schuurtje met een fiets ertegenaan.
Een kleine jongen is nog op, hij mag nog even.
Je ziet een keukendeur een eindje openstaan.
Als je maar niet door deze trein werd voortgedreven,
zou je daar zonder meer naar binnen kunnen gaan.

Zodra de schemer was gedaald,
was je niet langer meer verdwaald.

En je ontmoette daar niet eens verbaasde blikken.
Je zou toch komen? Iedereen had het vermoed.
Ze zouden even haast onmerkbaar naar je knikken,
want wie verwacht is wordt maar nauwelijks begroet.
Je zou je zomaar aan hun tafel kunnen schikken
en alle dingen waren plotseling weer goed.

Zodra de schemer was gedaald,
was je niet langer meer verdwaald.

Je hoefde daar geen druppel alcohol te drinken,
want grenadine zou smaken als cognac.
Je zag het haardvuur achter micaruitjes blinken,
er kwam een merel zitten zingen op het dak.
En die paar mensen die je nooit hebt kunnen missen,
kwamen daar binnen met een lach op hun gezicht.
Je zou je voortaan nooit meer in de weg vergissen,
je deed het boek van alle droefenissen dicht.

Maar ach, de trein is doorgedaan
en kilometers daarvandaan.

Willem Wilmink (1936-2003)

Dit gedicht raakt me steeds weer, op verschillende manieren. Soms duiken de beelden op van het dorp waar ik opgroeide, de dierbare plekje, de boerderij die achter onze tuin lag, het bos waar ik speelde, mijn vriendjes en hun huizen waar ik altijd welkom was.

In herkenbare beelden en eenvoudige zinnen zegt het gedicht veel meer dan er staat zoals je in het Twents met weinig woorden heel veel kunt zeggen. Het herkennen van het verlangen niet langer verdwaald te zijn, dat mensen die je mist zomaar binnen komen lopen en je het boek van alle droefenissen dicht doet, thuiskomen. En ach, zoveel meer....

Peter Hofman

Agenda

Geloofsbelijdenis schrijfkring

Datum: **29 juni en 13 juli** (zie pag.4)
Tijd: 10.00
Plaats: Remonstrantse kerk
Opgave: iriskraak@gmail.com

Zomerontmoetingen

Data: **06 juli, 20 juli, 03 aug. en 17 aug.**
(zie pag. 3)
Tijd: 10.30 - 12.00 uur

Startzondag

Datum: **zondag 11 september** (zie pag. 4)
Tijd: 10.30 uur
Plaats: Remonstrantse kerk
Opgave: Agaath Cornel:
lunch: agaath.cornel@gmail.com
en
middag
programma

Passant

Datum: **10 augustus**, sluitingsdatum kopij Passant
Datum: 24 augustus, verspreiding Passant
Tijd: 11.00 - 11.30 uur

Kerkenraadspraak

Wij zijn gek op positieve berichten. Eerst het goede nieuws over de zoektocht naar een penningmeester. Wij gaan in gesprek met een mogelijke kandidaat. Binnenkort hoort u er meer over.

Goed nieuws ook van het landelijk bureau van de Remonstranten. Zij gaan akkoord met onze zoektocht naar een pastoraal werker. Wij gaan aan de slag na de thuiskomst van een vakantiegangster.

Behalve over de opening, een tekst van keizer Marcus Aurelius, valt er niet zo gek veel over de bijeenkomst op 2 juni te vertellen. Het overleg over een mogelijke samenwerking met Remonstranten in Lochem heeft nog geen concrete resultaten opgeleverd. Lochem stelt voor t.z.t. in een breder verband samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken. Het initiatief past in onze plannen om binnen afzienbare tijd over de toekomst van onze gemeente in breder verband verder te praten. Wordt vervolgd.

Op 10 juni wordt er weer gewerkt aan de renovatie van de kerkzaal met werkzaamheden aan het plafond en vernieuwing van de Luxaflex.

De 11e juni mag ik de gemeente vertegenwoordigen op de komende beraadingsdag van de Remonstranten in Utrecht. U hoort er meer over. Er wordt ook alweer gesproken over onze startzondag in september. Goed nieuws is ook dat er die dag nieuwe leden en vrienden worden verwelkomd.

De vergadering werd op tijd afgesloten met de voordracht van lied 700, een lied voor Pinksteren.

Cor Langen

Personalia

Overleden, 18 mei 2022 te Losser.

Mw. Ch.G. (Christina) van der Lugt-Beekmeijer

Geb: Rotterdam, 27 april 1936

Bevestigd als lid te Arnhem op 5 april 1968 door Ds. Tjalsma

En sinds 1982 lid van onze gemeente Twente.

In memoriam

Christina van der Lugt-Beekmeijer.

Op 18 mei jl. overleed Christina na een langere periode van ziek zijn. Haar afscheidsdienst vond plaats in de Rem. Kerk in Hengelo o.l.v. Kirsten Slettenaar. Haar dochter deelde een brief met ons waarin Christina naar voren kwam als een betrokken moeder. Haar leven met een zeevarende vader en later een echtscheiding was niet altijd makkelijk maar ze probeerde er steeds weer iets van te maken. Toen ze Ben ontmoette via de scouting en ze samen in Losser gingen wonen werd het wat eenvoudiger voor haar.

Christina was muzikaal, ze speelde graag piano en zong in een koor. Het was heel jammer toen dit later niet meer mogelijk was. Maar haar grote passie was het glasatelier. "Het Lugtkasteel". Ze had haar eigen werkruimte en daar maakte ze de mooiste dingen van glas waarbij m.n. het graveren ervan haar sterkste kant was. Ze vertelde wel eens dat haar grootste nachtmerrie was dat als het bijna klaar was je een fout ontdekte die je dan niet kunt herstellen en je dus overnieuw moet beginnen. Gelukkig is dit niet vaak voorgekomen. Samen met Ben deden ze veel mee met braderieën en demonstraties. Dat was elke keer een heel werk, alles zorgvuldig inpakken, tentoonstellen en na afloop weer thuis opruimen. Ze hebben dit jaren met plezier gedaan tot al dit werk teveel werd en ze ermee stopten.

Als enige Remonstranten in Losser hadden we een fijn contact. Ik mocht vaak met hen meereizen naar de zondagsdienst in de kerk of andere bijeenkomsten en dat heb ik zeer gewaardeerd.

Toen het minder met haar ging en ze zelf geen initiatief meer kon nemen, was er geregeld bezoek voor haar vanuit de kerk. Jammer genoeg ging het thuis niet meer op een gegeven moment en verhuisde ze naar een verpleeghuis, eerst in Denekamp maar later in Losser. Daar kon ik haar vaker opzoeken en heb ik geprobeerd iets te begrijpen van wat erin haar omging. Gelukkig was haar gevoel voor humor niet verdwenen en konden we samen hartelijk lachen om domme dingen.

Moge zij rusten in vrede.

Nienke Koedam-de Boer



Programma-commissie

Zomerontmoetingen 2022

Op **woensdag 06 juli, 20 juli, 03 aug. en 17 aug. van 10.30-12.00**, vinden weer boeiende zomerontmoetingen plaats. Zoals gebruikelijk berichten gemeenteleden over relevante activiteiten, reizen en hobby's. En er is een veel belovende lezing over de verhoudingen tussen Rusland en Oekraïne.

6 juli: het tijdschrift 'Blad voor je Mond'

Kirsten Slettenaar en kunstenaar Ellen Klasens gaan in gesprek over het tijdschrift dat zij ontwikkeld hebben. Kirsten heeft aan dit tijdschrift gewerkt in het kader van haar activiteiten als vernieuwingspredikant.

'Blad voor je Mond' is een *gespreksblad*. Het nodigt de lezers uit om uit te wisselen over bepaalde onderwerpen. Kirsten en Ellen zullen een of twee onderwerpen uit het blad met de aanwezigen nader uitdiepen. Zij zullen daaraan voorafgaand een kleine inleiding houden over het hoe en waarom van het blad.



20 juli: De verhoudingen tussen Rusland en Oekraïne

De deskundige, gerenommeerde oprichter van de Rusland & Oost-Europa Academie **Marie-Thérèse ter Haar** geeft een genuanceerde lezing over een bijzonder actueel thema. Daarbij gaat zij onder andere in op de volgende urgente vragen. De informatiestromen die ons land bereiken wat Oekraïne en Rusland betreft worden met een westerse pet op bekeken, maar heeft het Westen ook boter op zijn hoofd? Waarom voelt Rusland zich omsingeld door de NAVO? Hoe kijkt de gemiddelde Rus en Oekraïner aan tegen de huidige crisis? Welke verschillen en overeenkomsten zijn er tussen Russen, Oekraïners en Westerlingen?



groen: Oekraïne

03 augustus: Patmos: heilig eiland in de Egeïsche zee?

"Ik was op het eiland Patmos omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd".

Deze zin komt uit het boek openbaringen van Johannes. Het boek Openbaringen zou Johannes via visioenen ontvangen hebben in een grot op het eiland.

In 1981 is het eiland door het Griekse parlement tot heilig eiland verklaard. Is deze heiligheid te ervaren op het eiland? Is er heiligheid te voelen in de grot? Welke rol spelen de talloze iconen die op het eiland te vinden zijn?



Johannes op het eiland Patmos

Iris Kraak en de iconenschilderes Marian van Delft zullen op deze vragen ingaan. Begin mei jl. bezochten ze dit kleine, bijzondere eiland in de Egeïsche zee.

17 augustus: De natuur

Op de laatste zomerontmoeting neemt **Sybren Bouwsma** de aanwezigen graag mee op een ontdekkings-tocht naar de natuur rond het kerkgebouw, en daarmee ook naar jezelf.



Sybren is natuurcoach, trainer en stotterfluisteraar. Hij heeft een opleiding gedaan tot Outdoor Life Coach en is op dit moment vanuit zijn eigen bedrijf Orange Raven betrokken bij diverse Europese projecten om mensen dichter in contact te brengen met de natuur. Het contact met de natuur is voor hem een manier om dicht bij zijn eigen natuur te komen.

Programma-commissie

Startzondag

Op **11 september** is het weer tijd voor de jaarlijkse startzondag: de aftrap van het nieuwe kerkelijke seizoen. De afgelopen jaren is deze dag gehouden op Erve Kraesgenberg in Losser. Dit jaar hebben we besloten om de startzondag 'gewoon' in de kerk te houden.

Dat betekent dat we beginnen met een kerkdienst om half elf. In deze dienst zullen ook enkele nieuwe vrienden worden verwelkomd. Daarnaast hebben enkele vrienden aangegeven graag lid te willen worden. Ook dat krijgt een plaats in de startdienst.

Daarnaast zal het nieuwe landelijke jaarthema worden geïntroduceerd: *Vele talen, in alles de liefde*. Deze titel is op te vatten als een samenvatting van de beroemde 'liefdesbrief' van Paulus uit 1 Korintiërs 13. Deze brief eindigt met 'geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde'.

Dit alles valt prachtig te combineren met aandacht voor de schilderijen van Dixhoorn. Jaren hebben deze schilderijen in de kerk gehangen, maar bij de recente vernieuwingen in het kerkgebouw is ervoor gekozen om ze niet langer te bewaren. De schilderijen gaan terug naar de familie van de schilder. Maar voordat dit gebeurt, halen we ze nog één keer terug in de aandacht van de gemeente. Er gaat een heel verhaal schuil achter deze intrigerende schilderijen, en daarom zijn ze de moeite waard om nog een laatste keer vol onze aandacht te trekken.

Na de kerkdienst is er uiteraard koffie en thee en aansluitend een lunch. In het begin van de middag zullen er vervolgens drie workshops zijn waarin we elkaar nader kunnen ontmoeten. Uiterlijk om drie uur sluiten we de middag af.

Voor de kerkdienst hoeft u zich natuurlijk niet op te geven. Als u blijft voor **de lunch en het middagprogramma horen we dat graag vóór 1 september. U kunt dat aangeven bij Agaath Cornel:**

email: agaath.cornel@gmail.com

Kirsten Slettenaar



Geloofsbelijdenis

Het is u vast opgevallen hoe de meeste ruimtes in de kerk zijn opgeknapt en gemoderniseerd. Zelfs in de hal zijn enkele aanpassingen gedaan. Ook de geloofsbelijdenis van 2006 in vier talen (waaronder het Fries) hangt niet meer op zijn vertrouwde plek. Daarvoor zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe vorm. En daar hebben we u bij nodig!

Het plan hiervoor ligt nog niet helemaal vast. Maar het uitgangspunt wordt moderne en persoonlijke geloofsbelijdenissen. Op **29 juni en op 13 juli** is er daarom om 10.00 uur een bijeenkomst in de kerk. Iedereen die dat wil is van harte uitgenodigd om daar een eigen geloofsbelijdenis te komen schrijven. We kijken naar wat voorbeelden, schrijven wat, praten wat, zodat iedereen wat woorden en inhoud vindt die passen bij de eigen persoonlijke geloofsbelijdenis. Het huiswerk voor de tweede bijeenkomst is dan dat je die helemaal uit gaat schrijven. Bij de tweede bijeenkomst kijken we er vervolgens samen met de groep naar, zodat er eventueel nog aanpassingen kunnen worden gedaan.

Deze geloofsbelijdenissen worden het uitgangspunt voor een kunstwerk, collage of andere vorm die in de hal komt te hangen. Woorden of zinnen kunnen daarin terugkomen, misschien in combinatie met de geloofsbelijdenis van 2006. Dat alles moet nog definitief vorm gaan krijgen. Wie daar ideeën voor heeft, is welkom om die bij mij aan te geven.

Opgeven voor deze geloofsbelijdenis-schrijfkring kan via iriskraak@gmail.com

Kirsten Slettenaar



Beginselverklaring

Uitzending gemist

Bezoekers online kerkdienst-uitzending

Datum	Live	Later	Totaal
30 januari	07	60	67
06 febr.	06	21	27
13 febr.	06	38	44
20 febr.	08	23	31
27 febr.	00	18	18
06 maart	08	27	35
13 maart	09	09	18
20 maart	12	30	42
27 maart	07	72	79
03 april	04	32	36
10 april	video probleem		
14 april	01	32	33
15 april	03	22	25
16 april	02	19	21
17 april	03	44	47
24 april	DoRemdienst Almelo		
01 mei	06	15	21
08 mei	05	23	28
15 mei	10	22	32
22 mei	05	32	37
29 mei	04	27	31

De Video in de kerk voorziet in een behoefte. Opvallend is dat er later meer gekeken wordt.

Jan van Gijssel



Pinksterdienst 5 juni zoals te zien en te beluisteren via kerkdienstgemist

Buen Vivir

'Hierbij besluiten wij om een nieuwe vorm van publieke co-existentie op te bouwen, vol diversiteit en in harmonie met de natuur om buen vivir te bewerkstelligen.'

Deze frappante regel, die een wijsgerig programma in een notendop lijkt te bevatten, is te vinden in de grondwet van Ecuador. 'Goed leven', de letterlijke vertaling van dit Spaanse begrip, is echter misleidend vanwege de hedonistische bijklank. In de buen vivir-filosofie staan namelijk niet het ego en het bevredigen van zijn begeerten via het kapitalisme centraal, maar de afstemming op mens en milieu.

Volgens de Inca-filosofie hebben natuur en mens een intieme band. Zodra wij de natuur echter versmallen tot een gebruiksvoorwerp, gaat deze verbinding verloren.

*Simone Bassie & Michel Dijkstra
Uit de Filosofiekalender 6 juni 2022.
(ingebracht door Peter Hofman)*



paradigma antikapitalisme verbeeld



Pinksterdienst 'live'

Collecterooster juli en augustus.

Hulpgoederen voor mensen in Oekraïne

Voor de komende maanden wil de diaconie uw steun vragen voor mensen in Oekraïne die lijden onder het oorlogsgeweld en die niet kunnen vluchten.

Wij willen dit doen via de Stichting Kleine Kracht, die al jaren met vrachtwagens goederen en kleding naar Roemenië brengt.

De Stichting Kleine Kracht is reeds begonnen met het sturen van levensmiddelen en andere belangrijke levensbehoeften naar Oekraïne en zij zal dit de komende maanden blijven doen.

Het lijkt de diaconie een goede zaak om zo heel direct hulp te kunnen bieden.

Uw kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekening:
NL 70 INGB 000 93 06 007 t.n.v. Stichting Kleine Kracht.
(St. Kleine Kracht heeft ANBI-status).

of via:

NL 50 INGB 000 36 97 924 t.n.v. Diaconie
Remonstrantse Gemeente Twente
o.v.v. Hulp Oekraïne.

Diaconie



Collecte opbrengsten

03 april	Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)	€ 57,30
10 april	KNRM	€ 81,50
17 april	KNRM	€ 156,30
Pasen		
01 mei	KNRM	€ 59,60
08 mei	KNRM	€ 80,45
15 mei	Tent of Nations	€ 113,60
22 mei	KNRM	€ 74,80
29 mei	KNRM	€ 44,90

Onwijs gaaf sonnet

waarin Nederland er niet in slaagt vluchtelingenopvang te organiseren

We zijn het allerbeste land op aarde,
maar vluchtelingen slapen in een tent.
We zijn trots op ons managementtalent,
maar falen bij basale randvoorwaarden.

We hebben wel een mooi beleggingspand,
maar voor asielzoekers geen onderdak.
Hun rampspoed is voor ons een ongemak.
We zijn nu eenmaal een onwijs gaaf land.

Dit is al jaren zeer bewust beleid.
We willen in de reisgids voor migranten
niet met vijf sterren worden aangeprezen.

Voor iets diepzinnigs als menswaardigheid
zijn wij te doelgericht als speculanten.
We zijn zelfzuchtig in ons diepste wezen.

Ilja Leonard Pfeijffer (1968)

Dit sonnet trof ik aan in de NRC van 27 mei j.l.

In die krant schrijft Ilja Leonard Pfeijffer elke twee weken een sonnet naar aanleiding van de actualiteit.

Deze keer confronteerde hij me met het beleid dat er na de grote toestroom van vluchtelingen in 2015 op gericht was om het aantal AZC's bewust terug te brengen om het vluchten naar ons land minder aantrekkelijk te maken. De gevolgen van die keuze zien we dagelijks op TV: chaos en onmenselijke situaties. Je schaamt je dood als je dit tot je door laat dringen.

Maar tegelijkertijd vraag ik mij af: hoe sta ik daar zelf in? Ik heb mij eerlijk gezegd nog nooit verbonden met een asielzoeker. Hoe zit het met mijn wij-zij denken?

Ik denk dat we in de grond te maken hebben met het fundamenteel menselijke probleem van vreemdelingschap. Niet alleen de vreemdeling die wij voor de ander en zelfs onze naaste kunnen zijn maar uiteindelijk die voor onszelf. De vreemdeling in mijzelf. Niet wat zeg ik of wat vind ik, maar wie ben ik?

'Ken je mij? Wie ken je dan?'

Peter Hofman



noodopvang in rosmalen

De mens zien, niet enkel het dossier

Ze zat maar anderhalf jaar bij INLIA, maar ze heeft er lessen geleerd voor het leven, zegt ze. De belangrijkste: om de mens, de persoon, te zien, in plaats van een dossier. "Dat wil ik vasthouden. Altijd." Aan het woord: Esther Kasper, sinds maart gerechtsjurist bij de rechtbank in Assen. Daarvoor jurist bij INLIA.

Ze denkt terug aan een van haar cliënten, een jonge vrouw uit Pakistan. Van haar eigen leeftijd, en zoveel meegevoelt. "Dat heeft indruk gemaakt." Haar tijd bij INLIA had ze niet willen missen. Dat sprak zeker uit de afscheidsmail aan de organisatie. Daarin beschrijft ze die tijd: "Van spreekuren en talloze intense overlegsessies met samenwerkingspartners*) tot aan vliegen vegen in de nieuwbouwlocatie en kasten sjuouwen in de letterlijke modder."

De laatste twee voorbeelden, vindt Esther, illustreren perfect dat je het bij INLIA als één team samen doet. Niet alleen met de collega's van de afdeling Juridische Zaken, maar met iedereen die er werkt. "En in welke organisatie kun je als jurist nu zeggen dat je vliegen hebt staan vegen? Geweldig toch?", grijnst ze.

"Letterlijk een nummer"

In diezelfde mail spreekt ze even eerder over de spreekwoordelijke modder, waar ze al snel na haar aantreden met haar voeten in stond. In die genoemde overlegsessies bijvoorbeeld - waarin zij als jurist van INLIA met IND, DT&V, vreemdelingenpolitie (AVIM) en de gemeente zocht naar bestendige oplossingen voor individuele gasten in de opvang. Ze moest, vanwege ziekte op de afdeling, direct behoorlijk aan de bak.

Dat had een groot voordeel vindt ze: daardoor heeft ze in stroomversnelling heel veel kunnen leren en kunnen zien. "Het bijzondere aan een functie als jurist bij INLIA, is dat je ziet hoe plat de overheid naar iemand kijkt. Vreemdelingen zijn letterlijk een nummer**)) "

"Juist de overheid moet de persoon zien"

En dat terwijl de overheid zo'n enorme machtspositie heeft ten opzichte van mensen: "Het is essentieel dat juist de overheid de persoon ziet."

Ze heeft dit besef meegenomen naar de huidige werkplek: de sectie strafrecht bij de rechtbank. Ook een terrein waarop het machtsverschil tussen overheid en burger enorm is en de overheid diep kan ingrijpen in een mensenleven. Als gerechtsjurist is Esther de eerste die een zaak inhoudelijk bekijkt. Ze kijkt of het ten laste gelegde bewezen kan worden en bereidt het vonnis voor. "En dan komt die training van INLIA dus ontzettend goed van pas: de mens zien - niet oordelen op basis van (enkel) papier."

"De andere kant van het bankje"

In haar functie treedt ze op als griffier bij de politierechter en soms bij de kinderrechter of het kantongerecht. Voor INLIA stond ze ook eens bij het kantongerecht. "Goed om te weten hoe het voelt aan de andere kant van het bankje." Ze maakte de overstap naar de rechtbank omdat ze een master strafrecht had gedaan en daar meer mee wilde.

Het leven bij de rechtbank kent allicht wat meer regelmaat en orde dan bij INLIA. Klopt, bevestigt Esther. En daar houdt ze wel van. Aan de andere kant: werken bij een klein, wendbaar clubje zoals INLIA heeft zeker z'n charme. Vergelijken daarmee is de overheid log en star. "Wat je ook van INLIA kunt zeggen: log en star in ieder geval niet", lacht ze.

"Gezamenlijke missie"

Terugblikkend constateert ze: "Samen de schouders onder een heel concreet doel; daar ging ik heel goed op." Vooral omdat er bij INLIA een duidelijke, gezamenlijke missie is. "Dat doet wat, zo'n missie waar je samen voor gaat: 'de straat is niet de oplossing'. En: de waardering van de gasten en de achterban, dat zijn toch echt krachten die je optillen, die je drijven. Het is fijn als de mensen dat weten." Ook bij de rechtbank is er natuurlijk een gezamenlijk doel, al is het abstracter: rechtvaardigheid bevorderen, recht doen, de samenleving dienen. "Eigenlijk zijn dat 'hoog over' dezelfde doelen", bedenkt ze. Het tovert een glimlach op haar gezicht.

* In het samenwerkingsoverleg zoekt INLIA met IND, DT&V, de vreemdelingenpolitie Avim en met de gemeente naar bestendige oplossingen voor individuele gasten. Die overleggen konden nog wel eens lang duren aangezien INLIA veel mensen opvangt, met veelal ingewikkelde dossiers.

)) Elke vreemdeling die een verblijfsvergunning aanvraagt krijgt een zogeheten V-nummer.

*Met hartelijke groet,
Helmer Roelofs
INLIA, Groningen*

INLIA



*Esther Kasper
juriste bij de rechtbank in Assen*



Diensten 10.30uur

Datum	Predikant, Liturg Organist, Collecte	Koster, Bloemen, Koffie
Juni 2022		
27 juni	Kirsten Slettenaar Marga Jolij Paul Kuiper <i>Oekraïne, St. Kleine Kracht</i>	Jan van Gijssel Ineke Vervoort Jen van Gijssel
Juli 2022		
03 juli	Martin Roos, Leiden Iris Kraak <i>Dennis Vallenduuk</i> <i>Oekraïne, St. Kleine Kracht</i>	Jan van Gijssel Greetje Knol Jen van Gijssel
10 juli	Ontmoetingsdienst Nel Korstanje, Iris Kraak Paul Kuiper	Casper Suir - Anneke Huising, Juke Touw
17 juli RemDo	Frank Scholten (i.o.), Enter Paul Kuiper <i>Tent of Nations</i>	Jan van Gijssel Annemarie Schimmelpenninck Thea Reerink
24 juli	Alexander Overdiep Marga Jolij Paul Kuiper <i>Oekraïne, St. Kleine Kracht</i>	Roos Boonstra Roos Boonstra Trijnie Logtenberg
31 juli	Ontmoetingsdienst Iris Kraak, Nel Korstanje Paul Kuiper	Jan van Gijssel - Jen van Gijssel
Augustus		
07 aug.	Ontmoetingsdienst Jacques van Houten, Marga Jolij Paul Kuiper	Maarten Huiskamp - Eef Huiskamp
14 aug.	Dora Lunenburg-Moret, - Paul Kuiper <i>Oekraïne, St. Kleine Kracht</i>	Casper Suir Juke Touw Like van Hasselt Ina Kuiper
21 aug. DoRem	Do predikant <i>Dennis Vallenduuk</i> <i>Tent of Nations</i>	Gerrit Knol Boudewine Bonebakker Greet van Gelderen

Bloemen uit de dienst

Trijnie Lotgerink Bruinenberg
tel. 053-478 72 71
email: tvanderw@live.nl



Adressen

Predikant:

Kirsten Slettenaar
Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne
Tel: 06 3737 4508; e-mail: xbirds@wxs.nl
werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag,
vanaf 8.30 uur

Voorzitter:

Simone van Donselaar (a.i.)
e-mail: rgt.voorzitter@kpnmail.nl

Secretaris:

Ada Douwes Dekker
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl

Penningmeester:

Vacature
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en
andere persoonlijke gegevens:
Jen van Gijssel
Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal
Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

Diaconie:

Eef Huiskamp
Tel.: 074 - 291 32 57; e-mail: rgt.diaconie@kpnmail.nl
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:
t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel: 074-291 82 49

Coördinatie Kosterij:

Jan van Gijssel
Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

Redactie:

Anke Kampinga en Johanna de Jong
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk:

2de woensdag: 10 augustus 2022



Foto voorpagina Richard Bremer
Foto achterpagina Roos Boonstra

Remonstranten
Gemeente Twente