



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

Jaargang 14, nr.08
September 2022

Agenda

Startzondag

Datum: **11 september**, zie pag. 4 en 5

Tijd: 10.30

Plaats: Remonstrantse kerk

Opgave agaath.cornel@gmail.com

vòòr 1 sept.

lunch,
workshops

Thema: 'Troost - licht in donkere tijden'

Data: **di. 27 sept., di. 18 okt. en wo. 30 nov.**
(zie pag. 4)

Tijd: 14.00 - 16.00 uur.

Passant

Datum: **14 september**,
sluitingsdatum kopij Passant

Datum: **21 september**, verspreiding Passant

Tijd: 11.00 - 11.30 uur

Wilde honing ruikt naar een vrij leven
stof ruikt naar zonneschijn
een meisjesmond ruikt naar viooltjes
goud ruikt naar niets.

De bloem van de reseda ruikt naar water
en liefde heeft een appelgeur
maar wij hebben voorgoed ervaren
dat alleen bloed maar ruikt naar bloed ...

Tevergeefs waste de stadhouder van Rome
ten aanschouwen van het hele volk zijn handen
onder de onheilspellende kreten van de schare
en de koningin van Schotland
pogde tevergeefs de rode spatten
op haar slanke vingers af te wissen
in het zwoele duister van haar paleis ...

Anna Achmatova (1889-1966)
vertaling Kees Verheul

*We zijn op de camping en ik lees van Jan Brokken
'In het huis van de dichter'.*

*Dat gaat over de meesterpianist Youri Egorov (1954-1988)
die de Sovjet-Unie ontvluchtte en zich vestigde in
Amsterdam.*

*Behalve over muziek gaat het in dit boek heel veel over
Russische poëzie, vooral van Anna Achmatova.*

*Dit gedicht schreef ze midden jaren dertig en vertolkt haar
visie op de arrestaties, executies en verbanningen. Na een
lieflijk lijkend begin blijkt het hoofdthema 'bloed' te zijn
waarvoor geen van de betrokkenen zich kan ontdoen van
zijn verantwoordelijkheid.*

*Dit illustreert ze met twee parallellen, één uit het Nieuwe
Testament en één uit Shakespeare's tragedie Macbeth.
Hoe actueel helaas.*

Peter Hofman



Wilde reseda

Kerkenraadspraak

Beste mensen, als jullie Passant lezen, zijn velen al weer van vakantie terug. Ik hoop dat er genoeg energie is opgedaan voor de komende tijd.

De startzondag wordt gehouden op **zondag 11 september** en wordt deze keer in de kerk gehouden. Er staat genoeg over in deze Passant.

Voorzitter

Het eerste half jaar is omgevlogen met Cor Lange als voorzitter. We zijn hem bijzonder dankbaar dat hij deze taak heeft gedaan deze afgelopen tijd. Zoals we op de ALV van januari zeiden houdt het Voorzitterscollectief de zaken draaiende en houden we ons niet in de eerste instantie bezig met beleidszaken. Het tweede half jaar wordt ingevuld door Simone van Donselaar.

Ook is er op de ALV gevraagd om na te denken over het voorzitterschap. We hebben al zo vaak een oproep geplaatst, leden aangeschreven, maar helaas is het niet gelukt een voorzitter te vinden. Iedereen weet dat deze oplossing een noodoplossing is.

Tot onze grote vreugde hebben we een **penningmeester**. Jen van Gijssel wordt onze nieuwe penningmeester. Zie artikel 'penningmeester'.

Anke Kampinga gaat naast het samenstellen van Passant en het beheren van de website, ook de **ledenadministratie** bijhouden. Zij verstuurt dan ook de digitale post naar leden, vrienden en belangstellenden. Heel verheugend dat Anke dit op zich wil nemen.

De sollicitatie commissie (Kirsten Slettenaar, Jacques van Houte en Simone van Donselaar) zijn bij elkaar geweest en hebben de profielschets van de **pastorale werker** besproken. In september komt de commissie weer bij elkaar en komt er een advertentie in de nodige bladen.

De **ontmoetingsdiensten** worden goed bezocht en als zeer prettig ervaren. Er wordt open gesproken over het thema, dat geïntroduceerd wordt.

De kerkenraad dankt de liturgiecommissie voor hun inzet voor deze diensten. Heel fijn.

De kerkraad hoopt op een goede start van het nieuwe jaar met een mooie startzondag en het plannen van de groot-huisbezoeken.

Simone van Donselaar

Penningmeester

Zoals iedereen weet, hebben we lang gezocht naar een penningmeester.

Afgelopen tijd heeft Trijnie Lotgerink Bruinenberg de betalingen verricht die nodig waren. Daar zijn wij haar heel dankbaar voor. Na de ALV van 30 april kwamen 2 gemeentelieden zich melden en hieruit is een administrateur/boekhouder en een penningmeester, die samen de financiën gaan regelen uitgekomen.

De administrateur is Ids Bakker. Ids gaat zich inwerken in het boekhoudsysteem Twinfield, een kerkelijk boekhoudsysteem, waarmee het landelijk bureau ook werkt. Een systeem, dat we nodig hebben om de financiën goed te beheren en hierin duidelijk inzicht te krijgen.

De penningmeester, die de financiën beheert en de betalingen doet, wordt Jen van Gijssel – Boxem.

De ledenadministratie en digitale berichtgeving gaat over naar Anke Kampinga.

De KR is bijzonder blij dat dit zo geregeld kon worden. Jen is ook één van de voorzitters van het voorzitterscollectief. Zij zou gaan starten op 1 januari 2023.

Voorlopig is deze datum opgeschoven naar 1 juli 2023 en begint Agaath Cornel met het voorzitterschap op 1 januari 2023.

Simone van Donselaar

Personalia

Bedankt:

Wijnand Pijffers, Enschede
landelijk vriend van de Remonstranten.

Verhuisd:

Henk van der Lee,
vriend van onze gemeente
van: Hofte 28, Borne
naar: Stationsstraat 74, 7622 LZ Borne.

Hartelijke groet

Een groet van Toos Craandijk aan iedereen van de Remonstrantse Gemeente Twente.

Vanuit het 'verre' westen denk ik vaak aan jullie en ik mis jullie!!

Hartelijke groet,
Toos Craandijk

Verslag Algemene Vergadering van Bestuur

Het was weer zo'n dag met een mooie, strak blauwe lucht, 11 juni 2022. Stipt om 8.24 uur vertrek ik van station Hengelo voor een treinreis naar Utrecht. Ik mag de Algemene Vergadering van Bestuur in de Geertekerk bijwonen.

Kirsten Slettenaar verzorgt de opening. Daarna volgt de jaarrede van de voorzitter van de COZA. Er zijn belangrijke vragen zoals 'Hoe Christelijk willen wij met het oog op de toekomst zijn' en 'Hoe bepalend blijft ons fundament'.

Daar wordt verschillend over gedacht. Een deel kiest meer voor de Christelijke benadering, anderen zoeken liever naar nieuwe vormen. Er is durf en vertrouwen nodig om keuzes te maken. De vragen kwamen in alle hevigheid terug naar aanleiding van een brief uit de gemeente Rotterdam en een brief van de seminaristen. Het Seminarie draait relatief goed. Na het afstuderen vinden de studenten goede, diverse werkplekken. Dertien seminaristen zijn uitgestroomd naar veertien Remonstrantse gemeentes.

Een tweede belangrijk punt was de voortgang van de innovatie. Het neerzetten van een aantal innovatie predikanten was niet zo succesvol. In plaats daarvan komen er nu twee 'innovatie projectleiders' die naar nieuwe creatieve vormen gaan zoeken. Ze nemen daartoe contact op met de gemeentes. Dit voorstel riep nogal wat vragen op. 'Waarom is het met de predikanten misgegaan en wat zijn nu de doelstellingen'. Er volgt een gesprek met het CVO (Centraal VoorgangersOverleg).

Niet minder belangrijk was de Meerjarenbeleidsvisie op het Arminius Instituut en het Seminarium. De eerdergenoemde vragen komen terug. De hoogleraar G. Minderman schetste een beeld van de ontwikkelingen, die niet zijn tegen te houden, gedurende de komende tien jaar.

Natuurlijk ging het ook nog over de financiën en over het jaarthema 'Veel talen, in alles de liefde'.

De 'Handelingen', met daarin opgenomen de begroting, ligt bij mij ter inzage.

De afsluiting was weer voor 'onze' Kirsten.

Cor Langen

Lied 217 'Wij die met eigen ogen'

Wij die met eigen ogen
de aarde zien verscheurd,
maar blind en onmeedogend
ontkennen wat gebeurt:
dat oorlog is geboden
en vrede niet mag zijn,
dat mensen mensen doden,
dat wij die mensen zijn.

Wij die nog mogen leven
van hoop en vrees vervuld,
aan machten prijsgegeven
aan meer dan eigen schuld,
wij die God weet hoe verder
tot hertoe zijn gespaard,
dat wij toch nooit erkennen
het recht van vuur en zwaard.

Dat wij toch niet vergeten
waartoe wij zijn gemaakt,
dat diep in ons geweten
opnieuw het licht ontwaakt,
dat in ons wordt herschapen
de geest die overleeft,
dat onze lieve aarde
nog kans op redding heeft.

Tekst Huub Oosterhuis
Lied 217 uit de bundel 'Tussentijds'

Slotlied in de dienst van ds. Lunenberg-Moret op zondag
14 augustus 2022.



(@flickr Olearijs)

Programma-commissie

Activiteiten najaar 2022

Thema: 'Troost - licht in donkere tijden'

In het najaar 2022 organiseert de PC drie activiteiten rond het thema 'Troost'.

Tijdens het voorjaarsprogramma **leven en levenseinde** rees de vraag wat ons troost geeft als wij ingrijpende fysieke beperkingen ervaren of als naasten ernstig ziek worden en overlijden.

In het licht van actuele maatschappelijke ontwikkelingen die de hele aarde lijken te ontwrichten zoals oorlogen, de klimaatcrisis en de uitputting van de aarde verlangen wij naar verlichting, hoop en vertrouwen.

In het najaarsprogramma verkennen wij de vraag wat ons troost kan geven om machteloosheid en somberheid te trotseren en ook in de huidige tijd vreugde- en hoopvol te kunnen leven. Daarbij laten wij ons inspireren door bronnen van troost uit de bijbel, de muziek en de beeldende kunst. Wij wisselen uit over ervaringen met troost en vertroosting. De rode draad van het programma sluit aan bij de subtitel ('licht in donkere tijden') van het prachtige boek van Michael Ignatieff over troost. Met onze activiteiten zoeken wij verbinding, hoop en verlichting in donkere tijden.

Programma thema 'Troost'

dinsdag 27 sept. 14.00-16.00 uur,

Introductie, Cor Langen en Bärbel Dorbeck-Jung

Op basis van fragmenten uit het boek van Michael Ignatieff 'Troost. Als licht in donkere tijden' verkennen wij de betekenis van troost. Welke bronnen van troost zijn voor u belangrijk? De bijbel, literatuur, filosofische ideeën, de muziek of voornamelijk voorbeelden van moedige mensen? Na een korte inleiding op het thema luisteren wij naar muziek die troost kan bieden.

dinsdag 18 oktober, 14.00-16.00 uur

Troost in de bijbel, Johan Goud

woensdag 30 november 14.00-16.00 uur

Troost in de beeldende kunst, Martijn Pieters

Wij hopen u op de bijeenkomsten te mogen verwelkomen!

Bärbel Dorbeck-Jung

Startzondag

Op **11 september 10.30 uur** begint de jaarlijkse startzondag met een dienst in onze kerk.

Het **programma** is als volgt:

10.30 – 11.30 uur kerkdienst Kirsten Slettenaar,

zie ook artikel 'Startzondag-dienst' pag.5

11.30 – 12.00 uur koffie

12.00 – 13.00 uur lunch met luxe broodjes

13.00 – 14.30 uur workshops

- Viltten olv Roos Boonstra
- Zingen olv Gerrie van der Horst
- Filosofisch spel Nomizo olv Cor Langen

14.30 – 15.00 uur theepauze en afsluiting

Voor de kerkdienst hoeft u zich natuurlijk niet op te geven. Als u blijft voor **de lunch en het middagprogramma** horen we dat graag **vóór 1 september**. U kunt dat aangeven bij **Agaath Cornel: email: agaath.cornel@gmail.com**.

In verband met de onkosten stelt de diaconie een **vrijwillige bijdrage** zeer op prijs, zo mogelijk €7,00.

Programmacommissie

Bärbel Dorbeck-Jung



Startzondag-dienst

Op **11 september** is het weer tijd voor de jaarlijkse startzondag: de aftrap van het nieuwe kerkelijke seizoen. De afgelopen jaren is deze dag gehouden op Erve Kraesgenberg in Losser. Dit jaar hebben we besloten om de startzondag 'gewoon' in de kerk te houden.

Dat betekent dat we beginnen met een kerkdienst om half elf. In deze dienst zullen ook enkele **nieuwe vrienden** worden verwelkomd. Daarnaast hebben enkele vrienden aangegeven graag lid te willen worden. Ook dat krijgt een plaats in de startdienst.

Daarnaast zal het nieuwe **landelijke jaarthema** worden geïntroduceerd: *'Vele talen, in alles de liefde'*. Deze titel is op te vatten als een samenvatting van de beroemde 'liefdesbrief' van Paulus uit 1 Korintiërs 13. Deze brief eindigt met 'geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde'.

Dit alles valt prachtig te combineren met aandacht voor de **schilderijen van Dixhoorn**. Jaren hebben deze schilderijen in de kerk gehangen, maar bij de recente vernieuwingen in het kerkgebouw is ervoor gekozen om ze niet langer te bewaren. De schilderijen gaan terug naar de familie van de schilder. Maar voordat dit gebeurt, halen we ze nog één keer terug in de aandacht van de gemeente. Er gaat een heel verhaal schuil achter deze intrigerende schilderijen, en daarom zijn ze de moeite waard om nog een laatste keer vol onze aandacht te trekken.

Na de kerkdienst is er uiteraard koffie en thee en aansluitend een lunch. In het begin van de middag zullen er vervolgens drie workshops zijn waarin we elkaar nader kunnen ontmoeten. Uiterlijk om drie uur sluiten we de middag af.

Voor de kerkdienst hoeft u zich natuurlijk niet op te geven. Als u blijft voor **de lunch en het middagprogramma horen we dat graag vóór 1 september. U kunt dat aangeven bij Agaath Cornel:**

email: agaath.cornel@gmail.com

Kirsten Slettenaar



Collecterooster september

Hulpgoederen voor mensen in Oekraïne

Ook voor de komende maand september wil de diaconie uw steun vragen voor mensen in Oekraïne die lijden onder het oorlogsgeweld en die niet kunnen vluchten.

Wij willen dit doen via de Stichting Kleine Kracht, die al jaren met vrachtwagens goederen en kleding naar Roemenië brengt.

De Stichting Kleine Kracht is reeds begonnen met het sturen van levensmiddelen en andere belangrijke levensbehoeften naar Oekraïne en zij zal dit de komende maanden blijven doen.

Het lijkt de diaconie een goede zaak om zo heel direct hulp te kunnen bieden.

Uw kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekening: NL 70 INGB 000 93 06 007 t.n.v. Stichting Kleine Kracht. (St. Kleine Kracht heeft ANBI-status).

of via:

NL 50 INGB 000 36 97 924 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente Twente o.v.v. Hulp Oekraïne.

Diaconie



Collecte opbrengsten

05 juni	St. Kleine Kracht, Oekraïne	€ 189,74
Pinksteren		
12 juni	St. Kleine Kracht, Oekraïne	€ 80,20
19 juni	Tent of Nations	€ 133,90
DoRem		
03 juli	St. Kleine Kracht, Oekraïne	€ 74,70
17 juli	Tent of Nations	€ 77,32
RemDo		
24 juli	St. Kleine Kracht, Oekraïne	€ 62,75

Lied op weg naar Emmaus

We zijn al zo lang op weg
weg van de stad van onze hoop
naar een dorp waar het beter moet zijn

Geloofden we niet
dat we de angst konden overwinnen
de angst van de oude tariefarbeidster
om ziek verklaard te worden
de angst van het Turkse meisje
om uitgewezen te worden
de angst van de opgejaagde zieke
om opgenomen te worden
voor altijd

We zijn al zo lang op weg
de zelfde de verkeerde kant op
weg van de stad van onze hoop
naar het dorp waar water moet zijn

Dachten we niet
dat we vrij waren en bevrijden konden
al die stakkers
het arbeiderskind dat blijft zitten en straf krijgt
de jongen op zijn brommer
veroordeeld tot het verkeerde werk
een leven lang
een man die doof en stom is
in het verkeerde land
op het verkeerde moment
stom gemaakt door het werk
voor brood alleen
een leven lang

Wij waren al zo lang op weg
de zelfde de verkeerde kant op
weg van de stad van de hoop
die daar nog begraven ligt

Toen ontmoetten we iemand
die zijn brood met ons deelde
die het nieuwe water toonde
hier in de stad van onze hoop
ik ben het water
jij bent het water
hij is het water
zij is het water

Toen keerden wij om en gingen
naar de stad van de begraven hoop
op naar Jeruzalem

Die met het water gaat mee
die met het brood gaat mee
wij zullen het water vinden
wij zullen het water zijn

Ik ben het water des levens
jij bent het water des levens
wij zijn het water des levens
gij zijt het water des levens
wij zullen het water vinden
wij zullen het water zijn

Dorothe Sölle

Iris Kraak nav haar reis naar Patmos
(zomerontmoeting 3 aug. 2022)



Bloemen

Elke week staan er prachtige bloemen op het plateau voor de aandachtsmuur achter de kansel. Een lust voor het oog. Het is heel bijzonder dat de leden van de bloemendienst elke keer weer een mooi boeket samenstellen. Na de dienst gaan de bloemen naar twee van onze leden/vrienden, die met dit boeket extra aandacht van de gemeente krijgen.

Trijnie Lotgerink Bruinenberg zoekt op de ledenlijst naar jarigen, die een kroonjaar hebben of een ander feest te vieren hebben. Of de bloemen gaan naar zieke leden.

De contactleden kennen hun wijk redelijk goed en geven aan Trijnie door, wie uit hun wijk voor de bloemen in aanmerking komen.

Maar we kunnen zelf ook alert zijn en kijken voor wie uit onze gemeente dat geldt en dit doorgeven aan Trijnie. Het hangt dus niet alleen van de contactleden af.

Het adres van Trijnie staat op de achterzijde van Passant.

Simone van Donselaar

Centraal contactlid.

Het nieuwe Gasthuis in vogelvlucht

Het INLIA Gasthuis Groningen is de centrale locatie waar INLIA gasten van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) opvangt en begeleidt naar een bestendig toekomstperspectief. Dit kan zijn: terugkeer naar het land van herkomst, vestiging in een ander land of legaal verblijf in Nederland.

Er is plek voor maximaal 270 gasten; dakloze asielzoekers zonder recht op rijksopvang. De LVV is een landelijke pilot in Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Rotterdam en Groningen. In de Groningse pilot werken gemeente, INLIA, de IND, de Dienst Terugkeer & Vertrek en de vreemdelingenpolitie samen ten behoeve van de duurzame oplossingen. INLIA heeft een gespecialiseerde afdeling juridische zaken, met naast juristen ook perspectiefmedewerkers die met de gasten werken aan hun toekomst.

Methodiek

De methodiek die INLIA toepast is in de loop der jaren ontwikkeld & steeds bijgesteld op basis van wat in de praktijk effectief bleek. Centraal daarin staat het principe van gastheer & gast: de mensen in de opvang zijn te gast, INLIA is gastheer (m/v). Hiermee krijgen mensen hun eigen verantwoordelijkheid als gast. Dit is onderdeel van de wijze waarop INLIA hun eigen regie activeert.

Het Gasthuis kent bewust geen beveiligers. Beheersbaarheid en beveiliging liggen nl. in de relatie tussen medewerkers en gasten, de relatie gastheer - gast. Deze aanpak is succesvol. Er is nagenoeg geen inzet van politiediensten vereist op dit terrein. Belangrijker: de gevolgde methodiek draagt bij aan het bewerkstelligen van oplossingen.

Medische zorg

Een relatief groot deel van de gasten heeft (zware) medische en/of psychiatrische aandoeningen. INLIA heeft een eigen afdeling medische zorg, met gespecialiseerde krachten, en werkt veel samen met bijvoorbeeld GGD en GGZ. Ook houdt een huisartsenpraktijk spreekuur in het Gasthuis.

Helmer Roelofs

INLIA



Bewogen opening INLIA Gasthuis Groningen

Het INLIA Gasthuis Groningen is officieel geopend.

Met vlaggen, speeches, een lied én een onverwachte gebeurtenis.

"Dit is een plaats waar we geen bewoners kennen, geen cliënten kennen, maar *gasten* kennen. Gasten die we - in het kader van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) - opvangen en begeleiden naar een nieuwe toekomst: terugkeer, doormigratie of legalisering in Nederland." INLIA-directeur John van Tilborg benadrukt in zijn speech de drie mogelijkheden.

Landelijk is er namelijk discussie of de LVV zich niet enkel op terugkeer moet focussen. Van Tilborg: "INLIA zal zich altijd blijven inzetten voor alle drie opties. Wij zetten ons in voor wat werkt, niet voor onrealistische politieke wenselijkheden. Daar mag u op rekenen."

De Groningse wethouder Glimina Chakor gaat er in haar speech op in: "Het gaat om mensen. Dat heb ik ook tegen de staatsecretaris gezegd: het zijn geen pakketjes die je kunt retourneren."

Ze bedankt INLIA: "Hier komen mensen niet op straat te staan, daar staat INLIA voor. Daar staat de gemeente Groningen ook voor. Hier in het Gasthuis telt de mens." Eerder hebben zowel INLIA-bestuursvoorzitter Jan Eggink als Van Tilborg juist de gemeente bedankt; zonder Groningen was het Gasthuis er niet gekomen.

Pal voordat Chakor de vlag gaat hijsen, wordt het één van de asielzoekers te machtig. De man schreeuwt het uit. Glimina Chakor loopt naar hem toe, luistert, belooft zijn verhaal later verder te willen horen. Hij bedaart. Hulptroepen van INLIA begeleiden hem verder.

"Dit hoort er ook bij", zegt Chakor, "De mensen hier zitten in vreselijke moeilijke situaties. De bittere werkelijkheid hoeft niet verborgen te worden. Dit is waar het hier om draait." Daarna hijst ze samen met Jan Eggink de vlaggen, terwijl Cobien Nieuwpoort "Mag ik dan bij jou?" zingt. Het laat niemand onberoerd, zeker niet na de schreeuw van wanhoop van zojuist.

John van Tilborg moet dan het slotwoord voeren. Pal ervoor geeft één van de gasten hem onverwacht een bos bloemen. Gekocht van haar 35 euro leefgeld per week. Van Tilborg moet wat wegslikken. Hij is niet de enige. Zo is het een bewogen opening. Maar dat past, zoals Chakor al zei.

Helmer Roelofs

INLIA



Diensten 10.30uur

Datum	Predikant, Liturg Organist, Collecte	Koster, Bloemen, Koffie
Augustus 2022		
28 aug.	Ontmoetingsdienst Marga Jolij en Jaques van Houte <i>Paul Kuiper</i>	Jan van Gijssel - Jen van Gijssel
September 2022		
04 sept.	Wytske Dijkstra, De Bilt Iris Kraak <i>Paul Kuiper</i> <i>Oekraïne, St. Kleine Kracht</i>	Maarten Huiskamp Johanna de Jong Annemarie Schimmelpenninck Thea Reerink Roos Boonstra
11 sept. Starzondag	Kirsten Sletten Nel Korstanje, <i>Paul Kuiper</i> <i>Oekraïne, St. Kleine Kracht</i>	Els du Rieu Willemien Huizinga Cornelijne Bieringa
18 sept. RemDo	Jan van Belle, Gersloot (fr) <i>Dennis Vallenduuk</i> <i>Tent of Nations</i>	Casper Suir Eef Huiskamp Greetje Knol
25 sept.	Pieter Korbee, Leiden Jaques van Houte <i>Paul Kuiper</i> <i>Oekraïne, St. Kleine Kracht</i>	Jan van Gijssel Heddy Hummelen Jen van Gijssel
Oktober 2022		
02 okt.	Kirsten Slettenaar Marga Jolij <i>Dennis Vallenduuk</i>	Roos Boonstra Ineke Vervoort Thea Reerink
09 okt.	Tjaard Barnard, Barendrecht Iris Kraak <i>Paul Kuiper</i>	Jan van Gijssel Greetje Knol Trijnie Lotgerink Bruinenberg
16 okt. DoRem	Jolanda Valk <i>Paul Kuiper</i> <i>Tent of Nations</i>	Greetje Knol DO Greet van Gelderen

Bloemen uit de dienst

Trijnie Lotgerink Bruinenberg
tel. 053-478 72 71
email: tvanderw@live.nl



Adressen

Predikant:

Kirsten Slettenaar
Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne
Tel: 06 3737 4508; e-mail: xbirds@wxs.nl
werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag,
vanaf 8.30 uur

Voorzitter:

Simone van Donselaar (a.i.)
e-mail: rgt.voorzitter@kpnmail.nl

Secretaris:

Ada Douwes Dekker
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl

Penningmeester:

Jen van Gijssel-Boxem
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel.: 0548-61 05 61;
e-mail: rgt.penningmeester@kpnmail.nl
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en
andere persoonlijke gegevens:
Anke Kampinga
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053-428 31 19; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

Diaconie:

Eef Huiskamp
Tel.: 074 - 291 32 57; e-mail: rgt.diaconie@kpnmail.nl
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:
t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel: 074-291 82 49

Coördinatie Kosterij:

Jan van Gijssel
Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijsselboxem@hetnet.nl

Redactie:

Anke Kampinga en Johanna de Jong
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk:

2de woensdag: 14 september 2022



Foto voorpagina Richard Bremer
Foto achterpagina Roos Boonstra