



# Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

**Jaargang 14, nr 09**  
**Oktober 2022**

## Oei ik groei...

In de tijd dat ik kinderen kreeg was er een bekend opvoedkundig boek, getiteld: 'Oei, ik groei...'. U kent het misschien wel. Het boek vertelt dat groeien geen gelijkmatig proces is, maar dat het met horten en stoten gaat. Soms kun je je als ouder zorgen maken over je peuter omdat het lijkt alsof hij minder kan dan eerst. Dat duurt een tijdje, tot er een moment komt dat hij ineens veel meer kan. Dat wordt een groeisprongetje genoemd, en die worden vaak voorafgegaan door een terugval. Soms ook is een kind hangerig of huilerig in de periode voor een groeimoment.

Groeien gaat niet vanzelf en ook niet in een strakke lijn. En dat blijft zo tot op hoge leeftijd, zou je kunnen zeggen. Zo kun je op een bepaalde manier geloven, tot je merkt dat dat niet goed meer bij je past. Je groeit uit je geloof als het ware. Een tijdlang (soms jarenlang) zoek je dan naar: 'zo niet maar hoe dan wel?' Soms grijp je terug op oude geloofswaarheden, soms laat je alles los. Tot er ergens, opeens een moment komt dat je merkt: "ja, zó kan ik verder. Dit geeft nieuwe ruimte." Je bent weer gegroeid in je geloof, en als mens.

Als je zo open blijft staan voor (geloofs-)groei, kunnen steeds nieuwe vruchten zich blijven ontwikkelen. Tot op hoge leeftijd zelfs. Psalm 92 zegt daar iets over:

*Psalm 92: 13, 14, 15 en 16:*

De rechtvaardigen groeien op als een palm,  
als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog.  
Ze staan geplant in het huis van de Heer,  
in de voorhoven van onze God groeien zij op.  
Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn  
en blijven krachtig en fris.  
Zo getuigen zij dat de Heer recht doet,  
mijn rots, in wie geen onrecht is.

*Kirsten Slettenaar*

## Agenda

### Lezing 'Troost'

Datum: **dinsdag 18 oktober**, zie pag. 5  
Tijd: 14.00 - 16.00 uur  
Spreker: Johan Goud  
Plaats: Remonstrantse kerk, Hengelo  
Entree: leden/vrienden: € 5,-; anderen: € 10,-

### Thema: 'Troost in de beeldende kunst'

Data: **woensdag 30 november**  
Tijd: 14.00 - 16.00 uur.  
Spreker: Martijn Pieters  
Plaats: Remonstrantse kerk, Hengelo  
Entree: leden/vrienden: € 5,-; anderen: € 10,-

### Passant

Datum: **12 oktober**,  
sluitingsdatum kopij Passant  
Datum: **26 oktober**, verspreiding Passant  
Tijd: 11.00 - 11.30 uur



## Kerkenraadspraak

Op de eerste dag van de meteorologische herfst kwam de kerkenraad in vergadering bijeen onder voorzitterschap van Agaath Cornel. Zij nam de honneurs waar voor Simone van Donselaar, die op vakantie was; één van de voordelen van een Voorzitterscollectief! Voor Agaath een goede manier om alvast warm te lopen; zij volgt in januari Simone op, zodat Jen van Gijssel zich volledig kan richten op het penningmeesterschap.

Ada Douwes-Dekker notuleerde, en mij werd deze Kerkenraadspraak toebedeeld.

De vergadering werd geopend door ondergetekende, met een eigen bewerking van Psalm 139. Ooit, in 2002, geschreven voor het themanummer 'Psalmen' van de Kandelaar. U vindt het in de kolom hiernaast.

Agaath leidde ons met verve en ruim binnen de twee uur, door de vergadering. Allereerst was er een welkom voor Jen, die nu alle formaliteiten rond de wisseling van het Penningmeesterschap met de bank heeft afgerond.

Daarna maakten we plannen voor een feestje in januari, als Kirsten Slettenaar haar 25 jarig jubileum als predikante viert. Noteert u de datum maar vast: **22 januari 2023**. Er komt een feestcomité onder leiding van Agaath om de 'uitloop na de dienst' luister bij te zetten.

Kirsten zelf gaat voor in deze dienst.

Terwijl wij vergaderden, timmerde Jan van Gijssel er in de Predikantskamer lustig op los. Hij zette een nieuw bureautje in elkaar en bevestigde een boekenplank aan de muur. Nu ook de archiefkast door Jen en Agaath is opgeruimd, is ook dat deel van de renovatie voltooid.

Rest nog het schilderen van de kerkzaal in november.

En verder:

- Wordt deze maand het Takenpakket van Kirsten -dat van 0,6 naar 0,5 fte terug gebracht moet worden- met twee leden van het voorzitterscollectief onder de loep genomen.
- Wordt het pastoraalplan, dat sinds Corona op de plank is blijven liggen, in gang gezet.
- Gaan Jen en Kirsten op 16 september naar het proponentsexamen in Arnhem.
- Gaat de zoektocht van de commissie naar een pastoraal werker verder,
- Worden er offertes opgevraagd om de voormalige kosterswoning van beter isolerend thermopane te voorzien.

We zijn er dus druk mee, maar genieten van de harmonieuze samenwerking.

*Roos Boonstra.*



*Agaath en Jen*

## Om te beginnen

Vreemd  
dat u mij al kende  
voor ik geboren werd God.  
Dat u alles weet van mij  
elke gedachte  
nog voor ze in mij opkomt,  
voor ik het zeg  
Zal ik dat ooit begrijpen?

Nergens kan ik u ontlopen  
al zou ik dat willen.  
Al vloog ik op vleugels  
naar de zon,  
al zonk ik,  
in de diepste duisternis,  
nooit laat uw hand,  
mij los.

Want u die mij bedacht,  
Die mij liet koesteren  
Tot ik het leven  
Leven kon,  
Hoe diep zijn uw gedachten  
en hoe veel meer  
dan ik ooit bevatten kan.  
Elke morgen  
kust uw nabijheid  
mij wakker.

*Een bewerking van een deel van Psalm 139  
door Roos Boonstra*

## Herinneringen Nico van der Veen

\* Amsterdam, 7-12-1931

† Enschede, 28-8-2022

Toen wij in 1974 in Hengelo kwamen wonen en contact zochten met de Remonstrantse Gemeente, was Nico van der Veen voorzitter van de kerkenraad.

Hij zat met Enno Hoekstra, Mieke Remmelts in de groep die contact had met Oost-Duitsland. Dat werd landelijk gestimuleerd en Nico vond het héél belangrijk.

Elk jaar met Pinksteren was er een uitwisseling. Het ene jaar kwamen mensen uit Satow hier en het andere jaar ging een groep van hier naar Satow. Maarten en ik zijn 2x mee geweest.

Ook werd vanuit Satow gevraagd of er niet een aantal jongeren was dat de Gemeinderadum kon verven. En dat lukte. 10 jongeren gingen in 1987 met een busje en onze auto op weg met een heleboel blikken verf. Die kon je toen in Oost Duitsland moeilijk krijgen. Ze hebben zich geweldig van hun taak gekweten en de pastores Lia en Ulli waren er erg blij mee.

Later is er nog een keer een groep jongeren naartoe geweest, in 1989, vlak voor die Wende. Onze Carolien kon mooi zingen en ze ontroerde iedereen met het lied: 'Nur die Vögel fliegen von Ost nach West'. Ze werd door één van de jongens Horsman begeleid op de piano.

Helaas zijn de contacten een beetje verwaterd. Het was een moeilijke tijd voor Oost Duitsland, waar in 1989 een einde aan kwam. De grens ging open! Mensen uit oost Duitsland mochten eerst alleen op uitnodiging van een kerk het land uit. Dat is toch in heel Nederland uitgebuit. Overal waren contacten met Oost Duitsland om ze te steunen in die moeilijke tijd.

Voor Sattow en Hengelo heeft Nico daaraan heel intensief meegewerkt met Enno Hoekstra. Bij de afscheidsdienst van Enno is Ulli nog geweest. 600Km rijden!

Ik hoop dat hij bericht heeft gehad van het overlijden van Nico.

Nico heeft voor onze gemeente veel betekend. Dat hij ruste in vrede!

*Eef Huiskamp*



De laatste 4 jaar was ik contactpersoon bij Agaat en Nico. Als contactpersoon heb ik hem veel horen vertellen over zijn situatie nu. Na zijn overlijden heb ik pas meer over zijn betrokkenheid bij onze kerk gehoord.

Hij was voorzitter van de kerkenraad. Hij heeft met Els Henderson veel foto's gemaakt. Er ligt nu een fotoboek bij ons in de kerk. Hij maakte tevens foto's voor het blad van Boekelo.

Hij hield van de natuur, was voorzitter van de natuurvrienden. Nico was psycholoog en hij vormde zich gemakkelijk een mening over allerlei kwesties. Met Agaat stapte hij in de auto en ze liepen samen een stukje in de natuur, zolang het nog kon. Alles deden ze samen.

Tijdens een groothuisbezoek bij Dora kon hij boeiend vertellen over zijn verleden. Agaat luisterde. De laatste tijd zorgde Nico voor Agaat. Hij kookte het eten. Voorheen deden ze het om de week.

Vorig jaar werden ze beiden 90 jaar. Ik kreeg weer een mooie foto van Nico.

Nu is hij er niet meer en Agaat zet haar stappen alléén thuis.

*Anneke Huising*



## Liturgiemiddag

Enige tijd geleden is door diverse mensen de wens geuit een bijeenkomst te houden over de vaste liederen in de liturgie.

Daarnaast blijkt er behoefte te zijn te praten over het al dan niet dragen van een toga door een predikant.

Die bijeenkomst komt er!

De liturgiecommissie heeft hiervoor een datum vastgesteld:

**Datum: Woensdag 2 november 14.00 - 15.30 uur.**

**Plaats:** De Tuinkamer in de Remonstrantse kerk in Hengelo  
Als de belangstelling groot is, kunnen we uitwijken naar de kerkzaal.

De leiding van de middag is in handen van leden van de liturgiecommissie.

Wilt u deze datum in uw agenda zetten? Wij hopen op een mooie opkomst.

*Namens de liturgiecommissie  
Nel Korstanje*

## Personalia

### Overleden:

Dhr. Y.N. (Nico) van der Veen is op zondag 28 augustus 2022 te Enschede overleden.  
Lid van onze Gemeente.

### Verhuisd:

Mevr. E.J. (Erika) Schenck-Teesting , lid van onze Gemeente is verhuisd naar het Woolde, Woolderesweg 49-2, 7555 LH Hengelo.

### Verwelkomd:

Als **lid** van onze Gemeente:  
Mevr. M.J. (Mies) de Monchy

Als **vriend** van onze Gemeente:  
Mevr. H.N.A. (Ery) Nijhuis

## De Kaars

Vele van ons zijn gemaakt in de Kaarsenfabriek in Gouda, gesmolten en in vorm gegoten, lengte, dikte en vorm vastgesteld door traditie en gewoonte.

Het is drie jaren geleden dat mijn bestemming is vastgesteld: een Paaskaars voor 2021. Een speciaal teken van zonschijn, dieldeling en een duif zijn gemaakt en halverwege bevestigd, terwijl de cijfers op een rood vlak daaronder is geplakt.

In de Remonstrantse Kerk Twente te Hengelo mocht mijn schijnsel het Licht in de Duisternis vertegenwoordigen. Iedere zondag, ook in coronatijd aangestoken vóór of aan het begin van de DoRem-diensten gaf ik licht. Na een jaar is vervanging geregeld: 2022 aangekondigd.

Word ik afgedankt of is er ergens een plek voor mij?

De kerkenraad en predikant beslist dat een trouw, ouder lid van de gemeente mij zal ontvangen.

Nu mag ik blijven in een zonnig huis bij een gewaardeerd gemeentelid. In deze zomertijd zal zij mij aansteken op bijzondere momenten, in aanwezigheid van vrienden of familie. Haar tot troost zijn in sombere winterdagen als licht in de laatste jaren, maanden, dagen en uren.

*Thea Reerink*



## Programma-commissie

### Thema Troost

#### Lezing over Troost in de bijbel met nagesprek

**Datum: dinsdag 18 oktober 2022**

**Tijd: 14.00 - 16.00**

**Spreker: Johan Goud**

**Entree: Leden/vrienden: € 5,-, anderen € 10,-**

Johan Goud geeft aan dat 'troost zo'n woord is waarin alles lijkt samen te komen, ook alles in de bijbel'. Zoals het geloof: 'geen enkele tegenspoed kan ons scheiden van Gods liefde' (Romeinen 8 - in de zeventiende eeuw als 'bewijstekst' tegen de remonstranten ingebracht). De hoop: 'mij ontbreekt niets' (Psalm 23 - met de commentaren van Rutger Kopland en anderen). De liefde: 'de liefde is geduldig en vriendelijk' (I Korintiërs 13 - en waarom juist de vriendschap en de liefde troostend zijn). Johan zal op deze bijbelteksten ingaan en op het boekje Job waarin het thema troost centraal staat. Waaruit put Job zijn troost, en waaruit niet?

**Heeft u al de lezing van Martijn Pieters over Troost in de beeldende kunst op 30 november, 14.00-16.00 in uw agenda gezet?**

*Bärbel Dorbeck-Jung*

### Troost en tederheid

Tijdens de activiteiten van de programmacommissie dit najaar zal het thema troost op verschillende manieren aan de orde komen. Is daar dan zoveel over te zeggen?

Ook al weten we allemaal wat troost is, het is toch een heel veelzijdig thema. Want troost heeft vele gezichten. In elke situatie, bij elke ontmoeting krijgt het een eigen kleur, lading en diepgang. Zo herinner ik mij de condoleance na het overlijden van mijn moeder. Sommige mensen hoefden me alleen maar aan te kijken en ik werd diep geraakt. Maar ik herinner me ook een mevrouw die - met de beste bedoelingen - begon te vertellen over hoe erg zij het had gevonden toen haar moeder was overleden. En dat ze daarom wel snapte hoe ik me moest voelen. Ik werd er boos van, want ik voelde me juist helemaal niet begrepen.

Wat zou nu maken dat troost ook werkelijk als troostend kan worden ervaren? Ik denk wanneer er een bepaalde mate van tederheid in de troost zit. Tederheid is namelijk een heel bijzonder iets. Het wordt gegeven om niet. Het vraagt niets, het wil niets, het kent geen 'lokgedrag', en het is altijd afgestemd op de ander. Of het nu is in een blik, in een aanraking, een gebaar of vriendelijke woorden, als het met tederheid gebeurt is het denk ik altijd troostend en verzachtend. Het brengt je bij jezelf met de milde boodschap: je verdriet, je pijn en moeite, het mag er zijn...

*Kirsten Slettenaar*

## Voedselbank, Collecterooster oktober

Gezien de huidige economische situatie, met de enorme prijsstijgingen en de extreem hoge gasprijzen, waardoor steeds meer mensen in financiële nood komen, hebben wij als diaconie besloten om als collectiedoel in de maanden oktober, november en december te kiezen voor de **Voedselbank**.

Met name in deze maanden waar men weer te maken heeft met oplopende stookkosten en voedselprijzen, die zeker na mislukte of bijna mislukte oogsten vanwege de extreme droogte, nog verder zullen stijgen, is het voor een toemend aantal gezinnen en alleenstaanden steeds moeilijker om maandelijks rond te komen. De voedselbanken zien dan ook dat een sterke toename van mensen bij hen terecht komen.

Als Gemeente willen wij daarom in deze maanden de voedselbanken financieel steunen.

U kunt ook uw bijdrage overmaken naar rekening NL50 INGB 000 36 97 924 t.n.v. de Diaconie Remonstrantse Gemeente Twente o.v.v. Voedselbank.

*Namens de Diaconie  
Jan vervoort*



## Kathedraal van Chartres

We waren afgelopen tijd in Chartres en hebben in de kathedraal het labrynt gelopen. Een indringende ervaring.

*Chartres labrynt  
gaande voeten, levensloop  
middelpunt ademt*

*Iris Kraak*



## Een weg van gerechtigheid, verzoening en eenheid



Van 30 augustus tot en met 8 september vond in het Duitse Karlsruhe de 11e assemblee van de Wereldraad van Kerken plaats. Een zeer diverse groep van 4000 mensen uit 120 landen kwam samen om te vieren, te vergaderen en geloof, hoop en liefde te delen.

### **Samenvatting Slotboodschap Wereldraad:**

'De liefde van Christus spoort ons aan –  
Een oproep om samen te handelen'  
'Kom, volg mij'

Vanaf het moment dat Hij op aarde rondreisde, en ook nu nog, richt Jezus deze woorden – 'Kom, volg mij' – onophoudelijk tot ieder mens. Zijn leven, woorden en daden zijn een voortdurende uitnodiging tot beweging – van de ene plaats naar de andere, van de ene groep mensen naar de andere, van de ene denkwijze naar de andere. Bovenaal roept Jezus ons op om, te midden van de problemen van de wereld, tot Hem te komen en in zijn liefde te blijven (zie ook Mattheus 11:28).

De Wereldraad van Kerken is zich sterk bewust van alle manifestaties van kwaad en lijden in onze wereld, zoals oorlog, ziekte, hongersnood. Daarnaast worden we geconfronteerd met rampen die rechtstreeks voortvloeien uit een onverantwoorde en verbroken relatie met de schepping, wat heeft geleid tot ecologisch onrecht en de klimaatcrisis. Naarmate de klimaatcrisis verergert, neemt ook het lijden van arme en gemarginaliseerde mensen toe.

Toch kunnen we als kerken van de Wereldraad niet anders dan hoopvol verdergaan op onze pelgrimage. Want de uitnodiging van Christus Hem te volgen blijft van kracht. Zijn liefde beweegt de wereld tot verzoening en eenheid. Verzoening is een beweging naar God en naar elkaar toe. Dat veronderstelt een bereidheid om naar God en naar elkaar te luisteren. Het is een bekering van het hart waarbij we erkennen dat de schepping en wij van elkaar afhankelijk zijn.

We belijden dat wij vaak tekort zijn geschoten en ons soms in tegengestelde richting bewegen. We belijden ook dat we de transformerende kracht van Christus' liefde nodig hebben om te komen tot een wereld die waarlijk verzoend en verenigd is. Christenen, en de structuren die we hebben opgebouwd, zijn medeplichtig geweest aan het misbruik van anderen. In het licht van oorlog, ongelijkheid en zonden tegen de schepping van vandaag roept de liefde van Christus ons allen op tot berouw, verzoening en gerechtigheid.

### **Onze gezamenlijke reis**

Te midden van al onze verscheidenheid hebben we tijdens onze assemblee opnieuw geleerd dat we onze pelgrimstocht van gerechtigheid, verzoening en eenheid gezamenlijk moeten ondernemen.

Want:

Door samen het woord van God te horen, herkennen wij onze gemeenschappelijke roeping;

Door samen te luisteren en te praten worden we hechtere buren;

Door samen te klagen, stellen wij ons open voor elkaars pijn en lijden;

Door samen te werken, komen we tot gezamenlijke actie;

Door samen te vieren, genieten wij van elkaars vreugde en hoop;

Door samen te bidden, ontdekken wij de rijkdom van onze tradities en de pijn van onze verdeeldheid.

'Ga de hele wereld in'

Verzoening brengt ons dichterbij God en bij elkaar en opent daarmee de weg naar eenheid die gegrondvest is op Gods liefde. Door deze liefde zullen we kracht vinden om vanuit deze eenheid te handelen en om te werken aan het herstel van onze levende planeet. De liefde van Christus zal ons allen ondersteunen in de opdracht om iedereen te omarmen en alle vormen van uitsluiting te overwinnen.

We hebben van deze liefde geproefd toen we met 352 kerken en vele oecumenische partners samenkwamen uit alle regio's in de wereld om eenheid te zoeken te midden van onze verscheidenheid. Samen hebben we geluisterd naar de stemmen die in de wereld vaak worden gemarginaliseerd: die van vrouwen, jongeren, mensen met een handicap, inheemse volkeren.

We verlangen naar een nog bredere beweging, naar de verzoening en eenheid van de hele mensheid en zelfs van de gehele kosmos.

In onze assemblee hebben we veel woorden gebruikt, maar daaruit hebben we een nieuw voornemen gevormd. Nu vragen we Gods hulp om onze beloften in daden om te zetten. We verplichten onszelf om samen te werken met alle mensen van goede wil. Terwijl we nadenken over de vruchten van ons werk in Karlsruhe, nodigen we iedereen uit om samen pelgrims te worden.

Want in Christus worden alle dingen nieuw. Zijn liefde die allen wordt aangeboden, ook de laatsten, de minsten en de verlorenen, kan ons bewegen en bemoedigen tot een pelgrimage van gerechtigheid, verzoening en eenheid.

*Nieuwsbrief Raad van Kerken Nederland*

## Impressie startzondag 15 sept. 2022



Ery Nijhuis



Mies de Monchy



Workshop Filosofie



Workshop Zingen



Workshop De natuur



## Adressen

### Predikant:

Kirsten Slettenaar  
 Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne  
 Tel: 06 3737 4508; e-mail: xbirds@wxs.nl  
 werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag,  
 vanaf 8.30 uur

### Voorzitter:

Simone van Donselaar (a.i.)  
 e-mail: rgt.voorzitter@kpnmail.nl

### Secretaris:

Ada Douwes Dekker  
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
 e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl

### Penningmeester:

Jen van Gijssel-Boxem  
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
 Tel.: 0548-61 05 61;  
 e-mail: rgt.penningmeester@kpnmail.nl  
 Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.  
 t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

### Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en andere persoonlijke gegevens:  
 Anke Kampinga  
 Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede  
 Tel: 053-428 31 19; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

### Diaconie:

Eef Huiskamp  
 Tel.: 074 - 291 32 57; e-mail: rgt.diaconie@kpnmail.nl  
 Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24;  
 t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

### Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo, tel: 074-291 82 49

**Verhuur:** Roos Boonstra, tel: 06 116 442 58

### Coördinatie Kosterij:

Jan van Gijssel  
 Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijsselboxem@hetnet.nl

### Redactie:

Anke Kampinga en Johanna de Jong  
 Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede  
 Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

**Website:** [twente.remonstranten.nl](http://twente.remonstranten.nl)

**Inleveren kopij uiterlijk:**

**2de woensdag: 12 oktober 2022**



Foto voorpagina Richard Bremer  
 Foto achterpagina Roos Boonstra



## Diensten 10.30uur

Datum	Predikant, Liturg Organist, Collecte	Koster, Bloemen, Koffie
<b>Oktober 2022</b>		
<b>02 okt.</b>	Kirsten Slettenaar Marga Jolij Paul Kuiper De Voedselbank	Roos Boonstra Ineke Vervoort Thea Reerink, Ery Nijhuis
<b>09 okt.</b>	Tjaard Barnard, Barendrecht Iris Kraak Paul Kuiper De Voedselbank	Jan van Gijssel Heddy Hummelen Trijnie Lotgerink / Annemarie Schimmelpenninck
<b>16 okt. DoRem</b>	Jolanda Valk Paul Kuiper Tent of Nations	Greetje Knol DO Greet van Gelderen
<b>23 okt.</b>	Kirsten Slettenaar Nel Korstanje Paul Kuiper De Voedselbank	Casper Suir Annemarie Schimmelpenninck Thea Reerink / Annemarie Schimmelpenninck
<b>30 okt.</b>	Johan Goud, den Haag Jaques van Houte Dennis Vallenduuk De Voedselbank	Maarten Huiskamp Juke Touw Eef Huiskamp
<b>November 2022</b>		
<b>06 nov.</b>	Kirsten Slettenaar Iris Kraak Dennis Vallenduuk De Voedselbank	Jan van Gijssel Roos Boonstra Willemien Huizinga
<b>13 nov.</b>	Hans Noordeman, Arnhem Marga Jolij Paul Kuiper	Roos Boonstra Els du Rieu Anneke Huising / Juke Touw

### Bloemen uit de dienst

Trijnie Lotgerink Bruinenberg  
 tel. 053-478 72 71  
 email: tvanderw@live.nl

