



# Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

**Jaargang 14, nr. 11**  
**December 2022**

## **dit is mogelijk**

uit getraliede ogen waaien fonteinen  
op het drilgat van het graf af  
mooi is het oog dat nog omziet  
naar de naakte wind tussen naalden en arken  
schoon is de hand die kan wuiven  
zonder te ruiken naar afval  
en krachtig de hand die het hart houdt  
en niet hard wordt

verwarring danst voor de ramen  
verwarring roept in de straat  
hij die de weg van het woord weet  
gaat de weg van het wordende zaad  
hij ziet groeien de maan in zijn slaap  
tot een zon van vertederling  
licht strelend de wind

hij speelt met de elementen  
en de elementen spelen met hem  
zijn ogen gestolten tot stem  
gaan in vruchten ontgrenzende rond  
hij danst en verdwijnt en  
zingt totdat wij doorschijnend zijn

*Lucebert (1924-1994)*  
uit: *Amulet (1957)*

*Dit is mijn meest geliefde Lucebert gedicht.*

*Het is een visioen dat mij steeds weer ontmoert. Ik draag het met mij mee en zeg het vaak in mijzelf. Advies: lees het rustig hardop, niet te snel, en laat je niet hinderen door de 'onbegrijpelijke' passages.*

*Laten de klank en de beelden het doen, steeds opnieuw, evenals bij muziek. Ik gun je van harte die beleving.*

*Peter Hofman*

## **Agenda**

### **Kerstdiner**

Datum: **dinsdag 20 december (zie pag.4)**  
Tijd: vanaf 16.45 aperitief, aan tafel 17.30  
Leiding: diaconie

**Opgeven** **vòòr maandag 12 december** door:  
intekenen op de lijst op het prikbord of  
mail naar Nienke Koedam:  
nienkekoedam17@gmail.com

### **Kerstavond**

Datum: **zaterdag 24 december (zie pag.4)**  
Tijd: 19.30 uur  
Leiding: liturgiecommissie

### **25-jarig jubileum van Kirsten**

Datum: **zondag 22 januari 2023**  
Tijd: na afloop van de dienst

### **Passant**

Datum: **07 december! (1ste woensdag)**  
sluitingsdatum kopij Passant

Datum: **21 december!, verspreiding Passant**  
**(3de woensdag)**  
11.00 - 11.30 uur



## Kerkenraadspraak

In de kerkenraadsvergadering spraken wij bij het punt financiën over het legaat van Mieke de Jong en dachten daarbij aan de vele gedichten die zij met regelmaat in Passant plaatste.

Het was dan ook heel mooi dat we de vergadering konden openen met een gedicht van haar dat we graag met jullie delen.

### Verwachting

Ik schrijf hier wat ik vast verwacht:  
dat Godsgeloof zal blijven leven.

Hoe fel de pijn, hoe diep de nacht,  
Een zicht op hoop ons is gegeven-  
opnieuw vertaald, opnieuw gedacht:  
Een woord voor mensen om te leven.

Ik schrijf hier wat ik vast vertrouw:  
dat God in ons zal blijven leven.

Hoe telkens weer een man, een vrouw,  
geloof en aandacht zullen geven  
tot arbeid aan een wijd gebouw  
waar mensen samen kunnen leven.

Ik schrijf hier neer wat ik belijd:  
dat God door ons kan blijven leven.  
Hoe ondanks onrecht, afgunst, strijd  
de hoop in ons wordt doorgegeven  
dat mensen, ook in deze tijd,  
toch vrede met elkaar beleven.

Zoals gezegd zullen de **schilderijen** van Jan van Dixhoorn tot de zomer blijven hangen in de kerkzaal. De zaal wordt eind november geschilderd. De schilderijen worden er dan afgehaald en in januari weer opgehangen.

We hebben een mailadres gemaakt voor de **bloemendienst**. Iedereen kan een suggestie doen voor een bestemming waar de bloemen naar toe kunnen. Het mailadres staat op de achterste bladzijde van Passant. Voor de dienst wordt er door de liturg en een kerkraadslid besloten naar wie de bloemen gaan.

Er is besloten om de **adventskrans** weg te halen. Er komt een adventsstuk met 4 kaarsen op de tafel.

De advertentie voor de **pastoraalwerker** is geplaatst op [reliwerk.nl](http://reliwerk.nl) en op onze eigen website.

Het **kerstdiner** dit jaar is gepland op **dinsdag 20 december**. Er staat een stukje hierover in deze Passant. Door Corona is dit 2 jaar niet doorgedaan. Heel fijn dat het weer is opgepakt.

We gaan de predikantskamer, de kerkenraadkamer en de ontmoetingsruimte van **thermopane**-glas voorzien. Het vervangen van de schuifwand van de kerkzaal is te kost-

baar. Misschien is schoonmaken een optie?

Als kers op de taart willen we het **grasveldje** voor de kerk veranderen in een wild bloemenweide.

Tegen die tijd is het lente.

We gaan eerst van de advent tijd en de decembermaand genieten.

*Simone van Donselaar*

## Personalia

### Overleden:

De heer Maarten Huiskamp,  
op maandag 7 november in Hengelo.  
Lid van onze Gemeente

## Save the date

Op **22 januari 2023** vieren we na afloop van de dienst het 25-jarig jubileum van Kirsten.

## Visitekaartjes

Binnen de contactleden is overlegd dat het handig zou kunnen zijn wanneer ik visitekaartjes laat maken. Deze kunnen worden uitgedeeld door de contactleden of worden meegenomen vanuit de kerk. We denken dat bijvoorbeeld in verzorgingshuizen het handig kan zijn als verzorgers/familie weten wie ze van de kerk kunnen bellen als de situatie daarom vraagt. Ook in andere situaties kan dat handig zijn, bijvoorbeeld voor de kinderen.

Inmiddels heb ik deze kaartjes laten maken. Ze liggen in de kerk en de contactleden ontvangen ook allemaal een stapeltje.

*Kirsten Slettenaar*



## Gedachteniszondag 6 nov. jl

Een herinnering aan een mooie, ontroerende en troostende gedachteniszondag op zondag 6 nov. 2022



## 'Kerkdienst gemist' 2022

Wij zijn nu acht maanden te zien en te beluisteren op internet en app: 'Kerkdienst gemist'. Het is voor velen een goede aanvulling en de uitzendingen zijn tot een jaar terug te zien. Voor het Audio beluisteren is geen belangstelling meer.

De kerkdienst terugluisteren of terugzien: De meest eenvoudige manier is:

ga naar [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl), en vul in het zoekvak 'Hengelo' in. Je ziet dan vijf kerkgenootschappen staan, waaronder die van ons. Even klikken op onze gemeente en je komt bij de dienst die je wilt bekijken.

Of: neem tablet of smartphone even mee naar de kerk en vraag het aan een 'kenner' die daar vast wel is. Dan kan de app 'kerkdienstgemist' er op worden gezet vanuit App-Store (Apple) of PlayStore (Android).

Een overzicht over de laatste drie maanden. Stand op 7 nov. 2022 Deze kijkcijfers lopen op.

Datum	Live	Later	Totaal
24 juli	6	32	38
14 aug.	7	37	44
21 aug. / DoRem	3	31	34
04 sept.	3	28	31
11 sept.	5	41	46
18 sept./RemDO	4	23	27
25 sept.	6	33	39
02 okt.	5	28	33
09 okt.	5	24	29
16 okt./DoRem	3	21	24
23 okt.	6	33	39
30 okt.	3	58	61
06 nov.	7	18	25
<b>Gemiddeld</b>	<b>4,8</b>	<b>31,3</b>	<b>36,6</b>
<b>aantal personen online</b>			
<b>per uitzending</b>			

Belangstelling voor de Video bediening is welkom. Info bij Jan van Gijssel.

*Jan van Gijssel*





## Uitnodiging kerstdiner 2022

**Dinsdag 20 december** hopen wij u weer te kunnen begroeten bij het kerstdiner in onze kerk.

De afgelopen twee jaar kon het vanwege de coronarestricties niet doorgaan, maar dit jaar willen wij als diaconie het kerstdiner weer vorm geven. Samen eten heeft toch iets bijzonders.

Als mocht blijken dat nieuwe beperkingen dit niet mogelijk maken, ontvangt u, als u zich opgegeven heeft, nader bericht van ons.

U bent dus op dinsdag 20 december van harte welkom bij ons traditionele kerstdiner. Samen zijn, samen praten, genieten van muziek en van wat op tafel komt, heeft iets feestelijks.

Vanaf **kwart voor vijf** kunt u een aperitief gebruiken in de achterzaal, **rond half zes** gaan wij aan tafel.

Natuurlijk willen wij als diaconie weten voor hoeveel mensen gekookt moet worden, dus vragen wij u om **vóór maandag 12 december** in te tekenen op de lijst op het prikbord in de kerk, of een mailtje te sturen aan Nienke Koedam :

Het menu bestaat uit een voorgerecht, soep, hoofdgerecht, nagerecht en koffie of thee.

Na afloop kunt u met een vrije giff uw waardering voor dit samenzijn kenbaar maken en zo mede bijdragen in de kosten van dit diner.

*De diaconie*



## Liturgie commissie

De liturgiecommissie is erg blij dat er een nieuw lid is gevonden. Toos Werner-Boelens komt de liturgiecommissie versterken. Helaas heeft Jacques van Houte aangegeven dat hij de commissie gaat verlaten door andere drukke bezigheden. Gelukkig wil hij wel stand-by blijven voor noodgevallen.

### Kerstavond

De liturgiecommissie organiseert op kerstavond, 24 december een samenzijn. Naast een verhaal, een gedicht en een gebed is er veel ruimte voor muziek. De cantorij zal liederen ten gehore brengen. Maar ook voor de gemeente zelf staan veel liederen op het programma.

Na afloop kunnen we elkaar, onder het genot van warme chocolademelk, een fijne kerst toewensen.

De avond begint om 19.30

### Nieuwjaarsdag

Nieuwjaarsdag valt dit jaar op een zondag. Er is geen gewone dienst. Maar om 10.30 is er de gelegenheid nieuwjaarswensen uit te wisselen.

Er is koffie en er zijn nieuwjaars-rolletjes met veel slagroom.

*Namens de liturgiecommissie*

*Iris Kraak*



## Voedselbank, Collecterooster december

Gezien de huidige economische situatie, met de enorme prijsstijgingen en de extreem hoge gasprijzen, waardoor steeds meer mensen in financiële nood komen, hebben wij als diaconie besloten om als collectiedoel ook in de maanden november en december te kiezen voor de **Voedselbank**.

Als Gemeente willen wij daarom in deze maanden de voedselbanken financieel steunen.

U kunt ook uw bijdrage overmaken naar rekening NL50 INGB 000 36 97 924 t.n.v. de Diaconie Remonstrantse Gemeente Twente o.v.v. Voedselbank.

*Namens de Diaconie  
Jan vervoort*

### Collecte opbrengsten

02 okt.	Voedselbank	€ 167,40
09 okt.	Voedselbank	€ 20,00
16 okt.	Tent of Nations DoRem	€ 135,40
23 okt.	Voedselbank	€ 120,70
30 okt.	Voedselbank	€ 145,45



### RTV Oost

De Protestantse kerk Nederland is onderverdeeld in elf regio's, classes genaamd. Onlangs nam de classispredikant van Flevoland en Overijssel, ds. Klaas van der Kamp, het initiatief om predikanten uit allerlei kerken in Overijssel bij elkaar te brengen.

De uitnodiging was om te verzamelen bij het gebouw van RTV Oost in Hengelo, voor mij lekker dichtbij. Ik ontmoette een lutherse collega uit Zwolle, mijn remonstrantse collega Anneke van der Velden uit Meppel (die ook voor de PKN werkt als gemeente-adviseur en als geestelijk verzorger in Zwolle), collega's van enkele migrantenkerken, leden van de anglicaanse kerk op landgoed 't Weldam (bij Markelo), een collega van de Hersteld Hervormde gemeente in Rijsen, doopsgezinde emeritus-collega Carla Borgers, enz.

Als verzamelpunt was niet voor niets het gebouw van RTV Oost gekozen. De directeur vertelde dat er een reorganisatie gaande is, waarbij niet alleen het personeelsbestand maar ook de inhoudelijke structuur wordt herzien. Als kerken konden wij tot nu toe terecht bij 'Religie en levensbeschouwing', maar dat zal vanaf volgend voorjaar een breder platform worden, namelijk: 'Mens en Identiteit'.

Dat betekent dat we als kerken meer moeite zullen moeten gaan doen om via RTV Oost aandacht te krijgen voor onze plannen. Aan de andere kant was de boodschap van deze middag dat ze bij RTV Oost geregeld staan te springen om interessante onderwerpen. Dus als we iets te bieden hebben, dan graag. Het liefst gaan ze in op een kerkelijke activiteit die een duidelijke relatie heeft met de samenleving en de actualiteit.

Al met al een vruchtbare middag. Goed om ons als remonstranten verbonden te weten met al die geloofsgemeenschappen die ook verder kijken dan hun eigen neus lang is.

*Kirsten Slettenaar*

### Dood?!

Al aan het begin van de middag werd er naar Koos gevraagd. Of we ook iets van of over hem gehoord hadden. Hoezo was mijn vraag, want hoewel hij een regelmatige gast is, komt hij zeker niet elke middag. "We hebben hem al een poosje hier gemist" was de reactie, waar de ongerustheid vanaf spatte. Een van de andere gasten had de dag ervoor gesust dat zij Koos goed kent en zeker weet dat hij vanzelf weer boven water komt, maar het onderbuikgevoel liet zich niet zo gemakkelijk afschepen. Ook het niet opnemen van zijn telefoon deed de zaak geen goed. Een andere gast, die normaal dagelijks telefonisch contact met hem had, ving al een tijdje bot.

Terwijl er volop over gesproken werd, haalde een van de vrijwilligers de post uit de brievenbus. Toen er een overlijdensbericht van Koos bij bleek te zitten, was iedereen verbijsterd, viel stil of begon vragen te stellen over het hoe en wanneer. Een gast sloeg de laatste slok koffie achterover en stond gehaast op. "Dit kan ik echt niet meer hanteren, ik moet nu naar huis" zei ze en voegde de daad bij het woord. De rest ontzet achterlatend. Iedere nieuwe binnenkomer werd direct op de hoogte gesteld. Het was een beladen middag, Koos was immers een sympathieke, integrale man, geliefd bij iedereen. Het gemis werd dadelijk voelbaar. Het Inloophuis leek getroffen door een mortiergranaat en sprakeloosheid nam bezit van ons allemaal.

Opeens stond er een gast op, zette de rouwkaart rechtop in een hoekje van de bar, pakte elders een waxinelichtje en stak het aan. Nog een bloemetje erbij en het gedachtenis hoekje stond als een huis. Ons huis met ónze Inloop familie!

*Inloophuis Hengelo  
Cobi.*

## Dit moet mij van het hart

In het septembernummer van Passant stond het verslag van Cor Langen van de Algemene Vergadering van Bestuur op 11 juni 2022.

Hierin stelt de voorzitter van de COZA onder meer de vragen: 'Hoe Christelijk willen wij met het oog op de toekomst zijn?' en 'Hoe bepalend blijft ons fundament?'

Het blijkt dat daar verschillend over gedacht wordt. Waar de een, volgens het verslag, meer kiest voor de Christelijke benadering, zoeken anderen liever naar nieuwe vormen. Ik heb die vragen eens goed op me laten inwerken. Er wordt een tegenstelling gesuggereerd die leidt tot de vraag naar 'ons fundament'. Ik neem aan dat met dat fundament de beginselverklaring van de Remonstrantse Broederschap wordt bedoeld. Dat betekent nogal wat! Eigenlijk vraag je je dan af of je je daardoor nog wilt laten bepalen. En: wat ben je nog zonder dat fundament?

Ook las ik op internet de Meerjarenvisie 2022-2026 van het Arminius Instituut/Remonstrants Seminarium met de pakkende titel 'Sta op! Hij roept ul' (Marcus 10:49).

De CoZa heeft in een notitie over het innovatiebeleid van de Remonstranten aangegeven te willen werken vanuit een kwadrant waarin de verticale lijn loopt van Remonstrants tot Breed Vrijzinnig en de horizontale lijn van Kerkelijk tot Buitenkerkelijk.

Op die basis heeft het Seminarium zijn visie uitgewerkt voor de komende jaren. Het is wel een interessant stuk met een veelheid aan wegen maar het roept bij mij ook het gevoel op van: mooi op papier maar waar sta je eigenlijk voor als kerkgemeenschap, waar wil je naar toe?

Diezelfde vraag speelt ook bij het boek 'Veel talen, in alles de liefde' dat we onlangs bespraken in onze leeskring. In dat boek gaan 10 Remonstrantse theologen in gesprek met iemand anders op een terrein dat hen fascineert. Dat varieert van zwemmen tussen de wieren, via moedertaal en tweede taal tot stilte of de taal van bioscoopfilms. Kortom, van alles wat. Iemand van ons verzuchtte: als deze bonte verzameling representatief is voor de Remonstranten, dan kun je net zo goed lid worden van het Humanistisch Verbond. Willen we die kant uit?

Tenslotte: in 2008 kwam ik voor het eerst in aanraking met de Remonstrantse geloofsbelijdenis uit 2006. Die trof mij zeer en nog steeds voel ik mij thuis bij deze tekst. Die was mede aanleiding voor mij om, na een aantal jaren zonder kerkelijke verbintenis, vriend te worden van de Remonstrantse Gemeente.

Wat mij echter verbaast is dat die belijdenis vrijwel nooit in de kerkdiensten klinkt. Waarom eigenlijk niet? Ja, je kunt haar lezen voor jezelf maar hoeveel meer spreekt het wanneer ze klinkt. Daarom zou ik er erg voor zijn wanneer dat regelmatig zou gebeuren.

Mijn voorstel is dat we een keer een open gesprek voeren over bovenstaande vragen. Onlangs was er een middag

over de vaste liturgie liederen en over de toga van de predikant.

Zo zouden we ook eens met elkaar kunnen uitwisselen over de inhoudelijke vragen die het bovenstaande oproepen.

*Peter Hofman*

## Tuinploeg

Vanmorgen (vrijdag 14 okt.) was de Tuinploeg actief. Daar wou ik in Passant even aandacht aan besteden.

*Hartelijke groet Roos.*





## Hulpgoederen op weg naar Jordanië

Na twee jaar voorbereiding zijn begin november twee zeecontainers met hulpgoederen uit Rotterdam vertrokken naar Jordanië. Vele groepen aangesloten bij EMRO, European Mennonite Relief Organisation, droegen bij aan het maken van lappendekens en tassen, en het inkopen van materiaal. Zwitserland vulde een zeecontainer met 217 comforters, 681 emmers met huishoudmiddelen en 800 tubes tandpasta. Duitsland en Nederland pakten samen een zeecontainer vol met 784 comforters, 1000 hygiëne tassen, 2500 schooltassen en 42 kisten met onderwijs materiaal, zoals whiteboard stiften, pennen en mappen. Voor Nederland was dit de vierde container verstuurd met goederen voor de opvang van vluchtelingen in Syrië en Jordanië.



Tegen de kerst hoopt MCC Jordanië de containers te ontvangen en de goederen te distribueren onder samenwerkende hulpwerkorganisaties zoals Caritas.

In Nederland werkten ongeveer 15 groepen sinds oktober 2020 gestaag aan comforters (katoenen lappendekens met een tussenlaag van fiberfill). Het laatste jaar werden daarnaast katoenen tassen genaaid. In Twente maakten twee groepen ruim 80 comforters en diverse dames naaiden in totaal 187 tassen. Een fantastische bijdrage.

Dit hulpwerk is echt een 'Hands On'-project en onmogelijk zonder donaties stof, toegewijde naaisters, vrijwilligers voor het transport en financiële ondersteuning door particulieren, bedrijven, collecten in gemeenten, giften aan Doopsgezind WereldWerk en ondersteuning door o.a. de diaconie Remonstrantse Gemeente Twente, het Doopsgezind Diaconie- en Wezenfonds Almelo en de Soroptimist Club Enschede.

In Nederland zetten vrijwilligers zich in Joure, Aalsmeer, Almere, De Rijp en Dopersduin in, om 2500 tassen te vullen, in dozen te pakken en af te leveren bij Mission Relief in Zevenhuizen. Inmiddels is € 20.000,00 toegezegd voor het transport. De volgende inzamelings-actie is voor Oekraïne. De comfortergroepen zijn hiervoor al weer aan de slag. Hartelijk dank, mede namens Doopsgezind WereldWerk voor alle bemoediging, inzet, ondersteuning en bijdragen!

*Er is een apart rekeningnummer voor de tasje-actie. Het vullen van een tas kost € 7,00. Het bank nr is NL19 ABNA 0432 5218 60 tnv Doopsgezind WereldWerk te Deventer ovv Transport2022. Meer info is te vinden op de website van WereldWerk: [www.dgwereldwerk.nl](http://www.dgwereldwerk.nl)*

*Els du Rieu,  
vz werkgroep Midden Oosten, Doopsgezind WereldWerk.*

## Jeugdherinnering

Na de verhuizing van Rotterdam naar Hengelo in 1952 sloten wij, vader, moeder en drie dochters, ons aan bij de Remonstrantse Gemeente aldaar. Mijn moeder kwam via een vrouwenkring in contact met iemand die vertelde dat bij haar op zolder een groepje jongeren timmerles kreeg van een echte Twentse timmerman. Ik kan me niet herinneren dat ze me heeft gevraagd of ik het leuk zou vinden daaraan deel te nemen (ik was toen 14 jaar en altijd 'iets' aan het doen met mijn handen) ze meldde me gewoon aan en ik ging. De drie jongens waren iets jonger dan ikzelf, de timmerman in mijn ogen erg oud. We leerden van alles: zagen, schaven, technische foefjes zoals bijvoorbeeld hoe je spijkers in hard eikenhout slaat. Ik was wel verlegen maar vond het tegelijk zo leuk dat ik van mijn zakgeld mijn eigen schaaaf kocht.

Op een gegeven moment kwam de vraag vanuit de kerk of wij een kribbe konden maken voor het komende kerstspel. De timmerman vond dat een klus voor mij en zo ging ik dus onder zijn leiding aan de slag. Het werd een gedegen werkstuk. Ik herinner me dat de poten tètè degelijk vertimmerd waren: volgens de leiding van het kerstspel moesten ze wat eenvoudiger (volgens de timmerman was dat minder stabiel). We gehoorzaamden en er kwam een ander onderstel.

Waarom dit verhaaltje? Onlangs heeft er een opruiming plaats gevonden in de bergruimtes van de kerk in Hengelo, hebben wij gehoord en wat kwam daarbij tevoorschijn? Jawel: een degelijke oude handgemaakte kribbe die door de jaren heen veelvuldig gebruikt is bij opvoeringen van het kerstspel. Ik zie mezelf nog op die zolder in Hengelo, druk aan het werk met zaag en schaaaf om een mooie kribbe te maken voor het kindeke Jezus. Elk jaar weer een kerstfeest ....

*Marianne (Horsman) Wagener*





## Adressen

### Predikant:

Kirsten Slettenaar  
 Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne  
 Tel: 06 3737 4508; e-mail: xbirds@wxs.nl  
 werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag,  
 vanaf 8.30 uur

### Voorzitter:

Simone van Donselaar (a.i.)  
 e-mail: rgt.voorzitter@kpnmail.nl

### Secretaris:

Ada Douwes Dekker  
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
 e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl

### Penningmeester:

Jen van Gijssel-Boxem  
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
 Tel.: 0548-61 05 61;  
 e-mail: rgt.penningmeester@kpnmail.nl  
 Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.  
 t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

### Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en andere persoonlijke gegevens:  
 Anke Kampinga  
 Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede  
 Tel: 053-428 31 19; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

### Diaconie:

Eef Huiskamp  
 Tel.: 074 - 291 32 57; e-mail: rgt.diaconie@kpnmail.nl  
 Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:  
 t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

### Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo, tel: 074-291 82 49

**Verhuur:** Roos Boonstra, tel: 06 116 442 58

### Coördinatie Kosterij:

Jan van Gijssel  
 Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijsselboxem@hetnet.nl

### Redactie:

Anke Kampinga en Johanna de Jong  
 Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede  
 Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

**Website:** [twente.remonstranten.nl](http://twente.remonstranten.nl)

**Inleveren kopij uiterlijk:**

**1ste woensdag: 07 december 2022**



Foto voorpagina Richard Bremer  
 Foto achterpagina Roos Boonstra

**Remonstranten**  
 Gemeente Twente

## Diensten 10.30uur

Datum	Predikant, Liturg Organist, Collecte	Koster, Bloemen, Koffie
<b>27 nov.</b> <b>1ste Advent</b>	Kirsten Slettenaar Nel Korstanje <i>Dennis Vallenduuk</i> <i>De Voedselbank</i>	Jan van Gijssel Eef Huiskamp Like van Hasselt / Ina Kuiper
<b>December 2022</b>		
<b>04 dec.</b> <b>2de Advent</b>	Kirsten Slettenaar Jacques van Houte <i>Paul Kuiper</i> <i>De Voedselbank</i>	Casper Suir Roos Boonstra Willemien Huizinga
<b>11 dec.</b> <b>3de Advent</b>	Frank Scholten, Enter Iris Kraak <i>Dennis Vallenduuk</i> <i>De Voedselbank</i>	Gerrit Knol Johanna de Jong Gerrie de Boer / Jen van Gijssel
<b>18 dec.</b> <b>4de Advent</b>	Alleke Wierenga, Ruurlo Marga Jolij <i>Dennis Vallenduuk</i> <i>De Voedselbank</i>	Roos Boonstra Ineke Vervoort Thea Reerink / Cornelijne Bieringa
<b>24 dec.</b> <b>19.30 uur</b>	Liturgiecommissie (zie pag. 4) <i>Paul Kuiper</i>	Casper Suir Heddy Hummelen Liturgiecie
<b>25 dec.</b> <b>Kerst</b>	Kirsten Slettenaar Toos Werner <i>Paul Kuiper</i> <i>De Voedselbank</i>	Jan van Gijssel Heddy Hummelen Jen van Gijssel / Gerrie de Boer
<b>Januari 2023</b>		
<b>01 jan.</b>	Liturgiecommissie (zie pag.4)	
<b>08 jan.</b>	Jan Berkvens Marga Jolij	Jan van Gijssel Annemarie Schimmelpenninck Jen van Gijssel / Gerrie de Boer

## Bloemen uit de dienst

mail naar: [rgt.bloemen@kpnmail.nl](mailto:rgt.bloemen@kpnmail.nl)

