



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

Jaargang 15, nr.01
Januari 2023

Crisis

De stikstofcrisis, de klimaatcrisis, de energiecrisis, de vluchtelingencrisis, de crisis in Oekraïne – onze wereld staat bol van de spanningen en conflicterende belangen. Het woord crisis heeft dan ook een negatieve klank. Een crisis brengt alleen ellende.

De oorsprong van dit woord geeft echter meer ruimte. Het komt van het Griekse woord 'krinoo' dat 'scheiden' betekent. Een crisis wil dan eigenlijk zeggen dat er een scheiding ontstaat. Het betekent een einde aan de vanzelfsprekendheid van een situatie die wel in orde leek. Wat er onderhuids heeft geborrelde, komt naar boven.

In de beginwoorden uit het scheppingsverhaal zien we deze betekenis van 'crisis' ook terug, wanneer er staat: "En God sprak: er zij licht". Er ontstond een scheiding tussen licht en donker. In de oersoep waarin van alles leefde en borrelde, in die toehoer wa bohoer in het Hebreeuws, in die chaos ontstond een crisis. Er was van alles aanwezig in die chaos, maar het was nog ongrijpbaar, onbewust, er was nog niets mee aan te vangen. Doordat er een crisis kwam, werden licht en donker grootheden die van elkaar onderscheiden konden gaan worden.

Een crisis betekent dus ook bewustwording. Er valt aan te wijzen waar iets fout gaat en hoe het anders zou kunnen. Situaties zijn niet langer onderdeel van de grote hoop van situaties die we niet kennen en niet van elkaar kunnen onderscheiden. Er valt nu licht op, ze komen in het bewustzijn, we kunnen ze zien. We kunnen zien wat er niet goed aan is en dat is de eerste stap richting een oplossing.

Eigenlijk is Kerst een positieve crisis. Met dat het Licht geboren wordt, kan het licht van het duister worden onderscheiden. Dat kan in eerste instantie pijnlijk zijn, maar juist door de crisis heen ontstaan nieuwe mogelijkheden. Ontstaat nieuwe toekomst. Met als motto de woorden van Johannes: 'Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen'.

Kirsten Slettenaar

Agenda

Kerstavond

Datum: **zaterdag 24 december**
Tijd: 19.30 uur
Liturgiecommissie: Een verhaal, een gedicht, een gebed en veel ruimte voor muziek.
Medewerking van de cantorij.

Nieuwjaarsdag

Datum: **zondag 01 januari 2023**
Tijd: 10.30 uur
Liturgiecommissie: Gelegenheid om nieuwjaarswensen uit te wisselen.
Er is koffie en er zijn nieuwjaars-rolletjes met veel slagroom.

25-jarig jubileum Kirsten Slettenaar

Datum: **zondag 22 januari 2023**
Tijd: na afloop van de dienst

Passant

Datum: **11 januari 2023 (2de woensdag)**
sluitingsdatum kopij Passant

Datum: **25 januari 2023 (4de woensdag)**
verspreiding Passant: 11.00 - 11.30 uur



Kerkenraadspraak

De laatste kerkenraadspraak van dit jaar.

Simone opent deze vergadering met een adventslied met tekst van Huub Oosterhuis: 'Kwam van Godswege' (456a).

1x per jaar komen de kerkraden van de Doopsgezinden en de Remonstranten uit Twente informeel bij elkaar en praten en eten samen. Deze bijeenkomst was deze keer op 8 november in Borne. Het is altijd interessant om de verschillen en de gelijkenissen van onze godsdienst te bespreken.

Jullie hebben uiteraard gemerkt dat het schilderen van de kerkzaal in volle gang is. Met de kerstdagen is het klaar en kunnen we naar een mooi geschilderde muur kijken.

Regelmatig vinden er lezingen of andere bijeenkomsten plaats in het kerkgebouw. Roos Boonstra beheert de agenda en zorgt vaak dat de temperatuur al aangenaam is bij binnenkomst.

Er worden van allerlei middelen gebruik gemaakt en koffie gezet. Wij vragen helpende handen om alles weer op te ruimen.

Per 1 januari neemt Agaath Cornel het voorzitterschap over van Simone van Donselaar.

Wij wensen haar veel plezier en wijsheid toe voor het komende half jaar. (zie ook oproep)

De COZA zoekt naar nieuwe vormen waarin zij met geïnteresseerden kunnen delen wat ons aantrekt in het remonstrantse gedachtegoed. Wij hebben gedacht hier in de gemeente het komende jaar over de toekomst van de remonstranten na te denken. De Programmacommissie heeft dit tot haar thema gemaakt, zie pag. 3: 'De toekomst van de (onze) kerk'.

We zijn blij dat er weer een mooie kerstkaart is ontworpen en gemaakt door DOREM. Rick Schilthuis en Harma van Houte hebben deze kaart gemaakt.

Dan rest ons jullie allen heel fijne feestdagen te wensen en een goed en gezond 2023.



Simone van Donselaar

Afbeelding Kerstkaart

Personalia

Als vriend ingeschreven bij de Landelijke Remonstranten

Corine Böhmers,
Woltersweg 54 in Hengelo

In Memoriam Maarten Huiskamp

In de nacht van 7 november jl. is in zijn slaap overleden Maarten Huiskamp op de leeftijd van 83 jaar. Hij was op dat moment op zijn geliefde Kriekenhaar, het natuurvriendenhuis in Bornebroek, waar Maarten en Eef al 25 jaar vrijwilligers waren.

We namen afscheid van Maarten in een overvolle kerk op 14 november jl. De dienst werd geleid door Kirsten Slettenaar. Aan het begin van de dienst werden er twee kaarsen ontstoken, één voor Maarten en één voor Carolien, de overleden dochter van Maarten en Eef. Zo was gedurende de hele dienst ook Carolien aanwezig, evenals de overige twee kinderen en zes kleinkinderen en de drie zussen van Eef met hun aanhang.

Met die grote familie van Eef was Maarten vanaf het begin heel blij geweest. Zelf was hij veel alleen geweest gedurende zijn jeugd. Als kind had hij last van zijn longen en was hij vaak op z'n eentje op de trein naar Zwitserland gezet en had daardoor naar eigen zeggen leren kijken. Hij moet zich vaak eenzaam hebben gevoeld, dus die familie van Eef voelde als een warm bad. Het bovenstaande vertelde hij ons op de laatste bijeenkomst van de leesclub waar hij vele jaren trouw lid van was en waar hij altijd een waardevolle inbreng had.

In de dienst werden door Eef, de kinderen en kleinkinderen herinneringen opgehaald, anekdotes verteld en er werd gemusiceerd op cello, viool en gitaar en gezongen. Wat zou Maarten trots geweest zijn als hij dit alles had kunnen horen!

Dat Maarten behalve een kijker en een beschouwer ook een bewaarder was bleek wel uit alle verhalen die verteld werden. Zo was hij een trouw bezoeker van de Kringloop, waar hij veel spullen vandaan haalde die hij met zijn creativiteit en handigheid nieuw leven inblies. Eef naaide wat stuk was weer heel en samen waren zij zo hun tijd ver vooruit in het milieubewust zijn.

In zijn werk als directeur van een montessorischool kreeg Maarten een grote teleurstelling te verwerken. Toen hij en Eef een tiental jaren geleden geheel terecht een lintje uitgereikt kregen voor het vele vrijwilligerswerk, voelde dat als een rehabilitatie, vertelde zijn dochter.

Eef blijft na een bijna 60-jarig huwelijk alleen achter. We wensen haar alle steun en liefde toe. We zullen Maarten missen als gemeentelid, als koster en als leesclubvriend, en als een heel bijzonder mens.

Hij ruste in vrede.
Tineke Staring



Thema: de toekomst van de (onze) kerk

Wij zijn fier op de Remonstranten in Twente. Vele stormen hebben wij doorstaan. Tegelijk zijn er wel wat donkere wolken. Onze gemeente slinkt gestaag. Dat maakt vooral dat er steeds minder mensen actief zijn binnen de gemeente. Het voorzitterscollectief heeft er bijna een jaar opzitten. Dat is mooi, maar ook deze vier zijn kwetsbaar gebleken. Vandaar dat de programmacommissie met u wil nadenken en spreken over de toekomst van onze gemeente. Wij beseffen dat dit wel eens vaker is gebeurd, maar de urgentie is nu geheel anders.

Het gaat om een aantal bijeenkomsten, waarin wij gemandateerd door de kerkenraad, in gesprek gaan over onze toekomst. Bij de landelijke Remonstranten zijn er twee theologen die de gemeente willen helpen bij dit gesprek. Silvio Roduner, theoloog en organisatieadviseur, zal ons bij dit thema begeleiden. Daarnaast is de bij het Remonstrants Seminarium bijna afgestudeerde student Madelief Brok, ging op zondag 20 november voor in onze RemDo dienst, bereid een inhoudelijke bijdrage te leveren. De data leest u in de volgende Passant.

Namens de Programma Commissie

De zoveelste oproep!

Het Voorzitterscollectief heeft een jaar achter de rug. Er zijn nu twee voorzitters, die hun werk hebben gedaan. Het eerste half jaar Cor Langen, het tweede half jaar Simone van Donselaar.

We gaan zo nog een jaar verder met de volgende 2 voorzitters, Agaath Cornel en Jen van Gijssel.

Ik kan mij voorstellen dat jullie, de gemeente, denkt, het gaat heerlijk zo. Er wordt veel geregeld rondom de kerk. Beleidszaken worden, terwijl wij zeiden dat we de boel draaiende wilden houden, toch opgepakt. Een jaar is zo voorbij. Er komt voor ons niet nog een termijn, dat we dit weer oppakken.

We vragen of iemand in onze gemeente wil nadenken om zitting te nemen in de kerkenraad. Het zou bijzonder fijn zijn om eind 2023 verder te gaan waarmee wij bezig zijn.

De kerkenraad



Collectiedoel januari 2023

Stichting Present Enschede

Deze stichting die in Enschede is gevestigd, maar haar werkterrein ook deels buiten Enschede heeft, wil een brug slaan tussen mensen die vrijwillig iets voor de ander willen doen en mensen die hulp nodig hebben.

Present is een soort makelaar in vrijwilligerswerk die vrijwilligers in hun eigen woonplaats kan inzetten voor mensen die te maken hebben met armoede, slechte gezondheid, beperkte mobiliteit of sociaal isolement.

Jaarlijks organiseren wij rond de 200 vrijwilligersprojecten. Dit doen we samen met ongeveer 50 zorg- en welzijnsorganisaties in Enschede.

In veel gevallen werkt Present ook samen met diverse kerken. Vanuit onze eigen christelijke motivatie geloven wij dat het belangrijk is om dienend aanwezig te zijn voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

Uw gift voor de Stichting Present kunt u ook overmaken op de rekening van de diaconie:

NL 50 INGB 000 36 97 924 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente Twente.

De diaconie

Aanvulling diaconie

De diaconie is op zoek naar nieuwe leden. Door natuurlijk verloop is de diaconie te klein geworden voor een evenwichtige besluitvorming. Aanvulling is dus nodig.

Het belangrijkste werk bestaat uit het organiseren van de collectes en het bestemmen van de opbrengsten. Verder werkt de diaconie mee aan diverse activiteiten zoals de bloemendienst en de startzondag.

Er wordt geregeld vergaderd op een onderling afgesproken dag en tijd en kan dus flexibel aan gepast worden.

Heb je interesse en wil je meer weten, neem contact op met de diaconie zelf, zie adres in de Passant of met Hedy Hummelen, tel 053- 4787269 of Nienke Koedam 053-5388436.





Diensten 10.30 uur

Datum	Predikant, Liturg Organist, Collecte	Koster, Bloemen, Koffie
December 2022		
24 dec. 19.30 uur	Liturgiecommissie <i>Paul Kuiper</i>	Casper Suir Heddy Hummelen Liturgiecie
25 dec. Kerst	Kirsten Slettenaar Toos Werner <i>Paul Kuiper</i> <i>De Voedselbank</i>	Jan van Gijssel Heddy Hummelen Jen van Gijssel / Gerrie de Boer
Januari 2023		
01 jan.	Liturgiecommissie <i>Paul Kuiper</i>	
08 jan.	Jan Berkvens Marga Jolij <i>Paul Kuiper</i> <i>Stichting Present Enschede (pag. 3)</i>	Jan van Gijssel Annemarie Schimmelpenninck Jen van Gijssel / Gerrie de Boer
15 jan.	Corine Böhmers Nel Korstanje <i>Paul Kuiper</i> <i>Stichting Present Enschede (pag. 3)</i>	Gerrit Knol Juke Touw Anneke Huising
22 jan. Na de dienst, 25-jarig jubileum Kirsten	Kirsten Slettenaar Iris Kraak <i>Dennis Vallenduuk</i> <i>Stichting Present Enschede (pag. 3)</i>	Jan van Gijssel Boudewine Bonebakker Jen van Gijssel Gerrie de Boer
29 jan.	Johan Goud , den Haag Toos Werner <i>Paul Kuiper</i> <i>Stichting Present Enschede (pag. 3)</i>	Roos Boonstra Els du Rieu Like van Hasselt Annemarie Schimmelpenninck

Bloemen uit de dienst

mail naar: rgt.bloemen@kpnmail.nl



Adressen

Predikant:

Kirsten Slettenaar
Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne
Tel: 06 3737 4508; e-mail: xbirds@wxs.nl
werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag,
vanaf 8.30 uur

Voorzitter:

Simone van Donselaar (a.i.)
e-mail: rgt.voorzitter@kpnmail.nl

Secretaris:

Ada Douwes Dekker
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl

Penningmeester:

Jen van Gijssel-Boxem
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel.: 0548-61 05 61;
e-mail: rgt.penningmeester@kpnmail.nl
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en
andere persoonlijke gegevens:
Anke Kampinga
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053-428 31 19; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

Diaconie:

Eef Huiskamp
Tel.: 074 - 291 32 57; e-mail: rgt.diaconie@kpnmail.nl
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24;
t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo, tel: 074-291 82 49

Verhuur: Roos Boonstra, tel: 06 116 442 58

Coördinatie Kosterij:

Jan van Gijssel
Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijsselboxem@hetnet.nl

Redactie:

Anke Kampinga en Johanna de Jong
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk:

2de woensdag: 11 januari 2023



Foto voorpagina Richard Bremer
Foto achterpagina Roos Boonstra

Remonstranten
Gemeente Twente