



# Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

**Jaargang 15, nr 3**  
**Maart 2023**

## Dagsluiting

Eigenlijk geloof ik niets,  
en twijfel ik aan alles,  
zelfs aan U.  
Maar soms, wanneer ik denk  
dat Gij waarachtig leeft,  
dan denk ik,  
dat Gij Liefde zijt,  
en eenzaam,  
en dat, in zelfde wanhoop,  
Gij mij zoekt  
zoals ik U.

*Gerard Reve (1923-2006)*  
*Uit: Nader tot u (1966)*

*Dit aangrijpende intieme gedicht behoeft weinig uitleg.  
De wederkerigheid die er uit spreekt, treft mij.*

*In zijn boekje 'En dan nog dit - wandelen met God' (2016)  
vertelt Nico ter Linden hoe een jongen van een schoolkrant  
eens vroeg:*

*'Mijnheer Reve, gelooft u dat God bestaat?'*  
*'Ach jongen', zei Reve, 'bestaan, bestaan, dat heeft God  
helemaal niet nodig'.*

*Alsof hij wil zeggen, aldus ter Linden, over God kan je niet  
spreken in termen als bestaan.*

*'God staat daarboven, mijn jongen, de Eeuwige woont  
boven het dak van ons denken'.*

*Peter Hofman*



(© snepter van pixabay)

## Agenda

### Projectkoor

Datum: **dinsdagochtend 28 februari**  
**(zie pag. 2)**  
Tijd: 10.00 - 11.00 uur  
Dirigent: Kirsten Slettenaar  
Plaats: Remonstrantse kerk Hengelo

### Kringenmarkt

Datum: **maandagmiddag 6 maart**  
**(zie pag. 2, kerkenraadspraak)**  
Tijd: 14.30 uur  
Plaats: Remonstrantse Kerk Hengelo

### Het Olafspad, een levensreis in miniatuur

Datum: **dinsdagmiddag 21 maart**  
**(zie pag. 3, Eten en Praten met ...)**  
Tijd: 16.30 - 19.00 uur  
Plaats: Remonstrantse kerk Hengelo  
Kosten: leden/vrienden: € 10,-; anderen: € 15,-  
incl. broodmaaltijd  
Opgave: uiterlijk zaterdag 18 maart bij  
Boudewine Bonebakker;  
email: b.bonebakker@hetnet.nl

### Spitten voor wilde bloemenweitjes

Datum: **zaterdag 25 maart (zie pag. 3)**  
Tijd: 10.00 - 14.00 uur  
Opgave: Roos Bonstra; email: roos.boonstra@g-  
mail.com

### Passant

Datum: **08 maart** (2de woensdag)  
sluitingsdatum kopij Passant  
Datum: **22 maart** (4de woensdag),  
verspreiding Passant  
Tijd: 11.00 - 11.30 uur

## Kerkenraadspraak

'Hersenspinsels & Gedachtenkronkels', met dit nog zo actuele gedicht van Paul van Vliet, mocht ondergetekende de vergadering openen.

De eerste strofe deel ik hier graag met u.

*'Ik drink op de mensen  
Die bergen verzetten,  
Die door blijven gaan met hun kop in de wind.  
Ik drink op de mensen  
Die met vallen en opstaan,  
Blijven geloven.  
Met het geloof van een kind'*

We hadden een volle agenda, ik licht er een drietal punten uit:

We spraken over het belang om het **Pastoraal plan** zo spoedig mogelijk in werking te laten treden. Want naarmate we ouder worden en vele zingevende activiteiten wegvallen, is de kerk voor velen het enige dat nog overblijft.

We spraken over de **kringen** die onze gemeente kent en waar velen weliswaar deel van uitmaken, maar velen ook niet. Daar gaan we dus wat aan doen.

Op **maandagmiddag 6 maart, organiseren we om 14.30 uur een 'Kringenmarkt'**.

Zo hopen we voor elkaar zichtbaar te maken welke kringen er zijn, hoe ze ontstaan zijn en wat ze kenmerkt.

En vooral: hebben we voldoende kringen? Kunnen mensen die nog niet aan een kring deelnemen, vinden wat ze zoeken in een van de bestaande kringen, of moeten er een of meer nieuwe kringen bijkomen?

We spraken over onze **financiën** en de hoge energierekening die we verwachten kunnen.

We proberen de verwarming zo efficiënt mogelijk te laten branden. Kerk- en Tuinzaal verwarmen we bij gebruik tot 19 graden. Dat voelt, afhankelijk van de plaats waar u zit, voor de een aangenaam en voor de ander kil. Maar gewapend met een lekker vest, sjaal, das of stola kan een ieder er toch warmpjes bij zitten, in elk geval tot de lente aanbreekt.

*Roos Boonstra*

## Personalialia

### Welkom:

José Bordes, belangstellende van onze gemeente.



## Projectkoor (voorheen Cantorij)

Vindt u het teveel om elke week te repeteren bij de cantorij, maar wilt u wel graag meezingen bij belangrijke diensten? Dan is dit nu uw kans.

De cantorij is opgehouden te bestaan.

In plaats daarvan komt er een projectkoor die bij belangrijke diensten zingt en daarvoor een aantal keren bij elkaar komt om te repeteren.

Wanneer u mee wilt zingen bij een dienst, kunt u zich voor dat betreffende projectkoor opgeven.

Het eerstvolgende projectkoor zingt op Goede Vrijdag 7 april en op eerste Paasdag 9 april. We beginnen op **dinsdag 28 februari van 10 tot 11 uur**. Kirsten zal dit projectkoor dirigeren. De eerste dinsdagochtend bekijken we wie er allemaal mee willen doen, of de dinsdagochtend een goede repetitie-ochtend is en hoe vaak we voor de komende Paastijd moeten repeteren. Het is wel de bedoeling om zoveel mogelijk aanwezig te zijn.

Wil u meedoen? U bent meer dan welkom.

**Opgeven via [iriskraak@gmail.com](mailto:iriskraak@gmail.com) of 06 360 764 15.**

*Boudewine Bonebakker en Iris Kraak*

## Van de Liturgiecommissie

Met ingang van 1 januari 2022 is Jacques van Houte teruggetreden als lid van de liturgiecommissie. Jacques heeft vanaf mei 2022 onze gelederen versterkt, maar moest wegens zijn overvolle agenda de beslissing nemen zich terug te trekken.

Jacques heeft ons aan de hand meegenomen bij diverse door de liturgiecommissie verzorgde diensten.

Wij danken hem voor de fijne en inspirerende samenwerking.

*Namens de liturgiecommissie, Nel Korstanje*

## Toekomst van onze Gemeente.

Op 25 januari was er in onze kerk een inleidende bijeenkomst over de toekomst van onze gemeente.

De sprekers waren: Cor Langen, Kirsten Slettenaar en Madelief Brok.

De teksten die zijn uitgesproken zijn digitaal beschikbaar en staan op de website : [twente.remonstranten.nl/Organisatie/Toekomst](http://twente.remonstranten.nl/Organisatie/Toekomst). U kunt deze ook opvragen via een mailtje naar [akampinga@hetnet.nl](mailto:akampinga@hetnet.nl).

*Namens de programmacie, Anke Kampinga*

## Kun je nog spitten, spit dan mee!

Aan het eind van de zomer lanceerde ik het plan om van de twee kleine grasveldjes, grenzend aan het kerkplein, wilde bloemenweitjes te maken.

Het werd in de gemeente met enthousiasme ontvangen. En met het voorjaar in zicht, is nu dus het moment aangebroken om de handen uit de mouwen te steken.

Want wat is er nu leuker om hier een gezamenlijk project van te maken. Samen spitten, samen zaaien, een pol uit eigen tuin poten, bloemen plukken, een keer maaien, maaisel afvoeren, en wellicht een Insectenhotel plaatsen.

Als we eind maart een begin maken om de bodem voor te bereiden door het gras onder te spitten, kunnen we, zodra de bodem wat begint op te warmen, inheems wilde bloemenzaai zaaien.

Wellicht maakt u uit bovenstaande op dat ik verstand van zaken heb, maar helaas moet ik dat ontkennen. Meer dan enthousiasme en een steekschop heb ik niet te bieden.

Op internet is veel over de aanleg van wilde bloemenweides te vinden, maar er zijn diverse plannen van aanpak. En dus zou ik de oproep van 'kun je nog spitten, spit dan mee!' willen uitbreiden met die van ... .., denk dan mee!

Als datum stel ik voor **zaterdag 25 maart 10.00 - 14.00 uur**. Aanmeldingen en/of ideeën graag naar [Boonstra.roos@gmail.com](mailto:Boonstra.roos@gmail.com).

Ik hoop dat er voldoende mensen mee willen doen om dit project te realiseren. Niet alleen om een klein steentje bij te dragen aan de biodiversiteit rondom ons kerkgebouw, maar ook om weer eens op een andere wijze samen bezig te zijn.

*Roos Boonstra*



## Programmacommissie

### Eten en Praten met Alleke Wieringa

#### Het Olafspad, een levensreis in miniatuur.

Onderwerp: **Haar Pelgrimstocht in Noorwegen**

Spreeker: ds. Alleke Wieringa

Datum: **21 maart 2023 16.30 - 19.00**

Opgave: **uiterlijk zaterdag 18 maart**

Boudewine Bonebakker;

email: [b.bonebakker@hetnet.nl](mailto:b.bonebakker@hetnet.nl)

Kosten: gastspreker + broodmaaltijd:

leden/vrienden: € 10,-; anderen: € 15,-;

Plaats: Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11, Hengelo

Tijdens een studieverlof in 2022 liep Alleke Wieringa het Olafspad. Dit is een pelgrimroute in Noorwegen die je van Oslo naar Trondheim voert. Het werd een avontuurlijke reis die haar en haar partner veel moois, maar ook een paar behoorlijk onverwachte wendingen bracht die om de nodige flexibiliteit vroegen.

In de lezing neemt Alleke ons mee op de route. Met de beelden geeft zij ons een indruk hoe ongelooflijk mooi het is om door Noorwegen te lopen. In het bijbehorende verhaal vertelt zij niet alleen wat zij meemaakten, maar ook over wat pelgrimsspiritualiteit inhoudt en welke wijsheid zij onderweg opdeden.

Alleke geeft aan dat de lezing bedoeld is voor wandelliefhebbers, voor niet-meer wandelaars, voor ervaren pelgrims en voor degene die de pelgrimservaring aan willen gaan. Zo mogelijk kan zij ons van praktische tips voorzien. In haar verhaal staat een zin van de Noorse website over het Olafspad centraal: "Het reisdoel is al 1000 jaar hetzelfde, maar het is aan jou om je eigen reis te vinden".

*Bärbel Dorbeck-Jung*



## Stille Week en Pasen

**Veertigdagentijd 2023: 22 februari - 6 april**

'... en de duisternis kruipt op naar het licht'  
(vrij naar Nescio, in 'Titaantjes').

De veertigdagentijd is aangebroken. Op zoek naar een thema voor deze bijzondere weken viel ons oog op een citaat uit een klein, maar indrukwekkend boekje, een novelle: 'Titaantjes', van de schrijver Nescio. Daarin filosoferen vijf vrienden langdurig over het leven, de natuur en over God. Treffend daarin is hun observatie van de natuur.

Uit dit verhaal is het thema voor de veertigdagentijd voortgekomen:

'...en de duisternis kruipt omhoog naar het licht'.

Je kunt dit op diverse manieren opvatten en daarover willen wij ons buigen in de komende weken.

De **Stille Week** wordt net zoals vorig jaar deels ingevuld door Kirsten Slettenaar en deels door de liturgiecommissie.

**Witte Donderdag:** Kirsten Slettenaar gaat voor in deze dienst met maaltijd van brood en wijn.

**Goede Vrijdag** wordt verzorgd door de liturgiecommissie, het projectkoor zorgt voor de muzikale omlijsting.

**Stille Zaterdag**, de avond waarin het licht terugkeert, valt ook onder de hoede van de liturgiecommissie.

De **dienst van Pasen** wordt verzorgd door Kirsten Slettenaar. Het Projectkoor verleent ook hier zijn muzikale bijdrage. Wij hopen op mooie, zinvolle weken.

*De liturgiecommissie*



## Collectedoel maart 2023

**Stichting Present Enschede**

Deze stichting die in Enschede is gevestigd, maar haar werkterrein ook deels buiten Enschede heeft, wil een brug slaan tussen mensen die vrijwillig iets voor de ander willen doen en mensen die hulp nodig hebben.

Present is een soort makelaar in vrijwilligerswerk die vrijwilligers in hun eigen woonplaats kan inzetten voor mensen die te maken hebben met armoede, slechte gezondheid, beperkte mobiliteit of sociaal isolement.

Jaarlijks organiseren wij rond de 200 vrijwilligersprojecten, samen met ongeveer 50 zorg- en welzijnsorganisaties in Enschede.

Uw gift voor de Stichting Present kunt u ook overmaken op de rekening van de diaconie:

NL 50 INGB 000 36 97 924 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente Twente onder vermelding van Stichting Present Enschede.

*De diaconie*

## Collecte opbrengsten

06 jan.	St. Present Enschede	€ 111,10
15 jan.	St. Present Enschede	€ 59,70
22 jan.	St. Present Enschede	€ 234,32
29 jan.	St. Present Enschede	€ 115,65

## Retraite | Ken jezelf

Ook dit jaar bieden de remonstranten weer twee retraites aan. Het thema van deze retraites is 'Ken jezelf', over de verstrengeling van zelfkennis en het besef van wie of wat we God noemen. Waarom zelfkennis noodzakelijk is: 'een leven dat zichzelf niet onderzoekt, is geen leven voor een mens' (Socrates), En ook, waarom het zo moeilijk is jezelf te kennen: 'Een beentjeslichter is het hart, meer dan alles, ongeneeslijk is het,- wie kan het kennen?' (Jeremia 17:9, Naardense Bijbel) en dus zoveel van ons vraagt (bijv. moed, oprechtheid, aandacht).

Interesse?

**Data: ma 24-wo 26 april of vr 20-zo 22 oktober 2023**

Plaats: Woodbrookershotel Barchem  
(vol pension in een luxe hotel)

Leiding: Johan Goud en Foeke Knoppers

Kosten: 340 euro p.p. en echtparen 315 euro p.p.

Opgave: Landelijk bureau remonstranten

(030-2316970 of [info@remonstranten.org](mailto:info@remonstranten.org))

## Restanten Boekentafel

Zoals u ongetwijfeld weet, is onze boekentafel een aantal jaren geleden opgeheven. Waar mogelijk zijn ze weer teruggebracht naar Boekhandel Broekhuis, maar er is nog een aantal boeken die Broekhuis niet meer wilde terugnemen. Ze zijn door de gemeente al betaald, dus het is zonde om ze te laten verstoffen.

We hebben nog onderstaande titels in de aanbieding, die u voor de helft van het oorspronkelijke aankoopbedrag kunt verkrijgen. U kunt ze reserveren via de mail [onnobordes@gmail.com](mailto:onnobordes@gmail.com) en wie het eerst komt, die het eerst maalt! U krijgt van mij dan een bevestigingsmail met een datumvoorstel voor de betaling en levering van het gekozen boek.

Titel	Auteur	Prijs
Zeg me wie ben je ... - Tien Bijbelse vrouwen	Magda van der Ende	€ 12,00
Troost - Als je iemand mist	Hella van der Wijst	€ 10,00
De vertellingen van Rabbi Nachman	Martin Buber	€ 10,00
Eigen Volk - Hoe het rechts nationalisme Europa veroverde	Kemal Rijken	€ 14,00
Ongelofelijk - Over de verassende comeback van religie	Yvonne Zonderop	€ 10,00
Tolerantie in turbulente tijden	Joost Röselaers, Eric Cossee,	€ 10,00
Synodestad - Dordrecht 1618-1619	Fred van Liemburg	€ 13,00
Dicht bij het onuitsprekelijke - 14 Dichters	Martin Brinkman	€ 10,00
Godzijn - Een oefening in bescheidenheid	Jean-Jacques Suurmond	€ 12,00
Voor Joseph en zijn broer	Christa Anbeek	€ 10,00
Raak de wonden aan - Over niet zien en toch geloven	Tomas Halik	€ 10,00
Slow Food - Broodnodige gesprekken over het Onze Vader	Claartje Kruyff	€ 5,00
De dood van Jezus (roman)	J.M. Coetzee	€ 12,00
De kunst van het ongelukkig zijn	Dirk de Wachter	€ 10,00
De Advocaat van Holland (roman)	Nicolaas Matsier	€ 12,00
Paulus - een bibliografie	Tom Wright	€ 15,00
Ons leven vieren - over liturgie	Bert Dicou, Claartje Kruyff	€ 13,00

Uiteraard komt de opbrengst geheel ten goede aan onze gemeente, dus ik hoop van harte dat ik alle boeken aan u kan verkopen.

Onno Bordes

## Hersenspinsels & Gedachtenkronkels

Ik drink op de mensen  
Die bergen verzetten  
Die door blijven gaan met hun kop in de wind  
Ik drink op de mensen  
Die met vallen en opstaan  
Blijven geloven  
Met het geloof van een kind.

Ik drink op de mensen  
Die dingen beginnen  
Waar niemand van weet wat de afloop zal zijn  
Ik drink op de mensen  
Van wagen en winnen  
Die niet willen weten van water in wijn.

Ik drink op de mensen  
Die blijven vertrouwen  
Die van te voren niet vragen  
'Voor hoeveel' en 'waarom'  
Ik drink op de mensen  
Die dóór blijven douwen  
Van doe het maar wél  
En kijk maar niet om.

Ik drink op de mensen  
Die alles verloren  
Die weg zijn gezakt  
En zijn ondergegaan.  
Ik drink op de mensen  
Die terug bleven vechten  
En daarna herboren  
Weer op zijn gestaan.

Ik drink op het béste  
Van vandaag en van morgen  
Ik drink op het mooiste waar ik van hou  
Ik drink op het maximum  
Wat er nog in zit  
In vandaag en in morgen  
In mij en in jou!!

*\*Paul van Vliet\**  
(overgenomen van facebook)



(© foto van pulguita van pixabay)

## Feest 25-jarig ambtsjubileum Kirsten Slettenaar

Het feest ter gelegenheid van het 25 jarig ambtsjubileum van Kirsten Slettenaar begon met een mooie dienst in een volle kerk. De tekst van Aurelius Augustinus die het Liturgieboekje opluisterde luidde: 'Geluk is blijven verlangen naar wat je al hebt'.

Een van de liederen die Kirsten had uitgekozen en die door de cantorij onder leiding van Gerrie van der Horst ten gehore werd gebracht was:

'Die mij droeg op adelaarsvleugels, die mij hebt geworpen in de ruimte. En als ik krijsend viel, mij ondervangen met uw wiken en weer opgegooid. Totdat ik vliegen kon op eigen kracht.'

Direct na de dienst werd het gros van de gemeente verzocht zich naar de Tuinzaal te begeven voor de koffie met een heerlijke Pastel de Nata, zodat de werkploeg de kerkzaal kon omtoveren tot lunchroom. De taken waren verdeeld, de werkploeg groot en de ombouw liep als een trein. Op de tafels gezellige theeserviezen, die door diverse gastvrouwen waren meegenomen, fleurige tulpenschoofjes en alle attributen voor de High Tea, die na het officiële gedeelte geserveerd zou worden.

Na de toespraak van onze voorzitter Agaath Muijsken hieven we het champagneglas en brachten we een toast uit op de jubilaris, waarna Onno Bordes het podium beklom; nieuwe waardigheid ontlenend aan zijn hoge hoed. Als ceremoniemeester kondigde hij zo de eerste drie sprekers aan:

Carla Borgers, namens Pastoresconvent, Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen en namens de Doopsgezinde Gemeente Twente.

Johan Muijsken, namens de Coza,  
Wouter Voshol, namens Kerk&Raad.

Een hoogtepunt was het aanbieden door Agaath van het gezamenlijke cadeau; een stola waaraan door de hele gemeente was meegewerkt. Harma van Houte maakte van ruim 50 losse lapjes, in diverse technieken bewerkt, een prachtige tweezijdige stola.

De ludiek beschilderde vaas die daarna als cadeau van de Gemeente werd aangeboden, symboliseerde een kunstwerk naar eigen keuze.

Daarna introduceerde Onno het projectkoor dat in drie liederen op ludieke wijze heden, verleden en toekomst van Kirsten en onze gemeente bezong, begeleid door Caroline Deutman aan de vleugel.

Daarna werd de High Tea geserveerd. Geruisloos gearriveerd tijdens de dienst, verzorgd door Lunchroom Bij Saartje uit Vroomshoop en uitgeserveerd door onze onvolprezen gastvrouwen en -heren.

Toen de eerste honger was gestild waren er nog twee sprekers vanuit Kirstens vorige gemeente:

Kees Schuitemaker vanuit het Open Pastoraat in Gorinchem en Matthijs van der Baan, die een kado voor Kirstens echtgenoot Ids Bakker aanbood.

Het was een prachtig memorabel feest; een blijk van harmonieus Gemeentezijn.

*Roos Boonstra*



*Wachten op wat komen gaat*



*Op maandagochtend de lapjes voor de stola voor Kirsten maken*



*Alles wordt goed voorbereid*



Eerst de preek, dan het feest



Prachtig gedekte tafels



De 'bubbels' om mee te toosten



Foto's gemaakt door Paul Kuiper, Ada Douwes Dekker, Willemien Huizinga en Johanna de Jong





## Adressen

### Predikant:

Kirsten Slettenaar  
 Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne  
 Tel: 06 3737 4508; e-mail: xbirds@wxs.nl  
 werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag,  
 vanaf 8.30 uur

### Voorzitter:

Agaath Muijsken(a.i.)  
 e-mail: agaath.cornel@gmail.com

### Secretaris:

Ada Douwes Dekker  
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
 e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl

### Penningmeester:

Jen van Gijssel-Boxem  
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
 Tel.: 0548-61 05 61;  
 e-mail: rgt.penningmeester@kpnmail.nl  
 Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.  
 t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

### Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en  
 andere persoonlijke gegevens:  
 Anke Kampinga  
 Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede  
 Tel: 053-428 31 19; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

### Diaconie:

Eef Huiskamp  
 Tel.: 074 - 291 32 57; e-mail: rgt.diaconie@kpnmail.nl  
 Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:  
 t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

### Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo, tel: 074-291 82 49  
**Verhuur:** Roos Boonstra, tel: 06 116 442 58

### Coördinatie Kosterij:

Jan van Gijssel  
 Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijsselboxem@hetnet.nl

### Redactie:

Anke Kampinga en Johanna de Jong  
 Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede  
 Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

**Website:** [twente.remonstranten.nl](http://twente.remonstranten.nl)

### Inleveren kopij uiterlijk:

**2de woensdag: 08 maart 2023**



Foto voorpagina Richard Bremer  
 Foto achterpagina Roos Boonstra

**Remonstranten**  
 Gemeente Twente

## Diensten 10.30 uur

Datum	Predikant, Liturg Organist, Collecte	Koster, Bloemen, Koffie
<b>Februari 2023</b>		
<b>26 febr.</b>	Kirsten Slettenaar Iris Kraak Dennis Vallenduuk Stichting Present Enschede (pag. 4)	Jan van Gijssel Roos Boonstra Jen van Gijssel / Gerrie de Boer
<b>Maart 2023</b>		
<b>05 mrt.</b>	Dora Lunenburg-Moret, Rotterdam Nel Korstanje Dennis Vallenduuk Stichting Present Enschede (pag. 4)	Roos Boonstra Greetje Knol Juke Touw / Ina Kuiper
<b>12 mrt.</b>	Kirsten Slettenaar Toos Werner Dennis Vallenduuk Stichting Present Enschede (pag.4)	Casper Suir Heddy Hummelen Jen van Gijssel / Gerrie de Boer
<b>19 mrt.</b> <b>RemDo</b>	Wilma Blaak (i.o), De Bilt Paul Kuiper Tent of Nations	Greetje Knol Ineke Vervoort Willemien Huizinga/ Cornelijne Bieringa
<b>26 mrt.</b>	Kirsten Slettenaar Iris Kraak Dennis Vallenduuk Stichting Present Enschede (pag.4)	Jan van Gijssel Eef Huiskamp Anneke Huising/ Ery Nijhuis
<b>April 2023</b>		
<b>02 april</b> <b>Palmzondag</b>	Jan van Belle, Gersloot (fr) Nel Korstanje Dennis Vallenduuk Stichting Present Enschede (pag.4)	Gerrit Knol Els du Rieu Juke Touw/ Ina Kuiper

## Bloemen uit de dienst

Wit u iemand voordragen voor de bloemen uit de dienst?

Dit kunt u doorgeven in een mailtje naar:  
 rgt.bloemen@kpnmail.nl

