



# Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

**Jaargang 15, nr.04**  
**April 2023**

## Pasen

Want als Hij is opgestaan vannacht  
dan ook onze moed  
om te doen als Hij.

Want als Hij is opgestaan  
in deze vroege ochtend  
dan ook onze wil  
Hem te volgen.

Want als Hij is opgestaan  
dan ook ons geloof  
dat het donker niet  
het laatste woord spreekt.

In de veertigdagentijd, de voorbereidingsperiode richting Pasen, was het thema '...en de duisternis klom omhoog naar het licht'. Met Pasen kunnen we vieren dat de duisternis het licht niet heeft overmeesterd. Dat het niet omhoog kon klimmen om alle licht in zich op te nemen.

Dat blijft toch wel een wonder in ons leven, dat er situaties zijn waarin de duisternis zich lijkt te verspreiden. Je bent ziek en er komt nog een andere ziekte bij. Je verliest dierbare mensen om je heen. Je wereld wordt kleiner, je mogelijkheden beperkter. Hoe houd je het licht dat er nog is, vast? Waar blijf onze moed en onze wilskracht?

Pasen weerspiegelt het wonder dat er ondanks veel duisternis toch licht kan blijven schijnen. Vaak kunnen we dat niet zelf organiseren, maar overkomt het ons. En kunnen we achteraf constateren: de duisternis klom omhoog naar het licht, maar het kon het licht niet overmeesteren.

Goede Pasen!

*Kirsten Slettenaar*



Passant - April 2023

## Agenda

### Presentatie 'Zin van Zijn'

Datum: **zondag 26 maart**

Tijd: na de dienst

Spreker: Kirsten Slettenaar  
(zie pag. 5)

### Toekomst van onze Gemeente III

Datum: **donderdag 13 april**

Tijd: 14.00 - 16.00 uur

Spreker: Bärbel Dorbeck-Jung en Cor Langen  
(zie pag. 3)

### Lezing over Passchier de Fijne

Datum: **dinsdag 18 april**

Tijd: 14.00 - 15.30 uur

Spreker: Jan ter Haar  
(zie pag. 3)

### Landelijke Beraadslag

Datum: **zaterdag 22 april**

Tijd: 10.30 - 16.30 uur

Plaats: Vrijburg, Amsterdam

Kosten: € 20,-

Opgave: email: [info@remonstranten.nl](mailto:info@remonstranten.nl)  
of via de webshop:  
[www.remonstranten.nl/webshop](http://www.remonstranten.nl/webshop)  
(zie pag. 6 en 7)

### Algemene LedenVergadering

Datum: **woensdag 26 april**

Tijd: 14.00 - 16.00 uur

Plaats: Remonstrantse kerk Hengelo.

### Passant

Datum: **12 april** (2de woensdag)  
sluitingsdatum kopij Passant

Datum: **26 april** (4de woensdag)  
verspreiding Passant

Tijd: 11.00 - 11.30 uur

## Kringen-'markt'

Op 18 januari 2023 was de gemeente uitgenodigd om na te denken over de toekomst van de gemeente. Die middag heeft een vervolg gekregen op woensdag 22 februari en er komt nog een derde mogelijkheid om hierover te praten in de maand april.

Tijdens de eerste bijeenkomst is gesproken over de kringen die onze gemeente heeft. In het jaarverslag dat binnenkort wordt verspreid kan iedereen over deze kringen lezen. Toch heeft de kerkenraad besloten om eerder aandacht aan de kringen te besteden. Iedereen was uitgenodigd om maandag 6 maart aanwezig te zijn op de Kringen-'markt'.

Alle kringen waren door 1 of meerdere personen vertegenwoordigd en hebben zich gepresenteerd. We hoorden hoe de kring was ontstaan. Wat maakt de kring boeiend. Waar wordt de kring gehouden. Er was gelegenheid voor kringzoekers om zich te oriënteren. En iedereen kon zijn wensen kenbaar maken ten aanzien van eventuele nieuw te vormen kringen, groepen, activiteiten enz.

Er zijn twee leeskringen. Eén kring leest ook romans, de andere leeskring leest meer filosofische werken. In beide kringen is er plaats voor nieuwe leden.

Dan zijn er de nodige gesprekskringen. (40+ kring, Enschedese vrouwenkring, Jongste vrouwenkring). Het blijkt dat een max. aantal van 10 à 12 mensen prettig is om met elkaar te praten.

Wat kwam er voorbij aan wensen?

- Een essay kring;
- Een geloofs-/bijbelkring  
Er werd benadrukt dat er onderscheid is tussen een bijbelkring-cq catechisatie-kring én een 'geloofs'-kring;
- Ad hoc-groepje voor een muziekactiviteit bij speciale gelegenheden;
- Er is een wens voor een open kring waarvoor men zich kan aanmelden, die ad hoc bijv. 6 x per jaar bijeenkomt om over een geloofsthema te spreken. Per geloofsthema een nieuwe open inschrijving en na aanmelding een "vaste" groep voor de af te spreken 6x (of meer of minder).

Een tijd geleden is er een gesprekskring opgeheven. Het is bekend dat enkele leden opnieuw willen deelnemen aan een kring. Deze leden worden door de kerkenraad aangeschreven om de eerste keer bij elkaar te komen en zelf een vervolg te geven aan de nieuwe kring.

Het was een goede middag, waarbij we elkaar weer goed geïnformeerd hebben.

Lees het jaarverslag er bij en meld je aan voor een kring. Of richt je voor een nieuw op te richten kring tot de Kerkenraad.

*Simone van Donselaar*

## Nieuwe Pastoraal werker

Enschede, 24 februari 2023

Geachte leden, vrienden en belangstellenden,

De sollicitatiecommissie, bestaande uit Kirsten Slettenaar, Simone van Donselaar en Jacques van Houte heeft unaniem en met genoeg de Kerkenraad verzocht om de heer Klaas van Twillert uit Rijssen als pastoraal werker aan te stellen van de Remonstrantse Gemeente Twente.

Het gaat om een dienstverband van 20% (=0,2 fte) voor de duur van één jaar. Een verlenging is mogelijk. Het accent van de werkzaamheden van Klaas zijn pastoraal van aard zoals huisbezoek.

Hij is bereid om vriend van onze gemeente te worden. Er wordt naar gestreefd om Klaas per 1 april te laten beginnen. Er wordt aan een introductieprogramma voor hem gewerkt, de details daarvoor volgen nog.

We zijn verheugd dat wij onze taak als sollicitatiecommissie afgerond hebben en vertrouwen erop dat Klaas aan de gestelde verwachtingen zal voldoen.

Met hartelijke groet, namens de commissie,

*Jacques van Houte*



## Algemene Leden Vergadering

Op woensdag **26 april 14.00 uur** is onze Jaarlijkse Leden Vergadering.

De agenda en officiële uitnodiging ontvangt u samen met deze Passant of per post.

*De Kerkenraad*

## Personalia

**Welkom:**

**Frans van Vught**, Enschede, vriend van onze gemeente.

**Verhuisd:**

**Eef Huiskamp** naar:

Hiebendaal,  
Deldenerstraat 200 - 108  
7555 AJ Hengelo

**Bedankt:**

**Joost Westerlaken**, Hengelo, heeft per 15 februari 2023, bedankt als belangstellende van onze Gemeente

## Programmacommissie

### Toekomst van onze gemeente, III

**donderdag 13 april 2023 14.00-16.00**  
**o.l.v. Bärbel Dorbeck-Jung en Cor Langen**

Inmiddels zijn we al een eind op reis naar de toekomst van onze gemeente. Eind januari hebben we gepraat over de stand van zaken in de gemeente, de ontwikkeling van religiositeit, het landelijk beleid en een alternatieve vorm van kerkzijn.

Tijdens de tweede bijeenkomst op 22 februari vond eerst een gesprek plaats over zes stellingen. Daarbij ging het over onderwerpen die voor de toekomst van groot belang zijn, zoals het omzien naar elkaar, de samenwerking met andere gemeenten en de behoefte aan reguliere kerkdiensten. In de tweede sessie wisselden wij uit over de belangrijkste waarden die onze geloofsgemeenschap verbinden. De groepsgewijze en plenaire gesprekken waren zeer geanimeerd en constructief. Het was mooi om te zien dat iedereen meedeed.

De uitkomsten van 22 februari worden met een nieuwsbrief over de derde bijeenkomst bekend gemaakt. Na de derde bijeenkomst zal de programmacommissie conclusies van de gesprekken aan de kerkenraad voorleggen.

Hierbij nodigt de programmacommissie u hartelijk uit voor de **derde bijeenkomst op 13 april** in de kerk. Het is dan de opgave vanuit de ideeën van de eerdere bijeenkomsten naar concrete oplossingen te zoeken.

#### Hoe gaan wij verder per 1 januari 2024?

In groepen en plenair spreken wij eerst over de mogelijkheden van een doorstart van de gemeente. Daarna gaat het over concrete bijdragen die bij de gemeente betrokkenen bereid en in staat zijn te leveren. Wij hopen u allen op **13 april** te mogen begroeten!



### Lezing over Passchier de Fijne

Spreker: **Jan ter Haar**  
Datum: **dinsdag 18 april 14.00 -15.30**  
Plaats: Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11, Hengelo

Oud-journalist Jan ter Haar (Enschede) raakte zeer geboeid door het leven van de Remonstrantse predikant Passchier de Fijne (1588-1667). De Fijne was één van de tweehonderd Remonstrantse predikanten aan wie de protestantse republiek der Verenigde Nederlanden in 1619 het vrije woord verbood.

De predikanten konden met 50 gulden reisgeld het land uit of voortaan hun mond houden. Passchier de Fijne weigerde beide. De zoon van Vlaamse vluchtelingen trok jarenlang vermomd door het land, her en der predikend, binnen of buiten de stadspoorten.

Ter Haar vroeg zich af wie deze man was. Zijn onderzoek bracht hem tot de conclusie dat de figuur De Fijne binnen de Remonstrantse Broederschap ten onrechte in de schaduw is gebleven van bekende personen als Uyttenbogaert, Popius en Arminius.

Op **dinsdag 18 april** zal Ter Haar zijn conclusie onderbouwen met een historische verkenning van het leven van De Fijne. Er is mogelijkheid voor een nagesprek.



Passchier de Fijne

## Collectiedoel april, mei en juni

### Vluchtelingenhelp in Burkina Faso

Burkina Faso ooit een vreedzaam en democratisch land heeft sinds 2015 in toenemende mate te maken met invallen vanuit Mali en Niger van islamitische terroristen die banden hebben met Al-Qaida en de Islamitische Staatsgroep (IS). Er zijn de afgelopen jaren tienduizenden mensen gedood en ongeveer 2 miljoen mensen ontheemd. Langs de grenzen maar ook dieper in het land worden plotseling overvallen op dorpen en markten gepleegd door zwaarbewapende terroristen per motor.

De mensen die deze aanvallen overleven, maar ook mensen uit omliggende dorpen vluchten naar andere delen van het land. Dat legt een enorme druk op de bevolking aldaar.

In Boulsa, waar de stichting Hakuna Matata uit Enschede o.a. actief is en samenwerkt met een lokale organisatie Nasongdo wordt door deze organisatie maandelijks voedsel uitgedeeld aan de vluchtelingen. Voor deze voedselhelp vraagt de organisatie Nasongdo om financiële steun.

Uw gift kunt u ook rechtstreeks overmaken op de rekening van de diaconie:

NL50 INGB 000 36 97 924 onder vermelding van 'Vluchtelingen Burkina Faso'.

#### De diaconie



uitdeling voedsel door organisatie Nasongdo in Burkina Faso, nov. 2022

## Collecte opbrengsten

05 febr.	St. Present Enschede	€	57,00
19 febr.	St. Present Enschede	€	130,80
26 febr.	St. Present Enschede	€	105,50

## Cursus Theologische Vorming

Je bent kerkganger of juist niet (meer), en je zou misschien eens wat meer willen weten over geloof en theologie.

De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG) biedt zowel verdieping als verbreding.

Er is een breed aanbod van vakken, waaronder geloofsleer, filosofie, ethiek, kerkgeschiedenis, Oude- en Nieuwe Testament, en daarnaast ook meer praktische vakken als pastoraat, liturgie en diaconaat.

Zowel docenten als cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen wat vaak leidt tot diepgaande gesprekken en nieuwe inzichten.

Het is de bedoeling om het komend seizoen, 2023-2024, weer met een nieuwe groep te starten.

De wekelijkse cursusavond is op dinsdag.

### Startdatum: dinsdag 12 september

in de Franciscuskerk in Hengelo.

De kosten bedragen € 220,- per seizoen.

De cursus gaat definitief van start bij een minimum aantal van 10 cursisten. Het maximale aantal cursisten is 15.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met

ds. Carla Borgers, cursusleider, tel. 06-51079396, carla.borgers@gmail.com of

Dick van der Meijden, cursuscoördinator, tel. 06 473 11 830, dvdmeijden@hotmail.com.



H.Franciscus, Hengelo

## 'Zin in Zijn'

Tijdens mijn studieverlof, in de zomer van 2021, ben ik begonnen een boek te schrijven. Aanleiding was het afsluiten van mijn vierjarige haptonomieopleiding. Ik ervaarde het bezig zijn met haptonomie (de leer van de tast en het gevoel) als heel basaal voor mijn leven. Steeds opnieuw werd ik stilgezet bij wat ik voelde, waar ik dat in mijn lichaam voelde, welk signaal daaruit sprak en wat ik er vervolgens mee wilde doen.

Het lichaam geeft alles aan wat je voelt, het belichaamt wie je bent.

En ik dacht: op de een of andere manier moet dit toch ook met zingeving te maken hebben? Als we het over ons lichaam hebben, dat toch de basis is van ons bestaan, dan moet er toch een raakvlak zijn met onze zoektocht naar zin?

Mijn verkenningstocht aan de hand van die vraag mondde uit in mijn boek:

*'Zin in Zijn, je weg vinden met lichaam en ziel'*, uitgegeven bij Ark Media, prijs: € 19,99, E-book € 14,99.

Het ligt vanaf 16 maart in de winkel (en is via Bol.com en Bruna.nl verkrijgbaar).

Omdat ik het manuscript in mijn studieverlof heb geschreven, lijkt het me erg leuk om mijn boek in onze gemeente te presenteren. Dat doe ik op **26 maart**, na afloop van de kerkdienst.

Uiteraard zorg ik dan voor iets lekkers bij de koffie.

Iedereen is van harte welkom.

Kirsten Slettenaar



## Presentatie boek Johan Goud

Op vrijdagavond **14 april** in de Geertekerk, Utrecht (19 – 21 uur), vindt de presentatie plaats van een nieuw boek van Johan Goud: *'Een brief die niet meer dicht kan. Gesprek met mijn ongelovige alter ego'*. Het is een persoonlijk boek rond de vragen 'Wat geloof ik zelf? En wat is geloven?' De remonstranten en de belijdenis van 2006 spelen er een belangrijke rol in. Maar ook veel andere inzichten van filosofen en theologen, schrijvers en dichters komen ter sprake.

**Sprekers op 14 april:** Frits de Lange (emeritus-hoogleraar PThU, auteur), Joost Röselaers (predikant in Vrijburg, Amsterdam), Marjoleine de Vos (NRC-redacteur, schrijfster, dichteres). Het symbolisch eerste exemplaar wordt uitgereikt aan Pieter Jöbssis, voorzitter van de CoZa van de remonstranten.

Uit het woord vooraf: *In dit boek probeer ik antwoord te geven op de vragen: Wat is geloven? Wat geloof ik zelf? Het is een persoonlijk, maar geen autobiografisch boek geworden. Met persoonlijk bedoel ik, dat ik waar nodig het een en ander over mijzelf en mijn leven vertel, maar vooral: dat ik mijn eigen ervaringen niet uit het oog verlies en zo eerlijk mogelijk probeer te zijn. In de hoop dat u, lezer, zich in die ervaringen en ideeën herkent.*

Het boek is uitgegeven door KokBoekencentrum-Boekscout (ca 210 pp.), kost € 21,99 en is vanaf 31 maart te bestellen bij alle erkende boekwinkels of in de webwinkel van de uitgever.

Johan Goud (1950) was hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en remonstrants predikant (Eindhoven, Den Haag). Hij beweegt zich bij voorkeur in de grensgebieden tussen theologie, filosofie en literatuur, en publiceerde over uiteenlopende thema's: joodse godsdienstfilosofie, ethiek, nieuwe religiositeit, vrijzinnige theologie, religie en literatuur.

Iedereen is van harte welkom! Meldt u zich svp van tevoren aan per mail: [info@remonstranten.org](mailto:info@remonstranten.org)



## Video 25-jarig jubileum

Van de feestelijke viering van het 25-jarig ambtsjubileum van onze predikant Kirsten Slettenaar is het nodige op foto en film vastgelegd. In het maart-nummer van Passant zag u daarvan al een kleine selectie.

Jan van Gijssel heeft van de lunch-bijeenkomst een leuke video compilatie gemaakt en Paul Kuiper heeft een aantal mooie foto's gemaakt.

Sommigen van u zouden misschien nog wel eens willen terugkijken op deze gebeurtenis en in overleg met Kirsten willen we dat graag mogelijk maken.

De video compilatie en de foto's zijn op DVD gezet en te bestellen bij ondergetekende.

De DVD kost € 5,- en de opbrengst komt geheel ten goede aan onze gemeente.

U kunt de DVD reserveren uitsluitend via de mail [onnobordes@gmail.com](mailto:onnobordes@gmail.com) **tot uiterlijk 15 april**. Daarna worden de bestelde DVD's gebrand en eind april verspreid.

Onno Bordes

## Een zinvol leven – gesprek over de essentie van ons bestaan.

Spreker: **Fokke Obbema**

Datum: **dinsdag 28 maart**

Tijd: 19.30 inloop met koffie, 20.00 – 21.30 uur

Plaats: Bibliotheek Hengelo

Kosten: € 7,50 pp inclusief koffie en drankje na afloop

Tickets via:

<https://www.bibliotheekhengelo.nl/programma/597-bieb-college-fokke-obbema>

Door het wereldnieuws en persoonlijk leed kan de vraag naar de zin van dit leven zich opdringen. Fokke Obbema ging na een hartstilstand op zoek. Hij zocht antwoorden bij 'experts' met verschillende (religieuze) achtergronden. Sinds 2018 publiceert hij over deze zoektocht in de Volkskrant en schreef de twee boeken 'De zin van het leven' en 'Een zinvol leven'.

In het biebcollege wordt hij geïnterviewd over zijn zoektocht, deelt hij zijn 'antwoorden'. Ook kun je hem vragen stellen.

De biebcolleges worden maandelijks in bibliotheek Hengelo gehouden en gaan altijd over maatschappelijk relevante onderwerpen. Eerder waren Maxim Februari (De zin en onzin van nieuwe techniek) en Mirjam Kaijer (meer aandacht voor het vrouwelijk lichaam in medisch onderzoek) te gast en op 28 februari gaf Herman Pleij een college over vluchtelingen in Nederland door de eeuwen heen.

Ingeborg Wind, bibliotheek Hengelo

## Landelijke Beraadslag Remonstranten



Terug van weggeweest na een lange coronastop: onze landelijke, remonstrantse Beraadslag. Altijd een feest van ontmoeting en inspiratie.

Uitgangspunt voor deze dag is het boek 'Vele talen, in alles de liefde' dat in het voorjaar van 2021 werd uitgegeven door de Remonstranten. Het is nog te bestellen in onze webshop.

Datum: **22 april**

Tijd: 10.30 - 16.30 uur

Plaats: **Vrijburg, Amsterdam**

Kosten: € 20,-

Opgeven: via mail: [info@remonstranten.org](mailto:info@remonstranten.org) of  
via [www.remonstranten.nl/webshop](http://www.remonstranten.nl/webshop)



### Ochtendprogramma

Thijs Lijster is de hoofdspreker op de dag. Hij is universitair docent Kunst- en Cultuurfilosofie aan de RU Groningen en publiceerde onlangs het boek 'Wat we gemeen hebben. Een filosofie over de meenten.' Hij gaat in op de vraag welke gemeenschappelijke taal we nog over hebben in onze gefragmenteerde en gepolariseerde wereld. Daarover gaan we met elkaar in gesprek.

(vervolg pag. 7)



## Landelijke Beraadslag 22 april, vervolg

**Middagprogramma:** In de middag gaan we zelf aan de slag in verschillende workshops die lichaam en geest prikkelen:



### 1. Cyanotype maken met Karin Bosch

Maak kennis met de bijzondere techniek van het cyanotype printen. Een oude techniek waarmee je door voorwerpen, bloemen, planten en negatieven op lichtgevoelig papier te belichten, intense cyaanblauwe prints maakt, die ontstaat door blootstelling aan zonlicht. Tijdens de workshop oefen je de techniek. Je kunt botanische afbeeldingen maken of collages van objecten, planten of bloemen.

Kim Magnee houdt een korte inleiding over de taal van planten.



### 2. Op de tast met Kirsten Slettenaar

Bij dit gezegde denk je misschien aan mensen die blind zijn en die alles 'op de tast' moeten doen. Maar geen van ons zou ver komen zonder ons tastzintuig. In deze workshop gaan we verkennen hoe je de signalen van je grootste zintuig beter gewaar kunt worden, waarom je tastzin belangrijk is én hoe dit alles kan bijdragen aan jouw zoektocht naar zinvol bestaan.



### 3. Sterrenstof dat sterren overpeinst met Pieter Hartevelt

Wat is de plaats van mens en aarde in het uitgestrekte universum? Dankzij de Hubble en James Webb ruimtetelescopen kunnen we verder dan ooit kijken, tot aan de grenzen van het waarneembare heelal. In deze workshop neemt hij u mee langs sterren, sterrenstelsels en nog exotischere objecten en stelt de vraag wat wij er in dit grote geheel toe doen.



### 4. Film als inwijding in een transitionele werkelijkheid met Amber de Rooij

Films staan, met name als ze zijn gebaseerd op de Reis van de Held (Joseph Campbell), in een oude universele wijsheidstraditie. Daarnaast heeft film, als bijzondere vorm van kunst, het vermogen om ons diep in onze ziel te raken. Uniek voor de speelfilm is het fenomeen cinematografische elevatie.



### 5. Zangworkshop met Maarten van der Bijl

Hoe fijn is het niet om te zingen? Behoeft dat nog aanprijzing? 'Zingen is dubbel bidden', zei Augustinus al. Maarten van der Bijl, cantor-organist in de Geertekerk, laat ons alle vezels in ons lijf voelen in deze zangworkshop.



### 6. Tia Chi, de taal van het lichaam met Ariëlle Brouwer i.s.m. Isabelle Biais

Tai Chi is een eeuwenoude Chinese bewegingsleer. Het helpt om de gezondheid en het evenwicht tussen lichaam en geest te bevorderen. Chi is volgens de Chinese geneeskunde de kracht die stroomt door al wat leeft, de gemeenschappelijke bron tussen mens en natuur. Chi brengt lichaam, geest en omgeving met elkaar in harmonie.

Ariëlle en Isabelle leiden je door een reeks oefeningen heen waarin je dit kan gaan ervaren. In stilte, met hier en daar uitleg. Iedereen kan meedoen!



### 7. Kriebelpootjes met Mark van Praagh

Insecten tekenen met fineliners en aquarelpotlood. Er liggen 100 prachtige foto's klaar van insecten. Mark vertelt en laat zien hoe je een insect kunt tekenen met fineliners, aquarelpotlood en penseel.

We tekenen op briefkaartformaat waardoor het overzichtelijk wordt en haalbaar is voor iedereen.





## Diensten 10.30 uur

Datum	Predikant, Liturg Organist, Collecte	Koster, Bloemen, Koffie
<b>Maart 2023</b>		
<b>26 mrt.</b> na de dienst presentatie boek <i>Zin in Zijn</i>	Kirsten Slettenaar Iris Kraak <i>Dennis Vallenduuk</i> <i>Stichting Present Enschede</i>	Jan van Gijsel Eef Huiskamp Anneke Huising/ Ery Nijhuis
<b>April 2023</b>		
<b>02 april</b> <b>Palmzondag</b>	Jan van Belle, Gersloot (fr) Nel Korstanje <i>Dennis Vallenduuk</i> <i>Vluchtelingenhulp in Burkina Faso</i>	Gerrit Knol Els du Rieu Juke Touw/ Ina Kuiper
<b>06 april, 19.30u</b> <b>Witte Donderdag</b> Viering van Brood en Wijn	Kirsten Slettenaar Marga Jolij <i>Paul Kuiper</i>	Roos Boonstra Juke Touw Jen van Gijsel/ Gerrie de Boer
<b>07 april 19.30u</b> <b>Goede Vrijdag</b>	Liturgiecommissie Iris Kraak <i>Paul Kuiper</i>	Casper Suir Heddy Hummelen
<b>08 april 19.30u</b> <b>Stille Zaterdag</b>	Liturgiecommissie Nel Korstanje <i>Paul Kuiper</i>	Jan van Gijsel Heddy Hummelen
<b>09 april 10.30u</b> <b>PASEN</b>	Kirsten Slettenaar Toos Werner <i>Paul Kuiper</i> <i>Vluchtelingenhulp in Burkina Faso</i>	Roos Boonstra Boudewine Bone- bakker Willemien Huizinga/ Cornelijne Bieringa
<b>16 april</b> <b>DoRem</b>	Jolanda Valk <i>Paul Kuiper</i> <i>Tent of Nations</i>	Jan van Gijsel DO Greet van Gelderen
<b>23 april</b>	Corine Böhmers Marga Jolij <i>Dennis Vallenduuk</i> <i>Vluchtelingenhulp in Burkina Faso</i>	Gerrit Knol Annemarie Schimmelpenninck Ina Kuiper/ Juke Touw
<b>30 april</b>	Kirsten Slettenaar Iris Kraak <i>Paul Kuiper</i> <i>Vluchtelingenhulp in Burkina Faso</i>	Jan van Gijsel Johanna de Jong Anneke Huising/ Ery Nijhuis

### Bloemen uit de dienst

Wit u iemand voordragen voor de bloemen uit de dienst?

Dit kunt u doorgeven in een mailtje naar:  
rgt.bloemen@kpnmail.nl



## Adressen

### Predikant:

Kirsten Slettenaar  
Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne  
Tel.: 06 3737 4508; e-mail: xbirds@wxs.nl  
werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag,  
vanaf 8.30 uur

### Voorzitter:

Agaath Muijsken(a.i.)  
e-mail: agaath.cornel@gmail.com

### Secretaris:

Ada Douwes Dekker  
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl

### Penningmeester:

Jen van Gijsel-Boxem  
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo  
Tel.: 0548-61 05 61;  
e-mail: rgt.peningmeester@kpnmail.nl  
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.  
t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

### Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en  
andere persoonlijke gegevens:  
Anke Kampinga  
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede  
Tel: 053-428 31 19; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

### Diaconie:

Eef Huiskamp  
Tel.: 074 - 291 32 57; e-mail: rgt.diaconie@kpnmail.nl  
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:  
t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

### Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo, tel: 074-291 82 49

**Verhuur:** Roos Boonstra, tel: 06 116 442 58

### Coördinatie Kosterij:

Jan van Gijsel  
Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijselboxem@hetnet.nl

### Redactie:

Anke Kampinga en Johanna de Jong  
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede  
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

**Website:** [twente.remonstranten.nl](http://twente.remonstranten.nl)

**Inleveren kopij uiterlijk:**

**2de woensdag: 12 april 2023**



Foto voorpagina Richard Bremer  
Foto achterpagina Roos Boonstra

**Remonstranten**  
Gemeente Twente