



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

Jaargang 15, nr.08
September 2023

Onder de zon

Even heb ik getwijfeld over dit thema. De afgelopen tijd hebben we vooral veel minder fijne kanten van de zon gezien in de vorm van bosbranden, landen in Zuid-Europa waar het ver over de 40 graden werd, of precies het omgekeerde zoals in Nederland: daar was de zon juist wekenlang amper zichtbaar. Of erger nog: al dat noodweer met vele overstromingen op zoveel plekken in Europa.

Maar toch dit thema. Want de zon is in vrijwel alle religies belangrijk. Zonder de zon zou het leven op aarde niet mogelijk zijn. Van oudsher baseren volken over de hele wereld dan ook legendes, mythen en goden op de zon.

Het christendom vormt daarop echter een uitzondering. Vanaf het allereerste begin van de bijbel wordt dat duidelijk gemaakt. Al in de eerste regels van Genesis wordt duidelijk gemaakt dat de God van de bijbel boven alle natuurkrachten staat. Zo vertelt het scheppingsverhaal dat God op de vierde dag lichten aan het hemelgewelf plaatst om dag en nacht van elkaar te scheiden. Zon en maan worden daarbij niet eens bij name genoemd.

Zon, maan en sterren zijn geen goden, maar zijn door God gemaakt. Hij is er 'de baas over'. Er is zelfs een bijbelverhaal over dat God de zon een dag stil zou hebben laten staan, als Jozua daarom bidt in de strijd tegen de Amoriëten.

In de bijbel zie je soms wel dat de zon wordt gebruikt als beeldtaal voor de kwaliteiten van God. Zoals in psalm 84: 'Want God, de Heer, is een zon en een schild'.

Wat bijbelschrijvers duidelijk maken, is dat werkelijk leven niet te vinden is bij afgoden of natuurkrachten, maar bij God die gerechtigheid uitstraalt, met liefde verwarmt en ons elke nieuwe dag weer mogelijkheden biedt. En zien we dat ook niet geregeld bij mensen terug? Ik denk aan mensen die een zonnetje in huis zijn, aan een opa bij wie de kleinkinderen graag komen omdat hij warmte uitstraalt, aan een wijze vrouw die met haar heldere kijk licht laat schijnen op een lastige situatie. Naar onszelf toe ervaren we het niet altijd zo, maar voor anderen kunnen we - soms zonder dat we het zelf in de gaten hebben - de dag een nieuwe glans geven.

Poëtisch zijn dit soort dingen vaak beter te verwoorden. Ik eindig daarom met lied 986:1 uit het Liedboek:

De oorsprong van leven en licht
is God die zijn woord heeft gegeven
dat, niet te weerstaan, is gericht
op wording van licht en van leven.

De woorden van leven en licht
heeft God in de vroegte gezongen.
Zijn lied was een scheppend gedicht,
zijn stem heeft het duister verdrongen.

Het duister, de macht van de dood,
verdween voor het licht dat God baarde;
het licht was zijn schepping tot brood,
de vrucht was het leven op aarde.

Wij zingen een loflied voor Hem
die ons door de nacht zal bewaren,
want het licht zal er zijn waar de stem
het lied zingt van hemel en aarde.

Agenda

Startzondag

Datum: **10 september**; zie pag. 2

Tijd: 10.30 - 15.00 uur

Leesclub, 'Een brief die niet meer dicht kan'

Datum: **14 september**; zie pag. 5

Tijd: 14.00 - 15.45 uur

Koffie creatief

Data: **dinsdag 19 sept., maandag 25 sept.**

woensdag 04 okt., dinsdag 31 okt.

Tijd: 10.00 uur; zie pag.3

Boekbespreking 'Zin in Zijn' o.l.v. Kirsten Slettenaar

Data: **donderdag 21 sept. en 12 okt.** zie pag.4

Tijd: 10.00 - 12.00 uur

Lezing door Johan Goud

Datum: **dinsdag 26 sept.** zie pag. 5

Tijd: 19.30 uur; vrijwillige bijdrage

Plaats: Oude Blasius aan het kerkplein in Delden

Passant

Datum: **woensdag 13 september, sluiting kopij**

Datum: woensdag 27 september, verspreiding

Tijd: 11.00 - 11.30 uur

Kerkenraadspraak

Deze kerkenraadspraak te moeten schrijven bijna vier weken na de laatste kerkenraadsvergadering, valt me niet mee. Niet omdat mijn geheugen me in de steek laat of omdat mijn aantekeningen ontoereikend zijn, maar omdat die laatste vergadering emotioneel zwaar was voor ons allen.

Om de ALV van 14 oktober voor te bereiden, hadden we in mei een 'Heidag' gehouden bij Agaath.

Een zonovergoten middag in de tuin, waarbij we hebben geprobeerd positief en 'Out of the box' te denken over de toekomst van onze gemeente, waarvan de vitaliteit zo waarneembaar afneemt. Hoe we verder moeten of kunnen nu we per 1 januari geen voorzitter en daarmee geen dagelijks bestuur meer hebben.

We gingen uit elkaar als ontvangers van een slecht nieuws-gesprek.

Op onze vergadering van 13 juli kwam Eric Roelofs, van de 'Taakgroep Personeel, Gemeenten & Innovatie' van de landelijke Remonstranten, met ons meedenken. En we dachten nog meer 'Out of the box', worstelend met het spanningsveld tussen mogelijkheden en onmogelijkheden. Jen had de vergadering geopend met een bewerking van psalm 1 door Huub Oosterhuis.

Met die openingswoorden in gedachten, gingen we wat lichter van hart uit elkaar; de zomer tegemoet: 'Goed doen is, dat je níet doet wat fout is.'

Geen vrolijke kerkenraadspraak dus deze keer. Maar op eens schiet me te binnen hoe goed dit delen van onze zorgen met u, past bij het thema van de ontmoetingsdienst van gisteren, door Iris Kraak en Like Wols: De kracht van kwetsbaarheid.

We verheugen ons op de **Startzondag van 10 september** en hopen velen van u daar te ontmoeten. Eind september ontvangt u een persoonlijke uitnodiging voor de **ALV van zaterdag 14 oktober**.

Roos Boonstra



Personalia

Adreswijziging

Per 1 augustus 2023 is verhuisd naar Hilversum:

De heer Joost Wery

Startzondag

Op **10 september** starten we het nieuwe seizoen met een gezellig samenzijn. De dag begint uiteraard met een kerkdienst, waarna koffie, lunch en drie workshops volgen. Inhoudelijk staat de startzondag in het teken van het najaarsthema 'levensverhalen'.

Het programma is als volgt:

10.30 – 11.30 kerkdienst Kirsten Slettenaar

11.30 – 12.00 koffie

12.00 – 13.00 lunch

13.00 – 14.30 workshops

- Workshop 1 Breng muziek in je levensverhaal o.l.v. Kirsten Slettenaar en Caroline Deutman
- Workshop 2 Schrijven van levensverhalen o.l.v. Cor Langen
- Workshop 3 Duo schilderen o.l.v. Boudewine Bonebakker met medewerking van Bernard Dorbeck

14.30 – 15.00 theepauze en plenaire afsluiting

Toelichting workshops

1 Breng muziek in je levensverhaal.

Tijdens deze workshop word je gevraagd om een mooi of bijzonder moment uit je leven te vertellen. Dat hoeven beslist geen grootse gebeurtenissen te zijn, het zit 'm vaak in het kleine en het onverwachte. Met dat ene moment ga je in de workshop aan de slag. Je kunt er een lied bij schrijven, een gedicht, een tekst, net wat bij je past. Ook kun je thuis vast zoeken naar iets dergelijks, al dan niet zelfgeschreven. In de workshop krijgt jouw inbreng vervolgens een muzikale omlijsting van Caroline Deutman.

2 Schrijven van levensverhalen

De workshop is een vooruitblik op het najaarsthema. Er komen vier mensen aan het woord, twee die vertellen over het schrijven van een levensverhaal, één over het belang van levensverhalen en een fragment uit een levensverhaal. Levensverhalen kunnen ook worden weergegeven in de muziek. U hoort fragmenten van de 'Symphonie fantastique' opus 14 van Hector Berlioz. In zijn levensverhaal gaat het onder meer over zijn hopeloze liefde voor Harriët Smitson.

3 Duo Schilderen

Levensverhalen worden vaak gekenmerkt door ontmoetingen (die richtinggevend blijken te zijn). In deze workshop proberen we elkaar al schilderend in stilte te ontmoeten. Twee aan twee tegenover elkaar zittend, met alleen een blanco vel papier en dan aan de slag met verf en penseel. Vindt daar een ontmoeting plaats?

Voor de kerkdienst hoeft u zich niet op te geven.

Als u blijft voor de lunch en het middagprogramma horen we dat graag vóór 4 september.

U kunt dat aangeven bij Boudewine Bonebakker (b.bonebakker@hetnet.nl).

In verband met de onkosten wordt een vrijwillige bijdrage zeer op prijs gesteld, zo mogelijk €7,00.

Wij hopen u allen te ontmoeten!

Namens de programmacommissie, Bärbel Dorbeck-Jung

'Koffie creatief'

In september en oktober organiseren wij 4 gezellige koffie-ochtenden, waarbij u creatief bezig kunt zijn. Op **dinsdag 19 en maandag 25 september, 10.00 uur** kunt u kennismaken met eenvoudige druk-technieken zoals monoprint en sjabloneren en op **woensdag 4 en dinsdag 31 oktober, 10.00 uur** kunt u met textiel en borduren aan de slag.

Het primaire doel is elkaar in ongedwongen sfeer te ontmoeten, het secundaire een groepswerk te maken dat in de adventstijd in de Tuinzaal kan hangen en waarvan we een foto kunnen maken om onze kerstkaart mee te bedrukken.

De ochtenden worden begeleid door Harma van Houte, Anneke Huising en ondergetekende.

U bent welkom om op één of meerdere ochtenden mee te doen en even welkom als u alleen op de koffie wilt komen.

We starten om 10.00 uur.

Roos Boonstra

*Ijsvogel geborduurd door
Harma van Houte
voor het Bos van Draad
van Sara Vrugt*



Onbekend - maar onbemind?

Sinds 2013 hebben we een liedboek met maar liefst 1016 liederen, veel bekende, maar ook veel onbekende liederen. In de liturgiecommissie kwamen we op het idee om ook aan die onbekende liederen aandacht te besteden. Maar hoe doe je dat?

We hebben aan de kerkenraad voorgesteld om voorafgaand aan de kerkdienst elke week een onbekend - of minder bekend - lied te gaan zingen. En dat vond de kerkenraad kennelijk ook een goed idee, want ons voorstel is aangenomen.

En daar gaan we mee beginnen na de startzondag van 10 september 2023, dus op 24 september 2023. Je weet natuurlijk nooit van tevoren of zoiets een haalbare kaart is en daarom willen we tijdens een proefperiode van 4 kerkdiensten ervaren hoe het effect is.

De liturgiecommissie gaat een lijst van liederen samenstellen en dan gaan we telkens rond 10.20 uur onder leiding van de dienstdoende organist het lied van de zondag zingen.

Toen in 1973 het Liedboek voor de kerken werd geïntroduceerd, was er landelijk het 'Lied van de week' om vertrouwd te raken met het vele nieuwe dat dit liedboek ons bracht. Nu zijn we 50 jaar (!) verder en wat let ons om op deze manier wat verder in het huidige 'Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk' te duiken?!

*Namens de liturgiecommissie,
Paul Kuiper*

Mijn liefste wens

Opnieuw geloven in de mens,
Niet altijd wijzen op zijn falen,
maar duizend malen weer herhalen
dat hij een deel is van Gods plan.
Daar wordt de wereld mooier van.

Wanneer ik wel es niet bidden kan,
voel ik acuut: Ik mis iets,
want ergens ben 'k zeker van,
er moet iets zijn, er is iets.

Het is geen vaag verlangen,
het is geen hebberig wensen.
Ik voel dat er iets eeuwig is,
ik zie het aan de mensen.

Toon Hermans

(ingebracht door Greetje Knol)

Mooi gebaar

In de RemDo-dienst van 16 juli zongen we als slotlied gezang 416: "Ga met God en Hij zal met je zijn!" Vanuit mijn ooghoeken zag ik verscheidene mensen om zich heen kijken. Bij de koffie bleek waarom: Je wenst het elkaar toe, als zegenbede/bemoediging. Dus kijk je de mensen om je heen aan. Om te onthouden!

Ina Kuiper



Wilde bloemenweide voor de kerk

Programmacommissie

De najaarsagenda

- 10 sept. startzondag
- 14 sept., 14.00 - 15.30 uur, 1e bijeenkomst leesclub boek Johan Goud
- 21 sept., 10.00 - 12.00 uur, voortzetting cursus Kirsten over haar boek 'Zin in Zijn', in de tuinzaal
- 12 okt., 10.00 - 12.00 uur, boek 'Zin in Zijn' van Kirsten
- 18 okt., 14.00-16.00 uur, introductie najaarsthema Levensverhalen
- 25 okt., 15.30-17.30 uur documentaire Els du Rieu, nagesprek met aperitief
- 08 nov., 16.30-19.00 uur Eten en praten met..., over kantelmomenten in levensverhalen
- 23 nov., 14.00-16.00 Levensverhalen en de Bijbel

Najaarsthema 'Levensverhalen'

'Levensverhalen' is een thema dat ons allemaal raakt en verbindt. In het najaar 2023 belichten wij dit onderwerp vanuit theologisch, filosofisch en persoonlijk perspectief. De startzondag geeft een eerste introductie.

Op **18 oktober** (14.00-16.00) leidt Cor Langen het thema in vanuit een filosofisch perspectief dat hij aan de hand van voorbeelden illustreert.

Op **25 oktober** (15.30-17.30) bekijken wij de film 'Naila and the Uprising'. Deze gaat over het levensverhaal van een Palestijnse vrouw die haar kind in de gevangenis opvoedt. Els du Rieu begeleidt het gesprek.

Op **8 november** (16.30-19.00) is een bijeenkomst 'Eten en praten met...' gepland waarin de deelnemers in groepen praten over 'kantelmomenten' in hun levensverhaal.

De afronding van het thema is op **23 november** (14.00-16.00). Dan legt Kirsten Slettenaar verbanden tussen levensverhalen en de bijbel.

De bijeenkomsten van Kirsten over haar boek 'Zin in Zijn' en de leesclub over het nieuwe boek van Johan Goud sluiten bij het najaarsthema aan.

Boekbespreking 'Zin in Zijn'

Op verzoek van deelnemers van de eerdere bijeenkomsten in mei en juni heeft Kirsten Slettenaar nog twee data geprikt om nader in gesprek te gaan over de tweede helft van haar boek 'Zin in Zijn'. Iedereen is welkom op **donderdag 21 september en 12 oktober, 10.00-12.00 uur**. Deelname aan de eerdere bijeenkomsten is niet noodzakelijk.

Plaats: Remonstrantse kerk in Hengelo, 't tuinzaaltje.

Kirsten Slettenaar

Verslag Zomerontmoeting Zentangle tekenen

Woensdag 5 juli zaten we met een groep van 15 mensen rond tafels die in carré tegen elkaar waren aangeschoven, ieder met een smalle strook papier voor zich. Harma legt in het kort uit wat de bedoeling van Zentangle tekenen is, dat het hier gaat om een meditatieve bezigheid die rust en concentratie vraagt.

Ter voorbereiding wordt eerst geoefend waarbij de nadruk ligt op de herhaling van de beweging: rechte lijnen, golfende lijnen, strepen lang, kort, in tegenbeweging, parallel, draaiend in cirkel. Er ontstaan tussenruimten die ingevuld kunnen worden, altijd weer met repeterende lijnen, stippen, rondjes. Het is stil in de Tuinzaal. En zo ontstaan er op de A4 die we inmiddels hebben gekregen de meest uiteenlopende Zentangles. Een prachtige creatieve ochtend met dank aan de bezielende leiding van Harma.

Boudewine Bonebakker



Programmacommissie

Lezing Johan Goud

Op uitnodiging van de Raad van Kerken komt Johan Goud op **dinsdagavond 26 september, 19.30 uur naar Delden**. Johan houdt dan een lezing over zijn recent verschenen boek 'Een brief die niet meer dicht kan'. Gesprek met mijn ongelovige alter ego. In zijn boek schrijft hij op een heel boeiende wijze over zijn persoonlijk geloofsverhaal. (zie ook artikel 'Een brief die niet meer dicht kan'.)

De lezing vindt plaats in de **Oude Blasius aan het kerkplein in Delden**. Iedereen is welkom en de entree is vrij. Een vrije gift aan het einde is welkom.

Namens de programmacommissie, Bärbel Dorbeck-Jung

Leesclub boek over geloof van Johan Goud

Eind maart jongstleden verscheen het nieuwe boek van Johan Goud 'Een brief die niet meer dicht kan. Gesprek met mijn ongelovige alter ego.' Het is een heel rijk persoonlijk geloofsverhaal, dat ons een spiegel voorhoudt en veel aanleiding voor gesprek biedt.

Daarom kwam in de programmacommissie het plan op om een leesclub te organiseren. Wij stellen de volgende opzet voor:

- Drie bijeenkomsten met een eerste bijeenkomst op 14 september, 14.00-15.45
- De tweede en derde bijeenkomst vinden plaats na de lezing van Johan Goud op 23 september in Delden over zijn boek (organisatie: Raad van Kerken)
- Op de eerste bijeenkomst behandelen wij Deel 1 en 2, op de tweede Deel 3 en 4 en op de laatste Deel 5 en de Terugblik.
- Op de bijeenkomsten wordt het betreffende deel van het boek ingeleid door een vrijwilliger. Na de introductie gaan wij in gesprek. Voor de eerste bijeenkomst zijn Cor Langen en Bärbel Dorbeck-Jung bereid Deel 1 en 2 in te leiden.

De programmacommissie nodigt u van harte uit voor deze leesclub. Bij interesse graag snel opgeven bij Bärbel Dorbeck-Jung (dorbeckjung@gmail.com).

Plaats: Remonstrantse kerk in Hengelo.
Bärbel Dorbeck-Jung en Cor Langen

'Een brief die niet meer dicht kan'

Een reactie op de lezing van Johan Goud over zijn dit jaar verschenen boek 'Een brief die niet meer dicht kan: gesprek met mijn ongelovige alter ego' (2023). Een centrale uitspraak daarin: "Het woordje God is een weerbarstig en explosief woordje, en het moet dat blijven. Welbeschouwd past het binnen geen enkele orde, en in geen enkele theologie.

"Het boek heeft veel weerklank gekregen.

"Als ik (Stevo Akkerman) Johan's boek goed lees, is het vooral zijn fascinatie voor de gelaagdheid en rijkdom van de taal, ook en juist waar het gaat over de laatste levensvragen, juist ook daar waar de taal naar adem snakt of uitmondt in zwijgen, die hem uit de greep van de orthodoxie in de armen van filosofie, de literatuur en de poëzie heeft gedreven" (Frits de Lange, Geertekerk, 14-4).

"Het gaat hem om 'als het er echt op aan komt'. Om wat je zou willen geloven, zodat je dan goed zou handelen. Dus gaat het om wat voor iemand je wilt zijn" (Marjoleine de Vos, NRC, 21-5).

"Het hele boek is een poging iets te zeggen over het onuitsprekelijke, al dan niet aangeduid met het woord God, of het woordje god".

(Stevo Akkerman, Trouw, 7-7).

Johan Goud was hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en remonstrants predikant in Den Haag. Hij beweegt zich bij voorkeur in de grensgebieden tussen theologie, filosofie en literatuur. Enkele publikaties: God als raadsel (1992), Onze vluchtige plek van de waarheid, over Rutger Kopland (2012), Onbevangen, de wijsheid van de liefde (2015).



Nieuwe leden diaconie.

De diaconie is er in geslaagd weer op sterkte te komen. Er zijn 3 nieuwe gezichten bij gekomen en die willen we in het kort aan u voorstellen.

In de eerste plaats een nieuwe penningmeester, Trijnie Lotgerink, voor velen van ons geen onbekende want zij heeft haar sporen verdiend als penningmeester bij de kerkenraad. Met zoveel ervaring moet het goed gaan. Gelukkig is het beheer niet zo ingewikkeld meer maar het moet wel gebeuren. We hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.

De diaconie is ook heel blij met Margriet Boerma, misschien minder bekend maar van harte welkom. Zij heeft ervaring in HR (personeelsmanagement) en dit zal zeker van pas komen, een frisse blik op het werk van de diaconie voorkomt het verzanden in gewoontes.

En dan nog Klaas van Twillert, onze pastoraal werker. Het is heel fijn dat hij heeft aangegeven ook mee te doen in de diaconie. Er zijn veel raakvlakken tussen zijn werk en het werk van de diaconie en hoe korter de lijnen hoe beter het kan werken. Dus van harte welkom en we zijn benieuwd naar zijn inbreng.

Hopelijk kunnen deze 3 nieuwe leden op de startzondag 10 september bevestigd worden in hun ambt.

*De diaconie,
Margriet Boerma, Heddy Hummelen, Nienke Koedam, Trijnie Lotgerink en Klaas van Twillert.*

Collecterooster september, oktober, november 2023

Inloophuis Hengelo.

Het is niet de eerste keer dat de diaconie haar collecte wil bestemmen voor het inloophuis in Hengelo. Maar deze organisatie verdient zeker onze steun.

Het is dichtbij, laagdrempelig en draait op vrijwilligers.

Elke werkdag is er s' middags vrije inloop en ook op zondagavond. Iedereen is welkom voor een beetje gezelligheid en aanspraak. Geregeld wordt dan een gratis maaltijd verstrekt.

Mocht U dit mooie doel willen steunen dan is het handig om te weten dat zij het ANBI-keurmerk hebben zodat uw gift aftrekbaar is voor de belasting.

Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: Diaconie Remonstrantse Gemeente Twente rek.nr. NL50 INGB 0003 6979 24 onder vermelding van 'Inloophuis Hengelo'.

*Van harte aanbevolen,
De diaconie*

Collecte opbrengsten

04 juni	Vluchtelingenhulp Burkina Faso	€ 62,85
11 juni	Vluchtelingenhulp Burkina Faso	€ 78,35
25 juni	Vluchtelingenhulp Burkina Faso	€ 92,50
02 juli	Stichting Kleine Kracht	€ 38,90
09 juli	Stichting Kleine Kracht	€ 44,00
16 juli	Tent of Nations	€ 136,65
23 juli	Stichting Kleine Kracht	€ 50,90
30 juli	Stichting Kleine Kracht	€ 48,55



Dank voor de collecte-gift Stichting Present

De diaconie ontving onlangs een dankbrief van de Stichting Present na ontvangst van onze collecte gelden voor hun werk.

Beste mensen van de Remonstrantse Gemeente Twente, We werden verrast met een gift van uw Diaconie in januari en april j.l.

We voelen ons zeer vereerd met deze prachtige bedragen. Wij zullen uw gift aanwenden om projecten te organiseren voor mensen die door gebrek aan geld, netwerk en gezondheid tegen een praktisch probleem aanlopen waar ze zelf niet uitkomen. Bijvoorbeeld om te helpen een tuin op te ruimen die verwaarloosd is, helpen bij het opknappen van een woning of helpen met het opruimen van spullen. Daarnaast zijn we bezig om het concept Sociaal Tuinieren uit te rollen over meerdere buurten. Hierbij wordt een tuin niet alleen opgeknapt maar ook beplant met onderhouds-arm groen en krijgt de bewoner ondersteuning bij het onderhoud, zodat het niet weer uit de hand loopt.

Bij Sociaal Tuinieren worden meerdere tuinen per straat tegelijk aangepakt, zodat de bewoners steun krijgen van elkaar en de sociale cohesie in de buurt wordt versterkt. We hebben dit concept nu in twee buurten toegepast en zijn gemotiveerd om het op meerdere plekken uit te voeren, in samenwerking met meerdere partijen.

In 2022 zijn meer dan 1300 vrijwilligers in actie geweest om mensen een steuntje in de rug te geven.

Ook bij de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne hebben we projecten uitgevoerd.

Uw gift komt dus goed terecht. Heel hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk!

Met vriendelijke groet,
Team Present Enschede

Nieuwe ontwikkelingen bij de Tent of Nations.

Voor het tweede jaar collecteren wij in de Do-Rem diensten voor Tent of Nations, de ecologische boerderij met haar vredesproject "wij weigeren vijanden te zijn" van de christelijke Palestijnse familie Nassar, nabij Bethlehem. Graag breng ik u op de hoogte van enkele recente ontwikkelingen. Deze zomer kon voor het eerst sinds de pandemie het **Tent of Nations kinderzomerkamp** weer plaats vinden. Van 3 tot 14 juli logeerden 38 kinderen van moslim en christelijke gezinnen uit Bethlehem en het naburige Nahalin op de boerderij, begeleid door 10 buitenlandse en enkele lokale vrijwilligers. Op 14 juli kon het kamp met een spetterend feest samen met familie en vrienden afgesloten worden. Door theater, creatief schrijven en natuur educatie stelt het kamp zich ten doel de kinderen bewust te maken van duurzame ontwikkeling. De kampen zijn een veilige haven voor ontmoeting, het onderzoeken van interesses en talenten en het delen over dromen en hoop voor de toekomst. De interactie met de internationale vrijwilligers en het contact met andere talen en liedjes verbreedt de horizon van de kinderen en helpt met de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

De voortgaande **bouw van de apartheidsmuur** nadert het punt dat het de boerderij isoleert van Bethlehem en ook volkomen kan afsluiten van de rest van de Westelijke Jordaanoever. Als de bouw van de muur klaar is zal de boerderij alleen bereikt kunnen worden via checkpoints. De familie woont in Bethlehem en niet op het terrein en zal daardoor niet alleen veel langer onderweg zijn naar de boerderij maar ook overgeleverd zijn aan de willekeur van de checkpoint soldaten of zij op de boerderij kunnen komen.

Vernieuwing van duurzame technologie, zoals zonne- en wind energie, evenals regenwater zuivering is hard nodig voor het leven op de boerderij, het koken en het drogen van fruit. Creatieve oplossingen en het meedenken over alternatieve mogelijkheden is welkom. De familie Nassar is dankbaar voor alle ondersteuning en de 24/7 inzet van internationale vrijwilligers.

Een financiële bijdrage kunt u overmaken via Doopsgezind Wereldwerk, onder vermelding van 'Tent of Nations', rekeningnummer: NL27 TRIO 078 688 0333.

Bent u geïnteresseerd in een bezoek of om als vrijwilliger mee te werken op het land en in de boomgaard?

Wilt u iets ervaren van het leven onder bezetting? Dan bent u van harte welkom als bezoeker maar ook als vrijwilliger. Voor kost en inwoning van vrijwilligers wordt gezorgd. Onder bepaalde voorwaarden is een kleine bijdrage in de reiskosten van vrijwilligers door Doopsgezind WereldWerk mogelijk. U kunt vrijwilligers werk doen op de boerderij, zoals u inzetten voor de 24/7 uur bewaking, helpen met de zorg voor de boerderij, de boomgaard, of meehelpen met de oogst. Land dat enige tijd niet wordt bewerkt eigent de Israëlische staat zich toe.

Bescherming door internationale vrijwilligers helpt tegen invallen, geweld en vernielingen van kolonisten of het Israëlische leger.

U kunt ook deelnemen aan de **solidariteit- en ontmoetingsweek van 14-21 oktober** o.l.v. Meta Floor, de voorzitter van de Vrienden van de Tent of Nations Nederland. Meta werkte van 2007-2012 namens Kerk in Actie bij Sabeel, het Palestijns oecumenisch centrum voor bevrijdingstheologie in Oost-Jeruzalem en leidde veel groepen over de Westbank en door Israël. Zie: www.tentofnations.nl

Voor aanvullende informatie en aanmelding:
floormeta@hotmail.com of WhatsApp: 06 488 09 550.

Definitieve opgave voor deze solidariteit- en ontmoetingsweek, uiterlijk woensdag 13 september 2023.

Els du Rieu, vz. Werkgroep Midden-Oosten Doopsgezind WereldWerk.



'Wij weigeren vijanden te zijn'

Digitaal collecteren

De kerkenraad gaat de mogelijkheid introduceren om in de kerk digitaal te collecteren via de 'Givt app', want er komt steeds minder contant geld in omloop.

Het collectebedrag wordt dan afgeschreven van uw bankrekening.

Voordeel is dat dan uw collecte-bijdragen als giften aftrekbaar zijn van de belasting.

De 'Givt' App kunt u downloaden via de App Store (Apple) of de Play Store (niet Apple).

Icoontje:



Vanaf eind augustus liggen er folders in de kerk en uiteraard komt er meer informatie. Na een introductie-periode proberen we een en ander eind september mogelijk te maken.

Men kan altijd zelf beslissen uw collecte bijdrage in contanten te geven of digitaal met de mobiele telefoon. Vooraf en na de dienst kunt u digitaal collecteren in speciale mandjes. U kunt het alvast proberen via 'Kerkdienst gemist' met de mobiele telefoon of tablet. Hier ziet u rechtsonder in de hoek de 'Geef met Givt' button



Na installatie van de 'Givt' App kunt u uw bijdrage overmaken.

Jan van Gijssel



Diensten 10.30 uur

Datum	Predikant, Liturg Organist, Collecte	Koster, Bloemen, Koffie
27 aug.	Ontmoetingsdienst Toos Werner en Marga Jolij Dennis Vallenduuk Stichting Kleine Kracht	Jan van Gijssel - Juke Touw / Ina Kuiper
September 2023		
03 sept.	Jan van Belle, Gersloot (Fr) Marga Jolij Paul Kuiper Inloophuis Hengelo	Casper Suir Ineke Vervoort Willemien Huizinga / Cornelijne Bieringa
10 sept. Startzondag	Kirsten Slettenaar Iris Kraak Paul Kuiper Inloophuis Hengelo	Roos Boonstra Els du Rieu Jen van Gijssel / Gerrie de Boer
17 sept. Remdo Thaborkerk	Oecumenische dienst Thaborkerk Gerrit Peuscherstraat 1, tegenover het Winkelcentrum Hasseleres	
24 sept.	Lense Lijzen, Vleuten Toos Werner Paul Kuiper Inloophuis Hengelo	Jan van Gijssel Juke Touw Willemien Huizinga / Ery Nijenhuis
Oktober 2023		
01 okt.	Kirsten Slettenaar Nel Korstanje Paul Kuiper Inloophuis Hengelo	Jan van Gijssel Johanna de Jong Jen van Gijssel / Gerrie de Boer
08 okt.	Anneke van der Velde, Zwolle Marga Jolij Dennis Vallenduuk Inloophuis Hengelo	Gerrit Knol Boudewine Bonebakker Willemien Huizinga / Cornelijne Bieringa

Bloemen uit de dienst

Wit u iemand voordragen voor de bloemen uit de dienst?

Dit kunt u doorgeven aan Greetje Knol
tel.: 074-247 06 37 of 06-834 271 69
e-mail: knolflorijn@kpnmail.nl



Adressen

Predikant:

Kirsten Slettenaar
Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne
Tel.: 06 3737 4508; e-mail: xbirds@wxs.nl
werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag,
vanaf 8.30 uur

Voorzitter:

Jen van Gijssel (a.i.)
e-mail: rgt.voorzitter@kpnmail.nl

Secretaris:

Ada Douwes Dekker
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl

Penningmeester:

Jen van Gijssel-Boxem
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel.: 0548-61 05 61;
e-mail: rgt.penningmeester@kpnmail.nl
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en
andere persoonlijke gegevens:
Anke Kampinga
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053-428 31 19; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

Diaconie:

Heddy Hummelen
Tel.: 053 478 72 69; e-mail: rgt.diaconie@kpnmail.nl
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:
t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo, tel: 074-291 82 49
Verhuur: Roos Boonstra, tel: 06 116 442 58

Coördinatie Kosterij:

Jan van Gijssel
Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijsselboxem@hetnet.nl

Redactie:

Anke Kampinga en Johanna de Jong
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk:

2de woensdag: 13 september 2023



Foto voorpagina Richard Bremer
Foto achterpagina Roos Boonstra