



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

Jaargang 15, nr.09
Oktober 2023

Openbaring

In 1976 organiseerde de Commissie voor de kerkmuziek van de Nederlands Hervormde Kerk de studiedagen kerkmuziek en liturgie, in Noordwijkerhout. Daar ben ik met mijn toen 6-jarige zoon Henk naar toe geweest. Het thema voor die studiedagen was 'De openbaringen van Johannes'.

Een van de docenten was Maarten Kooy, cantor in de Utrechtse Domkerk. Eén van de aanwezige dichters was Wim Pendrecht. In opdracht van de commissie heeft Wim Pendrecht een lied geschreven waarin 7 lofprijzingen centraal staan.

Maarten Kooy heeft de melodie erbij geschreven.

Er was ook een speciaal programma voor de kinderen: zij hebben 49 (!) 1 meter hoge medaillons geschilderd, die na 4 dagen in de afsluitende kerkdienst konden worden bewonderd en die ook functioneel waren. In de immense ronde ruimte hingen die medaillons.

Eén van de musici was Freek Houtkoop en hij had voor die gelegenheid 7 zaligsprekingen uit de Openbaringen geschreven en 1 daarvan, 'Zalig de doden die in de Heer sterven', heeft onze eigen cantorij ooit in een gedachtenisdienst gezongen.

Waarom schrijf ik dit hier allemaal? Op mijn zoektocht naar minder bekende liederen trof ik tot mijn grote verrassing lied 777 aan! Dit lied heeft weliswaar een nieuwe tekst (van René van Loenen), maar op de melodie van Maarten Kooy.

En dit lied hebben we als eerste van de minder bekende liederen, op zondag 24 september jl. voorafgaand aan de kerkdienst, gezongen en hopelijk was dat ook een openbaring!

Wie nog (veel) meer over dit lied wil lezen: ga naar www.liedboekcompendium.nl, klik op 'Zoek een lied' en vul dan in 777.

Paul Kuiper

Koffie creatief

Data: **woensdag 04 okt., dinsdag 31 okt.**

Tijd: 10.00 uur; zie pag.6

Boekbespreking 'Zin in Zijn' o.l.v. Kirsten Slettenaar

Data: **donderdag 12 okt.** zie pag.3

Tijd: 10.00 - 12.00 uur

Algemene Leden Vergadering

Datum: **zaterdag 14 okt. (zie pag 2)**

Tijd: 10.30 - 12.00 uur

Leeskring 'Aan de andere kant van de muur'

Data: **dinsdag 17 okt., 14 nov., 16 jan., 13 febr., en 12 maart**

Tijd: 14.00 - 16.00 uur

Opgave: **vòòr 11 okt. (zie pag. 7)**

Introductie najaarsthema 'Levensverhalen'

Datum: **woensdag 18 okt. (zie pag. 3)**

Tijd: 14.00 - 16.00 uur

Leeskring boek 'Johan Goud'

Datum: **maandag 23 okt. 2de bijeenkomst**

Tijd: 14.00 - 15.30 uur

Film 'Naila and the Uprising' met nagesprek

Datum: **woensdag 25 okt. (zie pag. 3)**

Tijd: 15.30 - 17.30 uur

Passant

Datum: **woensdag 11 oktober, sluiting kopij**

Datum: woensdag 25 oktober, verspreiding

Tijd: 11.00 - 11.30 uur

Kerkenraadspraak

Voor de opening van de vergadering van 31 augustus, las ik het gedicht 'De moerbeitoppen ruisen' van Nicolaas Beets uit het Liedboek. Daarna waren we een ogenblik stil om Reijn Meier, Gerrie de Boer en Peter Hofman te gedenken, die de afgelopen weken zijn overleden.

Op 20 september is er een DoRem overleg, waar Jen en ondergetekende bij aanwezig zijn.

In deze halfjaarlijkse bijeenkomsten bespreken we onder meer de DoRem en RemDo diensten, mogelijkheden tot samenwerken, en we stellen het collectiedoel voor deze gezamenlijke diensten vast.

We bespraken de organisatie van de Startzondag, die inmiddels achter de rug is en die een prachtige start van het komend jaar vormde. In de dienst werden Margriet Boerma en Trijnie Lotgerink Bruinenberg bevestigd als leden van de diaconie, werden de leden en vrienden die ons ontvallen zijn herdacht en het thema voor het komend jaar 'Levensverhalen' ingeluid.

Nieuw was dat we dit keer de lunch, voorafgaand aan het middagprogramma, hadden uitbesteed aan huiscateraar Lucas Goldsteen. Een eerste stap om het ons allen wat makkelijker te maken. De lunch smaakte voortreffelijk en het uitbesteden is voor herhaling vatbaar.

Bij het punt Financiën kon Jen vertellen dat we financieel in positieve zin op schema lopen.

In de dienst van 1 oktober starten we naast het vertrouwde collecteren met digitaal collecteren. U wordt dan uitgebreid geïnstrueerd door Jan van Gijssel. De collecte vindt dan voortaan plaats na afloop van de dienst.

Roos Boonstra



Algemene Leden Vergadering (ALV)

zaterdag 14 oktober 2023

Tijdens de komende ALV zal het gesprek in elk geval gaan over de vraag hoe de Remonstrantse Gemeente Twente ervoor staat.

De situatie is als volgt:

1. Ondanks aanwezig enthousiasme en een grote betrokkenheid van velen, is er een waarneembare afname van de vitaliteit van de gemeente gaande. De veroudering zet zich onverminderd voort wat leidt tot een groeiende afname van inzetbaarheid.
2. Daarnaast stellen wij vast dat er volgens de reglementen, landelijk en plaatselijk, in een gemeente een voorzitter moet functioneren. Dit gegeven werd bevestigd door de 'Taakgroep Personeel, Gemeenten & Innovatie' (P.G.I.) van de landelijke Remonstranten. Per 1 januari 2024 heeft onze gemeente geen voorzitter. Het voorzitterscollectief heeft op dat moment haar taak beëindigd. Dit betekent dat de kerkenraad bestuurlijk niet langer kan functioneren.

Dit betekent dat wij vanaf de ALV, samen met u, gaan onderzoeken hoe de afbouw van de gemeente in de huidige vorm gestalte kan krijgen.

Naast deze opdracht is er nog ruimte om na te gaan:

- Of er mogelijkheden zijn om taken extern uit te besteden.
- Hoe wij het onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden kunnen voortzetten.

Erik Roelofs is als gemeente-adviseur bereid ons bij dit proces te ondersteunen. Hij vertegenwoordigt in de taakgroep P.G.I. het remonstrantse oosten van Nederland en nam deel aan het KR-overleg van 13 juli 2023.

Wij beseffen dat dit voor de gemeente slecht nieuws is. Wij hebben meermalen mensen opgeroepen voor het voorzitterschap of deelname aan het voorzitterscollectief. Zonder resultaat. Natuurlijk is aanmelding voorafgaand aan de ALV alsnog mogelijk. *Reacties: agaath.muijsken@icloud.com of corlangen@hetnet.nl vóór 7 oktober 2023.*

Zaterdag 14 oktober 2023, 10.30 - 12.00 uur!

Namens de kerkenraad en het voorzitterscollectief,
Cor Langen

Programmacommissie

De najaarsagenda

donderdag 12 okt.	10.00 - 12.00 uur	boek 'Zin in Zijn' van Kirsten
woensdag 18 okt.	14.00-16.00 uur	introdactie najaarsthema- Levensverhalen
maandag 23 okt.	14.00-15.30 uur	2de bijeenkomst leeskring boek Johan Goud
woensdag 25 okt.	15.30-17.30 uur	documentaire Els du Rieu, nagesprek met aperitief
woensdag 08 nov.	16.30-19.00 uur	Eten en praten met..., over kantelmomenten in levensverhalen
donderdag 23 nov.	14.00-16.00 uur	Levensverhalen en de Bijbel; Kirsten legt verbanden

Introductie najaarsthema levensverhalen

Het beleven en begrijpen van levensverhalen is het onderwerp van de eerste bijeenkomst van een serie van vier over levensverhalen. Cor Langen verzorgt deze introductie. Het motto is: 'Als iemand naar de zin van het leven vraagt, vertel dan je levensverhaal (Gyorgy Konrad)'. Cor benadert het thema op twee manieren. Allereerst vanuit zijn eigen ervaring als schrijver van levensverhalen voor het 'Huis van Verhalen' in Enschede. Hij illustreert zijn verhaal met voorbeelden van Twentse levensverhalen.

Daarnaast gaat het over de levensverhalen vanuit een licht filosofisch perspectief dankzij Wilhelm Dilthey.

Datum: woensdag 18 oktober

Tijd: 14.00 - 16.00 uur

Locatie: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11 te Hengelo

Boekbespreking 'Zin in Zijn'

Op verzoek van deelnemers van de eerdere bijeenkomsten in mei en juni heeft Kirsten Slettenaar nog twee data geprikt om nader in gesprek te gaan over de tweede helft van haar boek 'Zin in Zijn'. Iedereen is welkom op **donderdag 12 oktober, 10.00-12.00 uur**. Deelname aan de eerdere bijeenkomsten is niet noodzakelijk.

Plaats: Remonstrantse kerk in Hengelo, tuinzaal.

Kirsten Slettenaar

Film 'Naila and the Uprising'

Onder begeleiding van Els du Rieu wordt deze film getoond. Er vindt een nagesprek plaats waarbij u een aperitief wordt aangeboden.

In "Naila and the Uprising (Just Vision 2017, regie Julia Bacha)" deelt Naila Ayesh (Liffta 1961), een Palestijnse activiste, haar levensverhaal met haar volwassen zoon Majd Zakouk (1988). Als achtjarig meisje wordt Naila wreed geconfronteerd met de harde gevolgen van de zesdaagse oorlog voor de Palestijnse bevolking als zij in 1968 op een dag uit school komt en haar ouderlijk huis compleet afgebroken aantreft. Deze gebeurtenis nestelt in haar als een verlangen om zich levenslang voor een onafhankelijk Palestina in te zetten. Als jonggetrouwde vrouw en organisator van vrouwenprotest belandt zij zwanger in de gevangenis in Gaza. Deze documentaire brengt in beeld hoe een ingrijpende gebeurtenis iemands leven vorm en kracht kan geven. Daarnaast geeft zij een inkijkje in enkele historische gebeurtenissen, die tot op vandaag niet opgelost zijn.

Datum: woensdag 25 oktober

Tijd: 15.30 - 17.30 uur

Locatie: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11 te Hengelo



In memoriam Rein Meijer

Lieve Rein: Wat heb jij het leven mooi geleefd! Deze regel stond op de rouwkaart en geeft kort en krachtig weer hoe Rein was. Een lieve man, altijd gericht op de mensen om hem heen, of dat nu de burens waren, vrienden of degene waar Rein naast kwam te zitten in de kerk.

Rein hield van goede discussies over de meest uiteenlopende onderwerpen. Hij stond ook op zijn hoge leeftijd nog met beide benen in de samenleving, maakte zich zorgen over de wereld, over de klimaatverandering en o.a. de gevolgen van technische vindingen op het gedrag van mensen.

Rein kon genieten van muziek en pianospelen was zijn grootste passie. Zijn kinderen vertelden bij zijn afscheid hoe zij vroeger stillletjes bij de deur stonden te luisteren als Rein, voor hij naar zijn werk ging, nog even piano speelde. Bij één van de laatste kerstmaaltijden speelde Rein een prachtig stuk waarbij hij de klank van kerstklokken aan de vleugel ontlokte; heel bijzonder. (zie foto)

Als hoofdinspecteur der belastingen is hij naar Hengelo gekomen en samen met Alie was hij één van de eerste bewoners van de Kasbah. Dat was een dierbare plek die hij met pijn in het hart ongeveer een jaar geleden moest verlaten.

Onze gemeente paste hem als een warme jas: hij voelde er zich thuis. Wie herinnert zich niet zijn fototentoonstelling in de tuinzaal? Fotograferen was een tweede passie en met name het vastleggen van intermenselijke contacten maar ook die kleine mooie momentjes in de natuur.

Op 96-jarige leeftijd heeft hij ons verlaten. Helder tot het laatste moment, alleen het lichaam was op. Toen hem een keer gevraagd werd hoe hij het vond om zo oud te worden en oud te zijn, antwoordde hij: 'Grappig'.

Jan Vervoort



In Memoriam Gerrie de Boer-Kölling



In het Hospice is op 23 augustus 2023 is in alle rust ingeslapen, Geertje Albertje Kölling, nadat ze heel onverwacht getroffen was door een herseninfarct.

Gerrie had een maand geleden nog haar 91e verjaardag gevierd, genietend van haar mooie tuin en huis te midden van kinderen, kleinkinderen en Sam, haar achterkleinkind, waar ze zo trots op was.

Gerrie is geboren op 26 juli 1932 in Groningen waar ze ook opgroeide samen met 2 zussen, daar heeft ze de Tweede Wereldoorlog van heel dichtbij meegemaakt, ze moest o.a. evacueren. Dit kwam terug nu er weer dichtbij een oorlog gaande is, Gerrie had het er moeilijk mee.

Na de HBS volgde ze de kweekschool, nu Pabo, en leerde daar haar Hijbe kennen. De eerste baan was in Ter Apel, ze trouwde en kregen 2 dochters. In 1971 verhuisde het gezin naar gemeente Hellendoorn, waar Hijbe leraar Nederlands werd en Gerrie weer juf aan de basisschool.

Beiden waren opgegroeid 'met de Bijbel' en bleven trouw aan hun geloof. Gerrie kon prachtig de verhalen vertellen en doorgeven, wel kritisch en met een eigen 'touch' met oog voor de naaste en de hedendaagse realiteit.

Ieder mens krijgt zekere waarden en normen mee, waarbij het geloof, waarmee protestanten opgroeiden, een rol speelde en een antwoord op had. Wie dat niet begreep, moest het maar aanvaarden. Gerrie en Hijbe waren sociaal betrokken bij de Hellendoornse gemeenschap en PKN kerk, de 'Oale Grieze' en vervulden daar diverse taken. Op zeker moment gaan 'nauw zittende schoenen' irriteren en wordt je zoekende in de woestijn. Ze namen kennis van de Geloofsbelijdenis van de Remonstranten en vonden daardoor de weg naar onze Gemeente Twente.

In het begin waren het alleen de trouwe bezoeken aan de zondagse diensten, later de vrouwenkring, 'Kring Hengelo 23', en zette Gerrie zich o.a. in bij het koffieschenken op zondag.

Gerrie vond het fijn mensen te leren kennen en mee in gesprek te gaan. Voor de ontmoetingsdienst van 23 juli werd Gerrie gevraagd mee te werken. Verschillende van de toen aanwezigen herinneren zich het verhaal, dat Gerrie ons met verve en enthousiasme voordroeg, een 'aangepast' kerstverhaal met een aansprekende moraal. Haar onderwijstalent werd hierbij hoor- en zichtbaar.

Hun trouwtekst was: 'Zij reisden de weg met blijdschap, die eindigt in het Licht', (Handelingen). In de herdenkingsdienst, met beeld en gesproken woord werd duidelijk: Gerrie reisde haar weg met blijdschap, humor en betrokkenheid en liefde, voor natuur en de medemens.

De plotselinge laatste einde heeft Gerrie aanvaard, te midden van haar geliefden, en is naar het Licht afgereisd en vind daar rust.

Het was een voorrecht haar gekend te hebben.

Jen van Gijssel

In memoriam Peter Hofman

Op 24 augustus jongstleden overleed Peter Hofman, vriend van onze Gemeente sinds 11 september 2011.

Peter werd op 18 november 1939 geboren. Hij groeide op in Nijverdal in een gezin van zes kinderen waarin het hervormde geloof en levendige discussies over maatschappelijke thema's een grote rol speelden. Bij onenigheden en ruzies bracht Peter de twistende partijen meestal met redelijke argumenten tot bedaren. Naar hem werd geluisterd.

Zijn grote liefde en zielsverwant Truus Ordelman kwam al op zijn 17e in zijn leven. Zij trouwden in mei 1964. Truus en Peter kregen drie mooie kinderen, Jeanette, Marieke en Jan Willem. Zij gaven hun kinderen veel warmte en morele waarden mee. De kinderen werden kritisch opgevoed en kregen ruim de kans om hun eigen weg te gaan.

Na de kweekschool ging Peter het onderwijs in. Lange tijd was hij docent Nederlands en conrector Havo aan het Ichthus College in Enschede. Hij was een leraar in hart en nieren. Ik heb hem ervaren als een vertegenwoordiger van het Humboldtse Bildungsideaal waarin een brede humane ontwikkeling van leerlingen centraal staat. Hij nam veel tijd om leerlingen te begrijpen, te steunen en enthousiast te maken voor de Nederlandse literatuur.

Peter was sterk op de ander gericht. Iedereen was welkom in de Potgieterstraat in Enschede. Voor iedereen maakte hij tijd. Daardoor kwamen de rust in huis en zijn gezondheid regelmatig in de knel. Gelukkig had hij met Truus een kritische levenspartner die hem steeds weer tot zelfreflectie bracht en hem waarschuwde voor rooibouw op zijn gezondheid.

In 1997 werd Peter door een hartinfarct getroffen die het leven van het gezin ingrijpend veranderde. Hij moest vroegd met pensioen gaan. Gelukkig had hij heel veel interesses en warme banden met familie en vrienden. Al in zijn jeugd ging Peters hart uit naar poëzie. Daarbij oefende de dichter en kunstenaar Lucebert een grote aantrekkingskracht uit op hem. De pensionering bood de mogelijkheid om diepgaand onderzoek te doen naar de jonge Lucebert. In 2004 verscheen een sprankelend boek van Peters hand met de titel 'Lichtschikkend en zingend. De jonge Lucebert'.

Zingend, zoals Lucebert, gingen Peter en Truus door het leven. Zij hebben een lange religieuze en spirituele weg bewandeld. Zij waren actief betrokken bij de Oecomenische basisbeweging. Nadat deze tot hun grote teleurstelling ophield te bestaan, waren zij een tijd zoekende. Via vrienden kwamen zij in aanraking met het Remonstrantse gedachtegoed. Truus vertelde mij dat de Geloofsbelijdenis van 2006 een belangrijke reden voor Peter was om vriend te worden.

Peter heeft veel betekend voor de Gemeente. Hij verzorgde een aantal mooie zomerontmoetingen over poëzie. Vanaf 2019 vulde hij regelmatig de voorpagina van Passant in met een prachtig gedicht en een korte toelichting. Veel mensen vertelden mij dat Peter bij hen de liefde voor poëzie versterkt heeft. Peter droeg ook actief bij aan ledenvergaderingen en andere activiteiten van de Gemeente. Bij velen blijven zijn heldere, wijze en kritische opmerkingen in goede herinnering.

Dit memoriam heb ik geschreven vanuit mijn lange vriendschap met Peter en Truus. Onze vriendschap ontstond in 1981 toen ik bij hen in de straat kwam wonen. Zij waren fantastische burens, later heel dierbare vrienden en tochtgenoten.

Met deze herinneringen dank ik je van harte, Peter, voor het vele dat je hebt gegeven.

Lieve zingende lichtmens, we missen je zeer en zullen je niet vergeten.

Bärbel Dorbeck-Jung



Personalia

Overleden:

13 augustus 2023 te Hengelo: Rein Meijer,
96 jaar, vriend van onze Gemeente

23 augustus 2023 te Hellendoorn: Gerrie de Boer-Kölling,
91 jaar, vriend van onze Gemeente

24 augustus 2023 te Enschede: Peter Hofman,
83 jaar, vriend van onze Gemeente

Afscheid contactlid Eef Huiskamp

Op donderdag 24 augustus hebben de contactleden bij een informele bijeenkomst afscheid genomen van hun contactlid Eef Huiskamp.

Eef heeft heel veel jaren haar wijk verzorgd, bezoeken gebracht en Passant rondgebracht. Wij zijn haar zeer dankbaar dat zij zolang dit werk voor onze gemeente heeft gedaan. Naast het wijkwerk was Eef ondertussen ook diaconie lid en de jaren daarvoor voorzitter van de kerkenraad. Eef heeft besloten het wat kalmer aan te gaan doen. Haar wijk is verdeeld over de contactleden, die in Hengelo actief zijn.

Simone van Donselaar

Van de Liturgiecommissie.

Er is weer een liturgiemiddag gepland.

Datum: **dinsdag 14 november 2023**

Tijd: 14.30 - 16.30 uur

Onderwerp: de totstandkoming van 'onze' liturgie.

Zet u de datum alvast in de agenda?

In de volgende Passant is meer informatie over deze middag beschikbaar.

Namens de liturgiecommissie,

Nel Korstanje

'Koffie creatief'

In oktober organiseren wij weer 2 gezellige koffie-ochtenden, waarbij u creatief bezig kunt zijn. Op **woensdag 4 en dinsdag 31 oktober, 10.00 uur** kunt u met textiel en borduren aan de slag.

Het primaire doel is elkaar in ongedwongen sfeer te ontmoeten, het secundaire een groepswerk te maken dat in de adventstijd in de Tuinzaal kan hangen en waarvan we een foto kunnen maken om onze kerstkaart mee te bedrukken.

De ochtenden worden begeleid door Harma van Houte, Anneke Husing en ondergetekende.

U bent welkom om op één of meerdere ochtenden mee te doen en even welkom als u alleen op de koffie wilt komen.

We starten om 10.00 uur.

Roos Boonstra

Foto's Startzondag 10 sept. 2023



Leeskring 'Aan de andere kant van de muur'

Er loopt een muur dwars door Palestina. Zij scheidt families, burens en vrienden van elkaar. De vrijheid van hen – de Palestijnen – die aan de 'andere kant' leven, wordt ernstig ingeperkt. Zij worden behandeld als tweederangsburgers. Dit gebeurt in hun eigen land, want ver voor de stichting van de staat Israël en ver voor het Bijbelse Israël woonden hier al vele generaties Palestijnse families.

Wat betekenen geloof, hoop en liefde als je leeft achter een muur, waar het dagelijks bestaan beheerst wordt door checkpoints, pasjes en nederzettingen? Waar vind je de moed en kracht om te blijven hopen op een menswaardig bestaan en een samenleven in vrede? **Munther Isaac** doet in zijn boek **'De andere kant van de muur, een Palestijns perspectief'** verslag van de zoektocht van hem en Palestijnse christenen naar antwoorden. Hij nodigt de lezer uit om in hun schoenen te gaan staan, omdat – zo zegt hij – onze wegen nauw met elkaar verweven zijn.

Munther Isaac is Palestijns-christelijk theoloog en Luthers predikant van de Geboortekerk in Bethlehem. Hij schrijft indringend en persoonlijk over zijn leven in bezet gebied, dat hij verbindt met geloof en theologie. Hij stelt kritische vragen over de Bijbelse verantwoording van de staat Israël, maar biedt ook een ander perspectief. Hij houdt een pleidooi voor het verwerkelijken van het Bijbels visioen, dat het land voor iedereen is. Het is vooral een boek van de hoop.

In de leeskring laten we ons inspireren door het gedachtegoed van Munther Isaac en verbinden dat met de actualiteit van de wereld waarin we leven.

De leeskring is een initiatief van Doopsgezinden en Remonstranten. Iedereen met belangstelling voor verdieping in het onderwerp en een goed gesprek is van harte uitgenodigd.

De bijeenkomsten vinden plaats op de **dinsdagmiddagen: 17 oktober, 14 november, 16 januari, 13 februari, 12 maart.**

Tijdstip: 14.00 uur – 16.00 uur.

Locatie: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo.

Het boek 'De andere kant van de muur, een Palestijns perspectief' is te koop in de boekhandel en via internet; Uitgeverij Van Warven, ISBN 978 94 93288 31 7

Voor meer informatie en **aanmelding (a.u.b. voor 11 oktober)** kunt u contact opnemen met:

Els du Rieu, elsdurieu@gmail.com;

06 5703 1890;

Jolanda Valk,

jolandavalk7@gmail.com;

06 1068 7346



Collecterooster oktober, november 2023

Inloophuis Hengelo.

Het is niet de eerste keer dat de diaconie haar collecte wil bestemmen voor het inloophuis in Hengelo. Maar deze organisatie verdient zeker onze steun.

Het is dichtbij, laagdrempelig en draait op vrijwilligers.

Elke werkdag is er s' middags vrije inloop en ook op zondagavond. Iedereen is welkom voor een beetje gezelligheid en aanspraak. Geregeld wordt dan een gratis maaltijd verstrekt.

Mocht U dit mooie doel willen steunen dan is het handig om te weten dat zij het ANBI-keurmerk hebben zodat uw gift aftrekbaar is voor de belasting.

Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: Diaconie Remonstrantse Gemeente Twente rek.nr. NL50 INGB 0003 6979 24 onder vermelding van 'Inloophuis Hengelo'.



*Van harte aanbevolen,
De diaconie*

Collecte opbrengsten

13 aug. Stichting Kleine Kracht	€ 93,55
20 aug. Tent of Nations	€ 167,30
27 aug. Stichting Kleine Kracht	€ 100,10

Digitaal collecteren

Vanaf 1 oktober starten we naast het vertrouwde collecteren, met digitaal collecteren m.b.v. de 'Givt'-app. Het collectiebedrag wordt dan afgeschreven van uw bankrekening. Voordeel is dat dan uw collecte-bijdragen als giften aftrekbaar zijn van de belasting.

De 'Givt' App kunt u downloaden via de App Store (Apple) of de Play Store (niet Apple). Na installatie van de 'Givt' App kunt u uw bijdrage overmaken. Icoontje:



Er liggen folders in de kerk en uiteraard kunt u informatie vragen bij Jan van Gijssel.

Men kan altijd zelf beslissen om uw collecte-bijdrage in contanten te geven of digitaal met de mobiele telefoon. Vooraf en na de dienst kunt u digitaal collecteren in speciale mandjes.

Ook via 'Kerkdienst gemist' kunt u uw collectegeld doneren met uw mobiele telefoon of tablet. Hier ziet u rechtsonder in de hoek de 'Geef met Givt' button.



Jan van Gijssel



Diensten 10.30 uur

Datum	Predikant, Liturg Organist, Collecte	Koster, Bloemen, Koffie
Oktober 2023		
01 okt.	Kirsten Slettenaar Nel Korstanje Paul Kuiper Inloophuis Hengelo	Jan van Gijssel Johanna de Jong Willemien Huizinga / Cornelijne Bieringa
08 okt.	Anneke van der Velde, Zwolle Nel Korstanje Dennis Vallenduuk Inloophuis Hengelo	Gerrit Knol Boudewine Bonebakker Jen van Gijssel / Thea Reerink
15 okt.	Kirsten Slettenaar	Roos Boonstra
DoRem	- Dennis Vallenduuk Tent of Nations	Do Greet van Gelderen
22 okt.	Frank Scholten Iris Kraak Paul Kuiper Inloophuis Hengelo	Greetje Knol Roos Boonstra Anneke Huising / Juke Touw
29 okt.	Foeke Knoppers Toos Werner Dennis Vallenduuk Inloophuis Hengelo	Casper Suir Heddy Hummelen Lieke van Hasselt / Ina Kuiper
November 2023		
05 nov.	Kirsten Slettenaar	Jan van Gijssel
Gedachtenisondag	Marga Jolij Paul Kuiper Inloophuis Hengelo	Ineke Vervoort Jen van Gijssel / Thea Reerink
12 nov.	Jan van Belle, Gersloot (Fr) Nel Korstanje Paul Kuiper Inloophuis Hengelo	Gerrit Knol Els du Rieu Willemien Huizinga / Ery Nijhuis

Bloemen uit de dienst

Wit u iemand voordragen voor de bloemen uit de dienst?

Dit kunt u doorgeven aan Greetje Knol
tel.: 06-834 271 69

e-mail: knolflorijn@kpnmail.nl



Adressen

Predikant:

Kirsten Slettenaar
Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne
Tel.: 06 3737 4508; e-mail: xbirds@wxs.nl
werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag,
vanaf 8.30 uur

Voorzitter:

Jen van Gijssel (a.i.)
e-mail: rgt.voorzitter@kpnmail.nl

Secretaris:

Ada Douwes Dekker
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl

Penningmeester:

Jen van Gijssel-Boxem
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel.: 0548-61 05 61;
e-mail: rgt.penningmeester@kpnmail.nl
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
f.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Digitaal collecteren is mogelijk via de **app Givt**
op de Mobile telefoon of Tablet

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en
andere persoonlijke gegevens:
Anke Kampinga
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053-428 31 19; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

Diaconie:

Heddy Hummelen
Tel.: 053 478 72 69; e-mail: rgt.diaconie@kpnmail.nl
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:
f.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo, tel: 074-291 82 49
Verhuur: Roos Boonstra, tel: 06 116 442 58

Coördinatie Kosterij:

Jan van Gijssel
Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijsselboxem@hetnet.nl

Redactie:

Anke Kampinga en Johanna de Jong
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk: 11 oktober 2023



Foto voorpagina Richard Bremer
Foto achterpagina Roos Boonstra

Remonstranten
Gemeente Twente