



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

Jaargang 16, nr.1
Januari 2024

Verlangen naar kerst

ChatGPT is bezig aan een flinke opmars. Met het grootste gemak kun je via deze kunstmatige intelligentie Sinterklaasgedichten schrijven, een scriptie of zelfs een boek. Je voert zelf een aantal gegevens in die besproken moeten worden, en in een mum van tijd heb je een prachtverhaal voor je liggen. Preken schijn je er ook goed mee te kunnen maken

Het leven wordt steeds sneller, maar de vraag is denk ik of er voldoende diepgang blijft bestaan. De tijd nemen voor een gedicht, het zelf schrijven, doorkrassen, opnieuw beginnen – het heeft niet alleen een eigen charme maar geeft ook een eigenheid. Een scriptie zelf schrijven betekent dat de stof ook beklijft. Op elk woord heb je gekauwd, en er een goed doortimmerd geheel van gemaakt. Er gebeurt zoveel meer wanneer je zelf schrijft dan dat er alleen woorden op papier komen.

De tendens is echter herkenbaar: tijd nemen om je ergens doorheen te worstelen, om te mijmeren, om ergens uitgebreid bij stil te staan wordt minder vanzelfsprekend. Verstillings kan je veel brengen: aandacht, bewustwording, genieten, het gevoel echt te leven.

Een periode als Advent kan je helpen om aan deze verstillings vorm te geven. Want juist als het je lukt om de neiging te weerstaan nog even je mobiel te checken, de TV aan te zetten of een spelletje te doen op je tablet, kan er iets gebeuren. Je merkt aan jezelf wat er in je leeft. Misschien is het onrust, of zorgen, of angsten of frustraties. Misschien ook dankbaarheid of blijheid, of aanvaarding. Maar wat er ook leeft, misschien merk je ook dat daaronder een stroom is van een gevoel dat groter is dan jijzelf. Er is een kracht in ieder mens merkbaar die jou voortdrijft, afremt, tegenhoudt, in verwarring brengt, open maakt. Het is dat wat je wilt verwezenlijken, het is het tasten naar wat werkelijk voldoening geeft, wat je een besef geeft van 'dit is mijn bestemming'. Die kracht noemen we 'verlanging'.

Het is deze kracht die diepgang geeft aan alles wat je doet. Je verlangen geeft je richting, bepaalt welke keuzes je maakt, wat je belangrijk vindt en wat niet, waar je aandacht voor hebt en tijd voor maakt.

Aandacht vragen voor ieder verlangen, is een belangrijke taak van de kerk in de huidige maatschappij. Het kan mensen helpen om weer meer diepgang te ervaren. Want we weten allemaal wel dat het leven niet zo oppervlakkig is als het soms lijkt of als we soms zouden willen. Een adventsperiode kan voor ieder mens, kerkelijk of niet, een extra stimulans zijn om eens door te dringen in hoe ieders persoonlijk verlangen eruit ziet.

Dat verlangen leidt ons uiteindelijk naar Kerst, waar we de geboorte van het Licht en het Leven in de wereld vieren. Waar we kunnen horen dat de geboorte van God op aarde de bron én de vervulling is van ons verlangen. Maar zover is het nog niet. Tot die tijd is het advent. Om tijd en ruimte te maken voor het doorvoelen van dat verlangen. Waar leidt jouw verlangen je naartoe?

Kirsten Slettenaar

Agenda

Korte ALV na de dienst

Datum: **zondag 31 december**

Tijd: na de dienst

Spreekers: kerkenraad

Workshop Margaretenspitze

Data: **dinsdag 09 en 23 januari**

Tijd: 10.00 uur

Begeleiding: Hillie Übbing-Zinger

Liturgiemiddag

Datum: **dinsdag 23 januari**

Tijd: 14.00 - 16.00 uur

Gastspreekers: Berend Borger

Nalatenschap

Datum: **woensdag 31 januari**

Tijd: 14.00 - 16.00 uur

Passant

Datum: **woensdag 10 januari**, sluiting kopij

Datum: woensdag 24 januari, verspreiding

Tijd: 11.00 - 11.30 uur



Kerkenraadspraak

Op de vergadering van 8 december zijn we met zijn vieren. Agaath, Jen, Kirsten en ondergetekende. Ada is afwezig, Kirsten notuleert en Agaath zit voor.

Als opening lees ik het gedicht Advent, van Guillaume van de Graff uit het schitterend door Otto Dicke geïllustreerde boek: 'Een kind is ons geboren'.

Onze agenda was te overzien en ik noem u de belangrijkste punten.

31 december na de dienst: korte ALV. Dan nemen we afscheid van het voorzitterscollectief en bevestigen we Agaath Muijsken en Cor Langen als voorzitter en vicevoorzitter voor de duur van één jaar. Hiervoor wordt u van harte uitgenodigd.

Daarmede is onze kerkenraad uitgebreid naar 6 personen te weten:

Voorzitter: Agaath Muijsken,

Vicevoorzitter: Cor Langen,

Secretaris: Ada Douwens Dekker,

Penningmeester: Jen van Gijssel,

Predikant: Kirsten Slettenaar,

Kerkmeester: Roos Boonstra.

21 januari 2024 10.00 uur: Oecumenische dienst in de Waterstaatskerk in Hengelo.

Kirsten Slettenaar gaat voor, Annet Zoet (RK) en Jolanda Valk (Do) zijn de liturgen. Muzikale medewerking verleent het Twents liturgiekoor o.l.v. Bram van Beek.

4 februari 2024: Gezamenlijke dienst met de VVG uit Almelo in de Remonstrantse kerk.

Na een oriënterend gesprek van Kirsten Slettenaar en Cor Langen met twee leden van de Vereniging Vrijzinnig Godsdienstigen, is besloten als kennismaking een gezamenlijke dienst te organiseren, waarin onze predikant en de kerkelijk werker van de VVG voorgaan.

Bij deze Passant treft u de brief 'Kerkbalans' aan. Mocht u uw bijdrage voor dit jaar nog niet hebben overgemaakt, dan kan dat nog.

We staan binnenkort voor substantiële uitgaven.

De daklekkage is weliswaar weer verholpen, maar de kerkenraad heeft nu besloten een nieuwe laag over het dak te laten aanbrengen. Ook de voormalige kosterwoning heeft het afgelopen jaar met lekkage te kampen gehad en ook dat gaan we onderhanden nemen.

In 2024 gaan we de kerkenraadsvergaderingen terugbrengen naar 1 x in de 6 weken.

Dat heeft natuurlijk consequenties voor de inhoud van kerkenraadspraak, maar stof om een 'praatje' te vullen zal zich ongetwijfeld openbaren.

Roos Boonstra

'Bloemen uit de dienst'

Wekelijks worden de bloemen verzorgd door de bloemen-dienst. Dat levert elke keer wekelijks weer twee mooie boeketten op. Greetje Knol zoekt uit en kiest naar wie de 'bloemen uit de dienst' gaan.

Bij een contactleden-bijeenkomst was er wat verwarring over leeftijden, kroonjaren enz.

Bij zieken gaan uiteraard altijd de bloemen uit de dienst naar die desbetreffende persoon.

Bij een kroonjaar van 80 en 85 jaar gaan de bloemen naar de jarigen. Vanaf 85 jaar gaan de bloemen jaarlijks naar de jarige.

Indien het bezorgen van een boeket problemen oplevert, zoals bv door afstand, of 'liever geen bloemen', dan kan er vanuit de dienst ook de (bloemen) kaart gestuurd worden, getekend door de predikant, die dan voorgaat.

Nu dit voor ons duidelijk is, geven wij het aan jullie, de leden op deze manier door.

Simone van Donselaar.



Van de Liturgiecommissie

Nieuwe datum voor de liturgiemiddag.

Datum: **dinsdag 23 januari 2024**

Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Plaats: Tuinkamer van de Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11, Hengelo

Zo zag en ziet de uitnodiging er uit en die geldt nog steeds. Hoe is onze liturgie tot stand gekomen en waarom?

Wij gaan een poging doen deze vraag te beantwoorden tijdens een wandeling langs liturgieën uit onze en andere tradities.

De remonstrantse liturgie heet tamelijk sober te zijn. Andere tradities variëren van uiterst sober tot prachtig uitbundig. Ook eventuele andere culturen zijn wellicht van invloed geweest op onze liturgie.

Graag willen wij hierover van gedachte wisselen met onze gespreksleider Berend Borger.

Berend Borger was voorheen predikant van de protestantse gemeente Amersfoort en is sinds enkele jaren remonstrants predikant in Groningen. Tijdens zijn studie aan het Remonstrants Seminarium heeft hij zich verdiept in de remonstrantse liturgie en het ontstaan daarvan. Hij wil graag zijn kennis en inzichten met ons delen in een hopelijk interactieve middag.

Vanzelfsprekend staan de koffie en de thee klaar.

Wij hopen op een mooie opkomst.

*Namens de liturgiecommissie,
Nel Korstanje*



Nalatenschap

Dit najaar spraken wij over het thema levensverhalen. In het winterprogramma gaat het over de niet-materiële nalatenschap. Wij gaan in gesprek over een fase in onze levensloop waarin de zorg voor een volgende generatie ertoe doet. Het is de levensfase waarin men bezig is met de afronding van het levensproject. In deze fase is er een belangrijke vraag: Welke niet-materiële erfenis laten wij na aan volgende generaties?

Uitgangspunt is de wens van ouderen om na hun levens-einde iets voort te brengen dat hen overleeft. Deze wens werken wij uit op drie niveaus: maatschappelijk, religieus en persoonlijk.

Eén van de meest prangende vragen op maatschappelijk gebied is die rond de klimaatverandering. Wat kunnen wij doen om toekomstige generaties een veilige woonplek te bieden?

Een terugkerend onderwerp dichterbij huis is de toekomst van onze gemeente. Wat is de niet-materiële erfenis die wij nalaten?

Het kan tenslotte ook over onze persoonlijke niet-materiële erfenis gaan. Welke voetafdruk wilt u nalaten?

Bij de uitwerking van het thema staan de gesprekken centraal maar we gaan een theoretische reflectie niet uit de weg.

Er volgen drie bijeenkomsten waarvan de eerste op **woensdag 31 januari in de kerk van 14.00 tot 16.00 uur**. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen.

De programmacommissie

Collecte opbrengsten (contant)

01 okt.	Inloophuis Hengelo	€ 49,00
08 okt.	Inloophuis Hengelo	€ 78,40
15 okt.	Tent of Nations	€ 98,20
22 okt.	Inloophuis Hengelo	€ 51,40
28 okt.	Inloophuis Hengelo	€ 136,35

Workshop Margaretenspitze

In januari a.s. mag ik twee creatieve morgens handwerken voor u verzorgen.

Hiervoor heb ik gekozen voor Margaretenkant.

Margaretenkant (Margaretenspitze in het Duits) is een geknoopte kantsoort, met slechts één soort knoop vanuit de macramé en werd ontwikkeld in het begin van de 20e eeuw door Margarete Naumann. Haar uitgangspunt was het werken in een thema, zonder vast patroon, om de creativiteit van haar leerlingen te prikkelen.

Hopelijk heb ik uw interesse gewekt en zie ik u in januari a.s. *Hillie Übbing-Zinger*

Collectedoel Januari 2024 e.v.

De collecte voor de komende maanden zal bestemd zijn voor een project in Afrika. Daar, in Kenia leven de Massai. Een groep die door diverse veranderingen in hun leefomgeving het steeds moeilijker heeft volgens hun oude tradities te leven. Het betreft een area van 3000 hectare gelegen in de Loila Hills and Plains.

Er is een stichting opgericht met een Nederlandse afdeling, om te helpen bij hun voortbestaan.

Het doel is bewustwording, onderwijs en werk, herstel van het leven in harmonie met de natuur en het bevorderen van een gemeenschap.

Men wil dit bereiken door hekken weg te halen zodat de dieren hun trekroutes kunnen gebruiken. Er kunnen waterputten worden geslagen en de veestapel kan verminderen waardoor er minder druk op de weidegronden ontstaat. Ook zijn nieuwe bronnen van inkomsten mogelijk door het bevorderen van bijenteelten en het ecotoerisme. Dit alles wordt vanuit de bevolking zelf georganiseerd.

De stichting heeft het ANBI-keurmerk en voor meer informatie, kijk op de website: backtonaturefoundation.com.

Rekeningnummer:

ING Bank, Stichting Back to Nature,
IBAN.: NL98 INGB 0007 2046 77

De diaconie

Personalia

Verhuisd, naar:

- Agaath Muijsken, Henry Dunantlaan 39, 7548 AB, Enschede(Boekelo)
- Thea Reerink, Barchemseweg 93, 7241 JC Lochem
- Fam. Susanna, Blauwebes 16, 7623 ZC Borne

Nieuwe vriend:

- Wil Meijer-Holterman, Deldenerstraat 200-36, 7555 AJ Hengelo.

Benodigde materialen:

- een stuk styropor van ongeveer 40 x 40 cm, groter mag ook. dikte ongeveer 4cm. (bouwmarkt)
- een theedoek
- spelden met een glazen knop
- spelden met een dikke knop
- een centimeterlint
- een schaar

Voor garen en andere benodigdheden zal ik zorgen.

Data: dinsdag 09 en 23 januari

Tijd: 10.00 uur

Plaats: Tuinzaal, Remonstrantse Kerk, Hengelo (Woltersweg 11)





Diensten 10.30 uur

Datum	Predikant, Liturg Organist, Collecte	Koster, Bloemen, Koffie
December 2023		
31 dec.	Egbert van Houwelingen, Enschede Toos Werner Paul Kuiper Collecte: Bloemendienst	Greetje Knol Ineke Vervoort Jen van Gijsse
Januari 2024		
07 jan.	Jan van Belle, Gersloot (Fr) Nel Korstanje Collecte: Stichting Back to Nature	Jan van Gijsse Heddy Hummelen Jen van Gijsse
14 jan.	Yvonne Hiemstra Marga Jolij Collecte: Stichting Back to Nature	Gerrit Knol Els du Rieu Juke Touw / Ina Kuiper
21 jan.	Gebed voor de Eenheid van de Christenen	
10.00uur	Waterstaatskerk te Hengelo	
28 jan.	Tina Geels Iris Kraak Collecte: Stichting Back to Nature	Greetje Knol Boudewine Bonebakker Anneke Huising / Like van Hasselt
Februari 2024		
04 febr.	Kirsten Slettenaar gezamenlijke dienst Nel Kostanje met VVG Almelo Collecte: Stichting Back to Nature	Casper Suir Liesbeth Fockema Andrea Jen van Gijsse
11 febr.	Johan Goud Marga Jolij Collecte: Stichting Back to Nature	Jan van Gijsse Roos Boonstra Jen van Gijsse
18 febr.	Jolanda Valk DoRem Collecte: Diaconaal Asielfonds	Gerrit Knol DO

Bloemen uit de dienst

Wit u iemand voordragen voor de bloemen uit de dienst?

Dit kunt u doorgeven aan Greetje Knol
tel.: 06-834 271 69

e-mail: knolflorijn@kpnmail.nl



Adressen

Predikant:

Kirsten Slettenaar
Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne
Tel.: 06 3737 4508; e-mail: xbirds@wxs.nl
werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag,
vanaf 8.30 uur

Voorzitter:

Agath Muijsken (a.i.)
agath.muijsken@icloud.com

Secretaris:

Ada Douwes Dekker
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl

Penningmeester:

Jen van Gijsse-Boxem
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel.: 0548-61 05 61;
e-mail: rgt.penningmeester@kpnmail.nl
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Digitaal collecteren is mogelijk via de **app Givt**
op de Mobile telefoon of Tablet

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en
andere persoonlijke gegevens:
Anke Kampinga
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053-428 31 19; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

Diaconie:

Heddy Hummelen
Tel.: 053 478 72 69; e-mail: rgt.diaconie@kpnmail.nl
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:
t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo, tel: 074-291 82 49

Verhuur: Roos Boonstra, tel: 06 116 442 58

Coördinatie Kosterij:

Jan van Gijsse
Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijsselboxem@hetnet.nl

Redactie:

Anke Kampinga en Johanna de Jong
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk: 10 januari 2024



Foto voorpagina Richard Bremer
Foto achterpagina Roos Boonstra

Remonstranten
Gemeente Twente