



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

Jaargang 16, nr.3
Maart 2024

We leven toe naar Pasen

Pasen is weer in aantocht.

We leven in deze weken toe naar het feest van de hoop dat zich altijd weer een nieuwe weg ontvouwt, ook daar waar de weg lijkt dood te lopen. Door de hele veertigdagentijd heen blijft onze hoop gericht op Pasen, ook al weten we dat deze weg verloopt via Goede Vrijdag.

Er drong zich een parallel op toen ik - na deze zinnen geschreven te hebben - dacht aan onze gemeente. Het woord 'afbouw' is vorig jaar in een drukbezochte ledenvergadering gevallen. Dit woord drukte ons allemaal met onze neus op de feiten: onze gemeente heeft niet het eeuwige leven. De kerkelijke krimp en vooral de vergrijzing laten ook in Twente hun werking voelen. Daar komt bij dat ik heb aangegeven te gaan stoppen: voor sommigen voelt dat alsof de laatste strohalm nu ook nog wegvalt.

Proberen er niet teveel over na te denken is een mogelijkheid: 'het is nog niet zover', 'het zal mijn tijd wel duren', 'ach ze verzinnen nog wel iets'.

Als we de parallel met de veertigdagentijd doortrekken, klinkt daar echter ook een andere mogelijkheid in door: je kunt de tijd totdat het zover is ook benutten voor bezinning en reflectie. En als gemeente doen we dat al wel doordat we een commissie Toekomst hebben ingesteld, waar alle aspecten die met onze toekomst te maken hebben doordacht worden. Maar dit bezinningstraject ligt niet alleen bij deze commissie. Het gaat de hele gemeente aan. Want wat is gemeente-zijn? Is dat elke zondag kunnen kerken bij je eigen predikant in je eigen kerk? Zijn dat vaste commissies die zorgen voor een inhoudelijk aanbod? Ben je geen gemeente meer als de vorm er anders uit komt te zien? Wat zijn eigenlijk de kernelementen van ons gemeentezijn?

Ik denk dat de Paasboodschap van hoop, liefde en geloof daar een mooie voorzet voor geeft. Gemeentezijn, dat ben je zelf, samen met elkaar. Je wordt gedragen door de hoop dat er - op welke manier dan ook - toekomst is. Je wordt gedragen door de liefde, door dat wat je gemeenschappelijk hebt aan verleden en toekomst, door dat wat je deelt met elkaar, door de lees- en vrouwenkringen, door de vriendschappelijke banden die zijn ontstaan.

En we worden gedragen door het geloof dat we het wel zelf moeten doen, maar dat we het niet alleen hoeven te doen. Dat er vanuit geloof, hoop en liefde op een nieuwe manier toch weer wegen zullen ontstaan.

Pasen, niet alleen feest van de hoop, maar ook van de liefde, of geloof-hoop-liefde.

Kirsten Slettenaar

Agenda

Solidariteitsmaaltijd

Datum: **vrijdag 15 maart zie pag.5**

Tijd: 18.00 uur

Plaats: 'n Potkaamp', Potkampstraat 11, Borne

Dagcollege Matthäus Passion

Datum: **zaterdag 23 maart, zie pag. 6**

Tijd: 09.30 - 16.30 uur

Plaats: Stadskerk De Bleek Hofstraat 1, Almelo

Drieluik meditatieve bijeenkomsten

Data **maandag 25, dinsdag 26 en woensdag 27 maart (pag. 5)**

Tijd: 19.30 uur

Plaatsen: Borne en Zenderen



Kerkenraadspraak

De vergadering van 5 februari werd voorgezeten door Cor Langen en geopend door Kirsten Slettenaar met een gedeelte van Hartmut Rosa, over resonantie mogelijkheden van religie.

Met veel plezier keken we terug op de dienst samen met de VVG Almelo van zondag 4 februari. Er waren ongeveer 20 mensen uit Almelo gekomen, er was een goede sfeer, in onderling contact en enthousiaste reacties na afloop. We hopen hier een vervolg aan te geven.

We keuren de offerte voor nieuwe dakbedekking voor de laagbouw goed, zodat zowel de voormalige kosterswoning als de aanbouw van de kerk dit voorjaar zullen worden vernieuwd.

Onze financiële situatie komt aan de orde en we brainstormen over de afscheidsdienst van Kirsten. Hierover wordt u later geïnformeerd.

Aan verdere toekomstbespiegelingen wagen we ons in de vergadering niet. We wachten de adviezen van de commissie 'Toekomst' af, die later in de week vergadert.

Uit de ingekomen stukken delen wij de volgende activiteiten:

- 8 maart 14.30-17.00 uur Vrije Universiteit Amsterdam: NBG-VU-symposium 'Duurzaam durven denken vanuit de Bijbel'
- 11 - 14 juli
Retraite in Zundert olv ds. Tina Geels
- Ma 29 april - wo 1 mei
Vr 11 oktober - zo 13 oktober
'Ontworteld - naar een huis op zoek'
Retraite onder leiding van Foeke Knoppers en Johan Goud

U vindt meer informatie over bovenstaande activiteiten in de mand op de leestafel in de Ontmoetingsruimte of op de website:

www.remonstranten.nl/agenda/?tribe_events_cat=spiritualiteit.

Roos Boonstra



In Memoriam Miek Santman-Pluijgers

Op 9 januari is overleden Willemine Petronella Cornelia Santman-Pluijgers, Miek Santman. Zij was belangstellende van de gemeente en - weliswaar op afstand - zeer betrokken bij het wel en wee van onze gemeente. Als je haar bezocht, lag altijd Passant (en steeds de laatste editie) op tafel.

Zij was de eerste met wie ik kennismakte, 52 jaar geleden, toen ik in Hengelo kwam wonen. Er is toen een vriendschap ontstaan die onverbreekbaar bleek. Tot op hoge leeftijd bleef zij geïnteresseerd in de mensen en de gebeurtenissen om haar heen. Zij kon op traditionele wijze een conversatie voeren. Elk onderwerp was bespreekbaar. Met haar kritische, eigenzinnige, maar liefdevolle reacties wist zij je altijd op weg te helpen naar een volgende stap.

Het overlijden van haar man Edo en zoon Frank heeft zij moedig geïntegreerd in haar leven.

Dankzij de hulp van familie, vrienden en thuiszorg kon zij tot kort voor haar dood thuis blijven wonen.

Zij is in rust en vrede gestorven op de leeftijd van 98 jaar. Miek heeft ons de volgende boodschap mee gegeven: 'Als ik er niet meer ben, is dat tot mijn tevredenheid en daar mag iedereen tevreden mee zijn.'

Nel Korstanje

In Memoriam Beryl van Gelderen-Menko

Op 19 december 2023 is Beryl van Gelderen-Menko in Hilversum overleden.

Beryl is op 8 mei 1933 in Lonneker geboren en was lid van onze gemeente. Beryl is jarenlang contactlid geweest in Enschede Zuid. Toen er in dat gedeelte van Enschede geen leden meer woonden, is zij gestopt met haar vrijwilligerswerk en werd ik haar contactlid. We spraken elkaar een paar keer per jaar met veel plezier.

Toen haar man Henk in 2020 was overleden is Beryl verhuisd naar Hilversum om dichterbij haar dochters te zijn. Zij heeft in Hilversum met haar dochters veelvuldig musea en concerten bezocht, iets waar zij zeer van genoot tot op het laatst.

Op de rouwkaart staat dat Beryl, betrokken, zorgzaam en liefdevolle spil van de familie is geweest.

We hopen dat zij ruste in vrede.

Simone van Donselaar.



Liturgie – waar komt het vandaan?

Op 23 januari 2024 hield dominee Berend Borger uit Zuidhorn een boeiend verhaal over liturgie: waar komt het vandaan? Hoe is het ontstaan? Typisch Remonstrants?

Liturgie is in ieder geval niet een A4'tje waar de liederen, de lezingen en de medewerkers op staan. Dat kun je hoogstens de orde van dienst of nog liever: de dienstregeling noemen. Nee, liturgie komt uit Grieks 'leitourgia' en heeft met dienstverlening te maken: een overheid kan het volk een dienst verlenen, goden kunnen diensten verlenen en de mensen doen iets terug: dienst en wederdienst. Eigenlijk zit liturgie verborgen in 'godsdienst', dienst aan God.

En daarin heeft Berend Borger ons meegenomen door de eeuwen heen.

Het begon ooit met een hapje eten, vragen naar elkaars welzijn, stukje lezen uit de bijbel, gebed, lied zingen en een beetje praten.

We gingen van de berijming van Datheen, dichtgenootschappen als 'Laus Deo, salus populo' naar Huub Oosterhuis en Sytze de Vries. Want liturgie zonder muziek kan wel, maar is nauwelijks denkbaar.

Via de psalmen-op-hele-noten naar onberijmde psalmen, van Afrika (zie lied 876!) naar de lofzang van Maria (zie lied 157b), kortom het was een wereldreis door de kerkgeschiedenis en de zich almaar wijzigende liturgie.

En: welke zintuigen doen allemaal mee wanneer we van liturgie spreken?

Er waren niet zoveel aanwezigen, maar wie er was was deelnemer aan (en geen toeschouwer bij) een uiterst boeiende gebeurtenis.

Paul Kuiper

Personalia

Verhuisd :

De heer Andries Hoogerwerf, belangstellende van onze gemeente is opgenomen in een verpleegtehuis.

Overleden:

Op 19 december 2023 te Hilversum, Mevr. Beryl van Gelderen-Menko, jarenlang lid van onze gemeente.

Op 9 januari 2024 te Hengelo, Mevr. Miek Santman-Pluijgers, belangstellende van onze gemeente.

Op 26 januari 2024 te Laren, De heer Jan Ingen Housz, jarenlang lid van onze gemeente

Verslag werkgroep 'Levensduur'.

Sinds het laatste bericht over onze activiteiten in Passant is de werkgroep "Levensduur" twee keer bij elkaar gekomen. Er was inmiddels veel werk verricht door de verschillende subgroepen: (1. financiën, kerkgebouw enz. 2. (Her)verdeling en/of uitbesteding taken 3. Mogelijkheden tot samenwerking met groeperingen of instellingen binnen onze regio). Er zijn analyses gemaakt met betrekking tot de diverse aspecten, welke bij het voortbestaan van onze Gemeente een rol spelen. Het beeld dat hieruit naar voren komt geeft eens te meer aan, dat doorgaan op de manier die we tot nu toe gewend zijn geen optie is. In dat geval zouden we op korte termijn tegen onze grenzen aanlopen.

Maar betekent dit dan ook het einde van onze Gemeente? De werkgroep "Levensduur" ziet het als haar taak om alternatieve oplossingen aan te reiken, waarmee het voortbestaan van onze Gemeente voor langere tijd kan worden gerealiseerd. Dat is een ingewikkelde puzzel; het gaat daarbij om ingrijpende beslissingen en maatregelen, die aan geen van ons onopgemerkt voorbij zullen gaan. Het gaat erom, een nieuw evenwicht te vinden tussen 'willen' en 'kunnen', een afweging tussen wat werkelijk tot onze kernwaarden behoort en wat (node) gemist kan of moet worden. Maar deze afweging kent ook positieve kanten, zoals het aangaan of intensiveren van samenwerkingsverbanden met geestverwanten uit onze omgeving. De gemeenschappelijke viering van zondag 4 februari j.l. vormt mogelijk een aanzetje hiervoor?

Onze inzet is om te komen tot een toekomstbestendige organisatiestructuur, aangepast aan de reële mogelijkheden en beperkingen waarmee wij te maken hebben.

Uiteraard is bij dit alles de inbreng van onze leden, vrienden en belangstellenden van doorslaggevende betekenis. Er zal dan ook alle gelegenheid worden geboden om mee te denken en te praten. U wordt hierover t.z.t. nader geïnformeerd. De uiteindelijke beslissing ligt bij de Gemeente, zoals vertegenwoordigd in de Algemene Ledenvergadering.

Liesbeth Fockema Andreae



Ik gun je

Ik gun je elke dag een engel,
die voor je zorgt wanneer het niet
zal gaan zoals je graag zou willen
en je geen enkel lichtpunt ziet.
Ik gun je zonnige gedachten
die iets verzachten van je strijd,
gestreden in de lange nachten
van bange zorg en eenzaamheid.

Ik gun je alle mooie dingen,
die ieder mens zo dolgraag wil
en dat je in de trieste dagen
toch even blij kunt zijn en stil.
Ik gun je dat een golf van warmte
vanuit mijn hart in 't jouwe stroomt
en dat er wonderen gebeuren,
zoals je ze alleen maar droomt.

Ik gun je elke dag een engel,
die steeds tot helpen is bereid,
een engel met een hart vol liefde,
die met je strijdt en met je lijdt.
Ik gun je dat vanuit de hoge
een stille kracht jouw pijn stilt
en dat je zegt: "Ik ben vandaag weer
als door een wonder opgetild!"

Frits Deubel

*Bron www.gedichtensite.nl
Ingebracht door Christine Bijenhof.
Zij vond het in het blad 'Open Deur'*

Programmacommissie

Thema Nalatenschap

Op de tweede en derde bijeenkomst over het onderwerp nalatenschap diepen wij het thema uit. Eerst vanuit het perspectief van ons **religieus erfgoed** en afsluitend vanuit **persoonlijke ervaringen**.

De **tweede** bijeenkomst wordt ingeleid door **Lense Lijzen** (bij u bekend als gastpredikant), Lense zal onder andere ingaan op Remonstrantse/Bijbelse idealen zoals naastenliefde, verantwoordelijkheid en solidariteit die ons inspireren om een leefbare aarde na te laten. Zoals altijd is er mogelijkheid voor nagesprek.

Datum en tijd: 10 april, 14.00-16.00

Op de **derde** bijeenkomst wisselen wij onder begeleiding van **Kirsten Slettenaar en Bärbel Dorbeck-Jung** uit over persoonlijke ervaringen betreffende de mogelijkheden en beperkingen van goede nalatenschap in bepaalde actuele maatschappelijke vraagstukken (bijvoorbeeld duurzaamheid). De uitwisseling vindt plaats in het kader van **'Eten en praten met...'**

Datum en tijd: 8 mei, 17.00-19.30.

Nadere informatie ontvangt u via Passant en nieuwsbrieven. We hopen u allen te mogen begroeten, want een grote bijeenkomst inspireert de programmacommissie om mooie activiteiten te organiseren.

Bärbel Dorbeck-Jung

Collectiedoel Maart 2024

De collecte voor de komende maanden zal bestemd zijn voor een project in Afrika. Daar, in Kenia leven de Massai. Een groep die door diverse veranderingen in hun leefomgeving het steeds moeilijker heeft volgens hun oude tradities te leven. Het betreft een area van 3000 hectare gelegen in de Loila Hills and Plains.

Er is een stichting opgericht met een Nederlandse afdeling, om te helpen bij hun voortbestaan.

Het doel is bewustwording, onderwijs en werk, herstel van het leven in harmonie met de natuur en het bevorderen van een gemeenschap.

Men wil dit bereiken door hekken weg te halen zodat de dieren hun trekroutes kunnen gebruiken. Er kunnen waterputten worden geslagen en de veestapel kan verminderen waardoor er minder druk op de weidegronden ontstaat. Ook zijn nieuwe bronnen van inkomsten mogelijk door het bevorderen van bijenteelten en het ecotoerisme. Dit alles wordt vanuit de bevolking zelf georganiseerd.

De stichting heeft het ANBI-keurmerk en voor meer informatie, kijk op de website: backtonaturefoundation.com.

Rekeningnummer:

ING Bank, Stichting Back to Nature,
IBAN.: NL98 INGB 0007 2046 77



Masai Mara Tribe Women



Jezelf een vraag stellen

Een drieluik van meditatieve bijeenkomsten in de Stille Week.

In de Goede - of Stille Week staan we stil bij het lijden van Jezus en bezinnen ons op ons eigen persoonlijk leven of de situatie van de wereld om ons heen. De Week begint met Palmzondag (24 maart) en loopt uit op het Paasfeest. De meeste kerken hebben in deze week op de Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdagavond hun eigen vieringen. De Raad van Kerken Borne-Hertme-Zenderen organiseerde jarenlang op de dinsdagavond een bijeenkomst bij de kruiswegstaties in Zenderen.

Evenals vorig jaar zullen er op drie opeenvolgende avonden bijeenkomsten worden georganiseerd, die ieder beginnen om **19.30 uur**.

Maandagavond 25 maart: Start in De Oude Kerk, Oude Kerkstraat 2, 7622 EK Borne.

Een inleiding n.a.v. één van de tentoongestelde kunstwerken met daaropvolgend een te houden kringgesprek afgewisseld met muziek.

Dinsdagavond 26 maart: In de Vermaning, Doopsgezinde Kerk, Ennekerdijk 31, Borne een samenzijn rond stille meditatie en gebed met daaropvolgend een wandeling in stilte naar de Mariakapel.

Woensdagavond 27 maart: Lopen langs de kruiswegstaties in De Kerk van Zenderen (Hertmerweg 44, 7625 RH Zenderen) met daarbij stilstaan bij het lijden van de wereld in deze tijd.

Wij hopen op deze wijze een zinvolle bijdrage te leveren aan uw en jouw Stille Week. Wees van harte welkom bij één of meerdere van onze bijeenkomsten!

Werkgroep "Passievesper"

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen



Met wie voel jij je solidair?

Het is voor de Raad van Kerken inmiddels een goede traditie om in de 40-dagen tijd een solidariteitsmaaltijd te organiseren. De 40-dagen tijd kan een tijd zijn waarin je stil staat bij het lijden in de wereld. Lijden ver weg, veroorzaakt door oorlog en geweld. Lijden dichtbij, door verlies van mensen en van zekerheden. Maar de lijdenstijd kan daarentegen ook een tijd zijn van hoop, vertrouwen en bezinning. Dit jaar willen we stilstaan bij de vraag "Met wie voel jij je solidair?" Daarover willen we tijdens de eenvoudige maaltijd, van soep en brood, met elkaar in gesprek gaan.

De maaltijd vindt plaats op **vrijdag 15 maart van 18.00 tot uiterlijk 19.30 uur in 'n Potkaamp', Potkampstraat 11 te Borne**, naast de Oude Kerk.

Er is ook een collecte, die is dit jaar bestemd voor de 'Stichting aandacht voor elkaar' te Borne.

Wij zouden het bijzonder fijn vinden om ook u te ontmoeten. U bent van harte welkom!!

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen

Digitaal collecteren

Het begint al wat te wennen.

U kunt in de kerk uw bijdrage digitaal bijdragen voor en na de dienst. Ook thuis kunt u via de Givt App aan de Remonstrantse Gemeente Twente uw bijdragen geven. Druk op collecte toevoegen in de App. De digitale collecte is gelijk aan de contante collecte in de kerk.

Collecte 1 is voor het bijzondere doel van de maand

Collecte 2 is voor de eigen Gemeente

Het bedrag wordt enkel dagen later afgeschreven van uw bankrekening. Via het menu (3 Streepjes links boven) ziet u vele mogelijkheden.



Enige informatie:

De Givt App kent nog vele andere goede doel giften bijv. Kanker, Rode kruis, Reuma, enz.

De belastingaangifte 2023 komt weer in beeld. Voor uw giften is de drempelwaarde 1 % van uw belastbaar inkomen. Bijvoorbeeld 20.000 euro is de drempelwaarde 200 euro.

U kunt het jaaroverzicht van de giften downloaden in het giften overzicht (met het pijltje rechtsboven)

Alle bijdragen via de Givt App aan de kerk en goede doelen zijn aftrekbaar als deze in de ANBI lijst staan. Door de afschrijving op uw bankrekening zijn deze voor de belastingdienst verantwoord.

Jan van Gijssel

Dagcollege over de Matthäus Passion

Dagcollege over de Matthäus Passion in De Bleek
De dag van 'de Matthäus' met muziekhistoricus Joop van Velzen

Op **zaterdag 23 maart 2024 in Stadskerk De Bleek, Hofstraat 1 Almelo**



De colleges van muziekhistoricus Joop van Velzen, M.Sc./M.A. gaan in op de ontstaansgeschiedenis, het wezen van de barok, de gelaagdheid van het stuk, de diverse bronnen, de structuur en opbouw, de mystiek erin, de herontdekking in de 19e eeuw en de hedendaagse uitvoeringspraktijk, kortom de Matthäus Passion als Nederlands cultuurmonument.

Met vele passende beeld- en geluidsfragmenten wordt de aangeboden informatie geïllustreerd en ondersteund. Kennis van en ervaring met het notenschrift en partituren is niet noodzakelijk. Met het audiovisuele lardeert Joop van Velzen zijn presentaties zodanig, dat een goed samenhangend totaalbeeld ontstaat.

Programma:

09.30 - 10.00 uur: Inloop en ontvangst
10.00 - 12.30 uur: Welkom en deel 1 van het college met tussentijds pauze
12.30 - 13.30 uur: Lunch
13.30 - 16.00 uur: Deel 2 van het college met tussentijds pauze
Vanaf 16.00 uur: Ontmoeting met borrel met hapjes

Opgave en info:

Wilt u komen, stuur dan een email naar info@debleekalmelo.nl. De kosten voor het college inclusief lunch, koffie/thee en borrel bedragen € 20,-, te betalen door overmaking op de rekening van: VER. van VRIJZ. GODSDIENST: NL 77 ABNA 044 25 18 412 onder vermelding van: Matthäus in De Bleek. Eventueel kan contant betaald worden bij binnenkomst.

Voor informatie kunt u onze website www.debleekalmelo.nl bezoeken.

Onze contactpersonen zijn telefonisch bereikbaar: Pauline Vrolijk (06 437 419 34) en Ron van Hutten (06 340 291 49).

Bereikbaarheid locatie:



Per openbaar vervoer vanaf het NS-station Almelo lopend (ca. 15min.) Stadskerk De Bleek te bereiken via de binnenstad zoals op de kaart is aangegeven.

Per auto kunt u Stadskerk De Bleek bereiken via de stedelijke rondweg door op de Van Rechteren Limpurgsingel de afslag Hofstraat te nemen.

Parkeergelegenheden vindt u op ons eigen terrein. Indien deze bezet zijn kunt u in de drie zeer nabij gelegen parkeergarages (P1, P2 en P3) aan de Hagenborgh parkeren.

Ron van Hutten

Voorzitter VVG Almelo

Stations of the Cross

Hedendaagse kunstpelgrimage in Hengelo verbeeldt de weg van kwetsbaarheid en levenskracht.

**17 februari t/m 30 maart 2024,
openingstijden: vrijdag en zaterdag 12.00 - 16.00 uur en
tijdens de reguliere openingstijden van de locaties.**

De wandelroute 'Stations of the Cross' voert als een Via Dolorosa door de voormalige industriestad Hengelo, langs veertien kunstwerken die doen denken aan de kruiswegstations over Jezus' lijden en sterven. De wandeling is een kunstzinnige, contemplatieve pelgrimstocht. Elke stap en elk kunstwerk herinnert eraan hoe kwetsbaar de mens is. Oorlog, onrecht en eenzaamheid zijn van alle tijden. Maar altijd weer zullen er mensen zijn die zich inzetten voor vrede, gerechtigheid en naastenliefde. 'Stations of the Cross' volgt deze voetsporen van bezieling in Hengelo.

Stations of the Cross wordt georganiseerd door de Kunstcommissie van de Waterstaatskerk en Stichting Faces, I See Faces in samenwerking met vele andere instellingen. Curator is theoloog en mediakunstenaar Arent Wevers. Informatie en programma: website: www.faces-isee-faces.nl/exposities, www.facebook.com/artstationsofthecross of info@faces-isee-faces.nl.

Ingebracht door Like Wols, bron blad 'Binding'.
Hieronder wandelroute door Hengelo

Stations of the Cross

De weg van kwetsbaarheid en levenskracht verbeeld. Hedendaagse kunstpelgrimage in Hengelo van 17 februari t/m 30 maart.



- | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|---|
| 1 Yola Monakhov Stadsion
Thomasschool/ Archimedes,
Bakkerstraat 5,3 | 2 Peter Burgers
Interaktief
Deldenerstraat 20 | 3 Sigalit Landau
Waterstaatskerk
Deldenerstraat 20 | 4 Anouk De Clercq & Sien Callens
Cofy Techniekmuseum
Flora Hazemeyerstraat 30B | 5 Arent Wevers
Brandweer Hengelo/Watertoren
Lansinkesweg 37 | 6 Güler Ates
Mosken Ayazofya
Vrijden de Ciergstraat 15 | 7 Marina Abramović
RCC van Tante
Geeberg 203 | 8 Frank O'Neil
Schouwburg
Baustraat 44 | 9 Human Rights Watch
Bibliche Hengelo
Baustraat 34 | 10 Leoni Duthan
Museum Hengelo
Bosstraat 11 | 11 Maika Tebolkova
St. Lenheruobastiek
Scheeldestraat 1 | 12 Pieter de Minckly
Stadhuis
Burgemeester Janzonsplein 1 | 13 Jan Henry
Huntensteet Lambouhuus
Langestraat 37 | 14 Fei Cohen
Sinterkerk
Dennewaaiweg 45 |
|---|---|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|---|

Koffie Creatief

De workshop Margareten spitze was een succes! Onder leiding van Hillie Übbing-Zinger leerde we deze Margareten spitze knopen met dun garen dat heel goed schuift. Eerste voorwaarde voor deze 'knoop'. Met 6 vrouwen gingen we de uitdaging aan. Na twee dinsdagochtenden vroegen we om een derde vervolg-ochtend. Het resultaat werd bijna door iedereen gehaald. Hoe het er uiteindelijk uit zou kunnen zien, liet Hillie ons zien in de vorm van een prachtig cadeautje, zie foto! Hillie nogmaals bedankt.

Anke Kampinga





Diensten 10.30 uur

Datum	Predikant, Liturg Organist, Collecte	Koster, Bloemen, Koffie
Maart 2024		
03 maart	Susanne van der Sluijs Toos Werner Dennis Vallenduuk Collecte: Stichting Back to Nature	Greetje Knol Greetje Knol Juke Touw / Ina Kuiper
10 maart	Kirsten Slettenaar Iris Kraak Paul Kuiper Collecte: Stichting Back to Nature	Casper Suir Ineke Vervoort Jen van Gijssel
17 maart RemDo	Frank Scholten, Enter Dennis Vallenduuk Collecte: Diaconaal Azielonds	Jan van Gijssel Boudewine Bonebakker Anneke Husing / Ery Nijhuis
24 maart	Lense Lijzen, Vleuten Marga Jolij Paul Kuiper Collecte: Stichting Back to Nature	Roos Boonstra Christine Bijenhof Lieke van Hasselt / Ina Kuiper
28 maart, 19.30 u. Witte Donderdag Viering van brood en wijn	Kirsten Slettenaar Toos Werner Paul Kuiper Collecte: Stichting Back to Nature	Greetje Knol Heddy Hummelen
29 maart, 19.30 u. Goede Vrijdag	Liturgiecommissie	Casper Suir
30 maart, 19.30 u. Stille Zaterdag	Liturgiecommissie	Jan van Gijssel
31 Maart, 10.30 u. Pasen	Kirsten Slettenaar Iris Kraak Dennis Vallenduuk Collecte: Stichting Back to Nature	Gerrit Knol Els du Rieu Willemien Huizinga / Cornelijne Bierenga

Bloemen uit de dienst

Wit u iemand voordragen voor de bloemen uit de dienst?

Dit kunt u doorgeven aan Greetje Knol
tel.: 06-834 271 69

e-mail: knolflorijn@kpnmail.nl



Adressen

Predikant:

Kirsten Slettenaar
Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne
Tel: 06 3737 4508; e-mail: xbirds@wxs.nl
werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag,
vanaf 8.30 uur

Voorzitter:

Agaath Muijsken (a.i.)
rgt.voorzitter@kpnmail.nl

Secretaris:

Ada Douwes Dekker
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl

Penningmeester:

Jen van Gijssel-Boxem
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel.: 0548-61 05 61;
e-mail: rgt.penningmeester@kpnmail.nl
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Digitaal collecteren is mogelijk via de **app Givt**
op de Mobile telefoon of Tablet

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en
andere persoonlijke gegevens:
Anke Kampinga
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053-428 31 19; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

Diaconie:

Heddy Hummelen
Tel.: 053 478 72 69; e-mail: rgt.diaconie@kpnmail.nl
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:
t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo, tel: 074-291 82 49

Verhuur: Roos Boonstra, tel: 06 116 442 58

Coördinatie Kosterij:

Jan van Gijssel
Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijsselboxem@hetnet.nl

Redactie:

Anke Kampinga en Johanna de Jong
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk: 13 maart 2024



Foto voorpagina Richard Bremer
Foto achterpagina Roos Boonstra

Remonstranten
Gemeente Twente