



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

Jaargang 16, nr.7
Juli-Augustus 2024

Vakantie

Vakantie is iets moois, iets om naar uit te kijken als je gezond bent en tijd en geld hebt om een tijd te ontspannen, om van de zon te genieten of met de caravan Europa te ontdekken. Maar vakantie is voor een aantal mensen ook een moeilijke periode, er is een ziekte of je bent door ouderdom genoodzaakt om thuis te blijven. Vakantie komt van het woord vacare, vrij zijn, leeg zijn. In kerkelijke kringen kom je dit woord ook tegen. Wij zijn vacant omdat we geen dominee meer hebben en het komend half jaar onderzoeken we hoe we verder gaan als Remonstrantse Gemeente Twente. Vakantie is een mooie periode om te genieten, maar het kan ook een moeilijke periode zijn, waarbij je blij bent dat de vakantieperiode voorbij is en iedereen weer terug is. Mijn oude moeder die tot voor enkele jaren terug in een verzorgingstehuis zat was altijd blij als ze een kaartje en een telefoontje kreeg en helemaal als we weer terug waren en haar konden bezoeken. Onderstaand gebed kreeg ik een paar jaar geleden van iemand. Ik wens iedereen een fijne vakantieperiode toe om de accu op te laden voor een goede startperiode daarna.

*Ik weet Heer,
dat vakantie nodig is.
Gisteren heb ik de bureu uitgewuifd.
Morgen stel ik mijn kinderen gerust:
Maak je geen zorgen, ik red het wel.
En een paar dagen later belooft mijn vriendin:
Ik stuur je een kaartje!
Dan knik ik dankbaar. Ze meent het goed.
Maar als niemand het ziet,
moet ik wel even slikken.
Laat me het tegen U zeggen, Heer:
Het doet wel even pijn dat ik me buitengesloten voel
en zo de thuiswacht houd.
Vergeef het mij.
Zegen alle mensen die op vakantie gaan.
Dat ze behouden mogen weerkeren.
Rijker aan ervaringen en met meer energie.
En laat hen overkomen wat de Emmaüsgangers overkwam
Dat zij op het einde van de reis:
U mogen herkennen!
Klaas van Twillert*

Passant - Juli-augustus

Agenda

Zomerontmoeting I, de Beiaard

Datum: **woensdag 10 juli**
Tijd: 10.30 - 12.00 uur
Spreker: **Dennis Vallenduuk**
Plaats: Remonstrantse kerk Hengelo

Zomerontmoeting II, 'Gabber Mozes'

Datum: **woensdag 07 augustus**
Tijd: 10.30 - 12.00 uur
Spreker: **Paul Janse**
Plaats: Remonstrantse kerk Hengelo

Passant

Datum: **woensdag 14 augustus**
sluiting inleveren kopij
Datum: **woensdag 28 augustus**
verspreiding Passant
Tijd: 11.00 - 11.30 uur



Texel

Kerkenraadspraak

De kerkenraadsvergadering van 23 mei werd geopend door Klaas van Twillert, met een dagopening uit de bundel 'God aan' over psalm 136.

We kijken terug op het afscheid van Kirsten Slettenaar als onze predikant. Een prachtige Pinksterdienst in een volle kerk, waarin de cantorij, die door Kirsten werd geleid, zich van haar beste kant liet zien. Na de dienst sprak Agaath als voorzitter haar dank uit voor de wijze waarop Kirsten onze gemeente ruim zeven jaar is voorgedaan. Daarna was er tijd voor koffie met eigen baksels en een heerlijk lunchbuffet verzorgd door Lucas Goldsteen.

Als kerkenraad namen we op 23 mei, na afloop van onze vergadering afscheid van Kirsten met een hapje en drankje in de tuin van ondergetekende.

Waar Jen Kirsten verraste met de Paaskaars terwijl teckel Soof het bijbehorend bloemetje uit de mand van Jen ontvreemde en vol enthousiasme trachtte te herschikken.

In de vergadering van 23 mei was het belangrijkste punt: de invulling van de maar liefst 11 opengevallen diensten. We zouden van september t/m december graag een interim-predikant hebben gehad, die ondermeer de meeste van die diensten kon invullen. Daar richtte onze zoektocht zich dan ook op en er zijn een aantal gesprekken met mogelijke kandidaten gevoerd.

Het gesprek met de VVG Almelo over eventuele samenwerking verliep gunstig en we streven naar een intentieverklaring over samenwerking per 1 november.

Helaas gebod de noodzaak ons om op 10 juni nog een extra vergadering in te lassen. Die vergadering werd geopend door Cor Langen met een eeuwenoude tekst van Lao Tse, waarvan de laatste regel luidt: 'Wie met niemand wedijvert, kan door niemand geëvenaard worden'!

Omdat er, ondanks onophoudelijke inspanningen van Jen om gastpredikanten te vinden, nog steeds 9 diensten openstaan, is dit deze vergadering onze grootste zorg. We besluiten de zoektocht naar een interim predikant voorlopig te staken en wachten tot het najaar tot er meer duidelijkheid is over de vorm van samenwerking met de VVG Almelo.

De Startzondag wordt gehouden op **29 september** en zal worden voorgedaan door Klaas van Twillert en Alie Maneschijn (VVG Almelo). Het thema van deze dienst zal zijn 'Droomstart'.

Ongetwijfeld zullen er de komende maanden een aantal diensten komen te vervallen, maar er borrelden diverse ideeën op, waar we toch weer blij van werden. De dienst van 4 augustus willen we, bij wijze van experiment, vorm geven door gezamenlijk een online dienst uit bijvoorbeeld de Geertekerk in Utrecht, of Vrijburg in Amsterdam, bij te wonen. Jan van Gijssel neemt de begeleiding van de techniek op zich.

De dienst van 8 september komt te vervallen.

Op 13 oktober gaat Jeanne Traas voor in de Johanneskerk in Twakkelo en het voorstel is dan ook om die zondag gezamenlijk die dienst bij te gaan wonen.

Al met al was het een geanimeerde vergadering, die we besloten met het voorbespreken van ons 'Uitje' naar de Weerribben. We zijn daar te gast bij Klaas in Belt Schutsloot. Na een korte vergadering laten we ons dan heerlijk in diens sloep over de al dan niet woelige wateren voeren.

Roos Boonstra



KR neemt afscheid van Kirsten Slettenaar
23 mei



Beeldje, kado van de gemeente,
voor 25 jarig jubileum predikantschap Kirsten Slettenaar
22 januari 2023

Ontmoetingsdiensten 2024

14 en 28 juli
11 en 25 augustus

In deze zomer zijn er weer vier ontmoetingsdiensten gepland onder leiding van de liturgiecommissie.

Net als in andere jaren worden in deze bijeenkomsten liederen op verzoek gezongen en is er plaats voor een verhaal. Centraal staat het gesprek dat zich ontwikkelt naar aanleiding van de liederen of het verhaal. Voor privacy redenen worden deze diensten niet uitgezonden op het internet.

Het is onze doelstelling om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij deze ontmoetingen.

Wilt u deelnemen met een verhaal, een gedicht of een vertelling, of met de keuze van de liederen, dan horen wij dat graag.

U kunt zich melden bij de liturgiecommissie.

De secretaris daarvan is:

Nel Korstanje

tel. 06 143 712 09;

mail: nelkorstanje@gmail.com

Nel Korstanje



Personalia

Nieuw binnen gekomen via het Landelijk Bureau Remonstranten

Per 11 juni vriend van onze Gemeente

De heer P.P. Brusse,

Bahnhofstrasse 97

Ahaus, Duitsland.



Geen dienst?!

Sorry - buiten dienst
vandaag geen kerk - wat jammer
dus niks bijzonders?

Weer geen kerk vandaag?
Geen voorganger te vinden!
Een kerkdienst gemist

De kerkdienst vervalt
Waar moeten we nu naar toe?
Zoekend geloven

Iedereen is weg
Dus vandaag geen kerk helaas
Het is vakant(ie)

Paul Kuiper



Bijzondere diensten

14 juli: ontmoetingsdienst, o.l.v. Iris Kraak en Toos Werner

28 juli: ontmoetingsdienst, o.l.v. Jacques van Houte en Marga Jolij

04 aug.: online dienst op het scherm in de kerkzaal vanuit de Geertekerk, Vrijburg, Rotterdam of Den Haag of

...

11 aug.: ontmoetingsdienst o.l.v. Nel Korstanje en Toos Werner

25 aug.: ontmoetingsdienst o.l.v. Iris Kraak en Marga Jolij

08 sept.: geen dienst

29 sept.: Startzondag met het thema 'Droomstart' o.l.v. Klaas van Twillert en Alie Maneschijn (VVG Almelo)

13 okt.: Jeanne Traas, Johanneskerk in Tweekelo

Adelaarsvleugels

Ik lag en voelde
een verlangen:
Ik wilde staan,
maar als je staat,
dan kun je vallen

Hij zei:
Ga maar staan,
als je valt,
dan vang ik je

Ik stond
en viel,
maar Hij ving me
en ik stond

Ik stond en voelde
een verlangen:
Ik wilde lopen,
maar als je loopt,
kun je veel harder vallen

Hij zei:
Ga maar lopen,
als je valt,
dan vang ik je

Ik liep
en struikelde,
maar Hij ving me
en ik liep

Ik liep en voelde
een verlangen:
Ik wilde vliegen

Maar als je vliegt
kun je te pletter vallen
En wat zullen
anderen wel niet denken
als je zomaar vliegt:
zomaar vrij
in je eigen ruimte
in je eigen zijn

*Iris Kraak
(19 mei afscheidsdienst
Kirsten Slettenaar)*

Programmacommissie

Zomerontmoetingen 2024

Deze zomer organiseert de programmacommissie twee zomerontmoetingen.

Lezing over de Beiaard

Op **woensdag 10 juli** verzorgt Dennis Vallenduuk een lezing over de beiaard, het typisch Nederlands-Vlaamse toreninstrument dat in bijna alle steden in Nederland en Vlaanderen te beluisteren is. Hij zal ingaan op de geschiedenis van het instrument, de werking ervan en zal veel luistervoorbeelden met typische beiaardmuziek laten horen. Ook 'de toren als enorme speeldoo's' komt aan de orde; de beiaard is een van de oudste vormen van 'automatische muziek'. Voor wie altijd al benieuwd was welke wereld er schuilging achter dat typisch Nederlandse stadsgeluid zal deze lezing bijzonder interessant zijn.



Spreker: Dennis Vallenduuk

Datum en tijd: woensdag 10 juli, 10.30-12.00

Locatie: Remonstrantse kerk Hengelo, Woltersweg 11

Lezing over 'Gabber Mozes', De zachtmoedige en de Eeuwige.

Op **woensdag 07 augustus** geeft Paul Janse een lezing over Mozes. Hoofthema is de vriendschap tussen deze zachtmoedige en de Eeuwige. Karakters spelen dan een grote rol. Je leert iemand meestal kennen door wat er voorvalt. Mozes krijgt een opdracht, wijst die af, maar onder toenemende druk gaat hij uiteindelijk met de Eeuwige in zee. Het adoptiekind van een immigrantengezin wordt bezielde leider van een menigte mensen. Vuur en water spelen in zijn leven een belangrijke rol. Het vuur van deze vriendschap betekent 'thuiskomen'. Vooral dat laatste is het ontroerend slot van een geest die teruggaat naar de oorsprong.

Paul is inmiddels bij ons bekend als een zeer inspirerende verteller van Bijbelverhalen.

Spreker: Paul Janse

Datum en tijd: woensdag 07 augustus, 10.30-12.00

Locatie: Remonstrantse kerk Hengelo, Woltersweg 11

De Bornse Vermaning 200 jaar

Het was zondag de 2e juni 2024 een bijzondere middag. De Bornse Vermaning* bestond 200 jaar en dat werd feestelijk gevierd met als thema 'De lofzang blijft klinken'. Dit thema werd in liederen van toen en nu mooi vormgegeven. Zo was er lied 118 (laat ieder's Heren goedheid loven) in de vertaling van 1773. Daarna een lied uit de 16e eeuw (Aanbidt en dankt uw vader). Er werd afgesloten met een eigentijds lied;

We your people (sing your praises as together we are sent to reveal your new creation in the shadows of lament).

Klaas van Twillert en Cor Langen werden welkom geheten door de Stichting Bornse Vermaning en de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente Twente. De 'woorden aan het begin' werden uitgesproken door de hr. Bouke Wouda. De kerkdienst werd geleid door de voorganger Jolanda Valk. Het boekje 'Een monument van Doperse eenvoud' en de CD 'Het Bornse Hauptorgel' (140 jaar oud), bespeeld door de organist Henk Oosterveen, werden uitgereikt, onder meer aan de burgemeester van Borne. Het muzikale hoogtepunt was wat mij betreft het optreden van het Trombonekwartet het 'Engelenkoor' onder leiding van de Hengelose trombonist Theo ter Beek.

*De vermaning is een begrip dat een doopsgezind kerkgebouw aanduidt. De vermaning heeft ook de betekenis van 'waarschuwing'. Het woord geeft het diepgeworteld wantrouwen aan van de Doopsgezinden ten opzichte van de Nederduits Gereformeerde Kerk. Tenslotte is er in Borne nog een betekenis bekend: 'onderwijzen en met elkaar leren'. De stichting 'De Bornse vermaning' is de eigenaar van de monumentale kerk. Wilt u meer weten kom dan naar de expositie in de kerk: 05 t/m 28 juni dinsdag t/m vrijdag, van 11.30 - 16.30 uur; in het weekend van 13.00 - 16.30 uur.

De kerk staat aan de Ennekerdijk 31 Borne.

Cor Langen



Hoe zit het met de samenwerkingsplannen?

Er wordt voortgang geboekt.

Op 17 mei was er een overleg met drie mensen van de DGT (Do), twee van de VVG Almelo (de Bleekkerk) en drie van ons. Het eerst agenda punt was een beschrijving van de situatie van de drie geloofsgemeenschappen. In Almelo en Hengelo is de situatie zorgwekkend. Bij de DGT zijn er wel zorgen, maar niet zo urgent.

Er is al samenwerking rond de kerkdiensten. De DGT en de VVG werken daarnaast samen bij de Bleeklezingen. Het programma van de Bleeklezingen ligt op het snijvlak van filosofie, theologie, kunst en cultuur. Het trekt relatief veel bezoekers, ook van buitenaf, maar het levert geen nieuwe kerkleden op. Onderzocht wordt of wij mee kunnen doen. Het streven is om in november 2024 een intentieverklaring op te stellen met een aantal concrete afspraken. Het gaat dus niet om een fusie.

Het overleg wordt voortgezet. Wij stellen een gezamenlijk preekrooster op. Er zijn nog veel zorgen en onzekerheden maar er is ook een wenkend perspectief.

Cor Langen, namens de KR

Vakantie-tip

Expositie van de werken van **Kees Stoop**.

In het Rijksmuseum Twente,
Lasondersingel 129-131, Enschede
17 mei tot en met 1 september 2024.



Collecte juli, augustus, september.

Vluchtelingenwerk.

Meer dan ooit is er aandacht, en dus geld, nodig voor dit werk. Er is veel aan de hand op dit gebied en de onzekerheid is groot. Stel je eens voor dat jezelf vluchteling zou zijn, niets is vertrouwd, een vreemde taal, andere gewoontes, geen eigen plek om te wonen.

Niemand vlucht voor zijn plezier. Het is een uitgesproken diaconale taak hier aandacht aan te geven dus is dit het collectiedoel van onze gemeente voor de komende maanden.

U kunt uw bijdrage overmaken naar de diaconie die alles verzamelt en afdraagt.

Rekeningnr. Diaconie: NL50 INGB 0003 6979 24 t.n.v. Vluchtelingenwerk.

De Diaconie.

Een vertrek met hindernissen, maar: "Welkom in mijn land".

Die had begeleider Henriët even niet aan zien komen toen ze Neela vroeg om na te denken over haar toekomst: binnen een week liet die weten terug te willen naar Kinshasa, Congo. De politie is er wetteloos, het is er extreem gewelddadig, Neela had er zware trauma's opgelopen en toch wilde ze terug. Henriët ging samen met INLIA-collega Karen mee om de terugkeer te begeleiden. Verhaal van een vertrek met hindernissen.

Henriët is juridisch perspectief-medewerker bij het INLIA Gasthuis Groningen. Toen Neela daar binnenkwam, sprak ze nauwelijks. Behandeling door transcultureel psychiatrisch centrum De Evenaar en medicatie hielpen haar met de trauma's om te gaan. Langzaam maar zeker kwam Neela tot rust.

"Ze had deze tijd nodig", weet Henriët, "Vanaf de straat was het zeker niet gelukt om terug te keren." Met hulp van De Evenaar en INLIA slaagde Neela er wel in. De procedure voor verblijf op medische gronden liep nog, toen Henriët haar vorig jaar vroeg: "Stel dat de beschikking negatief is, wat dan?"

Onvermoede kracht

Neela dacht erover na, belde met haar schoonzus in Kinshasa en die zei 'Je bent welkom'. Daardoor kon ze kiezen voor terugkeer. Er kwam een onvermoede kracht naar boven toen Neela het heft eindelijk weer in eigen handen kon nemen, vertelt Henriët. Hier mocht en kon ze niks, dat verlamde. Maar toen ze perspectief zag, had ze snel een plan voor daar: een naaiatelier.

Klein detail: hoe krijg je 'n naaimachine en alle materialen (stoffen!) in Congo? In de koffer? En alle andere dingen die je mee wil nemen als je (r)emigreert? Het maximum qua bagage is snel bereikt. Gelukkig kunnen Henriët & Karen ook grote koffers meenemen. Zij reizen met Neela mee om haar te begeleiden, vanwege haar medisch-psychische problematiek.

Henriët moest daar wel even over nadenken. Kinshasa is geen 'fun'-bestemming. Maar ze besloot te gaan. Er moet wel een collega mee, voor de veiligheid en voor de taal. Dat wordt de Frans sprekende Karen.

Er kan nog van alles misgaan

De vlucht wordt geboekt voor begin februari. Daarmee begint de stress. Zou het na jaren in Nederland, eindeloos wachtend op beschikkingen, echt lukken om zelf het heft weer in handen te krijgen? Er kan nog van alles misgaan. Bemachtigen ze alle benodigde reispapieren, komen ze door de douane? En hoe komt Neela aan geld voor medicijnen en behandelingen daar? Ze kan niet zonder. Het wordt geregeld: Vluchtelingenwerk en de IOM dragen bij.

15 januari reizen ze gedrieën af naar Brussel om het laissez-passer voor Neela en de visa voor Henriët en Karen te regelen. Ze vertrekken in alle vroegte, maar het sneeuwt en ze zijn maar net op tijd. Het papierwerk zal nog een heel gedoe blijken. Een visum krijg je alleen op uitnodiging. INLIA heeft banden met het Belgische Caritas, dat werkzaam is in Congo. De uitnodiging is dus rap geregeld.

Maar: die moet gelegaliseerd worden door het Congolese ministerie van Buitenlandse Zaken. Het laat op zich wachten. Met nog 13 dagen te gaan reist Karen opnieuw naar de ambassade. Pal voor sluitingstijd krijgt ze de legalisatie in handen. Nu kunnen de visa geregeld. Daarvoor staan officieel meer werkdagen dan er nog resteren.

Stress en emotie

Het wordt stressen. Een dag voor vertrek zijn de documenten nog niet op orde. Op de dag zelf rijdt Karen 's nachts al naar Brussel om de visa te bemachtigen. Henriët helpt Neela pakken. Het afscheid is emotioneel. Buiten het Gasthuis vormen medewerkers en gasten een erehaag om Neela uit te zwaaien.

Bepakt en bezakt arriveren ze op Schiphol. Ruim op tijd maar zonder paspoorten en visa. Met nog een half uur te gaan is het nagelbijten. Maar dan arriveert Karen. Het IOM leidt hen moeiteloos langs alle rijen en de marechaussee brengt hen naar de gate. Bij de tussenlanding op Nairobi verzucht Neela: "Terug in Afrika. Fijn." En als ze landen in Kinshasa roept ze: "Yes, welkom in mijn land."

Vuurdoop

Kinshasa is een schok voor Henriët en Karen. Zoveel mensen, zoveel lawaai. De 1ste keer in Afrika en dan gelijk Congo, het is een vuurdoop. Neela gaat met haar familie mee, de begeleidsters naar een hotel in de ambassadewijk. Zelfs daar is het onveilig, worden ze gewaarschuwd. Alleen over straat gaan is onverantwoord. Met taxi's komen ze toch nog ergens. Ze bezoeken de plaatselijke Caritas-afdeling. Ook belangrijk om eventuele volgende terugkeerders te kunnen helpen. Want terugkeer is kansloos zonder veilige plek.

Neela gaat ondertussen naar de kerk. Heel dapper, vinden Henriët en Karen. Vooral warm, vindt Neela, "Wat is het hier ongelofelijk warm!" Bij de schoonzus ontmoeten ze een feestelijk gezelschap voor Neela's terugkeer. De mannen in pak, de vrouwen in de fraaiste jurken. Neela heeft cadeautjes meegebracht. "Essentieel", zegt Henriët, "Je moet met opgeheven hoofd terug kunnen, niet als een mislukkeling."

De sleutel tot succes

Er zijn politici die vinden dat de overheid mensen zoals Neela niet zou moeten opvangen. 'En dan', hoor je Karen zo ongeveer denken, 'gaan ze dan in lucht op? Poef, weg?' Karen heeft niet zoveel op met makkelijke kreten die niets oplossen. Andere politici zijn ervoor om de duur van opvang zoals die in het Gasthuis te beperken. Gaat evenmin werken, weet Henriët: "Druk zetten werkt gewoon niet, zeker niet in deze gevallen."

Karen: "Het is belangrijk dat mensen snappen wat de sleutel tot het 'succes' is, en dat is om te beginnen tijd nemen. Tijd voor medische, maatschappelijke, juridische en woonbegeleiding. Dat werkt. Klinkt misschien niet sexy, maar het is de realiteit."

Met hartelijke groet,

Helmer Roelofs

INLIA

Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting

9712 HZ GRONINGEN



Vertrek Neela naar Kinshasa, Congo

Afscheid Kirsten Slettenaar Pinksteren 19 mei 2024





Diensten 10.30 uur

Datum	Predikant, Liturg Organist, Collecte	Koster, Bloemen, Koffie
Juli 2024		
07 juli	Madelif Brok (i.o.) Amersfoort Iris Kraak Dennis Vallenduuk VluchtelingenWerk Nederland	Casper Suir Liesbeth Fockema Andrea Anneke Huising / Juke Touw
14 juli	Ontmoetingsdienst Iris Kraak en Toos Werner Paul Kuiper VluchtelingenWerk Nederland	Roos Boonstra Greetje Knol Jen van Gijsse
21 juli RemDo	Dora Lunenberg-Moret, Rotterdam Dennis Vallenduuk Diaconaal Asielfonds	Gerrit Knol Greetje Knol Lieke van Hasselt / Trijnie Lotgerink
28 juli	Ontmoetingsdienst Jacques van Houte en Marga Jolij Paul Kuiper VluchtelingenWerk Nederland	Jan van Gijsse Greetje Knol Jen van Gijsse
Augustus 2024		
04 aug.	Online Dienst 'op scherm' Paul Kuiper VluchtelingenWerk Nederland	Greetje Knol Greetje Knol Ina Kuiper / Ery Nijhuis
11 aug.	Ontmoetingsdienst Nel Korstanje en Toos Werner Paul Kuiper VluchtelingenWerk Nederland	Casper Suir Greetje Knol Anneke Huising
18 aug. DoRem	Jolanda Valk Paul Kuiper Diaconaal Asielfonds	Jan van Gijsse DO Greet van Gelderen
25 aug.	Ontmoetingsdienst Iris Kraak en Marga Jolij Paul Kuiper VluchtelingenWerk Nederland	Gerrit Knol Greetje Knol Willemien Huizinga

Bloemen uit de dienst

Wilt u iemand voordragen voor de bloemen uit de dienst?

Dit kunt u doorgeven aan Greetje Knol
tel.: 06-834 271 69

e-mail: knolflorijn@kpnmail.nl



Adressen

Predikant: vacant

Contactpersonen :

Klaas van Twillert, tel. 06 197 506 60
Simone van Donselaar, tel. 053 432 07 36
of 06 228 352 51
werkdagen tussen 09.00 uur en 20.00 uur.

Voorzitter:

Agaath Muijsken (a.i.)
e-mail: agaath.muijsken@icloud.com

Secretaris:

Ada Douwes Dekker
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl

Penningmeester:

Jen van Gijsse-Boxem
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel.: 0548-61 05 61;
e-mail: rgt.penningmeester@kpnmail.nl
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Digitaal collecteren is mogelijk via de **app Givt**
op de Mobile telefoon of Tablet

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en andere persoonlijke gegevens:
Anke Kampinga
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053-428 31 19; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

Diaconie:

Heddy Hummelen
Tel.: 053 478 72 69; e-mail: rgt.diaconie@kpnmail.nl
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:
t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo, tel: 074-291 82 49

Verhuur: Roos Boonstra, tel: 06 116 442 58

Coördinatie Kosterij:

Jan van Gijsse
Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijsseboxem@hetnet.nl

Redactie:

Anke Kampinga en Johanna de Jong
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk: 14 augustus 2024



Foto voorpagina Richard Bremer
Foto achterpagina Roos Boonstra

Remonstranten
Gemeente Twente