



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

Jaargang 16, nr. 8
September 2024

Klaar? Af!

Terwijl ik dit schrijf zijn de Olympische Spelen in Parijs in volle gang en daar verschijnen deelnemers uit vele landen aan de start. Sommigen overtuigd van hun kans, anderen vol goede moed.

Wie weet hoeveel inspanning het de deelnemers heeft gekost om alleen al aan de start te mogen verschijnen!

En dan is het al een eer om deelnemer te zijn. Maar dat is dan ook de Olympische gedachte: meedoen doe je niet om te winnen, want het meedoen is zelf al doel. Of ieder er zo over denkt waag ik toch te betwijfelen.

Een ding is zeker: je verschijnt wel aan de start maar het resultaat is onbekend.

En nu is het thema van de startzondag op 29 september 'Droomstart'.

Droom je van de start of droom je van het resultaat?

Ben je teleurgesteld als het resultaat anders is dan waarvan je droomde bij de start?

Dromen wij als gemeente over de start of dromen wij over een resultaat? Is resultaat belangrijk in een kerkelijke gemeente? Ja natuurlijk wel als we het over kerkbalans hebben, want dat maakt het financieel mogelijk om er weer even tegen te kunnen. Maar hebben we echt een droom bij onze startzondag? Hebben we een droomstart?

Of moeten we helemaal niet in termen van resultaat denken? Kunnen we misschien in onze kerkelijke gemeenschap onze dromen nog dromen?

Hebben we elkaar nog nodig of kunnen we zonder elkaar niet voortbestaan?

Hoe dan ook – we maken een nieuwe start en de toekomst blijft onzeker.

Was het ooit anders?

Paul Kuiper



wokandapix, pixabay

Agenda

Bleeklezing 'De koe die naar de hemel vloog'

Datum: **zaterdag 7 september zie pag.4**

Tijd: 16.30 uur (deur open om 16.00 uur)

Plaats: Stadskerk De Bleek, Hofstraat 1 7607 AB Almelo

Lezing 'Geweldloos communiceren'

Datum: **maandag 16 september, zie pag. 5**

Tijd: 19.30 uur

Plaats: het Kulturhus, Marktstraat 23, 7622 CP Borne

Workshop 'Ei-tempera'

Datum: **dinsdag 17 september, zie pag. 7**

Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur

Begeleiding: Iris Kraak

Plaats: Remonstrantse Kerk, Hengelo

Vredesweek Ghandi in Almelo

Datum: **zaterdag 21 september, zie pag. 5**

Tijd: 13.30 uur en 14.00 uur

Organisatie: Ambassade van Vrede Almelo

Plaats: de Schouw bij de Grote Kerk, Almelo

Oecumenische vredesviering

Datum: **zondag 22 september, zie pag. 5**

Tijd: 10.00 uur

Plaats: Stadskerk De Bleek, Hofstraat 1, Almelo

In gesprek met Bijbelverhalen

Datum: **start donderdag 26 september, zie pag. 4**

Tijd: 13.45 uur - 15.15 uur

Begeleiding: Jolanda Valk

Plaats: Remonstrantse Kerk, Hengelo

Passant

Datum: **woensdag 11 september**
sluiting inleveren kopij

Datum: **woensdag 25 september**
verspreiding Passant

Tijd: 11.00 - 11.30 uur

Kerkenraadspraak

Op 1 juli kwamen we welgemoed bij elkaar in Wapserveen bij Klaas van Twillert, die ons na een korte vergadering en een heerlijke lunch door het weidse landschap loodste. We genoten van de tocht en vatten de dreigende luchten alteminst op als een voorbode van slecht weer of slecht nieuws. Agaath zag weer lichtpuntjes en we gingen welgemoed de vakantie tegemoet.



Bijscript van Klaas van Twillert bij de foto: Agaath instrueert Jen 'het loslaten van Sociale media'. Terwijl Roos de foto neemt, verkent Ada ter linkerzijde de -seculiere omgeving en is Klaas zich met zijn kledij al aan het oriënteren op nieuwe samenwerking. Cor heeft even afstand genomen.

Op 4 augustus hadden we een videodienst. We keken naar een dienst van Tjaard Barnard, opgenomen in Coronatijd in Rotterdam. De dienst was goed bezocht, het nagesprek onder leiding van Cor Langen, levendig.

En alhoewel de omstandigheden in de kerkzaal verre van ideaal zijn voor een optimale weergave van beeld en geluid, kiest men er toch voor deze diensten in de Kerkzaal te houden in plaats van in de Tuinzaal, die beter verduisterd kan worden. We gaan hier dus mee door op de data dat Jen geen predikant heeft kunnen vinden.

Mocht u zo gegrepen zijn door een bepaalde dienst dat u die graag met de gemeente wilt delen, mail dit dan naar corlangen@hetnet.nl

Op 12 augustus vergaderden we weer.

De uitkomsten worden gedeeld van de gedane pogingen om samenwerking te realiseren, en elk van ons spreekt zich uit over een eventuele betrokkenheid in 2025. Een aantal van ons neemt, zoals gepland, op 1 januari afscheid als kerkenraadslid, een aantal wil nog wel, zij het in mindere mate betrokken zijn. Inmiddels is er een gesprek geweest met Peter Brusse, die ondermeer op pastoraal gebied wel een rol in onze gemeente wil spelen, daar Klaas van Twillert te kennen heeft gegeven het pastoraat te willen neerleggen.

Zo wordt het een vergadering waarin dromen, dreiging en realiteitszin elkaar afwisselen. De komende maanden zullen meer duidelijkheid brengen.

Roos Boonstra

Startzondag 29 september 2024

Op zondag 29 september 2024 hopen wij een gezamenlijke dienst te hebben met de Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen (VVG) uit Almelo en de Doopsgezinde Gemeente Twente (DGT). Deze gezamenlijke dienst in Hengelo zal worden geleid door Jolanda Valk, Ali Manenschijn en Klaas van Twillert.

Het thema van de dienst zal zijn: Start met een droom. De tekst is uit Genesis 28 waarbij Jakob een droom kreeg. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte en daarlangs zag hij Gods engelen omhooggaan en afdalen. In deze oecumenische dienst willen we met elkaar ook nadenken over de vraag wat onze droom is in de toekomst voor een vrijzinnige oecumenische gemeenschap in Twente.

Na afloop van de dienst is er voldoende gelegenheid om met elkaar verder te praten onder genot van koffie met een lekkernij.

Graag tot ziens op 29 september, mede namens Jolanda en Ali.

Klaas van Twillert

Zet u de **ALV** van **zaterdag 19 oktober 2024, 10.30 uur** vast in uw agenda?

Personalia

Getrouwd :

Wernand Verhoeckx-Nijenhuis, lid van onze Gemeente is op 22 juni 2024 gehuwd met: Jeroen (Johannes Cornelis) Nijenhuis-Verhoeckx.

Overleden :

Mevr. Betty van Driem-Prins, lid van onze Gemeente is op 6 juli 2024 in Delden overleden.



In Memoriam Betty van Driem

Op 6 juli 2024 is Betty thuis in Delden en in het bijzijn van haar kinderen overleden, zij is net geen 82 jaar geworden. In 1972 kwamen Gijs en Betty in Delden wonen en Betty was toen al Remonstrants.

Als we Betty in één zinsnede zouden willen typeren, dan is het 'actief, kritisch betrokken'. Betty was niet erg kerks, maar wel zeer betrokken bij de gemeente. Dat liet ze blijken door haar activiteiten in het verteluur eind jaren 1990, het contactwerk dat ze van 2014 - 2017 deed, maar vooral door de zorgvuldige aandacht voor leden van onze gemeente in haar nabijheid. In ledenvergaderingen, waarin de niet al te rooskleurige toekomst van onze gemeente ter sprake kwam, werd ze soms opstandig omdat ze de gemeente na aan 't hart had liggen.

Betty was zeer belezen en elke keer als ik op bezoek was had ze wel weer een goede tip voor een lezenswaardig boek. Ook op dat gebied was ze actief door jarenlang voor de bibliotheek Hengelo leesboeken in Delden rond te brengen. En altijd op de fiets!

Betty was een kritische geest en stak dat ook niet onder stoelen of banken. Maar als ze iemand daarmee tekort had gedaan, was ze ook de eerste om dat te erkennen en goed te maken. Ook was ze heel kritisch naar zichzelf. Muziek was voor haar belangrijk, maar ze had een haat-liefde verhouding met haar viool en ze vond haar spel vaak beneden de maat. Ze worstelde ook met haar verleden en haar jeugd in het Jappenkamp in het voormalig Nederlands-Indië.

Betty was een sterke vrouw en had tot het laatst toe de regie over haar leven. Ze was - naast lerares Biologie - ook echt een natuurmens. Onderstaand gedicht, dat is uitgesproken in de dienst over actief geloven na haar overlijden, past goed bij haar.

*Ik hou van bomen zonder blad. Kale takken
lijken wortels, lucht de transparante grond.
Het meeste water stroomt naar zee, in de boom
stroomt het richting hemel. Niet alles vloeit
naar het laagste punt. Soms is het andersom.*

*Liefde, lees ik, deelt wortels met geloven, ergens
in de oudste runen komen beide woorden samen,
lief, loof, verbond van klanken. In de basis is liefde
dan een kwestie van vertrouwen, weten zonder
bewijs. Het raadsel van de mogelijkheid.*

*Lief, loof. Ik fiets langs de bomen en denken aan
de beekjes die houtherig ruisen onder hun schors,
kronkelend tegen zwaartekracht in, hoeveel
wonderbaarlijks er om ons heen verborgen ligt,
aan het verbond tussen bast en borst.*

Marjolijn van Heemstra -
Stadsdichter Amsterdam

Boudewine Bonebakker, Onno Bordes



Adelaarsvleugels

Ik lag en voelde
een verlangen:
Ik wilde staan,
maar als je staat,
dan kun je vallen

Hij zei:
Ga maar staan,
als je valt,
dan vang ik je

Ik stond
en viel,
maar Hij ving me
en ik stond

Ik stond en voelde
een verlangen:
Ik wilde lopen,
maar als je loopt,
kun je veel harder vallen

Hij zei:
Ga maar lopen,
als je valt,
dan vang ik je

Ik liep
en struikelde,
maar Hij ving me
en ik liep

Ik liep en voelde
een verlangen:
Ik wilde vliegen

Maar als je vliegt
kun je te pletter vallen
En wat zullen
anderen wel niet denken
als je zomaar vliegt:
zomaar vrij
in je eigen ruimte
in je eigen zijn

Hij pakte me op
gooide me omhoog
ik riep
en viel
en viel
en viel

Zijn vleugels
onder mij



Opnieuw gooide Hij me
de ruimte in
en opnieuw
en opnieuw
en opnieuw

Tot ik vliegen kon
tot ik Vliegen kon

En God keek en zag
dat het goed was

Iris Kraak

(redactie: nu compleet!
in de vorige Passant
was het laatste deel
weggevalen).

Programmacommissie

Op woensdag **23 oktober, 15.00 uur** organiseert de Pc een bijeenkomst met de titel 'Poolse avonturen'.

Met nagesprek en aperitief.

Cor Langen bericht over zijn reizen naar Polen.

Aandacht wordt ook besteed aan de gedichten van Wislawa Szymborska.

Op woensdag **27 november, 15.00 uur** vertoont de Pc de film 'Fanfare' van Bert Haanstra.

We kennen de film, maar bekijken hem met nieuwe ogen.

Met nagesprek en aperitief.

In de volgende Passant (oktobernummer) volgt meer informatie.

Bärbel Dorbeck-Jung

In gesprek met Bijbelverhalen

Sinds enige jaren komt de Bijbelkring van de Doopsgezinde Gemeente Twente bijeen in de Remonstrantse kerk. Eens in de twee weken gaan we in gesprek over een Bijbelverhaal. We kijken naar de cultuur en tijd waarin de teksten zijn ontstaan en zoeken de verbinding met ons eigen leven en de wereld om ons heen.

In het afgelopen jaar hebben we gelijkenissen en wonderverhalen uit het evangelie naar Marcus besproken. Het gebeurde regelmatig, dat we tot verrassende ontdekkingen en nieuwe inzichten kwamen. In het komende seizoen gaan we onder andere op verkenningstocht in het boek Ruth.

De groep is ontstaan vanuit de Doopsgezinde Gemeente, maar er doen ook mensen mee uit andere richtingen. De diversiteit maakt de gesprekken extra boeiend.

Heeft u belangstelling om mee te doen of wilt u eerst eens kennismaken?

U bent welkom.

De eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen is op

**donderdagmiddag 26 september,
13.45 uur tot 15.15 uur.**

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Jolanda Valk,
jolandavalk7@gmail.com, 06 10687346.



Jason Gillman, Pixabay

Bleeklezingen



Algemeen:

VVG en

Doopsgezinde Gemeente Twente

Stadskerk De Bleek

Hofstraat 1, 7607 AB Almelo

De eerste zaterdag van de maand

om 16.30 uur, deur open om 16.00 uur

Entree voor VVG-leden en donateurs,

leden, vrienden en belangstellenden

Doopsgezinde Gemeente € 7,50,

niet-leden € 10,00

Inclusief koffie/thee, hapje en drankje



Doopsgezinde
Gemeente Twente

Lezingen

Datum: 7 september 2024, 16.30 uur
(deur open om 16.00 uur)

Spreker: Gottfrid van Eck

'De koe die naar de hemel vloog',

met Joodse muziek en verhalen.

Een vertelconcert met Joodse volksverhalen, sprookjes en parabellen uit de gelijknamige verhalenbundel van Gottfrid van Eck. Koeien die naar de hemel varen, dansende rabbi's en hoopvolle dieven. Het zijn klassieke vertellingen vol Joodse wijsheid, hoe dwaas soms ook. Ze gaan over verheven én alledaagse kwesties, over thema's die ons allemaal bezig houden: rijkdom en armoede, barmhartigheid en onrecht, vreugde en verdriet. Serieus en tegelijkertijd met Joodse gein stemmen deze vertellingen tot nadenken, geven ze een inkijkje in de zoekende en soms stuntelende mens.

Gottfrid van Eck verteller en klarinet,

Juul Beerda accordeon.

Duo 'Wilde Eend' heeft zich sinds 1998 gespecialiseerd in Oost-Europese muziek en Joodse verhalen.



Datum: 5 oktober 2024, 16.30 uur
(deur open om 16.00 uur)

Spreker: Chris Fictoor

Muziek en spiritualiteit

Muziek en spiritualiteit zijn nauw verbonden. Op deze middag volgen we deze verbinding aan de hand van visie, leven en werken van Chris Fictoor. Hoe zetten muziek en spiritualiteit elkaar in beweging? Wat betekent dat voor de levensweg van een componist?

Hoe werkt het proces waarin een spirituele tekst tot muziek wordt? Welke rol speelt mystiek in dat proces?

Chris Fictoor is componist, dirigent, muziekpedagoog en kerkmusicus en is als geassocieerd lid verbonden aan de kloosterorde van de karmelieten. Hij was onder meer conservatoriumdirecteur.



Collecte september

Vluchtelingenwerk.

Meer dan ooit is er aandacht, en dus geld, nodig voor dit werk. Er is veel aan de hand op dit gebied en de onzekerheid is groot. Stel je eens voor dat jezelf vluchteling zou zijn, niets is vertrouwd, een vreemde taal, andere gewoontes, geen eigen plek om te wonen.

Niemand vlucht voor zijn plezier. Het is een uitgesproken diaconale taak hier aandacht aan te geven dus is dit het collectiedoel van onze gemeente voor de komende maanden.

U kunt uw bijdrage overmaken naar de diaconie die alles verzamelt en afdraagt.
Rekeningnr. Diaconie: NL50 INGB 0003 6979 24
f.n.v. Vluchtelingenwerk.

De Diaconie.

Collecteopbrengsten

April, Mei en Juni 2024

	Contant	GIVT digitaal
Huiskamerproject 'Bij Bosshardt'	€ 640,55	€ 141,50
Diaconaal Asielfonds (DO-Rem):	€ 165,75	?

De GIVT bedragen zijn overgemaakt naar de diaconie die het doorstuurt naar de belanghebbenden.

Jen van Gijssel

Vredesweek Ghandi in Almelo

Op **21 september** organiseert de Ambassade van Vrede Almelo een manifestatie in het kader van de Vredesweek. Sieuwert Haverhoek roept als Ghandi om **13.30 uur** de mensen vanaf de zeepkist op de Koornmarkt op om mee te doen aan de activiteiten rondom het **thema 'Samen voor vrede, nu!' In de Schouw bij de Grote kerk, Almelo** verzorgt hij de Vredeslezing over het gedachtegoed van Ghandi.

Het programma met muziek en workshops begint om **14.00 uur**.

De Oecumenische vredesviering is op **zondagmorgen 22 september, 10.00 uur in de Stadskerk De Bleek, Hofstraat 1, 7607 AB Almelo**

Ook hier staat het thema 'Samen voor vrede, nu!' centraal. Het Gospelkoor van de Friedenskirche in Iserlohn, een partnerstad van Almelo, zal haar medewerking verlenen.

Jolanda Valk

(Overgenomen uit Draagvlak augustus 2024)



Interactieve lezing "Geweldloos communiceren"

De vredesweek wordt ieder jaar gehouden in de week van 21 september, dit is de Internationale Dag van de Vrede. In 2024 is dat van 14 t/m 22 september.

Naar aanleiding hiervan organiseert de Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen:

Lezing: **"Geweldloos communiceren"** op

Datum: **maandag 16 september** door

Spreker: **ds. Carla Borgers.**

Plaats: **het Kulturhus, Marktstraat 23 7622 CP te Borne.**

Tijd: **19.30 uur.**

Opgave vooraf is niet nodig.

U wordt hierbij van harte uitgenodigd.

Voor nadere informatie wordt t.z.t. verwezen naar de berichtgeving in de plaatselijke media en de website van Borne Boeit.

Dat kan ook bij Huib de Wit (secretaris a.i. RvK BHZ) via telefoonnummer 074-266 48 58.

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen

Tent of Nations

Vrijdagavond 16 aug. 2024 was in Nieuwsuur (TV NOS) een item over Tent of Nations. De Palestijnse boer en de Nederlandse vrijwilligers op zijn bedrijf werden geïnterviewd. Er is in onze gemeente en in de Doopsgezinde gemeente vaak gecollecteerd voor Tent of Nations.

Je kunt Nieuwsuur nog terugkijken of onderstaande link gebruiken (aanmelden is niet nodig) https://www.linkedin.com/posts/nieuwsuur_israaebi-nieuwsuur-ugcPost-723027-0808323956737-XOD5?utm_source=share&utm_medium=member_ios



Wij weigeren vijanden te zijn

Hartelijk dank

Aan de diaconie van de Remonstrantse Gemeente Twente.

Heel hartelijk dank voor de geweldige gift die we ook in dit laatste jaar voor onze stichting mochten ontvangen!

Als Stichting Hakuna Matata hebben wij 25 jaar lang allerlei projecten kunnen uitvoeren dankzij de jaarlijkse financiële steun van onze donateurs. Samen hebben we veel kunnen bereiken.

In ons jaarverslag 2022 hebben we dat via een terugblik laten zien.

Ons uitgangspunt om samen met de lokale bevolking hun problemen te bespreken en ook in overleg tot een plan van aanpak te komen, is erg succesvol gebleken.

Dat in zowel Burkina Faso als Tanzania onze oud-contactpersonen zelf zijn begonnen met een eigen organisatie is iets dat wij nooit hadden verwacht; ons werk wordt dus door de mensen daar voortgezet. Enkele foto's (rechter kolom), die we de afgelopen maanden ontvingen, wil ik hierbij doorsturen.

* De Landbouwschool, CPR-Bonam, is o.a. een nieuw project begonnen om vruchtbomen te planten. Dat is niet eenvoudig omdat er van oktober t/m mei een lange droge periode is. Men heeft tientallen plastic vaten aangeschaft die via 'drip-techniek' de jonge bomen van water voorzien in deze lange droge periode.

* Ook leerlingen van de 'École de la Vie' leren naast de gewone lessen het land bewerken.

Ik ontving een foto (2de foto) waar te zien is hoe met een brommer wordt geploegd! Hoe bedenk je het!

* Op de Technische school, Lycée Technique, wordt op allerlei gebied hard gewerkt. Er wordt van alles gemaakt en dat levert de school geld op terwijl de leerlingen het vak leren.

Namens deze drie scholen, die wij door uw donaties ook dit jaar een steuntje in de rug kunnen geven, heel hartelijk dank!

Het is heel belangrijk dat via deze scholen een jonge generatie een perspectief wordt geboden.

Zij leren vaardigheden om later zelf een toekomst op te kunnen bouwen. Dat is in de huidige uiterst moeilijke en gevaarlijke situatie in Burkina Faso t.g.v. de moslimterroristen, van groot belang.

Namens het bestuur nogmaals heel hartelijk dank en persoonlijk alle goeds toegewenst.

Met vriendelijke groeten,

Jan Vervoort

Stichting Hakuna Matata

K.V.K. Enschede 08093721

Minkstraat 316

7531 BD Enschede

REKENING NR: NL87 ABNA 058.79.52.466 T.N.V. STICHTING

HAKUNA MATATA, ENSCHEDE



Schoonheid van de ouderdom

"Rustig zitten,
gewoon luisteren naar de wereld ademhaling.
Ik voel me altijd gelukkig, weet je waarom?
Omdat ik van niemand iets verwacht.
Verwachtingen doen altijd pijn,..... het leven is kort.
Hou van je leven, wees gelukkig....., blijf glimlachen...
en onthoud:..... voor je spreekt, luister.
Voordat je schrijft,.... denk na.
Voordat je bidt,.... vergeef.
Voordat je pijn doet, heb begrip.
Voordat je haat,heb lief,.....
en voordat je sterft,.... Leef".

William Shakespeare.

Schilderen met ei-tempera op katoen papier

Al jaren schilder ik met ei-tempera op geprepareerde planken om ikonen af te beelden. Maar eitempera (een emulsie van eigeel en pigment) kan ook heel goed gebruikt worden voor schilderen op katoen papier. Bijvoorbeeld versierde letters kunnen heel mooi op deze manier worden weergegeven. Maar een eigen ontwerp is uiteraard ook mogelijk.

Op **dinsdag 17 september en dinsdag 1 oktober van 10 tot 12 uur**, geef ik een workshop voor mensen die met deze techniek aan de slag willen.

Benodigheden: dunne penselen, bijvoorbeeld nummer 1 en 2. (Een klein aantal heb ik in bruikleen) Voor de overige materialen en voorbeelden wordt gezorgd. Opgave (ivm de materialen) iriskraak@gmail.com

U bent van harte welkom.

Iris Kraak



De hele wereld zou samen aan tafel moeten zitten

De Doopsgezinde Kerk in Groningen organiseert maaltijden voor en door asielzoekers die INLIA opvangt in de stad. Vandaag vertoont chef-kok Meteb uit Jemen er zijn kunsten.

Het idee ontstond toen INLIA kerken opriep om asielzoekers die niet in Ter Apel terecht konden noodopvang te bieden. Voorganger Nick Everts: "Wij hadden geen leegstaand gebouw, maar wilden wel heel graag wat betekenen."

Meteb is kok van beroep en kookte in Jemen wel voor 200 man. Dat is te zien als hij even later met Henriëke boodschappen doet. Hij weet wat hij nodig heeft en dat is veel, heel veel. Een cultuurding: grote porties fungeren als blijk van welkom: 'schuif maar aan, er is genoeg'.

Tegen zessen komen de gasten binnen; mannen uit Syrië en Jemen, leden van de kerk, een Turks en een Eritrees gezin. De eerste keer dat de asielzoekers hier kwamen koken en eten was afgelopen december. De mensen wilden heel graag zelf koken en eigenlijk alles zelf doen.

Eenmaal bezig hielden ze nauwelijks meer op. Ze versierden ook de kerk, voor kerst. Nick: "Nog nooit zo mooi geweest!" Ze mogen in december weer komen: "Maar dan mag er geen spuitsneeuw meer op de ramen, want daar hebben de vrijwilligers twee dagen werk van gehad om het er weer af te krijgen." De afspraak staat.

Het eten is verrukkelijk en het is enorm gezellig. Nick: "Van mij mag dit iedere week en dat zeg ik niet alleen vanwege het vlees." Khalid uit Syrië: "De hele wereld zou samen aan tafel moeten zitten." De arabiste naast hem voegt toe: "En van elkaar houden."

Met hartelijke groet,
Helmer Roelofs
INLIA, Groningen





Diensten 10.30 uur

Datum	Predikant, Liturg Organist, Collecte	Koster, Bloemen, Koffie
September 2024		
01 sept.	Jan van Belle, Gersloot Toos Werner Paul Kuiper VluchtelingenWerk Nederland	Jan van Gijssel Ineke Vervoort Jen van Gijssel / Lieke van Hasselt
08 sept.	Videodienst vanuit Vrijburg, Amsterdam voorganger Rachel van Andel Paul Kuiper VluchtelingenWerk Nederland	Jan van Gijssel Greetje Knol Jen van Gijssel
15 sept. RemDo	Jan Berkvens, Amsterdam Paul Kuiper Diaconaal Asielfonds	Casper Suir Christine Bijenhof Willemien Huizinga / Cornelijne Bieringa
22 sept.	Sandra Zeeland-van Cassel, Houten Iris Kraak Dennis Vallenduuk VluchtelingenWerk Nederland	Gerrit Knol Liesbeth Fockema Andrea Juke Touw / Trijnie Logtenberg
29 sept. Startzondag, zie pag 2	Klaas van Twillert(Rem), Alie Maneschijn(VVG), Jolanda Valk(DO) Dennis Vallenduuk VluchtelingenWerk Nederland	Jan van Gijssel Johanna de Jong Anneke Huising / Lieke van Hasselt
Oktober 2024		
06 oktober	Videodienst Paul Kuiper	Roos Boonstra Els du Rieu Ina Kuiper / Ery Nijhuis
13 oktober	Dienst in de Johanneskerk, Tweekelo voorganger: Jeanne Traas	

Bloemen uit de dienst

Wit u iemand voordragen voor de bloemen uit de dienst?

Dit kunt u doorgeven aan Greetje Knol
tel.: 06-834 271 69

e-mail: knolflorijn@kpnmail.nl



Adressen

Predikant: vacant

Contactpersonen :

Klaas van Twillert, tel. 06 197 506 60
Simone van Donselaar, tel. 053 432 07 36
of 06 228 352 51
werkdagen tussen 09.00 uur en 20.00 uur.

Voorzitter:

Agaath Muijsken (a.i.)
e-mail: agaath.muijsken@icloud.com

Secretaris:

Ada Douwes Dekker
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl

Penningmeester:

Jen van Gijssel-Boxem
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel.: 0548-61 05 61;
e-mail: rgt.penningmeester@kpnmail.nl
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Digitaal collecteren is mogelijk via de **app Givt**
op de Mobile telefoon of Tablet

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en
andere persoonlijke gegevens:
Anke Kampinga
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053-428 31 19; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

Diaconie:

Heddy Hummelen
Tel.: 053 478 72 69; e-mail: rgt.diaconie@kpnmail.nl
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:
t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo, tel: 074-291 82 49
Verhuur: Roos Boonstra, tel: 06 116 442 58

Coördinatie Kosterij:

Jan van Gijssel
Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijsselboxem@hetnet.nl

Redactie:

Anke Kampinga en Johanna de Jong
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk: 11 september 2024



Foto voorpagina Richard Bremer
Foto achterpagina Roos Boonstra

Remonstranten
Gemeente Twente