



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

Jaargang 16, nr.10
November 2024

Gedachteniszondag

Het was bij ons gebruikelijk om de gedachteniszondag te houden op de zondag na 2 november ('Allerzielen'), maar dit jaar houden we deze dag op zondag 24 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Waarom? Omdat dat beter in het predikantenrooster past en er op 3 november geen predikant is.

'Doet dit tot mijn gedachtenis', zo sprak Jezus tot zijn discipelen op de avond voor zijn dood. Want als je dit doet – het avondmaal vieren – dan ben ik weer bij jullie.

Ik heb opgezocht wat 'gedenken' betekent en vond het volgende:

*'Gedenken' is een heel belangrijk Bijbels woord, in het Hebreuws: zachar. **Wie gedenkt wat er in het verleden is gebeurd, is wakker voor wat er in de toekomst kan gebeuren.***

We herinneren ons misschien nog wat er jaren geleden op Koninginnedag in Apeldoorn is gebeurd: die auto die dood en verderf zaaide en tegen de gedenknaald reed. Bij die gedenknaald kun je een herdenkingsmoment organiseren: dan denk je weer aan wat er is gebeurd.

Als wij onze gedachtenisdienst houden, klinken weer de namen van de dierbaren die ons zijn overleden en het is goed die namen te noemen. Door dat te doen spelen de overledenen nog of weer hun rol in veler levens.

Er was een meisje uit de klas van mijn kleindochter verongelukt. Tranen en wanhoop. "Hoe moet ik nu verder zonder haar? Hoe moet ik omgaan met haar familie?" Toen zei haar broer: "Gewoon over haar praten. Net zoals je bij opa en oma ook gewoon over Macië kunt praten."

Paul Kuiper

Agenda

Bleeklezing: Vernieuwend geloven en denken

Datum: **zaterdag 2 november (zie pag.3)**
Tijd: 16.30 uur (deur is open om 16.00 uur)
Spreker: Dirk van de Glind
Plaats: Stadskerk De Bleek, Hofstraat 1, 7607 AB, Almelo

Film: Fanfare

Datum: **woensdag 27 november (zie pag.3)**
Tijd: 15.00 uur
Leiding: Agaath Muijsken
met nagesprek en aperitief
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo

Passant

Datum: **woensdag 13 november**
sluiten inleveren kopij
Datum: **woensdag 27 november**
verspreiding Passant
Tijd: 11.00 - 11.30 uur



Kerkenraadspraak

Er is de afgelopen weken in diverse commissies hard gewerkt aan 'de doorstart'.

Inmiddels is er een beroepingscommissie gevormd, die zich nu bezighoudt met het maken van een profielschets voor een dominee en met het opstellen van de vacaturetekst.

De financiële consequenties voor de gemeente, van het nog twee jaar doorgaan, -hopelijk met predikant-zijn besproken met Ids Bakker en Onno Bordes.

Verder in het najaar zullen er groothuisbezoeken worden georganiseerd, waarin we in alle rust met elkaar in gesprek kunnen gaan over alle nieuwe ontwikkelingen.

Er is een overleg geweest met de Vrijzinnigen, waarin de huidige stand van zaken in de gemeenten aan de orde kwam en werd gekeken naar mogelijkheden voor verdere samenwerking.

En dan kijken we terug op een mooie en drukbezochte startdienst, met als thema Droomstart. Deze gezamenlijke dienst van Doopsgezinden, VVG Almelo en onze eigen gemeente werd voorgegaan door Jolanda Valk, Alie Maneschijn en Klaas van Twillert. Tweeënzestig mensen namen deel aan deze dienst en het geanimeerde nagesprek waarin we onze kerkelijke wens voor het komende jaar, met onze naaste buur bespraken. Daarna was er koffie in de Tuinzaal met eigengebakken heerlijkheden.

Ook de videodienst van 6 oktober was een succes. Dankzij de inzet van onze technici en een nieuw technisch snuffje was er op de kwaliteit van het geluid niets meer aan te merken. De dienst uit Den Haag met als voorganger ds. Antje van der Hoek, kwam volledig tot haar recht; Gemeente en organist voelden zich duidelijk betrokken - en het thema 'Inspiratie van mens tot mens' noodde uit tot - en mondde uit in - een diepgaand nagesprek.

Voor 3 november stond er een dienst uit Zwolle van Ds. Foeke Knoppers op stapel, maar helaas is het geluid daarvan niet optimaal. En dus is Cor Langen naarstig op zoek naar een andere dienst. Eén van de zoekcriteria daarbij is: de geschiktheid tot nagesprek.

Roos Boonstra

Personalia

Afgemeld

Mevr. E. Lambrechtsen-Nas, Almelo
belangstellende van onze gemeente

Even voorstellen

Mijn naam is Peter Brusse ,
*1957 in Enschede in een a-religieus middenstandsgezin.
Vader persfotograaf van NH-huize, moeder huisvrouw uit een vlaams rk-milieu.

Na de middelbare school ben ik in Hengelo naar de Sociale Academie gegaan. Het waren de hoogtijdagen van dit instituut. Toetsen, tentamens en dergelijke waren uit den boze. Desalniettemin erg veel geleerd. Om mijn leven een toch iets concretere inhoud te geven ben ik daarna Duitse taal- en letterkunde gaan studeren en heb vervolgens vijfendertig jaar met veel plezier in het onderwijs gewerkt. Met name in de bovenbouw havo/vwo.

Zo'n vijftien jaar geleden ben ik de HBO opleiding theologie/pastoraal werk gaan volgen. Waarschijnlijk omdat ik de twee culturen waarin ik ben opgevoed beter wilde begrijpen. De studie was erg interessant en ik voelde me hier erg op mijn plaats. Toen een tijdje actief geweest in de Evangelische Kirche in Ahaus, maar onder andere door het conservatisme en de starheid die ik daar ontmoette, ben ik uiteindelijk uitgetreden.

De remonstranten kende ik al langer en nu ik met pensioen ben heb ik de stap over de grens naar Hengelo toch maar gemaakt. Ruimte, licht en vrijheid waren mijn eerste gedachten bij het binnenkomen in de remonstrantse kerk. Erg plezierig. Ik kijk met enige spanning en met veel positief gevoel uit naar de werkzaamheden die ik ga verrichten.

Iets over mij privé: Ik leef al bijna vijftig jaar samen met Paul Silder, beeldend kunstenaar en hondenkeurmeester. We wonen met veel genoeg in Ahaus. Momenteel samen met vier honden (Eurasier).

Peter Brusse



Waarheid

Zeg de hele waarheid, maar niet onverhoeds —
Het succes komt langs een omweg
Te helder voor ons onzeker gemoed
Is de waarheid die overrompelt.
Zoals bliksem eenmaal redelijk
Uitgelegd niet beangstigend is voor een kind,
Zo mag de waarheid alleen geleidelijk
Overdonderen, of iedereen wordt verblind —

Emily Dickinson (1830-1886)

*Overgenomen van de kalender 2023
van Amnesty International*

Collectedoel okt. en nov. 2024

Voor de komende maanden is als collectedoel gekozen voor Stichting Hulphond Nederland. Al vele jaren leidt Hulphond Nederland honden op om mensen te helpen bij een fysieke of geestelijke zorgvraag. Dit bestrijkt een breed veld met veel mogelijkheden. Je kunt denken aan praktische hulp bij gehandicapten maar ook het signaleren van stress en gemoedstoestand van een persoon. Dit is met name behulpzaam voor mensen met PTSS klachten. Jammer genoeg wordt deze inzet niet altijd vergoed door de ziektekostenverzekering. Ook wordt b.v. therapie gegeven in centra waar mensen de gelegenheid krijgen te oefenen welk effect hun non-verbale communicatie en uitstraling heeft op honden en dus ook op andere mensen. Dus niet praten maar ervaren. Vooral voor jongeren en licht verstandelijk gehandicapten een waardevol instrument. Van harte aanbevolen dus.

Rekeningnummer van de Diaconie:
NL50 INGB 0003 6979 24, graag onder vermelding van Stichting Hulphond Nederland.
De diaconie.

Denkend over God en mij

Als ik God zeg dan bedoel ik niet
al de bomen met hun hoofd omhoog,
en de zon niet met zijn gouden oog.
en de hemel niet en het verschiet.

en niet binnen in het warm gevoel
als ik aan de grens des levens sta,
en het duister niet waarin ik ga.
God, ik weet het niet wat ik bedoel.

Ik bedoel, want eindeloos probeer
ik te zeggen wat ik zeggen wil,
ik bedoel een licht dat niet bestaat,

ik bedoel het goddelijk gelaat
dat onzichtbaar is, de stem zo stil
dat ik hem niet hoor als ik hem eer.

*Jan Willem Schulte Nordholt
liedboek pag. 708*

Film: Fanfare

Datum: woensdag 27 november, 15.00 uur
Onderwerp: Fanfare
Leiding: Agaath Muijsken
Met nagesprek en aperitief.

Deze bekende film van Bert Haanstra uit 1958, werd opgenomen in het dorp Giethoorn en behoort tot de mijlpalen uit de Nederlandse filmgeschiedenis. De film is niet alleen bijzonder vermakelijk door de humor, maar heeft ook een prachtig thema van samenwerking, iets wat ons als gemeente natuurlijk nauw aan het hart ligt, temeer daar onze activiteitencommissie de afspraak heeft gemaakt vanaf het najaar van 2025 samen te gaan werken met de Bleekgemeente en de Doopsgezinden.

Wij verheugen er op deze vrolijke middag met u door te brengen.

Agaath Muijsken

Bleeklezingen

Algemeen:

VVG en
Doopsgezinde Gemeente Twente
Stadskerk De Bleek
Hofstraat 1, 7607 AB Almelo
De eerste zaterdag van de maand
om 16.30 uur, deur open om 16.00 uur
Entree voor VVG-leden en donateurs,
leden, vrienden en belangstellenden
Doopsgezinde Gemeente € 7,50,
niet-leden € 10,00
Inclusief koffie/thee, hapje en drankje



Lezing

Datum: zaterdag 2 november 2024, 16.30 uur
(deur open om 16.00 uur)

Spreker: Dirk van de Glind
Vernieuwend geloven en denken

In het belang van mensheid en planeet moeten we onze menselijkheid ontwikkelen voorbij de grenzen van overtuiging, religie, volk en land. Geloven en denken zijn weliswaar verschillende benaderingen van de grote vragen van het leven, maar met beide staan we voor hetzelfde mysterie. En het ene kan niet zonder het andere. We maken immers - deel uit van hetzelfde universum: organisch en principieel zijn we met alles en iedereen verbonden. Het komt er nu dan ook op aan het denken in hokjes op te geven, muren van wantrouwen af te breken en bruggen te bouwen.



Diensten 10.30 uur

Datum	Predikant, Liturg Organist, Collecte	Koster, Bloemen, Koffie
Oktober 2024		
27 oktober	Johan Goud, Den Haag Marga Jolij Dennis Vallenduuk Stichting Hulphond Nederland	Gerrit Knol Boudewine Bonebakker Trijnie Lotgerink / Lieke van Hasselt
November 2024		
3 november	Videodienst Paul Kuiper Stichting Hulphond Nederland	Jan van Gijssel Greetje Knol Jen van Gijssel
10 november	Jaap Marinus, Ede Nel Korstanje Paul Kuiper Stichting Hulphond Nederland	Roos Boonstra Els du Rieu Willemien Huizinga/ Cornelijne Bierenga
17 november	Wytske Dijkstra, De Bilt RemDo Paul Kuiper Diaconaal Asielfonds	Greetje Knol Heddy Hummelen Anneke Huising / Ery Nijhuis
24 november	Wietske Tinga-Bosma, Groningen gedachtenisondag Toos Werner Paul Kuiper Stichting Hulphond Nederland	Casper Suir Christine Bijenhof/ Heddy Hummelen Ina Kuiper / Lieke van Hasselt
December 2024		
01 december	videodienst 1ste Advent Dennis Vallenduuk Stichting Hulphond Nederland	Jan van Gijssel Greetje Knol Jen van Gijssel
08 december	Jan van Belle, Gersloot 2de Advent Iris Kraak Paul Kuiper Stichting Hulphond Nederland	Gerrit Knol Roos Boonstra Trijnie Lotgerink

Bloemen uit de dienst

Wit u iemand voordragen voor de bloemen uit de dienst?

Dit kunt u doorgeven aan Greetje Knol
tel.: 06-834 271 69
e-mail: knolflorijn@kpnmail.nl



Adressen

Predikant: vacant

Contactpersonen :

Klaas van Twillert, tel. 06 197 506 60
Simone van Donselaar, tel. 053 432 07 36
of 06 228 352 51
werkdagen tussen 09.00 uur en 20.00 uur.

Voorzitter:

Agaath Muijsken (a.i.)
e-mail: agaath.muijsken@icloud.com

Secretaris:

Ada Douwes Dekker
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl

Penningmeester:

Jen van Gijssel-Boxem
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel.: 0548-61 05 61;
e-mail: rgt.penningmeester@kpnmail.nl
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Digitaal collecteren is mogelijk via de app Givt

op de Mobile telefoon of Tablet
of met behulp van deze QR-code



Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen,
adres- en andere persoonlijke gegevens:
Anke Kampinga
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053-428 31 19; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

Diaconie:

Heddy Hummelen
Tel.: 053 478 72 69; e-mail: rgt.diaconie@kpnmail.nl
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:
t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo, tel: 074-291 82 49

Verhuur: Roos Boonstra, tel: 06 116 442 58

Coördinatie Kosterij:

Jan van Gijssel
Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijsselboxem@hetnet.nl

Redactie:

Anke Kampinga en Johanna de Jong
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk: 13 november 2024



Foto voorpagina Richard Bremer
Foto achterpagina Roos Boonstra

Remonstranten
Gemeente Twente