



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

**Jaargang 17, nr.10
November 2025**

November

Het regent en het is november
Weer keert het najaar en belaagt
Het hart, dat droef, maar steeds gewender,
Zijn heimelijke pijnen draagt.

En in de kamer, waar gelaten
Het daagelijks leven wordt verricht,
schijnt uit de troosteloze straten
Een ongekleurd namiddaglicht.

De jaren gaan zoals zij gingen,
Er is allengs geen onderscheid
Meer tussen dove herinneringen
En wat geleefd wordt en verbeid.

Verloren zijn de prille wegen
Om te ontkomen aan den tijd;
Altijd november, altijd regen,
Altijd dit lege hart, altijd.

J.C. Bloem (1887-1966)
In: Media vita, 1931.



Wie J.C. Bloem leest, merkt het meteen: hij spaart niets of niemand. Zijn november is kaal, eerlijk en zonder opsmuk. De natuur valt stil, het leven vertraagt, en wat ooit bloeide, is voorbij. Bloem zegt wat wij vaak liever overslaan: dat tijd verstrijkt, dat dingen verdwijnen, dat leven ook verliezen betekent.

Toch ligt in de nuchterheid iets waardevols. Waar alles wegvalt, wordt zichtbaar wat blijft. De bomen doen het ons voor: ze laten los wat niet meer draagt. Zonder spijt, zonder verzet. Misschien is dat ook onze oefening deze maand – loslaten wat voorbij is, zonder het te ontkennen.

Rond Gedachteniszonondag staan we stil bij de mensen die we missen. Hun namen klinken soms met een brok in de keel, soms met een glimlach van herinnering. In dat moment van stilte raken Bloems woorden aan ons eigen leven.

De kaalheid die hij beschrijft, kennen wij van binnen. Maar juist daar, midden in het gemis, kan licht oplichten – in een naam, een herinnering, een teken van liefde dat blijft. Zo helpt november ons eerlijk te kijken, maar niet zonder hoop. De maand leert ons dat troost niet ligt in ontkennen, maar in dragen, gedenken, delen. En misschien is dat wel de stille kracht van november: dat zij ons leert om met open ogen te leven – bewust van wat voorbij is, dankbaar voor wat blijft, en met ruimte voor wat nog komen kan.

Peter Brusse

Algemene Ledenvergadering

Datum: **zaterdag 25 oktober**

Tijd: 10.30 - 12.30 uur

Plaats: Remonstrantse kerk, Hengelo

Verhinderd? Graag bericht naar rgt.kerkenraad@kpnmail.nl

3de Bleeklezing: Hedendaagse Palestijnse literatuur

Datum: **zaterdag 01 november 2025**

Tijd: 15.30 (deur open 15.00 uur)

Spreker: Marianne Dagevos

Plaats: De Bleek Hofstraat 1, Almelo

Entree: € 7,50 leden en vrienden
(contant!) € 10,00 anderen



Liturgiemiddag

Datum: **dinsdag 18 november 2025** (pag. 3)

Tijd: 14.00 - 16.00 uur

Spreker: Yvonne Hiemstra

Plaats: Remonstrantse Kerk, Hengelo

Opgave: uiterlijk 15 november, bij

Nel Korstanje: 06 143 712 09

mail: nelkorstanje@gmail.com

Passant

Datum: **woensdag 12 november 2025**
sluiting inleveren kopij

Datum: **woensdag 26 november 2025**
verspreiding Passant

Tijd: 11.00 - 11.30 uur

Kerkenraadspraak

De sluitingsdatum voor de kopij voor dit nummer viel voor de kerkenraadsvergadering van oktober. Vandaaruit is er dus geen nieuws te melden.

Maar we kijken met genoegen terug op een mooie Startzondag. De kerkzaal ademde een gezellige sfeer uit; zitjes rond tafels, rood-witte kleden, en een groot buffet in het midden. Die vulde zich al snel met meegebrachte etenswaren voor de Potlucklunch.

Na een mooie dienst, was er koffie, gevolgd door de lunch. Daarna was het de beurt aan singer-songwriter Bjeno Vlot, die ons deelgenoot maakte van zijn persoonlijke verhaal, gekoppeld aan de maatschappelijke actualiteit. We waren met zijn dertigen, een mooie start van het seizoen. Inmiddels heeft de cantorij haar eerste repetitie alweer achter de rug, zodat ze de **gedachtenisdienst (2 nov.)** muzikaal kan ondersteunen.

Roos Boonstra



ALV zaterdag 25 oktober

Tijdens het inhoudelijke deel van de ledenvergadering zullen we van gedachten wisselen over het thema kerk en samenleving. Remco van Mulligen leidt het onderwerp in. Hoe breng je je betrokkenheid tot uiting? Er zijn tal van onderwerpen die velen van ons bezig houden: klimaat, asiel en migratie, oorlog en vrede, armoede, vrouwen- en lhbt-rechten. Kunnen wij als Remonstrantse gemeenschap profetisch spreken? En hoe doe je dat gezamenlijk? Of geef je liever, omdat over veel van deze onderwerpen de opvattingen uiteenlopen, ieder de ruimte zich individueel te engageren? Hierover willen we graag een open gesprek voeren.

Remco van Mulligen

Kerkasiel dienst in Kampen

Remco en de liturgiecommissie gaan op **woensdag 26 november** een dienst verzorgen in de De Open Hof te Kampen, waar het gezin Batayan verblijft. De leden van dit gezin zijn zgn. uitgeprocedeerde asielzoekers en dreigen na langdurig verblijf in Nederland te worden uitgezet, ook de kinderen die in Nederland zijn geboren. Zolang zij een kerkdienst bijwonen kan uitzetting niet plaats vinden. De Open Hof in Kampen is daarom een continue doorlopende dienst gestart, 24 uur per dag 7 dagen in de week. In blokken van 4 uur vinden opeenvolgende diensten plaats. Als liturgiecommissie hebben we een blok van 4 uur gereserveerd op woensdag 26 november van 16.00 tot 20.00 uur. Remco neemt de coördinatie daarvan op zich.

De leden van de liturgiecommissie dragen hun steentje bij door verhalen, gedichten, liederen e.d. aan te dragen en te presenteren. Het begrip kerkdienst kan ruim worden opgevat.

Mocht er belangstelling zijn vanuit gemeenteleden om mee te doen, dan bent u van harte welkom. Als u mede invulling wilt geven aan deze dienst is dat mogelijk.

Graag opgeven aan Remco. Vervoer e.d. gaat op eigen gelegenheid.

Overigens is De Open Hof, Lelystraat 49 in Kampen altijd open en kunt u inlopen wanneer u wilt.

Namens de liturgiecommissie,
Jacques van Houte

Koffie drinken na de kerkdienst

Zoals het velen is opgevallen, hebben we het koffie schenken na de dienst aangepast.

De koffie mag u halen of zelf inschenken na de dienst bij de lange tafel in de Tuinkamer.

Na het nuttigen vragen wij u het kopje op het daarvoor bestemde dienblad te zetten.

Er hebben zich vier dames aangemeld die de koffieploeg komen versterken.

Heel fijn dames!

Zo kunnen we wekelijks koffie blijven schenken.

Anneke Huising en Willemien Huizinga-van Voorst



Personalia

Verhuizing:

De heer Dick Michon is verhuisd naar:

Verpleeghuis de Eschpoort

Kamer 4.92 (4de verdieping, kamer 92)

Boulevard 1945 505

7511 AD Enschede.

Liturgiemiddag

Datum: **dinsdag 18 november 2025**
Tijd: 14.00-16.00 uur
Spreekster: Yvonne Hiemstra
Onderwerp: Het Avondmaal; 'een omstreden maaltijd'
Plaats: Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11 Hengelo
Opgave: uiterlijk 15 november
bij
Nel Korstanje, 06 143 712 09
mail: nelkorstanje@gmail.com
of in de kerk, rondom de kerkdienst

Yvonne Hiemstra, remonstrants predikant en geestelijk verzorger, promoveerde op haar proefschrift Omstreden Maaltijd - Debatten over de kerkelijk-liturgische maaltijd in de Nederlandse vrijzinnigheid.

De Nederlandse vrijzinnige traditie kent een gecompliceerde relatie met de kerkelijk-liturgische maaltijd.

De remonstrantse hoogleraar Han Adriaanse omschreef vrijzinnigheid als 'denkend geloof'. De vrijzinnigheid kent een kritische, rationele pool die alle geloofsvoorstellingen wil onderzoeken. Maar vrijzinnig geloven kenmerkt zich ook door een bevindelijke pool, die meer gericht is op mysterie, het gevoel en de zoektocht naar hoe we uitdrukking kunnen geven aan ons geloof. De kritische en onderzoekende pool heeft de kerkelijke maaltijd binnen de vrijzinnige geloofstraditie vanaf de negentiende eeuw tot nu onder druk gezet. In sommige vrijzinnige (en ook remonstrantse) gemeenten is de maaltijd zelfs afgeschaft en tot op heden zijn er kerkgangers die zich 'avondmaalmijders' noemen.

De meer gevoelsmatige kant, die gericht is op hoe wij ons geloof ervaren, verlangt naar verbinding en gemeenschapszin. Door de geschiedenis heen zien we de pendule tussen deze twee polen heen en weer gaan. Wat waren de argumenten voor en tegen de liturgische maaltijdviering? En hoe werken deze argumenten door in het heden?

Wat ervaren we zelf bij de maaltijdviering?

U bent van harte welkom om te luisteren naar een inleiding en om daarna samen verder te praten over wat we zelf ervaren bij dit onderwerp.

In verband met de koffie en de thee, zouden we graag **uiterlijk 15 november** willen weten hoeveel mensen er komen. (zie bovenin dit artikel)

*De liturgiecommissie
Nel Korstanje*



Collecte November, December

Onze gemeente gaat de laatste drie maanden collecteren voor de **Stichting Noodopvang Dakloze Asielzoekers (SNDA)**.



Deze stichting is het levenswerk van zuster Josephine uit Borne. De hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers is sinds 2002 de grote opdracht van haar leven. In dat jaar richtte zuster Josephine met een aantal vrijwilligers uit Borne de SNDA op. In twee huizen ving zij met haar stichting gedurende 23 jaar honderden mensen op. In die tijd was er veel steun.

Echter met het wegvallen van de bed-bad-broodregeling vorig jaar is de stichting afhankelijk van giften.

Toch houdt zuster Josephine vertrouwen in de toekomst, want medemenselijkheid is haar opdracht en ideaal en loopt als een rode draad door haar leven.

Daarom willen wij iedereen attent maken op onze collecte voor de laatste maanden van het jaar.

In de blog op onze website heeft Remco van Mulligen iets over deze Stichting geschreven.

Zie: <https://twente.remonstranten.nl/blog/actueel/noodopvang-dakloze-asielzoekers-superbelangrijk-werk/>
Simone van Donselaar.

Vrouwenkring Hengelo 23

Onze Vrouwenkring Hengelo is ontstaan in dec. 2010. Deze groep bestond uit 13 dames uit Hengelo en de regio.

Zij kwamen elke vier weken bij elkaar in één van de huiskamers en bespraken een boek, artikel uit een tijdschrift (Adrem) of een overdenking van de zondag. Het was gezellig en goed om met elkaar te zijn, echter in de loop van de tijd werd de sfeer minder goed, elkaars standpunten werden niet meer begrepen, waren niet meer bespreekbaar en er zijn een aantal dames vertrokken uit onze gemeente.

In dec. 2021 hebben we de draad weer opgepakt en is de kring aangevuld met een paar dames. Helaas gooide toen Corona roet in het eten.

Sinds mei 2023 vormen wij, acht dames, de Vrouwenkring 23; wij komen elke zes weken bij elkaar in de tuinzaal van de kerk.

We bespreken dan samen de actuele AdRem met een thema. Hierbij komen vaak onze persoonlijke gedachten en emoties los, die we delen met elkaar, en zodoende leren we elkaar ook beter kennen.

Het zijn goede, gezellige, waardevolle bijeenkomsten.

Helaas zijn Gerrie, Tineke en Coosje ons ontvallen, Thea is verhuisd naar Almen/Lochem.

We zijn nu nog met z'n vieren en proberen door te gaan. Indien er dames zijn die met ons mee willen doen, zij zijn van harte welkom.

Namens de Vrouwenkring Hengelo 23

Jen van Gijssel

Het stokje geef ik door aan de "jongere" 40+ kring.



Adressen

Predikant: Remco van Mulligen i.o.

Contact:

Remco van Mulligen,
mail: domineevanmulligen@proton.me
tel: 06-274 586 80 ook via signal
Peter Brusse, tel. 00-49-160-967 730 23

Vertrouwenspersoon:

Corine Böhmers, tel: 06 114 248 51
e-mail: corine@artofinsight.nl

Voorzitter:

Agaath Muijsken
e-mail: agaath.muijsken@icloud.com

Secretariaat:

Ada Douwes Dekker
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl

Penningmeester:

Jen van Gijssel-Boxem
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel.: 0548-61 05 61;
e-mail: rgt.penningmeester@kpnmail.nl
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Digitaal collecteren is mogelijk via de **app Givt**

op de Mobile telefoon of Tablet
of met behulp van deze QR-code



Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen,
adres- en andere persoonlijke gegevens:
Anke Kampinga
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053-428 31 19; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

Diaconie:

Simone van Donselaar
Tel.: 053 432 07 36; e-mail: sdonsbuijs@outlook.com
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24;
t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo, tel: 074-291 82 49

Verhuur: Roos Boonstra, tel: 06 116 442 58

Coördinatie Kosterij:

Jan van Gijssel
Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijsselboxem@hetnet.nl

Redactie:

Anke Kampinga en Johanna de Jong
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk: 12 november 2025

**U kunt ons ook vinden op facebook
'Remonstranten in Twente'**

Diensten 10.30 uur

Datum	Predikant, Liturg Organist, Collecte	Koster, Bloemen, Koffie
Oktober 2025		
26 okt.	Johan Goud, Den Haag Marga Jolij Paul Kuiper Stichting Noodopvang Dakloze Asielzoekers. (SNDA)	Greetje Knol Boudewine Bonebakker Trijnie Lotgerink / Lieke van Hasselt
November 2025		
02 nov.	Remco van Mulligen	Roos Boonstra
Gedachtenis- zondag	Iris Kraak Paul Kuiper Stichting Noodopvang Dakloze Asielzoekers. (SNDA)	Liesbeth Fockema Andreae Jen van Gijssel / Ery Nijhuis
09 nov.	Peter Brusse Nel Korstanje Paul Kuiper Stichting Noodopvang Dakloze Asielzoekers. (SNDA)	Gerrit Knol Ineke Vervoort Willemien Huizinga /Cornelijne Bierenga
16 nov.	Silvio Roduner, Haarlem	Casper Suir
RemDo	Paul Kuiper St. Reragakura, Burundi	Heddy Hummelen Jen van Gijssel / Lieke van Hasselt
23 nov.	Alide Haarman, Hengelo Marga Jolij Paul Kuiper Stichting Noodopvang Dakloze Asielzoekers. (SNDA)	Greetje Knol Johanna de Jong Trijnie Lotgerink
30 nov.	Tina Geels, Bunnik	Roos Boonstra
1ste Advent	Toos Werner Paul Kuiper Stichting Noodopvang Dakloze Asielzoekers. (SNDA)	Christine Bijenhof Willemien Huizinga/ Cornelijne Bierenga
December 2025		
07 december	Peter Brusse	Jan van Gijssel
2de Advent	Iris Kraak Matthijs Kraan Stichting Noodopvang	Els du Rieu Jen van Gijssel

Bloemen uit de dienst

Wit u iemand voordragen voor de bloemen uit de dienst?

Dit kunt u doorgeven aan Greetje Knol

tel.: 06-834 271 69

e-mail: knolflorijn@kpnmail.nl

