



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

Jaargang 18, nr.01
Januari 2026

Sterren die licht geven

Op het moment dat deze Passant verschijnt zitten we in de kerstperiode en vlak voor het nieuwe jaar 2026. In deze dagen wordt de beste top 2000 uitgekozen, de beste politicus van het jaar, de beste sportploeg, sportman en sportvrouw van het jaar. Waarbij we gebruik maken van metaforen als sterren. Kerst kan een mooie periode zijn van vrij zijn en lekker eten en gezelligheid. Maar voor een aantal mensen is het ook een donkere periode. Mensen zijn weggevallen en er zijn grote zorgen over gezondheid, ziektes e.d. Als je kijkt naar onze gemeente dan zijn we niet alleen een jaartje ouder geworden en hebben we ook geliefde gemeenteleden moeten missen door overlijden, maar is de kerk toch overleefd, ondanks financiële zorgen en het steeds minder beschikbaar hebben van mensen om mee te helpen. Gelukkig zijn er een aantal sterren die om ons heen schijnen als het donker wordt. Mensen die meewerken om de kerk overleefd te houden, waarbij vele voorbeelden gebruikt kunnen worden, door mensen die in de kerkenraad zitten, een liturgiecommissie, bloemen regelen of koffie zetten of een kaartje sturen naar iemand, de beamer bedienen, Passant laten verschijnen etc. En zo zijn er nog meer voorbeelden van mensen die zich inspinnen om weer een jaar de kerk op de Grondellaan overleefd te houden, lichtpuntjes in deze wereld. Mensen die vaak onzichtbaar werk doen maar wel het remonstrantse gedachtegoed overleefd houden met waarden en normen en het belangrijk vinden om samen op te trekken naar het Licht om elkaar vast te houden en vrede met elkaar te houden. Oud en nieuw wordt bij ons in de buurt nu nog gevierd met veel vuurwerk. Ik moest nog even denken hoe vroeger bij onze ouders oudejaarsavond werd gevierd. Om half 12 s avonds soep en dan las mijn vader plechtig Psalm 90 uit de Bijbel waarna hij voor ging in gebed, waarna we elkaar een gezegend nieuw jaar toewensten. Ik kreeg een paar jaar terug dit onderstaand gebed van iemand en ik wens ons dit allen toe in 2026.

Gebed voor het nieuwe jaar

*Ik hoop in het nieuwe jaar op mensen
die bergen verzetten,
die door blijven gaan met hun kop in de wind.
Ik bid om mensen
die risico's nemen,
die vol blijven houden
met het geloof van een kind.
Ik bid om mensen
die dingen beginnen
waar niemand van weet wat de afloop zal zijn.
Ik bid om mensen
die met vallen en opstaan
niet willen weten van water in de wijn.
Ik hoop op mensen
die blijven vertrouwen,
die van tevoren niet vragen
voor hoeveel en waarom.
Ik bid om mensen
die door blijven douwen:
van doe het maar wel
en kijk maar niet om.
Ik bid om het beste
van vandaag en
van morgen.
Ik bid voor het mooiste
waar ik van hou
Ik zoek naar het maximum
wat er nog in zit,
in vandaag en in morgen
in mij en in jou.*

Klaas van Twillert

Agenda, zie pag.3



Kerkasiel Kampen

Negen vertegenwoordigers van onze gemeente hebben woensdag 26 november bijgedragen aan de doorlopende dienst van het Kerkasiel in Kampen.

Er waren teksten, liederen, gesprekken, bijgestaan door twee organisten uit Apeldoorn en Koedijk.

Voorafgaand aan onze bijdrage trad een band op die haar eigen interpretatie gaf aan de situatie zoals die in Kampen. Mooie muziek, mooie teksten.

En op de achtergrond van dit alles functioneert een leger van vrijwilligers die de huishoudelijke taken op zich nemen, dag en nacht.

Onderdeel van de viering was de agapemaaltijd. Een ontspannen intermezzo met vrolijke verhalen. 'Welke Bijbelse maaltijden kennen wij?' Dat was de vraag. Naast de vele genoemde was dat in ieder geval deze maaltijd in Kampen. Het was een mooie en zinvolle middag.

Kampen is niet eens zo ver weg....! En vier uur is zo voorbij!

Nel Korstanje



Babette's Feast

Zondag 28 december wordt de film Babette's Feast vertoond in de kerk.

Inloop vanaf 14:30 uur, begin 15:00 uur.

Na afloop gezellig samenzijn met een drankje.

Soms vertelt een film ons meer over genade dan een theologisch handboek. Babette's Feast, gebaseerd op het verhaal van Karen Blixen, is zo'n film. Het speelt zich af in een klein, afgelegen dorpje aan de Deense kust, waar twee zusters en hun sobere geloofsgemeenschap leven van eenvoud en zelfbeheersing. Er wordt weinig gesproken, nog minder genoten, en het leven is vooral plicht.

Tot op een dag Babette verschijnt—een vluchteling uit Frankrijk, stil, bescheiden, bijna onzichtbaar. Jarenlang kookt zij eenvoudig mee: brood, soep, pap. Tot zij onverwacht de loterij wint. En dan gebeurt het wonderlijke: met al het geld dat zij krijgt, organiseert ze één groot feest. Een maaltijd van schoonheid en overvloed, niet voor zichzelf, maar om de mensen om haar heen iets te laten ervaren wat ze niet meer kenden: vreugde, overvloed, warmte, genade.

De maaltijd wordt een moment van thuiskomen—niet alleen in smaak, maar in menselijkheid. Oude wonden helen, verharde harten verzachten, en iedereen proeft iets van een andere wereld.

Babette's Feast is een verhaal dat laat zien dat echte overvloed niet ligt in bezit, maar in schenken. Dat genade soms heel concreet wordt—op een bord, aan tafel, tussen mensen.

Een film als een zacht evangelie.

Denemarken, 1987, 99 minuten

Regie Gabriel Axel

Peter Brusse



Vierde Bleeklezing

Datum: **zaterdag 3 januari 2026**,
Tijd: 15.30 uur
(deur open om 15.00 uur)
Spreker: Rob Tijdeman
Onderwerp: **De kracht van religieus humanisme**
Plaats: Remonstrantse kerk,
Woltersweg 11, Hengelo
Entree: € 7,50, niet-leden € 10,00 (contant)

Vrijwel elk mens verlangt naar vrede en harmonie, een humane samenleving. Hoe houd je een liefdevolle levenshouding vol in een complexe samenleving met naast veel naastenliefde ook veel egoïsme en machtswellust? Daarvoor moet je diepe wortels hebben die aarden in verwondering over de schepping, dankbaarheid voor de mogelijkheden in het leven, acceptatie van beperkingen, allemaal kenmerken van een religieuze levenshouding. Zo kun je, ook bij tegenslagen en teleurstellingen, blijven werken aan humanistische doelen zoals duurzaamheid, compassie en solidariteit.

Rob Tijdeman is emeritus hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Daarnaast vervulde hij verschillende functies in het Apostolisch Genootschap, o.a. die van voorganger van een gemeenschap in Leiden.

Na de lezing en het nagesprek toosten we op een goed, inspirerend activiteitenjaar.

Hopelijk komt u ook naar Hengelo.

Bärbel Jung

Collectedoelen

24 en 25 dec. 2025: INLIA

Missie: INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich – uit naam van en/of samen met lokale gemeenschappen – in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in nood.

Januari - maart 2026: 'Zending over Grenzen'

'Zending over Grenzen' is een christelijke hulporganisatie, die kansarme mensen in Oost- Europa helpt te overleven en een beter bestaan op te bouwen. De hulp die zij bieden is praktisch en persoonlijk. De lokale medewerkers en vrijwilligers gaan bij de mensen langs om hulpgoederen te brengen en sociaal- emotionele steun te geven.

'Zending over Grenzen' deelt niet alleen voedsel, kleding en andere hulpgoederen uit, maar ze bieden gezinnen en jongvolwassenen onder meer vakopleidingen, trainingen, machines en andere hulpmiddelen aan om zelfredzaam te worden.

De Zending over Grenzen werkt in Albanië, Bosnië, Herzegovina, Moldavië, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne. U kunt ook een bedrag overmaken naar rekeningnr. NL56 INGB 0002 9625 56 ten name van 'Zending over Grenzen'. (heeft ANBI-status).
Simone van Donselaar

Oecumenische viering

Zondag 18 januari 2026 is er tijdens de 'week van gebed voor eenheid' weer een oecumenische viering met als thema: Eén van Geest.

Dit keer is de viering in de **Thaborkerk Gerrit Peuscherstraat 1-3 in Hengelo (Hasseler Es)**.

De viering wordt georganiseerd door de Doopsgezinde Gemeente, de Remonstrantse Gemeente, de Protestantse gemeente Hengelo en van De Goede Herder parochie der geloofsgemeenschappen H. Franciscus en de Thabor.

De week van gebed voor de eenheid van christenen is een jaarlijks terugkerende week waarin miljoenen Christenen over de hele wereld samen bidden. We tonen onze betrokkenheid bij de wereld om ons heen door te bidden voor wat er dichtbij en ver weg gebeurt.

Echte eenheid lukt ons niet op eigen kracht. Maar als we samen komen gebeurt er iets moois: we herkennen elkaar als zusters en broeders, allemaal verlangend naar vrede.

Voorgangers tijdens de viering zijn pastor James Keuben, ds. Sander Ris en Remco van Mulligen, voorganger bij de Doopsgezinde Gemeente en bij de Remonstrantse Gemeente.

Wij nodigen u allen van harte uit om samen met ons te komen vieren.

Zondag 18 januari 11.00 uur in de Thaborkerk Gerrit Peuscherstraat 1-3 in Hengelo (Hasseler Es)

Toos Werner, Nel Korstanje

Agenda

Film Babettes Feats (1987, 99 min.)

Datum: **zondag 28 december 2025** (pag. 2)

Tijd: 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
na afloop gezellig samenzijn met een drankje

Plaats: Remonstrantse Kerk, Hengelo

4de Bleeklezing: De kracht van religieus humanisme

Datum: **zaterdag 03 januari 2026** (pag.3)

Tijd: 15.30 (deur open 15.00 uur)

Spreker: Rob Tijdeman

Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo

Entree: € 7,50 leden en vrienden
(contant!) € 10,00 anderen

Oecumenische viering

Datum: **zondag 18 januari 2026** (pag.3)

Tijd: 11.00

Plaats: Thaborkerk
Gerrit Peuscherstraat 1-3, Hengelo (Hasseler Es)

Passant

Datum: **woensdag 14 januari 2026**
sluiting inleveren kopij

Datum: **woensdag 28 januari 2026**
verspreiding Passant

Tijd: 11.00 - 11.30 uur



Adressen

Predikant: Remco van Mulligen i.o.

Contact:

Remco van Mulligen,
 mail: domineevanmulligen@proton.me
 tel: 06-274 586 80 ook via signal
 Peter Brusse, tel. 00-49-160-967 730 23

Vertrouwenspersoon:

Corine Böhmers, tel: 06 114 248 51
 e-mail: corine@artofinsight.nl

Voorzitter:

Agaath Muijsken
 e-mail: agaath.muijsken@icloud.com

Secretariaat:

Ada Douwes Dekker
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl

Penningmeester:

Jen van Gijssel-Boxem
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel.: 0548-61 05 61;
 e-mail: rgt.penningmeester@kpnmail.nl
 Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
 f.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Digitaal collecteren is mogelijk via de app Givt

op de Mobile telefoon of Tablet
 of met behulp van deze QR-code

Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen,
 adres- en andere persoonlijke gegevens:
 Anke Kampinga
 Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
 Tel: 053-428 31 19; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

Diaconie:

Simone van Donselaar
 Tel.: 053 432 07 36; e-mail: sdonsbuijs@outlook.com
 Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24;
 f.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo, tel: 074-291 82 49

Verhuur: Roos Boonstra, tel: 06 116 442 58

Coördinatie Kosterij:

Jan van Gijssel
 Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijsselboxem@hetnet.nl

Redactie:

Anke Kampinga en Johanna de Jong
 Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
 Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk: 14 januari 2026

U kunt ons ook vinden op facebook

'Remonstranten in Twente'



Diensten 10.30 uur

| Datum | Predikant, Liturg Organist, Collecte | Koster, Bloemen, Koffie |
|----------------------|--|--|
| December 2025 | | |
| 21 december | Liturgiecommissie | Roos Boonstra |
| 4de Advent | Iris Kraak en Jacques van Houte | Greetje Knol |
| Kerstlunch | Dennis Vallenduuk Stichting Noodopvang Dakloze Asielzoekers.(SNDA) | Willemien Huizinga/ Ery Nijhuis |
| 24 december | Remco van Mulligen | Greetje Knol |
| Kerstavond | Toos Werner | Roos Boonstra |
| 19.30 uur | Paul Kuiper INLIA | |
| 25 december | Peter Brusse | Jan van Gijssel |
| Kerst | Nel Korstanje Paul Kuiper INLIA | Roos Boonstra Willemien Huizinga/ Cornelijne Bierenga |
| 28 december | Film Babette's Feast (zie pag.2) | Jan van Gijssel Heddy Hummelen Jen van Gijssel / Lieke van Hasselt |
| 15.00 uur | | |
| Januari 2026 | | |
| 04 januari | Remco van Mulligen Iris Kraak Paul Kuiper Zending over Grenzen | Gerrit Knol Liesbeth Fockema Andrea Trijnie Lotgerink/ Ery Nijhuis |
| 11 januari | Wietske Tinga-Bosma, Groningen Marga Jolij Paul Kuiper Zending over Grenzen | Roos Boonstra Boudewine Bonebakker Willemien Huizinga/ Cornelijne Bierenga |
| 18 januari | Thaborkerk, Hengelo (pag. 3) | |
| 11.00 uur | Gerrit Peuscherstraat 1-3 (Hasseler Es) | |
| 25 januari | Nicoline Swen-Fischer, Lochem Toos Werner Paul Kuiper Zending over Grenzen | Greetje Knol Els du Rieu Roos Boonstra / Ada Douwes Dekker |
| Februari 2025 | | |
| 01 februari | Peter Brusse | Jan van Gijssel |

Bloemen uit de dienst

Wit u iemand voordragen voor de bloemen uit de dienst?

Dit kunt u doorgeven aan Greetje Knol
 tel.: 06-834 271 69

e-mail: knolflorijn@kpnmail.nl

