



Passant

Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente

Jaargang 18, nr.3
Maart 2026

Strijd, alleen verlies

Onlangs was ik aan het bladeren in een dichtbundel van de dichter A.C. Staring (1767 - 1840) - *Sikkels blinken, sikkels klinken* - toen ik het gedichtje *Het hondengevecht* tegenkwam. Warme herinneringen kwamen naar boven, omdat dit gedicht bij ons in de familie bij veel gelegenheden werd voorgedragen en wij het als kinderen griezelig en fascinerend vonden. Het was een tekst die je onthield, misschien juist door zijn eenvoud en het mooie rijm.

*Bereisde Roel zag op zijn tochten
Geweldig veel! Twee Bullebijters vochten,
Voor 't wijnhuis, in een kleine Poolsche stad,
Terwijl hij juist aan 't venster zat:
'Zulk vechten, Menschen! - Zij verslonden
Malkander letterlijk! Met ied'ren hap, ging oor
Of poot er áf - en glad als vet er dóór!
Ons scheiden kwam te laat! wij vonden
Het restjen: - op mijn eer,
De staarten, en niets meer.'*

Toen ik het opnieuw las, viel me op hoe groot de afstand is tussen de toeschouwer en het geweld. Roel ziet alles, maar staat er niet in. Hij vertelt het gebeuren achteraf, als een verhaal. Pas aan het einde dringt door wat er werkelijk is gebeurd: totale vernietiging, zonder winnaar. We kijken vandaag vaak op dezelfde manier naar strijd. Vanachter een raam, via schermen. Oorlogen en conflicten bereiken ons in korte fragmenten, vergezeld van stevige woorden en stellige meningen. Het gaat over winnen of verliezen, over wie gelijk heeft. Wat zelden zichtbaar wordt, is wat het kost. Het blijft aan de andere kant van het glas. Staring laat zien wat er overblijft wanneer het gevecht voorbij is en de afstand even wegvalt. Geen helden, geen gelijk, geen overwinning. Alleen verlies. Strijd belooft duidelijkheid, maar laat ons uiteindelijk achter met minder dan waarmee we begonnen.

Peter Brusse

'Wie zijn die Remonstranten?'

Datum: **zondagmiddag 01 maart** (zie Passant februari)

Begeleider: Remco van Mulligen

Tijd: 14:00 - 15:30 uur

Plaats: Remonstrantse Kerk, Hengelo

Opgave: graag aanmelden bij Remco van Mulligen

Remco van Mulligen

(mail: domineevanmulligen@proton.me)

tel: 06 274 586 80; Signal: gebruikersnaam:

Remco.888

6de Bleeklezing: Jan Mankes, een mystiek kunstenaar?

Datum: **zaterdag 07 maart 2026** (pag.2)

Tijd: 15.30 (deur open 15.00 uur)

Spreker: Kick Bras

Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo

Entree: € 7,50 leden en vrienden

(contant!) € 10,00 anderen

Algemene Ledenvergadering

Datum: **zaterdag 11 april**

Tijd: 10:30 uur

Plaats: Remonstrantse kerk, Hengelo
Woltersweg 1.

Passant

Datum: **woensdag 11 maart 2026**

sluiting inleveren kopij

Datum: **woensdag 25 maart 2026**

verspreiding Passant

Tijd: 11.00 - 11.30 uur



Vegan Challenga

Afbeelding van Marijana via Pixabay

Kerkenraadspraak

Op 4 februari spoeden we ons naar Ahaus voor onze kerkenraadsvergadering.

Peter ontvangt ons daar met koffie en overheerlijke vruchtencake. Helaas missen we Jen, die door ziekte verstek moet laten gaan.

Remco opent de vergadering met een stukje over Rosa Parks en haar vreedzaam verzet tegen onrecht, 4 Februari is haar geboortedag.

Onze agenda is te overzien, dus we besteden veel aandacht aan het verslag van Remco over zijn werkzaamheden van de laatste maand. Er staan weer twee mooie activiteiten op stapel: 'Praten over de preek' en 'Wie zijn de Remonstranten'. Ze verdienen een mooie opkomst.

Er zijn twee gespreksgroepen met Remco en Peter over Levensende geweest.

Van de tweede kan ik uit eigen ervaring zeggen dat het mooie en zinvolle bijeenkomsten waren. Het inspireerde me tot het schrijven van het gedicht 'Wacht', dat u elders in dit nummer vindt.

We evalueren een aantal diensten van de laatste tijd en buigen ons over het reilen en zeilen van diverse commissies. De jaarvergadering nadert alweer, zodat we de financiële stukken vast doorlopen.

Ze stemmen tot tevredenheid.

Na een heerlijke lunch rijden we weer richting de Remonstrantse kerk, waar de liturgievergadering wacht.

Heeft u de datum van de ALV al in uw agenda staan?

11 april 10.30 uur.

Als voorbereiding op het beknopt jaarverslag dat de Broederschap aan alle gemeentes vraagt, heb ik de Passanten van 2025 doorgenomen. De moeite waard om ook eens te doen en ze zijn allemaal online beschikbaar.

Wat hebben we een mooi jaar achter de rug.

Roos Boonstra

Wacht

Dood wacht
tot ik heb bedacht
wat bedacht moet worden
Want het leven lacht
Wacht
tot ik heb gedaan
wat gedaan moet worden
Want het leven lacht
Tot is gezegd
En is gezien
En is voltooid
en mijn glimlach
je verwelkomt
Begeleid dan mijn ziel
naar
waar Vrede wacht
maar
doe het zacht

Roos Boonstra

Workshop Ebru-schilderen

Op woensdag 21 januari kwam Gülhan Gül van de stichting Little Boat een cursus Ebru schilderen geven. Deze stichting organiseert veel op het gebied van de geestelijke opvang van vluchtelingen, maar ze geven ook kunstworkshops om de verbinding tussen verschillende bevolkingsgroepen te vergroten. Ebru schilderen wordt ook wel marmieren genoemd. Met waterverf maak je patronen op een ondergrond van water dat is verdikt met zeewier poeder. Als het patroon klaar is, wordt er een vel papier opgelegd, waardoor een afdruk verkregen wordt. Er zijn veel technieken om een mooi resultaat te verkrijgen. Eerst gingen we aan de slag onder leiding van Gülhan en twee vrijwilligers. Al snel werden overal mooie vellen papier te drogen gelegd. Op het laatst gingen we zelf aan de slag, en het was heel leuk om van alles uit te proberen. Vaak werd het resultaat anders dan verwacht, maar voor inpakpapier waren de vellen toch heel geschikt. Het was een heel gezellige middag en iedereen ging met een stapel mooi bedrukt papier naar huis.

Iris Kraak



Ebru-schilderen



Zelfportret Jan Mankes

Zesde Bleeklezing

Datum: **zaterdag 7 maart 2026,**

Tijd: 15.30 uur
(deur open om 15.00 uur)

Spreker: **Kick Bras**

Onderwerp: **Jan Mankes, een mystiek kunstenaar?**

Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo

Entree: € 7,50, niet-leden € 10,00 (contant)

Op 23 april 1920 overleed de kunstenaar Jan Mankes op dertigjarige leeftijd.

Zijn werk kan zich nog steeds in een grote belangstelling verheugen en wordt tegenwoordig voor zeer hoge prijzen verkocht. Alle aanleiding om ons voor het eerst of opnieuw in deze boeiende persoon en kunstenaar te verdiepen.

Kick Bras onderzoekt in deze lezing welke rol spiritualiteit speelde in zijn leven en in zijn werk. Hij maakt daarbij gebruik van zijn brieven en projecteert zijn schilderijen en prenten via powerpoint.

Kick Bras is emeritus predikant van de Protestantse Kerk en als onderzoeker gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, het instituut voor wetenschappelijke bestudering van spiritualiteit en mystiek.

Bärbel Jung



Terugkijken op de Oecumenische dienst



Op zondag 18 januari was er een zeer goed bezochte oecumenische viering in de Thaborkerk. De viering was voorbereid door mensen van verschillende kerken in Hengelo. Aan het begin van de viering werden er zeven kaarsen ontstoken, vijf door afgevaardigden van de vijf kerken en twee extra kaarsen: één voor alle mensen van onze geloofsgemeenschappen en één voor de noden van alle mensen in de wereld.

Prachtige woorden werden er gesproken door de voorgangers: dominee Sander Ris van de Waterstaatskerk, dominee Remco van Mulligen van de Remonstrantse kerk en pastor James Keuben van de parochie De Goede Herder.

Het samengestelde koor o.l.v. Brigit Huiskes bestond uit leden van koren van de genoemde kerken.

Heel bijzonder was het gezongen credo met voorzang door de heren. Dit op verzoek van de Doopsgezinde Gemeente. Na afloop was er een bloemetje voor iemand uit elke geloofsgemeenschap, voor wie deze attentie op z'n plaats was.

Van het kopje koffie na de viering werd veelvuldig gebruik gemaakt. Er kon uitgebreid nagepraat worden.

Een open kerk, een volle kerk, waar ruimte is voor verschil en verbondenheid. Waar geloof geen grens trekt, maar een brug slaat.

Uit de Nieuwsbrief van

de Geloofsgemeenschap Heilige Franciscus van Assisi, Hengelo

Collectedoel

maart 2026: 'Zending over Grenzen'

'Zending over Grenzen' is een christelijke hulporganisatie, die kansarme mensen in Oost- Europa helpt te overleven en een beter bestaan op te bouwen. De hulp die zij bieden is praktisch en persoonlijk. De lokale medewerkers en vrijwilligers gaan bij de mensen langs om hulpgoederen te brengen en sociaal- emotionele steun te geven.

De Zending over Grenzen werkt in Albanië, Bosnië, Herzegovina, Moldavië, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne.

U kunt ook een bedrag overmaken naar rekeningnr. NL56 INGB 0002 9625 56

ten name van 'Zending over Grenzen'. (heeft ANBI-status).
Simone van Donselaar



Winteractie

Wie het weet mag het zeggen



In de vorige Passant vroeg Willemien Huizinga of iemand wist wat de letters/initialen betekenen die in het damasten tafelkleed zijn geweven. Het tafelkleed dat altijd in de kerk wordt gebruikt tijdens de vieringen van brood en wijn. De enige reactie die binnenkwam was van Peter Brusse die hiervoor AI heeft geraadpleegd.

Wat voor letters zijn het?

Het gaat vrijwel zeker om een IHS-monogram (in een sterk versierde vorm).

- I - H - S zijn de eerste drie letters van de naam Jezus in het Grieks:
(I sous)
- In kerken worden die letters vaak ineengeschoven, gespiegeld of verstrengeld, zodat ze meer op een symbool dan op leesbare tekst lijken.

Wat je hier ziet:

- De lange verticale lijnen vormen de I en de H
- De gebogen vorm eromheen is een gestileerde S
- Het geheel is bewust symmetrisch en decoratief gemaakt, passend bij liturgisch textiel of drukwerk

Wat betekent het?

Een IHS-chistogram staat voor:

- De aanwezigheid van Christus
- De naam die bescherming en richting geeft
- Soms ook: "In Hoc Signo" - in dit teken (een latere, symbolische uitleg)

In een remonstrantse context (zoals hier, gezien de vermelding onderaan) wordt zo'n teken meestal niet dogmatisch, maar symbolisch en verstillend gebruikt:

als verwijzing naar de bron van geloof, inspiratie en morele oriëntatie.

Waarom zo subtiel?

Dit reliëf lijkt op:

- Embossing (verheven druk)
- Op papier of liturgisch materiaal
Dat past bij een ingetogen, niet-opdringerige geloofstaal: het teken is er, maar schreeuwt niet.

Peter Brusse met behulp van AI

Personalia

Overleden

Op 19 januari 2026 zijn overleden in Hengelo:

De heer Kampmeyer, belangstellend van onze gemeente
Mevrouw Kampmeyer-Piepers, lid van onze gemeente

Nieuwe Vriend

Op 30 januari 2026 heeft de heer R.M. (Ruud) Werner, Grundelweg 4, Hengelo zich aangemeld als vriend van onze gemeente.



Adressen

Predikant: Remco van Mulligen i.o.

Contact:

Remco van Mulligen,
 mail: domineevanmulligen@proton.me
 tel: 06-274 586 80;
 signal gebruikersnaam: Remco.888
 Peter Brusse, tel. 00-49-160-967 730 23

Vertrouwenspersoon:

Corine Böhmers, tel: 06 114 248 51
 e-mail: corine@artofinsight.nl

Voorzitter:

Agaath Muijsken
 e-mail: agaath.muijsken@icloud.com

Secretariaat:

Ada Douwes Dekker
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl

Penningmeester:

Jen van Gijssel-Boxem
 p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
 Tel.: 0548-61 05 61;
 e-mail: rgt.penningmeester@kpnmail.nl
 Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
 t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Digitaal collecteren is mogelijk via de app Givt

op de Mobile telefoon of Tablet
 of met behulp van deze QR-code



Ledenadministratie:

Voor al uw aan- en afmeldingen,
 adres- en andere persoonlijke gegevens:
 Anke Kampinga
 Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
 Tel: 053-428 31 19; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

Diaconie:

Simone van Donselaar
 Tel.: 053 432 07 36; e-mail: sdonsbuijs@outlook.com
 Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:
 t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo, tel: 074-291 82 49

Verhuur: Roos Boonstra, tel: 06 116 442 58

Coördinatie Kosterij:

Jan van Gijssel
 Tel: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijsselboxem@hetnet.nl

Redactie:

Anke Kampinga en Johanna de Jong
 Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
 Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk: 11 maart 2026

U kunt ons ook vinden op facebook

'Remonstranten in Twente'



Diensten 10.30 uur

Datum	Predikant, Liturg Organist, Collecte	Koster, Bloemen, Koffie
Maart 2026		
01 maart	Loes Jansen (i.o), Rhenen Toos Werner Paul Kuiper <i>Zending zonder grenzen</i>	Roos Boonstra Heddy Hummelen Trijnie Lotgerink / Ery Nijhuis
08 maart	Peter Brusse Nel Korstanje Dennis Vallenduuk <i>Zending zonder grenzen</i>	Casper Suir Greetje Knol Willemien Huizinga/ Cornelijne Bierenga Greetje Knol
15 maart RemDo	Johan Goud Paul Kuiper <i>St.Reragakura (Burundi)</i>	Liesbeth Fockema Andreae Roos Boonstra / Ada Douwes Dekker
22 maart	Remco van Mulligen Iris Kraak Paul Kuiper <i>Zending zonder grenzen</i>	Casper Suir Roos Boonstra Jen van Gijssel / Lieke van Hasselt
29 maart	Jan van Belle, Gersloot (Fr) Nel Korstanje Dennis Vallenduuk <i>Zending zonder grenzen</i>	Roos Boonstra Els du Rieu Trijnie Lotgerink / Els du Rieu
April 2026		
02 april 19.30 uur Witte Donderdag Viering Brood en Wijn	Marthe de Vries Marga Jolij Paul Kuiper <i>Zending zonder grenzen</i>	Gerrit Knol Boudewine Bonebakker
03 april 19.30 uur Goede Vrijdag	Liturgiecommissie Iris Kraak Paul Kuiper <i>Zending zonder grenzen</i>	Casper Suir Heddy Hummelen

Bloemen uit de dienst

Wit u iemand voordragen voor de bloemen uit de dienst?

Dit kunt u doorgeven aan Greetje Knol
 tel.: 06-834 271 69
 e-mail: knolflorijn@kpnmail.nl

